

## **İŞTE SİZE FİTNE!**

*Ehli-Sünnet Yolu Ölçüleri 'ne uymazsan Fitneyi İşte Böylece Dâvet Etmiş Olduğunu Bil!*

*Kültürünü bilmeyen bir Müslüman 'ın aşırılığa kaçması çok kolaydır<sup>1</sup>.*

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ**

07.05.2020

*“İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol!  
Berâberindeki tevbe edenler de (doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin!  
Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.”*

**Hud Sûresi, Âyet 112**

*“Eceli gelen köpek, câmi duvarına... şer.”  
Atasözü*

### **Rahmet Ve Fitne Nedir?**

Rahmetin lügat anlamı, *merhâmet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek gibi*; ‘fitne ’nin lügat anlamı ise, *1. İnsanın akıl ve kalbini doğrudan doğruya, hak ve hakîkatten saptıracak şey...2. Azdırma... 4. Karışıklık. Ara bozmak. Dedikodu... 5. Küfr... Fikir ihtilâfi... 6. Kavgâ... 7. Delilik... gibi, mânaları içeriyor...*

İslâmî ölçülere uymayarak sapıkların ve sapıklıkların çoğalması nedeniyle rahmetin azalması, *fitnelerin geliş sebebidir*. Nitekim İslâm Târîhi'nde Peygamberimiz (SAV)'den hemen sonra, *sapık fikirliilerin ortaya çıkmasıyla*, meselâ Hz. Ali (RA) Efendimiz'in şehit edilmesi ve Hz. Hüseyin (RA)'ın Kerbelâ'da şehit edilmesiyle fitneler başlamıştır. Hâlâ da artarak devam ediyor...

Demek oluyor ki, İslâmî ölçülerden uzaklaşmak, günahların artması, *genel olarak*, fitnelerin geliş sebebi olmaktadır.

Günümüzde yapılan günahları bilmeyen var mı? Fitneyi en çok cezbeden günahların başında özellikle, *zinâ, fâiz, rüşvet, gıybet, israf, nankörlük ve zulüm gelmektedir.*

---

<sup>1</sup> *Kültürün Din, Dil, Tarih başta olmak üzere, Bilim, San'at, Edebiyat, Örf, Âdet ve Gelenekler olarak bir milleti meydana getiren değerler yığını olduğunu biliyoruz. Kültürümüz'de baskın olan Din ve Dil'dir. Dinimiz İslâm, dilimiz Türkçe'dir.*

Fitnelerin de devir ve dönemlere göre şekil deęiřtirdiđini görüyoruz. 2020 yılı itibarıyla içinde bulunduđumuz řu sırada bütün dünyayı etkisi altına alan řu virüs olayı yüzyılımızın en önemli tipik bir fitnesini oluřturmaktadır.

### **Zinâ Ve Homoseksüellik**

Günümüze damgasını vuran günahlardan biri olduđu için herkes zinâ ve homoseksüelliđin nın ne olduđunu az çok bilmektedir. Benim burada vurgulamak istediđim, zinâ ve homoseksüelliđin türü günahların sonunda, *řu virüs olayında olduđu gibi*, bunların fitnelere kapı araladıđını, *bunun da her kesime zarar verdiđini belirtmekten ibârettir*. Homoseksüellik de zinâ kavramı içindedir.

*"Zinâya yaklařmayın. Zira zinâ yapmak, bir hayâsızlık olup çok kötü bir yoldur-İsrâ Sûresi, 32. Âyet"*

Diyânet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki açıklaması da řu şekildedir: Âyette "*zinâ etmeyin*" denilmeyip "*zinâya yaklařmayın*" denilmesi, *zinâya götürme tehlikesi bulunan tutum ve davranıřlardan da uzak durmayı ifade eder*. Burada zinâ yasađının ardından, "*Çünkü o hayâsızlıktır, çok kötü bir yoldur*" denilmesi, zinânın insanın temiz fitratına ve akl-ı selime aykırı olduđuna işâret etmektedir.

### **Fâiz**

Günümüze damgasını vuran günahlardan biri de fâizdir. Fâizin de herkes ne olduđunu az çok bilmektedir. Allah'ın en sevmediđi günahların başında geliyor... Dolayısıyla fâiz almak ve fâiz vermek büyük bir rahmetsizlik ve fitne kaynađıdır.

### **Rüşvet**

Rüşvetin de ne kadar zararlı olduđunu konunun uzmanı Prof. Dr. Cevat Akřit hocamız, *ařađıda görüldüđu gibi*, görüyorsunuz, *ne güzel belirtmiř bulunuyor...*



## Gıybet

Kaynaklar, gıybetin zararının tahayyül edilemeyecek kadar büyük olduğunu bildiriyor...

### Gıybet (Gıybet Etmek) Nedir?

Tanım olarak gıybet, bir mü'minin veyâ zimmî bir kâfirin, *yâni İslâm devletinin egemenliğini kabul eden gayr-ı müslim bir kişinin ayıbını*, onu kötülemek için, *arkasından söylemeye (konuşmaya) denir*<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Temiz, M., *Gıybet*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/GIYBET.doc>, En Son Erişim Târihi, 17.03.2014

*İslâm Dini'nde Gıybet (Gıybet Yapmak) haramdır. Dinleyen, gıybet edileni tanıyorsa, gıybet ortak olur. Ortak olmamak için gıybeti durdurmaya çalışmalı, bunda muvaffak olamazsa, orayı terk etmelidir.*

*Bedeninde, nesebinde, ahlâkında, işinde, sözünde, dininde, dünyâsında, hattâ elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan veyâ bunlara benzer olan bir kusur, arkasından söylendiği zaman, eğer bir kişiyi üzerse, bu söylenenler gıybet olur. Bu üzülen kişi ise, elbette ki gıybet edilmiş olur.*

Gıybet etmek günah olduğu gibi, *ilgili bulunduğu*, yukarıda sayılan, *hâllerinden birinin*, kişinin yüzüne karşı söylenmesi de günahdır. *Kişinin yüzüne karşı söylenen* ve kendisini üzen sözle hiçbir ilişkisi bulunmuyorsa, *bu söze iftirâ adı verilir.* Bunları kapalı söylemek, *işâretle, hareketle* ya da yazı ile bildirmek de, *hep söylemek gibi gıybettir. Görüldüğü gibi*, bu tür ilşkilerde **hüküm**, kişinin üzülp üzülmemesi ile yakından ilgilidir.

### **Gıybetin Detayı ve Çeşitleri**

Ne yazık ki bu gıybet olayından, bâzen bizler de dâhil olmak üzere, kimse kendini doğru-dürüst koruyamıyor...

Gıybetin esası, söylenen sözün, *gıybeti edilen*, kişinin hoşuna gitmemiş olmasıdır.

*Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendiğinde*, hâfızların, din adamlarının, *Elhamdülillah, biz böyle değiliz demeleri*, gıybetin en **kötüsü** olur. Benzer şekilde birinden bahsedilirken, *Elhamdülillah, Allah bizi bunlar gibi hayâsız yapmadı diyerek*, o kimseyi kötülemek de, *çok çirkin gıybetlerden biridir.* Ya da falanca kimse çok iyidir ama *ibâdetle şu kusuru olmasa*, daha iyi olurdu demek de, *yapılan gıybetler arasındadır.*

*Bu örneklerde görüldüğü gibi*, gıybet sebepli olan husûsun, *kıybet edilen kişiyi kusurlu*, kendini daha temiz görme duygusundan ileri geldiğine dikkat edilmelidir. Nitekim Hucûrat Sûresi, âye12'de bakınız Allâhü Teâlâ ne diyor:

*“Ey inananlar! Zannın çoğundan sakının, zira zannın bir kısmı günahdır. Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekıştirmesin; hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondandır tiksiniyorsunuz; Allah'tan sakının, şüphesiz Allah tevbeleri dâimâ kabul edendir, acıyandır.”*

*Görüldüğü gibi*, birinin gıybet edilmesi, ölmüş bir insanın etinin yenilmesi gibi çirkin bir iştir...

Bir Ebû Dâvud hadisinde, Peygamberimiz (SAV)'in ifâdesiyle, gıybetten şöyle bahsedilmektedir:

*“Miraca çıkarıldığımda, bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan kimseler gördüm.*

- *“Bunlar kim”* dedim.

Cebrâil aleyhisselam:

- *“Gıybet ederek insanların etini yiyen, şahsiyetlerini zedeleyen kimselerdir”* dedi.

Gıybet konusunda her zaman kazançlı olan, *gıybet edilen kişidir.* Harâiti kaynaklı bir ifâdede şunlar yazılıdır:

*“Kıyâmet’te bir kimse, sevap defterinde, yapmadığı ibâdetleri görür. ‘Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır’ denir.”* kendisine...

*Gıybetten her zaman uzak durmaya çalışmalıdır!* İbni Ebiddünyâ'nın<sup>3</sup> sözüne pek kulak vermelidir! Bakınız ne diyor:

*‘Bir cemaat içinde bulunurken, bir kimse hakkında gıybet edildiğini görürsen, o kimse için yardımcı ol! Ve cemaatı da ondan men etmeye çalış veyâ oradan kalk git!’*

İbni Ebiddünyâ'nın diğer bir sözü ise:

*“Bir kimsenin yanında din kardeşi gıybet edilir de, yardıma muktedirken ona yardım etmezse, Allâhü Teâlâ o kimseyi dünyâ ve Âhîret’te rezil eder.”*

*‘Falancanın boyu kısadır’* diyen birine, Peygamber (SAV) Efendimiz'in:

*“Bu sözün, denize atılsa, denizi kokutur”* buyurduğunu da hiç unutmamalı!

Nakledeni<sup>4</sup> çok olan bir hadiste:

---

<sup>3</sup> İ. Ebiddünyâ, *Târih, Sîyer ve Hadîs Âlimi*. Künyesi Ebû Bekir olup, ismi, Abdullah bin Muhammed bin Ubeyd bin Süfyân bin Kays'dır. 208 (miladî. 823) senesinde Bağdâd'da doğdu. Ashî Kureysli'dir. Halîfelerin çocuklarını terbiye eder, onlara dînî bilgiler öğretilirdi.

<sup>4</sup> İbni Ebiddünyâ, Deylemi, Taberani, Beyheki, Tergib ve Terhib, İ. Şarani, İ. Gazali

*“Gıybetten sakının. Çünkü gıybet zinâdan daha şiddetlidir. Kişi zinâ edip tevbe eder de, bir daha yapmazsa, Allâhü Teâlâ onun tevbesini kabul eder. (Ama) gıybet edilen, gıybet edeni affetmedikçe, affolmaz.”* denmektedir.

*Gıybet, söz taşımak ve diğer günahlardan kaçınmak gibi ameller, nefis ile cihat olup, cihad-ı ekber olarak bildirilmiştir. Bir Beyheki hadisinde deniyor ki:*

*“Mirac’da göğüslerinden asılarak azap edilenleri gördüm. ‘Bunlar, kaş göz işâretiyle alay ve gıybet edenlerdir’ dendi.*

Bir Taberani hadisinde deniyor ki:

*“Dört kişinin, çektikleri şiddetli azaptan, cehennemdekiler rahatsız olur. Biri, ateşten bir tabut içindedir, ikincisi bağırsaklarını yerde sürür, üçüncüsü kan ve irin kusar, dördüncüsü kendi etini yer. İlki borçlu olarak öldü. İkincisi idrardan sakınmazdı. Üçüncüsü, müstehcen konuşurdu. Dördüncüsü, gıybet ve kovuculuk ederdi.”*

Yeni defnedilen iki ölü için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz buyurmuşlardır ki:

*“Şimdi onların kabirleri ateşle dolduruldu, azap içindedir. Feryatlarını insan ve cinden başka her mahlûk işitti. Eğer gizleyebilseydiniz, benim işittiklerimi siz de işitirdiniz. Bunlardan biri, idrardan sakınmazdı, öteki de, insan eti yerdi (gıybet ederdi)”*

Gıybet etmenin kefâreti, üzülp tevbe etmek ve helallaşmaktır. Pişman olmadan helallaşmak, riyâdır, *ayrı bir günah sebebidir*. Öyle ki, *gıybet, üç türdür:*

**a-** *“Bu gıybet değil, onda olan şeyleri söyledim”* demek... Böyle söylemekle, *harama helal demiş gibi olur ki*, bu çok tehlikelidir.

**b-** Gıybet edilen, *bunu duymuşsa*, tevbe etmekle affedilmez. *Gıybet edilen ile de ayrıca helallaşmak da gerekir.*

**c-** *Gıybet edilenin bundan haberi yoksa*, yapılan gıybet, tevbe ve istigfar etmekle ve ona hayır duâ yapmakla affolur.

Aşağıdaki iki Hadîs-i Şerife dikkat edinin:

“Gıybetin kefâreti, gıybet edilenin mağfireti için duâ etmektir”

“Gıybet eden, gıybet edilen için mağfiret dilerse gıybet günahına kefâret olur.”

## Câiz Olan Gıybet Olayları

Nerelerde ve hangi hâllerde gıybet yapmak câiz olur?

1- Bir haksızlığı, bir yolsuzluğu şikâyet için, ilgili mercilere bildirmek,

2- Etkili ve yetkili birine, ‘Falanca kişi, gayrimeşrû iş yapıyor, buna mâni olununuz’ demek.

3- Bid’at sâhibi ile gezen birine, meselâ, ‘Onunla gezme, o mezhepsizdir’ demek.’

4- Şâhitlikte, ‘Falanca şöyle yaptı’ demek.

5- İnsanları, açıktan günah işleyenlerden korumak için, örneğin, ‘O kumarbazdır’ demek.

6- Müslümanları, bid’at ehlinin zararlarından korumak için, bunların kitaplarının ve yazılarının bozukluğunu, sözle veyâ yazı ile bildirmek... Bu aynı zamanda İslâm’ın, ‘emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’lmünker’ gibi bir emridir.

7- Hayâsızların<sup>5</sup> gıybeti diye bir şey yoktur. Yâni, hayâsızları arkalarından konuşmak, kötülüklerini halka duyurmak gıybet sayılmaz.

8. ‘Münâfıkları gıybet- Münâfıkların arkalarından konuşmak’, gıybet değildir.

9- Tanıtmak maksadıyla, evlilik yapılacak kişi hakkında konuşmak câizdir. Hz. Fatıma binti Kays’tan (RA) şöyle rivâyet edilmiştir. O, Peygamberimiz (SAV)’e giderek:

“Beni Ebû Cehm ve Muaviye istedi.” dedim. Resûlullah (SAV) de bana şöyle buyurdu:

“Muaviye fakirdir, malı yoktur. Ebû Cehm’e gelince, o çomağı omzundan indirmez (karısını çok döver)<sup>6</sup>.”

10- Halkı zarardan koruduğu için, fâciri ‘gıybet etmek’, gıybet değildir<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Hayâ: haya 1) Hicab, utanma, edeb, ar, namus. Allah korkusu ile günahattan kaçınmak. 2) Yağmur, ucuzluk...

<sup>6</sup> Sorusor cevapbu, *Kimlerin gıybeti yapılabilir?*

,Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.sorusorcevapbu.com/makale/giybet/kimlerin-giybeti-yapilabilir>, En Son Erişim Târihi: 25.11.2016.

<sup>7</sup> Sorularla İslâmiyet, *Fâcirin Yaptıklarını Anlatmak Gıybet-Olmaz Anlamında Bir Hadis-Var. Burada Geçen Fâcir Kimdir?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://sorularlaislamiyet.com/facirin-yaptiklarini-anlatmak-giybet-olmaz-anlaminda-bir-hadis-var-burada-gecen-facir-kindir-0>, En Son Erişim Târihi: 25.11.2016.

Fâcir sözlükte, ‘yalancı, fâsık, zinâkâr ve âsî’ anlamına gelir. ‘Fâcir’ kavramı, dinî alanda (din ıstılahında); *inkâr, şirk, yalan, zinâ, hırsızlık gibi*, Allah ve Peygamber’inin haram kıldığı fiilleri işleyen, *kâfir, münâfık, müşrik ve âsîlere*, doğru yoldan sapan ve ahlâk dışı davranışlarda bulunan kimselere denir. Bunun çoğulu, fücâr ve fecere’dir.

*Fâciri ‘gıybet etmenin’, gıybet olmadığı bir Taberani hadîste şöyle geçmektedir.*

*“Facirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki halk, onun zararından korusun.”*

Bir Deylemi Hadisi’nde denmektedir ki:

*“Ortalık karışır, yalanlar yazılır, âdetler ibâdetlere karıştırılır ve Eshâbıma dil uzatıldığı zaman, doğruyu bilenler herkese bildirsin! Allâhü Teâlâ’nın, meleklerin ve bütün insanların lâneti, doğruyu bilip de, gücü yettiği hâlde bildirmeyene olsun.”*

Bizzat Peygamberimiz (SAV)’in, “*Ölülerinizi hayırla anın, iyiliklerini söyleyin, kötülüklerini açıklamayın!*” hadîsi karşısında insanın aklına yine, “*Buna sapıklar<sup>8,9</sup> da dâhil midir?*”<sup>10</sup> sorusunu hatırlamadan geçiştirmek mümkün olmuyor!

*Toplumun menfaati için, bu sicili bozukları anlatmak gıybet olmaz, tersine sevap olur. Çünkü İbni Âbidîn Hazretleri:*

*“Ölmüş de olsa, bid’at ehlinin ve Müslümanlığı yanlış anlatanların bu iftirâlarını söylemek lâzımdır. Bunlar gıybet olmaz, tersine emr-i mâruf olur”* demektedir.

---

<sup>8</sup> Temiz, M., *Âyetlerle SAPIKLİK*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLİK.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/ÂYETLERLE%20SAPIKLİK.docx>, En Son Erişim Tarihi: 25.08.2015.

<sup>9</sup> Temiz, M., *Bozgunculuk Ve Sapıklık, Numanoğlu’nun Dilinden Terennüm Edilince, Başka Söze Gerek Var mı?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLİK,%20NUMANOĞLU'NUN%20DİLİNDEN%20TERENNÜM%20EDİLİNCE%20BAŞKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/BOZGUNCULUK%20VE%20SAPIKLİK,%20NUMANOĞLU'NUN%20DİLİNDEN%20TERENNÜM%20EDİLİNCE%20BAŞKA%20SÖZE%20GEREK%20VAR%20MI.docx>, En Son Erişim Tarihi: 25.08.2015.

<sup>10</sup> Temiz, M., *Sapıklığın Bilimsel Açıklaması Ve Sapıklar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIGIN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/SAPIKLIGIN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SAPIKLAR.docx>, En Son Erişim Tarihi: 25.08.2015.



İbni Ebiddünyâ ise, “*Dine bid’at karıştıranları gıybet etmek günah olmaz, Gıybet olur zannıyla, fâcirin hâlini anlatmaktan çekinmeyin ki halk, onun zararından korunsun*” demişlerdir.

İbni Asakir’den gelen bilgi de şudur:

“*Bid’atlar yayılıp, sonrakiler, öncekilere lânet edince, doğruyu bilenler herkese söylesin! Söylemeyip gizleyen, Allah’ın indirdiği Kur’an’ı gizlemiş olur*<sup>11</sup>”

*Sonuç itibarıyla, İslâmî ölçülere göre gıybet sayılan bir gıybet olayı, günümüzdeki uluslararası güncelliği açısından, bir ‘İnsan Hakları’ olayıdır... Gıybet yapanın sorumluluktan yâni günahattan kurtulması için, yalnız başına pişmanlık ve tövbe etmek (Allah’tan af dilemek) yetmemekte, ayrıca, gıybeti edilenle helallaşmak da gereklidir.*

Bununla berâber halkı ve genç nesilleri korumak için, *insanlara kötü olan, bid’at sâhiplerini, fâcirleri, münâfıkları, hayâsızları ve açıktan günah işleyenleri gıybet etmek câizdir.*

*Toplumun geleceği adına, halkın ve genç nesillerin korunması niyetiyle, bunları ve bunların zararlarını halka tanıtmak, ayrıca çok makbul ve gerelidir de... Mü’minler için bu ‘Emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i ani’lmünker’ görevi, gerekliliklerin başında gelmektedir.*

Şimdi olsun anlaşılabilir mi bilmem, *toplumun geleceğinin daha önemli olduğu?*

Hangi hususların gıybet olup olmadığı konusundaki bu açıklamalardan sonra, *şu aşağıdaki resme bir bakınız.* Resmi hazırlayanların resimdeki mü’minleri gıybet etmelerinden başka, *aynı zamanda, aşağılayıcı sözleri de ayrı birer günah konusu...*

---

<sup>11</sup> Dinimiz İslâm, **Gıybet Etmek**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=1229>, En Son Erişim Tarih: 25.11.2016.



## İsraf

A'râf Sûresi'nin **31. Âyeti**'nde "*Ey Âdemoğulları! Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.*" denmektedir.

Dünyâ'daki hayat şartlarının zararsız olmasına ilişkin olarak Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz'in çok önemli kavramlarından diğeri birisi de israftır.

Gelişmiş ülkelerde israf ve israftan doğan hastalıklar ve ekonomik krizler yaşanıyor<sup>91</sup>.

Benim küçüklüğümde tâmircilik çok yaygındı. *Günümüzde bozulan bir şeyin atılıp yenisinin alınması yoluna gidiliyor.* Bu yöntem israf ekonomisinin bir sonucudur, *ekonomik krizler bu yüzden doğmaktadır.* Buna karşılık, *Dünyamız'ın geri kalmış ülkelerinde ise, açlık hüküm sürmektedir.* Dünyamız'da yaşanan bu tezat, bir yanda obez ve aşırı şişmanları, *diğeri yanda, açlıktan ölüm derecesine varan fakirleri doğurmuştur*<sup>12</sup>.

<sup>91</sup> Sabah, Ekonomi, *İsraf ekonomisi çöktü*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/08/13/israf-ekonomisi-coktu>, En Son Erişim Tarihi: 27.07.2013.

<sup>12</sup> Temiz, M., *Sızıntı: Kendi Elinizle Kendinizi Tehlikeye Atmayın*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/kendi-elinizle-kendinizi-tehlikeye-atmayin.html>, En Son Erişim Tarihi: 29.08.2013.

Tabiat kaynaklarının isrâfı ise, Dünyâmız'ı yaşanamaz hâle doğru hızla götürüyor<sup>13</sup>.

Bu husus, “*başlı başına bir kitap konusudur*” diyerek meseleyi pek uzatmadan, burada konunun hemen önemini vurgulamış olayım. Diyebilirim ki bu da, *bereketsizlik ve fitneye sebep olan konuların başında gelmektedir*. Örneğin şu aşağıdaki resimleri göz önünde tutarak, *meselâ içinde bulunduğumuz, yeme-içme konusundaki israfın önemini hemen tahayyül edebilirsiniz, değil mi?*



*Suriye’de, Esed’in kimyâsal silahlarıyla ölen çocuklar.*  
<http://www.haber10.com/haber/408362/#.UhUNEVxrPIU>



---

<sup>13</sup> Temiz, M., *Ashâb-ı Kehf Tarsus'ta mı?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-2781.html>, En Son Erişim Târîhi: 29.08.2013.



**YEMEN'DE  
11 DAKİKADA, 1 ÇOCUK  
AÇLIKTAN ÖLÜYÖR**

*Komşusu açken,  
tok yatan bizden değildi di mi?*



*Meselâ yukarıdaki resimlerde görüldüğü gibi, yiyecek bir şey bulamayanların durumlarını göz önünde tutarak, içinde bulunduğumuz, yeme-içme konusundaki israfın önemini hemen tahayyül etmek mümkündür!*



*Suriye’de, Esed’in kimyâsal silahlarıyla ölenlerden bir örnek.  
<http://yenisafak.com.tr/foto-galeri/bu-aciya-yurek-dayanmaz/6098?s=0#resim?ref=manset-13>*

Diğer bir israf da şu bizim İnönü Zihniyeti’nin heykellere harcadıkları Halkımız’ın paralarından oluşmuyor mu? Şimdi şu aşağıdaki heykeller için harcanan paralarla, her bir heykelin Halkımıza ne getirdiğini ya da sağladığı faydaları bir düşününüz!



*Heykellere harcanan paralar yoksa israf dışı mı?*



*Gerçekten, heykellere harcanan paralar israf olmuyor mu?*

## Nankörlük

**Şu 21. Yüzyıl'da israf denizinde yüzdükleri hâlde, meselâ gözleri doymayanların sergiledikleri nankörlüklere ne diyebiliriz!**

Uzun lâfin kıyası görüyorsunuz, *aşağıdaki İbrâhim Sûresi'nin, 7. Âyeti*, nankörlüğün bir “fitne ve azap” çağrısı olduğunu, *ne güzel açıklamış bulunuyor...*

“*Ve hatırlayın ki Rab ’biniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.*”



*Bu resimde nankörlüğü hissedebildiniz mi?*



## Zulüm

Ayırım yapmadan herkese zararı dokunan fitne sebeplerinin önemlilerinden biri de, *bütün canlılara yapılan, gayriinsânî muâmeleler* yâni zulümdür.

Canlı deyince en başta insanlar, hayvanlar ve bitkiler akla gelmektedir. *Yüzyıllar boyunca*, bitkilerin tahrip ve tahrif edilmesi bugün, *meselâ iklimlerin deęişmesi dediğimiz*, bir fitneyi doğurmuştur. Demoklesin kılıcı gibi her an hazır olan bu fitne, *her an bizi bekliyor...*

Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi insanlara yapılan zulüm örnekleri, yalnızca gözlerimizin önünde olanlar... Bir de görmediklerimizi bir düşününüz de, *o zaman*, işin vehâmetini belki tahmin edebilirsiniz!



**ÇİN’de görülen ve hayatı felç eden CORONA virüs nedir..!**  
**MÜSLÜMAN olduğu için zulüm gören ÇARESİZ bir İHTİYARIN,**  
**Zulmü yapanlara şu haykırışıdır.**  
**“Sizi ALLAH’a havale ediyorum”**



ÖYLE ZULMETTİLER Kİ;  
VEFAT ETTİĞİNDE 36 KİLOYA  
DÜŞMÜŞTÜ. ONA VERİLEN  
ZEHİRLER, VÜCUDUNDA ELMA  
BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ URDA  
BİRİKMİŞTİ...

*Said-i Nursi'yi de çok zehirlemişlerdi...*





Daha neyi sorguluyorsun, neden mi diyorsun  
niyemi diyorsun , bu belalar az bile azdın insan  
ođlu azdın 😞sevme! besleme ! ama zararda  
verme mustehak sana her türlü virus her türlü  
belaa insanođlu 😞😞😞



## PAKİSTANLI KARDEŞLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ



DEVLET-İ ALİYYE OCAKLARI

**Osmanlı'ya karşı savaşmadıkları için 1914'te İngilizler tarafından idam edilen Hindistanlı Müslüman (Bugünün Pakistanlıları) askerler...**

**Dua ile anıyoruz..**

**Pakistan için kardeş ülke dediysek boşuna değil..**



***Suriye'de olup biteni aldırmayanlar(!) sadece 30 sn şu çocuğu kendi evladınız olarak düşünün!***

Doğu Türkistan'ın vebali tüm İslam alemini perişan etmeye yeterde artar bile. Yuvalarına Çinli erkekler yerleştirilen, namaz kılıyor diye elleri ayakları kesilen, oruç tutuyor diye boynunda köpek leşleri ile günlerce işkence gören, Allah dedi diye dilleri koparılan, gece yarısı evinden alınıp 1 aylık tecritler sonrası evine hadım olarak yollanan dindaşlarımız, soydaşlarımızın hali sizi rahatsız etmiyorsa kanınızdan da şüphe edin, imanınızdanda şüphe edin, insanlığınızdanda şüphe edin.



**KARAKUTUKANALI**

Fransa Çad'da 1927 de ülkenin dört bir yanından 400 alimi bir konferans için çağırdı. Ardından bunların tamamını namaz kılarken katletti! Batı medeniyetini(!) tanıtalım çocuklarımıza yanlış tanımasınlar...

## Sonuç

Hele bir düşününüz! Rab’bimiz o kadar merhâmetli ki, *Peygamberimiz (SAV) ile gönderdiği emir ve yasaklara uymayarak*, dünyâyı yaşanamaz duruma getiren ölçsüz kullarının bu sapıklıklarına karşı onlara, yine de, islâh eder tarzda davranmaktadır. *Aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi*, sapıklıklar yüzüden ne zaman dünyânın düzeni bozulsa Rab’bimiz, *meselâ Lut Kavmi’nin ortadan kaldırılmasında olduğu gibi değil de*, çoğu kere, îkaz edecek metotları kullanmıştır.

Düşünenler şunu da düşünsüler! *Fitne geldi mi*, iyi-kötü, dinli-dinsiz, îmanlı-îmansız da seçmiyor, *haaa!*

Rab’bimiz bu gün de, doğrudan doğruya büyük âfet ve felâketler vermeyerek, *uyguladığı virüslerle*, aşırıların ve / veyâ sapıkların ders almalarını hedeflemiş görülüyor... Akli başında olanlar Rab’bimizin bu merhâmetini, *aşağıda*, Yunus Sûresi’nin **44. Âyeti**’ni okuduklarında da hemen anlayacaklardır:

“*Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.*”



*Aşırıların ve / veyâ sapıkların ders almaları için Rab’bimizin geçmiş yıllarda da göndermiş olduğu eğitici fitne olayları...*

Her şeyden önce böyle bir Rab’bimizin olduğuna sevinelim de, *O’na daha yaşarır bir kul olmaya çalışalım*, bence...