

YOBAZ VE YOBAZLIK

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

06.09.2013

*Söz söylemek nasıl büyük bir sanatsa,
söz anlamak da öyle büyük bir sanattır. Hele,
söylenenden bir şey anlamak değil, söyleyen ne diyorsa
yalnız onu anlamak, ondan başka bir şey anlamamak, anlamak
sanâtının en yüksek basamağıdır."*

İsmail Hakkı Baltacıoğlu

*Bize yobaz diyorlar haberin yok mu?
Desinler, desinler...
Allah için yobaz olmuştuz çok mu!^Ω*

Rabia işareti üzerinden İslâm'a ve Müslümanlara bir kere daha hakâret edildiği görülüyor^δ. Dip notunda belirtilen yazıya göre, Rabia, ruhlar âleminden Mısır'daki Müslümanlara seslenerek:

"Ey kara yobazlar, defolun benim meydanımdan..."

diyesiymiş...

Ama daha çok Müslümanlara hakâret için kullanılan yobaz kelimesi, derinlemesine inildiğinde Müslümanlara hakâret edenleri de dışlamıyor.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü'ne bakalım:

Yobaz:

- 1 Dinde bağnazlığı **aşırılığa** vardırın, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse),
2. Bir düşünceye, bir inanca **aşırı** ölçüde bağlı olan (kimse)
3. Kaba saba, **incelikten** anlamayan (kimse)

^Ω Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.yobaz.net/>, En Son Erişim Târihi: 02.09.2013.

^δ Haber10, **Rabia işareti üzerinden İslam'a hakaret!** Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.haber10.com/haber/408417/#.UiOND1xrPIU>, En Son Erişim Târihi: 01.09.2013.

Bağnazlık:

Bir kimseye veya bir şeye **aşırı** düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, bağnazca davranış, taassup, mutaassıplık, fanatiklik, fanatizm.

Fanatiklik: Bağnazlık, **taassup:** Bağnazlık, **mutaassıplık:** Bağnazlı

Sonuç: *Bağnaz* kelimesi ile *fanatik* ve *mutaassıp* aynı anlamı taşıdıkları için, bunlara diğer taraftan, nezâketsizliği (ince düşünmeden yoksun) ya da kabalığı eklediğimizde varılan nokta **yobazlık** oluyor.

Herkesin kendi ölçülerinde bir hayat özgürlüğü, insanlık şerefi var... Dindarlara Müslümanlara dinci sözünü ya da **yobazlığı** – *bu, en azından bir nezâketsizliktir*- lâıyk görenler, isim zikrederek insanlara *'hâin'* damgasını bile çok kolay vurabiliyorlar! Bu davranışlar, hakaretler, aşırılığın, ölçüsüzlüğün, insan şeref ve haysiyetine saygısızlığın birer uygulaması değil midir? Ve de bu tutum ve davranışlar, sâhip oldukları özgürlükleri kötüye kullanmalarının en bilinçsiz örnekleri sayılmıyor mu? Bu arkadaşlarımızda hiç duygudaşlık (empati) kavramı da gelişmediğine göre bunlar incelik ve nezâketi de bilmiyorlar?

Bunlar, şahısların isimlerini zikrederek ve kişiselleştirerek tartışmalardan da çekinmiyorlar. Bu davranışlar insanlığa yakışmadığı gibi, yaparı insanlık açısından küçültür, insan hakları açısından da çok büyük mânevî sorumluluklara sürükler ve de sürüklüyor. Ayrıca Kültürümüz'e uygun düşmediği gibi ahlâkî de değildir.

ADD'ci yobazlar zır kapı zili, biri kız biri erkek iki genç: "Biz Atatürkçü düşünce derneğinden geliyoruz. Atatürk düşmanlarına karşı mücâdele ediyoruz. Bütün Atatürkçüler'i ayağa kaldırıyoruz. Şu kitap neler yapmamız gerektiğine karşı bir rehber kitap, almak ister misiniz?"(...)

Fazla uzatmak istemedim. 'Hayır' dedim, 'teşekkür ederim'.

'Niye' dedi kız...'GERİCİ' misiniz?

O yeee... Kitabı aldın 'ilericisin'... Kitabı almadın 'gericisin'... 'Evet', dedim gericiyim.

Saltanat gelsin istiyorum. Hattâ hilâfet de gelsin.

'İnanmıyorum' dedi, çokbilmiş ADD'li kızımız...

'Neden?' dedim.

'Tipiniz öyle göstermiyor.'

Üzerimde askılı buluz vardı Bir çift buluz 'askısı' mıydı benim bütün referansım? Askı var tamam, askı yok, 'gerici...'

'Ah' dedim.

'Yobaz dediklerine karşı mücâdele verirken, ne kadar yobaz olduğunun farkında mısınız?'

Sinirlenip gittiler... Sorum hâlâ geçerli: Kim daha az şekilci? Kim daha az muhafazakâr?

*Kim daha az dogmatik?**

Görüyorsunuz, çocuklarımızın gelişmekte olan akıllarını, daha küçük yaşlarda aşırılığa endeksleyerek, düşünemeye, değerlendime yapmaya zorlamadan, nasıl şablonlaştırmaya alıştırılıyor.

Ve yine görüyorsunuz ki, Kültüründen yoksun bırakılan yeni nesillerimiz de düşünce yetersizliğine, nasıl hızla sürükleniyor.

Vatandaşın ağzından da birkaç aşırılık tepkisi:

“Ateislerin en büyük silâhı aşağılamaktır^α.”

“Aşırıların varlığımıza bile tahammülleri yoktur^α.”

Demek ki yobaz, düşünmeyi bırakıp kalıp şablonları kullananlardır. Bunlar ilerici, gerici solcu, sağcı, ulusalcı gibi her kesimden çıkabiliyor. Yobazların sermayeleri, ilâhî emirleri hesâba katmamak, ideoloji ve öfkenin kurbanı olmak, olayları değerlendiremeyecek kadar akıldan yoksun bulunmaktır. Örnek vermek gerekirse, bu mantıksal ve bilimsel sonuca göre:

-İnsanlara, Mü'min ve Müslümanlara yobaz demek, bir YOBAZLIK'tır.

-Kültür câhili olmak, bir YOBAZLIK'tır.

-İnsanları, sınıflara ayırmak, ötekileştirmek, böyle amaçlar için çalışmak, bir YOBAZLIK'tır.

-Mü'min ve Müslümanlara göbeğini kaşıyanlar demek, bir YOBAZLIK'tır.

* Vatan, *Yobaz ne demektir? Yobaz nedir, kimlere yobaz denir?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://azgittikuzgittik.blogcu.com/yobaz-ne-demektir-yobaz-nedir-kimlere-yobaz-denir/3298663>, En Son Erişim Târihi: 03.09.2013.

^α Yobaz.net, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.yobaz.net/node/129>, En Son Erişim Târihi: 03.09.2013.

^α Yobaz.net, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.yobaz.net/node/129>, En Son Erişim Târihi: 03.09.2013.

- İnsanlara, Mü'min ve Müslümanlara isim vererek hain demek, bir YOBAZLIK'tır.
- İnsanların beyanlarına îtibar etmeyip niyet okumaya çalışmak^α, bir YOBAZLIK'tır.
- İnsanların gizli taraflarını araştırmak, bir YOBAZLIK'tır.
- İnsanları gıybet etmek, bir YOBAZLIK'tır.
- İnsanlara, zan üzerine iftira atmak, bir YOBAZLIK'tır.
- Lâf taşımak, getirip - götürmek, bir YOBAZLIK'tır.
- İnsanların gizlice yapmış olduğu günahlarını açığa çıkarmak, bir YOBAZLIK'tır.
- Erkek ve kadınların sokakta ya da kalabalık ve insanlar arasında öpüşmeleri, bir YOBAZLIK'tır.

-Çocuklara, kötü örnek olmak, bir YOBAZLIK'tır.

Bu yobazlıkları daha da artırabiliriz.

Şimdi, incelemesini siz yapınız:

Mü'min ve Müslümanlar mı, yoksa ölçü ve değerlendirme kâbiliyeti olmayan öfkeli, ideolojik saplantılı aşırı Kültür câhillerimiz mi daha çok yobazlık yapıyor?

^α Söz söylemek nasıl büyük bir sanatsa, söz anlamak da öyle büyük bir sanattır. Hele, söylenenden bir şey anlamak değil, söyleyen ne diyorsa yalnız onu anlamak, ondan başka bir şey anlamamak, anlamak sanatının en yüksek basamağıdır.”

Mustafa Çakır, bir ara AKP milletvekilliği yapmıştır.