

ZEYTİNDALI'NDAN YAYILAN SEVAPLAR-GÜNAHLAR VE HAYIRLAR-ŞERLER

İşte bu nedenlerle, meselâ Zeytindalı Operasyonu'nda, her Zeytindalı'ndan öyle hayır ve şerler dünyâyâ yayılıyor ki... Bu operasyon haberleri, meselâ evinde oturarak, bu haberleri oturduğu yerden tâkip eden kişilerin her birinde birer hesap açmaktadır.

Her bir kişinin bu kendi hesâbına, niyet ve düşüncesine bağlı olarak, yâni niyetinin İslâmî İtikat Ve Milletimiz'in Kültürel İstikâmeti'ne uyup uymamasına göre, az ya da çok, üretilmiş olan,

sevap ve günahlar veyâ şehitlik deceleri işlenmektedir.

Öyle ki, bunun dahası da var: Zeytindalı'ndan uzaya yayılan her bir hayır ve şer, bâzılarının küfürden kurtulmalarına, bâzılarının ise, küfre dalıp, daha da, saplanmalarına kadar bile, etkili olabilmektedir¹.

*Prof^Ö. Dr. Mustafa TEMİZ^Ö
11.02.2018*

“İman edenler (yurtlarını, mallarını bırakıp) hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, Allah'ın rahmetini umarlar.”

Bakara Sûresi, âyet 218

*“Ey iman edenler!
Din düşmanlarının eziyetlerine sabredin! Onlarla olan cihatta üstün gelmek için, sabır yarışı yapın! Sınır boylarında kâfirlere karşı cihat için nöbet bekleyin ve Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”
Â-i İmran Sûresi, âyet 200*

¹ Temiz, M., *Püf Noktasının İki Tarafı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20İKİ%20TARAFI.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20İKİ%20TARAFI.docx>, En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, <http://mtemiz.com/bilim/bilimbosesi.htm>

^Ö Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıkladığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^Ö Yazar, *particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:* [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

“Hakîki mü'minler, Allah yolunda **cihat** eder, kötülenip kınanmaktan korkmazlar.”
Mâide Sûresi, âyet 54

“Mal ve canlarını fedâ ederek din düşmanlarıyla, Allah rızâsı için **cihat** eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden üstündür. Hepsine de, **Cenneti** söz veriyorum.”
Nisâ Sûresi, âyet 95

“Mekke'nin fethinden önce malını veren ve **cihat** edene, fetihten sonra malını dağıtan ve **cihat** edenden daha büyük **derece** vardır. Allah, hepsine **Cenneti** vaat etti.”
Hadid Sûresi, âyet 10

“Ey mü'minler, Allah'tan korkun! O'na, O'nun rızâsına kavuşmak için vesîle arayın ve Allah yolunda **cihat** edin ki, kurtuluşa eresiniz.”
Mâide Sûresi, âyet 35

“O kimseler ki, iman ettiler, hicret ettiler ve Allah yolunda cihada katıldılar, bir kısımları da onları barındırıp yer, yurt sâhibi yaptılar ve yardıma koştular, işte bunlar hakkıyla mümin olanlardır. Bunlara bir mağfret ve cömertçe bir rızık vardır.”
Enfal Sûresi, âyet 74

“Hakîki mü'minler şunlardır ki, Allah ve Resulüne iman ettikten sonra, imanlarında şüpheye düşmeyip Allah yolunda malları ve canları ile **cihat** edenlerdir.”
Hucûrat Sûresi, âyet 15

“Allah'a ve Resulüne iman eder, malınızla, canınızla Allah yolunda **cihat** edersiniz. Eğer bilerseniz ki bu, sizin için çok hayırlıdır-**Saf Sûresi, âyet 11**”

“Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, aşîretiniz (hısım, akraba ve yakınlarınız) kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz **ticâret** ve **meskenler**, size Allah'tan, Resûlünden ve Allah yolunda **cihat** etmekten daha sevgili ise, Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin! Allah fâsıklar gürûhunu hidâyete erdirmez.”
Tevbe Sûresi, âyet 24

“Hafif ve ağırlıklı olarak
(Kuvvetli- zayıf, genç-yaşlı, Zengin-fakir,
yaya-atlı, silâhli-silâhsız hepiniz) savaşa çıkın,
malınızla, canınızla Allah yolunda **cihat** edin! İyi bilin ki
bu, sizin için daha hayırlıdır.”

Tevbe Sûresi, âyet 41

“Allah yolunda hakkıyla **cihat** edin!”

Hac Sûresi, âyet 78

“Herkes, kendisi için **cihat** eder, faydası kendinedir.”

Ankebut Sûresi, âyet 6

Giriş

Günümüzde **ilim** sâhibi olan, bir **mü'min**, örneğin oturduğu yerden **haberleri** dinlerken **bile**, o kadar büyük **sevaplar** kazanabilir ki... **Bu durum**, belki de kişi için, **cihat** sevâbi gibi **bile**, çok bereketli olabilir; **niyet** ve niyetindeki **ihlâsımın** derecesine bağlı olarak... **Ama İslâmî İtikat Ve Kültürel İstikâmete** (Doğrultu'ya) **uymayan** niyet ve düşüncelerinden dolayı, **mü'min** olma **vasfına** sâhip olmayanlar hep kaybederler!

Münâfık

İslâm Dini'ne göre, İslâm'a inanmayanlara, **gerçeği örten anlamında**, **kâfir** denir. **Sistematik anlamda münâfıklar**, kâfirler arasından değil, **Müslümanlar arasından çıkar**.

Müslümanlar, **Mü'min** ve **Fâsıklar** ve **Münâfıklar** olmak üzere, üç kısımıdır.

Mü'min, Peygamber (SAV[♥]) Efendimiz'in, **Allah'dan (CC^{*}) getirip tebliğ** buyurduğu, bütün **hükümleri** kalbi ile **tasdik**, dili ile **ikrar ederek**, **îman kazandıktan** sonra, **bu îmanını koruyan**, Müslümana denir.

Fâsık ise, **Müslümanım dediği hâlde**, günahlardan kaçmayan ve **ibâdet yapmayan** bir Müslümana denir. **Fâsığın**, **îmanım var dese bile**, hayatta **îmanını** koruyup koruyamadığını, **ancak Allah (CC) bilir**. Kendisi ise gerçek **durumunu**, **ancak son nefesi sırasında anlayabilir**. Bu **fâsık** son **nefesini**, **îmanlı olarak**, vermeyi **başarmışsa**, demek ki bu **fâsık**, **hayâtını** hep **amelî fâ-**

♥ SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O'na salât etsin.” demektir.

* CC kısaltması, “Celle Celâlühü - O'nun şânı çok yücedir.” demektir.

sık olarak, *geçirmiş demektir*. Eğer son nefesinde îmanını kurtaramamış ise, o zaman bu **fâsıġın**, hayatta **îtikâdî** fasıklardan olduđu anlaşılır.

Münâfıġın, *içi başka dıŐı başka*, yâni ikiyüzlü **olduġunu**, herkes biliyor. Daha derin bir tanım olarak ise, **mü'min** ve **Müslümanlar** nazarında **mü'min** olarak bilinen, Allah (CC) nazarında ise **kâfir** olan Müslümana denir. **Münâfıklar** da, **îtikâdî münâfık** ve **amelî münâfık** olmak üzere, **iki kısımdır**. Son nefesinde îmanlı giden bir **münâfıġın**, hayatta **amelî bir münâfık** olduđu anlaşılır.

İtikâdî münâfıklıġın bir tanımı da Őu olabilir:

Müslüman görünen bir **kimse**, *Peygamber (SAV) Efendimiz'in tebliġ buyurduđu, İslâm Dini'ne ve hükümlerine, bilinçli olarak, îman etmediġi hâlde, inanmış gibi görünüyorsa*, işte bu tam bir itikâdî münâfıktır.

İtikâdî Münâfıklar, **kâfirlerle berâber Cehennem'e² gireceklerdir**[¶]. Bunlar sırf **'biz Müslümanız'** dedikleri için Peygamberimiz (SAV), *bunların ikiyüzlülüklerine ve her türü sıkıntılarına katlanmış; onları ortadan kaldırma yoluna gitmemiŐtir*. Gösterilen bu **îtinâ**, *Müslüman olmanın önemini algılamamız* ve insanların kalplerini okumaya çalışmanın, *bizim için*, mümkün olmadığını vurgulamak içindir. Bu târihi münâfıkların **baŐı³**, **Abdullah bin Übey bin Selûl**'dür.

Olumlu-Olumsuz Derece Alma Kıtası- Cihat ve Günah Kıtasları

Konuyu, *özellikle çoġunluġu Müslüman sayılan, Memleketimiz'de Müslüman geçinenlere (Ben de Müslümanım diyenlere) göre*, incelemek gerek... Yâni bu sınıflamaya göre **'Müslümanım'** diyenlerden, **İslâm'a tam**

² Temiz, M., *Cehennem Ve Cennet'ten Ne Haber?* Alındıġı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/CEHENNEM%20VE%20CENNET'TEN%20NE%20HABER.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/CEHENNEM%20VE%20CENNET'TEN%20NE%20HABER.docx>, En Son EriŐim Târihi: 11.10.2016.

[¶] Pehlivan, R., *İman Ve İnkâr Açısından İnsanlar*, Alındıġı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.zehirli.org/itikadi-konular/iman-ve-inkar-acisindan-insanlar.html>, En Son EriŐim Târihi: 07.02.2014.

³ Temiz, M., *Hele Bir Baksanıza! Münâfıklık Her Devirde Aynı!*, Alındıġı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/HELE%20BİR%20BAKSANIZA,%20MÜNÂFIKLIK%20HER%20DEVİRDE%20AYN1.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/HELE%20BİR%20BAKSANIZA,%20MÜNÂFIKLIK%20HER%20DEVİRDE%20AYN1.docx>, En Son EriŐim Târihi: 20.09.2014, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

anlamıyla, teslim olan Müslümanın, yalnızca mü'minler olduğunu da, vurgulamakta fayda vardır.

Kıymetli **okuyucularım**, 'olumlu derece sözünden', **mü'min** olan bir **Müslümanın** kazandığı / kazanacağı **sevâbı** / sevapları; 'olumsuz derece sözünden' ise, **fâsık** ya da **münâfiğin** kazandığı / kazanacağı **günâhı** / günahları **anlayacağı** açıktır.

Şimdi kazanma ve kaybetme faslına girebiliriz, **Şöyle** ki:

- **Mü'min** olan bir **Müslüman**, *Vatan ve Millet uğruna ölen*, meselâ **şehitler** hakkında bir haber **dinlerken**, *bu haberle ilgili gelişmelerden dolayı*, az ya da çok **sevinse** veyâ *Vatan ve Müslümanlara zararlı olan ya da Müslümanlara, hattâ bütün insanlığa, zarar veren bir zâlimin yâhut bir hâinin zarar gördüğünü yâhut yakalandığını veyâhut da yapacağı zararın önlendiğini* duyarak bir hoşnutluk **duysa**, "*Vatan sevgisi îmandandır*" hadîsine de **uygun** olarak, *duyduğu sevincin ve hoşnutluğun temel dayanaklarındaki ihlâsın derecesi nisbetinde*, **sevâba** kavuşur.

Buradan hareketle bir **Müslüman**, *çeşitli maddî ve mânevî etkenlerden dolayı*, **İslâmî** ya da **sapıklığa** ilişkin olarak, *sevgi ve hoşnutluk duyduğu konulara ve olaylara göre*, kendi istikâmeti konusunda, *bir fikre sâhip de olabilir*.

Dolayısıyla, gidişinin **İslâmî İstikâmet** doğrultusunda olduğunu görmesi hâlinde, *Allâhü Teâlâ'nın, İbrâhim Süresi'nin, 'Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir'* mealindeki **7. âyeti** gereğince⁴, *Allah'a (CC) karşı şükürünü artırması*; aksi durumda olduğunu görmesi **hâlinde** ise, *tövbe işiğfarla birlikte*, durumunu **yeniden** sorgulaması **gerekmektedir**; *elbetteki*, kendisine verilmiş olan **özgürlük** ve **akıl** nîmetlerinin birer **şükürü** olarak...

- Şimdi aynı benzer bir fikir **yürütmeyi**, *mü'min olmayan*, kötü niyetli birisi için de **söylemek** mümkündür. *Yâni benzer cümleler*, kazılan günah konusunda da kurulabilir. **Şöyle** ki:

Bir **Müslüman** günümüzde, **câhilliği**, yâni İslâmî bilgisizliği **nedeniyle**, *örneğin oturduğu yerden meselâ haberleri dinlerken dahî*, o kadar bü-

⁴ "Ve hatırlayın ki **Rab**'biniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nîmetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir-İbrâhim Süresi, âyet 7"

yük **günahlara** imzâ **atar** ya da atabilir **ki...** *Bunlarla o*, belki de, *îtikâdını bile kayberek, İslâm'dan da çıkabilir; niyet ve niyetinde meydana gelen, bozukluklara ya da âidiyet duygularının özelliklerine bağlı olarak...*

Biliyorsunuz her gün, *Vatan ve Millet uğruna ölen, şehitlerimiz ya da mü'min ve Müslümanlar veyâ İslâmî gelişmeler hakkında, sevindirici haberler, gittikçe daha da çoğalmaktadır.*

Sapıtarak bâtil sayfasında kalan bir dünyâlaşmış da, oturduğu yerden 'esfelî sâfilin' dereceleri alabilir / alabilmektedir.

Münâfiklara ek olarak, *nefsî, itikâdî ya da dünyevî bir menfaattan dolayı zayıf inançlı bir Müslümanın da, İslâmî Ve Kültürel haberlerle ilgili faydalı gelişmelerden dolayı, bir hatâ olarak, meselâ canı sıkılıp, üzülebilir...* Ya da böyle bir Müslüman, *İslâmî İstikâmet üzere olan, bir yöneticimizin, İslâm'ın menfaati açısından, hayırlı bir işinden dolayı, yine aynı nefsî, itikâdî ya da dünyevî bir menfaatine bağlı olarak, az ya da çok, üzülebilir* ya da bu gelişmelerden bir **hoşnutsuzluk** duyabilir.

Şâyet böyle bir Müslüman varsa, İslâm'ın ve Müslümanların menfaati açısından, bu gelişmelerin her birinin hayırlı birer iş olması nedeniyle, bu kişi, Şerî (İslâmî) hükümler çerçevesinde, üzüntü ve hoşnutsuzluk yönündeki istek ve düşüncesinin şiddetine bağlı olarak, İslâmî itikâdının zarar görmesi ve sarsılması ihtimalî bir tarafa, en az ölçekte bile, günah işlemiş olur... Bu örnek de, *haber dinlerken dahî, oturlan yerde, hiç yoktan kazanılan, günahlar zümresindedir.*

Yine aşağıda, *aynı cinsteki kişi ve kişilere ilişkin* olarak, aynı cins örneklerine devam edilebilir:

- a) *Vatan ve Müslümanlara zararlı olan ya da Müslümanlara, hattâ bütün insanlığa zarar veren, bir zâlimin ya da bir hâinin zarar gördüğünü yâhut da yakalandığını veyâhut da yapacağı zararın önlendiğini duyan bir Müslüman da, bu duyduklarından sevinip hoşlansa veyâhut da,*

b) *Adı geçen zâlimin ya da bir hâinin zarar görmeden kurtulup kaçışına veyâ verdiği zarara üzülse,*

bunlar da, *sirasıyla*, yukarıda anlatıldığı gibi, *duygularının ya da sevincinin* yâhut da üzüntünün şiddetine göre, *ihlâsına bağlı olarak*, Şerî (**İslâmî**) hükümler çerçevesinde, *o kadar sevaplara nâil olmaktadır* ki, anlatılacak gibi değil, *doğrusu...*

Sonuç

İşte bunlar da, *oturulan yerde kazanılan*, cihat cinsi sevaplar cümlesinden olsa gerektir... Örneğin **Zeytin Dalı Operasyonu**'nda, *operasyonda kazanılan başarılarından ya da başarısızlıklardan dolayı, münâfıklardan, fâsıklardan* ve nüfus cüzdanında Müslüman yazanlardan *tutunuz da, taa* tam bir **mü'mine** varıncaya kadar, *milyonlarca insanın her birinin*, özgür niyetlerine bağlı olarak, duyduğu **sevinç** ya da **üzüntüden** dolayı, **kimisi**, *yüksek sevaplara kavuşurken, kimisinin* de, *çok kötü sonuçlara mal olacak*, zararlara uğrayabileceğini ihtimal dâhilinde tutmak gerekiyor. Bütün bunların **hepsinin**, **Zilzal Sûresi** kapsamında, değerlendirileceğini de **hatırlamakta** fayda vardır.

İşte bu nedenlerle, meselâ **Zeytindalı Operasyonu**'nda, *her Zeytindalı*'ndan öyle **hayır** ve **şerler** *dünyâya yayılıyor ki*... Bu operasyon **haberleri**, meselâ *evinde oturarak*, bu haberleri oturduğu yerden tâkip eden kişilerin her **birinde** birer **hesap** açmaktadır. *Her bir kişinin bu kendi hesâbına*, niyet ve düşüncesine **bağlı** olarak, *yâni niyetinin İslâmî İtikat Ve Milletimiz'in Kültürel İstikâmeti*'ne uyup uymamasına göre, az ya da çok, *üretilmiş olan*, **sevap** ve **günahlar** veyâ **şehitlik deceleri** *işlenmektedir*. Öyle **ki**, *bunun dahası da var*: **Zeytindalı**'ndan *uzaya yayılan* her bir **hayır** ve **şer**, bâzılarının **küfürden** kurtulmalarına, *bâzılarının ise*, küfre **dalıp**, *daha da*, saplanmalarına kadar bile, *etkili olabilmektedir*⁵.

⁵ Temiz, M., *Püf Noktasının İki Tarafı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20İKİ%20TARAFI.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/PÜF%20NOKTASININ%20İKİ%20TARAFI.docx>, En Son Erişim Tarihi: 20.09.2014, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>