

## YALNIZCA ACIYORUM!..

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ**

### Giriş

Kıymetli ve değerli bir bilim adamı Internet-WEB<sup>z</sup> sayfamdaki hayâtımı okumuş... Bu münâsebetle Yurdumuz'da yıllarca sürdürülen bir 'çağ dışılığı'nın' hâlâ sürdürüldüğünden, Üniversite'den mezun olmuş bir yakınının diplomasını almak istediğinden, ancak, başörtülü resminin kabul edilmediğinden bahisle dert yanıyor ve diyor ki:

*Geçenlerde diploma lazım oldu. İlgililerle irtibata geçtik. Diplomaya resim yapıştırıyorlarmış. Başını açık resim istiyorlar. Biz de dedik bizde böyle bir resim yok. O zaman diploma veremeyiz dediler. Hulasa diploma alamadık. Resimsiz diploma verinceye kadar bekleyeceğiz herhalde! Bir çok üniversitede diplomaya resim yapıştırmıyorlar. Pamukkale'de resim hala var herhalde. Baki selamlar..."*

İnsan haysiyeti ile uzaktan - yakından ilgisi olmayan böyle çağdışı, gerici bir zihniyetin bu uygulamaları maalesef hâlâ söz konusu oluyor. Vatandaşlarımızın kendi öz Yurdu'nda mâruz bırakıldığı bu ilkelik bize sâdece üzülmekten başka bir şey kazandırmıyor. Üzüntümüzün önemli bir kısmı, bu ilkel kafaların gelişmemesi ve diğer bir kısmı da bu uygulamaların ne Vatan'a ne de Millet'e, bir fayda vermemesidir. Bu nedenle, 'Bu çağ dışı gerici zihniyet sâhiplerine sâdece acıyorum.' demekten başka elimizden bir şey gelmiyor. 'Mail' sâhibi bilim adamına da ancak bu duygularımı aktarabilmişim<sup>o</sup>.

Bu gerici zihniyet sâhiplerine gerçekten çok acıyorum ama:

*Vermeyince Mâbut, neylesin Mahmut?*

Neden?

<sup>z</sup> <http://gayalo.net/> YA DA <http://mtemiz.pau.edu.tr/>

<sup>o</sup> Kıymetli Kardeşim, söz konusu bu gerici zihniyete ancak acımak gerekiyor.

Yıllarca şikâyetçi olduğumuz, çoğu vatandaşımızın 2. sınıf muamelesi gördüğü bu gerçekten gerici zihniyetin ısrarı hâlâ yer yer devam ediyor. İnsanlığın tabiatına aykırı olarak yıllarca uygulanmış bu kast sistemini birden sıfırlamak şüphesiz mümkün değil... Kültürel özgürlüğümüzün tadını tadan insanlarımızın sayılarının artması ve bu çağdışı uygulamanın da insan fitratına uymadığını anlaması, ümitlerimizin temel dayanak noktasını oluşturuyor. Aslında üstün bir donanım ve ahlâk yapısına sâhip olan Milletimiz'in büyük bir çoğunluğunun geçmişte aldatılmış olduğunu kısa süre içinde anlayacağının inancı içindeyim.

Bu inançla, bilimsel çalışmayı bırakarak daha önemli gördüğüm aşağıdaki kararında ısrar ediyorum. Söz konusu etmiş olduğunuz ve bir nevi otobiyografim olarak nitelemiş olduğunuz yazıyı da, bugünkü Cennet'e dönüşmüş hayatta geçmişteki imkânsızlıklar hakkında hiç bilgisi olmayan, tembel öğrencilere belki bir ivme katar düşüncesiyle, ayrıca ilâveten daha bâzı kültürel kavramlarımızı da katarak, Internet'te yazmamın asıl sebebi de budur.

Çünkü, hem Cumhûriyeti savunuyor görüneceksin hem de Cumhûriyet'in asıl sâhipleri olan asıl insanlarımıza karşı, Memleket ve Cumhûriyet düşmanları ile işbirliği içinde bulunacaksın!.. İçlerinde geçmişte çok sevdiğim kimselerin de olması nedeniyle, bu davranışın peşin olarak adını söylemeye dilim varmadığından, ancak, onlar için 'zavallılar' demekle yetinmek, terbiye ve insanlığımıza daha uygun geliyor; umulur ki belki islâh olurlar ümidimle birlikte..

*Yukarıda zavallı dediğim zihniyete, hattâ bizlere, eğitimle doğru olan Öz Kültürümüz öğretilmedi ki... (O zavallılar dediğim) genç ve insanlarımızın her biri, Kültürümüz'den mahrum bırakılışlarının kurbanıdırlar. Öz Kültürümüz'den soyutlanmış eğitim sistemimiz, onları, dönüşüm ve gelişim özellikleri dirilemeyecek derecede, düşünce ve fikirlerinin kimyâlarını değiştirip, sabitleştirerek ideolojileştirmiştir. Onlar, artık sâbit fikirlerinin etrafında döner durur hâle gelmişler, çevrelerine bakarak bir çıkış yapıp yeni özgür fikirler üretmedikleri gibi, başkaları tarafından üretilmiş yeni fikirleri de absorbe edemediği teğet geçerler. Çeşitli nedenlerden dolayı mâruz bırakıldıkları kalitesiz ve yetersiz eğitim, artık gelişim özelliklerini anormalleştirmiştir. Bizler ise, 'imâlât hatâlarıyız'. Onlara acımamın asıl nedenleri buradan geliyor.*

Farâbi'nin bir sözü var. Diyor:

*"Doğru tektir, yanlış ise sayısız... Çocuklarınıza önce doğruyu öğretin ki, sonra yanlışın her çeşidinden kendini kolayca koruyabilsin..."*

Bâzı kimselerin önemini kavrayamadığı bu başörtüsü konusunu şer odakları ve dış güçler çok iyi kullandılar / kullanıyorlar. Dolayısıyla çeşitli şer güçler, çıkar hesapları için bu ilâhî emre ve Kültürümüz'e muhalefet ederek hemen bunun kararını almışlardır.

Neden?

Çünkü bütün amaç, Türkiyemiz'i güçsüz düşürmek ve sömürgeci iştahlarını her an tâze tutmak için **SURDA BİR GEDİK AÇMAK...** Gedik bir kere açılmaya görsün... Biliyorlar ki, bundan sonrası kolay... Gedik gittikçe büyüyecek, amaçlarına kavuşmak daha da kolaylaşacaktır.

Başörtüsü meselesi de güç odaklarının surda bir gedik açma hedefine yönelik plânlarından biridir. İşte size belgesi:

2 Mart 1992'de *Zaman Gazetesi*'nde *Muhammed Han Kayânî*'nin "*İslâm'a Karşı Şer İttifak*" başlığıyla duyurduğu aşağıdaki *Siyonist Raporu*'na bir bakınız. Raporu hazırlayan komisyon üyelerine dikkat ediniz:

- 1) *Hasan Tahimî* (Başkan Enver Sedat'ın Danışmanı),
- 2) *Fikri Mükerrrem Ubeid* (Başkan Yardımcısı),
- 3) *Mısır Millî İstihbârat Şefi*,
- 4) *Mısır Askerî İstihbârat Şefi*,
- 5) *Amerikan Güvenlik Konseyi'nin İslâm'ı yok etmek için kurduğu komitenin ABD'nin Mısır Büyükelçiliği'ndeki Görevlisi*,
- 6) *İsrâil Başkanı Begin'in İslâm uzmanı olan temsilcisi*,
- 7) *Papa'nın temsilcisi*.

Dikkat ediniz!.. Dünyâ'daki bütün İslâm Düşmanları bir arada... Bunların önce Mısır'ı teslim almış oldukları anlaşılıyor.

Gündem maddesi şu:

Dünyâ'daki İslâmî gelişmelerle mücâdele yollarının tespit edilip gerekli tedbirlerin alınması ve bu rapor çerçevesinde gayret sarf edilmesi...

Komisyon topladığı istihbâratı değerlendirdikten sonra bir sürü kararlar alıyor ve bu kararları icrâ safhâsına koyması için 7 madde hâlinde o zamanın CIA başkanı *Richard B. Mitchell*'e tâlimât niteliğinde bildiriyor. İşte bu maddelerden biri de başörtüsüdür.

Gördünüz mü? Baş örtüsü meğer ne imiş!.. Onlara göre sanki bir nükleer başlık... Evet... Başörtüsü, bütün şer ocak ve odaklarının uğraştığı İslâm Dini'nin Müslümanlar için farz kıldığı dinî bir uygulamadır (*Bunda başarılı olmaları hâlinde Surda büyük bir gediğin açılacağı muhakkak*).

Ninenizin neden başörtüsünü hiç eksik etmediğini şimdi anladınız mı? O, Yüce Dinimiz'in bir emri, ninemizin, bacımızın kardeşimizin,... Milletimiz'in şerefi ve nâmusu, onlara göre ise birer nükleer başlık<sup>1</sup>...

Şimdi sıkı durun!.. Siyonist Rapor'un<sup>2</sup> 7. maddesini duymak için:

*"Madde 7-İslâm'ın yeni uyanışına karşı koymalı, bilhassâ üniversitelerdeki örtülü kızlara karşı yasaklar getirerek basın ve diğer propaganda araçları vâsıtası ile her adımda onların karşısına çıkmalıyız."*

Konumuz başörtüsü olduğu için Rapor'daki diğer şerli kararlardan bahsetmedim. Meselâ, bu maddelerden biri de İslâm ülkelerindeki gençlerin eğlenceye, bozuk tarikatlara yönlendirilmesi için alınan karardır.

Türkiye'mizde başörtüsü, lâiklik ve benzeri gibi konularda koparılan feryatların hepsinin temelinde, Memleketimiz'in kuvvetlenip yükselmesini istemeyen dış güçlerin ve onların yurt içindeki uzantılarının ve bindikleri dalı kesen şuarsuzlarımızın rolü vardır. Değerli bilim adamı *Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu*'nun, bugün piyasada bulunan bâzı

<sup>1</sup>.Temiz, M., *Başörtüsü, İlim, Bilim ve 'Filim'*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://gayalo.net/dosyalar/Başörtüsü-İlim,%20Bilim%20Ve%20'Filim'.pdf> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/Başörtüsü-İlim,%20Bilim%20Ve%20'Filim'.doc>, En Son Erişim Tarihi: 28.042013 (*Okuyucu, referans olarak verilen WEB sayfalarının ve içeriklerinin zamanla değişikliğe uğraması nedeniyle, verilen kaynaklara her an ulaşamayacağının ihtimal dâhilinde olduğunu göz önünde bulundurulmalıdır*).

<sup>2</sup>.Temiz, M., *Dış Güçlerin Emeli, Başörtüsü Konusu ve Dinimiz'in Önemi*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://gayalo.net/dosyalar/D%4%B1%C5%9F%20G%C3%BC%C3%A7lerin%20Emeli-Ba%C5%9F%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC%20Konusu%20Ve%20Dinimiz%E2%80%99in%20%C3%96nemi.pdf> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/D%4%B1%C5%9F%20G%C3%BC%C3%A7lerin%20Emeli-Ba%C5%9F%C3%B6rt%C3%BCs%C3%BC%20Konusu%20Ve%20Dinimiz%E2%80%99in%20%C3%96nemi.doc>, En Son Erişim Tarihi: 28.042013.

eserlerinde<sup>3</sup>, Türkiyemiz’de önemli makamları işgal etmiş çok sayıda hâin olduğundan bahsediliyor<sup>4</sup>.

Memleketimiz’de İslâm Kültürü almamış, dinî bilgilerden yoksun olan insanlarımızın şuursuzlandırılmasına önemle ve hızla yine dış kaynaklı olarak devam edilmeye çalışılmaktadır. ‘*Vatikan Ve Malta Şövalyeleri*’ adlı kitapta şunlar yazılıdır:

“*Kişilerin Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçmesi gerekmez. Oldukları yerde kalsınlar. Ama Müslüman gibi değil, bizim istediğimiz gibi düşünsünler; fakat kendilerini Müslüman sansınlar*<sup>5</sup>”.

Görüyorsunuz, ne müthiş bir plân uygulanıyor: İnsanlarımız, morfinlenmiş gibi, şuursuzlaştırılıyor, sonra bunlara kendi öz yurdunda kendi kültürlerini yok edecek kararları yine kendilerine aldirtıyorlar.

Bu duruma gelmiş insanları Hıristiyan yapmak ya da kendilerini hâlâ Müslüman zanneden bu insanlar vâsıtasıyla İslâm’ı bozup tahrif etmek de artık zor olmasa gerektir.

*Geo G. Harris* ‘*Müslümanlar Nasıl Hıristiyan Yapılır?*’ adlı kitapta şöyle demektedir:

“*İçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla İslâmiyet’e hurafeler sokun!.. Bunlar yardımıyla dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve reform gerektiğini sık sık gündeme getirin!.. Târihleriyle olan irtibatlarını kesin!.. Herkesin din kurallarını kendisinin koymasını sağlayın!.. Bu fikirde olanları el altından destekleyin!.. İslâmiyet’in aslından ne kadar uzaklaştırılırsa, bizim işimiz o kadar kolay olur*<sup>6</sup>.”

Emekli Albay *Rabi Baştürk*, kitabında bu hâle getirilen Müslüman’lara ılımlı Müslüman adının verildiğini söylüyor.

*Tony Antrella*, “*Bunalımlı Toplum Hayır*” adlı eserinde:

“*18. yüzyıl düşünür ve yazarları insanlığa kötülük etmişlerdir. İnsanların hayatlarını dar kalıplarla sınırlamışlardır ve dinden soğutmuşlardır. 20. yüzyıl ise, gençlere varlık sebeplerini bile unutturdu. Çürümüş bir toplumda yaşıyoruz. Yalan, sahtekârlık ve hırsızlık cemiyetimizde hâkimiyet kurmuştur. İmansızlık, yüzünden Batı Toplumu boşanma ve evlilik dışı yaşamda sapıklık, uyuşturucu ve intihar gibi, 4 amansız hastalığa yakalanmıştır. Toplumlar ahlâk kurallarından aslâ vazgeçemez. Ancak, kaynağı din olmayan bir ahlâk olmaz. Medya ve sanatçılar bize zaman öldürmeyi öğretti, değerlerimizi ise imhâ etti. Batın’ın geleceği yoktur. Çocuklara din eğitimi verilmezse sonunda herhangi bir şeye inanırlar. Meselâ, sihire, yıldız falına, medyumlara, falcılara, sahte din ve tarikatlara, akıl dışı ne varsa onlara inanırlar. Bunların hiç biri medeniyet kaynağı değildir*<sup>7</sup>.” demektedir.

<sup>3</sup> Sinanoğlu, O., Büyük Uyanış, 2002, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.scribd.com/doc/916024/Sinanoglu-Buyuk-Uyanis>

<sup>4</sup> Sinanoğlu, O., Büyük Uyanış, Otopsi Yayınları, Ağaoğlu, İstanbul, 2002.

<sup>5</sup> Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 173, Kum Saati Yayınları, 2005.

<sup>6</sup> Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 173-174, Kum Saati Yayınları, 2005.

<sup>7</sup> Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 236, Kum Saati Yayınları, 2005.

Bu sözleri Batı Özentisi olan kardeşlerimiz özellikle okumalı, düşünmeli ve değerlendirmelidirler!..

Bu sözlere bakarak Dinimiz'in kıymetini anlayalım!.. Fransa'nın şu anda meşhur romancısı ve Fransız dilini en güzel şekilde kullanan yazarı *Michel Buton*'un şu sözlerinden Dinimiz'in ne kadar kıymetli olduğu anlaşılıyor mu?

*“Arapların (tabii ki biz Türkler'in de) elinde başvuracakları ve kaynak olarak kullanacakları Kur'an var. Bizim ise, hiçbir müracaat kaynağımız yok<sup>8</sup>...”*

Michel, bu sözü ile aynı zamanda İncil'in devrinin geçmiş olduğunu ve *Kur'an*'ın ise aslından hiç değişmediğini, her çağa hitâbettiğini îmâ etmektedir.

İşte düşmanlarımız, dinimizin de içinde bulunduğu bütün kültür değerlerimizi yıkarak insanlarımızı şuarsuzlandırmak sûretiyle Memleketimiz'i elde edip kaynaklarını kullanmak istemektedirler. Bu oyunlara gelirsek vay hâlimize!..

Yukarıda eleştirdiğim ve acıdığım zihniyetin, belki hepsinin değil ama, çoğunun bizim gibi birer imâlât hatâları olacak kadar iyi niyetli olduklarını biliyorum. Ne yazık ki, ideolojik özelliklerle statikleşmiş akıllarını kullanamadılar / hâlâ da kullanamıyorlar, esen rüzgârlara kapıldılar / kapılıyorlar!..

Ama ne yazık ki asıl hâinler başka...

Bu nedenle, ben asıl geçmişte Türkiyemiz'in potansiyel hânesinde iken cezâlandırılmış, hâpishânelerde çürütülmüş ya da asılarak telef edilmiş pırlanta gibi gençlerimiz ve de geçmişteki yetersiz eğitimin posaları hâline gelmiş, yanlış yollara saptırılarak şartlandırılmış ve sonunda ya da hâlâ gaflet içinde bulunan çocuk, genç ve insanlarımıza yalnızca acıyor ve onlara duâ ediyorum.

Çünkü, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in *“Sizden biriniz, kendi nefsi için sevdiğini bir başkası için sevmedikçe kâmil îman sâhibi olamaz.”* demiyor mu?

Başka ne gelir elden...

---

<sup>8</sup> Baştürk, R., Sessiz Savaş, sayfa 237, Kum Saati Yayınları, 2005.