

**YAŞAR NURİ ÖZTÜRK BEY DEİST Mİ
OLMUŞ?**
Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi Bir Şey Olabilir mi?

“Normal sağlıklı hiçbir ilim adamı,
kariyerinin tümünü birden yok sayıp da bütün kariyer
bilgilerinin hepsinin zıddını bir çırpıda birden kabul edemez. Ediyorsa mutlaka bir
tedâviye ihtiyâcı var demektir. Duâlarımız, bunlarla olsun...”

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ
21.04.2015

“Allah’ın birliğini en temiz, en yüksek,
en kutsal ve inandırıcı ve başka hiç bir din kitabının üstün
gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap, Kur’ân’ı Kerîm’dir¹.”

Prof. Edouard Monté

“Çeşitli devirlerde, insanlığı idâre
etmek için Allah tarafından gönderildiği ileri sürülen
bütün semâvî kitapları tam ve detaylı olarak inceledimse de, bozulmuş
oldukları için, **hiçbirisinde aradığım çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere
ilişkin ilmî uyumluluğu göremedim.** Semâvî kitaplara ilişkin bu kânunlar, değil bir cemiyet,
bir ev halkının huzûrunu bile temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”

“Fakat Müslümanların Kur’ân’ı, bu
görüşten çok uzaktır. Ben, Kur’ân’ı her açıdan inceledim.
**Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve teknolojinin her sahâsında
insanlığın gelişmelerinde her açıdan çağdaş ilmî bir uygunluk gördüm.**”

“Müslümanların düşmanları,
Kur’ân’ın Muhammed tarafından **yazılan** bir
kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ
en gelişmiş bir beyinden, böyle hârika bir eserin meydana geldiğini ileri
sürmek, gerçeklere göz **kapayarak**, kin ve garaza âlet olmak anlamını taşır ki, bu da ilim, bilim
ahlâkı ve insanî ahlâkla izah edilemez.”

“Ben şunu ileri sürüyorum ki, Muhammed seçkin bir kuvvettir. Allah tarafından
böyle ikinci bir insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur.
Senin devrinde yaşamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey Muhammed...”

“Gönderilmesine ve neşredilmesine sebep
olduğun ve insanlara öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet
âlemine ilişkindir. Bu kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkin olduğunu **inkâr** etmek, boş işlerle
uğramak kadar gülünçtür.”

“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ
görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle eğiliyorum².”

Prens Bismarck

Giriş

‘Yaşar Nuri Öztürk sonunda deist oldu’ diye bir haber okudum³.

¹ Prof. Edouard Monté, *Kur’ân’ı Kerîm*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html>, En Son Erişim Târihi: 22.01.2014.

² Temiz, *Prens Bismarck’ın Dilinden Peygamberimiz (SAV)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%C4%B0M%C4%B0Z%20\(SAV\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%C4%B0L%C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%C4%B0M%C4%B0Z%20(SAV).pdf), En Son Erişim Târihi: 24.01.2014.

Bâzı din adamları tarafından eleştirilse bile, Kur'an âlimi olduğu için *bu hocamızın ilmine, onu tanıdığım günlerden beri saygı duyuyordum*. Ama şu anda **deistlik** gibi ortaya döktüğü niyetleri, *eğer doğruysa* bu durum, Kur'an âlimi bir insan için *bir hayra âlamet değildir*.

Kur'an ilmine vâkıf bir kimsenin böyle bir **karârı**, büyük bir ihtimalle, *aklî ve rûhî bir rahatsızlığın sonucu olabilir*⁴. Onun böyle bir rahatsızlık içinde olduğu, *dip notta da görüldüğü gibi, zâten, resmine bakıldığında bile zannediyorum*, hemen yüzünden de anlaşılabilir⁴. Ne var ki, *bu tür hastalar, ne yazık ki*, hasta olduklarını da **hiç** kabul etmezler. *Problemin önemli bir noktasına burada, bence...*

Haberde, *'Kehânetlerin, mucizelerin, demagojilerin ve kaynağı iâhî (olarak) ilân edilen dinlerin reddinden dolayı peygamberler, kutsal kitaplar, sevap, günâh, ibâdet, duâ, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, ceheennem, âhiret ve kader gibi kavramların Deizm'de yeri yoktur*⁵.'

Şimdi, şöyle düşünebiliriz:

Bir insanın bütün hayâtı boyunca kazanmış olduğu **ilmi**, İslâm Dinine ilişkin *âyet, hadis, sevap, günâh, ibâdet, duâ, vahiy, melek, cin, şeytan, cennet, ceheennem, Âhiret ve kader gibi konular olacak* ve sonra da anî bir kararla bütün bu birikimlerine **inanmayacak...**

Dünyâ'nın İslâm'a koştığı bu günlerde böyle bir şey, mümkün mü?

³ İslah Haber, *Yaşar Nuri Öztürk sonunda deist oldu*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.islahhaber.net/yasar-nuri-ozturk-sonunda-deist-oldu-44878.html> En Son Erişim Târihi: 17.04.2015.

⁴ Yeniakit, *Yaşar Nuri Öztürk sonunda deist oldu*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.yeniakit.com.tr/haber/yasar-nuri-ozturk-sonunda-deist-oldu-62445.html>, En Son Erişim Târihi: 17.04.2015.



⁵ İslah Haber, *Yaşar Nuri Öztürk sonunda deist oldu*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.islahhaber.net/yasar-nuri-ozturk-sonunda-deist-oldu-44878.html>, En Son Erişim Târihi: 17.04.2015.

Deist diye, Deizm'e inanan kimseye denmektedir. Deizm konusunda Vikipedi'de şöyle deniyor:

“Deizm veyâ Yaradancılık, mantık ve doğal dünyâya dâir gözlemlerin kaynağını oluşturduğu; dinî bilgiye dolaysız biçimde sâdece akıl yoluyla ulaşılabileceği ilkesini esas alan, bu sebeple vahiy ve esine dayalı tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır.”

“İnanışın tanımlanmasında kullanılan doğal din ya da doğal inanç kavramları, hiçbir aracı olmaksızın sâdece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir Tanrı inancını belirtir. Bu inancı benimseyen kişiye Deist denir. Deizm kavramı, ilk olarak 17. yüzyılda özellikle İngiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. ... Terim Lâtince Tanrı anlamındaki déus sözcüğünden türetilmiş ve özgür düşüncelilerin Tanrı inancını belirtmede kullanılmıştır⁶.”

Bu açıklamalar da gösteriyor ki, *deistler*, tek tanrılı bir vahiy dini olan *İslâm'a* da inanmamış oluyorlar...

Şimdi soruyorum, bütün kariyeri İslâm üzerine olan bir kişinin durup dururken, bu birikimlerinin hepsine zıt fikirlerle ortaya çıkması bir akıllık işi midir?

Gerçekten, 2050 yılında müntesiplerinin sayısının, *Hristiyanların sayısına eşit olacak şekilde insanlar nazarında önem kazanan* ve 2070 yılında Hristiyanların sayısını geçeceği öngörülen ve *günümüzdeki dinler arasında bilimle yüzyüz uyuşan* bir dinin böyle bir uzmanı olan bir kişinin, birden bire *tam tersi fikirleri benimsediğini ilân etmesi*, ne derece **akıllı ve sağlıklı** bir karar olabilir ki?

Bu durum ancak bir *rûhî bir bunalım* neticesinde meydana gelebilir. Bu bir anormallik yanî *ruhî bir hastalık durumu* olabilir.

Hastalıklar biz insanlar için...

Eğer Kur'an ilmini bir anda yok sayacak böyle bir hastalığı varsa duâ edelim, *inşallah normalleşir... Elimizde başka çâremiz de yok... Sakın ha, tenkide, eleştiriye kalkılmamalı!* Böyle hasta bir kimseyi tenkit etmekten öte duâ etmekte fayda vardır. Sınav dünyâsındayız. Böyle durumlar ya da benzerleri, herkesin başına gelebilir. *Kimsenin bulunduğu durumu koruma karantisi diye bir şey yoktur.*

Ama kendisi hasta olmadığını söylese bile, bu şartlar altında bu durum, *hastalık durumunu göstermektedir.* Bu nedenle **deistlik** konusunda söylediklerine bu açıdan bakıp, ona göre *değerlendirmekte fayda fardır.* Onun arkasında olup da onu takdir eden çok Müslüman kardeşimizin olduğunu düşünürsek, *öyle inanıyorum ki, bu kardeşlerimizin hiç birinin*, bir ihtimal, *akıllarını bir tarafa bırakıp da*, elbette, hastalığı nedeniyle, **örneğin**, *'Hocamız balkondan atladı, hemen ardından biz de atlayalım'* diyecek gibi bir hâlleri olamaz.

⁶ Vikipedi, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://tr.wikipedia.org/wiki/Deizm>, En Son Erişim Tarihi: 07.04.2015.

Kültürümüz (Dinimiz) açısından *şüphe olumsuzluk içerir ve o yönde değerlendirilir*. Onun için şüphe durumunda yapılacak olan şudur:

Şüphe dağılana kadar bilimsel ve ilmî olarak araştırmaya devam etmek gerekiyor. Araştırma yapmak, eskiden zordu, bilgiye kolay ulaşamıyordu ama bugün çok kolay... Örneğin, Atatürk'ün TBMM'nden ödenek çıkartarak Elmalılı Hamdi Yazır'a tercüme ve tefsirini yaptırdığı Kur'an Tefsiri'ni internette hemen indirmek çok kolay... Başka araştırmalar da çok mümkün... Akıllı olanlara düşen bu... Aklı olmayanlar, tabiatıyla sorumlu değildir.

İslâm Dini'nin kaynağı olan Kur'an mucizesine ilişkin birkaç örnek vermek istiyorum.

Üç Bin Yıllık Cesetin Kur'an Mucizesi

Kur'an âyetlerinin *geçekliğine*, 3000 yıl çürütülmeden bekletilip *günümüze ulaştırılan II. Ramses'in* aşağıdaki resimde bulunan cesedi ile zikredilen ilgili âyeti birlikte düşünerek *başlamakta fayda vardır*.

Bu bir ibret vesikasıdır, aynı zamanda:



Çürütülmeden günümüze ulaştırılan II. Ramses'in üç bin yıllık bu cesedini âyeti de okuyarak bir düşünün!

Şimdi üç bin yıllık bir ceset düşününüz! Bilgi Toplumu adlı kitabımdan aynen aktarıyorum⁷:

Önce konu ile ilgili 2 âyet:

“İsrâiloğulları'nu denizden geçirdik. Firavun ve askerleri saldırı ve düşmanlık amacı ile peşlerine düştüler. Sonunda Firavun boğulmanın **eğişine** geldiğinde, ‘İsrâiloğulları'nın inandıkları ilahtan başka ilah olmadığına inandım, ben de O'na teslim olanlardan (Müslümanlardan) biriyim’ dedi. **Yunus Sûresi, âyet 90**”

“Bugün senden sonra geleceklere **ibret** olsun diye cansız vücûdunu bozulmaktan **kur-taracak**, onu sâhilde bir tümseğe atacağız. Gerçi insanların çoğu bizim **ibret** verici belgelerimizin farkına varmazlar. **Yunus Sûresi, âyet 92**”

Şimdi:

“Üç bin yıllık bir ceset düşününüz. Fakat buna rağmen vücûdu bozulmamış, etleri dö-külmemiş, tüyleri kaybolmamış...”

“Bu ceset şu anda İngiltere’de **British Müzesi**’nde teşhir edilmekte ve gören gözleri dehşete düşüren bir mücizenin şâhidi olarak gözlerimizin önünde bulunmaktadır.”

“Bu cesedin bütün organları tamdır. Hattâ başındaki sararmış saçları ile sakalları dahî rahatlıkla görülebilmektedir. Cesedin en hayret verici tarafı ise, mumyalanmamış oluşu-dur.”

“Bu ceset Mısır’ın ünlü firavunlarından 2. Ramses’in cesedir.”

“Firavun, Hz. Mûsâ (AS) ile ona îman eden Benî İsrâil kabîlelerine çok eziyet etmeye başlamıştı.”

“Bunun üzerine, Hz. Mûsâ (AS) ve ona tabî olanların Mısır’dan çıkıp gitmelerine Allah (CC) tarafından müsaade edildi.”

“Bunu duyan Firavun, çok kuvvetli bir odu ile bunları tâkip etmeye başladı.”

“Hz. Mûsâ (AS), Kızıldeniz’in kenârına kadar geldi. Önlerinde düşman gibi deniz, arkalarında deniz gibi düşman vardı.”

“İşte bu dehşetli vaziyette iken, Hz. Mûsâ (AS), Allah’ın **emriyle** asâsını denize vurdu. O anda bir **mûcize** olarak deniz yarıldı ve Mûsâ (AS) ve ona tabî olanlar açılan yoldan geçerek selâmetle karşı sâhile ulaştılar.”

⁷ Temiz, M., *Bilgi Toplumu*, sayfa 99-101, Sehâ Neşriyat, 1991, İstanbul.

“Firavun ve askerleri İsrâil oğullarını tâkip ederken, denizin ayrılan sularını dehşetle görmüşler fakat bir anlık tereddütten sonra, **kin** ve **düşmanlıklarından** dolayı akıllıca bir düşünmeden, onlar da deniz içinde açılan yola girerek tâkip etmeye devam etmişlerdir.”

“Ancak, denizin ayrılmış olan suları bir müddet sonra tekrar birleşmeye başlamış ve sonunda Firavun’la birlikte bütün ordusu sulara gömülerek boğulup yok olmuşlardır.”

“Cesedin bulunduğu yer, son derece dikkat çekicidir ve mucizenin ispatı için başlı başına yeterli bir delildir.”

“Çünkü ceset, Kızıldeniz’in kenârında **Cebelein** mevkiinde, hâdisenin vukû bulduğu yerde bulunmuş ve cesedin, onu kızgın kumların arasından çıkaran İngiliz araştırma ekibi tarafından açıklandığına göre, en az **3000 senelik** olduğu, Hz. Mûsâ (AS) devrinde yaşadığı anlaşılmıştır.”

“Buraya kadar olan hikâyeyi hemen hemen herkes bilmektedir.”

“Fakat ben, Firavun’un boğulacağı anda akli başına gelip Allah’tan aman dileyeceği sırada, Kur’an’da Yunus Sûresi’nin 90. âyetinin, Allah’ın:”

‘Şimdi mi inandın! Daha önce **başkaldırmış** ve **bozgunculuk** etmiştin!’ şeklindeki hitâbını müteakip:

‘Bugün senin boğulan cesedine kurtuluş vereceğim. Tâ ki, senden sonra gelenlere ibret olasın! Ve şüphe yok ki, insanlardan birçokları bizim âyetlerimizden elbette gâfildirler.’ meâlindeki 92. âyetini okuduğum zaman beynimden **vurulmuş**a döndüm.”

“Cesedin hikâyesi ile âyeti berâberce düşündüğünüzde aynı dehşete **siz de** kapılacaksınız, belki benim gibi...”

Neden?

Bu olayı okuyana kadar Kur’an’ın **bu kadar gerçek oluşu hakkında kafamda hiçbir kanaat yoktu**. Kur’an hakkında kafamda yalnızca anne ve babadan intikal eden bir **kutsallık kavramı vardı, o kadar...**

‘Dehşet’ kelimesini kullanımım nedeninin, Kur’an’daki âyetlerin 3000 yıl önceki bir olaya âit vermiş olduğu bilgilerin günümüzdeki bilgilerle **yüzdeyüz doğruluk ve tutarlılığını göstermesinden** ileri geldiğine her hâlde dikkat etmişsinizdir.

Nitekim bakınız:

“Cesedin bizim çağımızdaki insanlara **ibret** olarak gösterilmesi için, çürütülmeden 3000 yıl bekletilmesi çok anlamlı değil midir?”

Açık söyleyeyim bana öyle anlamlı geldi ki, bu yüzden...

“1144 yılında vefât eden din adamlarından **Zemahşerî**, aynı âyete bakınız ne kadar daha açık bir anlam vermektedir:

‘... Seni deniz kenârında bir köşeye atacağız... Cesedini tam, **noksansız** ve **bozulmamış** hâlde, çıplak ve elbisesiz olarak, senden asırlar sonra geleceklere bir **ibret olmak üzere** koruyacağız.’

“İşte bugün herkes bu cesedi ibretle seyretmektedir⁸.”

Bu olay da Kur’an gerçeklerinin yüzlerce örneklerinden, biridir.

Burada şu husûsun da hemen vurgulanmasında fayda vardır:

Dikkatlerden kaçmamıştır ki, yukarıda *Firavun* olayı ile ilgili âyetlerde görüldüğü gibi, *farklı kişiler aynı bir âyete, bâzen daha dar ve bâzen de daha açık olarak*, değişik tarzda mâna ve yorum verebilmektedirler.

Fakat hiçbir zaman ana fikir değişmemektedir. *Anlamaların daha dar ve bâzen de daha açık oluşu*, kişilerin ve ilim adamlarının, Kur’an’ın inmesinden bu yana değişmeden duran çok zengin Arap sözlük ve dil bilimi (*lexicography and linguistics*) ve sözdizimi (*syntax*) yapılarına hâkimiyet, kabiliyet ve sezgi güçlerine bağlıdır.

Bu demektir ki, gelecekte daha nice farklı kapasite ve sezgiye sâhip ilim adamları, çağlarının bilimi geliştikçe, mânaca dipsiz bir kuyuya benzeyen, Kur’an âyetlerinin daha nice anlamlarla yüklü olduğunu göreceklerdir⁹.

Kültürümüz’ün esas kaynağı dinimiz İslâm, İslâm’ın esas kaynağı ise kutsal kitabımız Kur’an’dır. İslâm ve / veyâ Kur’an, *isimlerimizden, gelenek, görenek ve âdetlerimizden, yaşadığımızdan tutun da her türlü davranışlarımıza kadar, her şeyimize damgasını vurmuş bulunuyor*. **Bu durum**, İslâm ve / veyâ Kur’an hakkında bilgisiz iken, başka kültürlerin hayranı olanların çoğu için değersiz bir durumdur; ama İslâm ve / veyâ Kur’an’ın *ne olduğunu bilenler için ise*, gerek ilim açısından ve gerekse bilimsel olarak **tek gerçek ve övünç kaynağıdır**.

Bu gaflet içinde bulunanlar, ebedî mahrûmiyet görmemek için “**İnsan bilmediğinin düşmanıdır**.” sözünün kurbanı olduklarını bir düşünsünler!

Şöhretin Zirvesinde Maurice Béjart

Maurice Béjart Kur’an Mûcizesi karşısında yalnızca aklını kullanmış ve çevresinin baskılarına hiç kulak asmamıştır.

1927 yılında Marsilya’da doğan ve 250’den fazla *koreografiye* imzâ atan *Maurice Béjart*, **bale dünyâsının** en ünlü isimlerinden biriydi. Sâdece ülkesi olan Fransa’da değil, bütün

⁸ Temiz, M., *Bilgi Toplumu*, Sayfa 99-101, Sehâ Neşriyat, 1991, İstanbul.

⁹ Lokman Sûresi, âyet 27: “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sâhibidir, hüküm ve hikmet sâhibidir.”

Dünyâ başkentlerinde ayakta alkışlananlardı. Maurice Béjart, bale sanâtında devrim yaptığına inanılan bir sanatçıydı. Fakat bu şöhretin zirvesindeyken 1981 yılında Âslâm Dini'ne girdiğini açıklaması bence onun asıl devrimiydi. Bu kararıyla sevenlerini öyle şaşırtmıştı ki[♥]...

Karârından caydırmak için Maurice, *basının soru yağmuruna tutuldu*^μ. Neler sormadılar, *neler söylemediler ki...* Meselâ, şimdiki Müslümanlar **güçsüzlermiş**, *geri kalmışlarmış* vs... Ama o, onlar gibi basitçe ve anlık düşünmüyordu, düşünmemişti. **Gerçeği¹⁰ görünce** hemen kararını vermişti. *Gerçek karşısında* tek başına kalsa da, **karârından vazgeçmeyecekti**. Yöneltilen bütün sorulara **bu ruhla cevap vermişti**. Ve de asıl vahşetin ve geriliğin bugün Batı'da olduğunu açıklamaktan da çekinmemişti.

Çünkü o, kendi sanâtının bilimini ve inceliklerini Kur'an'ın mûsikîsinde (ritminde ve ahenginde) görmüştü¹¹ ve bu yüzden de Kur'an'a gönülden inanmıştı. Kur'an'ın emsalsizliğini ve dolayısıyla da Allah'ın (CC[♥]) Kelâmı (Kitabı) olduğunu hemen tasdik etmişti[¥].

İngiliz bilim adamı A.J. Arberry'nin:

"Kur'an'ı her ne zaman makamla okunurken işitsem, bana müzik dinliyormuşum gibi gelir. Bu sürekli melodinin altında sanki bir davulun ısrarlı temposunun seslerini işitiyorum. Tıpkı kalbimin vuruşları gibi..." şeklinde târif ettiği Kur'an mûsikîsini (ritmini ve ahengini) şüphesiz o da duymuştu ki, bu yüzden kararını inançla dile getiriyordu.

Kur'an¹² öyle bir ilâhi kelâmdır ki, *onda müzisyen olan müziğin*, matematikçi *olan matematiğin*, edebiyatçı *olan edebiyatın inceliklerini*,... görür ve hisseder. Kısacası, o **Kitap her okuyana kendinden ve kendi bilim ve sanâtından değişmeyen sırlar fısıldar**.

'Teşekkür Ederim, İmânımı Tâzeledim'

Profesör M. Hamidullah anlatıyor:

'İstanbul'da iken bir Avrupalı müzik profesörü geldi. "Kur'an'ı tetkik ediyorum." dedi. "Onu inceledikçe hayrete düşüyorum. Kuran şiir olmadığı halde, ondan bir harf kaldırsan derhal kendine has mûsikînin aksadığı görülüyor. Bu, insan sözünde olamaz, insan sözünde böyle istisnâsız tam bir ahenk bulunamaz¹³." demiştir.

[♥] Mert, G., *Allah'ın Varlığını Akıl Yoluyla Anlamak*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.mersinhaberci.com/EditorNews.asp?ID=2340>, En Son Erişim Tarihi: 23.02.2013.

^μ Milli Gazete, *İhtidanın böylesi...*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.milligazete.com.tr/haber/Ihtidanin_boylesi/263232, En Son Erişim Tarihi: 23.02.2013.

¹⁰ Temiz, M., *Gerçekler mi i Geliyor?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://gayalo.net/dosyalar/Alenen%20Yapılan%20Günahlar%20Ve%20İnananların%20Kaçınılamaz%20Korkuları.pdf>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2013.

¹¹ Temiz, M., *Bizim Kültürümüz*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://gayalo.net/dosyalar/Bizim%20Kültürümüz.pdf>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2013.

[¥] CC kısaltması, "*Celle Celâlühü - O'nun şanı çok yücedir.*" demektir.

[¥] Yalsızuçanlar, S., *Toplum İçin Sanat*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.islamustundur.com/islamvesanat.html>, En Son Erişim Tarihi: 23.02.2013.

¹² *Kaçırılan Kitap...* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://dini-bilgiler.ezan.gen.tr/soru-ve-cevaplar/kacirilan-kitap-barnaba-incili-ve-tasidigi-sir-nedir>, En Son Erişim Tarihi: 24.02.2013.

¹³ Anonim, *İman Nur.com*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.imannur.com/index.php?c=1&ss=22>, En Son Erişim Tarihi: 24.02.2013.



Maurice Béjart

Hamidullah'ın anlattığına göre, misâfir profesör konuşmasını şöyle sürdürüyor:

"Nihâyet Kur'an'daki mûsikînin, Kur'an'ın bir mûcizesi olduğuna işâret ettiği için Müslüman olmuştum. Hâlbuki "Âmene'r-Resûlü'de, bir kelimedede bu ahenk bozuluyor, mûsikî kalmıyor. Bir kelimedede dahî bu ahengin bozulması onun mûcizeliğini kaldırır, îmânım sarsıldı."

Îmânı sarsılan profesör belki de Hamidullah'a bu konudaki derdini anlatmak için gelmiştir. Misâfirinin sıkıntısını anlayan Profesör M. Hamidullah:

"Oku, bakalım nasıl bozuluyor?" dedim.'

"Okudu..." diyor. Hamidullah... "Okudu ama 'Lâtûahiznâ' diye okuyor. 'Vav'ı' med harfi gibi alıp 'Ta'yı 'tû' diye uzatıyordu."

"Ona dedim ki:

"Sen yanlış okuyorsun. Oradaki vav hemzenin yazılması için konmuştur. Uzatma harfi (Med harfi) değildir. Onu dikkate alma! Ta'yı uzatmadan oku: 'Lâ tüahiznâ..."

"O hâlde tamam, mûsikî mükemmeldir,' dedi ve gitti.'

"Geçenlerde bana bir mektup yazmış:

"Teşekkür ederim, îmânımı tâzeledim' diyor."

gidiyor. Hamidullah'ın bahsettiği misâfir Prof. Maurice Béjart'tan başkası değildi¹⁴.

Müziyen Maurice Béjart da işte Kur'an'da *kendi sanâtını görüp* Müslüman olanlardan biriydi...

Maurice Béjart, 22.11.2007 târihinde 81 yaşında iken vefât etmiştir¹⁵.

Allah (CC) rahmet etsin!

İki Denizin Suyu

Son yüzyıllarda okyanus bilimciler tarafından yapılan deniz araştırmalarında birbirine açılan denizlerin *sularının birbirlerine karışmadığı* gözlenmiş ve bunun nedeni, bilkimsel açıdan '**Yüzey gerilim Kuvveti**'ne bağlanmıştır. Suların farklı yoğunluklarından kaynaklanan *Yüzey gerilim Kuvveti*, sanki bir duvar gibi sularının birbirine *karışmasını engellemektedir*¹⁶.

Denizaltı araştırmalarında daha çok *ünlü Fransız bilim adamı Kaptan Jacques Cousteau'nun* adı geçmektedir. Cousteau, denizlerdeki su engelleri ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır:

"Bâzı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğu dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki, Akdeniz'in kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamâmen farklı olduğunu gördük. Hâlbuki Cebeli Tarık Boğazı'nda birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sâhip olduğu hayâtiyet açısından eşit veyâ eşite yakın olması gerekiyordu. Oysaki bu iki deniz, birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sâhiptiler."

"Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan hârika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda da bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğu tanıklık ettik¹⁷."

¹⁴ Daha fazla bilgi için Temiz, M., *Alenen Yapılan Günahlar ve İnananların Kaçınılamaz Korkuları, Bozulan Genel Ahlâk ve İlâhî Gazap, Câhil cüretli olur, Şu Açıkta Açığa Yapılan Öpüşmeler de Ayrı bir Dert, Şu Açıkta Açığa Yapılan Öpüşmeler de Ayrı bir Dert Hayvanlardan da mı Ders Almıyoruz?* adlı yazının 'Kültürümüzün Esas Kaynağı' kısmını da okuyabilirsiniz. Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://gayalo.net/dosyalar/Alenen%20Yapılan%20Günahlar%20Ve%20İnananların%20Kaçınılamaz%20Korkuları.pdf>, En Son Erişim Târihi: 24.02.2013.

¹⁵ Anonim, *Bale Sanatı Bir Duayenini Kaybetti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.haberler.com/bale-sanati-bir-duayenini-kaybetti-2-haberi/>, En Son Erişim Târihi: 25.02.2013.

¹⁶ Richard A. Davis, *Principles of Oceanography*, Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills, Ontario, ss. 92-93)

¹⁷ Kuran, *Denizlerin Arasındaki Engel*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://Www.Mucizeler.Com/2011/03/Denizlerin-arasindaki-engel/>, En Son Erişim Târihi: 07.04.2015.

Kaptan Cousteau, bu hayretini Kral Faysal'ın Müslümanlığı kabul etmiş Fransız doktoruna bahsettiğinde, doktordan şu yollu bir cevâp almıştır:

“Sen, yeni bir buluş bulduğunu zannediyorsun ama yanılıyorsun. Senin bahsettiğin bu olayı Kur'an, 1400 yıl ince zâten bahsetmiş bulunuyor:

Rahman Sûresi, âyet 19-21:

“Acı ve tatlı sulu iki denizi birbiri üzerine salarak yanyana getirdi. Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır. “

Furkan Sûresi, âyet 53:

“O, birinin suyu tatlı ve içmeye elverişli ve öbürününki acı ve tuzlu olan iki denizi birbirine saldı fakat bu iki tür suyun birbirine karışmasını önleyen bir engel, aşılmaz bir set koydu.”

Rahman Sûresi'nin 19-21. âyetleri ile Furkan Sûresi'nin 53. âyet ile bildirilen bu sonuçlar¹⁸ da Kur'an'ın bilimle %100 uyduğuna gösteren gerçeklerden yalnızca biridir¹⁹.

Kültürümüzde^a Gerçek Kavramı ve Domuz Eti²⁰

“Mutlak olarak değişmeyen şey ya da olaya gerçek denir. Yâni gerçek, “şey ya da olayın bizzat kendisidir.”

İlâhiyat ilminde gerçeğin kaynağı Allah'ın (CC*) şahitliğidir. Bu bir kesin bilgidir. E-İmalılı Hamdi Yazır'ın ifâdesiyle *gerçek, Allah'ın (CC) şahitliğinde olan bilgidir ya da hakkın (olayın doğruluğunun) kendine olan şahitliğidir.* Teorik olarak, gerçek olan bir şey hiç değişmez. *Evrenin ilk yaratılışında ne ise, şimdi de odur²¹.*

“Kültürümüz, çoğunlukla İslâm Dini ile iç içedir. İslâm Dini, gerçeklere dayanır. Kur'an, bir gerçekler yumağı ve her bir kelimesi ise, dipsiz anlamlar kuyusu gibidir. Bu nedenle Dinimiz ve Kültürümüz, din ve kültürler arasında insan fitratına en uygun olanıdır.”

¹⁸ *Sorulula İslâmiyet*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/147163/kur-an-da-bildirilen-denizlerin-birbirine-karismamasi-konusunun-bilime-aykiri-oldugunu-soyleyenlere-nasil-cevap-vermeliyiz.html>, En Son Erişim Tarihi: 07.04.2015.

¹⁹ İlme Dâvet, *Denizlerin birbirine karışmaması*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://www.ilmedavet.com/denizlerin-birbirine-karismamasi.html>, En Son Erişim Tarihi: 21.04.2015.

²⁰ Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıkladığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette ânında ulaşılabilir.

²⁰ Temiz, M., Face Book Notlarından, *İdeoloji, Hak Ya Da Gerçek*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

<http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ger%C3%A7ek.pdf> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ger%C3%A7ek.pdf> YA DA

<http://gayalo.net/dosyalar/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ger%C3%A7ek.docx> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/Facebook%20Notlar%C4%B1ndan%20%C4%B0deoloji,%20Hak%20Ya%20Da%20Ger%C3%A7ek.docx>, En Son Erişim Tarihi: 23.10.2014 / <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

* CC kısaltması, “Celle Celâlühü - O'nun şanı çok yücedir.” demektir.

²¹ Temiz, M., *Gerçekler mi Geliyor?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:

<http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20Mİ%20%20GELİYOR.docx> YA DA

<http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/GERÇEKLER%20Mİ%20%20GELİYOR.pdf>, En Son Erişim Tarihi: 01.01.2014.

İslâm'da Allah'ın (CC) sıfat isimlerinden birisi de **Hak** kelimesidir. **Hak** yerine *Hakk* olarak yazanlar da vardır Bu kelime “*harcanan emek*” yerine de kullanılır. Çünkü Allâhü Teâlâ, *bâzı hallerde önem verdiği şeyleri*, onlara kendi ismini vererek belirtmektedir. *İnsanların emekleri çok kıymetli olduğundan*, onun ismini ‘**hak**’ olarak seçmiştir, tıpkı *sıla-i rahîm* kelimesinde olduğu gibi...

Akrabâyı, eşi dostu ziyâret anlamına gelen *sıla-i rahîm*'deki *rahîm* kelimesi de *Er-Rahîm* olarak Allah'ın *güzel isimlerinden birisidir*. Akrabâyı, eşi, dostu ziyâret etmenin değerini buradan çıkarabilirsiniz. Nitekim *akrabâyı, eşi, dostu ziyâret etmenin ömrü bereketlendirdiğine ilişkin hadisler vardır*.

‘**Hak** kelimesi, “*varlığı hiç değişmeden duran...*” anlamındadır ki, biz bunu Türkçe’de “*gerçek*” diye tanımlıyoruz. Bu nedenle gerçeklerin en yücesinin (Yüce Gerçeğin) Hak Teâlâ olduğunu söylemiyor muyuz? “*Varlığı hiç değişmeden duran...*” en yüce gerçeğin Allah (CC) olduğunu, burada bir bilgi, ‘*ilmel yakîn*’, olarak da böylece bir kere *daha perçinlemiş (tahkik etmiş) oluyoruz.*’

Allah (CC) ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV[♥]) Efendimiz’e îman edenler, gayba da *îman* etmiş olurlar. Bakara Sûresi'nin 2. ve 3. âyetlerinde “*Onlar -o muttakîler-gayba îman ederler*²².” deniyor. *Gayba îman, İslâm'ın temel esaslarından biridir*.

Gayb kelimesi, iki ayrı anlama gelmektedir:

Birincisi, *hakkında hiçbir şey bilmediğimiz*, yalnız Allah'ın (CC) malûmu olan hâller, hâdiseler, âlemlerdir ki, bunlar îmana konu değildirler. *Îmana konu olan gayb*, Kur'an'ın haber verdiği ve *Peygamber Efendimiz (SAV)'in hakkında açıklamalarda bulunduğu* gayb âlemidir. Biz Kur'an'da delîli olan gayba *îman ediyoruz*.

En Yüce Gerçek (HAK) olan Allâhü Teâlâ'nın Gayb Âlemi'nde yarattığı değişmeyen mânevî kânunlara da (Yaratılmış) İkinci Mertebe'den Gerçekler denebilir²³.

Bir de Gayb Âlemi'ndeki bu mânevî kânunlara göre, Evren'de Meydana gelen, yercekimi gibi kânunlar da vardır ki, *İslâm Kaynakları bu kânunlara Sünnetullah*, günümüz bilim adamları ise, **Bilimsel Gerçekler (Bilimsel Gerçek Kânunlar)** diyorlar.

Bilimsel Gerçekler'e ulaşmada izlenen Modern Yöntem'in:

a) Hüküm (*Faraziye, Hipotez*),

b) Deney (*bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe*)

[♥] SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O'na salât etsin.” demektir.

²² Temiz, M., *Madde-Mâna İlişkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki İlmî Yorumlara Giriş, Madde ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın İlimdeki Yeri, İncanın (İman'ın) Nesnel ve Öznel Yapısı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/MADDE-MANA%20İLİŞKİLERİNDE%20CEREYAN%20EDEN%20BÂZI%20OLAYLARDAKI%20İLMÎ%20YORUMLARA%20GİRİŞ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20Mânanın%20İlimdeki%20Yeri.htm>, En Son Erişim Târihi: 01.01.2014.

²³ Temiz, M., *Kelebek Etkisi Ve Mânevî İletişim*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/KELEBEK%20ETKİSİ%20VE%20MÂNEVÎ%20İLETİŞİM.pdf>, En Son Erişim Târihi: 01.01.2014.

c) *Yorum*'dan meydana geldiğini her tahsil yapan kimse bilir.'

şeklinde 3 kademesi vardır.

Bu Yöntem'de MKSA Mühendislik Birim Sistemi'nde kullanılan ölçüm birimleri *Metre (m)*, *Kilogram (Kg)*, *Sâniye (s)* ve *Amper (A)*'dir. Fizik Bilimi'nde daha çok cgs birim sistemi kullanılır. *Burada ölçüm birimleri olarak santim (cm)*, *gram (gr)* ve *saniye (s)* kullanılır.

Tersinden söylemek gerekirse, bu birimlerle ölçülebilen değer ve ortamlar *bilimin* inceleme konusu olan *maddî ortamları* oluşturur. *Mânevî büyüklüklerin*, *bu ölçüm büyüklüklerinin hiçbir ile ölçülemeyeceği açıktır*. Meselâ, kimse bana 1 Kg. *sevgi* tart demez...'

Gerçeğin temsiline gelince:

Kıymetli ve değerli Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre Hocam'ın tasvirine göre, *Bilimsel Gerçek*, her bir insanın çıplak vücûduna, her bir bilim adamı da bir terziye benzetilebilir.

O zaman böyle bir temsilde terzinin amacı nedir?

Terzi öyle bir elbise dikmelidir ki, bu elbise sâhibinin vücût yapısını en güzel ve anlamlı bir şekilde gösterebilsin (dışarıdan bakanlara aktarabilsin).

Birçok terzinin her birinin bir insan için bir elbise diktiğini düşününüz... Terzilerin yetenek ve becerilerine bağlı olarak dikilen bu elbiselerin hiç biri, şüphesiz birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Bunların içinde yalnız biri, o insanın vücût yapısını daha güzel ve daha anlamlı bir şekilde gösterecek, mevcutların bu en kalitelisine göre, diğer elbiseler de birbirlerinden az çok farklı kalitede olacaklardır.

Bilim adamlarının gerçeklere yaklaşma tarzları için yaptıkları çalışmaların sonuçları da işte, bu benzetmede olduğu gibi, terzilerin insan vücûdunun yapısını daha güzel ve daha anlamlı bir şekilde göstermek için, diktikleri elbiseler gibidir. Hiçbir terzinin insanın vücût yapısını mutlak güzelliği ile gösterememesi gibi, bilim adamları da evrendeki gerçek olaylara eksiksiz olarak yaklaşamazlar, ancak sonuçlara birer hatâ payı ile ulaşırlar.'

Bu sebeple bilim sonuçları, zamanla değişirler, gittikçe gerçeğe yaklaşabilirler. Meselâ bir araştırma sonucunun geçeceği eksiksiz olarak yansıttığını düşünelim. İşte o zaman elbise ile insanın vücûdu arasında da hiçbir fark yok demektir ki, sonuçta, bu kabul, bilim sonucu ile gerçek, tamı tamına üst üste uyuşmuş (çakışmış) anlamını verir. Fakat burada dile getirdiğimiz bu yaklaşım ancak ideal bir yaklaşımdır.

Dinî verilerle bilimin farkı ise:

İslâm Dini'nin değişmez verilerine (gerçeklere), zamanı geldiğinde, bilimle ispatlarının yapılmasıyla ya da Modern Yöntem'lerle deneme ve yanılma yoluyla ancak yaklaşılabilmektedir. Nitekim Hak dinlerin bilgi ve mesajları, bilimin günü geldiğinde bulunan derece derece olgunlaşmış sonuçlarıyla gittikçe daha çok uyuşması bu yüzdendir.

Bunun sebebi şudur:

‘Dinî verilerle bilim arasındaki fark, dinî verilerin din kurumuyla peşin olarak söylenmiş olması, bilimin ise bu gerçeklere zaman ilerledikçe, bilimle ya da bilimsel Modern Yöntem’ler kullanılarak deneme-yanılma yoluyla, yaklaşmasıdır. Zaman geçtikçe, bilimdeki gelişmeler ilerledikçe her defasında bulunan bilim sonuçlarının dinî öğreti ve bilgilerin sonuçlarıyla gittikçe uyuştüğunu görmemiz, bu görüşümüzü haklı çıkarmaktadır. Buna, “*Onlara ufuklarda ve nefislerinde âyetlerimizin gerçek olduğunu göstereceğiz* (Fussilet Sâresi, âyet 53)“ âyeti işâret etmektedir.

Dinî gerçekler ve bilimin sonuçları:

Bundan önce dinî verilerle bilim arasındaki farkın, dinî verilerin din kurumuyla peşin olarak söylenmiş olduğu, bilimin ise bu gerçeklere zaman ilerledikçe bilim yoluyla ya da bilimsel olarak deneme-yanılma yoluyla yaklaşabildiği söylenmişti.

En anlaşılabilir bir örnek vermek gerekirse aşağıdaki örneği verebiliriz:

Domuz etinin Müslümanlar tarafından *yenmemesinin* nedeni nedir? dendiğinde, bu soruya her bir Müslümanın vereceği cevap, şüphesiz, *domuz etinin İslâm Dini’nde haram olmasıdır*. 14 yüz yıl önce Müslümanlar, domuz etinin yenmesine dinî bir emre uyararak sâdece “*haram*” olarak îman etmişler ve *bu yüzden domuz eti yememişler ve de yemiyorlar*.

Bugün tıp ilmi, domuz etinin, sağlığa uygun olmadığını bilimsel olarak bulmuştur. Tıbbî metotlarla bilimsel olarak bulunan sonuç şudur:

Domuz eti, yendiğinde insanın döllenmiş hücrelerindeki E vitaminini yok etmekte, döllenmiş hücre gelişmemektedir. Domuz eti yiyenlerin kısırlaşmalarının sebebi budur.

Domuz eti yiyen Avrupalıların *gittikçe kısırlaşmasını* görmüyor musunuz?

Kültürümüz’de eşini kiskanma konusu da çok önemlidir. Domuz eti yiyenlerin eşlerini **kıskanmadıkları** da bugün biliniyor ama bilim bu sonucu henüz elde etmiş değildir.

Nitekim Peygamber (SAV) Efendimiz, *eşlerin kiskanılması konusunda*, şu anlama gelecek bir hadis nakletmişlerdir:”

“*Eşin kiskanılması konusunda sizlerin en kiskanç olanınız benim, benden daha kiskanç olanı ise Allâhü Teâlâ’dır.*”

“*(... benden daha kiskanç olanı ise Allâhü Teâlâ’dır) cümlesini iyi anlamalıdır: Bunu, eşlerini kiskanmayan Müslümanların adına Allâhü Teâlâ’nın kiskanması şeklinde anlamalıdır. Ve de Allâhü Teâlâ’nın kiskanmasının insanların kiskanmasından farklı ve kendine mahsus bir kiskanma olduğunu bilmelidir. Tıpkı Allah’ın (CC) eli dendiğinde, O’nun elinin insanın eline benzememesi gibi... ”*

Dolayısıyla, domuz etinin yenmemesine dinî bir kural olarak iman edenler, aynı zamanda domuz etinin sağlığa ve ruh sağlığına yaptığı zararlardan da asırlardan beri korunmuş oluyorlardı, bugün de korunuyorlar...

Bu sonuçlardan ne anlıyoruz?

Domuz etinin zararlı olması bir gerçektir, bu hiç değişmez. Domuz etinin zararlı olduğunu o zamanki Müslümanlar bilmiyorlardı ama Allâhü Teâlâ, bu gerçeği bildiği için o asırda İslâm Dini'ni gönderirken, domuz etinin yenmemesini "haram" şeklinde bir dinî kural olarak sunmuştur.

Domuz eti örneğinden giderek şu sonuca varırız:

İslâm Dini'nde haram (yasak) olan her şey, olay ya da durumun gerçeğine inildiğinde, onda insanlar için mutlaka bir zarar olduğu görülür.

"Daha genel olarak söylemek gerekirse diyebiliriz ki:"

"İslâm dinindeki bütün dinî (îmanî) inançların her birinde, ilgili şey, olay ya da durumun gerçeğiyle üst üste çakışması esastır²⁴."

Bâzı Meşhur Batıların Kur'an'ı Kerim'e İlişkin Sözleri

*"İslâm, Dünyâ ve Âhiret mutluluğunu gösterdiği için Müslüman oldum."
B.Karai-Zengibar*

Doktor Maurice şöyle diyor ki:

*"Bizans Hıristiyanlarını, içine düştükleri bâtil îtikatlar girîvesinden^z ancak Arabistan'ın Hîra Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlâhî kelimeyi en ulvî makâma yükselten ses, bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses, insanlara en temiz ve en doğru dini tâlim ediyordu. O yüksek din ki, onun hakkında, **Gundö Firey Hesin** gibi muhakkik (araştırmacı) bir fâzıl (fazîlet sâhibi, üstün kimse), şu sözleri pek haklı olarak söylüyor:"*

"Bu dinde mukaddes sular, şâyân-ı teberrük eşyâ, esnâm^e ve azizler yâhut a'mâl-i sâlihadan^δ mücerret (soyut) îmanı müfit (Yararlı, faydalı) tanıyan akîdeler yahut sekerât-ı mevt (ölüm sarhoşluğu) esnâsında nedâmetin bir fayda vereceğini ifâde eden sözler yâhut başkaları tarafından vukû bulacak duâ ve niyazların günahkârları kurtaracağına dâir ifâdeleri yoktur. Çünkü bu gibi akîdeler, onları kabul edenleri alçaltmıştır."

²⁴ Temiz, M., *İslâm'da İman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/%C4%B0SL%C3%82M%E2%80%99DA%20%C3%8EMAN%20VE%20GER%C3%87EK.pdf>, En Son Erişim Tarihi: 01.01.2014.

^z *Girîve*: Çıkmaz yol. Çıkmaz sokak. İçinden çıkılması müşkül olan durum.

^e *esnâm*: sanem, putlar. Tapılan heykeller. Sûretler. Sanemler.

^δ *a'mâl-i sâliha*: Allah'ın rızâsına uygun, iyi ve hayırlı işler.

“Doktor Maurice, *Le Parler Française* Roman ünvanlı gazetede, Kur'ân'ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah'ın tenkidâtına (tenkitler) verdiği cevapta diyor ki:

“*Kur'ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat mûcizesidir. Kur'ân'ın, 350 milyon Müslüman'ın göğsünü haklı bir gururla kabartan meziyeti, onun, her mânâyı hüsn-ü ifâde etmesi îtibâriyle, münzel kitapların en mükemmeli ve ezeli olmasıdır.*”

“Hayır, daha ileri gidebiliriz:”

“*Kur'ân, kudret-i ezeliyenin, inâyetle insana bahşettiği kütüb-ü semâviyenin en güzelidir. Beşeriyetin refâhı nokta-i nazârından Kur'ân'ın beyânâtı, Yunan felsefesinin ifâdâtından pek ziyâde ulvîdir. Kur'ân, arz ve semânın Hâlık'ına hamt ve şükranla doludur. Kur'ân'ın her kelimesi, her şeyi yaratan ve her şeyi hâiz olduğu kabiliyete göre sevk ve irşadeden Zât-ı Kibriyâ'nın azâmetinde mündemiçtir (içkindir).*”

“*Edebiyatla alâkadar olanlar için, Kur'ân, bir kitâb-ı edeptir. Lisan mütehassısları için Kur'ân, bir elfaz (sözler) hazînesidir. Şâirler için Kur'ân, bir âhenk menbâdır. Bundan başka bu kitap, ahkâm ve fıkıh nâmına bir muhit-i maariftir.*”

“*Davud (AS)'ın zamanından, Jan Talmus'un devrine kadar gönderilen kitapların hiç-biri, Kur'ân-ı Kerîm'in âyetleriyle muvaffakiyetli bir şekilde rekâbet edememiştir.*” (Ecnebî Filozofların Şehadetleri -23089.)

“*Şayet Monsieur Renaud, İslâm âlemiyle temas etmek fırsatını elde edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların, Kur'ân'a karşı en yüksek hürmeti perverde (Terbiye görmüş, yetiştirilmiş, beslenmiş) ettiklerini ve onun evâmîr-i ahlâkiyesine fevkalâde riayetkâr olduklarını ve bunun hâricine çıkmamaya gayret ettiklerini görürdü.*”

“*Yeni nesiller ve asrî mekteplerin mezunları da, Kur'ân'a ve Müslümanlığa karşı müstehtizyâne bir cümlelerin sarfına tahammül etmemektedirler. Çünkü Kur'ân, iki sıfatla bu ehliyeti hâizdir.*”

“*Bunların birincisi: Bugün ellerde tedâvül eden Kur'ân'ın Hazret-i Muhammed'e (SA-V) vahyolunan kitabın aynı olmasıdır. Hâlbuki İncil ile Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir.*”

“*İkincisi: Müslümanlar, Kur'ân'ı, Arapça'nın en kuvvetli muhâfızı ve esâsât-ı diniyenin amelî bir mâhiyet almasının en kuvvetli menbat telâkki ederler.*”

“*Binaenaleyh, Monsieur Renaud eserini tashih edecek olursa, bu tercümesiyle, insanları tenvir husûsunda insanlığa büyük bir muavenette bulunur ve bâtil îtikatların hudutlarını târûmar etmeye hâdim olur.*”

“Mister John Davenport, “Hazret-i Muhammed (SAV) ve Kur'ân-ı Kerîm” ünvanlı eserinde Kur'ân-ı Kerîm'den bahsederken şu sözleri söylüyor:

“Kur’ân’ın sayısız husûsiyetleri içinde bilhassâ ikisi fevkalâde mühimdir:”

“1. Zât-ı Kibriyâ’yı ifâde eden âyâtın âhengindeki ulviyettir. Kur’ân-ı Kerîm, beşerî zaaflardan herhangi birisini Zat-ı Kibriyâ’ya isnaddan münezzehtir.”

“2. Kur’ân, başından sonuna kadar, gayr-ı belîğ, gayr-ı ahlâkî yâhut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikâyelerden tamâmen münezzehtir.

Hâlbuki bütün bu nakîsalar, Hıristiyanların ellerindeki muharref Kitab-ı Mukaddes’te mebzuliyetle (çokça) vardır.

Prof. Edouard Monté:

“Allah’ın birliğini en temiz, en yüksek, en kutsal ve inandırıcı ve başka hiç bir din kitabının üstün gelemeyeceği bir dil ile anlatan kitap, Kur’ân’ı Kerîm’dir²⁵.”

Gaston Karr:

“İslâm Dini’nin kaynağı olan Kur’an’da, dünyâ medeniyetinin dayandığı bütün temeller bulunmaktadır. O kadar ki, bugün bizim medeniyetimizin Kur’ân’ı Kerîm’in bildirdiği temel hükümler üzerine kurulduğunu kabul etmemiz lâzımdır²⁶.”

Beoworth-Smith:

“Kur’an, üslup temizliği, ilim, felsefe ve hakikat mûcizesidir²⁷.”

Marmaduke Pisthali:

“Kur’an, en taklit olunmaz bir ahenk, en sağlam bir ifâde! İnsanları ağlamaya veyâ sonsuz sevgi ve aşka sevk eden bir kudret²⁸!”

Gibbon:

“Kur’ân’ı Kerîm, Allah’ın birliğini ispat eden en büyük eserdir²⁹.”

Napolyon:

“Öyle zannediyorum ki, yakında bütün dünyânın akli başında kültürlü insanlarını bir araya toplayarak bir hükümet kurmak ve bu hükümeti (Kur’ân’ı Kerîm’de yazılı olan esas-

²⁵ Prof. Edouard Monté, *Kur’ân’ı Kerîm*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://rehber.ihya.org/yenirehber/kur-an-i-kerim.html>, En Son Erişim Tarihi: 22.01.2014.

²⁶ Gaston Karr, *İslâm Hakkında...*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://dnyadinbilimleri.blogspot.com.tr/2013/10/lamarine-gaston-karr-edouard.html>, En Son Erişim Tarihi: 22.01.2014.

²⁷ Goethe (1749-1832). *West-Östlicher, Dîvân (Batı-Doğu Dîvânı)* adlı eserinden... *Garplî âlimlerin Kur’an hayranlığı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=607>, En Son Erişim Tarihi: 22.01.2014.

²⁸ Demirbaş, M.A., *Kur’an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105>, En Son Erişim Tarihi: 22.01.2014.

²⁹ Demirbaş, M.A., *Kur’an-ı kerim hakkında yabancıların sözleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.mehmetalidemirbas.com/detay.asp?Aid=4105>, En Son Erişim Tarihi: 22.01.2014.

lara göre) idâre etmek imkânını bulacağım. Ancak, Kur'an'da yazılı olan esasların doğruluğuna inanyorum. Bunlar, insanları bahtiyarlığa götürecektir³⁰.”

“Kur'an'ı Kerîm'i okudukça, onun sıradan bir edebî eser olmadığını hemen hissedersiniz.”

“Kur'an'ı Kerîm, kalpten gelen ve diğer bütün kalplere hemen nüfûz eden bir eserdir. Diğer bütün eserler, bu muazzam eser yanında, çok sönük kalır.”

“Kur'an'ı Kerîm'in göze çarpan ilk karakteri, onun doğru ve mükemmel ve yol gösterici, dürüst bir rehber olmasıdır. Bence, Kur'an'ı Kerîm'in en büyük meziyeti budur. Bu meziyet diğer birçok meziyetlere de yol açmaktadır³¹.”

Tony Blair:

“Eğer Kur'an'ı okursanız çok açık bir kitap olduğunu göreceksiniz... İnsanlığa rehberlik eden sevgi ve berâberlik kavramlarını çok iyi açıklıyor.”

“Kur'an'ı dilimize tercüme edilmiş hâli ile okudum. İslâm hakkında eserler de okuyorum ve bundan çok zevk alıyorum. Kur'an hakkında daha önce bilmediğim ve Hıristiyanları da çok ilgilendirdiğini düşündüğüm pek çok şeyi öğrendim.”*

Bill Clinton:

“İmam'ın Kur'an'dan okuduğu bölümde, Allah'ın insanları birbirleri ile çatışmaları için değil, tanışmaları için farklı ırklarda yarattığı bildiriliyordu. Bence bu çok etkileyici... Tevrat'ta insanların yabancılara yüz çevirmemelerini, bunun Yüce Tanrı'ya yüz çevirmek gibi olacağı anlatılır.”

“İncil'de ise insanlara, komşularına iyi davranmaları söylenir. Ancak Kur'an'da Allah'ın milletleri ve ırkları birbirlerini tanışınlar, düşüncelerini paylaşınlar diye yaratmış olduğunun belirtilmesi bence muhteşem bir şey...”

“Şunu söylememe izin verin... Bence, dünyânın İslâm'dan öğreneceği çok fazla şey var. Dünyâda her dört insandan biri Müslüman... Amerikalılar üniversitelerde ve liselerde İslâm'ı öğreniyorlar.”

“Benim de kızım lise öğrencisi iken İslâm târihi dersi almış ve Kur'an'ın büyük bölümünü okumuştur. Hattâ okuldan geldikten sonra bizleri de bu konuda eğitiyor ve bize sorular soruyordu.”

“Sizlerden bir kez daha bu ülke insanların sizin dininizi, ibâdetlerinizi, geleneklerinizi daha iyi anlamaları için kendinizi, dininizin değerlerini ve insanlığa sağladığı katkılarını onlara anlatmanızı ricâ ediyorum.”

³⁰ Fransa imparatoru birinci Napoléon (Napolyon) (1769-1821), *Merak Ettiğiniz Bütün Dini Konular*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://m.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=4903>, En Son Erişim Tarihi: 22.01.2014.

³¹ Dünyânın tanıdığı en büyük ilim adamlarından biri olan İskoçyalı Thomas Carlyle (1795-1881), bir konferansından...

* Tony Blair, *Kur'an-ı Kerîm Hakkında Söylenmiş Sözler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-iligili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkinda-soylenmis-sozler.html>, En Son Erişim Tarihi: 22.01.2014.

“Kur'an'da insanlara, kendilerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa başkalarına da öyle davranmaları gerektiği bildirilmiştir³².”

Prens Bismarck:

“Çeşitli devirlerde, insanlığı idâre etmek için Allah tarafından gönderildiği ileri sürülen bütün semâvî kitapları tam ve detaylı olarak inceledimse de, bozulmuş oldukları için, hiçbirisinde aradığım çağdaş bilim ve teknolojik gelişmelere ilişkin ilmî uyumluluğu göremedim. Semâvî kitaplara ilişkin bu kânunlar, değil bir cemiyet, bir ev halkının huzûrunu bile temin edecek durumdan çok uzaktırlar.”

“Fakat Müslümanların Kur'an'ı, bu görüşten çok uzaktır. Ben, Kur'an'ı her açıdan inceledim. Onun her kelimesinde büyük derinlik, bilim ve teknolojinin her sahâsında insanlığın gelişmelerinde her açıdan çağa ilmî bir uygunluk gördüm.”

“Müslümanların düşmanları, Kur'an'ın Muhammed tarafından yazılan bir kitap olduğunu ileri sürüyorlarsa da, en mükemmel, hattâ en gelişmiş bir beyinden, böyle hârîka bir eserin meydana geldiğini ileri sürmek, gerçeklere göz kapayarak, kin ve garaza âlet olmak anlamını taşır ki, bu da ilim, bilim ahlâkı ve insanî ahlâkla îzah edilemez.”

“Ben şunu ileri sürüyorum ki, Muhammed seçkin bir kuvvettir. Allah tarafından böyle ikinci bir insanın daha yaratılması ihtimâli yoktur.

Senin devrinde yaşamadığımdan dolayı üzgünüm, Ey Muhammed...”

“Gönderilmesine ve neşredilmesine sebep olduğun ve insanlara öğrettiğin bu kitap, senin değildir; o gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkindir. Bu kitabın gayb ve ulûhiyet âlemine ilişkin olduğunu inkâr etmek, boş işlerle uğramak kadar gülünçtür.”

“Bunun için, insanlık senin gibi seçkin bir kudreti bir defâ görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben, huzûrunda saygı ve hürmetle eğiliyorum³³.”

Batılı felsefeci Müsteşrik Sedio:

“Kur'an, insanlara Allah'ın (CC) hukûkunu tanıtmış, mahlûkatın yaratıcısından ne bekleyeceğini ve yaratıcısıyla münâsebetini en açık şekilde öğretmiştir. Kur'an, ahlâk ve felsefenin bütün esaslarını içine alır.”

“Fazîlet ve rezâlet, hayır ve şer, eşyânın hakîki mâhiyeti, kısaca her konu Kur'an'da ifâde edilmiştir. Hikmet ve felsefenin esâsı olan adâlet ve eşitliği öğreten ve başkalarına iyilik etmeyi, fazîletli olmayı öğreten esaslar, bunların hepsi Kur'an'da vardır. Kur'an, insanı iktisat ve orta yola sevk eder, sapkınlıktan korur, ahlâkî zaafların karanlığından çıkarır, yüksek ahlâkın nûruna ulaştırır, insanın kusurlarını, hatâlarını yüceliğe ve olgunluğa çevirir³⁴.”

³² Amerika Eski Başkanı Bill Clinton'ın, Beyaz Saray'daki son yılında Ramazan Bayram'ında Müslümanları kabul edip Kuran âyetleri okunarak başlanan toplantıda yaptığı konuşmadan...,

<http://www.forumankebut.net/forum/kuran-i-kerim-ile-iligili-makale-ve-yazilar/59488-kuran-i-kerim-hakkinda-soylenmis-sozler.html>

³³ Temiz, *Prens Bismarck'ın Dilinden Peygamberimiz (SAV)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%20C4%B0L%20C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%20C4%B0M%20C4%B0Z%20\(SAV\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/PRENS%20BISMARCK'IN%20D%20C4%B0L%20C4%B0NDEN%20PEYGAMBER%20C4%B0M%20C4%B0Z%20(SAV).pdf), En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

³⁴ Anonim, *Kurani Kerim Hakkında Ne Söylediler?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/36016-kurani-kerim-hakkinda-ne-soylediler.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

Georgetown Üniversitesi tıbbî Embriyoloji Doçenti Gerald C. Goeringer:

“Bazı Kur’an âyetleri, hücre karışımından organların yaratılışına kadar insan gelişiminin son derece kapsamlı tanımını yapar. Aşamaları, terminolojisi ve açıklaması ile insan gelişiminin böylesine açık ve eksiksiz kaydı daha önce var olmamıştı. Hepsinde olmasa bile, çoğu durumda bu açıklama, geleneksel bilim literatüründe kayıtlı olan insan embriyosu ve insan cenini gelişiminin pek çok aşamasını yüzyıllar öncesinden bildirmektedir³⁵.”

Batılı Bilgin Jochahim Durulph:

“İslâmiyet’in şimdiye kadar Avrupa yazarlarından hiçbirinin nazar-ı dikkatini çekmeyen bir safhâsını bahis konusu etmek istiyorum. İslâmiyet’in bu safhâsı, onun sıhhatini muhâfaza için vukûbulan emirleridir. Evvelâ şunu îtiraf etmek lâzımdır: Kur’an, bu nokta-i nazardan bütün dinî kitaplardan üstündür.”

“Kur’an’ın târif ettiği basit fakat mükemmel sıhhî kâideleri nazar-ı dikkate alırsak; bu mukaddes kitap sâyesinde bütün dünyânın bâzı kısımlarıyla, haşerât mahşeri olan Asya’nın, müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezâfeti, temizliği, nezâheti bütün sâliklerine farz etmekle, birçok tahribkâr mikropları imhâ etmiştir³⁶.”

Alman filozofu Johon Jacobreisi:

“Biraz Arapça öğrenen bâzı kimseler, Kur’an ile istihzâya kalkıyor. Fakat bunlar Kur’an’ın tesirli, fasih ve inananları elektrikleyen okunuşunu dinlemiş olsalar, Hz. Muhammed (SAV[♥])’in ashâbına Kur’an anlatırken kullandığı, akıllara hayret verici lisanı duysalar, Allah’ın (CC) huzûrunda secdeye kapanırlar ve hepsi de ‘Ya Resûlâllah! Bizim elimizden tut ve bizi senin ümmetine dâhil olmak şerefinden mahrum etme, derlerdi³⁷.”

İngiliz Bilgini H. Leider:

“İslâm çocukları, tahsillerine Kur’an ile başlıyorlardı. Çünkü Kur’an bütün din ve dünyâ faziletlerinin kaynağıdır. Fakat bu mekteplerin yanlarında yine Kur’an’ın ilhlâmıyla Felsefe ve Hikmet dersleri okunan medreseler vardı, sonradan bu medreseler üniversite olmuştur. Bundan dolayıdır ki, Afrika’nın o zamanlar dünyânın en karanlık noktası denen köşeleri, maddî terakkîler itibârıyla, çağdaşı olan Avrupa ülkelerinden çok yüksek bulunuyordu^{38,39}.”

³⁵ Anonim, *Kurani Kerim Hakkında Ne Söylediler?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/36016-kurani-kerim-hakkinda-ne-soylediler.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

³⁶ Anonim, *Ecnabi feylesofların Kur’an’ı tasdiklerine dair şehadetleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://tr.docdat.com/docs/index-116566.html?page=2>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

[♥] SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O’na salât etsin.” demektir.

³⁷ Anonim, *Kur’an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

³⁸ Künfeyekun, *Bilim Adamlarının Kuran için Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/bilim-adamlarinin-kuran-icin-soyledikleri.9352/>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

³⁹ Anonim, *Kuran Okumanın Fazileti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://tayramehmet.tr.gg/Kuran-okuman%26%23305%3Bn-fazileti.htm>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

İngiliz Siyâset Adamı Edmond:

“Kurân’ı tetkik ettikçe, O’nun kemal ve yüceliğini tanırız. Önce insanı cezbeden Kur’an, sonra onu hayrete sürükler, sonra da onda bir tutkunluk uyandırır, insanı kendisine hürmete mecbur eder ve bu sûretle herkesi derinden etkiler⁴⁰.”

Paris Üniversitesi Cerrâhi Klinik Başkanı Dr. Maurice Bucaille:

“Kur’ân nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesâhat ve belâgat mucizesidir.

Amerikalı filozof Carlyle:

“Kur’an hakikatleri ortaya çıktığı zamandan beri, ateş gibi bütün dinleri yuttu. Zâten bu onun hakkı idi. Çünkü Nasârâ ve Yahûdiler’in hurafelerinden bir şey çıkmadı⁴¹.”

Arap-İngiliz Dili Ve Edebiyatı Uzmanı Dr. City Youngest:

“Kur’an, insanların istifâde ettiği eserlerin en büyüklerinden biridir. Kur’an’da büyük bir insanın ahlâkı, en açık şekilde görülmektedir. Carlyle, ‘Kur’an’ın ulviyeti, onun cihan-şümül hakikatindedir.’ dediği zaman, şüphesiz, doğru söylemişti. Kur’an, akâid ve ahlâkın, insanlara hidâyet ve hayatta muvaffakiyet temin eden esasların mükemmel kaynağıdır. Bütün bu esasların en önemlisi, âlemin bütün kaderini elinde tutan kudret ve azâmet sâhibi Allah’a (C-C) îmandır⁴².”

Paul Casanova:

“Muhammed (SAV)’dan görevinin orijinalliğini teyit etmesi için ne zaman talepte bulundularsa, o tanrısal kaynaklı olduğunun delili olarak Kur’an’ı ve onun benzersiz içeriğini ileri sürmekteydi. Gerçekten de Müslüman olmayanlar için bile onun melodisi ve dolgunluğuyla âdetâ esir eden mucizevî dili, hitâbete âşık olan bu basit halkı sâdece dinlemekle heyecana ve coşkuya sürükleyen bu kitaba başka, hiçbir şey benzememektedir. Olağanüstü ritim ve muazzam uyum içinde olan onun zengin satırlarının en sert düşmanlara ve endişeli şüphecilere karşı büyük önemi vardır (Paul Casanova: *L’Enseignement de Arabe au College de France* 26 Nisan 1909 tarihinde yaptığı bildirisinin girişinde)^{43,44}.”

John William Draper:

“Kur’an olağandışı tavsiye ve kurullarla doludur: Onun öyle bir kompozisyonu var ki, herhangi bir sayfasını çevirdiğimizde, hiçbir fark gözetmeksizin bütün insanlar desteklemek zorundadırlar. Bu içerik normal insanın hayâtının bütün durumlarındaki ihtiyaçlarına uygun

⁴⁰ Anonim, *Batıl düşüncüler Kur’ân için ne dediler?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sorusorucevapbul.com/soru-cevap/kurani-kerim/batili-dusunurler-kuran-icin-ne-dediler>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴¹ Anonim, *Kurani Kerim Hakkında Ne Söylediler?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.risaleforum.com/islami-konular-ve-iman-hakikatleri/36016-kurani-kerim-hakkinda-ne-soylediler.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴² *Batıl düşüncüler Kur’ân için ne dediler?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sorusorucevapbul.com/soru-cevap/kurani-kerim/batili-dusunurler-kuran-icin-ne-dediler>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴³ Anonim, *Kur’an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴⁴ Hafız Rıza Günay, *Kur’an Hakkında Söylenenler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

olan metinler, prensipler ve kurallar sunmaktadır (John William Draper: *History of the Intellectual Development of Europe London 1875 Vol. S. 343-344*)^{45,46}.”

Harry Gaylord Dorman:

“Kur’an büyük melek Cebrâil tarafından Muhammed (SAV) ’e dikte edilen ve her harfinde mükemmel olan ilâhî vahiydir. O kendine şâhit olduğu gibi Allah Resûlü olan Muhammed (SAV) ’i de tasdik etmeye her zaman hazır olan bir mucizedir. Onun mucizevî sıfatları kısmen öylesine mükemmel ve yüce olan bir sitildedir ki, insanlar ve cinler, bir araya gelip de Kur’an’ın en kısa sûresine benzeyecek bir tâne sûre bile yapamazlar⁴⁷.”

“Bilgiler ve özellikle gelecekle alâkalı haberler içeren kısmında ise, şaşırtıcı doğru bilgilendirmeler içermektedir ve böylece okuma-yazması olmayan Muhammed’in kendi başına böyle bir şeyi yapması mümkün değildir (Harry Gaylord Dorman: *Towards Understanding Islam, New York 1948 s.3*)^{48,49}.”

H.A.R.Gibb:

“Yâni, eğer Kur’an onun (Muhammed’in) eseri olmuş olsaydı, o zaman diğer insanlar da onunla yarışabilirdi. Ona benzeyen sâdece on satır yapsınlar. Eğer yapamazlarsa - yapacak durumda olmadıkları ortadadır - o zaman, Kur’an’ı olağanüstü ve açık mucize olarak kabul etmeleri gerekmektedir (H.A.R.Gibb: *Mohammedanism London 1953 s. 33*)⁵⁰”.

Oxford Üniversitesi Arap Dili Uzmanlarından Hamilton Gibb:

“Mekkeliler hâlâ ondan mucize istiyorlardı ve Hz. Muhammed (SAV), dikkate değer bir cesâretle ve kendinden eminlikle görevinin teyidi olarak Kur’an’ın kendisine başvurdu. Tüm Araplar gibi onlar da lisan ve konuşma sanâtında uzmandılar. Eğer Kur’an O’nun kendi yazması olsaydı, diğer kişiler onunla rekâbet edebilirdi. Bırakalım onun gibi on âyet yazsınlar. Eğer yazamazlarsa - ki kesinlikle yazamazlar - o zaman Kur’an’ı açık bir mucize olarak kabul etsinler.”

“Edebî bir dev yapıt olarak Kur’an tek başına durmaktadır; Arap edebiyatının eşsiz bir ürünüdür, kendi deyimiyle selefi ve halefi yoktur. Tüm çağların Müslümanları yalnızca i-çeriğinin değil, üslûbunun da taklit edilemeyeceği konusunda birleşmişlerdir (Gibb, *Arabic Literature-An Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press*)⁵¹.”

⁴⁵ Anonim, *Kur’an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴⁶ Hafız Rıza Günay, *Kur’an Hakkında Söylenenler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴⁷ Anonim, *Kur’an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴⁸ Anonim, *Kur’an’ın Mükemmelliği İle İlgili Yorumlar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.ateistforum.org/index.php?showtopic=49623&st=20>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁴⁹ Anonim, *Kuran Bir Mucizedir*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.ezelinur.com/forum/profil/vedat/1635;area=showposts;sa=topics:start=30>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵⁰ Anonim, *Kur’an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵¹ EzeliNur.CoM, *Kuran Bir Mucizedir*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.ezelinur.com/forum/profil/vedat/1635;area=showposts;sa=topics:start=30>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

Hartwig Hirschfeld:

“Kur’an’ın birçok bilimin hareket noktası olduğunu tespit ettiğimizde şaşırمامamız gerekir.”

“Yeryüzü ve semâ, insan hayâtı, ticâret veyâ Kur’an’da duruma bağlı olarak değerlendirilen işlerle alâkalı her şey, Kutsal Kitap’ın bâzı kısımlarını yorumlayan çok sayıda monografinin yazılmasına sebep oldu. Böylece o verimli tartışmalar, Kur’an’a müteşekkir olmalıdır. Dolaylı olarak ondan İslâm dünyasında olağanüstü gelişen bütün dallar kaynaklanmaktadır...”

O sâdece Arap mütefekkilere etkili olmadı aynı zamanda Arap metotlarına dayanarak metafizik ve dinî meseleleri değerlendirmeleri için Yahûdi düşünürleri harekete geçirdi. Nihâî olarak aşağıda Hıristiyan skolâstiğinin Arap teosofiyle – ki theosophy, tanrısal doğaya sezgisel bilgi ile ulaştığını ileri süren bakış açısidir - nasıl zenginleştiği açıklanacaktır...”

“İslâm bölgesinde meydana gelen mânevî hareket sâdece teolojik değerlendirmelerle sınırlandırılmazdı. Yunanlıların Felsefe, Matematik, Astronomi ve Tıp yazılarıyla tanışmakla bu araştırmaların devamını sağladı.”

“Kendi açıklayıcı vahiylerinde Muhammed, Allah’ın mucizeleri olduklarından dolayı tapılmasını değil, insanların hizmetinde olan gök cisimlerinin hareketlerine dikkat edilmesini istemiştir. İslâm halklarının tüm ırklarının Astronomi alanındaki araştırmalarda ne derece başarılı olduklarına, onların asırlar boyunca Astronomi biliminde tartışmasız önder olarak kaldıkları durum tanıklık etmektedir.”

“Bugün bile yıldızların isimleri ve çok sayıda teknik terim Arapça’dır. Avrupa’nın Ortaçağ astronomları Araplar’ın talebeliydi... Aynı şekilde Kur’an Tıp ilimlerinin de tahkik odağı idi. Doğanın bir bütün olarak araştırılması ve ona hayranlık duyulmasını tavsiye ediyordu (Hartwig Hirschfeld Ph. D. M.R.A.S.: *New Researches into the Composition and Exegesis of the Quran London, 1902 s. 9*)⁵².”

Edward Montagu:

“Kur’an’ın Arapça orijinaliyle tanışan herkes, bu dinî kitabın güzel olduğunda hemfikirdirler. Şeklinin muhteşemliği öylesine yücedir ki, onun Avrupa tercümelerinin hiç biri o hususta hüküm vermemize izin vermemektedir (Edward Montagu: *traduction Francaise du coran Paris 1929 Giriş s. 53*)^{53,54}.”

E. Danison Ross:

“Allah’ın birliğinin Muhammed’in tebliğ ettiği ana doktrin olduğunu unutmamak gerekir ve İslâm’ın yayılmasında onun getirdiği dinin basitliği askerî komutanlarının kılıçların-

⁵² Anonim, *Kur’an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵³ Anonim, *Kur’an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵⁴ Hafız Rıza Günay, *Kur’an Hakkında Söylenenler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

dan çok daha etkili olduğu kuvvetle muhtemeldir (E. Danison Ross: *George Sale'nin Introduction to the Koran adlı eserinde London s 5-7*)^{55,56}.”

Laura Veccia Vaglieri:

“Bir bütün olarak baktığımızda Kur'an'da en zekî insanlar en büyük düşünürler ve en akıllı devlet adamları tarafından kabul görebilecek hikmetler toplamını bulmaktayız. Ancak Kur'an'ın ilâhî kaynaklı olduğunu gösteren başka bir delil daha vardır; o da onun vahiy edilmeye başladığından bugüne kadar değişmemiş olarak kaldığı gerçeğidir.”

“Bütün Müslüman dünyasında okunan ve yeniden okunan bu kitap inananlar nezdinde bıkkınlığa sebebiyet vermedi; tekrar edilmekle gündün güne ona olan sevginin arttığı daha çok söylenebilir. Onu okuyan veyâ dinleyen insanlarda O saygı ve derin huşû duygularını ortaya çıkarır. Bu sebeple İslâm'ın büyük ve hızlı yayılmasını güç ve kudretin vâsıtalarında ve dayatmacı misyonerlerin baskılarında aramamak gerek... Aksine Müslümanlar tarafından kabul ve reddedilebilir olarak sunulan bu kitap, hakîkatte Allah'ın kitabı olduğundandır (Laura Veccia Vaglieri: *Apologie de l'Islamisme s. 57-59*)^{57,58}.”

George Bernard Shaw:

“Muhammed'in dinine, onun şaşırtıcı canlılığı sebebiyle her zaman yüksek saygı duymuşumdur. Öyle görünmektedir ki, İslâm ondan her çağ için dâvet oluşturabilen ve varlık etaplarını değiştirecek asimilasyonun sâhibi olan tek dindir.”

“Muhammed'in dininin bugünkü Avrupa için kabul edilebilir olduğu gibi, gelecek için kabul edilebilir olduğuna dâir düşüncemi defalârca ortaya koydum. Ortaçağ ekleziastları (incilde 'vaiz' bölümü derleyenleri) cehâletleri veyâ dinî körlükleri sebebiyle İslâm'ı en karanlık renklere gösteriyorlardı.”

“Aslında onlar Muhammed ve onun dinine nefret duyulmasını öğretiyorlardı. Onlar için Muhammed antihrist (İsâ karşıtı) idi. Ben o muazzam insanı araştırdım ve benim düşünceme göre o, antihrist olmadığı gibi aksine onu insanlığın kurtarıcısı olarak isimlendirmek gerek...”

“Avrupa Muhammed'in dinine sempati duymaya başladı. Günümüz dünyasının sorunlarına çözüm bulmak maksadıyla bu dinin faydasını anlamakla bu, gelecek asırda daha da ileriye gidebilir ve bu mânada benim tahminimi anlayışla karşılamak gerekir (*The Working Muslim Mission'dan neşredilmiş a collection of writings of Same of the Eminent Scholars 1935 neşri s. 77*)^{59,60}.”

⁵⁵ Anonim, *Kur'an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵⁶ Hafız Rıza Günay, *Kur'an Hakkında Söylenenler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵⁷ Anonim, *Kur'an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵⁸ Hafız Rıza Günay, *Kur'an Hakkında Söylenenler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁵⁹ Anonim, *Kur'an-ı Kerim Hakkında Gayr-i Müslimlerin Söyledikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://onudinleyelim.com/kuran-i-kerim-hakkinda-gayr-i-muslimlerin-soyledikleri.html>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

⁶⁰ Hafız Rıza Günay, *Kur'an Hakkında Söylenenler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/HafizRizaGunay/posts/554150797956055>, En Son Erişim Tarihi: 24.01.2014.

Everyman's Encyclopaedia'da İslâm Maddesi:

“İslâmiyet, hayâtın bütün meseleleri için kâideler koyar. O eksiksiz bir kânunlar topluluğudur. Her türlü temizlikten alın, tâ alış-verişe, cinâyetlere kadar ahkâm yürütür ve hattâ sakal ve bıyığın nasıl kesileceği hakkında bile hüküm koyar. İslâm'ın bütün kânunları ehemmiyet bakımından aynıdır.”

NASA'da Görevli Astronomi Bilim Adamı Prof. Armstrong:

“Doğru astronomik gerçekleri Kur'an'da bulduğum için çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parçasını dahî inceleyen modern astronomlar için özellikle... En küçük parçayı dahî anlamak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak tüm evreni düşünmeden sâdece gökyüzünün en küçük kısımlarını görebiliyoruz. Öyleyse Kur'an okuyarak ve soruları Kur'an'dan cevaplayarak evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi düşünüyorum⁶¹.”

Thomas Jefferson Üniversitesi Gelişimsel Biyoloji Bilim Adamı Prof. E. Marshall Johnson:

“Bir bilim adamı olarak, sâdece kesin olarak gördüğüm şeylerle ilgilenebilirim. Embriyoloji ve gelişimsel biyolojiyi anlayabiliyorum. Kur'an'dan bana tercüme edilen kelimeleri de anlayabiliyorum... Eğer kendimi o çağa götürebilseydim, bugün bildiklerimle ve tanımlayabildiklerimle, o zaman târif edilmiş olan şeyleri tanımlayamazdım... Öyleyse (Kur'an'da) yazılan her şeyde İlâhî bir müdâhale var demektir⁶².”

Toronto Üniversitesi Anatomi Ve Hücre Biyolojisi Bilim Adamı Prof. Keith L. Moore:

“İnsanın gelişimi hakkında Kur'an'daki ifâdelerin açıklanmasında yardımcı olmak benim için çok büyük bir zevk... Ben kesin olarak söylüyorum ki, bu ifâdeleri Hz. Muhammed (SAV)'e Allah vermiştir. Çünkü bu bilginin çoğu, pek çok yüzyıl sonrasına kadar keşfedilmedi. Bu bana şunu kanıtıyor ki, Hz. Muhammed (SAV) Allah'ın elçisidir⁶³.”

“... İnsan embriyosunun geçirdiği evreler karmaşık olduğundan -ki bunu gelişim sırasındaki sürekli değişim sürecine borçludur- Kur'an ve sünnetteki deyimler kullanılarak yeni bir sınıflama sistemi önerilmiştir. Önerilen sistem basittir, çok kapsamlıdır ve günümüzdeki embriyolojik bilgiyle tam uyum hâindedir.”

“Son dört yıldır Kur'an ve hadislerle ilgili yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, insan embriyosunu bölümlere ayıran yeni bir sistem ortaya çıkmıştır ki, bu MS 7. yüzyılda kaydedildiği için çok şaşırtıcıdır... Kur'an'daki açıklamalar MS 7. yüzyıldaki bilimsel bilgiye dayalı olamazlar⁶⁴.”

⁶¹ Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, *Bilim adamlarından Kur'an-ı kerim ile ilgili görüşler...*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://forum.memurlar.net/konu/1334944/>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

⁶² Anonim, *Kuran Bir Mucizedir 2*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://m.harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6969/Kuran-Bir-Mucizedir-2>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

⁶³ Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, *Bilim adamlarından Kur'an-ı kerim ile ilgili görüşler...*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://forum.memurlar.net/konu/1334944/>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

⁶⁴ Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, *Bilim adamlarından Kur'an-ı kerim ile ilgili görüşler...*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://forum.memurlar.net/konu/1334944/>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

Dünyânın En Ünlü Jeologlarından Almanya Mainz Üniversitesi Jeobilim Bilim Adamı Prof. Kroner:

“(Hz. Muhammed’in) evrenin ortak kökeni gibi konuları bilmesinin imkânsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilim adamları bunu son derece komplike ve gelişmiş teknolojik metotlar kullanarak son birkaç yıl içinde bulabilmişlerdir. 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kişi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veyâ burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz⁶⁵.”

“Kur’an’da dünyâ hakkındaki konular ile dünyânın oluşumu ve genel olarak bilim ile ilgili tüm bu ifâdeleri birleştirirseniz, pek çok şekilde burada açıklanmış ifâdelerin kesinlikle doğru olduğunu ve şimdi bunların bilimsel metotlar ile teyit edildiğini söyleyebilirsiniz.”

“Kur’an’da geçen ifâdelerin pek çoğu, o zaman için henüz kanıtlanmamıştı fakat modern bilimsel metotlar şimdi Hz. Muhammed (SAV)’in 1400 sene önce söylemiş olduklarını kanıtlayan bir pozisyonda⁶⁶...”

Prof. Palmar:

“Bu kitap (Kur’an) geçmişten, yakın zamandan ve gelecekte bahsediyor. Hz. Muhammed (SAV)’in döneminde insanların kültürel seviyesini bilemiyorum ve bilimsel düzeylerini de bilemiyorum.”

“Eğer bu geçmiş dönemde bildiğimiz düşük bilim düzeyi ise ve teknoloji yok ise, hiç şüphe yok ki, bugünlerde Kur’an’da ne okuyorsak hepsi Allah’ın ışığıdır. Bunu Hz. Muhammed (SAV)’e ilham etmiştir. Böylesine mükemmel bir bilgi olabilir mi diye, Ortadoğu’daki medeniyetin başlangıç târihi hakkında bir araştırma yaptım. Bu Allah’ın Hz. Muhammed (SAV)’i gönderdiği inancını daha da güçlendirdi (Prof. Palmar, Amerika’da jeoloji alanındaki önemli bilim adamlarından biri)⁶⁷.”

Jinekoloji, Moleküler Ve İnsan Genetiği Profesörü Joe Leigh Simpson:

“Bence genetik ve din arasında hiçbir çatışma yok, bilâkis din, bâzı geleneksel bilimsel yaklaşımlara vahiy ekleyerek bilimi yönlendirebilir ki, bunlar da Kur’an’da var olan sözlerdir. Asırlar sonra geçerli olduğu gösterilmiştir ve Kur’an’daki bu bilgi desteği Allah’tandır (Prof. Joe Leigh Simpson, obstetrik, jinekoloji, moleküler ve insan genetiği alanlarında profesör)⁶⁸”.

Sonuç

Normal sağlıklı hiçbir ilim adamı, kariyerinin tümünü birden **yok sayıp** da bütün kariyer bilgilerinin **hepsinin zıddını** bir çırpıda birden kabul edemez. Ediyorsa mutlaka bir tedâviye ihtiyâcı var demektir.

⁶⁵ Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, **Bilim adamlarından Kur’an-ı kerim ile ilgili görüşler...**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://forum.memurlar.net/konu/1334944/>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

⁶⁶ Anonim, **Kur’an Bir Mucizedir 2**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://m.harunyahya.org/tr/Basinda-Harun-Yahya/6969/Kur'an-Bir-Mucizedir-2>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

⁶⁷ İslâmî Sayfaları Tanıtım Ve Destek Sayfası, **Bazı Bilim Adamlarının Kur’an Hakkındaki Görüşleri**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/islamisyafatanitimvedestek/posts/367546276658134>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

⁶⁸ Memurlar.net, ergun, Hunnes.Künnes, **Bilim adamlarından Kur’an-ı kerim ile ilgili görüşler...**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://forum.memurlar.net/konu/1334944/>, En Son Erişim Tarihi: 25.01.2014.

Duâlarımız, bunlarla olsun...