

"TOLSTOY" deyince, *İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ*

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniđi Anabilim Dalı'nda
EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ
3.05.2021

Yazarın:

Web Sayfasının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/>

Hayâtının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

Diđer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Ulaşmak istediđiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.

Özellikle Yahûdi-bazlı etkin güçler yâni ***SİYONİSTLER***, insanları hep ‘**uyduruk**’ şeylerle durmadan uyutmaya çalışmaktadırlar / çalışıyorlar,

Nitekim Tolstoy’un “Aydınlanma Kurâmı’ndan” şüphe etmesi boşuna değildi!

Avrupa’da başlayan Aydınlanma Kurâmı’ndan şüpheye düşen ve mâddî ve mânevî îtikat bütünlüğünü Hıristiyanlık’tan derleyemeyen, *bu yüzden de*, kendisini bir boşlukta bulan Rus yazarı Tolstoy geçmişte, *hayâtın gerçek anlamını bulmak için*, kolları sıvamıştır.

* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

Tolstoy, önce bilimi, sanâtı sonra da metafiziği incelemiştir. Fakat bunların hiç birisi, onun sık sık sorduğu:

“Bugün yaptıklarımın ve yârın yapacaklarımın sonucunda ne olacak?” ya da *“Niçin yaşayayım, niçin herhangi bir şeye karşı bir istek duyayım, niçin her hangi bir şey yapayım?”* veyâ *“Hayâtımın, beni bekleyen, kaçınılmaz olan ölümün yok etmeyeceği bir anlamı var mı?”* gibi sorularına tatmin edici bir cevap bulamamıştır / verememiştir.

Önceleri ***Siyonist düzmecesi*** Tekâmül Nazariyesi de denen Aydınlanma Kurâmı'na inanmış olan Tolstoy, deneye dayanan bilimle ilgili olarak ilk zamanlar, *Siyonistlerin düzmecelerine bağlı olarak, şöyle düşünüyordu:*

“Her şey gelişir ve kendisini başka şeylerden farklılaştırır, karmaşıklığa ve mükemmelliğe doğru ilerler ve bu devinimini yöneten yasalar vardır. Sen, bütünüün bir parçasısın... Bütünü mümkün olduğunca öğrendiğinde ve Tekâmül Yasası'nı öğrendiğinde, o bütün içerisindeki yerini de öğrenmiş ve kendini tanımış olacaksın...”

Fakat yıllar geçtikçe hiç de böyle olmadığını hisseden Tolstoy, *gençlik ve olgunluk yılları geçtikten sonra, büyümesinin durduğu zamâna ulaşınca gelişemediğini, kuvvetinin azaldığını hissetmeye, pörsüdüğünü, kısacası ihtiyarladığını, esefle görmeye* başlar.

O zaman Tolstoy, ilk zamanlar inanmış olduğu Tekâmül Nazariyesi'nin de bir hiç olduğuna karar verir, yeni bir arayışa koyulur.

Tolstoy, ilk zamanlar bilimin her şeyi halledeceğine de inanmıştı. O bu yüzden bilimden de şüphelendiği zaman:

“Bilim dünyâsının, elde ettiği, hayâta dâir gerçek sorularla hiçbir ilişkisi olmayan sonuçları büyük bir önem ve ciddiyet havası içerisinde îlan ettiğini gördükçe, bana uzunca bir zaman benim anlayamadığım bir şeyler varmış gibi gelmişti.” demektedir. Ama Tolstoy, Matematik, Fizik, Kimyâ gibi bilimleri inceledikten sonra vardığı şüpheye haklı olduğunu görüp sonucu şöyle açıklıyor:

“Varoluşa ilişkin soruların çözümleriyle ilgilenmeyen, sâdece kendi alanlarıyla ilgili bilimsel sorulara yanıtlar veren o bilim dallarına baktığınızda, insan aklının gücü karşısında mest oluyorsunuz ama peşînen de biliyorsunuz ki, bu bilimler hayâtın kendisiyle ilgili hiç bir soruya cevap verememektedirler. Bu bilimler basitçe bu soruları görmezden gelmekte ve şöyle demektedirler: ‘Ne olduğunuz ve niçin yaşadığınız sorusuna verilecek bir cevâbımız yok, biz bu soruyla meşgul de olmayız. Ama eğer, ışığın kânunlarını ve şekillerini, sayıların ve miktarların ilişkilerini, aklınıza hükmeden kânunları bilmek istiyorsanız, bunların hepsine verilecek açık, kesin ve doğruluğu sorgulanamaz cevaplarımız var’.”

Tolstoy, “Niçin yaşıyorum?” sorusuna Fizyoloji, Psikoloji, Biyoloji, Sosyoloji gibi bilimlerin ve Hukuk ve Toplum gibi yarı bilimlerin verdiği:

“Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda sonsuz derecede küçük parçacıklar, sonsuz bir karmaşıklık içerisinde biçim değiştirirler ve siz bu dönüşümlerin yasasını anladığınızda Yeryüzü’nde niçin var olduğunuzu da anlamış olacaksınız.” şeklindeki cevâbın da tatmin edici bir cevap olmadığını anlamıştır.

Deneysel bilimden hayat hakkındaki sorularına da olumlu bir cevap bulamayan Tolstoy “Ben kimim?”, “Niçin yaşıyorum?” ya da “Ne yapmalıyım?” gibi sorular da dâhil olmak üzere, hayâtın var oluşuna âit sorularına cevap bulmak için, bu sefer Meta Fizik ve Felsefe bilimlerini incelemeye alır.

Nasıl ki, “Sonsuz uzayda ve sonsuz zamanda sonsuz derecede küçük parçacıklar, sonsuz bir karmaşıklık içerisinde biçim değiştirirler ve siz bu dönüşümlerin yasasını anladığınızda Yeryüzü’nde niçin var olduğunuzu da anlamış olacaksınız.” cevâbından tatmin olmamış, benzer şekilde bu bilimlerin de:

“Bütün insanlığın var oluşunu-ki biz bu var oluşun ne başını ve ne sonunu bilebiliyoruz, ne de küçücük bir parçasını bilebiliyoruz-araştırınız, o zaman kendi var oluşunuzu anlayacaksınız.” şeklinde verdikleri cevaptan da memnun olmamıştı.

Hele Tolstoy’un, “Ben kimim ve Evren nedir?” ya da “Niçin varım ve de Evren niçin var?” gibi sorulara karşı felsefe hakkındaki “Felsefe bu soruları

cevaplamadığı gibi, kendisi de zâten bu soruları sormakla yetinmektedir.” şeklindeki sözü çok anlamlıdır.

Tolstoy, o arayışlarının sonucunu aşağıdaki şekilde özetlemektedir:

“Arayışımı bütün bilim dallarında sürdürdüm ama aradığımı bulmak şöyle dursun, benim gibi, hayâtın anlamını bilimde arayan hiç kimsenin de hiçbir şey bulamadığına iknâ oldum.”

“O insanlar hiçbir şey bulamamakla kalmadıkları gibi beni tam da ümitsizliğe sevk eden şeyin yâni hayâtın anlamsızlığının insanın her hangi bir şüpheye yer vermeksizin bilebileceği tek şey olduğunu açıkça da kabul etmişlerdir.¹”

Tolstoy, ölümünden bir yıl önce *Nakşî Tarikat Büyükleri'nden Abdullah Sühreverdi'nin* derlediği bir hadis kitabı ile karşılaşılıyor... Kitaptaki hadislerin birer âyet olduğunu zannediyor ve onlara çok ilgi duyuyor... Tolstoy'un bu konudaki eseri, o zamanlar Rus halkının İslâm'a ilgi duymaması için Komünizm döneminde yasaklanıyor. Aşağıdaki sözleri sizlere O'nun İslâm'a duyduğu ilgi hakkında bir fikir verebilir:

“Muhammed her zaman Evangelizmin (Hıristiyanların) üstüne çıkıyor. O insanı, Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor... Müslümanların Allah'tan başka ilâhı yoktur ve Muhammed O'nun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur.”

¹ <https://www.yenisafak.com/gundem/tolstoy-olmeden-once-musulman-mi-oldu-2688237>, <http://www.sadakatforum.com/tolstoy-ve-musulmanlik-t3175.0.html>