

## ***SEN, SÖYLETENE BAK!***

*Prof Dr. Mustafa TEMİZ*

*19.01.2020*



*“Söyleyene değil,  
söyletene bak” demiyorlar mı?*

*Tekvir Sûresi'nin  
29. Âyeti'nde,  
“Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz!”  
denmiyor mu?*

*O hâlde  
her şeyde  
esas olan,*

*Allah (CC) kelâmı olan,  
âyetlerin  
tecellîsidir.  
İnsanlar ve / veyâ olaylar ise,  
İslâmî İtikat Ve Kültürel İstikâmet  
adlı  
esas ölçülerimize göre,  
birer sebeptir.*

*Çünkü Allah (CC),  
bu  
hayatta ya da yaşamda  
her bir  
fikir, şey ya da olayı  
birer  
sebebe bağlamıştır.  
Ama  
aslında  
her bir  
fikir, şey ya da olayı  
yaratan  
Allah'ın (CC)  
bizzat kendisidir.*

*“Yeryüzü’nde yürüyen hayvanlar ve  
(gökyüzünde)  
iki kanadıyla uçan  
kuşlardan  
ne varsa  
hepsi*

ancak  
sizin gibi topluluklardır.”  
“Biz o Kitap'ta (Kur'an'da) hiçbir şeyi  
eksik bırakmadık.”  
Nihâyet (hepsi)  
toplanıp  
Rab'lerinin  
Huzûruna  
getirilecekler-**Enam Sûresi, âyet 38**”

Şimdiye kadar ki incelemelerim  
bana,  
Cumhurbaşkanımız'ın ölçülerinin  
Milletimiz'in  
İslâmî İtikat Ve Kültürel İstikâmet ölçülerine uygun  
olduğunu  
gösterdi /göstermiştir.  
Allah (CC) bozmasın diyorum!  
Çünkü  
Milleti ile ortak değerlerde birleşen  
liderler  
kolay kolay gelmiyor.

Abdülkadir-i Geylânî (RhA) Hazretleri'nin,  
“Her **1000** senede bir müceddid,  
her **100** senede bir lider gelir.”  
“Osmanlı **100** sene perişan yaşayacak.”  
“Ondan sonra gelen lider sâyesinde **10** kat daha  
kuvvetlenecek”  
anlamındaki

sözüne  
bakılacak olursa,  
bendeniz,  
adı geçen  
bu yeni dönemin  
bugünlerde  
başladığına,  
Cumhurbaşkanımız'ın da  
beklenen  
lider olduğuna  
inaniyoum...

Bu nedenle  
Cumhurbaşkanımız'ın  
resimdeki uyarılarını,  
tesâdüfî olarak söylenmiş sözlerden  
saymıyorum!  
Hani,  
yukarıda  
“Söyleyene değil,  
söyletene bak” dememiş miydik?

Çünkü  
İslâmî İtikat Ve Kültürel İstikâmet ölçülerini  
esas alanların  
her bir sözünün derinliklerinde,  
genel olarak,  
her sözün  
kendine  
has sırları olabilir.

*Bize düşen  
o  
sırları  
araştırmak için,  
İslâm Ve Kültürümüz'ün derinliklerine inecek şekilde,  
gerçek  
birer aydın olmaya  
çalışmaktır.  
İnsanlık değerlerinden ve ölçülerinden uzaklaşarak  
canavarlaşmış  
Batılılara yamanarak  
onların  
peşlerinden gitmek  
aydınlık değil,  
bedbahtlıktır ve / veyâ hâinliktir...*

*Bu  
Bedbahtlığa ve / veyâ hâinliğe  
İslâm Ve Kültürümüz'de  
“zillet”  
deniyor...*

*Asıl aydınlık,  
işte  
insanlığı ve gerçek özgürlüğü içeren  
İslâmî İtikat aydınlığıdır.*

*Yoksa  
emperyalist ve / veyâ canavarlaşmış milletlerin  
yaşam ve kültürlerinin  
özlemi içinde,*

*millî şuur ve kişiliklerini kaybederek,  
DNA dönüşümlerine zemin hazırlayan  
hâinlikler içinde  
'caka satanlara'  
aydın denmez / denemez!*

*İnanç ve istikâmetleri deęişmiş olan  
bu  
kişilere  
bizim Kültürümüz,  
zâten lâyıık oldukları ismi bulmuş ve  
onları  
birer "hâin" olarak  
vasıflandırmış  
bulunmaktadır / bulunuyor.*

*Bizim dinimiz **İslâm**,  
insan fıtratına yâni insan tabiatına,  
başka bir ifâdeyle,  
asıl  
bilimsel deyimiyile söylemek gerekirse,  
en  
gerçek  
modern dindir.*

*Eski Türkiye'de  
İnönü ve Hempaları  
Milletimiz'in,  
hepimizin  
câhil bırakılması için*

*büyük  
çabalar sarf etmişlerdir.  
Ama  
Milletimiz'in büyük bir kısmı,  
İslâmî bilgi konusunda  
bilgisizliğe zorlanmış olsa bile,  
gerçek îtikâdını bozmamış,  
İslâmî İtikat Ve Kültürel İstikâmeti'nden  
hiç  
tâviz vermemiş,  
asîlliğini hep korumuştur.*

*Ancak  
İnönü ve Hımpaları'nın  
peşinden gidenlerin  
bir kısmı,  
bundan istisna tutulabilir.  
Ne yazık ki  
asıl câhillerimiz  
bu  
zihniyet içinde kala kala kalanlardır.  
Onların da kısa zamanda  
bu  
bozuk istikâmetlerinden  
dönmeleri  
elbette ki  
en  
büyük dileğimizdir<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Ah! İnönü'nün İslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?

*Cumhurbaşkanımız'ın  
söylediklerinin  
verdiği  
inandırıcılık,  
ancak  
onun  
İslâmî istikâmeti'nin düzgünlüğüne  
bağlanabilir.*

*Ama  
İslâm'dan nasipleri olmayan ve  
câhillik çukurlarında bocalayanların,  
bunlardan  
ne haberleri olacak ki!  
Onların  
hangi ölçüleri bizlere güven verebilecek ki!*

*Bu câhillerin yapacakları tek şey,  
Halkımız'ın kullandığı,  
“İnsan bilmediğinin düşmanıdır”  
'sosyal formül'üne,  
yâni  
atasözüne göre,  
yalnızca  
düşmanlık  
üretmek olacaktır.*

---

<http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ'NÜN%20İSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HIÇ%20OLMASAYDI%20HIÇ%20BÖYLE%20Mİ%20OLURDUK.pdf>

YA DA yazıya ulaşamıyorsa Google'da:

Tırnak içinde, “Prof. Dr. Mustafa TEMİZ” yazdıktan sonra+Ah! İnönü'nün İslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk? başlığını yaz... Yâni Google'da:

“Prof. Dr. Mustafa TEMİZ”+Ah! İnönü'nün İslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?

şekli elde edilince ENTER'a bas! Böylece internette, “Ah! İnönü'nün İslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?” adlı yazıya ulaşabilirsiniz!



*Zâten de  
öyle yapıyorlar...*

*Bundan dolayı,  
İslâmî İstikâmet 'i bozuk olanlar için  
kullanılan güzelim  
'aydın' kelimesinin  
bu şekilde yıpratılmasına  
o kadar çok  
üzülüyorum ki!*

*'Aydın' kelimesi,  
bugün  
sayıları az da olsa,  
asıl  
mü'minler için kullanılacakken,  
ne yazık ki,  
zır  
câhiller için kullanılıyor,  
öyle değil mi, canım!*

*Çünkü  
kendilerini  
Halkımızı bozmaya adanmış,  
bu  
câhillerin metodu,  
Halkımızı aldatmayı başarmak için,  
Kültürümüz 'ün  
ne kadar güzel kavramları varsa,  
onları sâhiplenip,*

*yalnızca  
ikiyüzlülük  
yapmaktan ibârettir!*

*Onların  
bu ikiyüzlülüklerini öğrenebilmek için  
ne yazık ki,  
Yeni Türkiye dönemini beklemek gerekiyormuş!  
Öyle değil mi?*

*İkiyüzlüleri tasvir eden  
asıl  
kelime ya da kavram,  
bilimsel olarak araştırılırsa  
bu,  
elbette ki,  
anlam olarak  
yalnızca  
'karanlık' ya da  
ilmî olarak "münâfık" kelimesi  
olabilirdi.*

*Hattâ  
geçmişte  
bir yazımda  
onlar için kullanmış olduğum,  
"yarım aydınlarımız" kelimesini bile,  
onları daha iyi anlamış olduğum için  
şimdi,*

*çok yetersiz bile buluyorum<sup>2</sup>...*

*Meselâ  
bir örneği  
aşağıdaki görselde görüldüğü gibi,  
Evren'deki  
ölçülerden hiç ibret almayacak mıyız?*



*Örneğin faraza Dünyâ ya da Güneş, bu ikiyüzlülerimiz ya da “münâfık” hâinlerimiz gibi, “Arkadaş gün özgürlük günü... Özgürlüğümü ben de yaşayacağım” dese de, bâzı ölçülere uymasa meselâ bâzı günler hiç hareket etmese, olacakları hiç düşünemiyor musunuz?*

<sup>2</sup> Temiz, M., *Yarım Aydınlarımız*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi <http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/YARIM%20AYDINLARIMIZ.pdf>, En Son Erişim Tarihi: 02.07.2014.