

## SENİN DİLEMEN NE Kİ!

Hâlbuki hadlerini bilen **mü'minler** öyle mi?

**Mehmet Zahid Koktu** (RhA) Hazretleri'nin her sabah namazının ardından **okunan** evrâdında, **Cumâ** günü, Kur'an'da bulunan, bütün **hamt** âyetleri, **Cumartesi** günü bütün **istiğfar** âyetleri, Pazar günü bütün **tespih** âyetleri, Pazartesi günü bütün **tevekkül** âyetleri, Salı günü bütün **selâmet** âyetleri, **Çarşamba** günü bütün **tehlil** âyetleri, **Perşembe** günü bütün **duâ** âyetleri bulunmaktadır.

Yâni bu evrâdı tâkip eden herkes, her hafta **Allah**'ı (CC), Kur'an'daki bütün bu **hamt**, **istiğfar**, **tespih**, **tevekkül**, **selâmet**, **tehlil** ve **duâ** âyetleriyle zikretmekte ve yaratılış **hikmetini**, **elden geldiği kadar**, yerine getirmeye çalışmaktadır.

Yâni bu evrâdı tâkip eden her **mü'min**, her hafta **Allah**'ı (CC), **Kur'an**'daki bütün bu **hamt**, **istiğfar**, **tespih**, **tevekkül**, **selâmet**, **tehlil** ve **duâ** âyetleriyle zikretmekte ve yaratılış hikmetini, **elden geldiği kadar**, yerine getirmeye çalışmaktadır. Çünkü onlar aşağıdaki âyetin varkindadırlar:

“Eğer **şükrederseniz**, nîmetimi **artururum**. Ama nankörlere karşı azâbım şiddetlidir-İbrahim Sûresi, âyet7.

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ**<sup>δ</sup>  
17.11.2017

“... Bir şeyin olmasını isteyince ona sâdece ol der, o da oluverir.”  
**Bakara Sûresi, âyet 117**

‘Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz’  
**Tekvir Sûresi, âyet 29**

“Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir”

**Yâsin Sû-resi, âyet 82**

“Allah dilediğini siler; dilediğini olduğu gibi bırakır; Ana kitap O'nun katındadır.”  
**Rad Sûresi, âyet 39**

### İlâhî Tecellîler

Senin dilemen-istemen, **ne ki! Tek** geçerli olan, **Allah**'ın (CC) dilemesidir.

**Allâhü Teâlâ**'nın, **sonsuz** yakın güzel ismi vardır. Bunların **8 000** kadarını melekler, **Kur'an**'da bildirildiği kadarıyla, **99**'unu **ise**, **Mü'min Müslümanlar** bilmektedirler.

Maddî ve mânevî âlemlerdeki, **her bir fikir, olay, durum** ve **hayâtiyet**, **Rahman Sûresi**'nin, “**Allah** her an her **iştedir**” mealindeki **29.** âyeti gereğince, **Allâhü Teâlâ**'nın yâni **Allah**'ın (CC), **her bir isminin tecellîsi** ile **vücut bulmaktadır**

<sup>α</sup>. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki **pdf, html** uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

<sup>δ</sup> Yazar, **particilik taassubunu** reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarında olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenebilir, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:  
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

Esmâ'ü'l Hüsna - Allah'ın İsimleri									
الله	الرَّحْمَنُ	الرَّحِيمُ	الْمَلِكُ	الْقُدُّوسُ	السَّلَامُ	الْمُهَيَّمِنُ	الْمُزِيلُ	الْمُنِيزُ	الْعَزِيزُ
Allah	Rahman	Rahim	Melik	Kuddas	Selam	Mahymin	Muzil	Muniz	Aziz
الْعَبَّارُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْحَافِظُ	الْبَاقِي	الْمُصَوِّرُ	الْعَفْوُ	الْقَهَّارُ	الْوَهَّابُ	الزَّارِقُ	الرَّزَّاقُ
Cebbar	Mutekabbir	Halik	Bari	Musavvir	Gaffar	Kahhar	Vehhab	Rezzak	Rezzak
الْفَتَّاحُ	الْعَلِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ
Fettah	Alim	Kabid	Basir	Hafid	Rafi	Muniz	Muzil	Semi	Semi
الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ
Basir	Hakem	Adl	Latif	Habir	Halim	Azim	Gafur	Şekür	Şekür
الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ
Alhy	Kabir	Hafiz	Makir	Hasib	Celil	Kerim	Rakib	Mucib	Mucib
الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ
Vasi	Hakim	Vedid	Mecid	Bais	Şehid	Hakk	Kavi	Kavi	Kavi
الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ	الرَّحِيمُ
Basir	Alhy	Vasi	Hakim	Hakim	Hakim	Hakim	Hakim	Hakim	Hakim

Doksan dokuz adın hürmetine  
İçimizden geçenleri bize  
nasip et Allah'ım

### Allâh'ın (CC) 'OL! Emri

Örneğin her bir canlının, her an, nefes almasında görevli olan, **organlar** vardır. Her bir organın **hücrelerinin**, her andaki, faaliyetini ya da meselâ falanca hücresinin, falanca elektronunun bulunduğu **enerji** seviyesinde, o andaki davranışını **düşününüz**. Veyâhut da dağdaki falanca tavşanın kuyruğundaki falanca kılının, falanca hücresinin çekirdeğinin çevresinde **dolan**an, faraza falanca elektronun, foton yayımı ile **enerji** kaybederek, bir alt enerji yörüngesine **geçiş**i, *elbette*, kendiliğinden olmaz.

Büyüğünden küçüğüne, **Evren**'deki maddî ve mânevî olay ve hayâtiyete ilişkin olan, işte böyle, her bir fikir, durum ve olay, **Bakara Sûresi**'nin, "... Bir şeyin olmasını isteyince ona sâdece ol der, o da oluverir." anlamındaki **117.âyeti gereğince** ya da yine **Yâsin Sûresi**'nin, "Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir" anlamındaki **82. âyeti gereğince olmaktadır**.

### Allâh'ın (CC) Dilemesi

**Yine** her bir insanın, örneğin onun vicdanındaki, **adâlet** duygusu, **Allâhü Teâlâ'nın** **99 a-det** isminden biri olan, '**En büyük adâlet sâhibi**' anlamındaki, '**El Adl**' isminin, her an ve sâ-niyedeki, **tecellîsi ile oluşmaktadır**.

Görüyorsunuz, **Evren**'de, en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar, her fikir, şey, olay ve **hayâtiyet**, 'Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz-**Tekvir Sûresi, âyet 29**' âyeti gereğince, yalnızca Allâh'ın (CC) **dilemesine** bağlıdır.

**İşte** görüyorsunuz! Yaratıcıları ile ilişkileri en **güzel** olan, **mü'minlerin** her birinin, başları sıkıştığında, maddî ve mânevî olarak, **bütün âlemlerin yaratıcı olan**, böyle bir **Allah'ı** (CC) vardır.

Şimdi bir düşününüz! Dünyâlaşmış ve maddîleşmişlerin **nesi** var? Bu çoğu canavarlaşmışların, *hangi moral kaynakları bulunuyor?*

Bir düşünsenize! *Lâiklik belâsıyla*, yalnızca nefislerini dinlemekten başka, *neleri ve hangi dayanakları var!* Fırtınalara, yanardağların kükremelerine karşı hangi kapıya başvuru olacaklar? *Şu sıralarda, Yeni Delhi'deki hava kirliliği karşısında, her şeyi 'OL!' emri ile gerçekleştiren, O Allahımız'a yalvaracak bir kaabiliyete ve teslîmiyete, beceri ve îmana sâhipler mi? Yok, yok!*

Demek ki **insan** ilk plânda, *'önce neydim, şimdi ne oldum?'* deyip, **haddini** bilmesi gerekiyor...

Bu canavarlaşmış hadlerini **bilmeyenlerin**, *yalnızca benliklerini köpürten, nefis ve şeytanları var*, o kadar... Aslında bu iki **unsur** da, *"Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz" âyeti gereğince, yine bütün âlemlerin yaratıcısı olan, Hak Teâlâ'nın dilemesinin dışında değildir, haa! Eee! O zaman akıllı olana, Allah (CC) ile güzel ilişki kurmak gerekmiyor mu?*

**Allah (CC)** bu **aklı** insana, *öyle boşuna vermemiştir. Şöyle etrâfa bir baksalar, he-men* görecekler... *Akıllarını çalıştırıp hadlerini bilen, Yaratıcı'yı tanıyıp, O'na teslim olanlar, o kadar çok ki...*



*Bu papaz aklını kullanmış, görüyorsunuz!*

Konuyu biraz daha açabiliriz:

*"Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz<sup>1</sup>."*

**âyeti** gereğince, *Allah (CC) dilemeyince*, insan dileyemediği gibi, *istenilenin meydana getirilmesi de*, yine Allah'ın (CC) yaratmasına bağlıdır.

<sup>1</sup> Tekvir Sûresi, âyet 29: *"Fakat o âlemlerin Rab'bi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz!"*



*Bâzı insanlar var ki, hayvanlar kadar bile olamıyorlar...*

*Fas'ta bir evde çekilen videoda, sâhibinin uğraşlarına rağmen Kur'an-ı Kerîm'in üzerine basmayan kedinin görüntüleri yer alıyor.*

***Kedi, Kur'an-ı Kerîm'e Basıyor, Başka Kitaplara Basıyor...***

*Sâhibi halının üzerine konan Kur'an-ı Kerîm'in üzerinde elini dolaştırarak kediye yemek vermesine rağmen, kedi o bölgeden geçmiyor. Kedinin sâhibi bu sefer yere başka bir kitap koyuyor. Elini tekrar kitabın üzerinde dolaştırarak kediye yiyecek verdiğiğinde kedinin kitabın üzerine bastığı görülüyor.*

<https://www.haberler.com/kur-an-i-kerim-e-basmayan-kedi-izleyenleri-10173017-haberi/>

Allah (CC), eğer isterse dilediğini siler, dilediğini de olduğu gibi bırakır<sup>2</sup>. Buradan anlamak mümkündür ki, yapılan duâdaki **samîmiyet**, Allah'ın (CC) dilediğini silmekte çok etkili olabilir.

**Elmalılı Hamdi Yazır**, zikir ve fikir yükümlülüğünün, bütün akıl sâhiplerine yöneltildikten, özel olarak da, doğru yolda gitmek isteyenlerin dilemesine de bağlı olduğunu belirttikten sonra, **şöyle devam etmektedir:**

*“Demek ki, yükümlülük ve sorumluluk ihtiyârî işlerle ilgilidir.”*

*“Bunda hidâyet (doğru yola yöneltilme) de yükümlülerin dilemesine bağlıdır. Hak'kı arayıp bulmak için her şeyden önce kişinin fikrini hakka ve hayrı kazanmak için azim ve irâdesini hayra yönelmesi farzdır.”*

*“Bununla berâber, şunu da bilmek gerekir ki, yükümlünün dilemesinin şart olmasından, bunun başarı için ne yeterli bir şart, ne de müstakil bir illet (sebepe) olması gerekmez.”*

*“Zikir ve öğütten faydalanabilmek kulun doğru yoldan gitmeyi dilemesi şartına bağlı olduğundan dolayı, insan irâde ve dilemesinde tamâmen hür ise ve dolayısıyla doğru yolda olmayı dilemek isterse hemen dileyiverir, (bununla berâber) dilerse hemen doğru yolda oluvarmış zannetmemelidir.”*

*“Her insanın ettiğini kendi boynuna taktık (İsrâ 17/13)” âyetinin ifâde ettiği mânaya göre, her insanın sorumluluğu itibârıyla mukadderâtı kendi dilemesine bağlanarak kendi boy-*

<sup>2</sup> Rad Sûresi, âyet 39: “Allah dilediğini siler; dilediğini olduğu gibi bırakır; Ana kitap O'nun katındadır.”

nuna geçirilmiş olmakla, mukadderâtında bütün illet ve sebepler insanın dilemesinden ibâretmiş gibi bütün başarı da insanın kendisine verilmiş değildir.”

“Gerçekte, insanın doğruya ermeye muvaffak olabilmesi için **dilemesi** birinci şarttır. Fakat bütün şart ve sebepler ondan ibâret değil, onun da bir şartı vardır.”

Elmalılı Hamdi Yazır, açıklamasını şöyle sürdürmektedir:

“Bununla berâber, ey insanlar veyâ doğru yolda olmayı dileyenler!”

“Siz o doğru yolda olmayı başka bir sebep ve sûretle dilemiyorsunuz, ancak Allah’ın onu dilemesiyle, yâni sizin dilemenizi dilemesi, irâde etmenizi irâde etmesiyle diliyorsunuz.”

“O hâlde, doğru yolda olmayı başaranlar, başarıyı kendilerinden bilmemeli, Allah’ın **lûtuft** ve **ikrâmından** bilmelidirler.”

“... Elde edilen sonuç şudur: Allah’ın irâdesi olmayınca sizin ne irâdeniz olur, ne murâdınız, ne doğru yolda olmanız, ne de öğüt almanız? Bunların hiç biri meydana gelmez.”

“Çünkü Allah âlemlerin **Rab**’bidir. Onun mülkünde O istemedikçe hiçbir şey olmaz.”

“Onun için doğru yolda olmayı isteyenler de buna muvaffak olmayı kendi irâdelelerinden bilmemeli, Allah’ın lûtuft ve ikramından bilmelidirler...”

“Onun için kulların kendi tercihlerini kullanarak yaptıkları fiillerde ne sırf cebir, ne de sırf serbest bırakma vardır. Aksine, kullar için sırf cebir yâni zorlama cereyan eden birçok zorunlu fiiller bulunduğu hâlde, sırf serbestlik yoktur.”

“**Ebû Cehil**, ‘Demek ki, iş bize bırakılmıştır. Dilersek doğru yolda oluruz, dilersek olmayız.’ demişti<sup>3</sup>.“

Hâlbuki **Ebû Cehil**’in sözü üzerine inen **âyette**, insanların tamâmen serbest olmaları vurgulanmıştır.

Görüyorsunuz ki gerçek, **Ebû Cehil**’in dediği gibi değil...

**Â’sâ bin Kays**

Allah (CC), **Â’sâ bin Kays**’nın Müslüman olmasını dilememiştir.

**Câhiliye Devri**’nin en ünlü şâirleri arasında yer alan, **Â’sâ bin Kays**, bir gün Mekte’ye gelmiş, Utbe bin Rebîa’ya misâfir olmuştu. **Maksadı**, Muhammed (SAV) Efendimiz’e gidip onu görmek ve Müslüman olmaktı.

**Müşrikler**, **Â’sâ**’nın niyetini öğrenince, telâşa düşerler.

<sup>3</sup> Hamdi Yazır, E., *Hak Dini Kur’an Dili*, Zaman, Cilt 9, sayfa 38-43.

Çünkü Â'shâ gibi ünlü bir şâirin Müslüman olması, İslâm dâvâsına büyük katkılar sağlayabilirdi. Bu da onların tahammül edemedikleri bir şeydi. Bunu önlemek için çâreler düşünürler.

**Ebû Cehil**, Â'shâ'nın yanına sokularak, ona Mekke'ye ne için geldiğini sorar.

Â'shâ, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz için geldiğini ve Müslüman olmak istediğini açıklayınca, **Ebû Cehil** ona:

“Ey Basîr'in babası! O **zinâyı** yasak ediyor.” **der.**

Bunun üzerine Â'shâ:

“Vallâhi, benim bu işle bir ilgim yok, ona bir düşkünlüğüm yok... O beni bırakmıştır, ben de onu bırakmışımdır” **cevâbını** verir.

Ebû Cehil:

“İyi ama ey Basîr'in babası! O **şarabı** da yasak ediyor.” diye **ekler.**

Â'shâ:

“Buna gelince iş değişti. Vallâhi, kendimde bu **hastalık** var. Bir yıl daha buna devam edip kanmak isterim.”

**cevabıyla**, nefesine karşı koyamaz.

Fakat Â'shâ bir yıl **olmadan** ölür, böylece, ona Müslüman olmak nasip olamaz. Çünkü Allah (CC), onun Müslüman olmasını **dilememiştir.**

Bunun içindir ki Peygamber (SAV) Efendimiz, “Hayırlı işlerde acele ediniz!” buyurmuşlardır.

Â'shâ, nefesine yenik düşüp, “Bir yıl daha buna devam edip kanmak isterim.” dememiş olsaydı, **belki, Allah** (CC), onun Müslüman olmasını dileyebilirdi.

Görüyorsunuz, “Hayırlı işlerde acele ediniz.” hadisi, ne kritik bir noktayı **işâret** ediyor.

Başka bir Örnek:

Dileme **husûsunun**, **sırf kullara**, bırakılmadığına, **başka örnekler de verilebilir:**

**Mekke'nin Fethi'nde**, Kâbe'nin örtüsü altına da girseler **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz** tarafından, **mutlakâ öldürülmeleri emri** verilenler vardı.

**Bunlar**, İkrime bin Ebû Cehil, **Hebbar bin Esved bin Muttalib**, Abdullah bin Sa'd bin Ebî Şerh, **Mikyas bin Subabetu'l-Leysî**, Huveyris bin Nükayz, **Abdullah bin Hilâl bin Hatal**, Hint binti Utbe bin Rebia, **Sâre**, Safvan bin Ümeyye, **Abdullah bin Zibârâ**, Vahşî bin Harp,

*Hâris bin Tulaytula, Enes bin Züleym ed-Di'li, Ebû Hatal'ın şarkıcı câriyeleri Kurayna ve Kurayba ya da Fertana ve Ernebe idiler.*

**Bunlardan,** *Abdullah bin Hilâl bin Hatal, Hâris bin Tulaytula, Mikyas bin Subabetu'l-Leysî ile Ebû Hatal'ın şarkıcı câriyeleri Fertana* bulunarak öldürülmüşler, *Safvan bin Ümeyye Cidde* 'ye; *İkrime bin Ebû Cehil Yemen* 'e; *Abdullah bin Zibârâ Necrana* kaçmışlardır.

Daha da enteresan olanı, *Ebû Hatal'ın şarkıcı câriyeleri Ernebe* ile *Vahşî bin Harp* öldürülmekten kurtularak bir yolunu bulup **Müslüman** olmuşlardır.

*Öyle ki,* bunlar Peygamber (SAV) Efendimiz'in huzûrunda, “*kelimei şahâdet*” **getirip Müslüman olana kadar,** kendilerini gizlemişlerdir.

**Şimdi düşününüz!**

*Peygamber'imiz (SAV) Efendimiz ve ashâbının dilemeleri ile katledilmelerine karar verilen,* bu insanlardan **Ernebe** ile **Vahşî bin Harp**'in öldürülmekten **kurtulmaları,** elbette ki Allah'ın (CC) bizzat dilemesinin bir sonucudur.

**Sonuç**

Bütün bu örneklerden de alınacak bir takım **dersler** vardır:

**Birinci** olarak **Allah** (CC), *Â'sâ'nın isteklerini* ve de Peygamber (SAV) Efendimiz'in, *öldürülecekler hakkındaki,* bütün **dilemesini,** *aynen,* gerçekleştirmemiştir (dilememiştir).

*Demek ki,* kulun **dilemesi,** *yalnız başına yetmiyor... İşte o zaman,* **teslîmiyet** gerek *mez mi,* akıl ve mantığa göre?

Ayrıca **Â'sâ'nın,** *Müslüman olmayı geciktirmesi kararı,* Peygamberimiz (SAV)'in, *'Hayırlı işlerde acele ediniz!'* **Hadîsi Şerîfi**'nin, *ne kadar,* isâbetli ve **önemli** olduğuna da, *bir örnek teşkil etmektedir*<sup>4</sup>.

*Burada hemen şu da belirtilmelidir ki,* **Allah** (CC), yarattıklarına karşı genel anlamda, **“Errahman”** ismi ile tecellî eder.

**Er-Rahmân,** *rahmet mânasına gelen,* bir sıfat gibi düşünülse bile, **Allah** 'ın (CC) *doksan dokuz isimlerinden bir tânesidir.* Sırf Allah'a (CC) mahsus olmak üzere, *“çok merhâmetli” lügat anlamını taşıyan,* bu ismin zikrinde düşünülen anlam:

*'Ezelde yaratılmış olan bütün varlıklar hakkında hayır ve rahmet irâde buyuran, sevdiğini ve sevmediğini ayırt etmeden, bütün yaratıklarını sayısız nîmetlerine gark eden...'*

şeklinde ifâde edilebilir.

<sup>4</sup> Köksal, A., *İslâm Târîhi,* Cilt 0, Sayfa 339-340, 1981, Er-Tu Matbaası, İstanbul.



Günümüz, dünyâlaşmışların ve maddîleşmişlerin ve hâinlerin hayli arttığı bir dünyâ değil **mi**?  
Bütün Sapıklıkların sebebi **Îlâhî Ölçüler**'e uymamak değil mi?

“Andolsun **BİZ** peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adâleti yerine getirmeleri için berâberlerinde **KİTABI** (Kur'an'ı) ve **ölçüyü** indirdik. **BİZ** demiri **de** indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. **Bu**, Allah'ın dinine ve peygamberlerine, görmeden yardım edenleri, **belirlemesi** içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, dâima üstündür-**Hadid Sûresi, âyet 25**”

**İşte** görüyorsunuz! *Yaratıcıları ile ilişkileri en güzel olan, mü'minlerin* her birinin, başları sıkıştığında, maddî ve mânevî olarak, bütün âlemlerin yaratıcı olan, böyle bir **Allah**'ımız (CC) vardır.

Şimdi bir düşününüz! Dünyâlaşmış ve maddîleşmişlerin **nesi** var? Bu çoğu canavarlaşmışların, *hangi moral kaynakları var?*

**Onların**, yalnızca benliklerini köpürten, **nefis** ve **şeytanları** var, o kadar... Aslında bu iki **unsur** da, “Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz” **âyeti** gereğince, **yine** bütün âlemlerin yaratıcısı olan, **Hak Teâlâ**'nın dilemesinin dışında değildirler. Ee! O zaman akıllı olana, **Allah** (CC) ile güzel ilişki kurmak **gerekmiyor mu?**

Hâlbuki hadlerini bilen **mü'minler** öyle **mi?**

*Mehmet Zahid Koktu (Rha) Hazretleri'nin her sabah namazının ardından okunan ev-râdında, Cumâ günü, Kur'an'da bulunan, bütün hamt âyetleri, Cumartesi günü bütün istigfar âyetleri, Pazar günü bütün tespih âyetleri, Pazartesi günü bütün tevekkül âyetleri, Salı günü bütün selâmet âyetleri, Çarşamba günü bütün tehlil âyetleri, Perşembe günü bütün duâ âyetleri bulunmaktadır.*



*Yâni bu evrâdı tâkip eden herkes, her hafta Allah'ı (CC), Kur'an'daki bütün bu **hamt, istiğfar, tespih, tevekkül, selâmet, tehlil ve duâ** âyetleriyle zikretmekte ve yaratılış **hikmetini, elden geldiği kadar**, yerine getirmeye çalışmaktadır.*

*Yâni bu evrâdı tâkip eden herkes, her hafta Allah'ı (CC), Kur'an'daki bütün bu **hamt, istiğfar, tespih, tevekkül, selâmet, tehlil ve duâ** âyetleriyle zikretmekte ve **yaratılış** hikmetini, elden geldiği kadar, yerine getirmeye çalışmaktadır. Çünkü **onlar**, aşağıdaki âyetin farkındadırlar:*

*“Eğer şükrederseniz, nîmetimi artırırım. Ama nankörlere karşı azâbım şiddetlidir-İbrahim Sûresi, **âyet7**.*