

**Meğer Peygamber (SAV) Efendimiz'e Yapılan
Salât-ı Selâmın**

FAZÎLETİ NEYMIŞ BE!¹

Profⁿ. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

03.03.2017

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey îman edenler! Siz de O'na tam bir **teslîmiyetle** salât ve selâm edin!”

Ahzab Sûresi, Âyet 56

Salâtın Anlamı

Lügatta, Allah'ın (CC) **salâtı**, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'i rahmetine **mazhar** etmesi, onun **şânını** yüceltmesi anlamındadır. Meleklerin **salâtı**, Hz. Peygamber'in **şânını** yüceltmesi; mü'minlerin **salâtı** ise, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz için **duâ** etmeleri anlamına gelmektedir.

Kur'an'da **salât** ile ilgili bir âyet, **Ahzab Sûresi**'nin **56.** Âyetidir. Bakınız bu **âyette** Allah (CC) ne diyor:

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey îman edenler! Siz de O'na tam bir **teslîmiyetle** salât ve selâm edin!”

¹ Temiz, M., *Salâtü Selâm Ve Allahü Teâlâyâ Yaklaşmanın En Kestirme Yolu*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

<http://mtemiz.com/SALÂTÜ%20SELÂM.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/SALÂTÜ%20SELÂM.docx>, En Son Erişim Tarihi: 23.10.2014 /

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

^δ Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki **pdf, html** uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenecek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

Allâhü Teâlâ'nın bu hitabıyla, *Peygamber (SAV) Efendimiz'e salât ve selâm edilmesini istemesi*, bizim büyük nîmetlere kavuşacağımızın **kesin** bir yolunu göstermesi demektir.

Bu âyetin emri gereğince, bir Müslümanın **hayatta** Peygamber (SAV) Efendimiz'e bir **defâ** salâvat getirmesi **farzdır**. *Bir salâvat'la, Allâhü Teâlâ'nın emri bir kere yerine* getirildikten sonra, *özgür irâdesiyle yaptığı*, diğer bütün **salât** ve **selâmlar**, *inceleyiniz göreceksiniz*, kişinin hep kendisinin menfaati için işlenmektedir.

Allâhü Teâlâ'nın **emri**, bir salavatla bir kere **yerine** getirildikten sonra, **Âyette**, *sonraları Efendimiz (SAV)'in isminin her ilk duyuluşunda, salâvat* getirilmesinin **vâcip**, *aynı yerde mübarek ismin sonraki her tekrarlamasında ise, sünnet* olduğu bildiriliyor.

Allâhü Teâlâ'nın emri olan farz, vâcip ve sünnetlerden başka, salât ve selâmın büyük nîmetlerini her bir **mü'min**, *aşağıdaki hadislerden de, öğrenebilir ve anlayabilir. Bir kere yapmakta olduğumuz, duâlarımızın kabul olması için, duâdan önce ve sonra, salâvat okunması istenmiyor mu?*

Duâların Kabul Şartı

Duâlarımızın kabul olması için, duâdan önce ve sonra, salâvat okunmalıdır.

Nitekim Hz. Ali (RA):

“Her duâ, Hz Muhammed Sallallâhü Aleyhi ve Sellem'e salât getirinceye kadar perdelidir, semâya yükselmez!”

diyerek bu hükmü pekiştiriyor.

Hz. Ömer (RA) da, *“Şüphesiz ki duâ, gökle yer arasında durdurulur. Peygamberin'e salât getirilinceye kadar, ondan hiç bir şey semâya yükselmez!”* demek **sûretiyle bu görüşü** desteklemektedir.

Salâvatın Diğer Faziletleri

Übey bin Kaab (RA)'tan:

'Rasulullah (SAV), gecenin dörtte biri gidince kalkar ve:

"Ey insanlar! Allah'ı zikrediniz, Allah'ı zikrediniz! Kıyâmetin kopması yaklaştı, birinci nefha (Sûr'a üfürüş) geldi! Onu ikinci nefhâ tâkip eder. Ölüm bütün şiddetiyle geldi, ölüm bütün şiddetiyle geldi!" derdi.'

'Ben:

"Yâ Rasûlallah! Ben çok duâ ediyorum. Ne kadar zamânımı sana salât getirmeye ayırayım?" dedim.'

"Dilediğin kadarını..." buyurdu.'

"Dörtte birini?" dedim.'

"Dilediğin kadarını... Çoğaltsan senin için daha hayırlı olur!" buyurdu.'

"Üçte ikisini?" dedim.'

"Dilediğin kadarını... Çoğaltsan senin için daha hayırlı olur!" buyurdu.'

"Yarısını?" dedim.'

"Dilediğin kadarını... Çoğaltsan senin için daha hayırlı olur!" buyurdu.'

"Duâmın tamâmını sana salâvat getirmeye tahsis edeyim mi?" dedim. Rasûlullah (SAV)':

“O vakit **dertlerin giderilir, günâhın bağışlanır!**’ buyurdular.²“

Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat getirmekte **gaflette** olanlar **için**, pek güzel şeyler söylemek, pek **kolay** değil, *değil mi?*

Bakınız neden?

Ebû Hüreyre (RA)’tan rivâyet edilen bir hadiste şöyle denmektedir:

‘Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem minbere çıktı ve “*Âmîn, âmîn, âmîn...*” dedi. (Ashâb-ı kirâm tarafından):

“*Yâ Rasûlullah! Minbere çıktın ve âmîn, âmîn, âmîn, dedin. Bunun sebebi nedir?*” denildi. Şöyle **cevap** verdiler:’

‘Şüphesiz ki **Cibril (AS)** bana geldi ve’:

“*Kim Ramazan’a kavuşur, oruç tutmak ve iyi ameller işlemek sûretiyle, bağışlanmaz ve bu sebeple **Cehennem**’e girerse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırır! Âmin de!*” dedi.’

‘Ben de “*Âmin!*” dedim.’

‘Cibril (AS):

“*Kim, ana babasına veyâ onlardan birisine yetişir de **onlara** (iyilik ve) îtaat etmez, böylece ölüp **Cehennem**’e girerse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırır! Âmin de!*” dedi.’

‘Ben de “*Âmin!*” dedim.’

‘Cibril (AS):

² Salavatı İbâdete Dönüştüren Hadisler, *Kütübü Sıtte’de Salâtin Ehemmiyeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.erdemyolu.com/salavat/salavati-ibadete-donusturen-hadisler.html>, En Son Erişim Târihi: 29.10.2014.

“İsmin kimin yanında anılır da sana salât getirmez ve böylece ölüp Cehennem’e girerse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırın. Âmin de!” dedi.’ ben de *“Âmin!”* dedim.’

Abdurrahman bin Avf (RA)şağıdaki hadisi naklediyor:

Anlattığına göre, Peygamberimiz (SAV)’i dışarı çıktığında bir hurma bahçesine kadar izledi. Hz. Peygamber orada birden secdeye kapandı ve secde ermeyi çok uzatınca, vefât ettiği endişesine kapıldı. Başına gelip dikkatle bakarken, Hazreti Peygamber başını secdeden kaldırdı. (O zaman) ona, ‘Ne oldu Ya Abdurrahman?’ diyerek sordu. (Aburrahman o andaki) düşüncüklerini (Hz. Peygamber’e) aktardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

‘Cibril (AS) bana dedi ki:

“Allah azze ce celle Hazretleri’nin şu buyruğu ile seni mücdelerim. Sana kim salât ederse, ben de ona salât ederim. Sana kim selâm verirse, ben de ona selâm veririm.” (Bir rivâyette Peygamber):

“Allâhü Teâlâ’ya şükran için secde ettim.” buyurdu.

Bir hadiste:

“Allâhü Teâlâ bana iki melek müvekkel (görevli) kıldı. Ben bir Müslümanın yanında anıldığımda, o Müslüman bana salâvat getirdi mi behemehâl (derhâl) o iki melek ona ‘Gaferallâhü leke- Allah sana mağfîret etsin!’ derler. Allâhü Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevâben ‘Âmin!’ derler.”

Bir Müslümanın yanında zikrolduğumda, o Müslüman bana salâvat getirdi mi behemehâl (derhâl) o iki melek ona ‘Allah sana mağfîret etsin!’ derler. Allâhü Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevâben ‘Âmin!’ derler.”

Câbir, Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivâyet eder:

“Bedbaht ve zavallı, yanında benim adım anıldığı hâlde bana salâvat getirmeyen kimsedir³!”

Hz. Hüseyin bin Ali (RA) Peygamber (SAV) Efendimiz’den şu hadisleri rivâyet etmiştir:

*“Yanında benim adım söylendiği hâlde, bana salâvat getirmekten yüz çeviren kimse, **Cennet**’in yolundan yüz çevirmiştir⁴.”*

“Cimri kimse, yanında benim adım anıldığı hâlde bana salâvat getirmeyen kimsedir⁵.”

Peygamber (SAV) Efendimiz’e yapılan **salât** ve **selâmın** faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

1) Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat getirmekle Allah’ın (CC) emrine uyulmuş olur.

Çünkü Allah (CC), Ahzab Sûresi’nin **56.** âyetinde şöyle buyuruyor:

“Gerçekten, Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler. Ey îman edenler! Siz de ona teslîmiyetle salât ve selâm edin!”

Bu bir **emirdir**. Allah’ın (CC) emrine uymak, *büyük bir ibâdet*dir. Aynı zamanda yapılması istenilen, bu **emirde** Allah (CC), *Peygamber (SAV) Efendimiz’e salât eden, kendini ve meleklerini göstererek, îman edenlerin’ de Peygamber (SAV) Efendimiz’e teslîmiyetle, salât ve selâm etmelerini* istemektedir.

Bu emrin özünde bir hadîs-i şerifte bildirilen, *“Allah’ın (CC) bildirdiği ahlâkla ahlâklanın!”* uyarısına da bir vurgu vardır. Bu emri **uygulamak**, *“Şânım hakkı için muhakkak ki size Resullulah’da pek güzel bir örnek vardır. Allah’a ve son güne ümit besler olup da Allah’ı çok zikreden kimseler için⁶.”* Âyeti gereğince, Allah’ın (CC) bildirdiği **ahlâkla** ahlâklanmanın en güzel örneğidir.

³ Kenz’ül-Ummal.

⁴ Sünen-i İbn-i Mâce.

⁵ Müsned-i Ahmed, Sünen-i Tirmizî.

⁶ Ahzab Sûresi, âyet 21.

Sonuç olarak, *Peygamber (SAV) Efendimiz'e salât getirmenin faydalarından bir tânesi de, Allah'ın (CC) emrine îtaatla, O'nun bildirdiği ahlâkla ahlâklanmanın sırları gizlidir.*

2) *Peygamber (SAV) Efendimiz'e salât getirmekle bir Müslüman Allah'ın (CC) salât ve selâmına hak kazanır.*

Bir hadiste* *Peygamber (SAV) Efendimiz, şöyle buyurmuştur:*

'Cebrâil yanıma gelerek, Allâhü Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu mücedledi: "Kim sana salât ederse, ben ona salât ederim; kim sana selâm verirse, ben ona selâm veririm." Ben de buna karşılık şükür secdesi yaptım!'

Sâhîh-i Müslim'de geçen bir hadiste, Peygamber (SAV) Efendimiz'in:

"Kim bana bir salât ederse, Allâhü Teâlâ ona on salât eder." dediği nakledilmektedir.

Sehl bin Saad'dan şöyle rivâyet edilir:

'Allah Resûlü geliyordu, Ebû Talha onu karşılamaya koşarak:

"Anam babam sana fedâ olsun, Ey Allah'ın Resûlü! Senin yüzünde hayat görmekteyim ben!" dedi.

Bunun üzerine Resûlullah (SAV), *Cebrâil'in kendisine şöyle dediğini söylediler:*

"Kim bana bir kez salâvat getirirse, Allâhü Teâlâ onun amel defterine on iyilik yazar, onun günahlarından onunu siler ve mertebesine de on mer-tebe ekler⁷"

Peygamber (SAV) Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivâyet olunur:

* Câmi'ul-Ahbar.

⁷ Kenz'ül-Ummal.

“Allâhü Teâlâ, bir meleğe insanları duyma ve onların konuşmalarını anlama kaabiliyeti lütfetmiş ve onu Kıyâmet gününe kadar benim mezârımın başında durmakla görevlendirmiştir.”

“O melek, bana salâvat getiren herkesi, adı ve babasının adıyla, bana tanıtır ve ‘Yâ Muhammed! Falancanın evlâdı olan filanca, sana salâvat getirdi.’ der. Allah Tebârek ve Teâlâ da bana bir defâ salâvat getirene, on defâ salat edeceğini bildirmiştir⁸.”

İbn-i Hibbân’ın rivâyeti de şöyledir: Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem **şöyle** buyurdular:

“Allâhü Teâlâ’nın bir meleği vardır. Ona bütün yaratıkları işitme gücünü vermiştir. Öldüğümde melek kabrimin başında durur. Her kim, bana bir salât okursa, melek, ‘Yâ Muhammed! Filan oğlu filân sana salât okudu,’ der. Allâhü Teâlâ da bu kimsenin her bir salâtına on salâtle mukabele eder.”

Dolayısıyla Peygamber (SAV) Efendimiz’e salât getiren bir Müslüman Allah’ın (CC) salât ve selâmına **hak** kazanır.

3) *Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat getirmekle bir Müslüman, ibâdetle meleklerle benzer, onlara eşlik eder.*

Çünkü Ahzab Sûresi’nin 56. âyetindeki: “...melekleri Peygamber’e salât ederler.” âyeti gereğince melekler, **dâimâ** Peygamber (SAV) Efendimiz’e **salât** etmektedirler. Salâvat getiren bir **kimse**, bu **ameliyle** kendisini meleklerle benzeterek, onlara eşlik etmiş olur:

Nitekim “Kim bir kavme benzerse o, o kavimden olur.”

Câmi’ul-Ahbar’daki diğer bir hadiste ise Peygamber (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

*“Cebrâil benim yanıma gelerek, Allâhü Teâlâ’nın şu sözüyle beni mücedledi: “Kim sana salât ederse, yetmiş bin melek ona salât eder; kendisine yetmiş bin melek salât edi-len kimse de **Cennet** ehlinde olur^{12]}.”*

⁸ Kenz’ül-Ummal.

Böylece, Peygamber (SAV) Efendimiz'e salâvat **getiren** bir Müslüman, ibâdet eden melekler zümresine katılmış olur.

4) *Peygamber (SAV) Efendimiz'e salâvat getirmekle bir Müslüman Allah'a (CC) yakınlık kazanır.*

İbn-i Babeveyh, **İlel'uş-Şerâi'** adlı kitabında:

“Allâhü Teâlâ, Hz. İbrâhim'i, Muhammed ve Âli Muhammed'e çok salâvat getirdiğinden dolayı, kendine dost kıldı.” denmektedir.

Yâni bu bilgiye göre, Hz. İbrâhim (AS) Allah'ın (CC) 'dostluğunu', Peygamber (SAV) Efendimiz'e ve Ehli üzerine getirmiş olduğu, 'salâvatlar' sâyesinde kazanmıştır.

Bu demektir ki, kim Peygamber (SAV) Efendimiz'e ve Ehli üzerine salâvat getirirse, aynı Allah (CC) dostluğunu kazanır.

5) *Peygamber (SAV) Efendimiz'e salâvat getirmekle bir Müslüman, Allah'ın (CC) rızâsını kazanır.*

Cemâ'ül-Üsbû' kitabında **naledilen** bir **hadiste**, Peygamber (SAV) Efendimiz, **şöyle** buyurmuştur:

“Sizin bana salât etmeniz, hâcetlerinizin kabul olmasına sebep olur, Allah'ı sizden râzı eder ve amellerinizin temiz olmasını sağlar.”

Bir Müslümanın en büyük **hedefi**, Allah'ın (CC) **rızâsını** kazanmak **değil mi?** O hâlde bu hedefi elde etmek için, **salâvat getirmek**, çok zor olmasa gerek...

7) *Peygamber (SAV) Efendimiz'e salâvat getirmekle bir Müslüman, Peygamber (SAV) Efendimiz'e daha yakın olur.*

Bir hadiste **Peygamber (SAV) Efendimiz'in** şöyle buyurduğu, **nakledilmektedir:**

“Kıyâmet günü bana daha yakın olan, dünyâ hayâtında bana daha çok salât eden kimsedir⁹.”

Ebû Bürde bin Niyâr’dan (RA) nakledilen bir **hadiste Peygamber (SA V) Efendimiz**, şöyle buyurmuşlardır:

*“Kim bana gönlünden ihlâslı olarak bir salât okursa, **Allâhü Teâlâ** ona, bu ameline karşılık on salât eder, dere-cesini on kat yükseltir, ona on sevap verir ve on günahını siler.”*

Abdullah bin Amr bin As (RA), **Peygamber (SAV) Efendimiz**’in, şöyle söylediğini işittiği rivâyet ediyor:

*“Müezzini işittiğiniz zaman onun dediğinin aynısını söyleyiniz, sonra bana salât okuyunuz! Çünkü kim bana bir salât getirirse, **Allâhü Teâlâ** ona on salât eder. Sonra benim için (Allah’tan) Vesîle’yi isteyiniz!”*

“Şüphesiz o Vesîle, Cennet’te bir derecedir ki; Allah’ın kullarından ancak birisine verilir. Umarım ki o kimse ben olayım. Kim Allah’tan benim için Vesîle’yi isterse şefaatom ona vâcib olur. “

Günümüzde Müslümanların ezanın peşinden en çok okudukları bu **Vesîle** duâsıdır:

*“Allahümme rabbe hazihid da’vetit taammeh, vessalâtil gâimeh, âti sey-yidenâ **Muhammedenil** vesîlete vel fazîlete vedderaceter rafiah, vebashü makâmem mahmudâ, ellezi veattehü, inneke lâ tuhlifül miâd, birahmetike yâ erhamerrâhimin.”*

Ebû Hüreyre (RA)’tan nakledilmiştir. ‘Rasûlullah (SAV), şöyle buyurdular:

*“Her kim bana selâm verirse, onun selâmına mukâbele edinceye kadar **Allah** ruhûmu bana geri verir.”*

Hasan bin Ali (RA) şöyle naklediyor:

‘Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:

⁹ Câmi’ul-Ahbar.

“Nerede olursanız olunuz bana salât okuyunuz! Muhakkak ki sizin salâtınız bana ulaşır.”‘

Ammâr bin Yâsir (RA) demiştir ki, ‘Rasûlullah sallâllahü aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:

“Şüphesiz ki, Allah kabrime bir melek vekil eder ve ona yaratıkların isimlerini verir. **Kıyâmet** gününe kadar her kim bana salât getirirse o melek, bunu bana kendi ve babasının ismi ile ulaştırır: Şu fülân oğlu fülân sana salât getirdi,” der.’

8) Peygamber (SAV) Efendimiz’e **salâvat** getirmekle bir Müslüman, Peygamber (SAV) Efendimiz’in **şefaatine** mazhar olur.

Nakledildiğine göre Peygamber (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Kim bana salât ederse, şefaetim onu bulur¹⁰.”

9) Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat **getirmek**, **tesbih**, **tehlil** ve **tekbir** yerine geçer.

Bâzı kaynaklarda şöyle nakledilmiştir:

“Muhammed ve Âli Muhammed’e salât etmek, Allah katında (sevep bakımından) tesbih, **tehlil** ve **tekbir** getirmekle eşittir¹¹.”

10) Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat **getirmek**, başlı başına bir **ibâdet**dir.

Peygamber (SAV) Efendimiz:

“Allah’ı anmak, **ibâdet**dir; Aile ve evlâtlarını anmak da **ibâdet**dir¹².”

Ebû Talha El-Ensârî (RA)’tan nakledilmiştir. O dedi ki:

¹⁰ Celâ’ul-Efham.

¹¹ Bihâr’ul-Envar.

¹² Bihâr’ul-Envar.

‘Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem’in huzûruna girdim. Yüzünün çizgileri parlıyordu, **sevinçli** idi.’

“*Yâ Rasûlallah! Seni bu günkü kadar hiçbir vakit gön-lün hoş ve neşeli görmedim.*” dedim.

Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem:

“*Hangi şey beni bu büyük sevinçten alıkoyabilir? Niye gönlüm hoş ve neşeli olmasın? Az önce Cibril aleyhisselâm yanımdan ayrıldı ve*”

‘*Yâ Muhammed! Ümmetinden kim sana bir salât okursa, Allâh Teâlâ ona, onun karşılığında on sevap yazar, on günâhını siler ve derecesini on kat yükseltir ve melek onun sana dediğinin benzerini onun için söyler.*’ dedi.”

‘Ben, “*Yâ Cibrîl bu melek nedir?*” dedim.’

‘Cibril, “*Aziz ve Celîl olan Allah seni yarattığı andan Kıyâmet günü tekrar diriltinceye kadar bir melek görevlendirdi ki; ümmetinden bir kimse sana salât eder etmez bu melek ona, ‘Allah da sana salât etsin!’ der*”, diye **cevap** verdi.

Ebû Sâid-il Hudrî (RA) demiştir ki, Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem **şöyle** buyurdular:

‘Her hangi bir Müslümanın yanında **sadaka** verecek bir şeyi yoksa, “*Allahım! Kulun ve peygamberin Muhammed’e salât eyle ve mü’min erkeklerle mü’min kadınlara ve Müslüman erkelerle Müslüman kadınlara da salât eyle, desin. Şüphesiz ki o bir zekâttır. Mü’minin varacağı yer **Cennet** oluncaya kadar **hayır** işlemeye doymaz.*”‘

11) Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat getirmek, günahlara keffârettir.

Bâzi kaynaklarda şöyle denmektedir:

“Günahlarının keffâretlerini ödemeye gücü yetmeyen kimse, Muhammed ve Âli Muhammed’e çok salât etsin. Çünkü onlara salât etmek, günahları temizler¹³.”

12) Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat getirmek, duânın kabul olmasına sebep olur.

Usul-u Kâfi’de Hişam bin Sâlim’den, İmam Sadık’ın (AS) şöyle buyurduğu nakledilir:

“Muhammed ve Âli Muhammed’e salâvat getirilmedikçe duânın icâbete erişmesi engellenir.”

Fuzale bin Ubeyd şöyle rivâyet eder:

‘Hz. Resulullah (SAV), bir adamın duâ ederken ne Allâhü Teâlâ’yı, ne de O’nun hak Resûlünü **anmadığını** duyunca; “*Ne de acelecidir!*” buyurdular ve onu yanına çağdırmalarını söylediler.’

‘O adam gelince, Resulullah (SAV) ona ve orada bulunan herkese hitâben **şöyle** buyurdular’:

“*Duâ ettiğiniz zaman Allah’a hamd ve senâ ile başla-yın sonra da bana salâvat getirin ve bu ikisinden sonra duânızı yapıp istediğinizi dile getirin¹⁴!*”

Peygamber (SAV) Efendimiz’in şöyle buyurduğu rivâyet edilir:

“*Peygamber’e salâvat getirmeyenin namazı bâtıldır¹⁵!*”

13) Peygamber (SAV) Efendimiz’e salâvat getirmekle bir Müslüman, E-lestu Günü alınan ahde vefâ ettiğini gösterir.

İmam Mûsa Kâzım şöyle buyurmuştur:

¹³ Câmi’ul-Ahbar.

¹⁴ Sünen-i Ebû Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Müsned-i Ahmed ve Müstedrek-i Hakim.

¹⁵ Sünen-i İbn-i Mâce.

“Kim Resulullah (SAV) 'e salât ederse, (Âlem-i Zer'de) “Elestü bi Rab-bikum?” sorusuna verdiği “**Kâlu Belâ* Ahdi'nin** üzerinde olduğunu gösterir¹⁶.”

14) Peygamber (SAV) Efendimiz 'e salâvat getirmek nifakı giderir.

Şeyh Saduk, İmam Sadık (RhA)'ten Peygamber (SAV) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir:

“Bana salâvat getirdiğinizde sesinizi yükseltin! Çünkü salâvat getirirken sesi yükseltmek, nifakı giderir¹⁷.”

15) Peygamber (SAV) Efendimiz 'e salâvat getirmek amelleri arındırır.

Peygamber (SAV) Efendimiz'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir:

“Sizin bana salâvat getirmeniz, duânızın icâbete eriş-mesine ve amellerinizin **arınmasına** sebep olur¹⁸.”

16) Peygamber (SAV) Efendimiz 'e salâvat getirmek sebep olur.

Peygamber (SAV) Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:

“Kim bana bir defâ salâvat getirirse, **Allâhü Teâlâ** esenlik kapısını onun yüzüne açar¹⁹.”

17) Peygamber (SAV) Efendimiz 'e salâvat getirmek, rahmet getirir.

Şeyh Sadık, *Emalî* adlı kitabında der ki:

Emîr'ül-Mü'minîn Ali (RA), Resulullah (SAV) vefât ettikten sonra okuduğu hutbede şöyle buyurmuşlardır:

* Âraf Sûresi, âyet 172: ‘Bir de Rab’bin, Âdemoğullarından, bellerindeki zürriyetlerini alıp da onları kendi nefislerine şahit tutarak: Ben sizin Rab’biniz değil miyim?’ dediği vakit, “pekâlâ Rab’bimizsin, şahidiz” dediler. (Bunu) kıyâmet günü “Bizim bundan haberimiz yoktu.” demeyesiniz diye (yapmıştık).’

¹⁶ Bihâr’ul-Envar.

¹⁷ Sevâb’ül-A’mal.

¹⁸ Bihâr’ul-Envar.

¹⁹ Bihâr’ul-Envar.

“Şahâdeteyni söylemekle **Cennet**'e girersiniz; Resûlullah (SAV)'e salâvat getirmekle rahmete erişirsiniz. Öyleyse Peygamberinize çok salâvat getirin! Şüphesiz Allah ve melekleri ona salât etmekte; ey îman edenler, siz de ona sa lât ve selâm edin²⁰!”

18) Peygamber (SAV) Efendimiz'e salâvat getirmek, fakirlikten kurtulmaya sebeptir.

Peygamber (SAV) Efendimiz buyurmuşlardır ki:

“Allah'ı çok anmak ve bana salâvat getirmek, fakirliği giderir²¹.”

19) Peygamber (SAV) Efendimiz'e salâvat getirmek, unutulmanın hatırlanmasına sebeptir.

Peygamber (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Bir şeyi unuttuğunuzda bana salâvat getirin. Zirâ ba na salâvat getirmek, onu hatırlanmanıza sebep olur, inşaallah²².”

20) Peygamber (SAV) Efendimiz'e getirilen salâvat, Kıyâmet Günü terâziye bırakılan en ağır şeydir.

Kaynaklarda buyurulmuştur ki:

“Kıyâmet günü terâziye bırakılan en ağır şey, Pey gamber (SAV) ve onun **Ehl-i Beyt**'ine salâvat getirmektir²³.”

21) Peygamber (SAV) Efendimiz'e getirilen salâvat, Sırat Köprüsü'nde ışık olur.

Peygamber (SAV) Efendimiz buyurmuştur ki:

“Bana salâvat getirmek, Sırat'ın **ışığıdır**; Sırat'ta ışığı olan **Cehennem** ehlinde **olmayacaktır**²⁴.”

²⁰ Bihâr'ul-Envar.

²¹ Celâ'ul Efhâm.

²² Celâ'ul Efhâm.

²³ Bihâr'ul-Envar.

22) Peygamber (SAV) Efendimiz'e getirilen **salâvat**, Cehennem ateşinden kurtulmaya sebeptir.

Peygamber (SAV) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“Bana salâvat getiren, kesinlikle **Cehennem'e** girme-yecektir²⁵!”

23) Peygamber (SAV) Efendimiz'e getirilen **salâvat**, kabrin ışıklı olmasına sebeptir.

Peygamber (SAV) Efendimiz şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

“Bana çok salâvat getirin! Çünkü bana salâvat getirmek kabirde, Sırat Köprüsü'nde ve Cennet'te nurdur²⁶.”

24) Peygamber (SAV) Efendimiz'e getirilen **salâvat**, günahların affına sebeptir.

İmam Hasan (RA), Peygamber (SAV) Efendimiz'den **şöyle** rivâyet etmiştir:

“Bana çokça salâvat getirin! Zirâ bu, günahlarınızın affedilmesini sağlar²⁷.”

Enes bin Mâlik (RA)'tan gelen bir hadiste Peygamber (SAV) Efendimiz **şöyle** buyurmuşlardır:

“Birbirini seven iki kul (iki dost), arkadaşıyla karşıla-şır ve Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem üzerine salât okurlarsa, onlar yerlerinden ayrılmadan önce geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.”

25) Peygamber (SAV) Efendimiz'e getirilen **salâvat**, onun şefaatine sebeptir.

²⁴ Câmi'ul-Ahbar.

²⁵ Câmi'ul-Ahbar.

²⁶ Bihâr'ul-Envar.

²⁷ Kenz'ül-Ummal.

Ebû Derdâ, Peygamber (SAV) Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivâyet eder:

“Her sabah ve akşam bana on defâ salâvat getiren kimse Kıyâmet günü benim şefaatile kavuşacaktır²⁸.”

Yukarıda nakledilen hadislerden **anlaşılmıştır** ki, *Peygamber (SAV) Efendimiz'e getirilen, salâvat ve selâmların, bir insan için, harikulâde faydaları vardır.*

Allah'ın (CC) bu nîmetlerinden faydalanmayanlara **ne** demeli, *bilemiyorum! Bu bedbahtlar için (yukarıda zikredilen) aşağıdaki hadislere bakınız:*

Ebû Hüreyre (RA)'tan aşağıdaki nakledilen 2 hadise dikkat ediniz:

'Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem minbere çıktı ve “*Âmîn, âmîn, âmîn!*” dedi.

(Ashâb-ı kirâm tarafından) *“Yâ Rasûlallah! Minbere çıktın ve âmîn, âmîn, âmîn, dedin. Bunun sebebi nedir?”* denildi.

'Şöyle cevap verdiler:

*‘Şüphesiz ki Cibril (AS) bana geldi ve “Kim Ramazan'a kavuşur, (oruç tutmak ve iyi ameller işlemek sûretiyle) bağışlanmaz ve bu sebeple **Cehennem**'e girerse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın, âmîn de!” dedi. **Ben de Âmîn, dedim.**'*

*‘Cibril (AS), “Kim, ana babasına veyâ onlardan birisine yetişir de, onlara (iyilik ve) îtaat etmez, böylece ölüp **Cehennem**'e girerse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. “Âmîn” de, dedi. **Ben de!**” **Âmîn, dedim.**'*

*‘Cibril (AS), “İsmin kimin yanında anılır da, sana salât getirmez ve böylece ölüp **Cehennem**'e girerse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. **Âmîn de!**”, dedi. **Ben de Âmîn, dedim.**'*

'Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurdular:

²⁸ Kenz'ül-Ummal.

“Yanında anıldığımda bana salât getirmeyen kimsenin burnu sürtül-sün!”

“Ramazan ayına girip mağfiret edilmeden Ramazan ayını çıkararak kimse sürünsün!”

“Ana babası yanında ihtiyarlayıp da, (onlara evlâtlık vazifesini yapmayan ve) ana ve babası sebebiyle kendisini **Cennet**’e girdirmeyen kimse burnu **üzerine** sürünsün!”

İbn-i Ebî Âsım’ın Muhammed bin Hanefiyye’den rivâyetinde nakledilen bir hadiste Peygamber (SAV) Efendimiz **şöyle** demiştir:

“Yanında anıldığım hâlde üzerime salât getirmeyi **unutan** kimse, **Cennet**’in yolunu şaşırır.”

Hüseyin (RA) dedi ki:

‘Rasûlullah (SAV) şöyle buyurdular:

“Cimri kimse yanında anıldığım hâlde bana salât getirmeyen kimsedir.”

Hüseyin (RA)’ın naklettiği hadisi destekleyen bir hadis de Ebû Zer (RA) tarafından nakledilmiştir:

‘Bir gün Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem’e geldim. Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem:

“Size insanların en cimrisini haber vereyim **mi?**” buyurdu.

‘Ashâb-ı Kirâm:

“Evet, haber ver ey Allah’ın Resûlü!” dediler.’

‘Rasûlullah sallallâhü aleyhi ve sellem:

“Yanında anıldığım hâlde bana salât getirmeyen, insanların en cimri-sidir.” buyurdular²⁹.

²⁹, sorusor cevapbul.com, *Peygamberimiz’in (asm) ismi anıldığında salavat getirilmese ne olur?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sorusorcevapbul.com/soru-cevap/hz-muhammed/peygamberimiz-anildiginda-salavat-getirilmese-ne-olur>, En Son Erişim Tarihi: 15.10.2014.