

SAKIN KAFANIZ KARIŞMASIN, E Mİ!

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

15.12.2019

*Günümüz bilim dünyâsında,
ışık hızından daha düşük hızlı parçalara “tardyon”;
ışık hızındaki parçalara “foton”;
ışık hızından daha hızlı parçalara “takyon” dendiğini
biliyorsunuz...*

*Bugün
içinde bulunduğumuz âlemdede,
biliyorsunuz ki,
her birimizin hızı,
ışık hızından küçüktür.*

*İçinde yaşadığımız bu âleme
‘zaman âlemi’ diyebiliriz.
Eğer hızlarımız ışık hızını aşmış olsaydı,
her birimiz,
birer takyon olarak anılabılırdik ki,
bir isim verilecekse bu âleme o zaman,
antizaman âlemi adı da verilebilirdi...*

*Tayyimekân ya da
güncel adıyla ‘astral seyâhat’,
mekân değiştirmek demektir.*

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

*Geliştirilen bir teknikle diyelim ki,
tardyonların takyonlara dönüştürülmesi de mümkün
olsun.*

*Yâni sizin anlayacağınız,
bir insan,
meselâ ışık hızından daha fazla bir hıza ulaşmış olsun.
Bu dönüşümün en düşük mertebesi,
bu gün
teknik olarak bildiğimiz,
“ışınlama” denilen
olaydır.*

*Farzedelim ki
geliştirilmiş olduğunu farzettiğimiz ışınlamayla
bir dönüştürme yapıldığı takdirde,
az bir gayretle,
antizaman âlemine geçebilen,
bir insanın hayâtı,
enteresan
olaylarla karşı karşıya kalır.*

*İçinde bulunduğumuz zaman âleminde
bilindiği gibi,
insan önce çalışır,
ondan sonra zengin olur.*

*Hâlbuki,
zaman âleminde soldan sağa doğru dönen
saat ibrelerinin
sağdan sola doğru dönerek çalıştığı*

*antizaman âlemindeki bir insan,
orada önce zengin olur,
sonra çalışmaya başlar.
Bir talebe notlarını aldıktan sonra,
okula yazılarak tahsil yapar.
Bunlara benzer örnekler çoğaltılabilir:*

*Eşini dostunu görmek isteyenler,
ziyâretlerini tamamladıktan sonra
ziyâret yolculuğuna çıkarlar.
Canlarının çektiği şeyleri yemek isteyenler,
istediklerini yedikten sonra,
bu yiyecekleri temin etmeye başlarlar.
Çiftçiler ürünlerini topladıktan sonra,
tohumları tarlalara ekmeye başlarlar.
Ne kadar garip ve zarif bir âlem,
değil mi?
Bu antizaman âleminde
her şey bize göre
tam tersinden gidiyor...*

*Bizler zaman âleminde,
her şeyin sebeplerden sonra olduğuna alışmış
durumdayız...
Görüyorsunuz değil mi,
antizaman âleminde olayların sebepleri,
olaylardan sonraya kalıyor...*

Gariplikler,

*olayların Őimdiye kadar alıŐtıklarımıza uymamasından,
yâni sâdece sebebin sonuçtan önce olduĐunun
kabûl edilmesinden,
böyle düşünmeye alışık olmamamızdan
ileri gelmektedir.*

*Őimdi kendimizi,
antizaman âlemindeki durumlara göre,
yeniden gözden geçirebiliriz:*

*Antizaman âleminde zengin olanın,
bu zenginliĐi elde etmek için,
artık çalışıp çalışmaması,
kendi elinde ve öz irâdesindedir,
deĐil mi?*

*Benzer şekilde,
notuna kavuşan öğrencinin de,
çalışıp çalışmaması,
yine kendi elinde olur ve
bu
kendi öz irâdesine bağlıdır.*

*Bu benzer düşünce tarzı,
canının çektiĐini yiyen,
bir kimse için de
yürütülebilir.*

*Yâni bu kimsenin
canının çektiĐini yedikten sonra,*

*bu yediklerini elde etmek için,
sebeplerle uğraşmasına ne gerek var?*

*Bu örneklerden anlaşılıyor ki,
antizaman âleminde
istenilen ve arzû edilen işler,
sebeplere bağlı olmadan,
elde edilebilmektedir.*

*Şimdi sonuç olarak,
antizaman âleminde
istenilene kavuştuktan sonra,
sebepleri meydana getirmek
anlamsız bir durum olmuyor mu,
sizce de?
Demek ki
antizaman âlemi,
bir çeşit
sebepsizlik âlemidir.*

*Zaman âleminde sınava hazırlanan,
bir öğrencinin,
sınava gitmemesi nasıl mümkünse,
antizaman âleminde de bu seçeneğin
makûl bir davranış olacağı da
açıktır.*

*Dolayısıyla,
bir insan
isteklerine kavuştuktan sonra,*

*bu sebepleri hazırlamaktan çoğu kere vazgeçer,
bunları gerekli görmez,
öyle ya...*

*O hâlde,
vardığımız sonuç şudur ki,
antizaman âleminde,
bir işi sâdece arzû etmek ve istemek yetmektedir,
sebebe gerek kalmamaktadır.*

Meselâ

*Canı uçmak isteyen bir kimse,
istediği kadar istediği yerlerde uçtuktan sonra,
uçak yapmaya, uçağa binmeye ya da
uçak biletiyle meşgul olmaya
hiç gerek duyar mı?*

Sâdece,

arzû etmek, istemek!

O kadar...

*İslâm'da Cennet târifi de böyle değil mi,
zâten?*

*Bu durumlara bâzen,
rüyâlarımızda da rastlamıyor muyuz?*

*Gerçekten,
gördüğümüz bâzı rüyâlar,
antizaman âleminden farksız olmaktadır.*

Ne dersiniz?

*Yoksa vücûdumuzun maddesi yatakta iken,
onun bir tardyon kopyası uyurken,
mânası ışık (lükson) duvarını aşarak,
takyonik âleme geçmesin?*

*Bence de öyle oluyor...
Çünkü rûha uzaklık yakınlık yok ya!*

*Eğer böyle oluyorsa,
akla başka sorular da gelmiyor değil:*

*Rüyâda iken bâzen,
ölmüş yakınlarımızı sevdiklerimizi görüyor,
onlarla birlikte bulunuyor, konuşuyor, sohbet ediyoruz.*

*Haaa,
şimdi akla şu soru da geliyor:
Acabâ ölümle inşanoğlunun rûhu,
antizaman âlemine mi göç etmektedir?*

*Gerçekten ruh denilen cevher,
ışık hızından daha hızlı seyreden,
başka bir ifâdeyle,
sonsuz hıza sâhip olan,
bundan dolayı,
her an her yerde bulunabilen,
çok seyyal özel bir takyon mudur,
acabâ?*

*Ya da rüyâlarımız,
Antizaman Evreni'ne açılan birer pencere midir?*

*Bunlar,
şimdilik sorularla gündeme gelen,
gerçeklerin birer yansımasıdır.
Bu soruların gerçek cevaplarını,
bakalım gelecekte,
bilim verebilecek midir?
Ama İslâmî verilere göre,
Âhiret Âlemi'nin sebepsiz bir âlem olduğunu biliyoruz...
Burası gerçek...
Bir de rûhumuzun sozsuz hızda olduğu da
gerçek ...*

Sakın kafanız karışmasın! Benden hatırlatmak!