

REİS BULUNDU SİHİR BOZULDU

Görüyorsunuz ya,
adamların işi gücü sırf **BİZ Türkler!**

Ne diyordu **Patrik**?

”**Türkler** zekidirler
ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü
idâre edecek **REİS**’lere sâhip oldukları **müddetçe**
de **çalışkandırlar.**”

dediğine göre, **işte Türkler şimdi**
REİS’ni buldular, değil mi?

O hâlde:
REİS bulundu, **SİHİR** bozuldu.

O zaman da,
içteki her bir **hâin**, dıştaki
her bir **insanlık düşmanı** da, **kudurdu**
ve de **kudurdu!**

Prof^a. Dr. Mustafa TEMİZ^δ
27.01.2018

Giriş

“**Reis Bulundu Sihir Bozuldu**” başlıklı bu yazıyı, yeri geldiğinde, **Face Book**’a yorum olarak koyuyordum. *Fakat bu sıralarda öyle oldu ki*, artık ne zaman koymaya başlasam, *hemen ardından şu mesaj gelmeye başladı*:

“*Bu yorumunuz, Face Book tarafından ‘spam’ olarak algılandı.*”

Anlaşılan o **ki**, bu yorumum Face Book tarafından okuyuculara ulaştırılmak istenmiyor. Ben bu **ENGELLEMEYİ** böyle yorumladım, *şahsen!*

O zaman ben de, *aynı yazıyı internete koyup*, bu sefer **ADRESİNİ** okuyucuya iletmek istedim... Yeter **ki** okuyucularımız, **21. Yüzyılın AYDIN mü’-minleri** olarak, adrese tıklamakla yazıyı paylaşabilsinler...

^a. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^δ Yazar, *particilik taassubunu reddeder*, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenebilmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

Kerîman Hâlis Olayı Ve Modern Gerici Ve Yobazların Rezillikleri,
<http://mtemiz.com/bilim/KERİMAN%20HÂLİS%20OLAYI%20VE%20MDERN%20GERİCİ%20VE%20YOBAZLARIN%20REZİLLİKLERİ.pdf>

21. Yüzyılda Asıl Gerici Kim?
<http://mtemiz.com/bilim/21.%20YÜZYILDA%20ASIL%20GERİCİ%20KİM.pdf>

Çünkü “*Bilgi kuvvettir*”. Bizler de bunda, *aracıyız*, o kadar...

Sözü edilen O **Yorum** aşağıdadır:

**REİS BULUNDU, SİHİR BOZULDU-İÇTE HÂİNLER DIŞTA
İNSANLIK DÜŞMANLARI KUDURDU!**

Patrik Grigoryas’ın Mektubu¹

Patrik Grigoryas, 19. yüzyılın ilk yarılarında, Türk Milletini dize getirmek için, **Rus Çarı Birinci Aleksandr’a yazdığı mektubunda, fikirlerini ve yapılacakları aynen şöyle anlatıyordu²:**

“*Onların (Türklerin) bütün meziyetleri, ahlâklarının sağlamlığından gelmektedir.*”

“*Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak gayri mümkündür. Çünkü Türkler, çok sabırlı ve mukâvemetli insanlardır. Gâyet mağrurdurlar ve izzet-i nefis sâhibidirlers*. Bu hasletleri de dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ göstermelerinden, padişahlarına, kumandanlarına, büyüklerine olan îtaat duygularından gelmektedir.*”

“*Türkler zekîdirlers ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek REİSLERE sâhip oldukları müddetçe de çalışkandırlars. Gâyet kanaatkârdırlars. Onların bütün meziyetleri, hattâ kanaat ve şecaat duyguları da an’-*

¹ Temiz, M., *Şimdi, “Nah Sîze!” Şerefsizler!* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ŞİMDİ,%20“NAH%20SİZE!”%20ŞEREFSİZLER!.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/ŞİMDİ,%20“NAH%20SİZE!”%20ŞEREFSİZLER!.docx>, En Son Erişim Târîhi: 20.09.2014, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

² Taşyürek, M., *Türkleri maddeten ezmek güçtür*, Zaman G., 10 Ocak 1993; Târih Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.

anelerine olan bağılıklarından ahlâklarının salâbetinden (sağlamlığından, mânevî kuvvetinden) gelmektedir.”

Patrik Grigoryas’ın tespiti, yüzde yüz, doğru, değil mi?

Evet, doğru!

Türkler’in İslâm’dan önceki karakter ve ruh yapıları, **9. Yüzyılda Müslümanlığı kabul ederek, İslâm** dininin öğrettiği **insanlık** fitratı ile **birleşince** kuvvetlenmiştir. **Bu** nedenle **onlar, elbette, kadere rızâ** gösterecekler, ‘*Kalırsak gâzi, ölürsek şehit olacağız diyecekler*’; **idâreci** ve **büyüklerine saygıyı, küçüklerini sevmeyi,** din ve îmanlarından aldıkları, **eğitim** ve **terbiye** ile kazanacaklardır.

Böylece, elde edilen büyük bir karakter gücü ve sağlam bir **gelenekle** birlikte, ‘*Allah’tan (CC) korkandan her şey korkar*’¹ **hadîsinin** sır ve **tecelsine** mahzar **olacaklar** ve **olmuşlardır da...**

Bütün bu **meziyetleri** toplarsanız, **Türkler’in ilâhî ahlâkı yakaladıkları** *söylenebilir.* Demek ki **Türkler,** yaratılış gâyelerine en çok **yaklaşan** milletlerdendir.

**Türkler’i Edepten (Ahlâktan)
Uzaklaştırmaya Muvaffak Oldular mı?**

İşte **düşmanlar, atalarımızın bu güç kaynağını keşfetmişler, Türkler’i** güçsüz hâle **getirmenin** de, *onları mânevî güç* ve **ahlâklarından,** ayırmakla **başarılacağını** anlamışlardır. Bundan sonra, **Türkler’i bu mânevî kaynaktan,** uzaklaştırma yollarını aramaya koyulmuşlardır.

Bunu bulmuşlardır **da...** *Biz Türkler’i kafakola almalarını bilmişlerdir.*

Maalesef **biz, bu oyuna gelmiş bulunuyoruz!**

Muvaffak oldukları bu yolda **Patrik Grigoryas, uygulanacak metotları** **da, şöyle** sıralamaktadır:

“Türkler’de evvelâ îtaat duygusunu kırmak, mânevî bağlarını kesretmek, dinî metânetlerini zaafa uğratmak icâbeder.”*

İşte, Türk'ün sırtını yere getirmek için, Batılılar tarafından bulunan, en son metot buydu! Ne ustaca, ne kurnazca, ne sinsice bir metot, görüyorsunuz!

Bakalım bunu **nasıl** başaracaklar? Yine **Patrik Grigoryas**'ı dinleyelim:

*“Bunun da en kısa yolu, onları **An'anât-ı Milliye** ve **mâneviyelerine** (Millî örf, âdet ve mâneviyatlarına) uymayan hâricî fikirlere, hareketlere **alıştırmaktır**. Türkler, hâricî muâveneti (dış yardımı) **reddederler**. Haysiyet hisleri buna **mânidir**. Veleve **ki**, muvakkat (geçici) bir zaman için zâhirî kuvvet ve kudret **verse** de, **Türkler**'i, hâricî muâvenete (dış yardıma) **alıştırmalıdır**.”*

*“Yapılacak olan, Türklere hissettirmeden bünyelerindeki **TAHRÎBÂTI** tamamlamaktır.”*

Eski Türkiye'de, *kezâ **Yeni Türkiye**'de de, insanlarımız, kültür istilâsı sonunda, bir değil, iki değil, beş değil, yüzlerce, hâricî fikirlerle, dolup dolup taşmıyor mu? İnsanlarımızın fikrî atlasları, renk renk, yamalı bir bohçaya dönmedi mi?*

Ya da, *Batılılar bize ne kadar yardım yapacak diye, Eski Türkiye'deki idârecilerimiz, Dünyâ Bankası'nın eşiğini yıllarca yıllarca aşındırmadılar mı?*

İşin daha korkunç olan tarafı, *Eski Türkiye'de, bütün bunları artık kanıksamış, benimsemiş, rahatsız olmama, bunu doğal (normal) karşılama durumuna girmiştik... Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu'nun dediği gibi, böylece kafalarımızı da sömürgeleştirmiştiler.*

Bereket versin ki bugün, *Yeni Türkiye'deki yöneticilerimiz, daha çok çalışarak, Memleketimizi, borç almak bir yana dursun, Dünyâ Bankası'a, borç verecek bir duruma getirmiş bulunuyorlar.*

Ne gariptir ki ve de ne yazıktır ki, bugünkü Yeni Türkiye sathındaki mücâdelenin önemli bir kısmı da şimdi bu günlerde, Türkiye'yi tekrar borç alacak duruma sürüklemek isteyen, o eski sömürgeleşmiş kafalara karşı yapılıyor / yapılmaktadır.

Yine dönelim, Patrik Grigoryas'ın, kafaları sömürgeleştirme fikirlerine:

Hâricî fikirler ve dış yardım gerçekleştiğinde, *bu bizden ne alacak, ne götürecektir?*

Bunu yine Patrik Grigoryas'ın ağzından dinleyelim:

“Mâneviyatları sarsıldığı gün, Türkler'i kendilerinden şeklen çok kudretli, kalabalık ve zâhiren hâkim kuvvetler önünde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddî vâsıtaların üstünlüğü ile onları yıkmak mümkün olabilecektir.”

“Bu sebeple Osmanlı Devleti'ni tasfiye için mücerret olarak harp meydanlarındaki zaferler kâfi değildir ve hattâ sâdece bu yolda yürümek, Türkler'in haysiyet ve vakarlarını tahrik edeceğinden, (bu onların) hakîkatlere nüfuz edebilmelerine sebep olabilir. Yapılacak olan, Türkler'e bir şey hissettirmeden bünyelerindeki bu tahrîbatı tamamlamaktır.”

Patrik Grigoryas'ın ileri sürdüğü, Türkler'i yoketme fikirleri incele-nirse görülür ki, bunların esâsı, Türkler'i millî ve mânevî değerlerinden uzaklaştırarak, îmansız bir sürü hâline getirmek ve Allah'a (CC) olan saygılarını, güven ve bağlılıklarını, dünyâlık menfaatlere yönlendirmektir. Başka bir ifâdeyle, Batılılar'dan istemeyi, çalışarak Allah'tan (CC) istemeye tercih eder duruma getirmektir.

Batıda Türk düşmanı bir tâne değil ki, *sürüsüyle...*

Bir başkası 'Geo G. Haris, yazdığı, “Müslümanlar Nasıl Hıristiyan yapılır?” adlı kitabında o da örneğin şöyle tavsiyelerde bulunuyor:

“İçlerinden elde ettiğimiz kimseler vâsıtasıyla İslâmiyet'e hurafeler sokun! Bunlar yardımıyla, dinin emir ve yasaklarının çağa uymadığını ve reform gerektiğini sık sık gündeme getirin! Târihleriyle olan irtibatlarını kesin! Herkesin din kurallarını kendilerinin koymasını sağlayın! Bu fikirde olanları el altından destekleyin! İslâmiyet ne kadar aslından uzaklaştırılırsa, bizim işimiz o kadar kolay olur³.”

³ ihya.org, “Müslümanlar nasıl Hıristiyan yapılır?” Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://kitap.ihya.org/diyalog-tuzagi/konu-423.htm>, En Son Erişim Târihi: 27.01.2018.

Sonuç

Görüyorsunuz ya, adamların işi gücü sırf **BİZ Türkler!**

Ne diyordu **Patrik?**

*”Türkler zekidirler ve kendilerini müsbet yolda sevk-ü idâre edecek **RE-İS**'lere sâhip oldukları **müddetçe** de çalışkandırılar.”*

dediğine göre, ***işte** Türkler şimdi **REİS**'ni buldular, değil **mi?***

O hâlde:

***REİS** bulundu, **SİHİR** bozuldu.*

O zaman da, içteki her bir **hâin**, dıştaki her bir **insanlık düşmanı da, kudurdu ve de kudurdu!**