

**"RAHMET" deyince,**

**İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!**

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ\***

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniđi Anabilim Dalı'nda  
**EMEKLİ ÖĐRETİM ÜYESİ**  
25.06.2021

*Yazarın:*

*Web Sayfasının Web Adresi:*

<http://mtemiz.com/>

*Hayâtının Web Adresi:*

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

*Diđer yazılarının bulunduđu ana başlıkların web adresi:*

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

*Ulaşmak istediđiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.*

## **Âlemler'e Rahmet Ne Demektir?**

*"Bu Kitabı (Kur'an'ı) sana, her şeyin açıklaması, bir hidâyet ve rahmet kaynađı ve Müslümanlar için de bir müjdecî olarak gönderdik-Nahl Sûresi, âyet 89."*

*"Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!"*

**Kudsî Hadis**

*"(Ey Peygamber!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik "*  
**Enbiâ Sûresi, Âyet 107**

---

\* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.



İslâm inancına göre şu anda Cennet ve Cehennem, *hazır olarak bekletilmektedir*. Her bir insanın şu anda hem Cennet ve Cehennem’de yeri vardır. *Ölünce hesâbı görüldüğünde*, bu yerlerden hangisini hak ederse insan ölünce, *o yerine kavuşur*.

## **Akıl**

Akıl Allah’ı (CC) idrak edebildiği hâlde, *O’na gidecek yolu bulamadığı için*, Allah (CC) her millete peygamber göndermiştir. Peygamberler insanlara, *Âhiret’e giden*, yollardan gerçek ve doğru olanını göstermekle görevlidirler. Peygamberler yarattığı insanları en iyi bilen Allah’ın (CC) insanlara bir rahmetidir.

## **Rahmet**

“*Rahmet*”, *incelik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme, anlamlarında Kur’anî bir tâbirdir*. Allah (CC) kullarına rahmet ve şefkatle davranmayı, *nefsine vâcib kılmıştır*. Bu Yüce Allah’ın (CC) bir lûtufunun bir sonucudur.

Rahmet Allah’ın (CC), *bütün yaratıkların iyiliğini istemesi*, onlara yardım etme arzûsudur. Nitekim Allah’ın (CC) Rahmân, Rahîm gibi isimleri bu “rahmet” kelimesinden türemiştir.

Kur’ân’ı Kerîm’de yüzden fazla yerde geçen rahmete ilişkin bu isimler, Allah’ın (CC) rahmetinin sonsuz, *tükenmez derecede bol ve her şeyi kapladığını (ihâta ettiğini) gösterir*. Allah (CC) yaratıklarına, büyüklüğüne ve şânına yakışır bir acıma ve şefkat duygusu ile muamele eder / *etmektedir* / ediyor.

İşte hayâtın kaynağı bu ilâhî rahmettir. Yüce Allah’ın (CC) sevgili Peygamberimiz (SAV<sup>♥</sup>) Efendimiz’e indirdiği **Kur’an** da, *Yüce Allah’ın (CC) bu rahmetinin bir sonucu olmuştur*.

---

♥ SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O’na salât etsin.” demektir.

“Bu Kitabı (Kur’an’ı) sana, her şeyin açıklaması, bir hidâyet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için de bir müjdeci olarak gönderdik- *Nahl Sûresi, âyet 89*“.

Âhiret’e giden sonsuz yollar içinde tek, doğru ve en kısa yol olan İslâm’a, “*Sırat-ı Müstakîm*” de denir. İslâm’ı ya da ‘Sırat-ı Müstakîm’i, *Âhir Zaman Ümmeti için insanlara öğreten peygamber de*, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’dir.

### Âlemlerin Yaratılış sebebi

“*Sen Olmasaydın, Âlemleri Yaratmazdım!*”

Bütün âlemlerin, insanlar ve cinlerin sırf Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in hatırı için yaratıldığını Kur’an beyan etmektedir<sup>3</sup>.

Bu yüzden Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, “*Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!*” hadîsinin sır ve imtiyâzına sâhip olan tek peygamber, *Tek Resûl’dür*.

Bâzıları, bunun sâhîh bir hadis olmadığını söylüyorlar. *Bu işin araştırma yönü...* Araştırmacılar, kaynaklarda bunun yerini görmüşlerdir, *görememişlerdir*. Bu bizi diğer kaynaklar yanında, *çok da ilgilendirmiyor*, çünkü sonuçlar belli, *bilimseldir*. Herkes ilim adamı olamaz, ama herkes gönülden aklını mantıklı olarak çalıştırabilir.

Yüce Allah’ın (CC) “*habibim-sevgilim*” dediği bir peygamberin adını, *kendi adı ile birlikte*, Arş’ının üstündeki “*kelime-i tevhid*” sözünde zikrediyorsa, o kadar önemseddiği bu Peygamberi için neden demesin ki, “*Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!*” diye... Bir Taberâni hadisinde şöyle zikredilmektedir:

---

<sup>3</sup> Temiz, M., *Kur’an’dan Birkaç Mucize Örneği*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/KUR'AN'DAN%20BİRKAÇ%20MUCİZE%20ÖRNEĞİ.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/KUR'AN'DAN%20BİRKAÇ%20MUCİZE%20ÖRNEĞİ.docx>

“Âdem Aleyhisselâm Cennet’ten çıkarılınca, ya Rab’bi, Muhammed Aleyhisselâm’ın hürmetine beni affet diye duâ etti.”

“Allâhü Teâlâ ise, ‘Yâ Âdem, onu henüz yaratmadım. Nereden bildin?’ buyurdu.”

“Âdem Aleyhisselâm, ‘Arş’ta ‘Lâ İlâhe İllallah Muhammedün Resûlullah... yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki, şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini lâyük görürsün’ dedi.”

“Allâhü Teâlâ buyurdu ki, ‘Yâ Âdem doğru söyledin! O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine duâ ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed Aleyhisselâm olmasaydı, seni yaratmazdım<sup>4</sup>’.”

Çoklarına göre de, ”Sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım!” sözü kudsî hadistir:

“Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım” kudsî hadîsi, Mârifetnâme’nin ön sözünde, Yusuf-i Nebhâni Hazretleri’nin Envâr-ı Muhammediyye kitabının 13. sayfasında ve İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin Mektubat’ının 122. mektubunda vardır<sup>5</sup>.”

Süryânice vâsitasıyla Arapça’ya girmiş bir kelime olan âlem kelimesinin aslı, “yüzyıl, uzun zaman, çağ” anlamındaki “**olem**” kelimesinden gelmektedir. Yâni âlem kelimesi, “bütün zamanlarda yaşayan bütün insanlar, nesiller ve kuşaklar” karşılığında kullanılabilir. İşte Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bütün çağlar ve nesiller için gönderilmiştir.

Kâinat onun aşkına devreder, anne yavrusuna o rahmetle şefkat gösterir. Açan çiçeklerde, uçuşan kuşlarda, çağlayan ırmaklarda onun sevgisine ve hasretine birer koşuş vardır. Baş döndürücü bir hızla takdir edilmiş menziline doğru seyreden gezegenler (seyyâreler), galaksiler, hep O’nun aşkıyla Rab’lerine

---

<sup>4</sup> Dinimiz İslâm, *Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=406>, En Son Erişim Târîhi: 18.08.2014.

<sup>5</sup> Dinimiz İslâm, *Sen olmasaydın kâinatı yaratmazdım*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=406>

yönelirler. Cümle mahlûkatın merkezinde o rahmet vardır. *Bu gerçeği sezen Goethe, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz için:*

“*Beşeriyet ve ayağını bastığın her şey, çimenler, çiçekler, onun nefesiyle yaşıyor*<sup>6</sup>.” diyor. Goethe’nin gördüğü bu gerçeğin esâsı Allah (CC) tarafından Kur’an’da:

“(Ey Peygamber!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik-**Enbiyâ Sûresi, âyet 107** “ olarak bildirilmiyor mu?

Onun bir rahmet olarak gönderildiği birçok âyet ve hadislerde açıkça görülmektedir. Ve sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, *Rahmetenlil Âlemin yâni tecvitli okuyuşla Rahmetellil Âlemin’dir.*

Yânî bütün âlemlerin şefkat ve merhâmet kaynağı, *Peygamberimiz (SAV) Efendimizdir.* Onsuz hidâyet, rahmet, bereket, barış ve huzur mümkün değildir. *Ona tâbi olmadan da hiçbir kurtuluş mümkün olur mu?*

“*O, hevâdan (arzûlarına göre) konuşmaz-Necm Sûresi, Âyet 3*”, ancak vahiyle hareket eder. Dolayısıyla, “... *Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azâbı şiddetlidir!-Haşr Sûresi, Âyet 7*” meallerindeki ilâhî tâlîmatlar ona harfîyyen uymayı şart koşturmaktadır. Yâni, “*Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey îman edenler! Siz de ona teslîmiyetle salât ve selâm edin*” mealindeki Ahzab Sûresi’nin **56. Âyeti** başka bir şey mi söylüyor?

Dolayısıyla İmâm-ı Gazâlî (RhA<sup>©</sup>) sâlih amelin tanımını, “*Hız Muhammed’e tâbi olunarak yapılan güzel işlerdir.*” şeklinde vermiştir. *Demek oluyor ki, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e tâbi olunmadan hiçbir iş, sâlih amel sayılmamaktadır.* Sonuç itibâriyle Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, *Allah’ın (CC) en büyük rahmetlerinden biridir.* Yâni:

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, Habîbullah’tır; Yüce Rab’bimizin en biricik sevgilisidir; Mîrâc’a mazhar olmuş ve bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir.

---

<sup>6</sup> Nubâkî, H., *Tek Nur (6. Baskı)*, Sayfa 108, Damla Yayınevi, 1985, İstanbul.

© “*Rahmetullâhi Aleyh-Allah’ın rahmeti üzerine olsun!*” demektir.

Demek oluyor ki Yüce Allah (CC), *içinde onun sevgisi ve onun bağlantısı olmayan, inanç ve amelleri kabul etmemektedir. O bu yüzden Âhîret'te de şefaât kaynağıdır.*

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in Yolu'nun Kıyâmete kadar hak olarak kalacak ve bozulmadan yaşayacak olması da, *onun Allah'ın (CC) bir rahmeti oluşu sebebiyledir.* Bu rahmet, ırk, dil, soy, renk, coğrafya, kültür farkı gözetmeksizin, kendi çağında yaşayan ve daha sonra gelecek olan bütün bir insanlığı kapsamaktadır.

### **Şefkatin Kaynağı**

Yeryüzüne indirilen rahmet Allah'ın (CC) rahmetinin yüzde biridir. *Yâni Allah (CC) rahmetinin % 1'ini bu âleme indirmiş; % 99'unu Âhîret'e ayırmıştır.* Bir annenin çocuğuna, hayvanların yavrularına gösterdikleri şevkat, merhâmet ve sevgi ile insanlardaki vicdan ve acıma hissi bu % 1 rahmetin birer yansımasıdır. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün yaratıklar birbirine merhâmet ederler.

Annelerin yavrularına karşı şefkatlerini bir düşününüz! *O şefkat ki, yavrusu uğruna anneler kendi canlarını meydana koyabilmekte, geceleri uykusuz kalabilmekte; yedirmek için yememekte, giydirmek için giyinmemektedirler.* Şimdi buna göre Allah'ın (CC) gerçek rahmetinin büyüklüğünü bir düşününüz!

Kalbinde merhâmet duygusu taşıyan bir insan, *içinde ilâhî bir cevher taşıyor demektir.* Bu demektir ki, *merhâmeti olmayan kişi,* bu ilâhî nîmetten nasipsizdir.

Vaktiyle Eski Roma İmparatorluğu'nda mahkemeye bir çocuğa sâhip çıkan iki kadın getirirler. Kadınların ikisi de *"Bu çocuk benim çocuğum!"* demektedirler.

Her hâlde şâhit de olmadığı için hâkim Allah'ın (CC) annelere verdiği çocuk şefkatinden faydalanmıştır:

*"Gereği düşünüldü... Çocuk bunların hiç birine verilmeyecek, hemen şuracıkta cellat tarafından kılınçla öldürülecektir."*

Cellat gelir. *Çocuk ortaya konur. Kadınlar da dâhil herkes ayağa kalkarlar. Cellat kılıncı kaldırır. Tam vuracağı sırada kadınlardan birisi, çocuğun üzerine kapanarak, kendini kılıncın önüne atar. Danışıklı olan bu olayla çocuğun gerçek annesi ortaya çıkar.*

Anneyi kılıncın önüne atan kuvvet, *elbetteki, İlâhî Rahmet'in bir şefkat kıvılcımından başka ne olabilirdi?*

Hak ölçüleri referans alan liderler de “Allah’ın (CC) Rahmeti’ne” sebep olan liderlerdir. **Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan** da Allah’ın (CC) Rahmeti’ne sebep kıldığı liderden biridir. Bunun ölçüsü ya da işâreti de Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz’in, *böyle liderler tarafından referans alınmasıdır.*

### Recep Tayyip Erdoğan Zuhûrâtı (Nîmeti)

Emekli olmadan önce idârî, *çeşitli eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel meşgûliyetlerim nedeniyle*<sup>7</sup>, Türkiyemiz’in siyâsî idârî işleri ile meşgul olacak vaktim pek yoktu. Bu nedenle o sıralarda Başbakan olan şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da, *her ne kadar dindar bir yönü olsa bile İsmet İnönü tarafından*<sup>8</sup> **ABD**’nin yarı sömürge durumuna sokulmuş<sup>9</sup> olan Türkiyemiz’in idâresi konusunda, aynı çizgiyi izleyen geçmiş idârecilerimizden pek farklı olmadığı kanaati, *bende hâkim durumdaydı.*

---

<sup>7</sup> Temiz, M., *Etmeyin, Yâ! Beni Durmadan Kendimden Bahsetmeye Zorlamayın, Lütfen!* Alındığı İnternet Elektronik Adresi  
<http://mtemiz.com/bilim/ETMEYİN,YÂ%20,%20BENİ%20DURMADAN%20KENDİMDE N%20BAHSETMEYE%20ZORLAMAYINIZ,%20LÜTFEN.pdf>

<sup>8</sup> Temiz, M., *İnönü Zulmü Ve Mazlumun Âhı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
<http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.pdf> YA  
DA  
<http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ%20ZULMÜ%20VE%20MAZLUMUN%20ÂHI.docx>

<sup>9</sup> Akyol, A., *ABD’nin Türk Millî Eğitimi Üzerindeki Etkisi ve Bir Örnek*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
<http://www.ahmetakyol.net/abdnin-turk-milli-egitimi-uzerindeki-etkisi-ve-bir-ornek/>



Boş durma kaabiliyetim pek fazla olmadığı için emekli olur olmaz, *ilk fırsatta dindar olmasından da haz duyduğum*, Recep Tayyip Erdoğan'ı tam olarak anlamak ihtiyâcını hissettim; inceden inceye araştırdım, *çok ibretli ve hikmetli durumlarla karşılaştım*:



*Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan  
Resimlerden Sızan Gerçek Ölçüler*

<http://mtemiz.com/bilim/RESIMLERDEN%20SIZAN%20GERÇEK%20ÖLÇÜLER.pdf>

Genç nesiller, belki, bilmezler veyâ hatırlayamazlar ama medya, *bal gibi biliyor*, hatırlıyor:

1960'lı yıllardan beri Türkiyemiz'de, *imam hatipli ve başörtülülere karşı*, otoriteler tarafından uygulanan çok şiddetli ve acımasız bir tavır vardı. *Başörtülüler, okullara sokulmuyorlardı*. Bâzen üniversite kapılarında acıklı durumlar da meydana gelmiyor değildi. Erkekler bir yana, *'Ben de okumak istiyorum'* *çığlıklarıyla*, kapıdan içeri dalan nâçiz kız çocuklarını, *kollarından yakalayıp*, kapıdışı iten ya da sürükleyerek okul dışına bırakan *polisleri hâlâ görür gibi oluyorum*.

## **Başörtüsü Karşıtlığı Zâten Dış Güçlerin Dayatmasıydı, İç Karşıtlar Da Piyon... Yoksa Dünyâ Goyim Masonları'na Dar Gelecekti...**

<http://mtemiz.com/bilim/BASÖRTÜSÜ%20KARŞITLIĞI%20ZÂTEN%20DIĞ%20GÜÇLERİN%20DAYATMASIYDI.pdf>

Bu kızlardan biri de geçmişte Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Abdullah Gül'ün eşi, *Hayrunisâ Hanım idi*. O da okumak isteyen fakat başörtüsü nedeniyle okula sokulmayanlardandı. Bir defâsında da Milletvekili olan kocası Abdullah Gül Beyle de gelmiş olmasına rağmen, *okuldan içeri yine de girememişti*. Böylece okumayan mağdur ve mazlumlar arasında Hayrunisâ da bulunuyordu.

Diğer taraftan şu sıradaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da, *kendisindeki kaabiliyeti de sezdiklerinden dolayı olacak ki*, gerçekten mü'min ve Müslüman olan bir imam hatiplinin yüksek makamlarda görülmesine tahammül edemeyenler tarafından okuduğu bir şiirin büyütülüp ejderha gibi gösterilmesiyle, *'muhtar bile olamaz'* damgası altında hapsedilmişti.

Sonuç olarak o yıllarda yüzbinlerce mağdurun arasında Hayrunisâ Hanım ile Recep Tayyip Erdoğan Bey'inde bulduklarını hatırlatmak isterim. Yüzbinlerce genç gibi bunlar da, gerçekten mağdur ve mazlum durumdaydılar.

### **Mazlumluk Ve Mâğdurluk**

“Mazlumluk öyle bir mâğdurluk olmalı ki, *İslâm'da kötü sözün söylenmesi yasak olmasına rağmen*, bu husus mazluma yasaklanmamıştır<sup>β</sup>.

“*Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir-Nisâ Sûresi, Âyet 148*”

---

<sup>β</sup> Nisâ Sûresi, âyet 148: “*Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez ancak söyleyen haksızlığa uğramışsa başka... Allah, her şeyi işiten, hakkıyla bilendir.*”

Allah (CC), *zâlime bu dünyâda belli bir süre tanıdığı hâlde, kâfir ya da ateist dahî olsa mazlumunu himâyesinde bulundurur, onun duâsını kabul eder, ya bu Dünyâ'da yahut da Kıyâmet Günü hakkını zâlimden alır.*"



*Kültürel (İslâmî)<sup>4</sup> istikâmet sâhibi olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan farz namazında...*

*Dünyâ döner... Bu da bir gerçektir... '1930' lu yıllar nireee..., 2021' ler nire?...'*  
**Hak** (Gerçekler, dorular) gelince, **bâtıl** (gerçekdışılıklar-yanlışlar) yok (zâil) olur...  
“(Ey Muhammed!) De ki:”

*'Hak geldi, bâtıl yok oldu. Elbette bâtıl yok olmaya mahkûmdur-İsrâ Sûresi, Âyet 81'<sup>5</sup>*

*“Mazlumun duâsı ile Allah (CC) arasında perde kalkar. Kim bilir, kim ya da kimler, o sıralarda nasıl duâ ettiler ki, bir düşününüz! O vicdansızlara bir ibret olsun diye, Allah (CC) bir*

<sup>4</sup> Kültürün *Din, Dil, Târih* başta olmak üzere, *Bilim, Sanât, Edebiyat, Örf, Âdet ve Gelenekler* olarak bir milleti meydana getiren değerler yığını olduğunu biliyoruz. Kültürümüz'de baskın olan *Din ve Dil*'dir. *Foullie* şöyle diyor: “*Her büyük milletin bir dehâsı vardır. Onun birliğini ve kuvvetini teşkil eden de budur. Bu dehâ çökerse, yıkılırsa millet mahvolur. Kendini bulur canlanırsa, millet ilerler, yükselir. Bu dehâ ise din ve dildir.*” (Baştürk, R., *Sessiz Savaş*, Sayfa 53, Kum Saati Yayınları, 2005, İstanbul). Yazılarımda, ‘*Kültürümüz*’ dendiğinde, özellikle başta baskınlığı nedeniyle, daha çok *Din, Dil ve Târihi Değerlerimiz* kastedilmektedir.

<sup>5</sup> Dikkat! Âyetler Allah (CC) sözüdür. İnanmayan İslâm dışına çıkar. “*İslâm dışına çıkar*” demek, teknik ve bilimsel olarak söylemek gerekirse, **kâfir** olur demektir. **Kâfir**, Arapça'da gerçeği örten demektir.

*imam olan hatipliyi-Recep Tayyip Erdoğan Bey'i-Türkiye Cumhûriyeti'nin Başbakanı; derken ardından, öğrenciyken tam anlamıyla başörtüsü mâğduru olmuş bir hanımı yâni Hayrunnisa Gülü de, yine Türkiye Cumhûriyeti'nin “first lady'si” yapmasını mı?”*

İşte Allah (CC), öyle bir Rab'bimizdir ki gâfiller ve îmansızlar, *Allah'ın (CC) murâdından habersiz oldukları için, her şeyi kendi nefislerinden bilip, bunları anlayabilecek kadar düşünemezler!*

Bütün bu olaylarda kalpleri, gözleri ve kulakları olduğu hâlde olup bitenlerden ibret almayan gâfiller için “hava-cıva”; ders alarak düşünenler için ise büyük ibretler vardır. Olaylara “hava-cıva” yorumu ile katılan gafil ve îmansızların başları üzerinde yük olan gözlerinden başka kulaklarının ve kalplerinin de kendilerine düşmanlık etmeyeceklerini kim söyleyebilir?

*Bir göz ki onun olmaya ibret nazârında  
Ol düşmanıdır sâhibinin baş üzerinde...*

*“Andolsun ki, cin ve insanlardan birçoğunu Cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hattâ daha şaşkındırlar. İşte o gâfiller ancak bunlardır-Âraf Sûresi, âyet 179”*

İşte kalpler duygusuz, kulaklar sağır ve gözler kör olursa, madalyonun arka yüzü için “hava-cıva” diyenlere başka ne demeli?

Bunlardan sonra kim bilir gözlerin görmediği frenleri patlamış yoldan çıkan tırların, *kulakların işitmediği, sesleri gibi, ne ilâhî fermanlar Küt! Küüüt! A... Aa... Noluyor? Ey Vah(!) terâneleri içinde, bir de bakıyorsunuz ki, bir imam hatipli ve bir başörtülü mazlum, Türkiye Cumhûriyeti'nin, sırasıyla, Başbakan'ı ve First Lady'si omlasın mı?*<sup>10</sup> “Evet, böyle olmuştu, ‘o karışık ve muammalı geçmişte!’

---

<sup>10</sup> Temiz, M., *Ey Vah!*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

Cumhurbaşkanı olan Abdulla Gül'ün eşi, *başörtüsü mağduru ve mazlumu*, Hayrunnisa Hanımefendi, *Türkiye'nin First Lady'si*; 'muhtar bile olamaz' diyerek aşağılanan, *şu sıradaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da*, işte, o zaman Başbakan olmuştu.

Allâhü Teâlâ her işini böyle hikmetli yapar. Ama münâfiklar, gâfiller, fâsiklar, ateistler, inançsızlar, kâfirler bunu anlayamazlar. *Her şeyde meydana gelen hikmeti ancak mü'minler görür ve gözetirler...*

Bu olay da Allâhü Teâlâ'nın, tanrılık taslayan Nemrut'u, *en güçsüz bir sinekle dize getirmesine benziyor*. Gerçekten inanmış insanlara karşı güç gösterisinde bulunan böyle bir zâlim Nemrut'a Allâhü Teâlâ, *bir topal sineği göndermiş*<sup>11</sup>... Sinek, bir yolunu bulup bu zâlim Nemrut'un burnundan girip beynine yerleşmiş... Sinek orada arasına kıpırdanıyor ve *beynini kemiriyormuş*...

Sinek kıpırdandıkça ya da beyin dokusunu kemirdikçe, *tanrılık taslayan Nemrut'un beyni allak bullak oluyormuş*... *Ne zaman, dışarıdan kafasına vurulursa*, sinek biraz sakinleştiği için Nemrut da biraz rahatlığa kavuşuyormuş... *Bu nedenle Nemrut*, kafasına vurmak için birini görevlendirmiş...

Görevli kişi her beyninin karışmasında, *Nemrut'un kafasına usûlüne uygun bir şiddetle tokmak darbeleri indiriyormuş*... Öyle ki darbeler şiddetlendikçe, *Nemrut biraz daha fazla rahatlıyormuş*... Ama sonunda bu iş, *beynin tokmak darbeleriyle parça parça olmasına*, Nemrut'un canının çıkmasına kadar sürmüştü... Bu gerçek olayın anlatmak istediği nedir?

Bu olaydan çıkarılabilecek en önemli husus şudur: Her olayda, önermede ve fikirde Allah'ın (CC) bir murâdının olduğunun vurgulanmasıdır. *Asıl önemli olan*, buradan çıkarılan bu derstir. Allâhü Teâlâ hakkı yâni gerçeği, doğruyu, doğru yolu

---

<http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...doc>

<sup>11</sup> Bir topal sineğe yenilen Nemrud, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
<http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Menkibeler/Meshurlarin-Son-Sozleri/Detay/Bir-topal-sinege-yenilen-Nemrud/953>

tanımıyanlara, uyanmaları ve akılları ile düşünmeleri için, hep böyle ibretli yollar ve hikmetli işlerle cevap verir.

Asıl konuya gelirse, burada da Allâhü Teâlâ topluma başörtü ve imam hatip düşmanlarına, onların hiç tahmmül ve tahayyül edemedikleri bir yol ile karşılık vermiştir. Ama münâfik, gâfil, fâsık, ateist, inançsız ve kâfirlerin buradan da ibretlik bir ders çıkarmalarının imkânı yoktur. Bu inceliklerden yine mü'minler ders çıkarırlar. Hattâ bu sırada da şu koronavirüs belâsıyla Allah (CC) tarafından verilmek istenen dersi de yine mü'minlerden başkasının anladığı yok!

### Yeniden Çekidüzen...(pdf)

<http://mtemiz.com/bilim/YENİDEN%20ÇEKİDÜZEN.pdf>

Nitekim, yukarıda anlatılanlar nedeniyle, görülür ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, işte ve dışta gösterilen ve dayatılan bütün olumsuzluklara rağmen, tırmana tırmana Milletimize hizmet edici bir pozisyona gelmesi, Allâhü Teâlâ'nın yardım ve müsaadesiyle olan bir durumdur. Bu nedenle kimse bu merhâleleri bizzat, Tayyip Bey'in şahsında-nefsinde kerâmetleştirerek, Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimizi aşırıp, geçmişte Mustafa Kemal'e yapılan yanlışlar<sup>3</sup> gibi, onu da putlaştırmasınlar<sup>12</sup>, her şeyi Allâhü Teâlâ'dan bilsinler!

---

<sup>3</sup>. NÖBETÇİ MİLLET: “Yaradan\* hey Yaradan! / Dört yıl değil bin yıl geçse aradan / Sensin ateş diye kanımızdaki / Sesin ışık diye önümüzdeki! / Ey yanımızdaki / Beş on mermere, bir avuç toprağa sığın / Sınırsız mavi umman hey! / [...] İrkişmez Ata çocuğu irkişmez: / Zaptedilmez, Atam, zaptedilmez / Biz varken senin hisarının burçları: / Bakışlarımız kılıç uçları / Bekliyoruz devrimini biz. / Çökmeyeceğiz diz / İsterse hayat zehrolsun / İsterse refah kahrolsun / İsterse kurşun düşsün yanımıza, belimize / İsterse geçinmek için bir dilim / Kuru ekme geçmesin elimize / Hâlel gelmez bizim ateşimize; / Dünya düşse peşimize / Yer sarsılsa yerinden / Ne senden geçeriz, ne senin eserinden ... (Behçet Kemal ÇAĞLAR \* Burada Şair'in Yaradan'ı MKA)” YA DA YENİ MİLLETVEKİLLERİNE: “Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz; / Göğsünüz, kivanç dolu, gerildikçe gerilir. / Bilin ki Atatürk'ün kurduğu Ankara'ya / Atatürk'ün yolundan yürünerek girilir. / Anıtkabre gidip de yürekte baş eğmeyen / Günü gelir çarpılır, / şer, yere serilir / Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil için / Devrimi çiğneyecek ayak varsa, kırılır. / Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere / Her genç Türk'te bir kere bir Atatürk dirilir. / Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde / Ahiretten önce de Yüce Divan kurulur... (Behçet Kemal ÇAĞLAR)” YA DA CANKAYA: “Bir ebedi güneşle / Burada doğdu Gazi, /

---

*Yaprak yğını gibi / Burada yandı mazi. / Burada erdi Musa; /Buradan uçtu İsa. / Bülbül burada varsa / Hürriyet için öter. / Ne örümcek, ne yosun, / Ne mucize, ne füsün; / Kabe Arabın olsun, / Çankaya bize yeter!* (Kemalettin Kamu).” **ATATÜRK MEVLİDİ:** “Türk’e Tanrının bahşettiği bir ruh idi / Zulmün Milletimi boğmaya kalktığı an / Nur gibi doğdu karanlık günlerin de /Sensiz bu millet öksüz sayılırdı inan / Gel ey 19 Mayıs eşsiz sabah merhaba / **Ey Samsunda karaya çıkan ilâh, merhaba** / Merhaba ey yükselen güneş / Anafarta’dan Merhaba ey kurtaran Türklüğü bin vartadan / Merhaba ey Türklüğe alın yazısı yazan / Merhaba Dumlupınar, Sakarya, İzmir, Lozan / Merhaba ey biribiri ardından inkılaplar / Merhaba ey ezeli, feyizli eşsiz bahar / Merhaba ey ilâhın en yakın arkadaşı / Merhaba ey devletin ak alnı, aziz başı / Doğuran bu gün, bir gün: doğuracak muttasıl / **Her Türkün tevellüdü 19 Mayıs asıl / İlk çamurdan beden, üflenlen ruh, dediler** / Son tufanda Türklüğü kurtaran ruh, dediler (Behçet Kemal Çağlar)” , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://bekirlyildirim.wordpress.com/2007/01/15/ataturkcü-vatan-sairlerinden-siirler/>, En Son Erişim Târihi: 01.11.2013.

“Taptığımız ne varsa hepsi ondan şeklaldı”

[http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26\\_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#VP23u-mKDDc](http://www.e-sehir.com/ataturk/siir26_cankaya-faruk-nafiz-camlibel.html#VP23u-mKDDc)

*Ne mucize Ne efsun  
Ne örümcek ne yosun  
Çankaya yeter bize  
Kabe Arab’ın olsun...*

Kemalet’tin Kamu

<https://twitter.com/magdenibo/status/545529876896575488>

12

“CHP’nin 15. Yıl için bastırıldığı İstanbul Cumhuriyet Matbaası’nda bastırılan Şeref Kitabından bir şiir daha:

*“Selanik’ten yükseldi ilâhların bir eşi  
Doğuşu ile kararttı sanki gökte Güneşi  
Bütün Millet bir olup sarılmalı silâha  
Kurtulmak, kurtarmakta hâcet yoktu Allah’a...*

*Ey gökteki melekler, siz de göklerden inin  
Yıldı bir borcumuzdur Cumhûriyete tapmak ...*

Refik Ahmet Sevengil: “Allah’ı da, Sultan’la birlikte tahtından indirdik. Bizim mabetlerimiz fabrikalardır.”[CHP Tokat milletvekili-Uyanış Dergisi, 15 Ağustos 1929]3-Osman Nuri Çerman: “*Sen takıl peşine de baldırı çıplak Arabın / Korkma gir kanına hikmetin aşkın şarabın...*

<http://www.hurhaber.com/chp-nin-din-le-imtihanı-yazi-5972.html>

“CHP’nin 15. Yıl için bastırıldığı Şeref Kitabı’ndan:

“Ulu şefimizin gösterdiği yoldan yürüyelim. Onun yolu bizi *yalancı Âhiret cennetine değil*, hayâta kavuşturacaktır.

Daha açıkçası, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, *Yahûdi Duvarı'nda bir gedik açılması<sup>13</sup> ve Ümmeti Muhammedin dirilip toparlanması için Allâhü Teâlâ'nin bir yardım ve rahmetinin bir sebebi ve tecellîsidir.*

Rahmet ya da zulmet tecellîsi, günümüz bilimsel sonucuna göre sırasıyla, *ya pozitif veyâ negatif dalgalara indirgenmektedir.*

### **Rahmet Nedir<sup>14</sup>?**

*Bugün bilimin bir sonucu olarak her bir maddeye, yoğunlaşmış bir dalga olarak bakılabilmektedir. Yâni temelde her şey dalgasal olarak açıklanabilir.*

Şimdi bu noktada dalgaların bilimsel olarak ya pozitif veyâ negatif özellikte olduğunu<sup>15</sup>; *pozitif dalgaların rahmetin*; negatif dalgaların ise zulmetin nedeni olduğunu biliyoruz<sup>16</sup>. Aşağıda bu konunun açılımı arzedilecektir.

Osmanlıca-Türkçe Sözlük'te rahmet, *“merhâmet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek”* anlamlarına geldiği yazılıdır<sup>17</sup>.

Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz'in bildirdiğine göre, *Allâhü Teâlâ en büyük rahmeti yaratıkları için*

---

<sup>13</sup> Mumsema, *Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'taki 'One Minute' Çıkışı Dünyâda Bir Çok Ülkenin Filistin'i Tanmasına Yol Açtı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.mumsema.org/sure-ve-ayetler/238303-ayetel-kursi-ile-ilgili-hadisler.html>, En Son Erişim Târihi: 11.09.2015.

<sup>14</sup> *Rahmet'in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/RAHMETİN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf>

<sup>15</sup> Temiz, M., *Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf>

<sup>16</sup> Temiz, M., *Rahmet Ve Zulmetin Bilimsel Açıklaması Ve Sonuçları, Rahmet Ve Âfet Bulutları*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/RAHMETİN%20VE%20ZULMETİN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI%20VE%20SONUÇLARI.pdf>

<sup>17</sup> Temiz, M., *Rahmetin Kaynağı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/RAHMETİN%20KAYNAĞI.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/RAHMETİN%20KAYNAĞI.docx>



*göstermektedir*<sup>18</sup>. O öyle bir Yaratıcı'dır ki rahmet sözü ile ifade edilen, “*merhâmet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek*” gibi, her bir kavramın gereğini, yerine ve duruma göre faydasına olacak şekilde, *yaratıklarının her biri için karşılıksız göstermektedir*.

Allâhü Teâlâ'nın “*merhâmet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek*” sıfatlarının her biri, yaratıklarında da tecellî eder ki, *bunun en bâriz ve güzelini*, annelerin çocuklarına ve hayvanların da yavrularına karşı gösterdikleri şefkat ve merhâmette gözlemekteyiz. *Ancak Peygamberimiz (SAV<sup>♥</sup>), Allâhü Teâlâ'nın bir kulu için göstermiş olduğu şefkatin, bir annenin çocuğu için gösterdiği şefkatten daha büyük olduğunu bildirmiştir*<sup>19</sup>.

### Allah'ın (CC) Sevinci

<http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20SEVINCİ.pdf>

Allâhü Teâlâ'nın insanoğlu için en büyük rahmeti, gönderdiği peygamberler, onlarla gönderdiği kitaplar ve biz Müslümanlar için ise Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ve Kur'an'dır<sup>20</sup>.

---

<sup>18</sup> Temiz, M., *Allah'ın (CC) Şefkat Ve Rahmeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
[http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf) YA  
DA

[http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.docx](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.docx)

<sup>♥</sup> SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O'na salât etsin.” demektir.

<sup>19</sup> Temiz, M., *Allah'ın (CC) Şefkat Ve Rahmeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
[http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf) YA  
DA

[http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.docx](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.docx)

<sup>20</sup> Temiz, M., *Rahmet'in Bilimsel Açıklaması, Âtemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
<http://mtemiz.com/bilim/RAHMET'İN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf> YA DA  
<http://mtemiz.com/bilim/RAHMET'İN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI.doc>

## Niyetin Önemi

Allâhü Teâlâ rahmetini kulun durumuna, niyetine ve kulluğuna bağlamıştır. O kulunun nasıl olmasını istediğini, *adâletsizlik olmasın diye*, peygamberleri ile önceden bütün kullarına bildirmiştir. Bu konuda Allâhü Teâlâ'nın İsrâ Sûresi'nin **15. Âyeti**'ndeki, “*Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz.*” vâdi de yine O'nun adâleti gereğidir.

Allâhü Teâlâ'nın rahmeti, sâbit olmayıp insanların ürettikleri sevap (pozitif dalgalar) ya da günahlara (negatif dalgalara) göre azalır veyâ çoğalır. Örneğin, ibâdetin devamlı olanı kazançlıdır ve bu, ibâdet sâhibinin lehine Allah'ın (CC\*) bir rahmetidir<sup>21</sup>. Bu rahmetine karşı *O, kuldan bir karşılık beklemez ama ancak Övme-Hamt ve Teşekkür-Şükür bekler*<sup>22</sup>.

İnsanın yaptığı iyilikler, *Allâhü Teâlâ'nın şan ve mertebesine zerre kadar bir katkı yapmadığı gibi*, yaptığı kötülük ve günahlar da O'nun yüceliğinden, şan ve şöhretinden zerre kadar bir eksiltme meydana getirmez.

Özgür irâdesiyle kul istediği için, hayır ve / veyâ şerri yaratıcı sıfatıyla Allah (CC) bizzat yarattığı hâlde, *O'nun asıl murâdı kulunun kötülüğü talep etmemesi*, kötülükten kaçıp dâimâ iyilik yapmasıdır. Çünkü “*Rahmetim gazâbımı geçti.*” kutsî hadisine göre O kulunu çok sevmekte, *kuluna gazâbından daha fazla rahmet nazârıyla bakmaktadır*. Nitekim yapılan kötülüklerde

---

\* CC kısaltması, “*Celle Celâlühü - O'nun şanı çok yücedir.*” demektir.

<sup>21</sup> Temiz, M., *Rahmet'in Bilimsel Açıklaması, Âlemlere Rahmet Olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/RAHMET'İN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/RAHMET'İN%20BİLİMSEL%20AÇIKLAMASI.doc>

<sup>22</sup> Temiz M, *Nîmet-Şükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da Mutsuzluğun Nedeni*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/NİMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.doc> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/NİMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.pdf>

bir kötülüğe karşı bir birim günah; iyiliklerde ise yapılan bir iyiliğe karşı, en az on birimden 700 birime kadar sevap vermesi de yine rahmetinin bir sonucudur.

Ancak burada çok ince bir nokta vardır. Allah'ın (CC) kuluna rahmet nazârıyla bakmasının gerek şartı yalnızca, *gerek Allâhü Teâlâ'ya karşı; gerekse talepte bulunduğu ya da sakındığı konularda*, kulun irâdesini her an iyi niyet ve samîmiyet tarafında tutmasıdır.

Başka bir ifâdeyle, *kul ne isterse Allah (CC) o istenileni yaratmaktadır*. Örneğin kul kötülüğü talep eder ve onu yaparsa, *Allah (CC) onu da yaratır / yaratmaktadır*. Ama O'nun murâdı kötülük olmadığı için, bunun karşılığı olarak ancak 'bir misli' bir günah yazar<sup>23</sup>. *Kul iyiliği talep eder ve sonra onu yapmaz ise, iyi niyetinden dolayı Allâhü Teâlâ bir birim sevap; o iyi niyeti yapıp gerçekleştirirse, en az on birim sevap yazar*. Bütün bunlar, O'nun kuluna karşı *rahmetinin* birer sonucu olmuyor mu?

## Pozitif Ve Negatif Dalgaların Üretimi

Pozitif ve negatif dalgaların en önemli kaynakları insanlardır. Bizim Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz, *sırasıyla fayda ve zarar açısından*, elden geldiğince insanlara yalnızca pozitif dalgaların maksimum derecede, negatif dalgaların *minimum derecede etkili olması esâsına dayanır*.

Meselâ pozitif dalgaların ve / veya düşüncenin, gerektiğinde hep olumlu cümle kurmanın faydalarını 14 asırdan beri Müslümanlar biliyor ve uyguluyorlardı. Yakın zamâna kadar, pozitif dalga kavramı yok iken, *Müslümanlar olumlu cümle kurmaya gayret ederler*, olumlu düşünmeye iyi niyet derlerdi, *iyi niyeti çok önemserlerdi*. Yaşanmış çok güzel bir örneğine tâ talebelik yıllarında Hocam Mehmed Efendi (RhA<sup>6</sup>)'de

---

<sup>23</sup> Temiz, M., *Allah'ın (CC) Şefkat Ve Rahmeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

[http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.pdf) YA DA

[http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.docx](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20ŞEFKAT%20VE%20RAHMETİ.docx)

<sup>6</sup> RhA kısaltması, "Rahmetullâhi Aleyh - Allah'ın rahmeti üzerine olsun!" demektir.

rastlamıştım. Ama bunun önemini, *yıllarca sonra*, pozitif dalga kavramı ortaya çıktığı zaman keşfedebildim<sup>24</sup>.

Batılılar Peygamber (SAV) Efendimiz'in, "*Lâilâheillâllah-Allah'tan başka tapacak yoktur.*" şeklindeki tevhit (Arapçası tevhid) kelimesinde geçen yalnızca bir adet olumsuz cümlesi olduğundan bahsederler. Bu nedenle, *bütün İslâm Büyükleri*, Peygamberimiz (SAV)'in bu sünneti gereği olarak, *hiç olumsuz cümle kurmadıkları için*, bugünkü bilim verilerine göre, *dâimâ pozitif hükümlerden ayrılmazlardı*. Ama olumsuz anlamlardaki asıl maksatlarını bile tekrar başka bir olumlu cümle kurarak ifâde ederlerdi<sup>25</sup>. Örneğin "*o okul iyi değildir, çocuğu oraya gönderme!*" olumsuz cümlesi yerine işi hâlledecek, "*Falanca okul daha güzeldir*" gibi, kurdukları diğer bir olumlu cümleyi tercih ederlerdi.

## Pozitif Ve Negatif Düşünce

Bütün insanların beyin yapıları, *Allâhü Teâlâ'nın dilemesiyle*, genel anlamda O'nun Er-Rahmân ism-i şerîfinin tecellîsi gereği ve doğru kabul ettiği hüküm ve gerçeklere uygun olarak, *hemen herkes için belli bir düzen ve donanımda yaratılmıştır*<sup>26</sup>.

Allâhü Teâlâ tarafından Şer'î olarak İslâm'la bildirilen bu doğru hüküm ve gerçeklere uygun şekilde insan beyninde uyandırılan dalgaların (*idraklerin*) sebep olduğu kimyâsal ve elektriksel uyarımlar sonunda bütün vücûdu etkisi altına alarak

---

<sup>24</sup> Temiz, M., *İslâm Ve Pozitif Dalga (Düşünce)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

[http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20\(DÜŞÜNCE\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20(DÜŞÜNCE).pdf)  
YA DA

[http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20\(DÜŞÜNCE\).docx](http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20(DÜŞÜNCE).docx)  
<sup>25</sup> Temiz, M., *İslâm Ve Pozitif Dalga (Düşünce)*, Alındığı İnternet Elektronik

Adresi,  
[http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20\(DÜŞÜNCE\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20VE%20POZİTİF%20DALGA%20(DÜŞÜNCE).pdf)

<sup>26</sup> Temiz, M., *Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Nür, Beyinden Yayınlanan Dalgaların Mâhiyeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
<http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR%20VE%20NÜR.pdf>

uzaya yayılan dalgalara (düşüncelere), *bugünkü bilimin verilerine göre “Pozitif Düşünce”* diyebiliriz.

Mubahlar ve şer’i hükümler dışında kalan hüküm ve davranış ve olayların sebep olduğu kimyâsal ve elektriksel uyarımlar sonunda bütün vücûdu etkisi altına alan dalgalara (düşünceye) ise, *“Negatif Düşünce”* adı verilebilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Şer’i hükümlerin iyilikler sınıfından, *Şer’i hükümlerden olmayanların ya da derecesine göre tasvip görmeyen hükümlerin şer ve belâlar sınıfından olduğunu söylemektedir.* Günümüzün bilimsel terimleriyle iyilikler aslında *“Pozitif Düşünce”*, şer ve belâlar *“Negatif Düşünce”* demektir.

Günümüzde bilimsel olarak da bilinmektedir ki, *Îmanî ve îtikâdî davranışlarla iyilikler ve iyi niyetli davranış ve kararlar*, pozitif düşüncelerin kaynaklarını meydana getirirler. Benzer şekilde:

*İnkâr, küfür, büyü, ümitsizlik, tezat, şüphe, kuruntu, sapıklık, câhillik, eksik bilgi, fâsıklık, nankörlük, heveslere uyma, terbiyesizlik, nankörlük, ahlâksızlık, müstehcenlik, haddini bilmezlik ve tereddüde dayalı nankörüksü, gerçek dışı ve yalancı davranışlarla şer, belâ ve kötü niyetler, kin, garaz, nazar ve haset* ise, negatif dalgaların (düşüncelerin) kaynaklarını oluştururlar.

Bu negatif dalga kaynaklarından en etkinlerinden dördü *büyü, nazar, kin ve hasettir.* Allah (CC) tarafından gönderilen İslâm’da bunların herbirini nötürleştirecek pozitif dalgaların kaynakları mevcuttur.

Bir insanın beyni, *îmanî ve îtikâdî davranışlarla iyilik ya da kötülüklerin ve iyi niyetli ya da kötü niyetli davranışların etkileyiş oranına bağlı olarak*, her an pozitif ya da negatif dalgalar yayımını sürdürür. Bu dalgalar beyinden başlayarak uzaya ve bütün vücûdun en ince noktalarına kadar yayılırlar; *özellikle vücûdun en ince zerresinden en büyük organına varıncaya kadar her şeye etki ederler.*

Bu dalgalar, 'nazar olayı'nda<sup>27</sup> olduğu gibi, genel anlamda başkalarına da etki ederler. *Etkinin derecesi*, düşünceleri tetikleyen söz, fikir ve ifâdelerin Şer'î, Şer'î olmayışına veya hedefteki kimsenin 'tedbirli olup olmamasına' bağlı olarak, *az veyâ çok olur*.

Helâl sayılan iyiliklerin sebep olduğu pozitif düşünceler veyâ bunlara ilişkin pozitif beyin dalgaları, *sünnet sayılan iyiliklerin sebep olduğu pozitif düşüncelere veyâ bunlara ilişkin pozitif beyin dalgalarına göre*, daha şiddetli olacak demektir. Benzer şekilde, haram sayılan kötülüklerin sebep olduğu negatif düşünceler veyâ bunlara ilişkin negatif beyin dalgaları ise, *meselâ mekruh sayılan kötülüklerin sebep olduğu negatif düşüncelere veyâ bunlara ilişkin negatif beyin dalgalarına göre*, daha şiddetli olacaktır. Benzer şekilde hasetçilerin, sihirbazların ve nazarcıların saldıkları dalgaların hasarları da çok şiddetli olur. Bu kısmın özet sözünü şöyle söyleyebiliriz:

Pozitif dalgaların (düşüncenin) kaynağı genel olarak, *yapılan sevaplar*, negatif dalgaların (düşüncenin) kaynağı ise yapılan günahlardır. Yeryüzünün belli bölgelerinde de yerine göre ya pozitif dalgalar ya da negatif dalgalar yayılarak uzaya dağılırlar. Halk dilinde pozitif dalgaların yayıldığı yerler, uğurlu yerler; *negatif dalgaların yayıldığı yerler şerli veyâ uğursuz yerler diye adlandırılır*.

Sonuç olarak insanlardan meydana gelen pozitif dalgalar ya da sevaplar veyâ negatif dalgalar ya da günahlarla, *Yeryüzü'nün muhtelif bölgelerinde meydana gelen, pozitif ya da negatif dalgalar da uzaya yayılırlar*.

## **Rahmet ve Zulümat Bulutları**

Yeryüzü'nün her tarafına dağılmış bulunan insan kaynaklı pozitif dalgalar ya da sevaplar veyâ negatif dalgalar ya da

---

<sup>27</sup> Temiz, M., *Güzellik ve Şöhret Âfeti Nazar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20\\_GÖZ%20DEĞMESİ\\_%20VE%20ŞÖHRET%20İ\\_FETİ.pdf](http://gayalo.net/dosyalar/NAZAR%20_GÖZ%20DEĞMESİ_%20VE%20ŞÖHRET%20İ_FETİ.pdf), En Son Erişim Tarihi: 23.05.2014..

günahlar, sırasıyla tıpkı uzaydaki yağmur bulutları gibi, mânevî Rahmet ve Âfet bulutlarını oluştururlar. Rahmet ve Âfet Bulutları, buldukları bölgelerdeki canlı cansız her şeye, sırasıyla olumlu ve olumsuz olarak devamlı etki ederler. *Rahmet bulutlarının az olduğu yerlerde tabiat âfetlerini her an bekleyebilirsiniz!*

Bu etki, her bir bölgede bulunan canlılardan, özellikle de çoğu kere, insanlardan yayılan pozitif (sevap) ya da negatif (günah) dalgalarla girişim şeklinde meydana gelir<sup>28,29</sup>. Bu açıklama İslâmî kaynaklara uygundur. Ama bu ve benzerî dinî konuların bilimsel olarak incelenmesi, muhtemelen bundan sonra hızlanacaktır. Günümüzde daha çok dikkati, âfet bulutları çekmektedir.

Bilimsel olarak incelemeye, örneğin ABD’de duâ konusunda duâ yapanlarla yapmayan hastaların<sup>30</sup> iyileşmeleri üzerinde yapılmış olan analizler gibi, Mü’minlerin ve İslâm ile alâkaları olmayan insanların buldukları bölgelerde meydana gelen âfetler ya da Mü’minlerin yoğun buldukları bölgelerde meydana gelen âfetler, bilimsel olarak incelenip analizlerin yapılmasıyla bu bilimsel çalışmalara hız verilebilir. Şahsen

---

<sup>28</sup> Temiz, M., *Sevme Ve Nefretin Ya Da İdeoloji Ve Aşırılığın Bilimsel Teorisi, Pozitif Ve Negatif Düşüncelerin (Dalgaların) Girişimleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETİN%20BİLİMSEL%20TEORİSİ.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/BÖYLE%20ATATÜRKÇÜ%20MÜ%20OLUR.docx>

<sup>29</sup> Temiz, M., *Sevme Ve Nefretin Ya Da İdeoloji Ve Aşırılığın Bilimsel Teorisi’ne Örnekler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETİN%20BİLİMSEL%20TEORİSİ’NE%20ÖRNEKLER.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/SEVME%20VE%20NEFRETİN%20BİLİMSEL%20TEORİSİ’NE%20ÖRNEKLER.docx>

<sup>30</sup> Temiz, M., *Madde-Mâna İlişkilerinde Cereyan Eden Bâzı Olaylardaki İlmî Yorumlara Giriş, Madde Ve Gayb Âlemlerine Âit Haberlerdeki Söz, Yazı Ve Mânanın İlimdeki Yeri, İnançın (İman’ın) Nesnel Ve Öznel Yapısı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/MADDE-](http://mtemiz.com/bilim/MADDE-M%20VE%20GAYB%20ÂLEMLERINE%20ÂİT%20HABERLERDEKİ%20SÖZ%20YAZI%20VE%20MÂNANIN%20İLİMDEKİ%20YERİ%20İNANÇIN%20İNAN%20IN%20NESNEL%20VE%20ÖZNEL%20YAPISI.htm)

[M%20VE%20GAYB%20ÂLEMLERINE%20ÂİT%20HABERLERDEKİ%20SÖZ%20YAZI%20VE%20MÂNANIN%20İLİMDEKİ%20YERİ%20İNANÇIN%20İNAN%20IN%20NESNEL%20VE%20ÖZNEL%20YAPISI.htm](http://mtemiz.com/bilim/MADDE-M%20VE%20GAYB%20ÂLEMLERINE%20ÂİT%20HABERLERDEKİ%20SÖZ%20YAZI%20VE%20MÂNANIN%20İLİMDEKİ%20YERİ%20İNANÇIN%20İNAN%20IN%20NESNEL%20VE%20ÖZNEL%20YAPISI.htm), En Son Erişim Târihi: 07.02.2015.

bendenizin, *dünyâlaşmanın yoğun olduğu bölgelerde ya da memleketlerde meydana gelen, âfetlerin daha şiddetli olduğu* şeklindeki gözlemlerim, *belki*, bu yolla daha da netlik kazanacaktır.

### Âfet Bulutları

Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa, *işte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok oluyor...* O zaman örneğin **yanardağlar** püskürmeye başlıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, **yeni negatif dalgalara ekleniyor...** Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor... Allah'a (CC) yâni açıkçası Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize dönmedikçe bu gidiş, **daha da artacaktır.**

Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa, *işte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok oluyor...* Denizler **kabarıyor, tsunamiler** başlıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, **yeni negatif dalgalara ekleniyor...** Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor... Allah'a (CC) yâni açıkçası Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize dönmedikçe bu gidiş, **daha da artacaktır.**

Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa, *işte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok oluyor...* **Salgın hastalıklar** başlıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, **yeni negatif dalgalara ekleniyor...** Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor... Allah'a (CC) yâni açıkçası Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize dönmedikçe bu gidiş, **daha da artacaktır.**

Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa, *işte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok oluyor...* Karı ve koca **tartışmaya** başlıyor... **Şiddet terörü** azıyor ve öldürme olayları hız kazanıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, **yeni negatif**



*dalgalar ekleniyor... Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor... Allah'a (CC) yâni açıkçası Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize dönmedikçe bu gidiş, daha da artacaktır.*

Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa, *işte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok oluyor... İnsanların kötü hastalıklara tutulmaları çoğalıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor... Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor... Allah'a (CC) yâni açıkçası Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize dönmedikçe bu gidiş, daha da artacaktır.*

Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa, *işte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok oluyor... Trafik kazaları sel yangın ve toplu ölümler gittikçe artıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor... Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor... Allah'a (CC) yâni açıkçası Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize dönmedikçe bu gidiş, daha da artacaktır.*

Dünyâ üzerinde nerede Âfet Bulutu (negatif dalga) yeteri kadar çoksa, *işte orada Rahmet (pozitif dalga) Bulutu ya da rahmet azalıyor ya da yok oluyor... İnsanlar birbirine canavarca saldırıyor, yakıp yıkıyor... Mevcut negatif dalgalara ek olarak, yeni negatif dalgalar ekleniyor... Âfet Bulutu daha da güç kazanıyor... Allah'a (CC) yâni açıkçası Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize dönmedikçe bu gidiş, daha da artacaktır.*

### **Âfet Bulutları Ve İnsanlar**

Yukarıda söz konusu edilen bölgelerdeki bir âfet bulutu, o bölgelerde bulunan insanlara da etki etmektedir. Örneğin bir âileyi ya da o bölgedeki bir akraba topluluğunu ele alınız.

Eğer o bölgede Allah'a (CC) gerçek anlamda kulluk yapan mü'minler yoksa o âfet bulutlarının, *âileleri etkisi altına alan,*

negatif dalgalarını, *girişimle nötürleştirecek pozitif dalgalar yok ya da azınlıkta demektir*. Bu nedenle, söz konusu edilen âile ya da akraba topluluğu ortamı, *şeytanların cirit attığı bir ortama dönüşmüş demektir*. Âilede ufak bir tartışma ya da akrabalar arasındaki ufak bir uyuşmazlık, bir âlev gibi patlayarak, hiç beklenmedik cinâyetleri berâberinde getirmektedir.

Nitekim cinâyetlerle biten bu gibi fâciaları son yıllarda daha sık görüyor oluşumuz, *hep bu bilimsel açıklamalardaki nedenlerin cereyan tarzına göre pozitif dalgaların azlığı ya da yokluğu dolayısıyladır*.

Böyle ortamlar için pozitif dalgaların ehemmiyetini, *şimdi aşağıda vereceğim*, yalnızca tek bir *Ayetel Kûrsi* örneğinden kestirebileceksiniz. Efendimiz (SAV) buyurmuşlardır ki:

*“Her kim, her farz namazın arkasından Ayetel Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allâhü Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etrâftaki evler hakkında güvence verir, (Beyhâki hadisi)...”*

İşte görüyorsunuz, Allâhü Teâlâ’nın, *yalnızca bir mü’minin okuduğu sırf Ayet-el Kûrsi ile meydana gelen pozitif dalgaları vesîle kılarak*, negatif dalgaların şerrini azaltıp bulunduğu yerdeki komşularına bile sağladığı faydayı... *Bu da mü’minlerin bütün insanların velînîmeti olduklarının küçük bir örneğidir*<sup>31</sup>.

## **Bitirken**

Son yıllarda bu Zulmet bulutlarına ilişkin örnekler *haddinden fazla çoğalmıştır. Zirâ insanlar dünyâlaştıkça*<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Temiz, M., *Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet ‘Testi’nde ‘GERÇEK’ ve ‘YANLIŞ’, Mü’min Ve Müslüma’nın Yüce (‘Süper’) Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/ZALİMLİK%20VE%20MERHÂMET.pdf> DA

<http://mtemiz.com/bilim/ZALİMLİK%20VE%20MERHÂMET.doc>

<sup>32</sup> Temiz, M., *Gittikçe Dünyâlaşan Neslimiz*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/GİTTİKÇE%20DÜNYÂLAŞAN%20NESLİMİZ.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/GİTTİKÇE%20DÜNYÂLAŞAN%20NESLİMİZ.doc>,

*câhilleştiler, câhilleştikçe hatâları ve günahları ya da negatif dalgalar ya da âfet bulutları arttı, ortalıkta rahmetten yâni pozitif dalgalardan eser kalmadı...*

Burada daha ziyâde pozitif ve negatif dalgalara ilişkin yalnızca sırasıyla kişilere ilişkin şahsî sevap ve günah olgusu ele alınmıştır. *İş bu kadarla bitmiyor tabiatıyla...* Meselâ mazlumlara ve hayvanlara yapılan işkenceler gibi öyle olaylar da var ki, *İlâhî Öfkeyi anında artıran (Gayretullaha dokunan)*, olaylara ilişkin ek negatif dalga yoğunluklarını da bir düşününüz! Daha böyle binlercesi var...

Geçen her bir yılda negatif dalgalarda (Âfet Bulutları'nda) hep artma, *pozitif dalgalarda (Rahmet Bulutları'nda) hep azalma gözleniyor...* Örneğin, buzulların erimesiyle ön görülen felâket ve âfetler de bu cümledendirler... Toplumdaki değişimde dünyâlaşma arttıkça, *negatif dalgalardaki bu artmanın nereye kadar varacağını bir düşününüz!*

İnancım odur ki, İbrâhim Sûresi'nin, "*Hani, Rab'biniz şöyle duyurmuştu: "Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir."* mealindeki 7. Âyeti gereğince, Allâhü Teâlân'ın bir gazâbı olarak tecellî eden bu negatif dalga artışı, *Yeryüzü'nde mü'minlerin yoğunluğunun artışa geçmesine kadar artacaktır.*

Çünkü en güzel Övgüyü-Hamdi Ve Teşekkürü-Şükürü<sup>33</sup>, Evren'in<sup>34</sup> ve Yeryüzü'ndeki canlıların bir çeşit velînîmeti (*sigortası*) durumunda olan Müslüman Mü'minlerin<sup>35</sup> yerine

---

<sup>33</sup> Temiz M, *Nîmet-Şükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da Mutsuzluğun Nedeni*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/NİMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.doc> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/NİMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.pdf>

<sup>34</sup> Temiz, M. (*Evren Ve*) *İnsanların Velînîmeti Ve Mü'minler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNİMETİ.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNİMETİ.doc>

<sup>35</sup> Temiz, M., *Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet 'Testi'nde 'GERÇEK' ve 'YANLIŞ', Mü'min Ve Müslüma'nın Yüce ('Süper') Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

getirdiği açıktır. *Bendeniz Yeryüzü'ndeki gidişi bilimsel delilleriyle böyle gözlemliyorum.*

Şu an îtibârıyla üst yöneticilerimiz arasında çok yöneticimiz olsa bile, *Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize uyma konusunda*, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sürükleyici alternatifi henüz yok gibidir, *ya da henüz biz göremiyoruz.* Bu tespit ileride olmayacağı anlamına gelmez. *Bu nedenle*, böyle bir Cumhurbaşkanının varlığı Memleketimiz için olduğu gibi, *Dünyâ'daki bütün Müslümanlar için de bir nîmettir.* Onun, *bütün örf, âdet ve an'anelerinin hadîsi şerif ve âyetlere göre şekillenmiş olduğu*, Halkımızın bizzat içinden çıkması<sup>36</sup>, bunun ayrıca bir delili sayılmaz mı?

---

<http://mtemiz.com/bilim/ZÂLİMLİK%20VE%20MERHÂMET.pdf> DA  
<http://mtemiz.com/bilim/ZÂLİMLİK%20VE%20MERHÂMET.doc>

<sup>36</sup> Halk çocuğu



Sâhi! Siz de bunun farkında mısınız? Ya da siz de bu fenâ gidişe, hiç kafa yormuyor musunuz? Eğer öyleyse, âniden bir âfet gelecek olsa, bu konuda rahat olanlar, bunu daha fazla yoğunlukta hissedecekler demektir. Yalnızca bilelim de...

‘Emr-i Bi’lma’ruf Ve Nehy-i Ani’lmünker’ görevi aşkına, *Benden Söylemesi*<sup>37</sup> ... Öyle değil mi?



*Halkı ile içiçe olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda İslâmi Ve Kültürel istikâmet sâhibidir de...*

(Kültür, bir Milleti meydana getiren unsurların toplamıdır. Bu unsurların başında din, dil ve târih şuuru (birliği) gelir. Başka kültürleri, üstün görmenin, Millet'in geleceği açısından, ne derece bir felâket getireceğini görememenin en iyimser bir görüşle ne kadar büyük bir gaflet olduğunu, aslında Milletini esas alan her akıl sâhibi görebilir. Göremeyenler varsa, onların bir şekilde noksanlı oldukları açıktır.)

<sup>37</sup> Temiz, M., *Benden Söylemesi, Gerisini Siz Bilirsiniz*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESİ%20GERİSİNİ%20SİZ%20BİLİRSİNİZ.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/BENDEN%20SÖYLEMESİ%20GERİSİNİ%20SİZ%20BİLİRSİNİZ.docx>