

ORTA ÖLÇÜ

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ⁸

19.12.2019

*Allah (CC) tarafından gönderilen
İslâm ve Kültürümüz'ün esâsı,
zıt kavramlar arasında sürdürülen,
Normal Kültürel Yaklaşım da diyebileceğimiz,
Orta Ölçü Ve Denge kavramına dayanmaktadır.*

*Mü'min'in kıymeti de,
kötüleri ve îmansızları görüp algılayarak,
bunlar arasında
kendi hayat düzenini,
Orta Ölçü üzerine binâ edip,
her an onu dengede tutmaktan ve
bu güzel ölçüleri,
Allah rızâsı için
iyilik niyetiyle
yaymaya çalışmaktan
ileri gelmektedir.*

*Evren'de her bir büyüklük,
eski deyimle sırasıyla
asgarî ve âzamî denilen
minimum ve
maksimum değerlerine sâhiptir.*

⁸ Yazar, *particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:*
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

*Meselâ
en basitinden bildiğimiz,
evlerimizde kullandığımız,
50 Hz. 'lik sinizoidal elektrik akımı bile,
bir minimum değer ile bir maksimum değer arasındadır
ama âletlerimiz,
bu minimum ve maksimumlara hiç îtibar etmezler.
Âletlerimiz,
hep ortalama bir değerde çalışmaktadırlar.
Öyle ki
hiçbir cihaz gösteremezsiniz ki o,
elektriğin ya minimum ya da ya da maksimum değeriyle
çalışıyor olsun...
O zaman hiç,
“Mâdem ki, ben minimum ve maksimum değerleri
kullanmıyorum, o hâlde bu değerlerle uğraşmaya gerek
yok, onları yok edeyim.”
diyebilir misiniz?*

*Bunu diyemezsiniz!
Çünkü bu sefer,
bütün sistem çöker.
İşte görüyorsunuz ya,
Evren'in düzenini kuran da bu,
'Orta Ölçü ve Denge Kânunu'dur.*

*Dünyâ'nın,
Güneş etrâfındaki 'mâkul orta yolunu' temsil eden,
yörüngesinden hiç ayrılmadan,
yoluna devam etmesi de,*

Yâsin Sûresi 'nin

40. Âyeti 'nde,

“Ne Güneş Ay'a yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri, bir yörüngede yüzmektedir.”

âyetinde de

belirtildiği gibi,

yaratılmış olan,

Tabiat Kânunları 'ndan yine iki zıt kuvvetin,

yâni

“Merkezkaç Kuvveti” ile ‘Merkezcil Kuvvet’in

dengelenmesi sâyesinde

olmuyor mu?

Evren 'deki bütün bu kuvvetler ve sistemler,

Allâhü Teâlâ 'nın her an yaratmasıyla

meydana gelip sürdürüldüğü için,

‘Ön Rönesans Dönemi’ni kuran

eski Müslüman bilginlerimiz,

Tabiat Kânunları 'na,

Allah 'in Sünneti alamında,

Yâni

Allah 'in Orta Ölçüsü anlamında kullanılan,

temel “Sünnetullah” adını

yaşatmaya devam

etmişlerdir.

Peygamberimiz Muhammed Mustafa (SAV) de,

bu kânunların sosyal alandaki uygulamalarını,

Kur'an Kitabı 'ndan okuyup,

“Ashâb” denilen

arkadaşlarına
şerh ederek
açıklamıştır. Allâhü Teâlâ
bizlere hitâbettiği
çeşitli âyetlerle,
örneğin
Enfal Sûresi'nin 24. Âyeti'nde:

“Ey îman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi
çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resûlü'nün çağrısına uyun!”

ve

A'raf Sûresi'nin 158. Âyeti'nde:

‘(Ey Muhammed!) De ki:

“Ey insanlar! Şüphesiz ben, Yer ve göklerin hükümranlığı
kendisine âit olan Allah'ın hepinize gönderdiği
peygamberiyim. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O,
diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah'a ve O'nun sözlerine
inanan Resûlüne, o ümmî Peygambere îman edin ve ona
uyun ki, doğru yolu bulasınız.”

şeklinde bize bildirildiği gibi,

Peygamberin Sünneti'ne

yâni Orta Yol'a,

uymamız

emredilmektedir.

“Çift Yaratma” ya da
“Çift Yaratılma” âyetlerine¹ göre insanın,
maddî vücûduna karşı,

¹ "Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mâhiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim." (Yâsin, 36/36) YA DA "Düşünüp ibret alırsınız diye her şeyden çiftler yarattık." (Zariyat, 51/49) YA DA "Toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır." (Yâsin 36/36).

*mânevî varlığı da vardır.
Nasıl madde için,
Sünnetullah denilen,
'Tabiat Kânunları'nda,
"orta ölçü" kavramı hâkim ise,
aynen bunun gibi,
toplumların sosyal davranışlarında da,
bu davranışların orta ölçüleri
kullanılacak demektir ki,
zâten
Peygamber (SAV) de,
Sünnet denilen,
yaşantısında buna örneklik yapmış
bulunmaktadır.*

*Bizim Kültürümüz'de izlememiz emredilen,
bu yolun İslâm'daki adı,
'Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tır.
Bu,
"Orta Yoldan gidenler" demektir.
Onun için
dâhil olduğumuz İmâm-ı Âzam'ın Mezhebi'nde,
"Ben Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tanım" sözü
çok duyulur.
Nasıl Evren'deki zıt kânunlar
Orta Ölçü'ye indirgenerek,
Evren'in düzeni sürdürülüyorsa,
Evren'in bir parçası olan
insan ve canlılar da,
aynı kânunların değişik isimleri ve etkileri altında,*

*hayat ve faaliyetlerini
böylece
sürdürmektedirler.*

*Bu açılamalardan sonra,
artık,
şu sonucu kolayca çıkarmak zor olmasa gerek:
Evren'in her hangi bir bölgesinde,
çeşitli dış etkilerle meydana gelen,
orta ölçüden sapmanın,
ne gibi sonuçlar doğurabileceğini,
bugün
maddî bilim,
'aklın intikal etmesi' yoluyla
hemen bilebilmektedir.*

*Örneğin
atmosferdeki Ozon Tabakası'nın normal kalınlık ölçüsü
azaldığında,
insanlarda kanser hastalığının artacağını,
bu gün
bilmeyen yok gibidir,
değil mi?
Benzer şekilde,
Peygamberimiz (SAV) de,
Orta Yol anlamındaki,
Sünnet Yolu'nun her bir değerinden ayrılmanın,
ne gibi sonuçlara sebep olacağını
ümmetine bildirmiştir.*

*Meselâ
günahlar artarsa,*

*bereket azalır demiştir.
Başka bir hadiste de
demişlerdir ki:*

*(Meâlen) “Bir memlekete ya da bir beldeye bir sene
içinde yağacak olan yağmur, bir yıl öncesinden plânlanır.*

*Plânlamadan bir yıl sonra
yağmur bulutları,*

o memleketin ya da beldenin üzerine gelir.

Bulutlardan yağmur dökülmeye başlamadan önce,

Allâhü Teâlâ

*o memleketin ya da beldenin insanların durumlarını ve
kalplerini bir anda yoklar.*

Sonuçta

eğer o memleketteki ya da beldedeki insanların

o yağmura

lâyık olduklarını

görürse,

o yağmurun o memlekete ya da o beldeye

yağmasına müsaade eder...

Eğer

belde halkının yağmura lâyık olmadıklarını görürse,

buluta o yağmuru,

kimsenin işine yaramayan çöllere dökmesini emreder.”

“Kâinat’ta madde,

mânâyâ göre döner, şekillenir, hareket eder, değer

kazanır.

Asıl olan mânâdır.”

*Nuh Sûresi 'nin 10-13. âyetlerine
dikkat ediniz^ε:*

“Dedim ki:

*‘Rab ’binizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok
bağışlayıcıdır. (Bağışlama dileyin ki,) üzerinize gökten
bol bol yağmur indirsin. Sizi mallarla, oğullarla
desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için
ırmaklar var etsin. Ne oluyorsunuz ki Allah ’a büyüklüğü
yakaştıramıyorsunuz ‘.”*

*İbni Ömer (RA) ve Amr bin As (RA) ’tan,
sırasıyla,
aşağıdaki hadisler rivâyet edilmiştir:*

“Zinâ fakirliği miras bırakır.”

*“İçinde zinâ zuhur eden, yaygınlaşan hiçbir topluluk
yoktur ki,
onlar kıtlıkla cezâlandırılmış olmasın.
Yine içinde rüşvetin yaygınlaştığı hiç bir topluluk yoktur
ki,
korkuyla cezâlandırılmasın.”*

*Bu hadislerin anlamlarını da
iyice düşününüz,
e mi!*

*Benim bilimsel alanım olmadığı için,
daha fazla benzer örnekleri,*

^ε Anonim, Bereket Ve Vesileleri, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://onudinleyelim.com/bereket-ve-vesileleri.html>, En Son Erişim Târihi: 11.05.2014.

*konunun ilim adamları
elbette
biliyorlardır.
Bir insan,
her şeyin uzmanı olamaz.
Ama
her bir insanın
aklı vardır.
İnsan,
özgür irâdesi ile araştırır,
ideolojik davranışların, aşırılıkların,
orta ölçülerden sapmanın
hiçbir faydasının olmadığını elbette görebilir.*

*Görüldüğü gibi
orta ölçü,
zıtlar arasında dengeyi korumaktadır.
Yâni orta ölçü,
zıtları ve aşırılıkları bağdaştıracak yolun adıdır.*

*Evren'in devamlılığı, nesillerin sürekliliği,
orta ölçüye
bağlı olduğu gibi,
hayâtın ve iki cihandaki mutluluğun devamı da,
işte bu orta ölçüye
bağlıdır.*