

**MEHMET ZÂHİD KOTKU (RhA) HAZRETLERİ  
DİYOR Kİ...  
“Kendine benlik verme!”**

**Prof<sup>l</sup>. Dr. Mustafa TEMİZ<sup>δ</sup>**  
15.12.2017

**Giriş**

Aşağıda, **Mehmet Zâhit KOTKU (RhA<sup>ç</sup>) Hazretleri**'nin, *umreye gitmeden önce, 26 Nisan 1979 târihinde Perşembe günü sabah kahvaltısının ardından yaptığı*, konuşmanın tamâmını **arz** ediyorum. Konuşmaya bir başlık koymak gerekirse, konuşmasının başlığı “**Kendine benlik verme!**” olabilir.

Ayrıca **Hoca Efendi**'nin bu konuşmasının **duyurulması** arzûsunu da (emrini de) **yerine** getirmekten **dolayı**, *bir vazîfenin daha yapıldığı inancı içindeyim*. Çünkü onun **arzûsunun**, *bir emir olarak, anlaşılması* gerekir. Hoca Efendi'nin konuşmasını aynen **arz** ediyorum:

**KENDİNE BENLİK VERME!**

“Bismillâhirrahmânirrahîm.”

“Elhamdülillâhirabbilâlemîn...”

*Vel âkibetililmüttakîn ... Vessalâtü vessâlâmü alâ seyyidinâ Muhammed'-in ve âlihî ve sahbihî ecma'iyen...*”

“**Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak**, cümlemizden ve cümledenizden **râzı** olsun!.”

“Bugün **Mekke-i Mükerrreme**'ye, **Allah**'ın rahmetine ümitlenerekten, belki bu hastalığımız orada geçer **diyerekten**, gitmeye **niyet** ettik... Size de bu

---

<sup>ç</sup> Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki **pdf, html** uzantılı ve diğer adresler tıkladığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

<sup>δ</sup> Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015).pdf)

<sup>ç</sup> RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh-Allah'ın rahmeti üzerine olsun!” demektir.

arada birkaç **nasîhati**-bildiğiniz şeyler bunlar, hatırlatmak ve hatırlattığım şeyleri-**hepiniz** bilirsiniz de, **bunu** bütün kardeşlerimize, **hattâ** bütün Müslümanlara yaymaya çalışmanızı elinizden geldiği kadar, **ricâ edeceğim.**”

“Günahlar **en** büyük **âfatlardır**. Bugün hastalıkların **en kötüsü**-Allah korusun-**kanserdir**. Kanserden daha **fenâdır** günahların **en ufağı!** Büyükleri daha fenâ! Onun mukâbili **olmaz.**”

Yâni **kanserden**, vebâdan, **kolerâdan**, envâından **nasıl** korkup kaçıyor-sak, **günahlardan** da öyle korkup **kaçmak lâzımdır.**”

“Bu günahlardan kaçmadıkça, **işte** bir **kölerâlı**, bir **vebâlı**, bir **kanserli** ne **ise**, hâlimiz **o olur**. Ayakta gezeriz ama o hastanın **hâli** ne olacak ise, **o kadar...**”

“Onun için günahları çok gösteriyorlar... Bunlardan kaçıp kurtulmak bugünkü fırtınada **çok zor!** Çok zor! Mümkün değil **demeyelim** ama **çok zor!**”

“Onun için büyüklerimiz üç şey üzerinde durmuşlar... Bu üç şeyi elde edebilersen, **kötülüklerden** kurtulursun! İyilikler de bu üç şeyin **peşinden** gelir. İyilikleri elde ettikten sonra **kötülükler** de, bu için olduğu yere sokulamaz demişler... Yâni günahlardan da bu **sûretle** kurtulursun!”

“**Üçün biri:** Birkaç defâ tekrar **etmiştim**-zararı yok- '**Mahviyet**' diyorlar, yokluk... **Kendine** benlik **verme!** '**Benim**' deme!”

“Hocaysan, hocalığı veren **Allah!** Âlimsen, **hâfızsan**, hâfızlığı veren Allah! **Zenginsen**, zenginliği veren **Allah!** Kuvvet, **kudret** sâhibiysen, **onları** veren yine **Allah!**

“**Bunları** kendine **mâl** etme! '**Bu** benim sây-ü **gayretimle** olmuştur.' **deyip** de **meydana** çıkma! Çünkü bu meydana **çıkanlar**, firavunlar **misâli**, helâk olur **giderler**. Allah **esirgeye!**.”

“Bugünkü **fitnelerin**, felâketlerin **başı** da bu benlikten **kopuyor**. Benlikler **oldukça** **fitneden**, **fesattan** kurtulamayız. Onun için uzun bahisler yapmışlar, bu **benliğin** yıkılması **hakkında...** Sözü **kolaydır** da yapması **zordur.**”

“İnsan **okudukça** kendine zâten bir **varlık** gelir, benlik gelir **tabiatıyla** ‘**benim!**’ der... Yükseldikçe **benlik**, o mertebede yükselir insanda... **Benlik** de yükselir, **yükselir** yükseldiği **kadar**... İşte **bunu** görebilmek, **en büyük hüner**...”

“**İkincisi:** ‘**Kimsenin** günâhıyla, **kusuruyla** meşgul olma!’ demişler... Benim sözüm değil **bunlar**, büyüklerin topladığı sözler... Çünkü kusurlarla meşgul olunca, hayatta kendimize yaşayacak **zaman kalmaz!**”

“**Çok** insan var, bunların hepsinin çeşitli **günahları** var, kendimizin de var... Bunların **hepsinin** günahlarıyla **uğraşırsak**, vay **hâlimize!** Allah demeye vaktimiz bile **kalmaz.**”

“**Binâenaleyh**, kimsenin **kusuruyla** meşgul olma! Kimsenin **günahıyla** da onu **muahze etme!** Allah’a yalvar! ‘**Allah’ım!** Ya Rab’bim! Bunu benden **kurtar**’ de!”

“Peygamberimiz (SAV)’in sözlerinden ve büyüklerimizin **sözlerinden:** ‘Ayıpları örtenlerin ayıplarını **Allah** örter. Yalnız birkaç yerde müsaade etmişler. Onlar da nâdirattandır. Meselâ insanın yanında oturan yankesici ise, ‘**Cebine dikkat et! Yanında oturan yankesicidir**’ diye ikâz etmek...”

“Fakat **sâir** meselelerde hep **Allah’a havâle et!** Sen Müslüman kardeşinin **ayıbını** ört! **Ayıbını** katiyen açmaya **çalışma!** Hepimizde ayıp var... **Ayıpsız** insan olur **mu?**”

“Birkaç tânesini sayayım ayıplarımızın: Yatsı namazından sonra **oturup** konuşmak **ayıp**, dînen! Bunu **kim** yapıyor?”

“Gece namazlarını, yâni **teheccüd** kılmamak günah, **kim** yapıyor **bunu?** Yatarken abdest alıp, namaz kılıp yatmak lâzımken bunu da **yapmıyoruz!** Bu da **ayıp!**”

“Sabah namazlarına, **erken** kalkıp câmiye yetişmek herkese nâsip **olmuyor.** Bu da **günah!** Misvak! Kaç **kişi** kullanır, bilmem? Diş fırçasını tercih ederiz, misvakın yerine... Misvak **efdaldir**, diş fırçası mühim değil...”

“Onun üzerine bütün bunların hepsi **ayıpların**, günahların içerisinde... **Tefler**, dümbelekler, **çalgular** ve televizyonlar, **envâi** sâiresi... Bunlar hep

**günah** içerisine **girer** ama bugün bunların hepsine **teslim** olduk! Hepimizin evinde az çok bir şeyler var... Bunlardan **kurtulmak çok zor!**"

"Onun için **ayıp** kendi ayıbımız... **Hadi** bakalım, bunları at **dışarıya!** A-tamıyoruz! **Öyleyse, başkasına da karışma!**"

'Men setera uyûbel müslimîn, seterallâhü uyûbehü...'

"Kim ki kardeşlerinin günahlarını **örter**, Allah da onun **günahlarını** örter, kim **açar** Allah da onun **günahlarını** meydana **kor**, açar. Yâni nerde olursa olsun, dünyâda onun **ayıpları** meydana çıkar, **rezil** olur, öyle **gider**.

Onun için '**Ayıplarla meşgul olma!**' demişler... Hepimizde **ayıp** var. Kimsenin ayıbıyla meşgul **olmayalım!** Kendi ayıbımızı tashih edebilirsek, ne **mutlu** bize!"

"**Birisi de, sevicecek, zât-ı ecelli âlâ, yalnız Allah**'tır. Her şey sevilir. Birçok şeyler var **sevilen**, ama hepsi **muvakkat**... Hepsi kalacak burada, kimseye **yaramıyor!** Burası misâfirhâne, 'Her gelen gitse gerektir.' dedikleri bir yer..."

"Onun için burada bize bu **kuvvetleri**, bu kudretleri, bu **nîmetleri** veren sâhib-i zül celâl hazretleri... **Allah**'a boyun büküp **sevmek O**'nu..."

"Bak! Hepimizin **bildiği** bir şey: Timarhânedede bir sürü deliler vardır. **Gürbüz**, sağlam, her şeyi, **kuvvetleri** yerinde... Fakat akılları olmadığı için oraya **onları**, o zavallıları **hapsetmişler**, 'kimseye zararları olmasın' diyerekten... **Bizde** de o akıl olmasa ne yaparız? Bizi de tıklarlar **oraya**..."

"O akli veren kim olacak, **Allah**'tan başka? Hiç kimse verememiştir. O büyük nîmetten haberimiz de yok! Birisi gelse **dese**: '**Şu** aklını bana **ver**, şu dünyâyı **topunna** (tamâmıyla) sana **vereceğim**.'

"**Kim râzı olur?** Deli bile râzı **olmaz**. Demek bu kadar büyük bir nîmetin içerisindeyiz de o nîmeti bize vereni **sevmemek** elden gelir **mi**, hiç?"

"**O**'nu **sevmek** mümkün **değil**, **O**'nun yolladığı **Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellemi** **sevmedikçe**... **Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem**, 1400 sene oluyor, **dünyâdan** gideli... **O**'nu **sevmek** nasıl mümkün olacak?"

“Ancak, (bu) O’nun **Sünnet-i Seniye**leri’ni sevmekle mümkün olur. **Sünnet-i Seniye**si’ni sevmek, O’na **uymakla** olur. **Sünnet-i Seniye**’ye uymayan bir **insanın**, ‘Ben Peygamber’i seviyorum’ demesi! O, doğru **olmaz!** Onun için **Allah** hepimizi **affetsin!**”

“**Üçüncüsü de Süre-i Elham...**”

“Hergün **40 defâ** okuruz. Günde **50 defâ**, **100 defâ** okuyanlar da oluyor. Bunun **içersinde**-hepsinin **mânâsı** geniş **de-iki** tânesi çok **nazar-ı dikkatimizi** celbeder: ‘İhdinassırâdal müstekîm. Sırâdallezîne en’amte aleyhim, ğayril mağdübi aleyhim veleddâllîn’...”

“O Allah’a **hamd-ü senâdan** sonra, **Cenâb-ı Hak**’kın istediği bir şey **Strât-ı Müstakîm**’dir. **Strât-ı Müstakîm**, İslâm **Yolu**’dur. İslâm’in **Yolu**’nu isteriz. **O İslâm Yolu**, **Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem**’in ve **Eshâbi**’nin gittiği yoldur.”

“Altta görüyorsunuz, ‘ğayril mağdübi’ var. **Orada** diyor **ki**, ‘Yâ Rab’bi! Sakın **Yehud Yolu** olmasın! **Nasâra Yolu** olmasın! **Hıristiyanların** yolunu istemem! **Yolum İslâm Yolu** olsun, **Yâ Rab**’bi!’

“Bunu günde **5 defâ** yalvarırız **Cenâb-ı Hak**’ka da... **Yolumuza bakıyoruz**: Sünnet yalnız **yemekteki**, yalnız **namaz kılmaktaki sünnetler** de-ğil...”

“Çok sünnetler var... **Meselâ** oturuşta sünnet... **Eve girişte** sünnet... **Yemek yerken** sünnetler... **Efendim**, **kalkışta** sünnetler, **duâlarla** berâber...”

“Efendim! **Çeşitli**... **Bu sünnetlerin hepsi**, **Peygamber Sallallâhü Aleyhivesellem**’in **sünnetidir**. **Bu sünnetlere uymamak kerâhattir**. **Kerâhat** mekruhtur, **sevap** değil **ki**...”

‘**Bir kimse** hangi kavme **benzerse**, o da onlardandır.’ **tâbiri** çok geçer... **Giyimlerimizde**, **kuşaklarımızda** her şeyimizde İslâm **âdâbına** riâyet edip **İslâm**’ca **yaşamak**... **Saltanat!** İşte, olur bir **müddet** bir **saltanat** ama arkası **yok**... **Arkası ölüm**...”

“Mezarlık iki şeyden ibârettir. **Mezarlık** Âhiret’in **kapisidir**. (İnsan) Oraya girdimiydi, (orada) iki pencere var... Birisi **Cennet**’e açılır, birisi **Cehennem**’e açılır.”

“Burada hangi pencerenin sâhibi olduysak, oraya gömüldükten sonra, o pencere **sabah** ve **akşamda** açılır. Sabah ve akşamda... Televizyonda seyrettiğimiz gibi, orada da **Cennet**’teki yerimizi **seyreder** dururuz. **Kudretullah!**”

“Allah muhafaza etsin! Buradan **îmansız** göçer, ahlâksız **göçer**, **kötülüklerle** göçer, o **Cehennem**’deki yerimizi görmeye kalırsak, vay **hâlimize!** “Onun için ayaklarımızı çok **denk** almak **lâzım**...”

“**Dünyâ**... Zinetül hayattır **dünyâ**, nolacak, **hepsi fânî**... Bugün çalım satar **insan**... Şunu yapar, **böbürlenir**. Tabaka **tabaka** ya **insanlar**... Kendinden aşağı bir Müslüman’ı hakir görmekten daha büyük bir **günah** yoktur! Çok **büyük** günah!”

“O kardeşini **Allah** yaratmıştır. Hattâ **mahlûkâtın** hepsi de **Allah**’ındır. O Allah’ın yarattığı **mahlûkâtı** hor **görmek**, hakir **görmek**, hele **hele** Müslüman olsun **da!** Onun bilgisi yoktur, parası da yoktur belki... Sefildir üstü, **başı** da...”

“Olsun ama Allah’ın **kuludur**. Onu **hakir** görme! Elinden geliyorsa, **yardım** et! **Hakirliğinden** dolayı onu **ta’yip** etme! Bilinmez insanın içindeki **cevher**...”

“Bizim büyüklerimizin **çoğu** ümmîdir, **câhil** değildir. Câhil diye **Allah**’ı tanımayan **derler**.”

“**Ümmî** okumasını, yazmasını **bilmeyene** **derler**. Pegamberimiz de **ümmî**... Bütün evliyâların çoğu **ümmî**... Okumasını, yazmasını **bilmedikleri** hâlde, içlerinde **merhâmet** gâliptir, **şefkat** gâliptir, **sevgi** gâliptir.”

“Ondan dolayı, Allâhü Teâlâ onları **kutup** bile yapmıştır, evliyâ yapmıştır. Onun için **üstüne**, başına bakarsın **da** hoşuna **gitmez** ama **Allah**’ın sevgili bir **kuludur**.”

“Onun için, **onlara**, herkese **yâni**, elden gelen **hürmet**, saygı, zayıfların yardımına **koşmak**, büyüklere karşı **hürmet** ve **saygıda** bulunmak Müslümanların **vazîfesidir**. Çünkü kim ki, **büyüklerine** karşı **saygı** yapamıyor, küçüklerine karşı **şefkat** ve **merhâmeti** yoktur, **‘feleyse minnâ’**-bizden değildir.”

“Onun için büyüklerimize karşı dâimâ **saygı** ve **sevgi**, küçüklerimize karşı da **merhâmet** ve **şefkat**... İslâm **zâten** bu iki şeyden ibâret **diyorlar**. Allah hepimizi affetsin, **tevfikât-ı samedâniyyesine mahzar eylesin!**”

“Bu **Yehud** ve **Nasârâ**’ya karşı hattâ **Hristiyanların** kâffesine karşı **Kur’an**’ı okuyun! Onu **ricâ** edeceğim: Kur’an’ı okumasını muhakkak öğrenin! Tercümeler de var evlerimizde...”

“Onlardan da istifâde edin! Düşmanlara karşı Allâhü Teâlâ’nın ne **şedit** emirleri var. O düşmanlarla **dostluk**, muhabbet, **sevgi** yakışmaz Müslüman’a! (Gerekliyorsa) Onlarla icâba göre ileriye gitmeden...” (ilişki kurabilirsiniz).

“Onun için hepimizin kusurları var. Kusurları **af** edelim! Benim de bir sürü **kusurum** var. Benim de kusurlarımı **af** edin! Allah sizlerin de kusurlarınızı **af** etsin!”

“**Cenâb-ı Hak**’ka **duâ** edin, **inşallah** sağlık ve âfiyetle gidip-gelmek nasîb-i müyesser eylesin! Hepinize **hayırlı** ömürler, hayırlı **rızıklar**, hayırlı âfiyetler **ihsan** eylesin! **Dünyânız**, Âhiretiniz **mâmur** olsun! Günahlarınız **mağfur** olsun! Diğer günahlarımızı da **Cenâb-ı Hak**’kın fadl-u keremi bol **i-yiliğe** tahvil **buyursun!** Rahmeti geniştir, büyüktür. Elimizi **açarız.**”

“**Ebû Bekir Hazretleri**’nin manzûmesi çok büyüktür. Onu inşallah gelince, belki bir şey olarak çıkartır, Müslüman kardeşlerimize veririz. Rehberimiz O... O, büyüklüğü ile berâber:

Zenbühü zenbün azîmün fağfirizzenbel azîm,  
İnehü şahsun garîbün müznibün abdün zelil diyor.

Gâle Yâ Rab’bî! Zünûbî misle remlin lâ yüad diyor.

‘Günahlarım, **Yâ Rab**’bî, kumlar nasıl **sayılmazsa**, öyle **sayılmaz**’ diyor;

‘**O kadar çok...**’ diyor. Bunu diyen **Pîrimiz...**

Biz ondan sonra ufacak meziyetlerimizle böbürlenirsek, elbette bize **lâyık olmaz!**”

“Onun için **bütün** kardeşlerime bu nasihatları **söyleyin!** Hepimiz **Rahmet-i İlâhiye**’ye muhtâcız. Hiç kimse kendi ameliyle **Cennet**’e giremeyecek!

*Başımızı secdeden kaldırmamak, gece-gündüz oruç tutup namaz kılsak, yine Cennet'e girmeye lâîyk olamayız!"*

*"Cennet'e ancak Allah'ın rahmetiyle gireceğiz. Onun için Allah'ın rahmetine sığınalım. Allah affetsin kusurlarımızı da o Cennet'e giren kullarının arasına bizleri de kabul etsin, İnşallah..."*

*"Allâhümme innâ nes'elüke tamâmen ni'me ve devâmel âfiye ve hüsnel hâtîme, bihütmetil fâtîha..."*