

MAKSAT ‘FİLİM ÇEVİRMEK’
Bilim mi, ‘Filim’ mi?
Siz Hiç Utanmıyor musunuz?

Prof^Ω. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

29.06.2018

Giriş

Küçüklüğümden aklımda kalmış... Büyükler, *birisinin akıl ve mantığa uymayan*, davranışlarını anlatmak için, *‘filim çeviriyor’* derlerdi... **21.** Yüzyılı yaşadığımız şu dönemlerde de, *akıl ve mantık dışı her işi gördüğümde*, çoğu ke-re büyüklerin bu sözü aklıma geliyor...

21. Yüzyıl’da da Ha!

21. Yüzyılın bu dönemlerinde, *meselâ şu başörtüsü gibi*, dinî konularda sık sık, *tıpkı böyle ‘film çevriliyor’ gibi*, durumlar meydana gelmiyor değil...

Başörtüsünün, *gerçekten*, Memleket Ve Millet menfaatine, *doğru ya da yanlış*, zararlı olduğuna samîmi olarak inanmış kimselere bir diyeceğim yok... Bunlarla konuşulabilir ya da bunların yersiz korkuları, *samîmi oldukları için*, giderilebilir.

Fakat öyleleri var ki bunlar, *yeri geldiğinde bilimi göklere çıkarıyorlar*, bütün çözümleri bilimin getireceğinden bahsediyorlar, *‘bilim tapınağına’^μ* taparcasına, *“bilimle yatıyorlar, bilimle kalkıyorlar”* fakat sıra din ve dinî konulara

^Ω Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıkladığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

^μ Her şeyin akıl ve bilimle çözüleceğine inanan, rûhî değerlere önem vermeyenlerin topluluğunu işaret etmek için söylenir.

geldiğinde, *o kadar değişiyorlar ki*, orada bilimi unutuyorlar, *hiç akla getirmiyorlar...*

Öyle oluyor ki bunlar çoğu konuşmalarında, *bilimden, fenden, buluştan bahsediyorlar*. Fakat dinî konulardaki uygulamalarına ve konuşmalarına baktığımızda, *bunların o zaman, görüyorsunuz ki ne bilimle, ne de fenle uzaktan yakından hiç alâkaları olmayan*, öznel şeyler olduğunu görüyorsunuz?

Devamlı ilimle ve bilimle uğraştığımızdan mıdır nendendir, *o kadar çok rahatsız olmamızdır her hâlde*, böyle durumlarla karşılaştığımızda hemen o eski, *'bilim mi, filim mi'* tekerle sorusunu sormadan edemiyorum. Çünkü mantıksız tezâhürler bana, *o kadar rahatsız edici geliyor ki...*

Bilim Kelimesi Ve Bilim

'İlim' kelimesi, Allah'ın (CC)* sıfatlarının bir tânesinden gelmektedir. *Dolayısıyla bu kavram*, bizim Kültürümüz'ün öz malıdır; aklî ve naklî ilimleri kapsamaktadır.

Bugün aklî ilimleri daha ziyâde, *'bilim' kelimesiyle*, telaffuz ediyoruz. *Naklî ilimlerin esâsı ise*, vahiy ilmi olarak bilinmektedir. *Batılların sözlüklerinde*, 'ilim' kelimesinin karşılığı yoktur; *'logos' ya da 'science' gibi*, sâdece bilim (fen) kelimesinin karşılığı vardır.

Vahiy konusu şahsen, *benim konumun dışında kalıyor* Ama bilim konusunda birkaç sözümüz var... *Pozitif ilimler de denilen*, aklî ilimler ya da bilim, *metot olarak*, ölçme, deney, gözlem ve yoruma dayanıyor / dayanmaktadır. *Yorum, yapılan ölçme, deney ve gözlemden*, varılan ve elde edilen sonuçların ifâdesi ve açıklamasıdır. Arasına yapılan şu kamuoyu yoklamaları da, *pozitif bilimin bir yansıması sayılır*.

Sizin de dikkatinizi çekmiş olmalı... Hiç ilgileri olmayan kimselerin bile dinî konularda, *müftü ya da filozof*

* CC kısaltması "*Celle Celâlühü - O'nun şâni çok yücedir.*" demektir.

gibi, konuştuklarını çok sık görüyoruz. Konunun uzmanları, **bunların** konuşmalarının her kelimesinde ne kadar çam devirdiklerini, görmenin üzüntüsünden kurtulamıyorlar.

Ama üzüntüler, kaygılar faydasız oluyor! *Konuşmalar bomboş* ya da tozduman, herkes câhillik sahâsında, *istediği gibi*, at koşturuyor. Bu yüzden iş ve uygulamalar, *ilmî ve bilimsel kıstaslara göre*, yapılmadığı için de, *toplumda huzur ve ahenk*, bir türlü sağlanamıyor.

Başörtüsü de aynı konunun başka bir uzantısı... Bu konuda da herkes, *ayrı ayrı tellerden çalıyor*... İlimden bilimsellikten sık sık bahsedenler bile kendilerini, *keyfi konuşma ve uygulamalar içinden bir türlü kurtaramıyorlar*. Sorsanız herkesin dinî inançlara saygısı var... *Ama orayı teğet geçmek için*, meselâ başörtüsü konusunda tutturmuşlar bir 'simge' nakaratı...

Samîmiyetsizliğin Bu Derecesi...

Samîmiyetsizliğin bu derecesine pes doğrusu... *Aslında bu kimseleri birer yalan makinesine taksanız var ya*, kendi söylediklerini kendi kalplerinin bile tasdik etmediğini hemen siz de göreceksiniz. Ama samîmiyetsiz de olsa, *şahsiyetsizlikte olsa*, bu **davranış**, *vaziyeti idâre eden*, bir kurtuluş simidi gibi iş görüyor...

İşin ilmî ya da bilime dönük tarafına hiç yaklaşan yok... Bilim kelimesinin telaffuz edilişi kadar, *uygulamasına da önem verilse*, zannediyorum hiçbir problem kalmayacak aslında...

Neden problemlerin bilim yoluyla çözümüne yaklaşmıyor?

Bunun tek bir cevâbı var: Çoğu etkin ve de makâmı yüksek kimseler, *problemin çözümüne*, samîmi olarak değil de, *ideolojik olarak yaklaşıyorlar*. Hâlbuki ideolojinin olduğu yerde bilim değil, *baskı ve dayatma hâkimdir*. Bu gibi dayatmanın ve dayatmacıların, *cıva gibi*, açığa çıkmaması için, *bunları örtecek ve gölgeleyecek*, çârelere başvuruluyor ki bu

da işte benim, ‘*film çevirmek*’ dediğim, cambazlıkları ortaya koyuyor.

‘Filimcilik’ Oyunu

Yurdumuzda bugün bâzı etkin ve yetkin kimselerin oynadığı oyunlar, *işte bu ‘filimcilik’ oyunudur*. Tabî ki, *bu ‘filimciliğin’ sırtmaması için*, ilim ve bilim gibi kelimelerle ekranlanması gerekiyor. O yüzden bu kavramları, *bu etkin ve yetkin kimselerden*, çok çok duyuyoruz. Muvaffak da oluyorlar. *Çünkü hepimiz uyuyoruz*, sonunda, *çoğu kere de*, bunlara kanıyoruz.

Bilimsel Araştırma

Bir kere böyle konular, *meselâ bu başörtüsü işi de*, bilim açısından ele alınmalıdır. *Bunun için*, örneğin çok sayıda başörtüsü mağdurları ile görüşmek, *onlara soru sorup onları dinlemek*, alınan cevapları tasniflemek gerekir. Bunların “*yüzde şu kadarı başörtüsünü dinî inancından dolayı örtüyor, şu kadarı moda diye örtüyor, şu kadarı simge olarak örtüyor*” **gibi**, sınıflamalarla sonuçlar çıkarmak, *yüzdeler hesaplamak*; ondan sonra yorum kısmında da, *bu sonuçların yüzdelerine bakarak konuşmak*, başörtüsünü takanların bunu simge mi, yoksa başka bir maksat için mi kullandıkları hakkında konuşmak gerekiyor.

Bilime dayanmanın gereği budur. *Kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına nasıl inaniyorsak*, bu sonuçları da saygı ile karşılamamız lâzımdır. Bu da bir kamuoyu yoklamasıdır, bilimseldir...

Şimdiye kadar hangi başörtülü kıza soruldu ise, *hepsi de başörtüsünü dinî inançlarından dolayı örttüüklerini belirtmişler*, bir tânesi bile bunu simge olarak örttüüğünü söylememiştir. *Bu kapsam genişletilebilir*, denek sayısı da artırılabilir.

Başörtüsü konusunda, *çok konuşan ve 'simge'dir di-*yen fakat bilime saygılı olduklarını söyleyen, *aynı zamanda,* sözüm ona, *'o dine saygılı (!)' yasakçılara soruyorum:*

Ahkâm kestiğiniz, bu başörtüsü konusunda, kaç tâne bilime dayalı araştırma yaptınız, ya da yaptırdınız veyâ bilime dayalı araştırma yazısı okudunuz da, böyle peşin peşin konuşuyorsunuz? Unutmayın ki bu davranışlarınız, bilime saygılı, gerçekten kendilerini aşan, ciddî insanlar nazarlarında, bir 'filmcilikten' öteye geçmiyor / geçemiyor.

Demokrasi Ve İnsan Haklarında da İkiyüzlülük Ha!

'Efendim onlar yanlış beyanda bulunuyorlar' diyeceksiniz / diyorsunuz. Tek söylediğiniz dayandığınız da, bu zâten... Bugünkü modern anlayışta beyâna inanmak, insan haklarının başında geliyor, beyefendi! İsmail Hakkı Baltacıoğlu:

"Güzel konuşmak nasıl büyük bir sanâtsa, söz dinlemek de büyük bir sanâttır" diyor ve devam ediyor. "Konuşan ne diyorsa yalnız onu anlamak, ondan başka bir şey anlamamak, anlamak sanâtının en üstün basamağıdır."

Sonuç

Sizin gibi ikiyüzlü zihniyete rağmen, bu başörtüsü konusu, bugün zâten çözülmüş durumda da; hizâyaya gelmeyen inatçı zihniyetinizle sizler, cehâletinizin ve dayatmacılığınızın pençesinde, eski kininizi hâlâ muhafaza ediyorsunuz! Şu gelişim ve dönüşüm dünyâsında, sizlerde zerre kadar bir gelişme emâresi görememek fakat fırsat elinize geçtiğinde, bir yıkım ekibi gibi, eski günlerinizdeki bıraktığınız yerden, tekrar başlama isteğiniz, ne kadar büyük bir bedbahtlık ve nasipsizlik! İnsan olana, işte burası çok enteresan geliyor, doğrusu!

Beyler! Ya bunu kabul edeceksiniz ya da, *'ben bu çağın insanı değilim'* diyecek ve çağınıza uygun bir yere gideceksiniz, yâhut da susacaksınız!

Size uygun bir çağın da bulunacağını zannetmiyorum, doğrusu... Çünkü 1400 yıl önce bile ulu Peygamber (SAV), beyâna inanmadığını belirten, sahâbîsine. 'Kalbini yardım da baktın mı?' diye fenâ hâlde kızmıştır.

Şimdi size, *1400 yıldan daha ilkel bir çağı yaşadığınızı olsun, bilmem anlatabildim mi?*

Şimdi ne bilime saygı duyup bulunduğunuz çağa uyuyorsunuz, *ne size uygun bir çağ arıyorsunuz*, ne de susuyorsunuz! Buna karşılık durmadan, *bilim, bilim diyerek*, çeşitli filimler çevirmeye çalışıyorsunuz!

Siz hiç utanmıyor musunuz?