

MÜEZZİNLİK

Mehmet Zâhit Kotku Hazretleri'yle İlgili Bir Anım

*Müezzînlîk,
imamlık gibi, mes'ûliyetli
değil... Çok fazîletli... Bir hadis*

hatırlıyorum:

*“Allah için müezzînlîk yapan bir kimse, **kanı**
içinde debelenen bir **şehit** gibidir.” diye...*

Prof^Ω. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

27.12.2017

Bir Anım

Mehmet Zâhit Kotku Hazretleri, *bütün sohbetlerinde*, imam olmaktan kaçmayı ve müezzîn olmanın güzelliğinden bahsederdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olduğum, zaman, İstanbul'dan ayrılmış, İşletme Kontrol Mühendisi olarak, Samsun Azot Fabrikası'nda çalışmaya başlamıştım. Orada, askerliğe kadar, iki sene çalışmıştım. Tanıdık arkadaş ve ağabey pozisyonundakiler, sanki bende bir hüner varmış gibi, her cemaatle namaz kılınmasında, îtiraz etsem bile, beni imamlığa geçiriyorlardı. Fakat Mehmet Efendi'den dinlediğim bilgiden dolayı, imamlığın mes'ûliyetini düşünerek üzülüyordum. Nihâyet İstanbul'da Hoca Efendi'yi ziyaret ettiğim bir gün, sıkıntımı kendilerine arz ettim:

Azot Fabrikası'nda çalıştığımı söyledikten sonra, “Siz imam olmaktan kaçmayı istediğiniz hâlde ben kaçamadım!” dedim. Hoca Efendi, cevap olarak şu anlama gelen, bir açıklamada bulundular:

“O, herhesin bilgili ve dindar olduğu, eskidendi. Şimdi, bilgili ve dindar az... Bu senin bir rızkıdır.”

^Ω. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

Katmerli Rızık

Müezzinlik ve bir emirle gelen, *bir imamlık, inşaallah* katmerli bir rızık olmuştur.

Hoca Efendi'nin verdiği cevaptan anladım ki, Allah'ın (CC) verdiği rızıkı geri göndermemek gerek...

Nitekim daha sonraki yıllarda **Adapazarı'nda, Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nde** asistan olmuştum. Yılıni tam hatırlamıyorum ama *muhtemelen 1978-1980 yılları arasında, Hoca Efendi Adapazarı'na gelmişti. Kuddûsi Yazaroğlu'nun evinde ziyâretine gitmiştik...*

Akşam namazı olduğu zaman, Hoca Efendi, her hâlde çok yorgun olduğu için, beni imamlığa geçirmişti. Bu bir rızıktı, üstelik Hoca Efendi'nin emri ile gelen bir rızıktı. O akşam namazında, Hoca Efendi'nin bulunduğu cemaate imamlık yapmıştım. İnşallah Allah (CC), beni hatâlardan korumuştur.

Hoca Efendi'nin bulunduğu, başka bir cemaate, bir kere daha, imamlık etmiştim:

Bir gün bir kısım ihvan, **Cevat Hoca Efendi dâhil, Hoca Efendi'yi Gölcük'e dâvet ettiler.** Gittiğimiz evde **Hoca Efendi, istirahate çekildi. Cevat Hoca Efendi** ve cemaatten bir kısım **kişiler, Gölcük limanında bulunan, bir savaş gemisini ziyârete gitmişlerdi.** Evde **Hoca Efendi'nin yanında, erkeklerden birkaç arkadaşla, ben kalmıştım.**

Hoca Efendi, ikinci namazını kılmak için kalktı, abdest aldı, sünnetler kılınca, Ceat Hoca Efendi'yi sordu. Cevat Hoca'nın bulunmadığını öğrenince de, 'Mustafa geç!' dedi. Orada Hoca Efendi ve cemaatine, ikinci defâ imamlık etmiştim. İnşallah Allah (CC), imamlıklarımı hatâsız kılmıştır.

Bir kere de, **Kuddûsi Yazaroğlu'nun eniştesi, İsmet Çevik Bey'in evinde rahmetli Esat Efendi'nin beni, imamlığa geçirdiğini hatırlıyorum.**

Müezzinlik, imamlık gibi, mes'ûliyetli değil... Çok fazîletli... Bir hadis hatırlıyorum:

"Allah için müezzinlik yapan bir kimse, kanı içinde debelenen bir şehit gibidir." diye...