

# MÜ'MİNLER, “KÂM ALMAYI” NERESİ İÇİN PLÂNLAMIŞLAR?

## Özler:

Özgürlük çılgınları gerçekte,  
birer özgürsüzlük patlamasıdır...

Özgürlük diye  
bağırıyorlar ya... İşte burada  
dikkatli olunuz, şimdi! Aslında “bu bağırış”,  
özgürsüzlüğün içten feryâdır!

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ**

9.1.2020

İnsan  
küçükken,  
duyduklarını hiç unutamıyor.

Bunlardan biri de küçük iken,  
yalnızca  
bir hafta kadar gidebildiğim,  
köy mektebinde,  
aklımda  
tek kalmış olan,  
'Biz Ehli Sünnet'teniz'  
sözü idi.

Dinî açıdan,  
temel  
bir eğitimim olmadığı için,  
bunun  
ne anlama geldiğini,  
son  
yıllara kadar bilmiyordum.

2000'li yılların başlarında,  
sınıfta  
bir münâsebetle bir öğrencimin,  
bana,  
'sünnet'  
kelimesinin  
ne anlama geldiğini  
sorduğunda,  
ona  
bunun  
cevâbını bilmediğimi söylemek zorunda  
kalmıştım.  
O zaman  
öğrenci,  
müsaade alarak,  
'sünnet' kelimesinin  
'orta'  
anlamına geldiğini söylediğinde,  
önce  
hayretler içinde kalmış;  
sonra da,  
yeni ve önemli bir şey öğrendiğim için de,  
içimden  
son derece sevinmişim<sup>o</sup>.  
Demek ki  
ben,  
küçükken  
köy mektebine gittiğimde,

---

<sup>o</sup> Kültürünü bilmeyen bir Müslüman'ın aşırılığa kaçması çok kolaydır [Bu karara ancak yaşadığım tecrübelerimle ulaşmış bulunuyorum. 'Bir Müslüman' dememin sebebi şudur: Diğer milletlerin kültürleri insan tabiatına (fitratına) uymamaktadır. İnsanın yaratılışına (fitratına) en uygun kültür sadece bizim Kültürümüzdür].

*'Ehli Sünnet'tenim' sözüyle  
meğer,  
"Orta Yoldan gidenlerden-Orta yol ehlerinden"  
olduğumu  
öğrenmişim...*

*Öğrencimin,  
'sünnet'in  
'orta' anlamına geldiğini söylediğinde,  
o  
an  
hem  
şaşırmış ve  
hem de  
üzülmüştüm!*

*Çünkü  
o ana kadar  
İslâm Ve Kültürümüz'ün temel kırıntılarından  
saydığım,  
'Ehli Sünnet'tenim' sözünün bile  
bu kadar  
zengin bir kavramı ve  
içeriği ifâde ediyor olmasına  
şaşırmıştım.  
Ve de yıllarca  
günlük  
yaşantımızın hemen her ânında  
kullandığımız  
bu  
kelimenin anlamını öğrenmek için,*

*yarım saatlik bir araştırma ve  
öğrenme çabası göstermeyişıme de,  
ayrıca,  
üzülmüşüm,  
doğrusu...*

*Hâlbuki  
yaşayışımda,  
her türlü iş ve davranışlarımda  
aşırılıktan kaçmak,  
orta bir yolu ve ölçüyü izlemek,  
âdetâ  
benim karakterim gibiydi.  
Daha doğrusu,  
İslâm Ve Kültürümüzü  
bütün  
yönleriyle öğrendikçe,  
farkında olmadan,  
bu  
ölçülerin benim karakterimle,  
açıkçası,  
tam tamına olmasa bile  
çakıştığını  
görüydüm.  
Bu yönümle şimdi daha da mutluyum,  
daha da sevinçliyim,  
Elhamdülillah!*

*Böyle bir birikim içinde iken  
anlamını hiç de merak etmediğim,  
“Ehli Sünnet’tenim” sözcüğünün*

*ne önemli ve ne de büyük bir prensibi  
içerdiğini görmekle de,  
İslâm Ve Kültürümüz 'ün  
önemsiz gibi  
görülebilin,  
her mütevazı söz ve kavramının  
artık  
büyük zenginlikleri içinde ve  
özünde  
barındırdığını / barındırabileceğini de  
anlamıştım.*

*Aslında bu örnek,  
İslâm Ve Kültürümüz 'ün,  
ne derece mükemmel ve kusursuz,  
tabiatının eşsiz olduğunun da  
önemli  
bir delîliydi.*

*İşte,  
basit gibi görünen  
bu  
sözcüğün,  
son derece içerikli,  
gerçek ve hârikulâde anlamlı oluşunu,  
şimdiye kadar  
öğrenmeyişime şaşırmıştım,  
o an...*

*Sevinmiştim!  
Çünkü*

*İslâm ve Kültürümüz 'ün bu küçük,  
basit gibi görünen  
fakat  
o kadar önemli olan,  
anlamı karşısında  
câhilliğim,  
biraz daha azalmıştı,  
biraz daha  
aydınlanmış gibi  
bulunuyordum.*

*Yukarıda da söylediğim gibi,  
her hususta orta bir yolu<sup>1</sup> izlemek,*

*benim*

*âdetâ*

*bir hedefimdi.*

*Bu nedenle,*

*hayat ve yaşayışımın*

*İslâm Ve Kültürümüze yaklaşımını*

*kaleme alma ve gelecekle paylaşma heyecanımı*

*yenemedim, bağışlayınız!*

*Çünkü*

*Türkiyemiz 'de,*

*orta ölçü ve değerleri izleyen,  
aklıselîm sâhipleri çok azalmıştır.*

*Zannediyorum,*

*yalnızlık çekenlerin çoğu da*

*bu gibi*

---

<sup>1</sup> Temiz, M., *Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve Aşırı Uçlar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:

[http://mtemiz.com/bilim/EHLI-SUNNET%20\(ORTA%20YOL'DAN%20GIDENLER\)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.pdf](http://mtemiz.com/bilim/EHLI-SUNNET%20(ORTA%20YOL'DAN%20GIDENLER)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.pdf) YA DA

[http://mtemiz.com/bilim/EHLI-SUNNET%20\(ORTA%20YOL'DAN%20GIDENLER\)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.doc](http://mtemiz.com/bilim/EHLI-SUNNET%20(ORTA%20YOL'DAN%20GIDENLER)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.doc), En Son Erişim Târihi: 04.01.2014.

*insanlar içinden çıkıyordur.*

*Günümüzdeki  
çoğu kimselerin her biri,  
âdetâ  
abone olmuş gibi,  
aşırı bir uca bağlı durumda bulunmaktadır.  
Bunun,  
en basitinden,  
bir İslâmî Ve Kültürel Câhillik alâmeti  
olduğunu,  
İslâmî câhilliğimin,  
gittikçe daha da,  
azalması oranında,  
şimdi  
daha tez ve daha kolay olarak görebiliyor,  
anlayabiliyorum.*

*Neden mi?  
Nedenini biraz daha açabilirim:*

*Çünkü  
bunu,  
ilk tecrübeyi görmüş olarak,  
önce  
kendimden biliyorum:  
Öyle ki  
insanların,  
doğru ya da yanlış olarak,  
bir takım fikir blokları tarafından parsellendiği  
yüzyılımızda,*

*hiçbir kesime ve hiçbir hizip ya da  
politik  
gruba dâhil olmadığım,  
her yerde,  
her hususta ve herkese karşı  
mâkul ve iyi niyetli<sup>2</sup> olduğum hâlde,  
kimseye yaranamadım<sup>¶</sup>!  
Bu **BİR**...*

*Meğer  
beni  
sâdece  
aklıselîmim sâyesinde  
izlediğim  
ölçülü davranışlarım  
yâni  
Orta Yol<sup>3</sup> yönlendirmiş de,  
o yüzden  
bugünlere gelebilmişim...  
Bu **İKİ**...*

*Bu ölçülü davranışlarımın farkına varan,  
Rektör Yardımcı'ğına kadar yükselmiş,  
bir öğretim üyesi,  
2000'li yıllarda,  
bu ölçülü davranışlarıma dayanarak*

---

<sup>2</sup> Temiz, M., *Dilekçe Ve Mutluluğun Formülü*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,  
<http://mtemiz.com/bilim/DİLEKÇE%20VE%20MUTLULUĞUN%20FORMÜLÜ.pdf> YA DA  
<http://mtemiz.com/bilim/DİLEKÇE%20VE%20MUTLULUĞUN%20FORMÜLÜ.docx>, En Son Erişim Târihi:  
11.10.2016.

<sup>¶</sup> Bir gruba yaslanmış olsaydım, benim için, o grubun baş tacı olabilmek de elbette zor değildi.

<sup>3</sup> Temiz, M., *Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve Aşırı Uçlar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi:  
[http://mtemiz.com/bilim/EHLİ-SÜNNET%20\(ORTA%20YOL'DAN%20GİDENLER\)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.pdf](http://mtemiz.com/bilim/EHLİ-SÜNNET%20(ORTA%20YOL'DAN%20GİDENLER)%20VE%20AŞIRI%20UÇLAR.pdf), En Son Erişim Târihi:  
04.01.2014.



bana,  
“Öyleyse,  
sen kimseye kendini hiç kullandırmamışsın!”  
demişti de  
o zaman,  
‘yaranamadım’ sözünü doğuran  
olumsuz psikolojik baskının,  
onun  
bu sözüyle  
biraz  
hafiflemiş olduğunu hissetmişim,  
doğrusu...  
Çünkü  
ondan,  
‘kimseye yaranamadım’  
sözünün  
kendimce rahatlatıcı bir yorumunu  
duymuştum.

O zaman,  
“kullandırmamışsın” kelimesinin  
taşıdığı  
ilhâmdan faydalanarak,  
“Mustafa!”  
“Demek ki sen, şu ana kadar hep özgür kalmışsın!”  
”Yolun ‘Doğru Yol’dur.”  
“Bu yol ve prensibinden hiç ayrılma!”,  
demiştim  
kendi kendime...

Bu yüzdendir ki,

*ben,  
aşlında  
beni kendilerinden saymayanların hepsindendim,  
'hepsindenim' ...*

*Ama  
bu çılgınlıklar dünyâsında  
akıldışı olaylar,  
o kadar çoğaldı ki,  
ölçülü davranışın yâni Orta Yol'un,  
yalnızca  
her şey zannedilen,  
bilim ve teknolojik araştırmalar dışında  
kullanılması,  
çoktan  
unutulmuştu.*

*Öyle bir devirde yaşıyoruz ki  
bir kimse,  
kendisini  
bir gruba  
illâ girmek zorunda hissediyor ya da  
Mahalle Baskısı'yla,  
hissettiriliyor.  
Günümüzdeki mevcut havanın yanlış olan  
tarafı burasıdır.  
Özgürlük diye bağırtıyorlar ya...  
İşte  
burada dikkatli olunuz,  
şimdi!  
Aşlında  
"bu bağırtış",*

*özgürsüzlüğün içten  
feryâdudur!*

*Bu özgürlük çığlıkları  
çoğu kere,  
gerçek anlamda,  
en başta,  
özgürlüklerini kaybedenlerin,  
insânî özgürlüğe,  
hasret çığlıkları olarak  
değerlendirilmelidir!  
Çünkü  
çoğu özgürlük çığlıklarını,  
isteyerek ya da istemeyerek,  
en başta  
özgürlüklerini kaybederek,  
bir yerlerin maşaları olmuş olanlar  
atmaktadırlar.*

*Müslüman olsa bile  
bir insan,  
İslâm Ve Kültüründen habersiz olursa,  
ölçsüzlük nedeniyle  
esen rüzgârlara kolayca kapılabildiği için,  
İslâm Ve Kültürün verdiği  
inanç ve kuvvet kararlılığı enerjisinden  
mahrum olduğu için,  
bir gruba katılmak zorunlu imiş gibi,  
bir zayıflığa  
düşüyor / düşmektedir.  
Hattâ günümüzde,*

*İslâm Ve Kültür câhili kalmış  
Müslümanlar,  
sağcısı-solcusu hemen herkes,  
esen hava(lar) nedeniyle,  
bilimsel olarak tanımlanan,  
bir 'Mahalle Baskısı' altında olduğunun  
farkında bile değildir.*

*İşin  
enteresan tarafı,  
bunların  
hemen hepsi,  
özgür olduklarını haykırmaktan da  
geri kalmazlar / kalmıyorlar da...  
Bu baskının çekirdeğinde,  
'insanlar ne der', 'komşular ne der', 'arkadaşlar ne der',  
ya da 'çevreden ne derler' gibi  
düşünce kırıntılarının  
birikmiş  
olumsuz yükü vardır. Bu düşünce kırıntılarının ortak  
noktası '  
"... ne der' ... ya da  
"... desinler"  
hastalığıdır.*

*Demek ki  
anlaşıldığı kadarıyla,  
her bir  
özgürlük çılgılığı,  
gerçekte,  
birer  
özgürlüksüzlük patlamasıdır...*

*Sırf  
bu gibi baskılar ve hastalıklar sebebiyle  
bugün,  
insanlar ve de özellikle gençler,  
paylaşılmış  
durumdadırlar...  
Bu nedenle  
bir gruba mensup olan  
bir kişi,  
gerçekten  
özgür davranamıyor:  
Böyle bir kişi,  
diğer bir  
gruptan biriyle,  
gerçekten istese bile,  
açıktan açığa samîmiyet kıramıyor;  
tarafsız bir hizmet yapmak istese bile yapamıyor.  
Ve de  
tarafsız görünmeye çalışsa dahî,  
özellikle  
günümüzde,  
kendi  
yandaşları tarafından  
önce  
îkaz ediliyor,  
sonrası,  
bir şekilde,  
cezâlandırılmaya kadar gidiyor...  
Hâlbuki  
sorsanız,*

*kendisinden  
özgür kimse yoktur.*

*Bu  
kendi yandaşları tarafından  
izlenme ya da baskı altına alınmalar  
bugün,  
daha çok,  
solcu ve İnönü zihniyetliler ile  
masonik yapılar arasında,  
etkin  
bir durumda bulunmaktadır.  
Bu zihniyet mensuplarından  
uluslararası kulüplere üye olanlarla,  
çeşitli hâinlikleri nedeniyle,  
gidip  
o emperyalistlere sırnaşıp sığınarak  
onların,  
'kuçu kuçuluğunu'  
yapanlar ise,  
bence  
en özgür olmayanları  
oluşturmaktadır...*

*Herkes  
özgür olduğunu söyler  
ama  
bu satırların yazarı olarak  
bendeniz  
yalnızca  
gözlemlerime inanıyorum:*

*Ondan sonra  
ölçüsüz davranışların  
insanları  
bir bir ayırttığını<sup>4</sup>  
görürsünüz!*

*Mânevî  
hastalıkların  
her tarafı  
kaplamış olduğu,  
bir hayatta,  
artık  
ölçülü davranışların yerleri,  
nefis, hırs, ihtiras, şiddet ve zevk-ü sefâ  
istilâ  
etmiş  
durumdadır...*

*Sonuç olarak  
diyebiliriz ki,  
“Allâhü Teâlâ’ya  
tam teslim olmadan  
hiçbir  
Müslüman,  
gerçekten özgür olamaz.*

*Müslüman  
olmayanlar,  
zâten*

---

<sup>4</sup> Temiz, M., “Ama Bizleri Ayırttılar”, Bir ‘Facebook’ Diyalogu Ve Sonrast..., Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/AMA%20BİZLERİ%20Ayırttılar.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/AMA%20BİZLERİ%20Ayırttılar.doc>, En Son Erişim Târihi: 23.04.2014.

*özgür deęiller;  
nefis ve şeytanın ırgatıdırlar...*

*Gerçek özgürlüğün yolu,  
İslâm Ve Kültürümüzü özümlemekten geçiyor,  
o kadar<sup>5</sup> ...*

*İslâm 'ı  
Özümlediğın oranda  
özgür  
olabilirsin, vesselâm!”  
Üstelik  
Eşantiyonu,  
Dünyâ'daki huzur;  
nîmeti ise,  
Cennet'teki  
“kâm” ve sonsuz mutluluk!*

*Gördünüz, deęil mi?  
mü'minler,  
“kâm almayı”  
neresi için plânlamışlar?*

---

<sup>5</sup> Temiz, M., *Sonsuz Özgürlük Ve Özentinin Kozak Ve Acı Meyveleri, Mânevî Bunalım Ortamında Sağcı Ve Solcu Kutuplaşması*,  
<http://mtemiz.com/bilim/SONSUZ%20ÖZGÜRLÜK%20VE%20ÖZENTİNİN%20KOZAK%20VE%20ACI%20MEYVELERİ.pdf> YA DA  
<http://mtemiz.com/bilim/SONSUZ%20ÖZGÜRLÜK%20VE%20ÖZENTİNİN%20KOZAK%20VE%20ACI%20MEYVELERİ.doc>, En Son Erişim Tarihi: 25.03.2014.