

# MÂNEVÎ BEKÂ

*Ebedî Mutluluk*

*Hem Dünyâ hayâtında,  
hem de Âhiret'te, daha doğrusu,  
iki cihanda mutlu olmanın yâni ebedî mutluluğun  
gerek ve yeter şartı İslâmî îmâna sâhip olmaktır.*

**Prof<sup>n</sup>. Dr. Mustafa TEMİZ<sup>δ</sup>**

11. 2. 2020

*Ebedî mutluluk,  
hem  
Dünyâ hayâtında  
hem de  
Âhiret'te mutlu olmak  
demektir.*

*Mü'minler Dünyâ hayâtında,  
İslâm'ın getirdiklerine, Kur'an Ve Sünnet'e,  
daha doğrusu,  
İslâmî değerlere can-ı gönülden  
inanırlar.*

*O  
mü'minler,  
ilmi  
kendilerine*

---

<sup>α</sup>. Dosyalarda sayfa sonlarındaki [pdf](#), [html](#) uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

<sup>δ</sup> Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenecek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015).pdf)

rehber seçmenin  
verdiği  
îman gücüyle,  
hadîsi şerif ile bildirilmiş olan,  
“Dünyâ’da rahatlık yoktur”  
maddî  
huzursuzlukları duymayacak derecede  
gölgede  
bırakırlar;  
Dünyâ’da  
Âhiret mutluluğuna inanmanın  
huzûruyla yaşarlar...

İşte  
mü’minler  
Dünyâ hayâtındaki  
mutluluklarını  
sâhip  
oldukları  
bu  
îman gücüyle,  
oluşturuyorlar.

Daha doğrusu  
mü’minlerin Dünyâ’daki mutlulukları  
sâhip oldukları  
îman gücüyle elde edilir.  
Onlardaki  
bu  
îman gücü,  
aslında

*Âhiret mutluluğunu kazanmanın  
gerek ve yeter şartıdır.*

*Dolayısıyla  
ebedî mutluluk  
ancak  
mü'minler için  
geçekleşir.*

*İslâmî bilgilerin  
yâni ilmin,  
bilimsel bir disiplin içinde  
incelenmesi sonucunda  
akıl ve mantık da,*

***ebedî**  
mutluluğun  
ancak*

*mü'minlere nasip olacağını  
söylüyor / söylemektedir.*

*Ebedî mutluluğun  
“Müslümanlara” nasip olacağını  
söylemiyorum.*

*Bu  
noktaya  
özellikle dikkat  
ediniz!*

*Diyorum ki,  
**ebedî** mutluluk  
yalnızca  
mü'minlere nasip olacaktır.*

*Dünyâ'daki yaşamda*

kim olursa olsun,  
mü'minlerin dışında kalanların  
her biri,  
kendilerince  
mutluluk saydıkları,  
kısmî huzur ve zevklere  
sâhip  
olmaktadırlar.  
Sonlu olan  
bu  
nefsî aldanmalar sonludur,  
ebedîlik  
vasfından mahrumdur.

Araştırmalarımın sağlamlığına güvenerek  
diyorum ki,  
bir  
bakıma  
mânevî bekâ<sup>1</sup> demek olan,  
ebedî  
mutluluğu yakalamak demek,  
bir  
hayat tarzı kabul ederek  
İslâm'ı,  
samîmiyetle ve inançla,  
yaşamaya  
gayret etmek  
demektir.

---

<sup>1</sup> bekâ: Ölümsüzlük, ölmezlik, kalıcılık...