

**KERİMAN HÂLİS OLAYI**  
**VE**  
**MODERN GERİCİ VE YOBAZLARIN REZİLLİKLERİ**

*Gördünüz değil mi?*  
*Üstelik Milletimiz'in bütün değer*  
*yarguları da, aynı cıvık, müstehcen ve seviyesiz, bir*  
*potâ içinde, bu şekilde, yerden yere vuruluyor, eritilip değersizleştiriliyor,*  
*îtibarsızlaştırılıyor...*

*Ama bunların her birine, yeri geldiğinde,*  
*"Sen Müslüman mısın?" diye sorduğunuzda, Müslümanlığı*  
*da kimseye bırakmazlar, çoğu kere olduğu gibi... Ama dikkat ediniz,*  
*yeri geldiğinde, tabiatıyla...*

*Böyle bir ahlâksızlık ortamında,*  
*Diyânet İşleri kurumu, ne işe yarar diye, bir*  
*mü'min de, durmadan, düşünüyor, düşünüyor; Diyânet'in*  
*Reisi'nden memuruna kadar, bütün personeli, görev başında, maaşlarını alıp*  
*geçinip durularken, savcılar da, makamlarında hazır beklilyorlarken...*

*Gerçi bu olay,*  
*bir Eski Türkiye olayıydı ama*  
*Yeni Türkiye de, böyle rezilliklere, hâlâ müsâit mi,*  
*bilmiyorum?*

**Prof<sup>a</sup>. Dr. Mustafa TEMİZ<sup>δ</sup>**  
03.01.2018

## Giriş

Bu yazıda **Kerîman Hâlis Olayı ve Eski Türkiye'de**, değer yargılarımızı **îtibarsızlaştırma** ahlâksızlığına ilişkin, *bir örnek olay* göreceksiniz.

Bu ilginç olay, **Halit Turhan Bey**'in hâtıralarında yer almaktadır<sup>1</sup>.

**1932 yılında Cumhûriyet gazetesinin tertiplelediği**, güzellik yarışması-mı, **Kerîman Hâlis kazanmıştı**. Aynı yıl Belçika'nın **Spa** şehrinde, **28 ülkenin katılımıyla**, dünyâ güzellik yarışması **düzenlenmişti**. **1913 yılında doğan, Kerîman Hâlis**, *bu yarışmaya Türkiye'yi temsilen katılmıştı*.

---

<sup>δ</sup> Dosyalarda sayfa sonlarındaki **pdf, html** uzantılı ve diğer adresler tıkladığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

<sup>δ</sup> Yazar, *particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi*'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

<sup>1</sup> Turhan, H., *Osmanlı Torunu Dünyâ Güzeli*, Cumâ, Ekim 14, 2005.

Yalnız bu **noktada**, *bu olaya geçmeden önce*, 21. yüzyılın asıl **gerici** ve **yobazları** kim? **Önce**, asıl, *onları öğrenmemiz gerekiyor!*

## 21. Yüzyılın Asıl Gericisi Ve Yobazları

**Farâbi**'nin bir sözü var.

*“Doğru tektir, yanlış ise sayısız... Çocuklarınıza önce **doğruyu** öğretin ki, sonra yanlışın her çeşidinden **kendini** kolayca **koruyabilsin...**”* diyor **Farâbi**...

*Her bir **fikir**, şey ya da **olaya** ilişkin olarak, yalnız bir doğru vardır. Ama bunun, bir doğru karşı aynı konuda, **sonsuz** yakın olacak şekilde, birden fazla **yanlış** bulunur. **İslâm Ve Kültürümüz**'de, her bir **fikir**, şey ya da **olaya** ilişkin olarak **yalnızca doğrular** bildirilmiştir. Buna karşılık bugün, **Yeryüzü**'ndeki diğer bütün kültürlerin her **biri**, yüzde yüz doğru olmayan, **fikir**, şey ya da **olaya** dayalı, **yanlışlar** üzerine kuruludur. Dünyâdaki bu yanlışlık, **İnönü Ve Hempaları**'nın İslâm'ı yasaklamalarıyla, bizim Milletimize de, ister istemez, bulaştırılmıştır. **Yanlış** dayalı, Batı kültürlerinin yaygınlaştırılması için, **İnönü Ve Hempaları**'nın **dipçikli zulmü** ile de, bu **câhillik**, aynı zamanda son derece, **desteklenmiş** bulunmaktadır.*

Bu **nedenle**, **İnönü Zihniyeti**'nin günümüzdeki uzantıları ya da **Batı özlemi** içinde **yoğrulup yananlar**, önce yüzde yüz doğru olan, **İslâm Ve Kültürümüz**'ü öğrenecekleri yerde, güzelim **beyinlerini**, geçersiz **Batı safsatalarıyla** doldurmuşlar, yanlış yollara sapmış bulunmaktadırlar... Bu **Zihniyetin** tarafından, *'Buz üzerine temel kazıp yapılan binâlar'*, ne kadar ayakta kalabilir?

**İnönü**'nün **Dipçikli Zihniyeti**'nin günümüzdeki temsilcileri ve **Batı özlemcileri**, **Eski Türkiye**'de **Atatürkçülüğü** dahî, aklî düşünceden tecrit ederek, *o hâle getirmişlerdir ki, bütün müşküllerin çözümünü, çalışmadan, sloganlaştırıp* haykırmakla, *“Alâaddin'in Lâmbasına”* indirgemişlerdir. Onların bu **ölçüleri**, **ağabey** ve **büyüklerinden küçüklere** de, sanki bir miras gibi, **aktarılmaktadır** / **aktarıyor**. **Öyle** ki, *her sıkıştıklarında*, bu sloganı kullanmaya başlıyorlar, *bundan bir medet bekliyorlar...* Bu medetten, **istismar gücünün dışında**, hiçbir somut sonuç da, **tabiatıyla**, alınmış değildir / alınmıyor da!

**Onlar** şimdiye kadar **Atatürkçülüğü**, *yalnızca bir istismar kaynağı* olarak, karşılarındaki **Mü'min Müslümanları** alt etmek, *onlara baskı ve dayatmalar yapmak* veyâ akla hayâle gelmeyen iftirâlarda **bulunmak** için, *'bir güç ya da bir kalkan' şeklinde kullanmak* olarak **biliyorlar...**

Bu **tılsımın** çalışmadan işe yaramadığı, **Yeni Türkiye'de Millet ve Memleket için çalışan**, Mü'min Müslümanlarla ortaya **çıktıkça** ve de **gün geçtikçe**, bunların sayıları da **artıkça**, *artık daha da kolay*, anlaşılmaya başlamış bulunmaktadır...

**İşte** şimdi bir **düşünsenize!** *Şu içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda, Gericilik ve yobazlık asıl kime yakışıyor?*

Şimdiki Müslümanların **önemli bir kısmı** ise **Atatürkçülüğü**, *yalnızca Millet ve Memleket için çok çalışmak*, *'Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarıp geçmek' olarak yorumlamış* bulunuyorlar.

**Halkımız**, *bugün artık*, asıl **gericilerin**, *çalışmadan sloganlarla kafalarını ya da beyinlerini şartlandırıp sloganlarla otomatikleştiren*, düşünme ve çözüm **kabiliyetlerini**, *tembellikle ya da içki ve eğlencelerle*, ortadan kaldıran, *şu Eski Türkiye'deki 'kokuşmuşlar'ın bugünkü uzantıları olduğunu*; diğer taraftan asıl ilericilerin ise, *"Çalışan demir ışıldar"* sözü **gereğince**, *dürüstçe*, **çalışmayı** rehber edinmiş, *Mü'min Müslümanların olduğunu gün biliyor...*

**Sonuç** olarak bugünkü **şu** ortamda, **21. yüzyılın asıl gerici ve yobazları**, *yalnızca sloganı ve yalanbazlı algıları rehber edinen*, bu tür bir tembellikle, **R-Kopleks** hastalığının kümelenmiş olduğu, **beyinlerini**, *düşünmekten men eden çığırkanlardır.*

## **Modern Gerici Ve Yobazlarımızın Özellikleri**

**Evren ve canlıların velinîmeti<sup>2</sup>** olan, Müslüman **Mü'minler**, *çok merhâmetli oldukları için*, **bendeniz** de, bu gerici zihniyet sâhiplerine, *gerçekten çok acıyorum.* Müslüman **Mü'minler**, *kin ve garaz peşinde olmadıkları ve birinci plânda insanlığı algıladıkları için*, *geçmişten ders çıkarmış olmalarına*

---

<sup>2</sup> Temiz, M. (*Evren Ve İnsanların Velinîmeti Ve Mü'minler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNİMETİ.pdf> YA DA <http://mtemiz.pau.edu.tr/bilim/EVREN%20VE%20İNSANLARIN%20VELİNİMETİ.doc>, En Son Erişim Târîhi, 11.05.2014.

rağmen, gördükleri zulümleri affetme büyüklüğünü gösterecek bir ahlâkî olgunlukta bulunuyorlar...

**Patrik Grigoryas, 19. yüzyılın ilk yarılarında, Türk Milletini dize** getirmek için, **Rus Çarı Birinci Aleksandr'a yazdığı gayriinsânî mektubunda\***, **zehir** gibi fikirlerinin **arasında, aynen, şu da vardı**<sup>3</sup>:

**“Onların bütün meziyetleri, alâklarının sağlamlığından gelmektedir.”**

O hâlde, **ne edip edip, Türklerin ahlâklarını yok etmeliydiler... Gerçekten başardılar da...** Milletimiz'in **içindeki, bâzı sütü bozukların ahlâklarını**, ne hâle **getirdiklerini, aşağıda şimdi**, hayretle görünüz:

Yukarıda **anlatmış** olduğum, **zavallı tipten, bâzı, modern, gerici ve yobazların anlayamadıkları ya da ayırt edemedikleri veyâ tezatta kaldıkları husus, aslında çok basittir:**

Bu **zavallılar, hem görünürde Cumhûriyeti savunuyorlar, hem de Cumhûriyet'in asıl sâhipleri olan, asıl insanlarımıza karşı, Memleket ve Cumhûriyet düşmanları ile işbirliği içinde bulunuyor**, Milletin paralarını örgütlerle **carcur** etmekten çekinmiyorlar<sup>4</sup>... İçlerinde, **geçmişte**, çok sevdiğim kimselerin **de** olması **nedeniyle, bu davranışlarının**, peşin olarak, **adını söylemeye dilim varmadığından**, ancak **onlar** için, **'zavallılar' demekle yetinmek**, terbiye ve insanlığımıza daha **uygun** geliyor; **umulur ki belki islâh olurlar ümidimle birlikte...** Ama **bunlara, en hafifinden**, yukarıda değinilen bilimsel gerçekler ışığında, **gerici ve yobazlığı yakıştırmak**, çok mümkündür, **etme-bulma kânunu** nedeniyle...

**Bu modern gerici ve yobazlarımıza, aslında, çok yüklenmek de doğru** olmasa diye, **düşünüyorum**. Çünkü geçmişte ben de, **onların gittikleri,**

---

\* Onların “*izzet-i nefis sâhibidirlere*” dedikleri husûsun aslı şudur: “*Türkler, nefislerini öldürerek izzetli bir gü-çe ulaşmışlardır.*” Batılılar'ın ruhi konulardaki anlayışları yetersiz olmakla beraber, temelde, onlar Türkler'i bu ruh gücünden ayırma metotlarında isâbet etmişlerdir.

<sup>3</sup> Taşyürek, M., **Türkleri maddeten ezme güçtür**, Zaman G., 10 Ocak 1993; Tarih Konuşuyor, Aylık Degi, 1964, Sayı 1, sayfa 70.

<sup>4</sup> Haber10, **CHP ve Paralellerden İŞ Bankası'na hortum**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/19/chp-ve-paralellerden-is-bankasina-hortum>, En Son Erişim Târîhi: 18.02.2015.

bu yanlış yoldan, *teğet durumundayken*, nasıl **kurtulduğumu** unutmuş değilim<sup>5</sup>:



*Resimde, insanlardaki mânanın, “Temizlik îmandandır” hadisinin bir mucizesi gibi, maddeye yansımış bir hâlini görüyorsunuz.*

*Hiç abdestli çalışkan bir Müslüman Mü'min ile abdestsiz gezen zavallı bir tembel bir olur mu? Veyâhut ölçülü veyâ değer yargılarını uygulayan bir insanla ölçüsüz bir insan, daha doğrusu, İlâhî Kelâmı söylemek gerekirse, “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu”<sup>a</sup>?”*

<sup>5</sup> Temiz, M., *Atatürkçü Ha!, Teşhiste Sakalım Turnosol Kâğıdı Olmuştu, Artık Her Atatürkçüyüm Diyene İnanamıyorum!*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ATATÜRKÇÜ%20HA!..%20Teşhiste%20Sakalım%20Turnosol%20Kâğıdı%20Olmuştu%20Artık%20Her%20Atatürkçüyüm%20Diyene%20İnanamıyorum!...pdf>, En Son Erişim Tarihi: 20.09.2014 / <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

<sup>a</sup> Zümer Sûresi, âyet 9.

Çünkü yukarıda zavallı dediğim, modern gerici ve yobaz **zihniyete**, hattâ bizlere, geçmişte **eğitimle**, doğru olan, **Öz Kültürümüz** öğretilmedi ki... **Gerçeği** söylemek gerekirse, **denebilir** ki, bizlerle birlikte, o zavallı insanlarımızın her **biri** geçmişte, **Kültürümüz'den mahrum bırakılışlarının birer kurbanıdır**lar.

Öz Kültürümüz'den (Eğitim'den) **soyutlanarak** kurulan öğretim **sis-**  
**temimiz**, onları, dönüşüm ve gelişim özellikleri **dirilemeyecek** derecede, dü-  
şünce ve fikirlerinin **kimyâlarını** değiştirip, sabitleştirerek **ideolojileştirmiş-**  
**tir**. Onlar, artık sâbit fikirlerinin etrafında döner durur **hâle** gelmişler, çevre-  
lerine bakarak bir çıkış yapıp yeni özgür fikirler **üretemedikleri** gibi, baş-  
kaları tarafından üretilmiş yeni fikirleri de **absorbe edemedi**den **teğet** geçer  
duruma gelmiş bulunuyorlar.

Bu eğitimsiz **tahsil**, arsız kanser hücrelerine sempati duyan, **hormonlu**  
yiyeceler **gibi**, bu zavallı insanlarımızın gelişim özelliklerini anormalleştir-  
miş bulunuyor. Onlara acımamın nedeni işte bu **yüzdendir**.

Buraya kadar, **kaynaklara ve gerçeklere dayalı** olarak, yapılan analiz  
ve karşılaştırmalardan sonra şimdi bu **zavallılıklara**, somut örnekler **vermek**  
de **mümkündür**:

Yukarıda **İstanbul'un** kirlilik haritasının **üst** kısmında, **Eski Tür-**  
**kiye'de** o zamanlarda ilerici **görünümlü** olan, bugünkü o modern **gerici** ve  
yobazların maddî başarısızlıklarıyla, **bunun yansıttığı**, mânevî ruh **fakirliği**  
ve alttaki haritada görülen, **Yeni Türkiye'deki** kirlilik haritası ise, Mü'min  
Müslümanların, hem **başarılı** maddî **çalışmaları** ve hem de **mânevî ruh ay-**  
**dınlıkları** hakkında, güzel somut bir birer örnek oluşturuyor **mu?**

Ne demiş **atalarımız**, “Kişininin fikri **ne** ise, **zikri** (burada işi) de o-  
dur” dememişler **mi?**

Buraya **kadar**, modern **gerici** ve **yobazların**, **bilimsel** olarak, tanıtıl-  
malarının ana **hedefinin** yalnızca, aşağıdaki yazıda geçen, modern **gerici** ve  
yobazlarımızın **zihni ruhsal yapılarının**, **sırf** daha iyi anlaşılması açısından  
**olduğu**, zannediyorum, **anlaşılmış** olmalıdır!



## İslâm'ı Bitirmenin (Yenmenin) Zaferi

1932 yılında **Cumhûriyet** gazetesinin tertiplelediği, *güzellik yarışmasını kazanan*, 1913 doğumlu, **Kerîman Hâlis** aynı yıl, **Türkiye**'yi temsilen, **Belçika**'nın **Spa** şehrinde, 28 ülkenin katılımıyla, dünyâ güzellik yarışmasına da katılmıştı...

“Günlerce **Spa** şehrinde kalan **güzeller**, çeşitli kişilerle görüştü ve konuştular. Yarışma gününde **jürinin** önünde kızlar birer birer geçip giyimleriyle, **bakışlarıyla**, **tebessümleriyle** **puan** toplamaya çalıştılar.”

“**Jüri** salona **geçip**, **puan** değerlendirmesi yapmak istedi. **Başkan** kürsüye geçerek:

“Sayın **jüri üyeleri**, bugün **Avrupa**'nın, **Hristiyanlığın** zaferini kutluyoruz. **1400** senedir dünyâ üzerinde **hâkimiyetini** sürdüren **İslâmiyet** artık **bitmiştir**. Onu **Avrupa** bitirmiştir. Bir zamanlar sokağı bile, pencere arkasından seyredabilen Müslüman kadınların temsilcisi **Türk** güzeli **Kerîman**, **mayo** ile aramızdadır. Bu **kızı**, zaferimizin **tâci** kabul edeceğiz, onu **kraliçe** seçeceğiz.

“Ondan daha güzel varmış, yokmuş bu **önemli** değil... Bu sene **güzellik** kraliçesi **seçmiyoruz**. Bu sene **İslâm**'ı **yenmenin** zaferini kutluyoruz. **Avrupa**'nın zaferini kutluyoruz.”

“Bir zamanlar **Fransa**'da oynanan **dansa** müdâhalede bulunan **Kanûnî Sultan Süleyman**'ın torunu, işte **mayo** ve **sütyen** ile önümüzdedir. Kendini bizlere beğendirmek istemektedir. Biz de bize uyan bu **kızı** beğendik. Müslümanların geleceğinin **böyle** olması temennisiyle **Türk** güzelini dünyâ güzeli olarak **seçiyoruz**. Fakat kadehlerimizi **Avrupa**'nın **zaferi** için kaldıracamız.”

“Böylece, **Kerîman Hâlis** dünyâ güzeli seçildi. Resimleri gazetelerde basıldı. Hattâ kartpostal yapılarak satıldı, elden ele dolaştı.”

Bugün **düşmanlarımız**, bizleri **özgürleştirmek** (!) (aslında özgürsüzleştirmek) için, mânevîyatımızdaki **tahrîbâtı** tamamlamaya **çalışıyorlar**. Bir taraftan da, **Anadolu'nun Uyutulan Devi**'nin uyanmaması için, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. İçimize yerleştirdikleri **adamları**, elde ettikleri **hâinler** vâsıtasıyla **Milletimizi**, çeşitli fikirlere bölerek, **güçsüzleştirip**, gerçeği anla-

yan vatan evlatlarını *susturma* yollarını *işletiyorlar*. Bu *sinsi plân*, *Keriman Halis Olayı* ile *oldukça uç yapmış*, bugün ise buna *eklenenlerle*, *Batının ikiyüzü*, *oldukça gün yüzüne*<sup>6</sup> çıkmış bulunuyor, *artık...*

Eski Türkiye’de uygulanan **politikalarla**, günümüzde kadınlarımızın *bütün gizli ve saygın tarafları çırılçıplak* ortaya dökülerek, **saygınlıkları** târümâr edilmiş durumda **bulunuyor**. Bunu **da**, bir gazeteden yapılmış olan, **örnek** bir alıntıyla, **somutlaştırmak** istiyorum:

### Çürümüşlük Ve de Saygısızlığın Bu Derecesi

“Gazetenin hafta sonu ilâvelerini yapan **ekibin** toplantısına **Ertuğrul Özkök** de katılmış. **30 kişilik ekibin Bebek Ambassador**’daki toplantısında yaşananları **Arman** köşesinde **anlatıyor...**”

“Masadakilerin çoğunda **dövme** var.”

“Kimi omzuna, kimi koluna, kimi boynuna, kimi bileğine, kimi sırtına yaptırmış...”

“Bu dövme denilen şey **manyak** bir şey biliyorsunuz, bir kere yaptıınca kendini **alamıyorsun**, daha fazla yaptırmak istiyorsun, bir de yeri önemli, öyle bir yerde olsun **ki**, birileri ‘Aaa ne güzel olmuş!’ desin.”

“Benimki sağ mememin yanında, daha doğrusu sağ mememin yanağı ile kol altımın arasında diklemesine duruyor, sâdece **bikini** ya da askılı elbise giydiğim zaman görülyüyor.”

“Bence çok estetik...”

“Hem seviyorum hem de gurur duyuyorum çünkü sevdiğim adamın adı yazıyor: **Ömer**.”

“Veeeeeeee gösteriyorum...”

---

<sup>6</sup> Dünya Gerçekleri, 1932 yılında belçikada yapılan güzellik yarışması Keriman halis, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://dunyagerceklerim.blogspot.com.tr/2013/01/1932-ynda-belcikada-yaplan-guzellik.html> YA DA diğer Kaynaklar: *Yalan Söyleyen Târih Utansın* Mustafa Müftüoğlu, *Yeni Rehber Ansiklopedisi*, Târihî ve Dinî Gerçekler, Son Erişim Târihi: 06.09.2014.



*Hemen gırgır başlıyor tabii...”*

*“Keşke sola yaptırsaydın, kalbimin üstüne sevgilimin adını yazdırdım!”  
diye hava atardın, “İş mi şimdi sağ meme...”*

*“Dövmeci çocuğun tersine geliyordu” diyorum.*

*“E peki niye meme yani?” diyor bir başkası...*

*“Ne bileyim ikimizin de sevdiği bir organ, hem de orijinal bir yer...”*

*“Yine gülüyoruz.”*

*“Peki, niye sevgilinin adı?”*

*“İşte o anda tartışma alevleniyor.”*

*“Cumbur cemaat bana yükleniyorlar.”*

*“Neden efendim Alya yazdırmamışım, erkekler geçiciymiş, kalıcı olan  
çocuklarmış.”*

*“Ayrılırsanız ne olacak?” diyorlar, “Sildirecek misin?”*

*“O kadar karakersiz miyim, tabii ki sildirmeyeceğim!”*

*“Ve gecenin sorusu geliyor:”*

*“İyi de memesinde Ömer yazan kadınla kim sevişmek ister!”*

*“Allah Allah!” diyorum, “Ne alakası var?”*

*“Bütün romantizmin şehvetin içine eder” diyorlar. “Bir de niye yani?”*

*“Sizi hesapçılar!” diyorum “O adam benim hayâtıma damgasını vurdu,  
tenime onun adını vurdurmuşum çok mu? Bir gün ayrılısak da bu gerçek*

değişmeyecek ki, bir başka birini sevsem de **Ömer** vardı, benim hayâtımdaydı, varsın sağ mememde adı dursun...”

“Ama tabii **kimseyi** iknâ edebilmem mümkün **olmuyor.**”

“Bu sefer **ben** yükleniyorum, “Belki de **siz**, hayâtınızdaki adamları bu kadınları onların isimlerini bedenlerinize yazdıracak kadar **sevemiyorsunuz**, **güvenemiyorsunuz...**”

“Tartışma **uzayuuup** giderken, **Özkök** duruma el koyuyor:”

“Ne var **canım**” diyor, “Ayrırlarsa **Ömer**’in başına bir **Hz. koyar** olur **biter...** Benim inancım der, geçer gider...”

“Tartışmayı **kahkahalarla** bitiriyoruz...<sup>7</sup>”

**Patrik Grigoryas**, “Yapılacak olan, **Türklere** hissettirmeden bünyelerindeki **tahrîbâtı** tamamlamaktır.” demişti ya! **Gerçekten** ‘hissettirmeden’ çalışmış oldukları, **anlaşılmıyor mu, şimdi!**

İşte **bunlar** dinî konularda, **insanlarımızın** ne kadar boş hâle getirildiğinin birer örneğidir, **işte...** Gerçekten, **Patrik Grigoryas**’ın ileri sürdüğü fikirlerin tuttuğu **görölmüyor mu?**

## Sonuç

Gördünüz değil **mi?**

Üstelik **Milletimiz**’in bütün değer **yargıları** da, **aynı civık**, **müstehcen** ve **seviyesiz**, bir **pota** içinde, **bu şekilde**, yerden **yere** vuruluyor, **eritilip** değersizleştiriliyor, **îtibarsızlaştırılıyor...**

Ama bunların her birine, **yeri geldiğinde**, “Sen Müslüman **mısın?**” diye **sorduğunuzda**, **Müslümanlığı** da **kimseye bırakmazlar**, çoğu kere olduğu gibi... **Ama dikkat** ediniz, **yeri geldiğinde**, **tabiatıyla...**

---

<sup>7</sup> Özkök E., **Özkök’ün Hz. Ömer Gafı**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.haber10.com/haber/135326/>, En Son Erişim Tarihi: 06.09.2014.

Böyle bir **ahlâksızlık** ortamında, **Diyânet İşleri** kurumu, *ne işe yarar diye*, bir **mü'min** de, *durmadan, düşünedurur*, düşünedurur; **Diyânet'in Re-isi**'nden memuruna kadar, bütün **personeli**, *görev başında*, maaşlarını alıp geçinip durularken, *savcılar da*, makamlarında hazır **bekliyorlarken**...

**Gerçi bu olay**, bir *Eski Türkiye olayıydı* ama *Yeni Türkiye de*, böyle rezilliklere, *hâlâ müsâit mi*, bilmiyorum?