

KENDİNİ BEĞENMEK İSTEKLER, ARZULAR

Profⁿ. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

15.10.2017

“Rab ’binize *yalvara*
yalvara ve *gizlice duâ ediniz*. Çünkü
O, haddi aşanları sevmeyiz”

A’raf Sûresi, âyet 55”

“Âlemlerin *Rab ’bi olan Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz!*”
Tekvir Sûresi, âyet 29

“Kim doğru yola gelirse
sırf kendi *iyiliği* için gelir. Kim de saparsa
ancak kendi *aleyhine* sapar. Hiçbir günahkâr başkasının
günah yükünü *çekmez*. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azap
edecek *değiliz*”

İsraf Sûresi, âyet 15”

Giriş

Arapça’da ‘üçub’ adı verilen, insanın kendi nefsini beğenip üstün tutmasını İslâm, şeytanın sıfatları arasında saymaktadır. Nitekim Mehmed Zahit Korku Hazretleri’nin, “İnsanın kendini beğenmesi, kötülük olarak kendine yeter” şeklindeki sözünü, şu anda kulaklarımda çınlar gibi, hâlâ duyar gibiyim.

İnsan, *bâzen farkında olmadan da*, kendini beğenme hatâsına düşmektedir. *Böyle durumlarda*, insanın kendi nefsinde açılan *yanarın* tâmir edilmesi için, *gayret sarfedilmesini tavsiye ediyorum*, eğer sonsuzluk âlemindeki *mutlulukları* önemseyecek bir ruhsal uyanıklığınız *olabilir* diye...

İnsanın kalbinde, *daha çok, korku* ve *ümit* hâkimdir. *Dolayısıyla*, özellikle bir *mü’min*, *avı karşısındaki bir kedinin dikkat ve hassâsiyetiyle*, her an kalbini *gözlemelidir!*

^δ Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^ε Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, *Türkiye Gemisi*’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini *tklayabilirler*:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

İslâmiyet'in esaslarına göre bir **mü'min**, *Allâhü Teâlâ* karşısında, bildiğiniz gibi, **korku ile ümit** arasında olmalıdır!

Bilmem biliyor **musunuz**? Peygamberimiz (SAV), “*Ümmetim 73 gruba ayrılacak... Bunlardan yalnız Ehl-i Sünnet Yolu'nda olanlar kurtulacaktır.*” **demıştır**... Arapça'da ‘**sünnet**’ kelimesinin anlamı, ‘**orta**’ olduğuna göre, şimdi, *Ehl-i Sünnet Yolu'nun*, “Orta Yolda Gidenler” anlamına geldiği anlaşılıyor **mu**? Demek ki **İslâm**'da, her bir konuda, **aşırılık** yoktur ama genel olarak, **orta** ölçülü olmak vardır.

Hâl böyle olunca, bir insan, **korku** ve **ümidi**, öyle bir **ölçü** içinde tutmalıdır ki **bu**, *İslâmiyet*'te *Ehl-i Sünnet Yolu'na uygun* olmalı! Öyle değil **mi**?

Korku Ve Ümit

Şimdi burada hemen, korku ve ümidin, ‘*Ehl-i Sünnet Yolu'na uygunluğunun ölçüsü nedir?*’ Ya da hayâtın belli periyotlarında, ‘*Korku ve ümidin Ehl-i Sünnet Yolu'ndaki orta ölçüsü nedir?*’ diye bir **soru** sorulabilir, değil **mi**?

‘*Haşyetullah*’ denilen, Allah (CC) **korkusu** var **ya**... *İslâm*'a göre, biliyorsunuz **ki**, *hayatta iken*, **Allah (CC) korkusu**, ‘*ümit etmekten*’ daha **baskın** olmalıdır! Ki **böylece**, *hayatta günahlardan uzak kalmak*, belki biraz daha, *mümkün olur / olabilir*, öyle değil **mi**?

Diğer taraftan, ölüm **anında**, *ölüme yaklaşıldığı sıralarda*, **örneğin** ölüm döşeginde **nasıl** davranacağımızı bir düşünelim. Hemen belirtmekte fayda vardır **ki**, “*Kulum beni nasıl tahayyül ederse, ben onu o şekilde karşılarım.*” Hadîsi Şerifi'ne göre, *ölüme yaklaşıldığı sıralarda*, insandaki **ümidin**, *korkudan daha fazla*, olması gerekiyor / gerekmektedir!

Her ne kadar Allâhü Teâlâ'nın bahsettiği lütuflar nedeniyle, ‘*Asr-ı Saâdetim*’ dediğim, hayâtımın bir **bölümünde**¹, *çok iyi* insanlarla karşılaşmama ve **hattâ** bu örnek insanlarla, *çok iyi ilişkiler kurmama* rağmen, bâzen **öyle** kalbî hatâlarla karşılaşıyorum **ki**, *o anda*, ruhî **dengem** birden sarsılır duruma düşüyor / düşmektedir.

¹ Temiz, M., *Bir Hayat Da Böyle Geçti* (pdf), Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf) YA DA [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).docx](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx), En Son Erişim Târîhi: 19.05.2015, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Siz de, böyle durumlarla karşılaşılıyor musunuz, bilmiyorum?

Öyle ki geçmişte, örneğin Muhterem Mutasavvuf Mehmet Zahid Kotku Haz-retleri, Muhterem Prof. Dr. Esat Çoşan Hoca Efendi ve de çok sayıp sevdi-ğim, takdir ettiğim, Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca Efendi gibi, âlim-lerle ilişkilerimden, büyük ilgi, güven ve lütuflar görmüştüm.

Bu muhteremlerin, kendi yerlerine geçirerek, bana, mevcut cemaate namaz kıldırma güvenini bile göstermiş olmalarına² rağmen, yine de yeteri kadar, olgunlaşmamışım, demek ki... Olgunluğun sonunun olmadığı, buradan da belli oluyor ya, görüyorsunuz... Hattâ zaman zaman, öyle oluyor ki, nefsimin gizlice başkaldırmasının farkına varamıyorum; farkına vasam bile, maskesini kaldırarak, hîlesini keşfetmekte, çoğu kere, zorlanabiliyorum! Nefis bu, kolay mı?

Böyle anlarda, bu ‘canavar benliğin tepesine’, hemen binmek, bir balyoz indirmek gereklidir, diye düşünüyorum. Ne dersiniz?

Kalbin Hedefe Odaklanması

“Evren’de boş kalan yer mutlaka doldurulur” kânunu gereğince, hayatta kalbin, her an, faydalı şeylerle meşgul edilmesi gerekir. En azından ona, bir hedef tâyin etmelidir!

Bu nedenle yeri gelmişken, kalbî hedefimi, size de söylememde bir mahzur görmüyorum, doğrusu:

Geçmişte elimin, kazâra, çay suyuyla, yanmasından duyduğum acıyı hiç unutamam. Bu acının yardımıyla sonunda, nefsimin en güzel somut hedefini seçip, bunu biraz daha açıklamak için sözü, biraz daha, uzatmış buluyorum.

Neydi o hedef?

² Temiz, M., *Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf) YA DA [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).docx](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx), En Son Erişim Târîhi: 19.05.2015, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Hedefin somut olması, en güzel taraftır, *tabiatıyla*... Ve de bu **hedef**, *insanın her an*, ‘kendini, kendi nefisini’ **sıfır**, *yâni yok sayması*, başka bir ifâdeyle kısaca, **mahfiyet**³ *idi*.

Olumlu, Olumsuz İstekler

2000’li yıllarda, *Üniversite’de odamda otururken*, bir öğretim üyesi **arkadaş** kapıyı **vurmuş**, *ardından kapıyı açıp*, selâm vererek, *ne yaptığımı sormuştu*. Burada belirtmek istediğim **hedef** işte, *arkadaşa*, o sırada, *vermiş olduğum*, **cevâbın** içinde bulunuyor:

Arkadaşa cevâbım, *aynen şöyle* olmuştu:

“*Mahviyetimin yarıçapını*, *sonsuz* kadar *büyütmeye çalışıyorum*.”

Hayâtımın sonuna kadar, **nefsimi**, bu hâle zorlamaya **kararlıyım**, işte... Bu **metodu**, size de **tavsiye** ederim / *ediyorum*, eğer isterseniz?

Sonuç

İslâmî İnancımıza göre, **muvaflâkiyet**, *yalnızca Allah’tandır* (CC); ancak **O’nun dilemesiyledir**⁴. Çünkü “*Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir-İnsan Sûresi, âyet 30*”.

Bizler gibi insanların **ellerinde**, *yalnızca özgür irâdelerimizle*, **isteme** (k), talep etme (k), *niyet etme* (k) **yetkisi** vardır, o kadar... Allah (CC), *bu istekleri* ya kabul **etmekte** ya da **etmemektedir**.

Bununla beraber, kulun istek ve **arzûları**, *İslâmî İstikâmet doğrultusunda ise*, yine de kaybolmamakta, **niyet** ya da **duâ** edenin lehine, başka bir şekilde de olsa, **mutlaka değerlendirilmektedir**.

Eğer kulun istek ve **arzûları**, *İslâmî İstikâmet doğrultusunda değilse*, istek **sâhibi** genel olarak, *en azından*, **Allâhü Teâlâ**’nın bir ikâzına mâ-

³ Temiz, M., *Mahviyet*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/mahviyet.doc>, En Son Erişim Târihi, 07.04.2014.

⁴ Temiz, M., *Allah’ın (CC) Dilemesi, İyi Niyet (Pozitif Düşünce) Ve Ümit*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20DILEMESI,%20IYI%20NIYET%20\(POZITIF%20DUSUNCE\)%20VE%20UMIT%20\(PDF\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20DILEMESI,%20IYI%20NIYET%20(POZITIF%20DUSUNCE)%20VE%20UMIT%20(PDF).pdf) YA DA [http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20\(CC\)%20DILEMESI,%20IYI%20NIYET%20\(POZITIF%20DUSUNCE\)%20VE%20UMIT%20\(PDF\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/ALLAH'IN%20(CC)%20DILEMESI,%20IYI%20NIYET%20(POZITIF%20DUSUNCE)%20VE%20UMIT%20(PDF).pdf), En Son Erişim Târihi, 07.04.2014.

ruz kalmaktadır / kalır... **Bu** îkâz, duruma, zamana, kişinin istek ve **arzûlarının** cinsine göre değişmektedir / değişebilir.

Îkâzın en **azı**, kişinin istek ve **arzûları** niyet aşamasında kalmış ise, hiçbir karşılık verilmemesi olarak düşünülebilir. Örneğin kulun istek ve **arzûları**, İslâmî **İstikâmet** doğrultusunda olsa da, **onlar** Allâhü Teâlâ tarafından kabul **edilip** yerine getirilmeyebilir. Çünkü kişi tarafından iyi zannedilen düşünceler sonuçta, kişinin lehinde olmayabilir. Allâhü Teâlâ, “Sizin hayır gördüğünüzde hayırsızlık; hayırsız gördüğünüzde hayır olabilir; siz bilemezsiniz” şeklindeki mesajını daha önce Peygamberi SAV) ile kullarına iletmiştir. Bununla berâber **kula**, bu iyi niyetlerinden dolayı, en az, bir **birim** sevap verilir / verilebilir. Kulun istek ve **arzûlarının** kabul olması hâlindeki sevâbı ise, en az on birim olur / olabilir.

Hâlbuki Müslümanın istek ve **arzûları**, İslâmî **İstikâmet** doğrultusunda olmasa ve de bu olumsuz istek ve **arzûlar**, Allâhü Teâlâ tarafından kabul edilip yerine getirilmese; **kula**, bu **kötü** niyetlerinden dolayı, durum, zaman ve yerine göre, günahın yazılmadığı durumlar da vardır. Kulun **kötü** niyetlerinin tahakkuk etmesi hâlinde ise, bu **kötü** niyetlerin kazanacağı günah da, en az, bir birim olur.