

"KAYBETMEK" deyince,

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ*

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniđi Anabilim Dalı'nda

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

29.05.2021

Yazarın:

Web Sayfasının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/>

Hayâtının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

Diđer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Ulaşmak istediđiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.

En Büyük Kayıp

En büyük kayıp bana göre, *ebedî Âhiret mutluluğudur*. Biliyorsunuzdur Âhiret'te hesap vemeye" inanmamak, *îmansızlık alâmetlerinden biridir*.

Çünkü İmanın Şartları 1) Allah'ın (CC) varlığına ve birliğine inanmak, 2) Meleklerine yâni meleklerin hak olduğuna inanmak 3) Allah'ın (CC) gönderdiği kitapların hak olduğuna inanmak, 4) Allah'ın (CC) gönderdiği Peygamberlerin hak olduklarına inanmak, 5) Âhiret Günü'ne, Âhiret'teki hesâbın hak

* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

olduđuna inanmak, 6) Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan (CC) olduđuna inanmaktan ibârettir. İslâm'da bu 6 şartta inanan Müslümana mü'min denir.

Âhiret Günü'ne inanmayan yâni “**Âhiret'te** hesap vemeye” inanmayan biri ile karşılaşan Hz. Ali ona şöyle der:

“Sen ibâdet etmiyorsun. Bu nedenle bu hayatta ben sana göre biraz daha yüklüyüm. Çünkü mutluyum ama ben ibâdet ettiđim, Kıyâmet ve Hesap gününe inandıđım için rahatım sana göre biraz daha az olabilir... Ama bu sonlu Dünyâ'da sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Dünyânın nîmetlerinden ikimiz de aşağı yukarı aynı oranda faydalanıyoruz. Tabiatıyla, senin külfetin bana göre biraz daha az olabilir.”

“Şimdi, öldükten sonra ikimizin durumuna berâberce bir göz atalım:”

“Sen, toprak olacađın için ne huzur ne de cezâ göreceđini düşünüyorsun. Ben ise, Cennet'e gitmek ve Âhiret âleminde cezâ görmemek için, Dünyâda yaptıđım ibâdetlerin sonsuz ve mutlu bir hayâta sebep olacađına inanıyorum.”

“Öldüğümüz zaman diyelim ki, benim inancım değil de, senin inancın gerçekleşmiş olsun. O zaman ne olur?”

“Ben de senin gibi toprak olurum. Böyle bir durumda benim zararım sana göre sâdece şu kısa süreli Dünyâ'da yapmış olduđum ibâdetler için harcadıđım emek ve zaman olur, o kadar...”

“Sonunda senin inancın gerçekse, sen de ben de toprak olur gideriz. Hiç birimiz sonsuz süren bir zaman içinde cezâ ve mutsuzlukla karşılaşmayız.” Şimdi gel, bunun tam tersini düşünelim:”

“Öldüğümüzde, senin inancın değil de benim inancım gerçekleşirse, o zaman neler olur, berâberce bir düşünelim! Olacak olan şu:”

“Şâyet benim inancım gerçekse, o zaman ben Cennet’te sonu olmayan mutlu bir hayat yaşayacağım... Sen ise Cehennem’de sonu olmayan cezâyla karşı karşıya bulunacaksın.”

“Şimdi buna göre bir daha düşün!”

“Şu kısa süreli Dünyâ’da itikâdı daha mantıklı, tutarlı ve gerçekçi olan hangimiz oluyor? Yâni ben mü’min Müslüman’ım, sen inançsız olduğuna göre:”

“O zaman senin inancın gerçekse ben de senin gibi inanırsam, sonunda öldüğümüzde ikimiz de toprak oluruz, hiçbir mutsuzluk görmeyiz. Ama benim inancım gerçekse, sen de benim gibi inanırsan, ikimizde ebedî olarak Cennet’te oluruz.”

“Fakat benim inancım gerçek iken, sen benim gibi inanmıyorsan, o zaman ben Cennet’te iken sen sonsuz ve ebedî olarak Cehennem’de ıstırap içinde bulunursun! Öyle değil mi?”

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda bir öğretim üyesi olarak, üniversitelerde yıllarca hizmet görmüş emekli bir bilim insanı olarak, bendeniz hep, akıl, mantık ve bilim yoluyla da olsa, ateistler, müşrikler, itikâdî sapıklar ve kâfirler için, ümit verici gerçek bir izah yolu bulamamanın, ne yazık ki, üzüntüsü içinde bulunuyorum...

Vay da Vay! (pdf)

<http://mtemiz.com/bilim/VAY%20DA%20VAY.pdf>