

## **KASTÎ ÇELİŐKI**

**Özler:**

“Aklın ve Mantığın Marazî  
İnversiyonu, ”Batılı emperyalistler için,  
asıl olan bilimden ziyâde, bütün dünyâ zenginliklerini  
sömürebilmek maksadıyla yine kendilerinin  
parola şeklinde ifâde ettikleri, “Bir  
damla petrol için bir damla kan” şeklindeki  
Churchill (çörçil) formülü çerçevesinde insanları, özellikle de,  
Zengin İslâm ülkelerindeki Müslümanların câhil bırakılmasıdır.

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ<sup>δ</sup>**

5.1.2020

*Bilim diliyle konuşan,  
bilime taparcasına değer verenlerin  
ağzlarında,  
“gerçek” kelimesinin  
çok sık  
tekrarlandığını  
bilirsiniz.  
Bu kelime,  
Kültüümüz’ün ve  
Halkımız’ın dilindeki  
“doğru”  
kelimesinin  
“bilim”  
dilindeki karşılığıdır.*

---

<sup>δ</sup> Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:  
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015).pdf)

*Gerçek kelimesinin derinliğine inildiğinde,  
'eksiksiz, kesin' anlamlarına  
rastlarsınız.  
Hâlbuki  
bilim'in sonuçlarında,  
hiç de  
"% 100 kesinlik"  
yoktur.  
Bilimde  
her zaman  
bir hatâ payına rastlamak  
mümkündür.*

*Bilim'e verilen  
çağdaş önemi göz önüne aldığınızda,  
bu çelişkiyi  
"sessizce" kabul etmek,  
"vahiy" ve kesin bilgiler konusunda,  
bir şey bilmeyen insanları,  
aslında  
tam anlamıyla,  
bir nevi  
aldatmak ya da aşağılamaktır.*

*Neden aldatmak ya da aşağılamak?*

*Şimdi,  
asıl  
bunun iç yüzünü,  
biraz*

*deşelemek gerekiyor:*

*Bir taraftan,  
gelecek  
bütün  
devirlerin ihtiyaçlarına göre gönderilmiş,  
“% 100 kesin ”  
ya da gerçek bilgilere dayanmış,  
ilâhî bir din olan  
İslâm ’ı  
‘hurafe’ diye reddedeceksin,  
diğer taraftan da;  
bütün  
sonuçları yaklaşık hatâlara dayandırılan  
bilimi  
çelişkilerden kurtaramayacaksın!  
Buna rağmen  
ona  
bir din gibi de tapacaksın...  
Bu davranışa bilim diliyle,  
“çelişki”,  
daha açıkçası,  
“Aklın Tersine Dönmesi” ya da  
‘Aklın İnversion’u,  
yâni sizin anlacağınız,  
aklın  
tersine çalışması denmez mi?  
Nitekim  
bu nedenle  
bendeniz*

buna  
bir bilim ve ilim adamı olarak,  
“Aklın Ve Mantığın Marazî İnversonu”  
diyorum...

Aklım başıma gelip  
İslâm Ve Kültürümüzü,  
bilimsel metotlarla incelemeye başlayarak  
kazandığım  
bilgi birikimim arttıkça,  
artık  
şunu  
hemen görmeye başlamış  
bulunuyorum:

Batılıların içine yuvarlanmış oldukları,  
“Aklın ve Mantığın Marazî İnversonu” adını verdiğim,  
bu  
müthiş  
hastalık sonucu olarak,  
bu gün  
açıkça  
artık görülüyor ki,  
meselâ  
İslâm Ve Kültürümüz ’ün  
temel  
esaslarından  
biri,  
“İnsan Hakları” olarak görülüyorken / gözlemleniyorken  
Batı kültürünün  
temel esaslarından birinin ise,

sanki  
“İnsan Haksızlıkları”  
olarak  
gözlemleniyor olmasıdır.

Öneğin 2019 Nobel Edebiyat Ödülü,  
kime verildi,  
biliyor musunuz?  
Bosna'daki  
soykırım destekçisi  
Avusturyalı yazar  
Peter Handke'ne verildi<sup>1</sup>.

Peki,  
Arakan'da  
hâlâ  
soykırımı devam eden  
insanlık düşmanı ya da  
“İnsan Haksızlıkları”  
örneği kim?  
Nobel Ödüllü Myanmar Lideri  
Aung San Suu Cui<sup>2</sup> ...

Milletimiz'in  
akıllarını, âdetlerini, an'anelerini, yaşam tarzlarını,  
duyuş, düşünüş ve düşünme tarzlarını;  
sırf  
çağdaşlaşmak, aydınlanmak (!),

---

<sup>1</sup> <https://www.aa.com.tr/tr/dunya/soykirim-inkarcisina-verilen-nobel-odulu-onceki-tartismali-kararlari-hatirlatti/1669070> ya da <https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16477>

<sup>2</sup> <https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/16477>

*başkalarına özentî uğruna,  
'ters işler'  
biçime sokmanın  
tek ve yegâne yolu,  
Milletimiz'i İslâmî ve Kültürel açıdan,  
câhil bırakmaktı ve  
ne yazık ki,  
Eski Türkiye'deyken  
onu  
başarmışlardı...*

*Bu gün  
Milletimiz,  
bu başarılmışlığın ezikliği içinde,  
yeniden  
kendine gelme çabası kavgasıyla  
karşı karşıya  
bulunmaktadır.*

*İslâm ve Kültürümüz'de okumak,  
câhillikten kurtulmak,  
Allah'ın (CC) emridir.*

*Bunun  
farkına varan  
Müslümanlar,  
bu kuralı çalıştırmaya başlayınca,  
içteki  
hâinlerle ve  
emperyalist taşeronlarla birlikte,  
etkin düşman güçleri,*

onların  
çocuklarının

o

İslâm şuuru içinde  
okumalarından ürktükleri için,  
çeşitli bahânelerle,  
okullarımızda  
müfredat deęişikliği yapmayı,  
bu eğitimi yerleştirmeyi,  
bütün  
güçleriyle  
engellemektedirler.

Milletimizi bozmak için  
hiçbir fırsatı  
kaçırmak istemiyorlar...

Örneęin

Kültürümüz'de

“utanmak baştan sonuna kadar hayır”  
kabul edilir.

Ama

bu bugün,  
uyguladıkları

“Aklın ve Mantıęın Marazî İnversonu” sâyesinde,

artık

bu,

ayıp kabul ediliyor;

tersine

bir noksanlık

kabul ediliyor...

Bosna'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesi, İsveç Kraliyet Akademisinin daha önce verdiği ve tartışmalara neden olan ödülleri akillara getirdi



## Soykırım inkarcısına verilen Nobel Ödülü geçmişteki tartışmalı kararları hatırlattı

Nobel Komitesi Üyesi **Gun-Britt Sundström**, bu yıl edebiyat ödülünün Handke'ye verilmesinin hemen akabinde, geçen yılki cinsel taciz skandalının ardından komitede gerekli değişikliklerin yapılmadığını ve bu yılki **Handke kararını da sebep göstererek üyelikten istifa etti**



### PETER HANDKE

2019 - Nobel Edebiyat Ödülü

Soykırım ve savaş suçlarından yargılanması sürerken cezaevinde ölen eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getiren Handke'nin, ödüle layık görülmesi, Bosna Hersek ve Kosova'da büyük tartışmalara neden olurken uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekti



### AVRUPA BİRLİĞİ (AB)

2012 - Nobel Barış Ödülü

AB'nin ekonomik sorunlarla boğuşması ve silah sattığı iddialarıyla tepki toplamıştı



### AFRİKALİ ÇEVRE EYLEMCİSİ WANGARI MAATHAI

2004 - Nobel Barış Ödülü

AIDS virüsünün siyahileri yok etmek için Batılılar tarafından hazırlandığını savunması üzerine tepki toplamıştı



### ESKİ ABD BAŞKANI BARACK OBAMA

2009 - Nobel Barış Ödülü

Göreve başlamasının henüz dokuzuncu ayında verilmesi nedeniyle tepki çekmişti



### MYANMAR LİDERİ AUNG SAN SUU ÇII

1991 - Nobel Barış Ödülü

Araçlı Müslümanlara yönelik zulmün durdurulması için bugün bile sessiz kalması nedeniyle tepki toplamaya devam ediyor



### HENRY KISSINGER

1973 - Nobel Barış Ödülü

Vietnam Savaşı'nın o dönem devam etmesi ve barışın sağlanmaması gerekçesiyle tepki çekmişti

*Batı kültürününün temel esaslarından biri olan, "İnsan Haksızlıkları" uygulamaları*



*Kültürümüz 'de  
flörtlük,  
kız-oğlan arkadaşlığı,  
ayıp ve günah kabul edilir.*

*Ama  
bu bugün  
bu da  
unutuldu,  
flörtlük  
normalleşti;*

*Aklın ve Mantiğin Marazî İnversiyonu sâyesinde,  
flörtlük yapmamak  
ayıp oldu;  
aynı şekilde  
açıkta  
kadın-erkek öpüşmesinde olduğu gibi...*

*Hâlbuki  
Kültürümüz 'de,  
zarûret hâli hâriç,  
kadının  
başkalarıyla  
ilişki kurması kabul edilemez.*

*Ama bu bugün,  
bu da  
Aklın ve Mantiğin Marazî İnversiyonu sâyesinde  
normalleşti.  
Şu internetteki çetleşmeler ve ağır boşanma faturaları,  
yine de hâlâ,  
bâzi*

*etkin ve yetkin  
çevrelerin savundukları,  
bir ilerericilik aydınlık (!) olma ölçüsü  
durumundadır;  
bu bozuk gidişattan ders alınamamasına,  
kadına  
bu kadar  
şiddet ve zulümlerin  
gittikçe  
artmasına  
sebepl olmasına rağmen...*

*Kur'an eğitimi,  
Müslümanlar için  
hayâti bir önemdedir.  
Ama  
bugün  
bu da,  
Aklın ve Mantiğin Marazî İnvcrsiyonu sâyesinde  
tehlikeli görölüyor...  
O kadar ki,  
sanki  
bugün onun gibi,  
tehlikeli  
başka bir şey yok...*

*Ne yazık ki  
özellikle,  
sağ ve solda çöreklenmiş,  
İnönü Zihniyetli kesim ile*

*sol kesimdeki insanlarımızın çoğunun  
kafaları,  
bütün bunları  
anlayamayacak kadar  
“inversionlu” çalışıyor, bugün...  
Kimse  
bunun da farkında değil...*

*Günümüzde  
gayrimüslimler içinde,  
bilim adamı olarak anılanlar da,  
İslâm'ı bilmedikleri için;  
bir kısım  
Müslüman  
bilim adamlarının da  
kafaları inversionlu olduğu için,  
“bilim” olarak dillendirilen,  
“ilmin”  
yalnızca  
maddî cephesini tanımaktadırlar.  
Onlar,  
bu kadar bilirler ve sâdece ona inanırlar.  
Elde edilen  
bu bilimsel bilgilerin  
gerçek olup olmadıkları  
kesin olmadığı hâlde,  
bu sonuçlar,  
onlar tarafından  
kesinmiş gibi  
kabul edilir...*

*Bilimde bile bir düzen olmalıdır!*

*Bilimin*

*bilim olabilmesi için,*

*baştan sona kadar,*

*belirli prensiplere uyulur.*

*Prensipler arasında uyum vardır,*

*hiçbir tezata yer yoktur.*

*Örneğin*

*Geometri,*

*yanlışlığı ispat edilemeyen ve doğru kabul edilen  
önermelere ya da postulatlara dayanır.*

*Öklid Geometrisi 'ndeki,*

*“İki noktadan yalnız tek bir doğru geçer.”*

*şeklindeki*

*önerme burada,*

*en çok akıllarda kalan,*

*bir postulat olarak örnek verilebilir.*

*Öklid Geometrisi 'nin,*

*“Sonlu bir doğru yine bir doğru olarak uzatılabilir.”,*

*‘Bir merkez ve bir mesâfe çemberi tanımlar.’,*

*“Bütün dik açılar birbirlerine eşittir.”*

*gibi,*

*başka*

*Temel Postulatları*

*da vardır.*

*Öklid Geometrisi,*

*doğrulukları,  
ispata ihtiyaç duyulmadan,  
kabul edilen  
bu temel prensipler,  
yâni postulatlar üzerine kuruludur.  
Bu Geometri'nin hiçbir yerinde  
bu postulatlara  
aykırılık  
bulamazsınız.*

*Bir başkası ise,  
'İki noktadan sonsuz sayıda eğri geçer.'  
postulatını (doğru) kabul edip,  
bu temel  
prensibe uygun olan,  
bir başka geometri geliştirmiştir.  
Buna  
"Uzay Geometrisi"  
adı verilmiştir.  
Bu geometri,  
uzayda meydana gelen  
üç boyutlu  
cisimleri inceler.*

*Gerek  
Öklid Geometrisi,  
gerekse  
Uzay Geometrisi,  
birbirinden farklı olan,  
bire düzen (sistem) tanımlamaktadır.*

*Bu geometrilerin her birinin  
ayrı ayrı  
inşası sırasında,  
hiçbir yerde  
kendi  
postulatlarına aykırılık ya da çelişki olamaz.  
Bilim alanında kurulan  
bu bilimsel düzenlerde olduğu gibi,  
ilmin  
mânevî boyutunda düşünülen,  
naklî ilimler arasında da  
benzer uyumlulukların olması kaçınılmaz  
bir gerekliliktir.*

*Bu  
mânevî ilimler de,  
hiç bir zaman  
kendi içlerinde,  
çelişki ve uyumsuzluk kabul etmez.*

*Gerek maddî ve gerekse mânevî alanda kurulan,  
bir düzende,  
bir çelişkinin olması,  
o  
düzeni geçersiz  
kılar.*

*Hâl böyleyken  
peki,  
yukarıda örnek olarak verilen  
Aklın ve Mantığın Marazî İncersiyonu ya da*

*çelişki örnekleri  
neyin nesi  
oluyorlar?*

*Ben söyleyeyim mi?*

*Hadi, söyleyeyim:*

*Bunlar da  
işlerine öyle geldiği için,  
onların,  
kaçamak işleri...  
Batılı emperyalistler için,  
asıl olan  
bilimden ziyâde,  
bütün  
dünyâ zenginliklerini sömürebilmek maksadıyla,  
yine  
kendilerinin  
parola şeklinde  
ifâde ettikleri,  
“Bir damla petrol için bir damla kan”  
şeklindeki  
Churchill (çörçil) formülü çerçevesinde,  
insanları  
özellikle de  
zengin  
İslâm ülkelerindeki  
Müslümanların câhil  
bırakılmasıdır.*