

KİME NE VAR?

*Hâl böyle olunca,
bu şeytanilerin, yâni kâfirlerin¹
konuşmalarında güzel bir söz olsa bile, neye
yarar ki, îmansız olduktan sonra... İslâm inancına göre,
Dünyâ'daki zenginlikler kâfirlere; hem dünyâ ve hem de Âhîret'teki
zenginlikler ise, yalnızca mü'minlere yarar / yaramaktadır / yarayacaktır, o kadar...*

Prof.^Ω Dr. Mustafa TEMİZ^δ

07.12.2017

*“Güzel bir söz, kökü yerde sâbit,
dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç
Rab'binizin izniyle her zaman meyve verir².“*

İbrâhim Süresi âyet 24-25.

*“Kötü sözün
durumu da yerden koparılmış,
kökü olmayan kötü bir ağaç gibidir³.“*

İbrâhim Süresi âyet 26.

*“Bilesiniz ki,
Allâh'ın dostlarına korku
yoktur; onlar üzülmeyecekler de... Onlar
ki Allah'a îmân etmişlerdir ve hep takvâ ile (kalben
Cenâb-ı Hak'ka olan yakınlıkları sâyesinde) korunur dururlar.
Onlara dünyâ hayâtında da, Âhîret hayâtında da müjdeler vardır.
Allâh'ın sözlerinde deęişiklik yoktur. İşte bu, en büyük kurtuluştur.”*

Yûnus Süresi, âyet 62-64

*“Ey îman edenler!
Allah'ın alâmetlerine, haram aya,
kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve
Rab'lerinden lutuf ve rızâ bekleyerek Kâbe'ye
yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin! İhramdan çıktığınız
zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden
dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin! İyilik ve
takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın!
Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azâbı çetindir.”*

Mâide Süresi, âyet 2

“Her iyilik bir sadakadır⁴“

¹ Kâfir kelimesi, bilimsel açıdan ‘gerçeęi örten’, İslâmî itikattaki anlamı açısından îmansız anlamında kullanılmıştır. Kimseye bir hakâret kastı yoktur...

² Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve dięer adresler tıkladığınızda, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

³ Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenecek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015).pdf)

⁴ İbrâhim Süresi âyet 24-25.

⁵ İbrâhim Süresi âyet 26.

Giriş

Müslüman olduğumdan dolayı, *o kadar mutluyum ki!* Bu cümlem bana **Michel Buton**'un, *aşağıdaki sözlerini hatırlattı...*

“... *elinde* başvuracakları ve kaynak olarak kullanacakları **Kur'an** var. **Bizim** ise, elimizde hiçbir **mürâcaat** kaynağımız yok...”

Bu anda **bilseniz**, sevincim bir **kat** daha **katladı**. *Neden katlamasın ki, şu 21. yüzyılda, A'sından Z'sine kadar, yüzde yüz gerçekliğe sâhip olan, başka bir din daha gösterebilir misiniz?*

Öyle ki hele, **İslâm** adlı dinimizin müntesipleri olan, **Mü'minler** hakkındaki mücdelere **bir bakınız**:

Rasûlullah(SAV[♥]) şöyle buyurmuştur:

“**Allâh**'ın kullarından birtakım **insanlar** vardır **ki**, nebî değildirler, **şehîd** de değildirler fakat **Kıyâmet** gününde **Allah** katındaki makamlarından dolayı, **onlara** nebîler ve şehîdler **imrenerek** bakacaklardır.”

Ashâb-ı Kirâm:

“**Bunlar kimlerdir** ve **ne** gibi hayırlı **ameller** yapmışlardır? Bize bildir de, biz **de** onlara sevgi ve yakınlık gösterelim, yâ **Rasûlallâh!**” dediler.

Rasûlullah(SAV):

“**Bunlar öyle bir kavimdir** ki, aralarında **ne** akrabâlık ne de **ticâret** ve iş münâsebeti **olmaksızın**, surf **Allah** rızası **için** birbirlerini **severler**. **Vallâhi** yüzleri bir **nûrdur** ve kendileri **de** nûrdan birer minber **üzerindedirler**. **İnsanlar** (**Kıyâmet** günü) **korktukları** zaman, **bunlar** **korkmazlar**, **insanlar** mahzûn oldukları zaman, **bunlar** **hüzünlenmezler**.” **buyurdu** ve peşinden şu âyeti okudu:

“**Bilesiniz ki**, **Allâh**'ın dostlarına **korku** yoktur; onlar **üzülmeyecekler** de... **Onlar** ki **Allah**'a **îmân** etmişlerdir ve hep **takvâ** ile (**kalben Cenâb-ı Hak**'ka olan **yakınlıkları** sâyesinde) **korunur** dururlar. **Onlara dünyâ hayâ-**

⁴ Edebü'l-Müfred, I, 245.

[♥] SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Selle -Allah O'na salât etsin.” demektir.

tında da, Âhîret hayâtında da müjdeler vardır. Allâh'ın sözlerinde deęişiklik yoktur. İşte bu, en büyük kurtuluştur⁵."

Güzel **dinimizin** hangi **nîmetini** sayalım **ki!** **Dinimiz İslâm**, o kadar zengin **ki...** Örneğin **tatlı bir söz** dahî, **ne sayısız nînetler** bahşediyor?

Sen Bir De, Güzel Söze Bak!

"Güzel bir söz, kökü yerde sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir."

Bu ifâdedeki gibi, *güzel sözü*, bu kadar **şumüllü** ve **güzel tasvir eden**, başka **birini hiç** biliyor ve tanıyor **musunuz?**

Şimdilik bir **düşününüz**, bakalım!

Bilimsel olarak şunu biliyoruz ki, güzellikler güzellikleri, kötülükler de kötülükleri üretir.

Aristo, *"Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de faydalandığı sözdür."* diyor. **Dolayısıyla**, bizim **Kültürümüz**'de, **insanlığın** ve **sözün** değerini **bilenler** tarafından, *"Sözlerin en güzeli, Allah (CC) kelâmıdır"* deniyor **ya...** **Sen asıl bu târifi gör!**

Hem de **bak**, *nasıl göreceksin?*

Nitekim Allah (CC), *gerçekten sözün en güzel târifini*, Kur'an'ında veriyor / **vermektedir.**

Bu târifin verdiği **sevinci**, *inanınız ki*, **henüz daha yeni tadıyorum.** *Bu açıdan da*, şu anda ayrıca, *çok sevinliyim*, tabiatıyla! Hem **Peygamberimiz (SAV)** dememiş **mi**, *"Allah, bildiğiyle amel edene, bilmediğini de öğretir"* diye... *Demek oluyor ki*, benim **öğrenme** ve **öğrendiklerimin** verdiği **şuurla**, **sevinme** zamânım, **daha yeni başlıyor**, öyle **ya!**

Geç de olsa, işte öyle!

Çünkü **Kur'an**'ı okumuyoruz **ki**, *duvarlarda asılı tutmaktan*, kitaplıklarda saklamaktan **başka!** Buna da **çok şükretmeli elbette**, **ona**, *şu hakâret*

⁵ **Yûnus Sûresi**, âyet 62-64) (Ebû Dâvud, Büyü, 76/3527; Hâkim, IV, 170) Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.islamveihisan.com/sirf-allah-rizasi-icin-birbirlerini-sevenlere-mujde.html...>

edenlere **nispetle!** Zenginliğin sonu **olmadığına** göre, bu da bir **zengilik**, **inançsızlara göre çünkü, tabiatıyla...**

Çünkü **gerçeklere, darmadağınık hâllerimizle**, güzelliklere **susamışlık** sarhoşluğu içindeki **insanlar** olarak, **güzel hasletleri hepimiz**, hep **gerçekçi** güzelliklerle mücâdele edilen, **gerçekdışı** yerlerde arıyoruz **da, ondan...** Örneğin **İnönü Zihniyetli çoğu kardeşlerimiz**, **kendi R-Kompleksli kafa yapılarıyla, gerçekleri, hep canavarlaşmış⁶ Batılların** buldukları, **bereketsiz** mekânlarda bulunarak, **öğrenebileceklerini sanıyorlar**, ne **yazık ki!**

Öyle değil **mi?** Samîmi olmak **lâzım!** *Bu yüden de bu Zihniyet*, her **fırsatta, o mekânlara uçmayı (gitmeyi) ilerencilik** sanıyorlar, **bilimsel** ve **şuursal** gerçeklik ölçęinde **bu, bir rezillik** olmasına **rağmen!**

Bir defâsında **Face Book**'ta bir **arkadaşımız**'ın küçük torunlarını **görünce, bâzı tavsiyelerde bulunmak istemiştim de**, kendisine sanki bir **zehir** etkisi **yapmış** olan **tavsiyelerime, arkadaşımızın verdiği cevap**, beni hayli **şaşırtmıştı: O tavsiyelerim de özetle** şöyleydi:

“Geleceğin büyükleri olacak olan bu günkü **çocukların** gelecekteki **en büyük** sıkıntıları ve **tehlikeleri**; günümüzdeki işâretlerine **bakılırsa, aşırı tek** taraflı yetiştirilmiş olmaları olacaktır.”

“**Fazla bilgi, fazla sosyal yelpâze, fazla kuvvet** demektir...”

“Şimdiye kadar **'hay-huy'** derken, bizler **dahî**, kendimizi bile düşünemedik... **Atalarımız**, 'zararın neresinden dönülürse kârdır' **demişler...** Hiç olmazsa **o pırlantaları düşünmek zorundayız!**”

Öyle ki **yanlış yönlendirmelere örnek olsun diye de, Tefvik Fikret**'in, **ABD**'de papaz olan, oğlu **Haluk**'un, aşağıda görüldüğü gibi:

“**Aydınlanma Kurâmı'nın Mânevî Tahribâtından Örnekler, Tefvik Fikret Ve Oğlu Haluk**

⁶ Temiz, M., *Canavar Ruhlu Olmanın Var mı Başka Yolu?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAŞKA%20YOLU.pdf>
YA DA
<http://mtemiz.com/bilim/CANAVAR%20RUHLU%20OLMAMANIN%20VA%20MI%20BAŞKA%20YOLU.docx>,
En Son Erişim Târihi: 25.08.2015.

<http://mtemiz.com/bilim/AYDINLANMA%20KURÂMI'NIN%20MÂNEVÎ%20TAHRİBÂTINDAN%20ÖRNEKLER.pdf>

olarak, bir yazımın ad ve adresini de vermiştim.

Arkadaşın, *bu iyi niyetime karşı*, **Face Book**'ta bana verdiği **tepkisi**, *aynen şöyle olmuştü:*

“Valla kusura bakma da tek taraflı yetişmiyorlar. Hümanist yetişiyorlar. BAŞKA ÇOCUKLARIN TEK TİP YETİŞTİĞİ DOĞRU...⁷”

Arkadaş diyorum da bu, tam da dendiği gibi değil... Aslında bu kişi, arkadaştan ziyâde, çok saydığım annesinin ve beni onunla tanıştran değerli bir hocamın hatırı için, Orta Okul ve Lise'de, yıllarca sistemli bir şekilde, ders çalıştırdığım birisidir⁸.

Şimdi siz, insanlarımızın, ne kadar Batı / Batılı ve /veya Batılı yaşam tarzına vurgun hâle getirildiğini, yâni bir bakıma, İnönü Zihniyeti'nin, İslâmî Ve Kültürel değerlerimizi, ne derece redd-i miras ettiklerinin bir ölçüsünü, bu örnekten de hemen çıkarabilirsiniz! Yurt sathındaki insanlarımız arasındaki bağların, ne derece, parçalı hâle getirilmiş olduğunu da, ayrıca yine bu örnekten, çıkarmak mümkündür.

Kur'an, ne diyor bir bakınız:

“Güzel bir söz, kökü yerde sâbit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. O ağaç Rab'binizin izniyle her zaman meyve verir⁹.“

Şimdi gördünüz mü, yukarıda adı geçen, güzel söz hakkında, en güzel sözü söyleyen kimmiş!

İnsanları, konuşanları ve konuşmalarını yaratan, Allah (CC), güzel söz söylemeyi böyle târif etmekle, onun önemini bu şekilde dile getirerek, gü-

⁷ Temiz, M., *Hümanist Yetişiyorlar, Ha!* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20HA.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20HA.docx>, En Son Erişim Tarihi: 25.08.2015.

⁸ Temiz, M., *Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf) YA DA

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).docx](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx), En Son Erişim Tarihi: 19.05.2015, <http://gayalo.net>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

⁹ İbrâhim Süresi âyet 24-25.

zel söz sâhibinin, O'nun izniyle, ne kadar çok *nîmet* ve *mükâfat* kazandığına da işâret etmektedir:

Bilirsiniz *ki*, meyvelerin sağlığını açısından değeri *inkâr* edilemez; meyveler *sıhhat* kaynaklarıdır. Güzel söz *de*, aynen ağacın meyve vermesi gibi, etrâfına sonsuz *güzellikler* ve *menfaatler* yaymaktadır.

İşte Allah (CC), güzel sözün *bereketini*, hepimiz tarafından sevilen, *meyveye* benzetilmesiyle, ne güzel anlatıyor!

Yüce Allah'ın (CC) *takdirinde*, *güzellikler* *güzellikleri* doğurmaktadır. Güzel *sözler* de, işi ve ameli güzel olan, *insanların*, ayrıca, birer *güzel ameli* değil midir?

Güzel bir *amel*, söylenen her güzel söz için, bir *kanat* olmakta, onu gökyüzüne yükseltmektedir.

Yüce Allah (CC) bu *takdirini*:

“Güzel kelimeler, ancak O'na yükselir, onu da iyi amel yükseltir¹⁰.“ âyeti ile bize bildirmektedir. *Bu demektir ki*, çirkin, kırıcı söz ve kötü *konuşmaların*, sâhibine yük olmaktan başka, hiçbir faydası yok, zararı vardır.

Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, “*Her iyilik bir sadakadır*¹¹“ buyurmuşlardır. Güzel bir sözün de bir *sadaka* olduğunu düşünebilirsiniz, *böylece*! Bu sebeptendir ki Yüce Allah (CC), Müslümanların birbirleriyle *iyilik* ve *takvâ* üzerine yardımlaşmalarını istemektedir¹². *İyilik* yapma imkânına sâhip olmayanlar ise, *Allah (CC) katında sadaka kabul edildiği için*, hiç olmazsa, *güzel söz ve tatlı dille*, din kardeşlerinin gönüllerini almaya ve *bu yolla*, *Allah'a (CC) karşı şükürlerini yaparak, yaratılışlarının gereklerini yerine getirmeye çalışmalıdırlar!* **Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz**, “*Yarım hurma ile olsa dahî ateşten korunmaya çalışın! Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle... Güzel söz sadakadır*¹³.“ buyurmamışlar mıdır?

¹⁰ Fatır Sûresi âyet 10.

¹¹ Edebü'l-Müfred, I, 245.

¹² **Mâide Sûresi, âyet 2:** “*Ey iman edenler! Allah'ın alâmetlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rab'lerinden lütf ve rızâ bekleyerek Kâbe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin! İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesin! İyilik ve takvâ üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın! Allah'tan korkun! Çünkü Allah'ın azâbı çetindir.*”

¹³ Riyâzu's-Sâlihîn, II/109.

Konunun, çeşitli açıklamalarla, bu noktaya gelmesinden sonra, yukarıdaki açıklamalardan sonra, ağızdan çıkan her çirkin kelimenin insanın içini, epeyce, sızlattığını hissedebilirsiniz, doğrusu! Bu sızı, ahlâkın bu kadar sükût etmiş olduğu, bir dönemdeki bu ortamda, bu duyguyu hissetmekten dolayı, yine de insan için, bir mutluluk olmalı, değil mi?

Kötü Söz

Kötü sözün durumu nedir?

Allah'ın (CC) takdîriyledir ki, kötülükler de kötülük üretir. Nitekim kötü sözden hayır gelmeyeceğini Allâhü Teâlâ, ilâhî kelâmı Kur'an'ında, bakınız nasıl bildiriyor?

“Kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaç gibidir¹⁴.”

Kökü olmayan kötü, bir ağacın hiç meyve verdiği görülmüş müdür?

Kötü sözün her biri, kötü niyetlerin ve katı kalplerin birer ürünüdür, sâhibini erittiği gibi, karşısındakine de zarar verir. Elmalılı Hamdi Yazır, “Belâ dile dayalıdır. Ağızdan çıkan başa gelir.¹⁵” diyor. Bu yüzdendir ki, onun şu sözleri, bir duâ olarak kayda geçmiştir:

“Allah'im senden Cennet'i ve ona yaklaştıran sözü ve işi dilerim, ateşten ve ona yaklaştıran sözden ve işten de sana sığınırım¹⁶.”

Sonuç

İslâm'ın vadettiği, iki cihana ilişkin zenginlikleri, görüyor ve tahmin ediyorsunuz, değil mi? Canavarlaşmış Batıların, ateislerin, kısacası, kâfirlerin bile, her türlü hayat nîmetlerinden faydalanmaları, hattâ bizdeki İnönü Zihniyeti'ndekilerin, bir numaralı amaçları olarak, hayattan kâm almaları gibi, herkese, her türlü dünyâ nîmetlerinin su gibi akması, acâba hangi sâyede olmaktadır. Bunu hiç düşündünüz mü?

¹⁴ İbrâhim Sûresi âyet 26.

¹⁵ Hamdi Yazır, E., *Hak Dini Kur'an Dili*, Zaman, Cilt 4, sayfa 68.

¹⁶ Hamdi Yazır, E., *Hak Dini Kur'an Dili*, Zaman, Cilt 4, sayfa 65.

*İşte şimdi söylüyorum ki, bu saydığım nankör topluluklar üzerine, sayısız nimetlerin böyle su gibi akması, yalnız ve yalnızca, Evren'in sigortası sayılan ama bu saydığım çevreler tarafından da, hemen her fırsatta, durmadan aşağılanmakta olan, bu mü'minlerin yüzleri suyu hürmetine olmaktadır*¹⁷.

Bu aşağılanmalara rağmen, Devletimizin birlik ve berâbetliğinin bozulmaması için, fitne çıkarmaktan devamlı olarak, Allah'a (CC) sığınmakta olan, bu nedenle, ses çıkarmadan sabretmeyi tercih eden, mü'minlerin bu üstün vasıfları, böyle güzel îman ehli oluşlarından dolayı, Allah'ın (CC) dostları sıfatını kazanmış oluşlarındandır. Bunu, özellikle bilesiniz, istedim! Şimdi, gerçekleri dile getirmiş bulunuyorum diye, beni mi suçluyorsunuz, yine de?

Eğer öyleyse sizler, doğruluktan-gerçekliklerden, yâni kısaca haktan (gerçeklerden) yana, değilsiniz, öyle değil mi?

Yâ desenize, o zaman, "Doğruluk bizim nemize! Biz ideolojiden, daha açıkçası, hakkın karşıtı olan bâtıldan (gerçekdışılıktan), daha da açıkçası, yalandan ve yalanbazlı algılardan, daha da Türkçesi, şeytandan yanayız!"

Türkiye gibi, Müslüman ve târihi bir ülkede, böyle şeytanî birkaç kişinin çıkması bile, yine de, istenmez. Ama insanlara değer vermeyen bugünkü ruhsuz hayattaki, güncel değerlendirmelere göre, böyle durumlar, İslâmî açıdan şaşılacak bir şey olsa bile, artık, normal olarak, değerlendirilmektedir / vasıflandırılmaktadır...

Bizim İslâmî ve insânî gâyetimiz ise, asıl bu birkaç kişiyi dahî, sapık yollarından saptırıp ayırmaktır. Ama o da yalnızca yine Allah'ın (CC) dilemesiyledir^{18,19}. Buna rağmen, 'Ameller niyete göredir' ölçüsüne göre, biz mü'minler yine de, bize düşeni yapmaya gayret etmek zorundayız!

Başka ne diyelim, kâri?

¹⁷ Temiz, M., *Zâlimlik Ve Merhâmet, Cibilliyet 'Testi'nde 'GERÇEK' ve 'YANLIŞ', Mü'min Ve Müslüma'nın Yüce ('Süper') Değeri, Kâfirlerin Velînîmeti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ZÂLİMLİK%20VE%20MERHÂMET.pdf> DA <http://mtemiz.com/bilim/ZÂLİMLİK%20VE%20MERHÂMET.doc>, En Son Erişim Tarihi, 24.04.2014.

¹⁸ Tekvir Sûresi, âyet 29: "Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!"

¹⁹ İnsan Sûresi, âyet 30: "Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir."

“Ah! Bilmeyen ne bilsin *bizi*, bilenlere *selâm* olsun” demekten **başka...**

Hâl böyle olunca, bu şeytanîlerin, yâni kâfirlerin²⁰ konuşmalarında güzel bir söz olsa bile, neye yarar ki, îmansız olduktan sonra... İslâm inancına göre, Dünyâ'daki zenginlikler kâfirlere; hem dünyâ ve hem de Âhiret'teki zenginlikler ise, yalnızca mü'minlere yarar / yaramaktadır / yarayacaktır, o kadar...

²⁰ Kâfir kelimesi, bilimsel açıdan ‘gerçeği örten’, İslâmî itikattaki anlamı açısından îmansız anlamında kullanılmıştır. Kimseye bir hakâret kasti yoktur...