

KÂNUNDA EĞİTİM-ÖĞRETİM YAZIYOR AMA...

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ^δ
9.1.2020

*Millî Eğitim Bakanlığı'nun
yazışmalarında
kânun gereği zorunlu olarak
“eğitim ve öğretim”
yazıyor
ama
bu konularda da
hâlâ
İnönü Ve Hempaları'nın
düdükleri
ötmektedir.*

*2015 yıllarıydı.
Bir yazı okumuştum.
Orada
kadına şiddet oranı
İstanbul'da başı çekiyordu.
Hâlbuki
İstanbul'un tahsil oranı
nispeten
çok yüksek olduğuna göre*

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

*kadına şiddet oranının
burada
çok düşük
olması gerekmez miydi?*

*Gerekmezdi.
Çünkü
okullarımızda
tahsil yapılıyordu ama
“insanlık” bilgileri öğretilmiyor,
daha doğrusu,
“İslâmî Ve Kültürel Eğitim”
bilgileri
verilmiyordu.*

*Memleketimizde
yaklaşık
100 yıldır,
öğrencilerimize
iyi kötü tahsil veriliyordu ama
ne yazık ki,
“eğitim” verilmiyordu / verilemiyordu...
Böylece,
bizler de dâhil olmak üzere,
3-5 nesil
“İslâmî Ve Kültürel Eğitim”
bilgilerinden mahrumdu / mahrum bulunmaktadır.*

*Bu ihtiyaç,
“paralel yapı” gibi,*

*sahte
yer altı
gizli örgütlerle
kotROLSÜZCE ve gerektiğinde
bilinçli olarak
yanlış olarak veriliyordu.*

*“Paralel yapı” denilen örgüt,
Eski Türkiye’de
bu şekilde büyüyerek
ortaya
çıkıştır.*

*Bugün
bu sıralardaki
şiddet ve öldürme olaylarının,
uzun süreli
bu eğitimsizliğin
olgunlaşmış
birer
acı
meyveleri
olduğuna inanıyorum...*

*Yanılmış olmak isterdim
ama
bu şiddet ve bu öldürmeler,
yeni sürümleri ile birlikte
gittikçe artacaktır / artmaktadır da...
Çünkü*

“Görünen köy kılavuz istemez.”

Ne zamana kadar artacak?

*Şimdi
eğitim tedbirleri alınmaya ve
okullarda
öğretilmeye başlansa bile
bunun
meyveleri
en az 30-40 yıl sonra
alınacak demektir...*

*Ama
hâlâ
umut verici bir gelişme göremiyoruz
bile...*

*Çünkü
TBMM’de
“eğitimsizliğin” devamını sağlamayı
hedef kabul etmiş
bekçiler
var...
Bu iş,
bu yüzden,
o kadar
kolay olmasa gerek...
Eee?
O zaman
göz göre göre*

*başımıza gelecekleri beklemek
zorundayız!*

*Bu gibi işler,
polisiye tedbirlerle
bir
noktaya kadardır...
Yanılmış olmayı çok isterdim ama
bu işler böyle...*

*Polisi vicdanlara¹ yerleştirecek ve
vicdanı kuvvetlendirecek
en önemli sır ve istim,
İslâmî Ve Kültürel duygulardır...
Bizim
eksiğimiz aslında
budur...*

*Bu ihtiyâcımızı
ancak
bilimsel olarak
devlet
okullara yerleştirirse,
bir zaman sonra,
yeraltındaki yanlış eğitimlerin de
önü alınmış olacaktır.
O zaman
toplumdaki fikir ayrılıkları da
ortadan*

¹ “vicdan” kelimesini “vijdan” diye yazanlar da çoğalmaya başladı.

*büyük ölçüde
kalkmış bulunacaktır.*

*Siz
bakmayınız,
yıllardan beri,
Millî Eğitim Bakanlığı'nın yazışmalarında
kânun gereği olarak
“eğitim ve öğretim”
şablonunun ya da kalıbının
zorunlu olarak
yazılmasına ...*

*Bu
yalnızca
asîl Halkımız'ın
gözünün
boyanmasına
dönük çabalardan
biridir.*

*Tekrar etmek gerekirse
bugün
okullarımızda
tek taraflı olarak
yalızca
tahsil yâni
“öğretim”
yapılmaktadır.*

*Bu gün
gençlerimiz,
Millî Eğitim 'den yoksun olarak
yetiştiriyorlar...
Yalnızca
anne ve babada ne kadar varsa,
bir dereceye kadar
çocuğa
o eğitim geçebiliyor,
o kadar...*

*Yaklaşık
100 yıldır
3-5 nesildeki
anne ve babalara
devlet disipliniyle verilmiş bir eğitimin
olmadığını da
biliyoruz.*

*Ee?
Mezun olanlar,
kabaca târif edilirse,
az farklarla,
tek kanatlı
uçak örneği gibidirler.*

*Akıl, beyin
gelişmiş olabilir ama
gönül sükût etmiş...
Örneğin*

*Millî Eđitim 'den
yâni İslâmî Ve Kùltürel Eđitim 'den
yoksun olarak yetişen
bir kiři
bir doktora,
parası da çoksa,
řimdi
bu
kiři
organ naklinden hiç vaz geđer mi?
Çođu bunu
aptallık sayar,
deđil mi?*

*Böyleleri elbetteki,
tahsilin amacı para kazanmak olduđuna göre,
bunun bir yolunu bulmaya
çalıřır / çalıřacaktır.*

*Bu konu,
çok uzun
ancak
belki burada ana başlıkları
dile
getirmiş
bulunuyorum.*

*Amaç ne olmalı?
Amaç
elbetteki,*

*hem mükemmel bir tahsil,
yâni
Çağa ilişkin
bilimsel ve teknolojik bilgi ve
hem de,
şimdiye kadar gerçekleştirilememiş,
devletin kontrolünde
iyi bir
İslâmî Ve Kültürel Eğitim
olmalıdır!*

*Devletin kontrolünde
iyi bir
İslâmî Ve Kültürel eğitim
şarttır...*

*Kim için şarttır?
Elbetteki
Vatan Ve Milletin bekâsını
en başta
düşünenler için...
Yoksa,
bütün amaçları,
bahçe ve parklarına heykeller yaptıkları
dans, balo, eğlence salonlarında eğlenip ve
kumarhânelerinde
oyun oyayıp, içip içip sızan
böylece
hayattan kâm almak için
can atan*

*o
mâhut
Zihniyet için
değil...*

*İşte
sen
o zaman
Türkiye'nin
muasır medeniyet seviyesini geçmesini
bir seyret de,
gör!*