

HIH! “AYDINLANMA TEORİSİ” BİR DİNMIŞ!
Siyonistlerin Kafa Yıkaması

Hih!
Sanâatçı kendisi farkında olmadan öğrenirmiş!

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ^δ
23.12.2019

*Lisede iken
sınavlarını kazanarak,
TÜBİTAK Bursiyeri olmuşum.
Bu nedenle
1966 yılında
İstanbul’da Erenköy Kız Lisesi’nde TÜBİTAK tarafından
organize edilen
bir aylık
Yaz Okulu’na katılmışım.
Yaz Okulu’nda iken,
Türkiye’nin
tanınmış bilim adamları geliyor, seminerler veriyorlardı.
Hattâ
o sıralarda
bilim adamı geçinen
Erdal İnönü bile gelip
bize
bir şeyle anlatmıştı.

Yaz Okulu’ndayken,
bâzen de*

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015).pdf)

*bilim adamlarıyla
toplu olarak
gezilere de
gidiyorduk.*



*TÜBİTAK İstanbul Yaz Okulu'nda iken yapılan bir gezi sırasında
Kandilli Rasathânesi'nin Girişi. Önde oturanlardan sağdan ikinci
oturan gözlüklü Mustafa TEMİZ*

*Böyle bir defâsında da
kirâlanan
bir feribotla
Marmara Denizi'ne
açılmıştık...*

*Boğaz İçi Üniversitesi'nden ve TÜBİTAK Bilim Kurulu
Üyesi
Prof. Dr. Fikret Kortel de
bize
eşlik edenler arasındaydı.*



*TÜBİTAK İstanbul Yaz Okulu'nda iken yaptığımız gezi sırasında
Rasathâne Kulesi'ne de çıkmıştık*

*Tekâmül Nazariyesi de denilen,
Aydınlanma Kurâmı 'nı, bu gezi sırasında,
ilk defâ
ondan
dinlemiştik...
Toplu olarak,
onunla
bilim konusunda sohbet ederken:*

*“Bir gün gelecek insanın beyni öyle gelişecek ki,
Aydınlanma Kurâmı 'na göre, sonunda insan
tanrılaşacak...”
demişti.*

*Şimdi anlıyorum ki,
o da
Batı'da
18. ve / veyâ 19. yüzyıllardaki teknik gelişmelerden
haddinden fazla
etkilenmişti.*

*İlk defâ
ondan duyduğum
böyle bir görüşe şimdi,
o zaman
pek ihtimal vermediğimi
hatırlıyorum.*

*Rus yazarı Tolstoy da
aklını*

*başına toplayana kadar
bu akımdan nasibini
almıştır.*

*Aydınlanma Teorisi'ne göre:
“Akılını kullanacaksın, Bilim ve Sanât'ta ilerleyecek,
tekâmül edecek (gelişecek) ve sonunda özgürlüğünü
kazanacaksın...”
deniyordu...*

*Yine
Tolstoy diyor ki:
“Sanâtın anlamına ve hayâtın tekâmülüne olan bu inanç,
bir dindi ve ben bu dinin papazlarından biriydim¹.”*

*Dinlerin gereklerinden tamâmen sıyrılan ve sanki
kendilerini hapisten kaçarak
hürriyetlerini kazanan kişiler gibi hisseden,
bu aydınlanmacı insanların tipik yaşayışlarını,
Tolstoy
şöyle tasvir ediyordu:*

*“Yazar yoldaşlarımla hayat görüşleri şu şekildeydi.”
“Genel olarak
tekâmül devam etmektedir ve
bu tekâmülde
en büyük rol
biz*

¹ Tolstoy, *İtirafımlarım*, Antik Dünyâ Klasikleri, Sayfa 12, 2005, İstanbul.

*fikir üreten
insanlara düşmektedir.”*

“Akla hemen şu soru gelebilir:

*“Ben
ne biliyorum ve ne öğretebilirim?”*

*“Bu teoride
açıklandığına göre,
bunun
bilinmesine
gerek
yoktu.”*

*“Sanâtcı
kendisi farkında olmadan öğretir...”*

*“Bir Sanâtcı olarak yazıp çiziyor ve
insanları eğitiyordum. Ama ne öğrettiğimi ben de
bilmiyordum ve
bu işin karşılığı belli bir ücret alıyor,
nefis yemekler yiyor,
hârika bir yerde kalıyor,
muhteşem kadınlarla birlikte oluyor ve
mükemmel
bir câmiânın içinde
yer alıyordum.”*

*“Ünlü biriydim,
bu da
öğrettiklerimin doğru şeyler olduğunu*

gösteriyordu².”

*Tolstoy tarafından anlatılan
bu felsefi hayâtın,
yanlış olduğunu idrak edenlerin sayılarının da artması
yanında bile,
başka
türevleriyle birlikte
az da olsa
devam ettiğini,
bugün
toplumların çeşitli katmanlarındaki acı meyvelerinden,
hattâ
günümüzde
aydın geçinenlerin
perişalıklarından
daha da kolay
görebiliyoruz.*

*Ne yazık ki
bunların düdüğü,
belli çevrelerde
dinsizlik ya da din tahrifatı olarak
bugün de
öttürülmektedir.*

² Tolstoy, Aynı Eser, Sayfa 12, 2005, İstanbul.