

“HİÇ BİLENLERLE BİLMİYENLER BİR OLUR MU?”*

Çoğu kere uzman olmadıkları
ve /veyâ **câhil** oldukları hâlde, her şeyi
bildiklerini iddia ederek, başkalarını **cehâletle**
suçlayanların sayıları da, gün geçtikçe artmaktadır. **Bunlar,**
asıl câhillerin hep başkaları olduğu vehminde-dirler. Baksanıza gazeteci
yazar dahî ne diyor:

“...Neredeyse son asrı **kuvantsuz** bir **cehâlette** geçirmiş oluyoruz.”

Görüyorsunuz ya!
Herkesi kuantum câhili zannediyor,
yazarımız... İnanınız, söz konusu bu gazeteci
yazar **kardeşimiz,** hatâsını görebilecek ve özür dileyebilecek
bir **olgunluktur.** Bunu ben biliyorum... Bu nedenle onun gibiler için,
bu noktadan kurtulmak önemlidir ve bu bir dönüm **noktasını** oluşturur.

Bu noktayı **Disraeli**
şöyle târif ediyor: “İnsanın, câhil
olduğunu bilmesi ilme doğru attığı mühim bir adımdır.”
Heyhat! Ne yazık ki, bu her câhile nasip **olmuyor!** Günümüzde
hâinlik bulaşmış olan, **şu** bilgisiz ve/veyâ **câhillerimiz** var ya, **bunlar,**
gidişlerinin bizzat bilinci içinde, **kaşarlanmış** olarak, bu **ehvenlerin** çok ötelerinde
seyrediyorlar, ne yazık ki!

Fakat âlim ve bilgili **olanlar,** hadlerini bilirler ve her an,
ne kadar, az şey bildiklerinin de **idrâkleri** içinde bulunurlar. Nitekim **Aristo** 'nun,
“Bütün bildiğim, hiçbir şey **bilmediğimdir**” sözünü **herkes** duymuştur.

Gerçekten **söylemek**
gerekirse, **sâhi,** Allah 'ın (CC) bizzat
âyette de bildirdiği gibi, “Hiç bilenlerle **bilmeyenler** bir olur **mu?**”

Prof.^Ω. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

13.12.2017

“**Yoksa o,** gece saatlerinde
kalkan, secdeye kapanıp, kıyâma durarak
dâimâ vazîfesini yapan, Âhireti hesâba katan ve **Rab** 'binin
rahmetini uman kimse gibi olur **mu?** De ki: “**Hiç** bilenlerle **bilmeyenler**
bir olur mu?” Ancak temiz akıl sâhibi olanlar anlar.”

Zümer Sûresi, Âyet 9:

* Bu başlık bir âyet mealidir. ‘De ki: “Hiç bilenlerle **bilmeyenler** bir olur **mu?**” Ancak temiz akıllı olanlar anlar.’

^Ω. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıkladığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi** 'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenebilmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler:**

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇT%20\(Yalnızca%20çocuksu%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇT%20(Yalnızca%20çocuksu%2031.07.2015).pdf)

HİÇ BİLENLERLE BİLMİYENLER

BİR OLUR MU?*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Giriş

Câhillerin bilmedikleri konularda birer **filozof** gibi konuştukları, *özellikle mü'minler arasında*, çok **bilenlerin** ise, *bildikleri konularda bile*, az konuştukları, *çok yaygındır*.

Günümüzde çoğu câhil **kimselerin**, *hiç düşünmeden*, **fikir** beyan edebilecekleri konuların başında, *daha çok*, **İslâmî** konuların olduğunu görüyoruz. **İslâmî** konularda, kendilerine soru sorulduğunda, *o konunun yetkilisi, araştırmacısı, uzmanı, kısacası, o konuda kariyer sâhibi olmadıkları hâlde*, 'bu benim ilğim alanı dışındadır' **diyene**, *hiç rastladınız mı?* Tam tersine bu **soru sorulan kişilerin**, *çoğu kere*, sanki sorunun gerçek cevâbı imiş gibi, **İslâmî** konulardaki **şahsî** kanaatlerini, *seve seve hemen*, ortaya koyduklarına **şâhit** oluyorsunuz.

Kıyâmet Alâmetlerinden mi?

Gerçekte bu durum, **cehâletin**, baştan sonuna kadar, **teşhir edilmesinin büyük bir yansımasıdır**. Öyle **ki** günümüzdeki bu cehâlet **hastalığı**, *hayatta her bir Müslüman için*, en önemli olan, **İslâmî** konuyu, öyle önemsiz bir duruma getirmiştir / *getirmektedir ki*, bu durum **insanları**, *bunu hiç idrak edemeyecek kadar dahî bir akıl yürütmeden*, **mahrum** hâle sokmuştur / sokmuş bulunuyor. *İçinde bulunduğumuz dönemin*, çocukluğumda, **'Kıyâmet alâmetlerinden biri de ilmin ortadan kalkmasıdır'** şeklinde büyüklerimizden **duyduğumuz** bu haberle ilgili **zamânın**, *belki de*, içinde yaşadığımız bu zaman olduğunu düşündürüyor, **bizlere**...

Bu cümleden olmak üzere, özellikle günümüzde yaygınlaşmış televizyon programlarındaki açık oturum **programlarında**, *bilhassâ* **İslâmî** konulardaki, oturumlara çağrılan **kişilerin**, *İslâmî konularda yetişmiş olmalarından ziyâde*, **'reyting'** uğruna, *dinleyenleri fikir kargaşasına sokacak karakterde olmalarına*, **özen** gösterilmektedir. *Bu da yine*, yukarıda sözü edilen, **Kıyâmet** alâmetlerinden olan **ilmin** kaldırıldığına **delâlet** eden, *bir işâret değil midir?*

Bu **durum**, *yakın geçmişte*, İnönü Ve hempalarının maddî ve mânevî tahribat ve tahrifatına **mâruz** kalmış¹, **Halkımızı bir fikir ve inanç**

¹ Temiz, M., *Bunları Hâlâ Anlayamıyor muyuz?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.pdf>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/BUNU%20HÂLÂ%20ANLAYAMIYOR%20MUYUZ.docx>, En Son Erişim Tarihi: 25.08.2015.

bunalımına doğru savurmakta, toplumun bireyleri arasındaki anlaşmazlık uçurumlarını **derinleştirmekte**, *kısacası*, cehâleti daha da körüklemekte, *başka bir sonuç olarak*, **Kıyâmet** saatini, *daha da*, yaklaştırmaktadır. Bunu şöyle bir örnekle biraz açmak mümkündür:

Konuşması **etkili**, zeki olan, *tıp tahsili görmemiş*, bir **kimseyi** düşününüz. Böyle bir **kimsenin**, *kitap ya da ansiklopedilerden elde ettiği bilgilerle bir tıp kongresine katılarak*, meselâ kanser hakkındaki **tebliğini** sunduğunu düşününüz. Siz, **biz**, *ustalıkla olarak seçilmiş* sözlerin kurnazca kullanımlarıyla, belki bir şeyin farkına varamayız ama *sempozyumdaki kanser uzmanları*, o **kişinin**, *konuşması esnâsında*, ne kadar **çam** devirdiğini, *o anda*, **fark** ederler, *belki de onu*, **konuşmaktan** men ederler. Bu örnek, *Hal-kımızın karşısında*, İslâm adına, *konuşanların ne kadar zararlı oldukları hakkında*, **bizlere** bir fikir vermiyor mu?

Günümüzde **cehâletin** arz-ı **endam** ettiği konulardan **birisi** de, *kendi Kültüründen habersiz câhil insanlarımızdan her birinin devirdikleri çamların ne kadar çok ve cüsseli oluşlarıdır*. Bir Müslüman kendi Kültürünü bilmezse, o konuda da hatâlardan kurtulamaz. *Bendeniz bizzat 15-20 yıl önce*, sırf **İslâm**'a Kültürümüz'ün bir kavramı olan 'şehit' **sözünü**, *Müslüman olmayan Hıristiyanların öldürülen askerleri için*, **kullanan** TV sunucusuna bile rastlamışımdır. *Bu sapıklık² bugün*, daha da **yaygınlaşmış**, bâzı bozuk **cibilliyetli** milletvekili olanlarda da, *artık*, güncel konuşmalarda bile **işlenmektedir**.

Hattâ şuna da rastlamıştım: Eski başbakanlarımızdan Ecevit yeni ölmüştü. *Ama bâzıları vardı ki*, henüz onun ölümünü kabullenememişlerdi. TV sunucusu olan bunlardan **biri**, *o konudaki bir cümlesine*, **bakınız**, *nasıl başlamıştı*:

“Allah rahmet etsin demeyelim de ...”

Bu câhil **sunucu**, “Allah rahmet etsin”in ne **demek** olduğundan habersiz; *zannediyordu ki*, böyle **söylerse**, *kendi aklınca*, beklisi de sanki, *Ecevit'e hakâret etmiş olacaktı*. Ki, **ilk başta uygun başladığı cümlesini**, daha bitirmeden, *hemen ardından değiştirerek*, sapıkların akımına katılmış bu-

² Temiz, M., *Âyetlerle Sapıklık*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://mtemiz.com/bilim/AYETLERLE%20SAPIKLIK.pdf> YA DA
<http://mtemiz.com/bilim/AYETLERLE%20SAPIKLIK.docx>, En Son Erişim Târîhi: 25.08.2015.

lunuyordu... *Onun için, Allah'ın (CC) rahmetinin bile, Ecevit için ne anlama geldiğinden habersiz bulunuyordu, bu sunucu...*

Ne demiştik?

Bir insan kendi Kültürünü bilmezse, başka kültürlerin de oyuncuğu olur³, hatâlardan kurtulamaz, sürekli çam devirmeye devam eder gider.

Konu bâzı söz ve cümlelerden açılmışken şu örneği de verelim⁴:

“Adana Seyhan’da düzenlenen bir konferansta konuşma yapan, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nobel ödüllü sapık birisi için, ilginç bir tespitte bulunmuştu...”

“Kaleme aldığı bir eserde şöyle bir ifâde geçiyor: “İmam ikinci namazı saatinde câminin balkonuna çıkarak ikinci ezanını okudu.” Bu toplumun gerçeklerini, inançlarını bilen her insan bilir ki, bir kere namazın saati olmaz, vakti olur. Saat ayrı, vakit ayrı bir kavramdır. Câmilerde balkon yoktur, minârenin şerefesi vardır. Ezanı da imam okumaz, müezzin okur, o da şerefeye çıkmaz, içeriden okur.”

Çoğu kere şu tür konuşmalara da çok rastlarsınız: *“Ben Müslüman’ım elhamdülillah... Ama aslâ şeriatçi değilim⁵.”* Böyle konuşanlar da, Şeriat eşit İslâm dini olduğunu bilmemektedirler.

Bu örneklerle de sâbittir ki kişiler kendi içinden çıktıkları toplumu bilmeden bir şeyler yapmaya çalıştıklarında doğru şeyler yapmazlar, yapamazlar.”

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Bilmeyenlerin (câhillerin) devirdikleri çam örneklerine, bilimsel bir örnek de vermeden önce, bâzı açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgilerle, konu i-

³ Temiz, M., *Hâricî Özentîye Kapılmış Kuşlar Tüylerini de Yolmuşlar Ama...*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/HARICI%20OZENTIYE%20KAPILMIS%20KUSLAR%20TUYLERINI%20DE%20YOLMUSLAR%20AMA....pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/HARICI%20OZENTIYE%20KAPILMIS%20KUSLAR%20TUYLERINI%20DE%20YOLMUSLAR%20AMA....doc>, En Son Erişim Tarihi, 15.05.2014.

⁴Doksat, K., *Bir Cümlede 4 Hata: Nobelli Yazarımız!.*, <http://www.keremdoksat.com/?p=86>,

⁵ Temiz, M., *Dini Cehâletin Turnosol Kâğıdı, Şeriat, “Müslüman’ım Elhamdülillah Ama Şeriate Karşıyım!* <http://mtemiz.com/bilim/DINI%20CEHALETIN%20TURNOSOL%20KAGIDI,%20SERIAT.doc>, En Son

Erişim Tarihi: 12.09.2014.

çinde ilerlemek istiyorum. **Önce size, İ.T.Ü.’de öğrenci iken, ‘Çağdaş Fizik’ dersimize gelen, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre** hocamızdan bahsedeyim⁶.

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre:

“1935’de **Üsküdar**’da doğmuş; 1954’de Galatasaray Lisesi’nden, 1957’de İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü’nden ve 1958’de de Fransa Nükleer Bilimler ve Teknoloji Millî Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Bu itibarla, Türkiye’nin ilk **Atom Mühendisi**’dir. **Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanı**, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Danışmanı ve Nükleer Santral Proje Koordinatörü gibi **görevlerin** yanısıra Türkiye’yi NATO Bilim Komitesi’nde, **OECD Nükleer Enerji Ajansı Yönetim Kurulu**’nda, **CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi)** Konseyi’nde ve **Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı** nezdinde de yıllarca **temsil** etmiştir. 1998-2000 arasında Türkiye Elektrik Üretim Ve İletim A.Ş.’nin Genel Müdürü’nün, ‘**Akkuyu Nükleer Santral İhâlesi**’ konusunda Danışmanı olarak çalışmıştır.”

“Üsküdar ile ilgili kitaplarından birkaçı şunlardır: **Üsküdar’ın Üç Sırlı’sı**, **Ah Üsküdar Ah**, **Üsküdar’da Bir Attar Dükkânı...**”

“Türkiye Yazarlar Birliği, **Prof. Özemre**’yi, Üsküdar’da **Bir Attâr Dükkânı** isimli eseriyle **Hâtrât Dalı**’nda ve 1998 yılında da **Prof. Dr. Toshihiko İzutsu**’dan çevirdiği **İbn Arabî**’nin **Fusûs**’undaki **Anahtar-Kavramlar** (3 baskı) başlıklı çevirisiyle **Çeviri Dalı**’nda ‘**Yılın Sanatçısı**’ ödülleriyle lâyık görmüştür. Üsküdar Belediyesi ise, yazarın Üsküdar’a hizmetlerinden ötürü, 2002 yılında **Çengelköy**’de inşâ ettirdiği bir **Kültür Merkezi**’ne **Ahmet Yüksel Özemre Kültür Merkezi** adını vermiştir. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Almanca ve İspanyolca bilen **Prof. Özemre** evlidir; iki kızı bir de erkek torunu vardır.”

Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre’nin bu kısa özgeçmişini verişimin **sebebi**, kendi konusunda dünyâca tanınmış nâdir bir bilim adamı olduğunu duyurmak içindir.

Şimdi şu soruyu sorarak yeniden konuya girelim:

Şimdi herhangi bir vatandaş düşünelim. Bu **kişi**, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre hocamızın sâhip olduğu, **akademik** ve **bilimsel** konuların her

⁶ <http://www.uskudarim.org/modules.php?name=uskudar&file=kisiler>

birindeki birikime, bir kariyer çalışması yapmadan, *karınca kararınca*, sırf gazete kültürü ile vâkıf olmuş olsun...

Şimdi bir **düşünüz!** *Sağlıklı bir bilgi elde edebilmek için*, söz konusu bu **akademik** ve **bilimsel** konuları, **Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre** hocanın *bizzat kendisinden mi*, yoksa gazete kültürü ile bu konuları incelemiş bu ikinci kişiden **mi** dinlemek istersiniz?

Ya da soruyu **şöyle** de sorabiliriz:

Ele alınan konunun ilmini yapmayanların bilgileriyle insan ne kadar aydınlanabilir?

Eğer konu **İslâm** ise, durum daha da ciddiyet kazanmaz **mi?**

Atalarımız:

“Yarım doktor insanı candan, yarım din adamı dinden eder.” dememişler **mi?**

Bir gerçek **değerlendirme** yapmak gerekirse:

Candan oldun **mu**, *sâdece*, dünyâdan olursun, *o kadar...* Hayattan olursun, *ama belki*, sonsuzluk âlemi olan Âhîret’i kurtarabilirsin... *Ama oldun mu iş çok kötü demektir.* Dinden olmak ne demek? Dinden olmak, **Âhîret**’i kaybetmekle eş anlamlıdır.

Demek oluyor ki, günümüzde çoğu câhillerin **Âhîret**’i **hiç** saydıklarını ve *bu yüzden de*, **İslâmî** konuların, *bunlar tarafından cüret edilecek (görülen)*, en **değersiz** konular hâline **getirildiğini** görüyoruz. Câhillik bazlı bu dönüşünler, **Kıyâmet alâmetlerine**, tıpa **tıp**, *uyuyor*, değil **mi?**

Şimdi yine biz örneğimize gelelim:

Aşağıdaki yazı, **Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre** hocamızın, *hayâtı boyunca üzerinde çalışarak*, tam bir **yetki** ve **kariyer** sâhibi olduğu **konular-da**, *gazete kültürüne sâhip olan*, bir **yazarın**, *sâdece dört buçuk satır içinde*, *sergileyebildiği*, **muazzam** bir bilgi **noksanlığını** vurgulamaktadır.

HİÇ BİLENLERLE BİLMİYENLER
BİR OLUR MU?*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

*Sergilediği hatâları ortaya dökmek için, Prof. Dr. Ahmet Yüksel Öz-
zemre'nin, aynı zamanda, yakın dostu da olan yazara, verdiği cevâba bir
bakınız⁷:*

'Azîz ve kadîm dostum... Bey,*

*"..." gazetesinin 3 Kasım 2006 Cuma günlü sayısındaki, 'Kuvantum
kuvantum' başlıklı köşe yazınızda ezcümle:*

*"Düşünebiliyor musunuz ki, koskoca İstanbul Üniversitesi'nin Fen
Fakültesi'nde kuvantum diye bir kürsü bile yok. Neredeyse son asrı ku-
vantumsuz bir cehâlette geçirmiş oluyoruz. Bu gafletin, bu tecâhülün, bu
vurdumduymazlığın bir sebebi vardır elbette. Bu konuyu lütfen oturup dü-
şünelim..." demektesiniz.*

*'Aşağıdaki açıklamalarımı bilginize takdîm etmeme müsaadenizi ve
konuyu, bunların ışığında, 'lûtfen oturup düşünmenizi' saygularıyla ricâ
ederim:*

*"Dünyâ'da bâzı üniversitelerde Kuvantum Optiği, Kuvantum E-
lektroniği, Kuvantum Alanları Teorisi, Kuvantum Kimyası, Kuvantum İsta-
tistiği kürsüleri gibi, spesifik kürsüler vardır da hiçbir üniversitede 'kuvan-
tum' diye bir kürsü yoktur. 'Kuvantum Teorisi' ve bunun çeşitli alanlara uy-
gulamaları, daha çok, Teorik Fizik Kürsüleri'nde ya da Matematiksel Fizik
Anabilim Dalları'nda yâhut da Kimya Fakülteleri'nde tedris edilen bağımsız
dersler arasında: 1) Kuvantum Teorisine Giriş, 2) Kuvantum Teorisi, 3) İle-
ri Kuvantum Teorisi, 4) Kuvantum Teorisi Uygulamaları, 5) Kuvantum Te-
orisinde Realite Meselesi, 6) Kuvantum Optiği, 7) Kuvantum Alanları Te-
orisi, 8) Kuvantum Teorisinin Epistemolojisi, 9) Kuvantum Kimyası ve ben-
zeri başlıklı derslerde okutulur."*

*"1973-1984 arasında 11 yıl boyunca Teorik Fizik Kürsüsü Kürsü
Profesörü Ve Matematiksel Fizik Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yap-
mış olduğum İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bu bahisler, Kürsü'-
nün kurulduğu 1954 yılından bugüne kadar: 1) rahmetli Prof. Dr. Fikret
Kortel (1916-2004), 2) bendeniz, 3) Prof. Dr. Altan Ferendeci, 4) rahmetli
Prof. Dr. Çetin Cansoy (1931-2003), 5) Prof. Dr. Şehsuvar Zebitay, 6) Prof.
Dr. Gediz Akdeniz, 7) Prof. Dr. Emine Rızaoğlu, 8) Prof. Dr. Hâşim Mutuş ve
9) Doç. Dr. Göksel Daylan tarafından okutulmuştur ve hâlen de rutin olarak
okutulmaktadır."*

⁷ <http://www.ozemre.com/>

* Yazarın adı üç nokta ile geçiştirilmiştir.

“Sonradan profesörlüğe yükseltilmiş olan **Yalçın Koç** tarafından, **Kürsümüz**'de, bendenizin idâresi altında ikmâl edilmiş olan, “**Doğa'nın Kuantum-Mekaniksel Betimlemesi ve Ölçü Sorunu**” başlıklı, **Kuantum Teorisi**'nin epistemolojisiyle ilgili **doktora** tezi ve bu alandaki diğer **çalışmaları**, bu **doktorantımı** Dünyâ çapında bir bilim adamı yapmıştır.”

“**Prof. Dr. Yalçın Koç**, ayrıca, bu alanda evrensel olarak geçerli olduğuna **îman** edilmiş ve **1960**'lı yıllardan itibaren **Teorik Fizik**'te doku-
nalmaz bir mitos, bir efsâne hâline gelmiş olan, “**Bell Teoremi**” ile onu desteklediği sanılan “**Wigner Teoremi**”nin evrensel olmadıklarını Matematiksel olarak ispat etmiş ve bu **ispatları**: 1) “**The Local Expectation Value Function and Bell's Inequalities**” başlıklı makâlesiyle, **Il Nuovo Cimento**'nun 107B cildinin **Ağustos 1992** sayısında, **961-971**. sayfalarında; ve “**Wigner Inequality, Quantum-Mechanical Probability Functions and Hidden-Variable Theories**” başlıklı makâlesiyle de, gene **Il Nuovo Cimento**'nun 108B cildinin **Ekim 1993** sayısında, **1115-1126**. sayfalarında yayınlanmıştır.”

“**Yalçın Koç**'un bu ispatının hikâyesini bendeniz, sizin Genel Yayın Müdürü olarak sorumluluğunuz altında, **İhlâs Holding** bünyesi içinde yayınlanmış olan **İnsan Ve Kâinat** dergisinin Kasım **1989** târihli sayısında **30-32**. sayfalarında “**30 Yıllık Efsânenin Yıkılışı**” başlıklı makâlemde ayrıntılarıyla takdîm etmiştim; **bu bir!**”

“Gene bendenizin aynı **İnsan Ve Kâinat** dergisinin Mart **1989** târihli sayısında **23-27** ve **67-70** sayfalarında yer alan “**Türkiye'de Teorik Fizik Öğretimi**” başlıklı makâlemde de **İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi**'nde **Teorik Fizik** tedrisâtının gelişimi de bu **Kürsü**'de **Kuantum Teorisi**'nin okutulmakta olduğu da **takdîm** edilmişti; bu da iki! “

“Sizin Genel Yayın Müdürü olarak sorumluluğunuz altında **İnsan Ve Kâinat** dergisinde yayınlanmış olan bu iki somut olguyu sanki bunlar hiç yokmuş gibi göz ardı etmiş ya da tamâmen **unutmuş** olmanızı, **doğrusu**, hayretle ve biraz da **esefle** karşılamakta olduğumu **ifâde** etmeliyim.”

“**Teorik Fizik Kürsüsü**'nün **1954** yılında tesisinden önce de **İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Atom ve Çekirdek Fiziği Kürsüsü**'nde rahmetli **Prof. Dr. Fâhir Yeniçay** (1901-1982), “**Atom Fiziği**” dersi kapsamında **Kuantum Mekanik**'ni, **Teorik Fizik Kürsüsü**'nün tesisinden çok önce ama daha çok uygulamaya yönelik bir tarzda **1972** yılında emekli oluncaya kadar tedris etmiş ve bu alanda **341** sayfalık **Atom Fiziği** ve **168** sayfalık **Dalga**

HİÇ BİLENLERLE BİLMİYENLER
BİR OLUR MU?*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Mekaniği adı altında toplam 509 sayfa tutan 2 cild de ders kitabı yazıp yayınlamıştır.”

“**Kuvantum Mekaniği**” konusunda **Teorik Fizik Kürsüsü** elemanları tarafından yazılıp da öğrencilere 1961-1976 arasında yıllarca parasız dağıtılmış olan ders teksirleri şunlardır: 1) Fikret Kortel: **Kuvantum Mekaniği ve İleri Kuvantum Mekaniği Ders Notları** (1961; yaklaşık 300 sayfa), 2) Ahmed Yüksel Özemre: **Kuvantum Mekaniği Ders Notları** (1968; yaklaşık 140 sayfa), 3) Altan Ferendeci: **Kuvantum Mekaniği Ders Notları** (1976; yaklaşık 260 sayfa).”

“Gene “**Kuvantum Mekaniği**” konusunda **Teorik Fizik Kürsüsü** elemanları tarafından yazılıp da yayınlanmış olan ders ve araştırma kitapları da şunlardır: A) **İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi** tarafından bastırılan **Teorik Fizik Dersleri Külliyyâtı ile Teorik Fizik Monografileri** arasında : 1) Ahmed Yüksel Özemre: **Çağdaş Fiziğe Giriş** (198 sayfa, 3 baskı), 2) Ahmed Yüksel Özemre ve Şehsuvar Zebitay: **Çağdaş Fiziğe Giriş Çözümlü Problem Kitabı** (182 sayfa, 3 baskı), 3) Çetin Cansoy: **Kuvantum Mekaniği (Birinci Kitap, 366 sayfa)**, 4) Emine Rızaoğlu: **Kuvantum Mekaniği Çözümlü Problem Kitabı** (368 sayfa, 2 baskı), 5) Ahmed Yüksel Özemre: **Isı Teorisi** (208 sayfa, 2 baskı; **Kuvantum İstatistikleri** bahsini de ihtivâ etmektedir); 6) Yalçın Koç: **Doğa'nın Kuvantum Mekaniksel Betimlemesi ve Ölçü Sorunu** (185 sayfa); B) **İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü** tarafından bastırılan: 7) John David Jackson: **Kuvantum Mekaniği Matematiğine Giriş** (107 sayfa, çeviren: Ahmed Yüksel Özemre); ve C) Pınar Yayınlarına bağlı **AçılımKitap** tarafından bastırılan: 8) Ahmed Yüksel Özemre: **Fiziksel Realite Meselesine Giriş** (137 sayfa, 2 baskı).”

“Gördüğünüz gibi **İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin “Kuvantum Mekaniği”**nin tedris sisteminin literatürüne katkısı bile toplam 2960 sayfa tutmaktadır.”

“Söz konusu makâlenizden alıntı yapılmış olan yukarıdaki beyânınız, takdîm etmiş olduğum ve kimsenin de tekzib etmesi mümkün olmayan bu gerçek olgular karşısında: hem A) **İstanbul Üniversitesi'ni**; hem B) **İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ni**; hem 3) **İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin**: 1) **Atom Ve Çekirdek Fiziği Kürsüsü'nü**, 2) **Teorik Fizik Kürsüsü'nü**, ve 3) **Matematiksel Fizik Anabilim Dalı'nı**; ve hem de C) bu Kürsülerde yıllarca **Kuvantum Mekaniği'nin** çeşitli vehcelerini tedris etmiş, bu konuda ders ve araştırma kitapları yazmış ve yayınlamış, doktoralar yaptırmış olan merhûm ve hâlen hayattaki bilim adamlarını büyük bir **töhm**et altında bı-

rakan bir adâletsizlik olarak **tecellî** etmektedir. Ve **bu**, yakından tanıyıp takdir ettiğim mâzîninle mukâyese edildiğinde, size hiç **mi** hiç yakışmayan ve dostlarınızı üzen garip bir durumdur.”

“Kaldı ki bu konular yalnızca **İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi**’nde değil fakat: **Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi**’nde de, **Ege Üniversitesi Fen Fakültesi**’nde de, **İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi**’nde de, **Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi**’nde de, **Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi**’nde de, **Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi**’nde de, hattâ **Vakıf Üniversiteleri** dâhil, daha birçok üniversitemizde de yıllardır rutin dersler olarak okutulmaktadır. Sizin bunlardan da haberinizin **olmadığınız** anlaşılmaktadır.”

“Birazıcık temkinli davranıp da söz konusu köşe yazınızı kaleme almadan önce **İnsan ve Kâinat**’ı hazırlayan mâiyetinizdeki kadronun herhangi bir ferdine danışsaydınız ya da en azından **Internet**’te herhangi bir arama motoruyla, meselâ Google ile, bir ufacak araştırma yapsaydınız bu fâhiş hatâlara düşmez ve herkesi de **bolkeseden** töhmet **altında** bırakmazdınız. Emîn olunuz! Bu araştırma motorları, sağladıkları güvenilir bilgiler yanında, insanların: 1) hayallerini gerçek ve vehimlerini de hâzâ ilim saymalarına da, 2) durup dururken saçmalamalarına da engel olabilecek kadar güçlü yardımcılarıdır.”

“Bu durum muvâcehesinde Türkiye’imizin son asrının, iddianızın aksine, hiç de “kuvantumsuz bir cehâlette” geçmemiş olduğunu **kabûl** etmelisiniz! Ortada, sizin sözlerinizle, apaçık bir **gaflet**, **tecâhül** ve de **vurdum-duymazlık** var ise aslında bunu hangi adreste aramanız gerektiğini de bu açık mektubumla artık idrâk etmiş olmanızı ümit etmek istiyorum.”

“Haksız yere **töhmet** altında bırakmakta olduğunuz bütün bu söz konusu kurumlara ve şahıslara açık bir “**özür dileme**” borcunuz olduğunu dikkatinize takdîm, umûrunuzun hayra tebdilini **niyâz** ve bilvesiyle, kadîm birâderâne hislerimi de **te’yid** ederim.”

Şimdi soruyorum yine:

Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

Burada, *bilim alanında*, bilenlerle bilmeyenlerin durumu, *gün gibi a-çığa çıkmış bulunuyor / bulunmaktadır*. Günümüzde, aynı **durumun**, bu bilimsel alanda örneğini gördüğünüz gibi, *daha vahim bir şekilde*, **İslâmî**

HİÇ BİLENLERLE BİLMİYENLER
BİR OLUR MU?*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

alanlarda olduğunu dile **getirmeye**, *hiç gerek yoktur*. Bu bilgisizlik ve câhillik **hatâları**, *şüphesiz her alanda olabilir*. Ama **bence** olanlar arasında, *en fazla tahribat ve tahrifatlı olan da, İslâmî* alanda vukû bulmaktadır.

Bunun iki cihana ilişkin tehlikeli **yansımalarını**, *tereddüt etmeden artık tasavvur edebilirsiniz*. Örneğin şu günümüzdeki hâinlik **örneklerinin**, *hayata ilişkin olan*, iki **cihanın** birincisinde **meydana** getirdiği, *ahlâk düşüklüğüne bağlı olan*, tahribat ve **tahrifatla** birlikte **olan** gayriinsanî **gelişmeleri**, *az görmemek gerekiyor*, gelecekteki (**Âhiret'teki**) mânevî **bedeli** bir tarafa bırakılsa **bile!**

Öyle ki, günümüzde her gün, kendi nefsî kanaatlerini **İslâm** adına **parzlayan**, *ürettikleri palavralarla çok şey bildiklerini zanneden*, **câhillerin** **İslâmî** konularda binlerce '*çam devirdikleri*', **artık**, *olağan bir durum hâline gelmemiş midir?* Bunun **daha** da somutlaştırılması için, *yukarıdaki teknik konuda verilen*, örneğin **İslâm** konusuna **teşmil** edilmesi yetecektir.

Başka bir ifâdeyle, **İslâm** konusunda uzman **olmayan** ve /veyâ bilmeyen bir **kimsenin**, *sorulan bir İslâmî konuda*, fikir beyan **etmesinin**, *ne derece tehlikeli sonuçlar doğuracağı*, bu örnekten de **kolayca** anlaşılıyor **mu?** Bunun *tehlikesini bilen*, **Peygamberimiz (SAV) Efendimiz**, uzman **olmayanları** ve /veyâ **bilmeyenleri**, *böyle câhilce konuşma tehlikelerinden uzak tutmak için*, '**Susan kurtuldu**' buyurmamış mıdır?

Çoğu kere uzman **olmadıkları** ve /veyâ câhil oldukları hâlde, *her şeyi bildiklerini iddia ederek*, başkalarını **cehâletle** suçlayanların sayıları da, *gün geçtikçe artmaktadır*. **Bunlar**, *asıl câhillerin hep başkaları olduğu vehminde-dirler*. Baksanıza gazeteci yazar dahî ne diyor:

"...Neredeyse son asrı kuvantumsuz bir cehâlette geçirmiş oluyoruz."

Görüyorsunuz ya! *Herkesi kuantum câhili zannediyor*, **yazarımız... İnanınız**, söz konusu bu gazeteci **yazar kardeşimiz**, *hatâsını görebilecek ve özür dileyebilecek bir olgunluktur*. *Bunu ben biliyorum...* Bu nedenle onun gibiler için, *bu noktadan kurtulmak önemlidir* ve bu bir dönüm **noktasını** oluşturur.

Bu noktayı **Disraeli** şöyle târif ediyor: *"İnsanın, câhil olduğunu bilmesi ilme doğru attığı mühim bir adımdır."* Heyhat! *Ne yazık ki*, bu her câhile nasip **olmuyor!** *Günümüzde hâinlik bulaşmış olan*, **şu** bilgisiz ve/veyâ

câhillerimiz var ya, **bunlar**, *gidişlerinin bizzat bilinci içinde, kaşarlanmış* olarak, *bu ehvenlerin çok ötelerinde seyrediyorlar, ne yazık ki!*

Fakat âlim ve bilgili **olanlar**, *hadlerini bilirler* ve her an, *ne kadar, az şey bildiklerinin de idrâkleri içinde* bulunurlar. Nitekim **Aristo**'nun, "*Bütün bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir*" sözünü herkes duymuştur.

Gerçekten söylemek gerekirse, sâhi, Allah'ın (CC) bizzat âyette de bildirdiği gibi, "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"⁸

⁸Zümer Sûresi, Âyet 9: "*Yoksa o, gece saatlerinde kalkan, secdeye kapanıp, kıyâma durarak dâimâ vazîfesini yapan, Âhireti hesâba katan ve Rab'binin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak temiz akıl sâhibi olanlar anlar.*"