

FÂSIK MÜSLÜMANLAR

Değişim süreci içinde bulunan bir fâsığın, ilk başlarda itikâdî düzgün iken, günahların belli bir **büyükülüğünden** sonra, düşünceleri, değerlendirmeleri ve bakış açıları oldukça değişir / değişebilir. Hadise göre, günah işleyince kalbde **siyah** bir nokta hâsıl olur. Eğer tevbe edilirse o leke silinir. Günahlara devam edilirse, o leke büyür ve kalbinin tamâmını kaplar. Kalp kararınca, artık ibâdet etmek zor, günahları işlemek kolay gelir. Örneğin, ilk başlarda günahlardan korkarken, öyle bir an gelir ki, **günah** işlemekten korkmamaya ve günahları daha sık işlemeye başlar. İşlenen her bir günah, kalp aynasını kirletir.

Fâsık en sonunda yaşadığı gibi inanmaya başlar. Artık o kişinin bakış açısı, değer yargıları ve / veyâ değerlendirme ölçüleri olumsuz yönde tamâmen değişmiş demektir. Böylece, “Kur’an ile amel etmeyi Allah sapıtır.” hadîsinin hükmü gerçekleşmiş demektir.

Bu nedenlerle ilk başlarda günahları bile bile işleyen bir Müslüman mü'min iken, günahları işleye işleye öyle bir zaman gelir ki, itikâdî konularda bile bakış açısının değişmesinden sonra mü'minlik kalkar yerini, Allah (CC) korusun, kâfirliğe bırakır.

Netice olarak bir Müslümanın, farkında olmadan, böyle kötü bir dönüşüme uğramaması için büyük küçük bütün günahlardan korunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Mustafa Temiz

29.06.2015

Fâsık övülünce, Rab’imiz gazâba gelir.”
Hadis

“Dinin âfeti üçtür: Fâsık âlim, zâlim idâreci, câhil sofu.”
Hadis

Fıskı (günahı) aşikâre olan fâsıka lânet olsun.
Hadis

Fıskını îlan eden fâsık, hürmeti kaybetmiştir.
Hadis

Giriş

İslâm’da Müslümanlık sınırı, *en geniş dâireyi gösterir*. Esas olarak Müslümanların günahkârından tutunuz da evliyâsına kadar hepsi, *bu Müslümanlık dâiresinin içinde bulunur*. Dâirenin içinde, Allah (CC) nazârında **kâfir** olan ve Müslümanlar nazârında Mü'min **görünen** bir sınıfın dışındakiler, genel bir sınıflandırmaya tabî tutulursa a) Mü'minler ve b) Fâsıklar ile karşılaşıyoruz.

Halk arasında **fâsık**, açıktan günah işleyen demektir. Meselâ, namaz kılmayan, içki içen, kumar oynayan, yabancı kadınlara bakan, hanımını, kızını açık gezdiren bir Müslüman, halk nazârında fâsık olarak bilinir. İşlediği günaha da **fısk** denir.

Allah (CC) nazârında kâfir olan ve Müslümanlar nazârında Mü'min **görünen** bir Müslüman, *îtikâdî münâfiklardandır*. Amelî münâfik olan Müslümanlar, *fâsıklar grubuna girerler*.

Müslümanlar içinde Allah'a (CC) ve O'nun rızâsına en **yakın** olanlar, Allah'ın (CC) en çok övüp değer verdiği **mü'minlerdir**¹. Geriye kalan fâsıklar da îmanlarını koruyan ve îmanlarını koruyamayan fâsıklar diye ikiye ayrılabilirler. *Îmanını kaybeden bir fâsık, artık kâfir grubuna dâhil olur*.

Fâsık kelimesi, 'fisk' kelimesinden gelmektedir ve Osmanlıca lügatta fâsık, "*Günah-kâr... Hak yolundan hâriç olan... Allah'ın emirlerine karşı zıt hareket eden... Büyük günahı işleyen veyâ küçük günahta ısrar eden kimse...*" anlamlarındadır.

Dinî alanda (istilâhta) fisk (günah), genellikle 'îmandan çıkarmayan' yasaklanmış eylemler anlamında kullanılmaktadır. **Fisk**, küfrün *îtikâdî amelini değil; fiilî* amelini ifâde eder. *Yâni, el, ayak, göz, dil gibi organların işlediği yasaklanmış ameller fisktır*. Bunları işleyen mü'min, *îtikâdî yönden îmanda ise de, işlediği fiil yönüyle ameli küfür içinde demektir*.

Kâfirler, münâfiklar ve müşrikler **mutlak** anlamda **fâsıktırlar**. *Bu mutlak fisk, küfrün îtikâdî amelini ifâde eder*.

Sonuç olarak Allah'ın (CC) emir ve yasaklarına elinden geldiğince uyan ve günahlardan oldukça kaçan bir Müslümana **kâmil mü'min**; *ameli çok eksik ve / veyâ günahkâr mü'mine ise, fâsık* denir.

Günah-Fâsık İlişkisi

Bir gayri Müslim, Müftülüğe gidip Müslüman olduğu zaman, bütün günahları **sıfırlanır**, *anasından yeni doğmuş gibi tertemiz olur*. *Ona yeni ve tertemiz bir mânevî sayfa açılır*. Müslüman olduğundan itibâren onun için de İslâm'ın emir ve yasakları, *eksiksiz başlar*. Müslüman birer ana ve babanın çocuğu da *ilk buluğ çağına girdiği andan itibâren yeni bir sayfa açılmış gibi aynı durumdadır*.

Farz edelim ki, bu ikisinden biri, *örneğin Müslümanlığı kabul eden kişi*, ilk Müslüman oluşu ânından başlayarak *hiç namaz kılmasa, hiç oruç tutmasa, hiçbir ibâdette bulunmasa, küfrü gerektiren bir iş işleyene ya da söz söyleyene kadar, îmanlı bir Müslümandır ama ibâdetlerini yapmadığı, günahlara da karıştığı için fâsık* durumundadır.

Fâsıklar da çeşitli olabilir. Meselâ, bir fâsık vardır. İslâm'a tam inanmıştır, *îtikâdî düzgündür* ama yukarıda bahsedildiği gibi, hiç ibâdet yapmaz. Bununla berâber, bile bile çok günah da yapmaz, günaha günah, helâla helal der. Böyle bir fâsığın, *günah yükü açısından*, ibâdetlerini yapan bir mü'minle aralarında **dağlar** kadar fark vardır.

¹ Temiz, M., *Âyetlerle Mü'minlerin Özellikleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi <http://mtemiz.com/bilim/AYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/AYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/AYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/AYETLERLE%20MÜ'MİNLERİN%20ÖZELLİKLERİ.docx>, En Son Erişim Târîhi: 19.05.2015, <http://gayalo.net>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>



Çocuklar buluş çağına kadar günahsızdır. Müslüman olan bu âile için, o andan itibaren tertemiz birer sayfa açılmıştır.

Şimdi de başka bir fâsık düşünüz. *O da İslâm'a tam inanmıştır, itikadı düzgündür fakat hiçbir günahtan kaçmaz, nefsinin istediği günahları da yapar.* Bununla beraber, küfrü gerektirecek bir söz ya da davranışta bulunmadığı sürece ya da *yaptığı günahları günah olarak bildiği müddetçe Müslümanlıktan çıkmamıştır.* Bunun bir önceki fasıktan farkı ise, günahlardan kaçmadığı için, *günahlarının gittikçe daha fazla çoğalmasındır.* Bu da günah yükü açısından, *bir önceki fâsığa daha büyük fark atmıştır.*

Günahları ne olursa olsun, *itikatları düzgün olan,* bu iki tip fâsığın her biri Müslümandır, daha açıkçası, *günahkâr mü'mindir.* Aslında günahsız insan olamayacağına göre, *mü'minler, az günahlı mü'min ve çok günahlı mü'min olarak ikiye ayrılırsa, çok günahlıların her birinin bir adı da fasık olur.*

Fasıklık üzerine...

Bir mü'min fâsık ise, *îman esaslarını tasdik ettiği hâlde tembellik, gaflet ve şehvet sebebiyle, ilâhî buyruklardan birine itaat etmeyen günahkâr bir kişi olup yalnızca bir veyâ birkaç noktada fîsk içinde bulunuyor demektir.* Tevbe etmeden öldüğü takdirde, *durumu Allah'a (CC) kalmıştır.* Allah (CC), dilerse onu ya doğrudan doğruya veyâ şefaathçilerin şefaatiyle affeder ya da *dilerse Cehennem'de azâbını çektirdikten sonra Cennete koyar.*

Te'vil edilemeyecek şekilde fiskını **açığa** vuran bir fâsığın, küfre düşmesinden korkulur. *Böyle bir kimse bâzı âlimlere göre kâfir olur.*

Fıskın genel olarak üç tipi vardır:

*Fıskın **birincisi**, günahı çirkin kabul etmekle berâber, yine de zaman zaman şeytanın vesvesesine ya da nefesine uyup **günah işlemektir**. Bu durum irâdesi zayıf olan Müslümanlarda oluşur.*

*Fıskın **ikinci** tipi, günah olduğunu kabul ve ikrar ettiği hâlde, sık sık aynı haramları **işlemektir**. İçki tiryakilerinde ya da kumar düşkünlerinde bu durum sık görülür.*

*Üçüncüsü ise, fisk olan davranışı ısrarla işlemek ve haram olduğunu **inkâr** etmektir.*

Fıskın **birinci** ve **ikinci** tiplerinde bulunan Müslümanların tevbe etmesi gerekir. **Üçüncü** tipte bulunan insanın ise, Müslüman olduğunu iddia ediyorsa, bu yaptığı fisk onu **küfre** düşürdüğü için, *tecdid-i îman etmesi* (îman tâzelemesi, yeniden îman gelmesi) şarttır².

Günahlar çok kötü olduğu için, örneğin İslâm'da, fiskı yayılmış olmasa da, **fâsık** bir erkek, sâliha kızın, hattâ sâlih kimsenin **kızının** küfvü (dengi) olamaz.

Günahların Mârifetleri

Günahlar, oldukları gibi kalmazlar. *Sâhiplerini büyüklükleri ve / veyâ çoklukları oranında dönüştürme* zorlarlar. *Asıl korkulacak olanlardan biri de günahların bu özelliğidir.*

Fâsikların ibâdet yapmamaları, yapsalar bile günahlardan sakınıp onlardan uzak durmamaları, tabiatıyla, *Kur'an'ın emirlerine bile bile uymamak, lakayt kalmak ya da onu hafife almak anlamındadır*. Böyle bir kimse için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bakınız ne buyuruyorlar:

“Kur'an ile amel etmeyeni Allah sapıtır.”

Bu sapıtma çoğu kere birden bire olmaz ya da olmayabilir.

Ya nasıl olur?

Allah (CC), *adâleti gereği*, günahkâr kullarının cezâsını anında vermez; *özgür irâdesi elinde olduğu için*, belki pişman olur da tövbe eder diye, *onlara genellikle uzunca bir süre mühlet tanır*. Bu mühlet sonunda akıllarını işletip tövbekâr olanların sayısı, *ne yazık ki, çok az olmaktadır*.

Bunun nedeni şudur:

² Kalkan, Ahmet., *Fasik Kime Denir?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.ihya.org/kavram/kavramlar-ansiklopedisi/dt-1761.html>, En Son Erişim Tarihi: 31.05.2015.

Yukarıda da bahsedildiği gibi, *fâsık ve günahkâr insanların günahları*, değişim süreci içindeki fâsikların *aleyhlerinde*, onların *duygu, düşünce, kalp ve bakış açılarında*³ olumsuz değişim ve dönüşümlerin olmasına *sebeptir*. Bu olumsuz değişimler, onların yaşadıkları gibi inanmalarına yol açar ki, bu da korkulacak son durumdur.

Hâl böyle iken, ya bile bile İslâm Düşmanlığı (Karşıtlığı)⁴ yapanlara ne demeli? Bunları da *siz*⁵ düşününüz!⁶

"Allah'ı da Sultan'la birlikte Tahtından indirdik..."
Uyanış Dergisi - 15 Ağustos 1929



CHP Tokat Millet Vekili
AHMET REFİK SEVENGİL

"Sultandan kast ettiği Sultan Vahdettin...
Öz yurdundan sürgün ettikleri vahdettin. Hain dedikleri Vahdettin.
Gerçek ise Necip Fazıl Kısaküreğin dediği gibi :
"Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Sultan Vahdettin"
Anadolu'da bir "İstiklâl Savaşı" başlatmak üzere, eldeki işe yarar subayların listesini Genelkurmay Başkanı'ndan talep eden O... İstanbul'da bu subaylarla görüşerek mücadele için Anadolu'ya gitmeye ikna eden O... Ve onlara Anadolu'da bir takım göstermelik vazifeler vererek İstiklâl Savaşı'nı örgütlemek üzere El altından Anadolu'ya gönderen O... Osmanlı Hazinesini emirlerine sunan O... Osmanlı ailesiyle, çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı, yurt dışına sürülen Ülkesinden Sürüldüğü halde hiç bir zaman ülkesi hakkında konuşmayan,
ALNI SECDELİ BÜYÜK SULTAN..."Gökhan Kahraman

Türkiyemiz'de öyle zihniyetler ortaya çıkmıştır ki⁶, akıllı bir insan, "Allah'ı (CC) tahtından indirme" gibi bir kavramı, ilgili kategoriye sokmaya bile cesâret edemiyor. *Çünkü bir insana kâfir demek, çok tehlikelidir*. Öyle ki, kâfir denilen kişi gerçekte kâfir değilse, *sonuçta bu ithamı yapanın kâfir olması gibi bir tehlike vardır*.

³ Temiz, M., *Bakış Açısı, İman ve Dalgalar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/BAKIŞ%20AÇISI,%20İMAN%20VE%20DALGALAR.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/BAKIŞ%20AÇISI,%20İMAN%20VE%20DALGALAR.doc>, En Son Erişim Tarihi, 13.05.2014.

⁴ medyakit.com, *CHP'nin şanlı tarihinden yandaşlık ve yalalaklık abideleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://www.medyakit.com/haber/491/chpnin-sanli-tarihinden-yandaslik-ve-yalalaklik-abideleri>, En Son Erişim Tarihi: 31.05.2015.

⁵ **Serdaroğlu, H.**, İlahiyat Fakültelerinde Yetişen Belam lar!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html>, En Son Erişim Tarihi: 03.01.2013.

("Gazetelerimizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabulinden olan her türlü makale ve fikra ve tefrikaların neşrinden tevakkü edilmesi (sakınılması) ve başlanmış bu gibi tefrikaların en son on gün zarfında nihayetlendirilmesi." (T.C. Başvekâlet-Matbuat Umum Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi, 1945)

"Biz her ne şekil ve sürrette olursa olsun, memleket dâhilinde dinî neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dinî bir zihniyet fideliği vücûda getirilmesine taraftar değiliz."(T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17. Mayıs. 1942) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP)

⁶ Haber10, *CHP'li Tasdelen: Bizim savaşımız İslâm'la*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.ulkehaber.com/chpli-tasdelen-bizim-savasimiz-islamla_23568.html, En Son Erişim Tarihi: 03.04.2014.

⁶ Anonim, *Bizim İktidarımızda Dini Neşriyat Olmayacak!*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://hakaretyokhakikatvar.wordpress.com/2012/10/04/bizim-iktidarimizda-dini-nesriyat-olmayacak/>, En Son Erişim Tarihi: 03.01.2013.



BU MİLLET KİMİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR MERAK ETMEYİN..

İslâmî bilgisi olmayan *birisinin*, yazıyı okuduktan sonra, resimdekilerin hangilerinin *fâsık* ya da *mü'min* olabilecekleri sorulduğunda, *cevap verebilecek kadar bir bilgiye kavuşmuş olabileceğini zannediyorum.*



Allah'ın (CC) varlığından şüphe etmenin⁷ de ilgili sınıfa gireceğini söylemek yine çok tehlikelidir!



İslâm'ı reddetmek ne anlama geliyor, siz söyleyiniz?

⁷ Haber Vaktim, *Allah'ın varlığı kesinlik içermiyormuş!*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.habervaktim.com/haber/70642/allahin-varligi-kesinlik-icermiyormus.html>, En Son Erişim Tarihi: 31.05.2015.



Hem *öyle*, hem *böyle* olursa, nasıl olur? Bunun cevâbını yazıyı okuyarak bulabilirsiniz...



Şeriat'te (İslâm'da) esas olan, *kimsenin 'kalbinin durumunu' bilmek mümkün olmadığı için*, dış görünüşe göre karar verilir. Bu çocukların, dış görünüş itibâriyle, Türkiye'deki Müslüman ana-babaların çocukları olduklarını düşündüğümüzde, bunlara şu durumlarına bakarak ancak *günahkâr* diyebiliriz.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ALLAHU EKBER SESLERİYLE ÇINLADI



Bu resimdekiler de dış görünüşe göre elbette *mü'mindirler*.



Bu kadıncağızda **epey** zorlanacağız, değil mi?



Umre yapan bu insanlara elbette dış görünüşe göre mü'min demek *şarttır*.



Bunlar Müslüman oldukları için asıldılar, dış görünüşe bakarak elbette *şehitirler*...



Dış görünüşe göre gerçekten bir *şehidimizdir*, bu savcımız...



Bunlar Müslüman oldukları için asıldılar, dış görünüşe göre elbette *şehit*tirler...

Son Sözümlü

Değişim süreci içinde bulunan bir **fâsığın**, *ilk başlarda itikâdı düzgün iken*, günahların belli bir **büyükülüğünden** sonra, *düşünceleri, değerlendirmeleri ve bakış açıları oldukça değişir / değişebilir*.

Peygamberimiz (SAV)'in bir hadisine göre, günah işleyince *kalbde siyah bir nokta hâsıl olur*. Eğer tevbe edilirse o leke silinir. Günahlara devam edilirse, *o leke büyür ve kalbin tamâmını kaplar*. Kalp **kararınca**, artık ibâdet etmek zor, *günahları işlemek kolay gelir*. Örneğin insan, ilk başlarda günahlardan korkarken, öyle bir an gelir ki, **günah işlemekten korkmamaya** ve günahları daha sık işlemeye başlar. İşlenen her bir günah, farında olmadan, *kalp aynasını kirletir*.

Böyle bir fâsık, en sonunda yaşadığı gibi inanmaya başlar. Artık o kişinin *bakış açısı, değer yargıları ve / veyâ değerlendirme ölçüleri* olumsuz yönde tamâmen değişmiş demektir. Böylece, *“Kur’an ile amel etmeyen sonunda sapıtmuş olur”* kuralının hükmü gerçekleşmiş demektir⁸. Bu nedenlerle, ilk başlarda günahları bile bile işleyen bir Müslüman mü'min iken, *günahları işleye işleye öyle bir zaman gelir ki*, itikâdî konularda **bile** bakış açısının değişmesinden sonra, *mü'minlik kalkar yerini, Allah (CC) korusun, kâfirliğe bırakabilir*.

Bir Müslümanın, farkında olmadan, böyle kötü bir dönüşüme uğramaması için büyük-küçük bütün günahlardan korunması gerekmektedir. Ayrıca kâfirleri, ateistleri ve müşrikleri anladık, biliyoruz da, *Müslümanlar arasından çıkan şu münâfıklar, insanı daha çok şaşırtıyorlar!*

Kaynaklar, **münâfıkların**, *ikiyüzlülükleri nedeniyle mü'minlere daha çok zarar verdikleri için*, Cehennem'de kafirlerden daha **derin** yerde **kalacaklarını** bildiriyor.

Onun için Müslümanım diyen bir kimsenin asıl dikkat etmesi gereken, Kültürel (İslâmî) ölçüleridir. Bir **Müslüman**, özellikle, *münâfıklık alâmetleri kendinde belirmeye başlamamı*, ayağını daha da denk almaya **başlamalı!**

Münâfıklık alâmetlerinin, *konuştuğu zaman yalan söylemesi*, verdiği sözde durmaması, *emânete hıyânetlik yapması*⁹ olduğunu bilhassâ unutmamalıdır!

Ama ne var ki, günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte insanların refah düzeyleri iyileştikçe, *ne yazık ki*, bunlara karşılık, *Müslümanım diyenlerin ahlâkî seviyelerinin azalmasına ek olarak*, aynı zamanda, *ibâdet konusundaki gevşekliklerinin de aynı oranda zayıf-*

⁸ Sapıtma ile ilgili âyetler: **Zuhruf Sûresi, âyetler: 36-38:**

“Her kim Rahman olan Allah'ı zikredışı görmezlikten gelirse, ona bir şeytanı arkadaş ederiz; artık o onun yanından hiç ayrılmaz ve sürekli bir biçimde kötülükleri telkin eden bir arkadaş olur. O şeytanlar bunları yoldan çıkardıkları hâlde, bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar. Nihâyet Kıyâmet günü bize gelince, arkadaşına: “Keşke seninle benim aramda Doğu ile Batı arasındaki kadar bir uzaklık olsaydı. Sen ne kötü arkadaşmışsın!” der.

Şuara Sûresi, âyetler: 221-227:

“Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkâr yalancıya inerler. O yalancılar şeytanlara kulak verirler, çokları da yalan söylerler. Şâirlere gelince, onlara da ancak azgınlara uyar. Görmüyor musun onları, her vâdide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Ve onlar yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Ancak inanan ve inançları doğrultusunda iyi işler yapanlar, Allah'ı çok ananlar ve kendilerine zulmedildikten sonra bile, düşmanlarına üstün gelmeye çalışanlar böyle değildir. Zulmedenler, yakında nasıl bir inkılâba muhatap olup devrileceklerini bileceklerdir.”

⁹ Blogcu, **Münâfıklığın Alâmetleri Ve Münâfıklık Hakkındaki Bâzı Hadisler**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://betulaygul.blogcu.com/munafikligin-alametleri-ve-munafiklik-hakkındaki-bazi-hadisler/10259445>, En Son Erişim Tarihi: 29.06.2015.

ladığı gözlenmektedir. Bu noktada Alman başbakanlarından birinin, “Hayatta en tehlikeli şey, rahatlıktır” şeklindeki sözünü de nakletmeden geçemeyeceğim¹⁰.

Müslümanların günahlara **sürüklenmelerinin** en önemli nedenlerinden biri, mânevî açıdan, **nîmet-şükür dengesini iyi kuramamaları**¹¹ olduğu, pratik ve güncel bir gerçek olarak ortadadır.

*Yalnızca sakal bırakmakla ya da başörtüsü takmakla her şeyi hallettiklerini zannedenlerin gittikçe artmakta olduğu günümüz Türkiye’inde Müslümanların bu perişanlığına bakılırsa, eski Müslüman atalarımıza göre, değerli, muhterem ve ihlâslı mü’min kardeşlerimizi istisnâ tutarsak, korkarım ki, çoğumuz fâsıklığa **takılmaktan** kurtulamayacağız. Şimdi, bir de bu durumdaki Müslümanların fâsik dediklerinin **hâllerini** bir düşününüz!*

Bu noktada yeri gelmişken eski bir yetkili âlimin, “Biz bugün Ashâb-ı Kirâmın (Peygamberimiz (SAV) ’in arkadaşlarının) hâllerini görseydik, onlara **deli** derdik; onlar bizim durumlarımızı görselerdi, bize **kâfir** derlerdi” şeklindeki sözünü burada bir kere daha hatırlatmam gerekiyor...

Âyetlerde belirtildiği gibi, *Kıyâmet günü, beklemedikleri* gerçeklerle karşılaşanların, “Ah! Nolaydı **da** taş, toprak olsaydım...” şeklindeki **umutsuzluk** çığlıklarını **hatırlayınca**, hep birlikte şu noktaya gelmiş bulunuyoruz ki, *bütün bunlar*, bizlere önemli bir gerçeği daha fısıldamaktadır:

“Cennet, pek o kadar kolay elde edilir gibi değil, **gâliba**...” Ama ne olursa olsun, eğer **son sözümüz**, ‘Lâilâhe İllâllah, Muhamedürresûlüllah’ olursa, o zaman *düğün-bayram* etmeliyiz! Çünkü Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:

“Söz sözü, ‘Lâilâhe İllâllah Muhamedürresûlüllah- Allahtan başka tapacak yoktur, Muhammed O’nun (kulu ve) Resûlüdür-’ olan Cennet’te girer” buyurmuşlardır.

Kültürel (İslâmî) istikâmette ısrarla durulmasının **asıl nedeninin**, şüphesiz, ölüm sarhoşluğu içinde **debelenirken**, bu sözü söyleyebilecek **bilincin** körelmeden her an **canlı** tutulması **olduğunu** *elbette takdir edersiniz.*

¹⁰ Temiz, M., *Eriyip Yok Olmanın En Açık Belirtisi*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

<http://mtemiz.com/bilim/ER%C4%B0Y%C4%B0P%20YOK%20OLMANIN%20EN%20ETK%C4%B0L%C4%B0%20BEL%C4%B0RT%C4%B0S%C4%B02.pdf> YA DA

<http://gayalo.net/dosyalar/ER%C4%B0Y%C4%B0P%20YOK%20OLMANIN%20EN%20ETK%C4%B0L%C4%B0%20BEL%C4%B0RT%C4%B0S%C4%B02.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/ER%C4%B0Y%C4%B0P%20YOK%20OLMANIN%20EN%20ETK%C4%B0L%C4%B0%20BEL%C4%B0RT%C4%B0S%C4%B02.docx> YA DA

<http://gayalo.net/dosyalar/ER%C4%B0Y%C4%B0P%20YOK%20OLMANIN%20EN%20ETK%C4%B0L%C4%B0%20BEL%C4%B0RT%C4%B0S%C4%B02.docx>, En Son Erişim Tarihi: 19.05.2015, <http://gayalo.net>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

¹¹ Temiz M., *Nîmet-Şükür Dengesi ya da Dengesizliği, Maddî ve Mânevî Hayattaki Mutluluğun ya da Mutsuzluğun Nedeni*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/NİMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.doc> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/NİMET%20-%20ŞÜKÜR%20DENGESİ%20YA%20DA%20DENGESİZLİĞİ.pdf>, En Son Erişim Tarihi: 25.07.2013.