

ESAS ÖLÇÜ ORTA ÖLÇÜDÜR

İslâm'ın 4 temel kaynağında, ortak nokta, '**Orta Ölçü**'lerdir. Görüldüğü gibi, aşırılıklardan uzak durmak, her hususta **Orta Ölçüyü** tercih etmek, *İslâm*'ın ana esasları arasında bulunuyor / bulunmaktadır.

Görülüyor ki, **Cennet**'e girecek olan, **Ehl-i Sünnet vel Cemat**'in dışında bulunan 73 grubun içindekiler, öyle ya da böyle, bir **aşırılık** ya da benzer bir yanılma içine girmiş bulunuyorlar.

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ^δ
17.11.2017

“Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz”
İsrâ Sûresi, âyet 15

“Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara içinde ebedî kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve **Adn** cennetlerinde güzel meskenler vaatmiştir. Allah'tan olan hoşnutluk ise en büyüktür. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur¹.”

“Öne geçen Muhâcirlere ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da **O**'ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedî kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte, büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur².”

Giriş

Dünyâ'da huzur anlarına **mutluluk** denemez. Çünkü Dünyâ'da (hayatta) rahatlık yoktur.” sözü kaîm bir sözdür. Bu nedenle **mutluluk**, hattâ mutluluğun en büyüğü, ancak **Cennet**'e kavuşmakla elde edilecektir.

Bir mü'mine düşen esas mesele, bu nedenle, **Cennet**'e kavuşabilmektir. Bunun sağlanması için, **Cennet**'i elde etme yollarının **araştırılması**, ölçü ve şartlarının bilinip uygulanması gerektiği, kaçınılmazdır:

^δ Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

⁸ Yazar, *particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi*'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenebilmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015).pdf)

¹ Tevbe Sûresi, âyet 72.

² Tevbe Sûresi, âyet 100.

Bu ölçü ve şartların kısa târifi, kısaca söylemek gerekirse, Allah'ın (CC) ipine, yâni *Kur'an'a ve Sünnetler'e*, sımsıkı, sarılmaktır.

Şimdi hemen **burada**, *bâzı okuyuculardan*, sözlü olmasa bile, *gizlice ya da istemeyerek*, *bâzı îtirazların yükseldiğini hissediyor, gibiyim.*

Çünkü bu duyguların benzerlerini, *geçmişte*, ben **de** yaşamıştım. Bunların **benzerleri**, *benden de*, yükselmişti, *o sıralarda...*

“Her din adamı, fikir birliği etmişçesine, hep böyle söylüyor... Bunun hiç başka yolu yok mu?”

O zamanki din adamlarının da iyisi iyi olurdu, *gerçekleri hep aynı gerçek kaynağa göre söylerlerdi.* Günümüzde, *örnek din adamları da azaldı*, ne yazık ki!

Kıyâmet Âlâmetleri

Ah! *Din adamı deyince*, yürekleri **yakan**, *ayrı bir hasret kapısı açılıyor, bugün...* Din adamı denecek ölçülü, örnek insanlar **mi** kaldı. *Varsa da sayıları artık çok az...*

Kıyâmete yakın zamanlarda, *Kıyâmet âlâmetlerinden olmak üzere; zî-nânın*, *adam öldürmelerin artacağı*, yüksek binâların yapılacağı, *kölenin e-fendi olacağı bildirilmemiş mi?* Sanki **bunlar**, *aynen şu içinde bulunduğumuz, 21. Yüzyılı* anlatıyor gibi... *Kıyâmet'in Küçük Âlâmetleri denen*, bu işâretlerin bitişini, *ardından Kıyâmet'in Büyük Âlâmetleri'nin geleceğini söyleyenler de yok değil...*

Kıyâmet'e yakın, *din adamlarının azalacağı bildirilmiş olduğuna göre*, işte bu sıralarda bunları **görmüyor**, *değiliz...* Onun için, *sık sık*, bu sıralarda, *‘Din adamı söylese de, doğrusunu söylese!’* **şeklindeki** konuşmalarım **artmış** bulunuyor... *Çünkü hele günümüzde*, şarlatan doktorlar gibi, *câhil din adamları da*, o kadar çoğalmış bulunuyor ki! *Örneğin bunların içinde*, din adamı olarak geçindiği hâlde, *“Allah, geleceği bilmez”* diyenler de var.

İşte bu câhillikler nedeniyle, günümüz **insanı**, konu hakkındaki gerçek bilgilere ulaşamamaktadır. *Kıyâmet âlâmetlerinden olmak üzere*, **Kıyâmet'e** yakın, *gerçek din adamları ortadan kalktıktan sonra*, sıra en son ola-

rak, hayânın ve îmanın kalkmasına gelecektir. Bence **bugünler**, her bir insanın, ‘gemisini kurtaracağı son **günler**’dir.

Ama **çoğumuz**, hepimizin, ‘fikir birliği’ dediğimiz, o **şeyin**, Allah (CC) tarafından gönderilmiş, ilim **denen** ölçüler **olduğunu**, Allah’ın (CC) murâdının, bu **ölçülere** uymamız gerektiğini, *hiç düşünmüyoruz!*

Evet! Yukarıda, ‘geçmişte, ölçüsüz düşünceleri ben **de** yaşamıştım’ demiştim, *Ama o zamanlar*, Allah (CC) bizleri, *bugünlere göre*, gerçekten, **Mehmed Zahid Kotku Hazretleri** gibi, çok değerli ve gerçek din adamları ile karşılaştırmıştı da, *o sâyede bugün*, **gerçek** temel bilgilere sâhip bulunuyoruz, *hamdolsun!*

Bakınız Allah (CC), Kur’an’ın’da **ne** buyuruyor:

“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara içinde ebedî kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetler ve **Adn** cennetlerinde güzel meskenler vaadetmiştir. Allah’tan olan hoşnutluk ise en büyüktür.”

“İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur³.”

“Öne geçen Muhâcirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedî kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte, büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur⁴.”

Allah’ın (CC) hoşnutluğuna, *O’nun rızâsı diyoruz ya...*

O’nun **rızâsı**, *ancak, İslâm Şerîatı’na*, yâni **Sünnet** ve **Kur’an’a** sarılmakla olacağı, *kaçınılamaz bir gerçektir.*

İki cihanda mutlu olmak için, **Şerîatı** yaşamak gerekmektedir, vesse-lâm!* *Bu kararda*, akıl ve mantığa uymayan bir taraf var **mi**, *şimdi soruyorum!*

³ Tevbe Sûresi, âyet 72.

⁴ Tevbe Sûresi, âyet 100.

* Bâzi insanların ‘Şerîat’ kelimesini duyar duymaz ölçülerini aşmaları, onların bu konularda câhil olduklarının en açık belirtisi olduğunu bilmelisiniz.

İslâm Şeriatı

Evet! Niçin yaratıldık?

Allah (CC), *kendi gücünün, mülkünün, sanâtının farkına varılıp temâşa edilerek, mülkün tek ve eşsiz sâhibi olduğunun bilinmesini istemiştir. Böylece takdir edilmelerini, hikmetinin dile getirilmesini; methedilip yüceltilmesini, başka bir ifâdeyle, kendisinin, her an, zikredilmesini dilemiştir. Bunun için de, tüm âlemleri yaratmış, bunlar içinde, yarattıklarının en şerefli kıldığı insanı Yeryüzü'nde, kendisinin halîfesi olarak seçmiştir.*

'**Halife**' kelimesi, *'birinin yerine geçen kimse, pâdişah' anlamlarını taşıdığına göre, insan Allah'ın (CC), Yeryüzü'ndeki temsilcisi, O'nun adına iş yapan, kimse demektir.*

Görülüyor ki **insan**, *Yeryüzü'nde Allah'ı (CC) temsil ettiği için, yaratılmış olanların en şerefli ünvanını hak etmiştir. Yeryüzü'nde, insandan başka, yaratılmış olan ne varsa, insanın hizmetine tahsis edilmiştir.*

İnsanoğlunun bu **üstün** şerfi, *bizzat Allah (CC) tarafından kurgulanıp, insan için plânlanmış olan, insanın taşımak zorunda kaldığı, inançtan, îmandan, taşıdığı kaabiliyetin değerinden kaynaklanmaktadır.*

Şeref ve makamın yüksek **oluşu**, *mantığa göre, sorumluluğun da büyük oluşunu gerektirir. Bu sorumluluk, kısaca özetlenecek olursa, Allah'ın (CC) halîfesi olduğundan, Yeryüzü'nde O'nun adına, iş yapmaya yetkili kılınışından dolaydır. Üzerinde böyle yetkiler bulunan bir insanın, bir de, bir yol haritası ve ölçüleri olarak, kendisine sunulmuş (verilmiş) bulunan, Şerîti Gârra'yı da uygulaması hâlindeki durumunu, bir düşününüz!*

Sonuç olarak insanın, şöhet, kıymet ve değerliliğini, işte varınız, Hz. Süleyman gibilerinde, bu meziyelere ek olarak, insanlığın zirvesini ise, Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz'de, kana kana o zaman seyredebilir, hissede bilirsiniz!

Yeryüzü'ndeki halîfelik makâmında, Allah (CC) adına iş yapmak için, insanın, sınırlı da olsa, bir özgürlüğü olması gerekmez mi?

Elbette gerekir!

İşte, bu nedenle, yaratılmışlar içinde, sâdece insanoğluna, özgür bir irâde verilmiştir. Bu özgürlük nedeniyle, insan, belli bir müddet için, Yeryüzü'nde Allah (CC) adına iş yaparken, kendi özgür tercihi ile baş başadır. Onun özgür irâdesini, kendisine tanınan Şerîat Ölçüleri içinde, bir süreligine, istediği yönde, kullanabilme hakkı vardır.

Dolayısıyla insanın, Yeryüzü'nde Allah (CC) adına, iş yapabilmesi için, O'nu tanınması ve yüce murâdını bilmesi, Şerîat Ölçüleri'ne uyması gerekiyor / gerekmektedir. Yoksa ölçüsüzce, gelişigüzel iş yapılmaz; yapılırsa, Allah'ın (CC) adâleti gereğince, bunun da bir hesap verme durumunun olacağı, unutulmamalıdır!

Her şey, Şerî Ölçüleri içinde bildirilmiştir ama konuyu, bu ölçülerin kolay kavranılması açısından, biraz daha, açmakta fayda vardır:

Allah'ı (CC), O'nun murâdını, istediklerini, sevdiklerini, sevmediklerini, en kolay bir şekilde, nasıl bilebilir, hazmedebiliriz?

Bu nasıl olacak?

Bu soruya doğru bir cevap verebilmek, ancak Allah'ı (CC) tanımaya bağlıdır. Hemen şunu belirtmekte fayda vardır ki, herkes Allah'ı (CC) tanıdığını zannediyor... Hâlbuki O'nu, tam gerçeğiyle, tanımak mümkün mü?

Çünkü zıddı, benzeri, eşi, ortağı, ...olmayan bir şeyi tanımanın zor olduğu, açık değil mi?

'Şuna benziyor' desen, o zaman o Allah olamaz. Çünkü O, yaratılmış olan, hiçbir şeye benzemez!

Sonunda söylenecek olan sözü, hemen şimdi söyleyerek, konuyu kısaca özetlemekte fayda vardır:

Bir kimse, ancak Kur'an'ı Kerim'e vâkıf olduğu oranda, Allah'ı (CC) tanıyabilir. Bu yüzdendir ki, Allah (CC) kullarına kendini, gereğince, tanıtabilmek için, kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Bunun, akıl ve mantık ile düşündüğümüzde, başka yolu da yoktur, çünkü...



Papazın açıklaması;
Tebbet Suresi'nde muhteşem bir mucize ve incelik gördüm. Allah bu sure'de Ebuleheb'in iman etmeyeceğini bildiriyordu. Ve bu sure indikten sonra Ebuleheb 8 yıl daha yaşadı... Eğer isteseydi yalandan da olsa iman edip bu ayeti yok hükmünde gösterebilirdi. Ama Ebuleheb yinede iman etmeyerek öldü. Eğer Kuran'ı Hz. Muhammed uydursaydı böyle bir riske girmezdi. Bu da demek oluyor ki Allah geçmiş ve geleceği eksiksiz bilendir. İşte bu yüzden Müslüman olmayı tercih ettim.

Görüyorsunuz ya, resimde görüldüğü gibi, akıllı ve kullanabilenler yanılsızdan gerçekleri görebiliyorlar...

Peygamberler

Peygamberler, *dünyâ ve Âhiret'in başöğretmenleridir*. Bu sebeple onlar *olmadan insanlar, gerçek yolu bulamazlar. Bu nedendir ki, Allah (CC) Kur'an'ı Kerim'de, peygamber göndermediği, kavimleri hesâba çekmeyeceğini bildirmiştir*⁵.

“Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz- İsrâ Sûresi, âyet 15”.

⁵ **İsrâ Sûresi, âyet 15:** “Kim doğru yola giderse, sırf kendi iyiliği için gider; kim de sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez! Biz bir peygamber göndermedikçe azap da etmeyiz.”

Peygamberler insanlara, Allah'ın (CC) **memnun kalacağı yol ve davranışları öğretirler**. Bu öğretme **işini**, Allah'ın (CC) onlar için **indirdiği, kitabı açıklayarak yaparlar**. Onun için **Allah (CC)**, **Adem (AS*)**'dan bu yana, **binlerce peygamber göndermiştir**.

İslâm

Adem (AS)'dan bu yana indirilen, dinlerin **genel adı İslâm**'dır. İslâm, Allah'a (CC) **teslîmiyetin genel adıdır**.

Bununla berâber, **genel esaslar değişmemek üzere**, bâzı ayrıntı, teferruat ve uygulamada genel **İslâm** adı, **bulunulan devir ve çağlara uygun şekiller almıştır**.

Meselâ İsâ (AS)'a ve **Mûsâ (AS)**'a gelen, dinlerin **esâsları**, **İslâm'a uygun olmasına rağmen**, bunların zaman ve mekâna uygun **olan adları**, **sıra-sıyla**, **Hıristiyanlık** ve **Mûsevî'lik** olmuştur.

Her şeyin bir benzeri dünyâda mevcuttur:

Meselâ her bir firmaya **âit**, **'Bilgisayar Yazılımı'** genel bir isim olmasına rağmen, zaman zaman, **yazılımdaki gelişmelere göre**, yeni yeni sürüm (versiyon) isimleri ortaya çıkmaktadır. **DOS, MS DOS, UNIX, XP** gibi, **versiyonlar**, bir bakıma, **yazılımın**, zaman ve mekâna göre, konulan isimleridirler.

Her bir sürümü (versiyonu) tanıtan, bunları anlatan **kataloglar**, bu katalogları öğreten **başöğretmenler** ya da **başteknisyenler vardır**.

Bir **sonraki** sürüm (versiyon), bir önceki sürümün (versiyonun) **temel işlemlerini (fonksiyonlarını) içermekle birlikte**, genel anlamda, **bu, önceki sürümü çaptan düşürür**. Tıpkı bunun gibi, **İslâm'ın temel ilkelerini muhafaza eden**, bir sonraki **din** de, o dönemin geçerli dini **olmakta**, bu **du-rum**, bir önceki dini geçersiz kılmaktadır.

Tabiatıyla bir sonraki dinin de kitabı (kataloğu) ve bu kitabı (kataloğu) açıklayan başöğretmeni (teknisyeni) vardır.

* AS kısaltması, "Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun." demektir.

Şimdi, *bu akıl yürütmeden sonra, Adem (AS)'a gelen, ilk dinin son sürümünün, mantık açısından da, günümüzde yaşadığımız, İslâm Dini olduğu anlaşılıyor mu?*

Sonuç itibarıyla, İslâm'ın gelişiyle, eski dinlerin hükümleri de, ortadan kalkmış bulunmaktadır⁶.



İşte Ölçü Farklılıkları...

İslâm'ın Temel Kaynakları

*Pratik açıdan benzer güncel terimlerle açıklamak gerekirse, İslâm'ın kataloğu, yâni evrensel ölçüler ve hükümler kitabı **Kur'an** ve bu kataloğu, eksiksiz bir şekilde, açıklayabilecek, yorumlayabilecek olan da, yalnızca, başöğretmen **Hz. Muhammed Mustafa (SAV) Efendimiz**'dir. *Peygamberimiz (SAV) tarafından yapılmış olan, açıklama ve yorumlar da, Kur'an'dan**

⁶ **Mâide Sûresi, âyet 3:** "İşte bugün dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nime-timi tamamladım ve size din olarak Müslümanlığa râzı oldum."

sonra, **Sünnet** olarak bilinen, *İslâm*'ın **ikinci** temel kaynağını meydana getirmektedir.

Gerek **Kur'an**, gerekse **Sünnetler** esas alınarak, Peygamberimiz (SA-V)'in **Ashâbı** (arkadaşları) tarafından yapılan, *açıklama ve yorumları da, İslâm*'ın **üçüncü** temel kaynağını oluşturmaktadır. **Hak** mezhep olarak bilinen, bu günkü 4 **mezhep**, o zamanki âlim ve *Ashâbın*, bu yorum farklarından doğmuştur.

Daha sonra gelen âlimler tarafından da, bu üç temel kaynak **referans** alınarak, *daha farklı yorumlar da yapılmıştır*. Bu **durumu**, Peygamberimiz (SA-V), çok önceden görerek, *şu hadisini zikretmiştir*:

“*Ümmetim 73 gruba ayrılacaktır. Bunlardan yalnız biri, Ehl-i Sünnet vel Cemaat, Cennet'e girecektir.*” Burada ‘Ehl-i Sünnet vel Cemaat’, ‘Orta ölçüleri benimseyip uygulayan, aşırı olmayan cemaat’ ya da ‘aşırıklardan uzak duran cemaat ya da kişiler’ **demektir**. Günümüzdeki 4 mezhep, *bu sıraftadır*.

İslâm'ın, *yukarıda bahsedilen*, üç temel kaynakları olan, **Kur'an**, **Hadis**, **Sünnet**'lerden başka, sonradan gelen âlimlerin, *bu üç temel kaynağa uygun olarak*, yaptıkları açıklama ve yorumlara ise, ‘**Kıyas-ı Fukahâ**’ ya da ‘**İcmâ-i Ümmet**’ denir ki **bu da, İslâm** 'ın **4. Temel kaynağını** meydana getirmektedir.

Bu açıklamalardan hemen anlayabiliyoruz ki, İslâm'ın **4** temel kaynağında, *ortak nokta*, ‘**Orta Ölçü**’lerdir. *Görüldüğü gibi*, aşırılıklardan uzak durmak, *her hususta Orta Ölçüyü tercih etmek*, *İslâm*'ın ana esasları arasında bulunuyor / *bulunmaktadır*.

Görülüyor ki, **Cennet'e girecek olan, Ehl-i Sünnet vel Cemat**'in dışında bulunan **73** grubun içindekiler, *öyle ya da böyle*, bir **aşırılık** ya da *benzer bir yanılma içine girmiş* bulunuyorlar.