

ELİMDEN GELEN, YALNIZCA BU TAVSİYE!

O zaman
elimden gelen **yalnızca**
işte bu, “**Yâ Rab**’bi! Hâlimizi ve
sonumuzu ‘**hayır eyle**!’” duâsını tavsiye
etmek geliyor; **sırf her bakımdan güvenli** olarak...

Prof^{dr.} Dr. Mustafa TEMİZ^δ

21.05.2018

Hak Ve Bâtil Nedir?

Aşağıda, **Hak** ve **Bâtil** kelimelerinin **Osmanlıca-Türkçe Lügat**’ta Ve **Türk Dil Kurumu Sözlüğü**’ndeki, *dünyâ hayâtını ilgilendiren, anlamları ayrı ayrı verilmiş* bulunuyor.

^α. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki **pdf, html** uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenebilmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

Osmanlıca-Türkçe Lügat'ta **Hakk** yâni **Hak kelimesi:**

“Doğru... Gerçek... Vâcib ve lâzım olan... Her sâbit ve doğru olan şey... Adâlet... Hakîkate uygunluk... Münâsib... Vukuu vâcib, geleceği şüphesiz olan... Yapacağını **yalansız** yapan kimse...” **anlamlarındadır.**

Osmanlıca-Türkçe lügat'ta **Bâtıl** kelimesi:

“Hakîkatsız, hurafe... Hak ve doğru olmayan, yalan... Şartlarını yapmamakla kabul olmayan ibâdet...” **anlamları** ile veriliyor...

Hak kelimesinin **Türk Dil Kurumu Sözlüğü**'ndeki anlamlarına **gelince:**

“Adâlet... Adâletin, hukûkun gerektirdiği ve yâ birine ayırdığı şey, kazanç... Dâvâ veyâ iddiâda gerçeğe uygunluk, doğruluk... Verilmiş emekten doğan mânevî yetki... Pay... Emek karşılığı, ücret... Gerçek...” **şeklindedir.**

Bâtıl ya da batıl kelimesi ise, **Türk Dil Kurumu Sözlüğü**'nde:

“İnançlar bakımından gerçek olmayan... Çürük, temelsiz, asılsız... Boş, beyhude... Geçersiz...” anlamları ile verilmektedir...□

Duâda Samîmiyet Testi

Şimdi:

24 Haziran'da yapılacak seçimler için, *hâinler hâriç olmak üzere, Vatan Ve Milletini* seven kardeşlerimize bir **teklifim** var:

Buna var mısınız?

Geliniz hep birlikte şu **duâyı** yapalım:

“*Yâ Rab 'bi!*”

“*24 Haziran*'da yapılacak olan seçimlerde, *Vatan Ve Milletimiz için, Hak'kı hâkim kıl, Bâtil'a fırsat verme!*”

Ben bir partici olmadığım için, *son zamanlarda*, yapmakta olduğum **duâ** budur... Aslında, *kafaları karışık olanlar için de*, en **uygun** olanı budur.

Hâinlerin dışında bu teklife kimsenin îtiraz **edeceği** aklımdan bile geçmiyor...

Şimdi hep birlikte bu **duâyı** yapmaya **ne** dersiniz?

Vatan Ve milletini sevenler tarafından yapılmasında hiçbir mahzur görülmeyen, bu duâ tek-lifi karşısında kendini bulan bir kimse, kalbinde uyanan, istek veyâ isteksizliğe yâhut da olumlu ya da olumsuzluğa göre:

- Kendisinin **Hak** tarafında **mı** yoksa **Bâtıl** tarafında **mı** olup olmadığı hakkında da, *samîmi olarak da*, ayrıca kendisini **test** etmiş olur. *Böylece kimse duymadan*, kendisi hakkında **da**, *ister istemez*, aracısız bir **bilgi** sâhibi olur. *Buna göre*, kendisinin **iyi** ve **normal** bir vatandaş olup olmadığı da, *böylece ortaya çıkar*. Ama bunu yalnızca kendisi bilir...

Bâtıl cephesinde olduğunu gören için, *belki olabilir ki bu da*, **kişinin**, *bu durumundan utanarak*, böylece **Hak** cephesine **geçme** arzûsuna **da** sebep olabilir.

Hidâyet-Sapıklık Ve Cennet-Cehennem

- Biliyorsunuz **ki**, *bin yıllık Kültürümüz'ün esaslarına göre*, **Hak** cephesinde bulunanların her biri, *hidâyet üzere olanlar olarak*; **bâtıl** cephe-

sinde olanların her biri ise, **sapıklık üzere olanlar olarak**; vasıflandırılmaktadır...

- Yine bilinmektedir ki, **hidâyet** üzere olan bir **kişi**, **ölümden sonra Cennet** 'te; **sapık** olan bir **kişi** ise, **Cehennem** 'de **ağırlanacaktır**.

Yine bilinmektedir ki, bir kişinin **hidâyet** üzere veyâ **sapıklık** üzere olduğunun, *en son*, tescil **noktası (âni)**, ölüm ânındaki, *yâni son nefesteki ânıdır*.

- Yine bilinmektedir **ki**, *kişinin durumu son ânına kadar bilinmediği için*, her bir **insanın**, *hayatta iken*, **hem Cennet** 'te hem de **Cehennem** 'deki **yeri**, *önceden plânlanmış olarak*, hazır olarak bekletilmektedir.

Benlik Tezâhürleri

İslâm 'da îtibar, *son ândaki durumadır*. Onun için **kimse** hayatta iken, "**Ben şuyum, ben buyum dememeli!**", her an, *son tescil noktasında*, **ne** ile karşılaşacağını **düşünmeli**, *ona göre tedbirli olmalıdır!*

Çünkü îtibar **durumu**, *son ândaki tescillenmiş* duruma göre **işler**... Yâni **kişi** son nefesini,

îmanlı olarak verirse, onun **bu** kesinleşen yeri **CENNET** demektir.

Ama bir de, *Allah korusun*, son nefesinde îmanını kurtaramazsa, *işte o zaman*, onun gideceği yeri zikretmek bile **insana**, *o kadar zor geliyor ki!* Anladınız değil **mi?**

Sınav Dünyâsı

İşte bu âlem, *böyle bir sınav dünyâsıdır*, görüyorsunuz!

- Tecrübelerimden, *en azından*, şunu biliyorum: *Sınavlara gereği gibi hazırlananların notları*, genel olarak, *iyi oluyor...*

Bunu uydurmuyorum, *en iyi bir tecrübe olarak*, **kendimden** biliyorum, *çünkü...* İlkokulun **birinci** sınıfından Lise **son** sınıfına kadar, *hep sınıf birincisiydim*¹, notlarım mükemmeldi... **Yalnız** bir tânesi hâriç, *hiç zayıf almamıştım*. Neden?

¹ Temiz, M., *Bir Hayat Da Böyle Geçti (pdf)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf) YA DA [http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).docx](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).docx), En Son Erişim Tarihi: 19.05.2015, <http://gayalo.net>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Çünkü **“iyi not almanın ölçülerini”** uyguluyordum... *Bunun için de çok çalışıyor, iyi not almanın gereği ne ise, onu titizlikle yapıyordum. Sizin anlayacağınız, elimden geldiği kadarıyla, tembellik yapmıyor, işi şansa bırakmıyordum.*

“Olmazsa Olmaz”

“İyi not almanın ölçülerini” uygulamamış olsam, *yâni tembellik yapsam ya da ilgisiz davranıp çalışmamış olsam, elbette ki en azından bir keresinde, olabilirdi ki düşük not almam mümkün olabilirdi...*

Nitekim **Orta 3**'te, *çalışsam da, müziğe kaabiliyetim olmadığı için, “Müzik Dersi”nden “iyi not almanın ölçülerini”, beceremediğim için, bir defasında, Hoca Müzik Dersi'nde bana verdiği notu belirtmek için, bir de gözümün içine baka baka, 4 demişti. O anı böyle hep hatırlarım.*

Demek istediğim o **ki**, *hangi sınav olursa olsun, sınavda başarılı olmak için, “iyi not almanın ölçülerini” yerine getirmek, “olmazsa olmazlardan” oluyor, görüyorsunuz...*

Kazanılan Tecrübe

Yâni şimdi, buradaki, “düşük not alma ihtimalini ortadan kaldıran faktörün” yalnızca, “iyi not almanın ölçülerini uygulamış” olduğum gerçeği tecrübesini taşımaktayım.

Bu tecrübeden hareketle, “zamânında gereği gibi hazırlanmayanların” da, genel olarak, “düşük notlar alabilecekleri” varsayımı, elbette ki, bilimsel olarak da, kuvvet kazanmış oluyor...

Burada bu tecrübe konusuna girmekle aslında, “Armut piş ağzıma düş” felsefesinin tutarlı olmadığına, asıl, Necm Sûresi'nin 39. âyetiyle, “Sizin kazancınız, yalnız çalışmanızın karşılığıdır” şeklinde bildirilen, Allah'ın (CC) sözündeki gerçeğe, değinmek istemişim.

Sonuç

Dolayısıyla, ilâhî gerçeklerle de, teyit edilmiş bu tecrübeler de, hayatta çeşitli yaşam şartlarında karşılaştığımız, Hak veyâ Bâtil'lar karşısında, böylece bizleri, uyanık tutuyor / tutmaktadır.

Hâl böyle olunca **şimdi**; “*Vay uyuyanların hâllerine*”, diyebilir **miyiz**?

Ölüm ve **ötesi** gibi, bir **ciddî** durum karşısında, *bunu diyebilir miyiz*, onu da bilemiyorum, **doğrusu!** Velev **ki**, *bir an için*, diyebildiğimizi farzetsek dahî bu **cüretimiz**, *benliğimizin şımarıp kabarmasına sebep olma tehlikesi* ile doludur! Demek oluyor **ki**, *başkalarını ikaz edecek olan kişinin*, benlik ve **nefsinin** tasallutundan kurtulduğunun **güven** ve **emniyeti** içinde olması gerekir!

Demek oluyor ki, başkalarına **yön** vermeye **kalkmak**, *nefse güzel geliyor ama* şartlar olgunlaşmamış ise, *geri tepmesinin bedeli de ağır olabiliyor...*

O zaman, ‘*uykuda olanlar-uyuyanlar*’ için, **risksiz** usulle konuyu sonlandırabiliriz: *Şöyle ki*, Her bir **insanın**, elbette bunları düşünecek kadar, **aklı var...** Böylelerinin her **biri**, *kendi hesâbına*, kendisinin düşünmesi en uygun olanı!

Yalnız bu ince **detayları** bilemeyenlerin her an, “*Yâ Rab’bi! Hâlimizi ve sonumuzu ‘hayır eyle!’*” diye **duâ** ettiklerini, *hamdolsun ki*, epey zaman önce **öğrenmiş** bulunmaktayım.

İşte bu **yüzden** ben **de** size burada, *tecrübelerimden çıkan*, bu **gerçeklerle** birlikte, *ancak bu duâyı*, güvenle, *tavsiye edebilirim...* Daha rizkliğine giremem! *Çünkü ben de aynı yolun yolcusuyum* da, bu **ince** titizliklerim, *o yüzden ileri geliyor...*

O zaman elimden gelen **yalnızca** işte bu, “*Yâ Rab’bi! Hâlimizi ve sonumuzu ‘hayır eyle!’ duâsını tavsiye etmek geliyor; sırf her bakımdan güvenli olarak...*”