

EŞLER ARASINDA ADÂLET VE İTAAT KAVRAMI

Bilmiyorum Kadınlarımızın Biraz Olsun Akılları Başlarına Gelir mi?

Görevlerini yaptıkları hâlde, erkeğin çeşitli **haksız** davranışlarına sabreden **kadınların** alacakları sevâba **ilâveten**, erkeğin haksız davranışlarına karşı gösterdikleri **sabırlarla** da, **Allah'ın (CC)**, 'Biz erkeği hâkim kıldık' **emrini** ayakta tutmayı da sağladıkları için, **ayrıca**, mukâfâtlandırılacakları da **umulur**.

Cennet'in istedikleri **sekiz** kapısından girecek olan olan **hanımlar**, namaz ve oruçlarını da tutan bu **hanımlar** olsa gerektir.

Prof^l. Dr. Mustafa TEMİZ^δ
15.01.2018

"Erkekler,
kadınlar üzerine **hâkimdir.**
Çünkü **Allâhü Teâlâ**, bâzı kullarını bâzısından üstün yaratmıştır."

Nisâ Sûresi, âyet 34.

"Kıyâmet'te Allâhü Teâlâ, kocasına dili ile eziyet eden kadının dilini 70 arşın uzun yapıp, boynuna dolar. Kocasına kötü gözle bakan kadını da başı kesik ve bedeni parçalanmış hâle çevirir."

Hadîs-i Şerif

"Kocanın hanımı üzerindeki **hakkı, benim sizin üzerinizdeki hakkım gibi-dir. O hâlde kocasının hakkını **gözetmeyen**, **Allâhü Teâlâ'nın hakkını **gözetmemiş** olur¹."****

Hadîs-i Şerif

'Kadın, kocasının hakkını ödemedikçe, Allah'ın hakkını ödemiş olmaz².'
Hadîs-i Şerif

^δ. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki **pdf.html** uzantılı ve diğer adresler tıkladığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

⁸ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi'nin** batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

¹ Hadîs-i Şerif [Şir'a].

² Hadîs-i Şerif [Taberânî].

'Kadının cihadı,
kocası ile iyi geçinmektir³.'

'Koca hakkına riâyet,
Allah yolunda **cihat** etmek gibidir⁴.'

"**Cennet**'te kadınların
az olduğunu gördüm. Sebebini
sordum. 'Onları altın ve ziynet eşyâsı
meşgul etti' dediler⁵

'Kadınlarınızı
süslü giyinmekten men
ediniz! Benî İsrâil kadınları süslü giyinip
câmiye gururlanarak yürüdükleri için lânetlenmişlerdir⁶."

Giriş

"**Erkekler**, kadınlar üzerine hâkimdir. Çünkü **Allâhü Teâlâ**, bâzı kullarını bâzısından üstün yaratmıştır."

Hadi, ne diyeceksin, **şimdi!** Buna da **mı** îtiraz edeceksin, seni yaratan böyle **söylüyorsa!** Her şeyden önce, **akıllarımızı** rehber edinmemiz **lâzım!**

Ama erkekler de, *bu hâkimiyet karşısında*, **adâletli** olmak zorundadırlar!

Geçenlerde bir **haber** dinledim. **81** yaşındaki bir **vatandaş**, yapmış oldukları bir **tartışmada** sinirlenerek, **başına** vurduğu bir kazmayla, **79** yaşındaki **hanımının** ölümüne sebep **olmuş**... Kendisi de gitmiş polise **teslim** olmuş!

Oldu mu ya şimdi, bu yaşta bu!

Hani, bunun için, **ne** derler, "Ne oldum değil, ne olacağım demeli!" demiyorlar mı? Bu nedenle de, "**Ya Rab**'bi, hâlimizi, **sonumuzu** hayır **eyle!**" şeklinde de **duâ** etmiyorlar mı?

³ Hadîs-i Şerif [Taberânî].

⁴ Hadîs-i Şerif [Taberânî].

⁵ Hadîs-i Şerif [l. Ahmed]

⁶ Hadîs-i Şerif [İbni Mâce].

O kadar çok üzüldüm ki! Bir anlık öfke, işte böyle şeytana verimli bir iş çıkarıyor... Bu yaşta bu musîbet! Allâhü Teâlâ, hepimizi böyle âkîbetlerden korusun! Allah'a (CC) sığınmaktan başka çâremiz yok, görüyorsunuz!

Son asırda **Milletimiz**'in mâneviyâtı o kadar çok **dejenere** edildi ki, *Batı Batı*, Batılı **Batılı** derken! *Bunlardan birisi de*, örneğin şu '**kadın erkek eşitliği**' saçmalığı değil mi?

'Kadın Erkek Eşitliği' Saçmalığı

Kim demiş kadın erkek **eşittir**⁷, diye⁸!

Kadın ve erkeklerin **beyinleri**, *beyne gelen haberleri farklı bir şekilde işleme alırlar* ve değerlendirirler. Bu da **kadın** ve **erkeklerde**, *gelen haberlere ilişkin olarak*, **farklı** idrak, düşünce ve sezîşlere, farklı değerlendirmelere ve farklı davranışlara sebep olur.

Evliler, *bu farklılıkları reddettikleri takdirde*, **acı** ve **cezâ** çekmeye **hazır** olsunlar!

Son ilmî **araştırmalar** göstermiştir ki, **erkek** ve kadınların beyin **yapıları** farklı olarak tasarlanmıştır.

Cinsiyet ayrımını kabul **etmeyenlerin** işleri çok zor! Günümüzde kadın erkek eşitliği isteyenler, *önce beyin yapılarının eşitliğini sağlamaları gerekir*. Bu mümkün **mü**? Hayır! O zaman, *karı kocaya doğal yapılarına uygun*, iş ve sorumluluğun verilmesi doğal bir yol **olmuyor mu**?

Demek ki, kadınlarımızın gösterdikleri eşitlik **yaygaraları**, yalnızca a-kıllarını kullanamamalarına dayalı bir bilgisizlikten ileri gelen, *bir sınav gösterisidir o kadar...*

⁷ Temiz, M., *Kadın-Erkek Eşitliği Zorlaması*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi

<http://mtemiz.com/bilim/KADIN%20-%20ERKEK%20E%20C5%9E%20TL%20C4%B0%20ZORLAMASI.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/KADIN%20-%20ERKEK%20E%20C5%9E%20TL%20C4%B0%20ZORLAMASI.docx> YA DA En Son Erişim Târihi: 02.07.2014,

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

⁸ Temiz, M., *"Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur mu?"* Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/HIÇ%20BİLENLERLE%20BİLMEYENLER%20BİR%20OLUR%20MU.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/HIÇ%20BİLENLERLE%20BİLMEYENLER%20BİR%20OLUR%20MU....docx>, En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Yâni şu kadın-erkek eşitliği isteyenlerin hiç kafaları çalışmıyor mu? Sakat *Batılı kafaların tezlerine takılarak*, doğal olmayan bir durumu zorlayıp eşitlik sağlamaya çalışanların başarısız olacakları, *gün gibi açık iken*, yıllarca gerçekleştirilemeyen eşitlik terâneleriyle, *insanları oyalamalarının ardındaki sömürüyü fark edememek*, ne gaflet, doğrusu?

Kadın-Erkek Eşitliği

‘Kadın-erkek eşitliği’, rahmetli **Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre** hocanın deyimiyle, Batılılar tarafından Müslümanlara enjekte edilen, *tam bir kuruntudur*.

Batılılar tarafından kastî olarak şırınga edilen, eşitlik konusundaki bu kuruntu **insanları**, *toplumları büyük yanlışlara sürüklüyor*. Konuyu inceden inceye araştıran ve eşitlik kavramının **Kur’ân**’da yer almadığını ve bunun tek dişi kalmış canavarlara has, “*bozuk düşünce kalıpları*” olduğunu belirten merhum **Hocam Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre**:

“*Kadın-erkek eşitliği ise tam bir kuruntudur. Kadın da erkek de morfolojileri bakımından olsun, yüklendikleri görevler bakımından olsun ve kadının yasalar önündeki çok isâbetli ve de islâmî adâlet’e uygun “imtiyazlı durumu” bakımından olsun aslâ eşit değildirlere.*” **demekte** fakat Kültürümüz’ün **Adâlet Ve İhsan Kavramı** üzerine kurulduğundan bahsetmektedir⁹.

Oxford Üniversitesi’nde genetik ile ilgili bir araştırma yapan **Moir** şöyle diyor:

“*Beyin, kadın ve erkekte farklı olarak kurulmuştur. Hormonların ittifâkıyla, kadın ve erkeklerin beyinleri, gelen haberleri farklı tarzda işleme alırlar. Bu da farklı idrak ve sezîşe, farklı değerlendirmeye ve farklı davranışlara yol açar.*”

“*Evliler bu farklılıkların doğruluğunu reddettikleri zaman acı çekiyorlar, cezâlarını görüyorlar*¹⁰.”

Moir kitabında özetle şöyle devam ediyor:

⁹ Yüksel, A. Ö., *İslâm, “Hoşgörü” Ve “Eşitlik”*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.ozemre.com/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=57, En Son Erişim Târihi: 17.09.2014.

¹⁰ Korkmaz, H., *Kadın erkek gibi olamaz*, Zaman G., 18 Ağustos 1991.

“Erkekler kadınlardan farklıdırlar. İstidatta, mârifette veyâ davranışlar-da onlar aynı demek, bir **cemiyeti** biyolojik ve **ilmî** bir yalan üzerine inşâ etmek olur.”

Bu farklılığın sebebi nedir?

Araştırma sonuçlarına göre, beynin sağ ve sol yarım kürelerini birbirine bağlayan sinir liflerinin **kütlesi**, *beynin ağırlığına nispetle*, kadınlarda daha ağırdır. Bunu birçok ilim adamı, *şu şekilde yorumlamaktadırlar*:

Kadınlar, *beynin iki yarım küresi arasında*, daha fazla haberleşme **gücüne** sâhiptirler. Nitekim **Moir** bu konuda şunları söylemektedir:

“Kadın bir meseleyi bütün açılardan görecektir. Onlar erkeklerin yapmayacağı tarzda çehreleri okuyacaklar, vücut lisânını anlayacaklardır.”

“Kadınların bu sezme kaabiliyetlerinin yüksek oluşu, beyinlerindeki bu kuvvetli bağdan dolayı olabilir.”

Sonuç olarak, kadın beyni, *olaylara yaygın olarak*, **erkek** beyni ise, *lineer olarak yaklaşır*. Bu yüzden kadınlar, olayların akışlarını *görmeden hissetmeye*, *erkekler ise görerek yaklaşmaya daha uygundur*. Yâni erkek sonucu görmek için beklerken, *kadın erkeğin beklediği sonucu*, **hemen** hissedebilmektedir.

Kadınlarımız, *bu kadar bir üstünlüğü ve nîmeti neden görmezler de*, *hemen Batılılar tarafından şırında edilen ve bilime ters düşen*, *‘eşit ya da eşitlik’ saçmalığına sâhip çıkmak adına*, *isyankârlaşmaya yöneliyorlar?* Bunu anlamak mümkün değil... Bu, *ancak ideolojilerle gelişen ve akli kısa devre eden*, **R-Kompleks** hastalığı ile açıklanabilir¹¹.

Ama bütün üstünlükleri de, bir tarafa (kadınlara) mal etmek de, *elbette*, hakkâniyete sığmaz. Onun için Rab’bimiz **adâlet** üzere davranmıştır:

¹¹ Temiz, M., *İdeolojik Belirtiler Ve R-Kompleks Rahatsızlığı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/İDEOLOJİK%20BELİRTİLER%20VE%20R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/İDEOLOJİK%20BELİRTİLER%20VE%20R-KOMPLEKS%20%20RAHATSIZLIĞI.docx>, En Son Erişim Tarihi: 25.08.2015.

Kadınlar tarafından hisedilenlerin çoğunda elde edilen **kesinlik**, *görerek elde edilen kesinlik yanında zayıftır*. Bu yüzden, *hissiyâtı kesinleştirmek için*, bir erkek **şâhide** karşı, iki kadın şâhidin dinlenmesindeki **amaç**, *iki kadın hissiyâtının ortak noktalarının bulunmasına çalışılması içindir*.

Hissiyatların kesinliklerinin az olmasına rağmen, *bunların boş hissiyatlar olmadıklarını*, bunlarda da bâzı gerçek paylarının bulunabileceğini de, *erkeklerin her zaman dikkatlerden uzak tutmamaları gerekir*. Örneğin erkekler demelidirler ki, *“Ey başımın tacı, senin şu önsezin olmasa, ben sonucu felâket olabilecek bir olaydan nasıl şüphelenir de dikkatli davranma nîmetini devreye sokabilirdim?”*

Görüyor musunuz? **Herkes** ya da her bir taraf haklarına ya da *hakkına râzı olursa*, hayat düzeni ve ahengi nasıl kuruluyor?

Müslüman Hanım Efendi Ve “Faka Basmak”

Müslüman hanımefendilerin Cennet’e gitmeleri, *erkeklere oranla*, daha çok kolay olduğu hâlde, *bunların çoğunun* bu imkânı yeteri kadar değerlendiremediklerini görerek üzülüyorum. Bundan dolayı, *‘erkeğin hakkı ya da kadının hakkı’ tartışmasına girmeden* sırf Müslüman hanımefendilerin, *nispeten daha kolay olan*, bu fırsattan yeteri kadar faydalanmalarını sağlamak için, *aşağıda bu konuya biraz daha değinmek isitiyorum*.

Çünkü ortak yaşamda erkeğin hak ve yetkileri olmasına rağmen, *toplumun geleceği açısından*, yetişmiş iyi bir kadınının etkisinin, *daha ilerde*, olduğuna inanıyorum. Nitekim **Laboulaye** de, *“Bir erkeği terbiye bir insanı yetiştirmektir. Bir kadını terbiye ise, nesilleri yetiştirmek demektir.” diyerek* düşüncemin haklı olduğuna işaret etmektedir.

İbni Hibban’dan rivâyet edilen bir hadiste:

*“Kadın, beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, kendi-ni yabancılardan korur ve kocasına **mutî** olursa, **Cennet**’e girer.”* buyurulmaktadır.

Müslüman hanımefendilerin en çok **‘faka bastıkları’** nokta, *Batılıların kastî olarak*, yaptıkları **eşitlik** zehirlerinin etkisiyle, *şu ‘mutî’ kelimesi civârında (üzerinde) olmaktadır*, bence...

‘**Mutî**’ kelimesi **sözlükte**, ‘*îtaat eden, boyun eğen*’ an-lamlarına gelmektedir. Çoğu hanımefendilerimiz, genellikle ‘**peki**’ demeyip, îtaat **etmeden** birçok hâllerde, *modern kadın hakkını savunan derneklerin, modern fikrî faaliyetlerinin, eşitlik kuruntularının etkilerinde* **kalarak**, ‘Yuvayı dışı kuş yapar. O hâlde her şeyde benim de hakkım var!’ *mantığıyla* **benliğe** kapılarak, her hususta kocalarına laf yetiştirmeye ve **cedelleşmeye** başlıyorlar.

“Yuvayı dışı kuş yapıyor, **doğru**” da insanın dilinin ucuna da, ‘Yalnız başına yapsın da bir görelim’ **diyeceği** geliyor...

Sonuçta kimse hakkına **râzı** olmuyorsa, *haklı da olsalar, haksız da olsalar, olanlar oluyor, işte:*

Kocaları ile cedelleşen **hanımefendiler**, ‘*îtaat etme*’ şerefini ve faziletini kaybediyorlar. Zannediyorlar **ki**, kocaları haksız olduğu için, kendileri *günah işlemiyorlar*. Hâlbuki yanılıyorlar.

Allah (CC) bakınız ne diyor:

“**Erkekler**, kadınlar üzerine **hâkimdir**. Çünkü Allâhü Teâlâ, bâzı kullarını bâzısından üstün yaratmıştır¹².“

Şimdi **sen**, *bu gerçeğe ne diyeceksin?* Allah’a (CC) isyan **mı** edeceksin? Bu doğru **değil**, ben bu emre **uymuyorum** **mu** diyeceksin?

Allah’ın (CC), *senin hatırın için*, kuralımı ve müeyyidelerini değiştireceğini **mi** zannediyorsun?

Hayır, değiştirmez! *Bu mümkün değil!* O zaman, “*Ya bu deveyi güdeceksin ya bu diyardan gideceksin!*” dayatması başlar, *biliyorsunuz!*

O hâlde herkes, aklını kullanmak zorundadır. *Aklını kullanabiliyorsan, bunları söyleyebileceğine ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla ‘faka basmazsın’, böylece!*

Aklını kullanamıyorsan, *zâten özgür irâden elinde, istediğin gibi davranıyorsun...* O zaman, Allah’ın (CC) irâdesine karşı, *müeyyidelerine de râzı olarak*, istediğin bayrağı açabilirsin...

¹² Nisâ Sûresi, âyet 34.

Zâten çoğu da **bunu** yapıyor... Bu takdirde, ardından bunun müeyyide-leri devreye giriyor. Nedir bunlar?

Allah'ın (CC) yarattığı bu **müeyyideler**, dünyâda **huzursuzluk**, *Âhîret'te ise bunların hesap ve cezâları...*

İnsanın bu hayat gönderiliş sebebi de bu değil **mi**?

Ne demiş Allah (CC)?

*“Ben herkesin ne **olduğunu** yüce kudretimle biliyorum ama onları Dün-yâ'ya göndererek **durumlarını**, yâni akıllarını özgür irâdeleri ile kullanıp kullanamayacaklarını, kendi davranışları ile ortaya çıkardıkları belgelere bağlamalıyım **ki**, hesap gününde onlara karşı yapacağım muâmeleye îtiraz edecek olurlarsa, o zaman, bu belgeleri onlara **adâletim** gereği olarak gös-termeliyim.”*

Bundan anladığımız şudur:

İnsanlar Dünyâ'ya **denenmek**, sınanmak için **gönderil-miştir**. Bunun için Allah (CC) bu konudaki **murâdını**, **isteklerini** de bildirmiştir. Erkekler, *kadına karşı adâletle davranmalarını emretmiştir*. Erkekler yüklenen sorumluluk kadına karşı **adâletle** davranmaktır.

Yukarıdaki adı geçen “*Erkekler, kadınlar üzerine hâ-kimdir.*” **âyeti** de Allah' (CC) isteklerinden biridir. Bu, ka-dınlara kocalarına bir **îtaat** emridir.

Kadın bu emri akli ile kavramalıdır. **Âyet**:

*‘Erkeğin hâkim **kılınması**; kadının ona tâbî olması, onun sözüne boyun eğmesi, sözünü, îtiraz **etmeden**, kabul etmesi’* anlamını getirmektedir.

Bu emirden şunlar da anlaşılmalıdır:

Eğer erkek, *hâkimiyet zırhını kullanarak*, kadına karşı bir **haksızlık** etmişse, **Rab’bine karşı sorumludur**, cezâsı gerektiğinde Allah (CC) tarafından verilir. Böyle haksız durumda dahî hanımefendi, *kocasının sözüne, isteklerine uyarsa*, işte bu durumdaki bir kadın, **‘mutî’** kelimesinin hakkını vermiş ve *o andaki sınavı kazanmıştır*. Yâni erkek istediğini yaptırmakta haklı da olsa,

haksız da olsa hanımefendi buna uyuyorsa, artık onun için bir sorun yoktur. Erkek haksızlık yaparsa, *asıl sorun onun için vardır*. O da **hesâbını**, *zamani gelince*, ya hayatta ya da Âhret'te Allah'a (CC) verir / verecektir.

Yukarıdaki âyeti **Elmalılı Hamdi Yazır**, şöyle açıklamaktadır:

“Erkekler, kadın üzerine idâreci ve hâkimdirler. Çünkü Allah birini (cihad, imâmet, miras gibi işlerde) diğerinden üstün yaratmıştır. Bir de erkekler mallarından (âile fertlerine) harcamaktadırlar. İyi kadınlar, îtaatkâr olanlar ve Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri kocalarının bulunmadığı zamanlarda da koruyanlardır. Fenâlık ve geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince:

*“Önce kendilerine öğüt verin, yataklarından ayrılın. Bunlar da fayda vermezse **dövün**. Eğer size îtaat ederlerse kendilerini incitmeye başka bir bahâne aramayın! Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür.”*

Kocaları ile söz yarışına giren **kadınlara**, *kocaları eski ve târihî iyi kadınlardan örnekler verip nasihat etmeye kalksalar*, çoğu kere buna onların cevapları hazır olur. Derler ki, *“Getir o devirdeki iyi erkekleri ben de ona îtaat edeyim.”*

Baştan söz yarışını hedefleyen **kadınlara**, ne desen fayda etmez / etmiyor. Çünkü baştan saati, *iyi bir geçim için*, görev ve sorumluluğunu anlamaya **değil** de, *eşitlik safsatası çerçevesinde*, söz yarışına kurmuştur da, **on-dan...**

Görüyorsunuz şeytan, *akıllularını yanıltmak için nerelerden vuruyor*. Hanımefendi, *verdiği cevaplarla*, çene yarışında her tarafı velveleye verince, *her hususta haklı olduğunu, Âhretini de kazandığını zannediyor*.

Ey Hanımefendi! Aslında sen, *kuvvetli çenenle*, kocanı susturmadın, *aslında nefsini tatmin ettin*, Allah'ın (CC) emrini dinlememiş, *O'na karşı isyan etmiş oldun*, farkında **mısın?**

Günümüzde **karısını** ve **çocuklarını** öldürenlerin sayısında da önemli bir **artış** gözleniyor? *Bunun sebebini şimdi daha iyi anlayabilirsin?* Söylemek gerekirse, *kadın kadınlığının*; erkek de **erkekliğinin** görev sorumluluklarını bilmemeleri / bilememeleri, *başka bir ifâdeyle*, **İslâmî Terbiye** ve Kültürel eğitimden ileri gelen **câhillik** nedeniyle nefislerinin isteklerine uymalarıdır. İnsanlarımızın böyle **İslâmî Terbiye** ve Kültürel eğitimden mahrum kal-

malarının baş sorumlusu da, *geçmişte olduğu gibi bu gün de, İnönü Zihniyeti*'dir¹³.

Buradan hareketle, **İslâmî Terbiye** ve Kültürel eğitimle aydınlanmanın önemi bir kere daha ortaya çıkmıyor **mu? Bakınız, dikkat ediniz**, “*İslâmî terbiye ve Kültürel eğitim*” diyorum, *tahsil demiyorum*. Taksil eğitim yerine geçmiyor... *Tahsil yalnızca*, meslekî bir kariyer kazanma birikimidir.

Îtaat Ve Cihat

Kocası ile iyi geçinen kadın cihat sevâbı alır.

Kocasına mutî **olmayan**, îtaat **etmeyen** kadın suçüstüne suç işler...

Bir kere kocasının söylediklerine ‘**peki**’ ile karşılık vermesi gereken kadın, bunu yap**mayıp** da onunla çene yarışına giriyorsa, *anla ki huzursuzluk ve felâket başlamış demektir*:

Kadın kendi mantığınca, ‘*Getir o devirdeki iyi erkekleri ben de ona îtaat edeyim.*’ gibi **sözlerle**, *haklı olduğunu zannederek*, hırçınlaşan bir **kadın**, *dünyâya imtihan için geldiğini*, Allah’ın (CC) kocasını kendisi ile ve kendisini de kocası ile sınava tâbî tuttuğunu **unutmuş**, *bu ve benzeri sözlerle*, erkeğini, *bir nevi*, **aşağılamış** duruma düşmüştür.

Böyle bir **durumda**, *erkeğin üzerinde meşrû bir ‘hâkimlik-üstünlük’ hakkı* fakat **adâlete** uyma **zorunluluğu**, *hanımefendinin ise bir ‘îtaat görevi’*, unutulmuş demektir.

Erkek de melek **değildir**. *Sınav dünyâsındayız ya...* Dine uygun olmayan hareketleri dolayısıyla **kazanılan** günahlarından dolayı **Allah** (CC), *belki*, hanımını ona musallat etmek isteyebilir.

Böyle bir durum, hanımefendiye îtaatsizlik etme hakkını vermemektedir. *Çünkü aynı zamanda o da imtihadadır*; îtaat ederse kazanır, **etmezse** kaybeder. Nitekim **Fudayl bin İyad** Hazretleri:

¹³ Temiz, M., *Ah! İnönü’nün İslâmî Zulmü Olmasaydı Hiç Böyle mi Olurduk?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ’NÜN%20İSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HİÇ%20OLMASAYDI%20HİÇ%20BÖYLE%20Mİ%20OLRDUK.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/İNÖNÜ’NÜN%20İSLÂMÎ%20ZULMÜ%20HİÇ%20OLMASAYDI%20HİÇ%20BÖYLE%20Mİ%20OLRDUK.docx>, En Son Erişim Tarihi: 11.10.2016.

“Dine uygun **olmayan** bir iş yaptığımı, hanımımın huysuzluğundan anlardım. Hemen o işime tevbe ettiğim zaman, hanımımın huysuzluğu da giderdi. Böylece tevbem kabul edildiğini de anlardım.” **diyor.**

Günümüzde her erkeğin, bir **Fudayl** olması mümkün değil ki... Esâsen **konu**, erkeğin ne olup olmaması değil, hanımın îtaatli olup olmamasıdır. Burada hanımefendi:

‘O hâlde o **Fudayl** gibi olmazsa ben de böyle davranırım.’ **diyorsa**, o zaman **hanımefendi**, zâten peşinen, îtaatsizliği kabullenmiş olur, mesele biter.

Kadın hiçbir zaman, ‘Kocam haksız olduğu için, ben süt beyazım’ **diyemez.** Koca haksızlık etmişse **cezâsını**, iki cihandan birinde, elbette görecek... O onun sorunu... Ama kadın da onun haksız davranışından dolayı, kendini haklı durumda zannederek, ona îtaat **etmezse**, o da karşılıksız **kalıyor ki...**

Burada koca haklı da olsa haksız da olsa, hanımefendi **îtaatsizlik** edip erkeğine boyun eğmediği için, diğer taraftan, erkek de kendisine verilen **hâkimiyet** hakkını, **adâletsiz** olarak, **kötüye** kullandığı için, **günahkâr** olur. Ama erkek haklı durumdayken, **hanımefendi îtaatsizlik etmişse**, îtaatsizlikten başka, **yuvanın huzursuzluğuna sebep olmasından dolayı da**, belki de, **iki kat günah kazanmış olur.**

Hâlbuki kadın biraz akıllı davransa ne olur bilir misiniz?

Kadının kocasına **îtiraz** edeceği iki **durum** vardır:

Kadın, kocasının **günâha teşvik** edici ve / veyâ ilim **öğrenmeyi** engelleyici **davranışlarına** **îtiraz edebilir.** Bunların dışında kadın kocasının her sözüne îtaat etmek zorundadır.

Îtaat zâten, *Allah’ın (CC) kadına yüklediği bir görev olduğu için kadın*, kocasının yanlış bir yaptırımı zorlamasına bakmaksızın, hadiste geçen ‘**mu-tî**’ sözcüğünün gereğini yerine getirmekle, aslında **kadın**, ‘Kadının cihadı, kocası ile **iyi geçinmektir**¹⁴.’ ve ‘Koca hakkına riâyet, Allah yolunda cihat etmek gibidir¹⁵.’ hadisleri gereğince ‘**cihad**’ sevâbını elde eder.

¹⁴ Hadis-i Şerif [Taberânî].

¹⁵ Hadis-i Şerif [Taberânî].

Rivâyete göre bir **kadın**, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peygamber (SAV) Efendimiz, kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurmuşlardır **ki**:

“*Hanımına selâm söyle, yarı şehit sevâbına kavuştuğunu haber ver*¹⁶.“

Görüyorsunuz ki, *emirlere uyulduğu takdirde*, kadınların **Cennet**'e girmeleri erkeklere göre daha kolay olmaktadır. Hanımefendiler böyle davranışlarıyla kocalarının rızâlarını daha kolay elde edecekleri için, ‘*Kocası râzı olduğu hâlde ölen kadın Cennet’e girer*¹⁷.“ hadisi **gereğince**, erkeklerini **râzı** eden böyle kadınlar için, *hiçbir korku yoktur*.

Erkek nasıl râzı olur?

Kocasıyla, *durmadan*, çene yarışına giren, *îtaat göre-vini unutarak*, mü-nâzaralarda olduğu gibi, *kocasının her sözüne karşı*, kendi aklınca, *mantıkî cevapları sıralayan kadından*, üzerinde **âmirlik** vasfı bulunan, *hangi koca râzı olabilir ki?* Bu soruyu hanımefendilerin, *kendi kendilerine çok sık sorarak*, uyanmaları gerekir, **bence...**

Böyle güzel müjdeler olduğu hâlde, *bunları bir kenâra atarak*, hiç de görevleri *olmadığı hâlde*, *kocaları ile sen-ben kavgasına girenlere ne demeli bilemiyorum?* Bununla berâber, **böyle** hanımefendilere şunu hatırlatmakta **fayda** vardır:

“*Şeytan böyle kolayca Cennet’i kazanmanıza engel olmak için, sizi hemen tetiklemekte, siz de onun bu oyununa gelerek büyük bir nîmetten mahrum kalmaktasınız. Ah! Sizin yerinizde ben olsam, her hâlde bu fırsatlardan daha fazla faydalanma yoluna giderdim!*”

Bu mükâfâtı bir tarafa iterek, hanımın, Allah (CC) tarafından kendisine verilen îtaati terk ederek, sözde hakkıymış gibi, kocasıyla söz düellosuna girişmesi, ancak kıymetli aklını kullanamamanın bir eseri değil midir?

Böyle bir durumda kocası ile dil yarışına giren bir **hanımefendinin**, ‘*Kı-yâmet’te Allâhü Teâlâ, kocasına dili ile eziyet eden kadının dilini 70 arşın uzun yapıp, boynuna dolar. Kocasına kötü gözle bakan kadını da başı kesik ve*

¹⁶ Hadis-i Şerif [Şir’a].

¹⁷ Hadis-i Şerif [Tirmizî].

*bedeni parçalanmış hâle çevirir¹⁸.” hadîsi gereğince, ne kadar **rizkli** bir duruma **düşüğünü** bir hatırlayınız!*

Bu anlatılanlar sırf kocaları ile dil yarışına girenlerin ve sonunda da kocalarının rızâlarını alamayanların uğrayacakları zararlardır. Bu **husus**:

*“Kocanın hanımı üzerindeki hakkı, benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir. O hâlde kocasının hakkını gözetmeyen, **Allâhü Teâlâ**’nın hakkını gözetmemiş olur¹⁹.“ ve ‘Kadın, kocasının hakkını ödemedikçe, Allah’ın hakkını ödemiş olmaz²⁰.’ hadîs-i şerifleri gereğince, çok **mühim bir husustur**.*

Bu îtaatsizlik **günâhına**, bir de, kadınların **ziyete** zaaflarından dolayı, *kazandıklarını **eklemeli***, tabiatıyla:

“Cennet’te kadınların az olduğunu gördüm. Sebebini sordum. ‘Onları altın ve zînet eşyâsı meşgul etti’ dediler²¹ ve ‘Kadınlarınızı süslü giyinmekten men ediniz! Benî İsrâil kadınları süslü giyinip câmiye gururlanarak yürüdükleri için lânetlenmişlerdir²².” hadîslerinde bildirilen yanlış yönelmeler de eklenirse ne olacak?

Ama esas olarak hanımefendilerin **Cennet**’i kolayca kazanmaları, *daha çok onların kocalarıyla iyi geçinip, onların memnûniyetleri doğrultusunda hareket etmelerine bağlandığını* görüyoruz. **Özellikle** söz düellosunda hanımların **çoğu**, *hiçbir sözü söylemekten çekinmiyorlar*. Bir ağızları açılmaya görün! Bunların arasında **lânet** ve / veyâ **küfrân-ı nîmet** de varsa! *Aman Allah’ım!*

*“Eğer kocalarına karşı küfrân-ı nîmette bulunmasalar, namaz kılanlar hemen **Cennet**’e girerdi²³.“*

“Cehennem halkının ekseriyetini kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebi de, çok lânet ederler ve kocalarına karşı küfrân-ı nîmette bulunurlar²⁴.“

¹⁸ Hadîs-i Şerif [Şir’a].

¹⁹ Hadîs-i Şerif [Şir’a].

²⁰ Hadîs-i Şerif [Taberânî].

²¹ Hadîs-i Şerif [İ. Ahmed].

²² Hadîs-i Şerif [İbni Mâce].

²³ Hadîs-i Şerif [Şir’a].

²⁴ Hadîs-i Şerif [Buharî].

Hanımlara **âcizâne** tavsiyem, *ne yapıp yapıp kocalarının rızâlarını, memnûniyetlerini alsınlar!* Bakınız şu aşağıdaki hadislerin hepsi, *bunu sağlamak için söylenmiştir:*

“Kadın, kocasından izinsiz olarak nâfile oruç tutamaz. Eğer tutarsa, aç ve susuz kalmış olur, sevap kazanamaz. Kocasından izinsiz evinden dışarı çıkamaz. Çıkarsa, gökteki melekler, geri evine dönünceye kadar ona lânet eder²⁵.“

“Bir erkek, ihtiyâcı için hanımını çağırırsa, kadın tandır başında olsa da, hemen ihtiyâcına cevap versin²⁶! “

“Kocasını çağırdığı hâlde yatağa gelmeyen kadına melekler sabaha kadar lânet eder²⁷.“

“Kadının üzerinde en büyük hak sâhibi kocasıdır, erkeğin de anasıdır²⁸.“

“Kadın, kocasının izni olmadan kendi malını da har-cayamaz²⁹.“

“İzinsiz evden çıkan kadına, kocası râzı oluncaya kadar, Güneş ve Ay’ın üzerine doğduğu, her şey lânet eder³⁰.“

“Kadın, kocasından izinsiz [ana, baba, kardeşleri dâhil] hiç kimseyi evine alamaz, nâfile namaz kılamaz³¹.“

“Kocasını râzı oluncaya kadar, kadının namazları ve hiçbir iyiliği kabul olmaz³².“*

Kocanın Rızâsı

Allâhü Teâlâ’nın rızâsı kocanın rızâsına bağlıdır.

²⁵ Hadis-i Şerif [Taberânî].

²⁶ Hadis-i Şerif [Tirmizî].

²⁷ Hadis-i Şerif [Buhârî].

²⁸ Hadis-i Şerif [Hâkim].

²⁹ Hadis-i Şerif [Taberânî].

³⁰ Hadis-i Şerif [Deylemî].

³¹ Hadis-i Şerif [Taberânî].

³² Hadis-i Şerif [Taberânî].

* ‘Kadının namazları kabul olmaz’ demenin anlamı şudur: Namaz borcundan kurtulur ama namaz kılmakla meydana gelecek büyük sevâba kavuşamaz.

Konunun öneminden dolayı **hanımefendilerin**, kolayı varken, **Cennet**'i kazanmayı zorlaştırmamaları husûsunda, **aşağıdaki düşündürücü olayı da anlatmak istiyorum:**

“Bir gün Hz. Fâtıma, ağlayarak babasının huzûruna geldi. Resûlullah buyurdular ki:

-Ya Fâtıma! Niçin ağlıyorsun?

-Kasıtsız söylediğim bir sözden Ali bana kızdı. Özürlü diledim. Fakat onu üzdüğüm için ağlıyorum.

-Kızım, bilmez misin? **Allâhü Teâlâ**'nın rızâsı kocanın rızâsına **bağlıdır**. Ne mutlu o kadına ki dâimâ kocasının rızâsını arar, kocası ondan râzı olur. Kadınlar için en üstün ibâdet, kocasına îtaattir. Erkek, hanımından râzı olunca, o kadın istediği kapıdan **Cennet**'e girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın, onu râzı edinceye kadar, **Allâhü Teâlâ**'nın lânetinde olur³³.”

Bir kısım kitaplarda Peygamber (SAV) Efendimiz'in “Eğer insan insana secde etseydi, ilk önce kadının kocasına secde etmesini emrederdim.” **dediği** yazılıdır. Bu sözden mü'min hanımefendilerin ne kadar dikkatli olmaları **gerektiği, anlaşılmıyormu?**

Neredeee?

Mânevî eğitimden yoksun olan, bugünün çoğu Müslüman kadınlarının modern **olmaları**, onları mesûliy-yeten **kurtaramaz**. Bu tiplerin zaman zaman, ‘devirdikleri çamlar’ da, çoğu kere dünyadaki durumlarını da **kurtarmıyor**. Öyle ki, ortaokul mezunu bir kadının **avukat olan kocasına**, ‘Lan sibop!’ **demesi**, *bugünkü hukukta bile*, bir boşanma sebebi olabiliyor³⁴.

Dikkat edilmesi gereken şudur ki, mânevî eğitimden yoksun olunca, *ne kadar modern olunursa olunsun*, **bu** her iki cihanda, *bir huzursuzluk sebebidir*.

Câbir (RA)'dan şöyle anlatılır:

³³ Hadîs-i Şerîf [R. Nasîhîn].

³⁴ Anonim, ‘**Ezik Kadın Kocasına Sibop Diyemez**’, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.zaman.com.tr/gundem_ezik-kadin-kocasina-sibop-diyemez_646716.html, En Son Erişim Târîhi: 17.09.2014.

“Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ile bayram namazında bulundum da **Rasûlullah**, *ezan ve kamet okunmadan*, hutbeden önce namaza başladı. *Sonra Bilâl radiyallahu anh’e dayanarak*, hutbe okumak için kalktı. *Ve takvâyı emrederek*, Allah’a taat ve ibâdete teşvik etti ve insanlara vâz-u nasihatte bulunduktan sonra, *Mescid’in gerisinde bulunan kadınlara geldi* ve onlara da vâz-u nasihat etti.

Bir kadın:

‘*Ey Allah’ın Resûlü; neden çoğumuz **Cehennem** odunları oluyoruz*’, dedi.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, buna cevâben şöyle buyurdular:

‘*Çünkü siz çok çok şikâyet eder ve kocanızın nîmetlerini örter, görmezsiniz.*’

Bunun üzerine kadınlar ziynetlerinden küpelerini ve yüzüklerini Bilâl’in elbisesine koyarak sadaka vermeye başladılar³⁵.”

Huysuz Hanım

*Huysuz hanım, sabırlı kocasını **velî** eder ama kendisine de **yazık** eder.*

İbni Ebil Hamayil-i Sevrî Hazretleri’nin hanımı huy-suzmuş... *Kocasına ağzına geleni söyler*, ona hiç huzur ve rahatlık vermezmiş... O mübârek zat da buna hep sabredermiş...

Yine bir gün **Sevrî Hazretleri**, *hanımının yaptığı saldırıdan kurtulmak için, uçarak kaçmış... Hanımı arkasından bakıp*, ne diyormuş biliyor musunuz?

“*Hele **şuna** bak! Uçup kaçmakla elimden kurtulacağımı sanıyor.*”

Bâzi kadınlar işte böyle bedbaht olabiliyor...

Demek ki, huysuz hanımın sıkıntılarına sabretmek, *dereceyi yükseltiyor* ama hanım da kaybediyor, **tabiatıyla...**

³⁵ Buhari, Müslim, Ebû Davud, Neseî, Anonim, Dinî Hikâyeler, <http://www.biriz.biz/hikaye/dh113.htm#hanim>

Şimdi **buna** bakarak sakın, '*kocamı velî edeceğim*' derken, *nasipsizliği seçmeyiniz!* Çünkü günümüzdeki erkeklerin **hepsi**, *İbni Ebil Hamayil-i Sevrî Hazretleri* gibi, sabırlı **olmayabilir**. Hanımın kaybetmesi gibi, *erkek de nef-sine uyarak sınavı kaybedebilir*. Böylece iki felâkete birden sebebiyet verilebilir!

Zamânımızın çoğu erkekleri de, geçmişteki erkeklere oranla, *çok daha câhil bulunuyor*. Günümüzde, *hanımını Cehennem'e düşmekten kurtarmak için*, *İbni Ebil Hamayil-i Sevrî Hazretleri* gibi, kendi hukûki hakkından vaz geçen kaç erkek gösterebilirsiniz?

Akıllı ve bilgili **erkekler**, *hanımlarından gördükleri hırçın ve saygısız davranışları yüzünden*, **onların** hızla ve **ısrarla** Cehennem çukuruna doğru sürüklendiklerini gördüklerinde, *hemen haklarından vaz geçerek onları bu felâketten kurtardıkları gibi*, haklı oldukları hâlde bu fedakârlıkları yüzünden, *çok sevap kazanacaklarını da bilirler*.

Bu **durum** onlara, *haklarını kullanmalarından daha kazançlı olabilir*. Çünkü kendilerine verilmiş üstünlük haklarına **dayanarak** tutumlarında yumuşama göstermedikleri için, *hanımın günahlara dalması*, hiç ilk durumla kıyas kabul **edemez**.

Erkeklerin hukûkî haklarından vaz geçmeyerek sorunların yumuşamasına katkı sağlamadıkları için, *kadınların kadınlık zâfiyetinden dolayı günahlara girmeleri*, aslında erkeklere de bir eksiklik getirir.

Bu sınav dünyâsında böyle davranan erkekler, *bir taşla aslında birkaç kuş vururlar* ama **hanımlar** erkeklerin, *bu devirde*, olumlu ve af edici yaklaşacaklarını hiç beklemezler!

Çünkü günümüzde, hanımların davranışlarına sabrederek evliyâ olabilecek erkeklerin olup olmadığını **bilmiyorum**. Onun için hanımlar olarak akıllı olun da, *erkeklerin sakın insaflarına kalmayın!* Sizin için Allah'ın (CC) târif ettiği '**muî olmaktan**' başka garantili yol yoktur!

İbret Dünyâsı

Akıllı **insanlar**, *her şeyden ibret alıp*, olumsuzluklardan olumlu sonuçlar çıkaranlardır. Bunun en güzelini, *büyük insanlar yapmaktadırlar*.

Bunlar, kadınların saygısızlıklarından bile, *kendileri için*, büyük dersler çıkarabiliyorlar. Beyazıd Bestâmî'den bir örnek verelim:

Beyazıd-ı Bestâmî Hazretleri'ne sormuşlar, '*Şeyhin kimdir?*' diye... O da '*Bir kadındır.*' cevâbını vermiş...

Duyanlar:

"Bu nasıl iştir yâ Beyazıd?" diyerek hayretlerini bildir-mişler.

Beyazıd şöyle anlatmış:

Bir gün cezbe ve aşk içinde gidiyorken, yanında bir çu-val unu olan bir kadının yanından geçiyordum. Kadın bana nezâketsiz bir şekilde:

'Şu çuvalımı götür!' dedi.

Söyleyeni değil, söyleteni düşünmeli! O yüzden bir çö-züm yolu aradım:

'Benim bu çuvala gücüm yetmez!' diyerek orada kafes içinde bulunan bir aslana kafesten çıkmasını işâret ettim. Aslan kafesteki yerinden çıkıp yanıma geldi. Ben de un çuvalını aslanın sırtına yükleyip kadının gideceği yere kadar götürdüm.

Fakat kadının bu kerâmetimi herkese duyuracağından endişe içindeydim. Yolda giderken kadına sordum:

"Yolda kimi gördün derlerse, ne dersin?"

Kadın:

"Zâlim Beyazıd'ı gördüm diyeceğim."

Ben:

"Neden zâlim oluyorum ki?" deyince kadın:

"Bu arslanı Allah Teâlâ Hazretleri yük için mi yarattı? Sen, belki, bu işi halkın, arslana yük vurduğunu göstererek, büyüklüğünü kabul etmeleri için yaptın. Bu zulüm değil de nedir, demesin mi?"

“Vah bana vah!” dedim içimden...

Doğru söze ne demeli! Ve kadına:

“Doğru söylüyorsun, bu zulümdür!” dedim.

Bu sebepten günlerce gözyaşı döktüm. *Daha sonra*, zuhur eden kerâmetlerin Allah tarafından kabul olunduğuna işâret olarak, *beyaz bir nur görünmeye başladı da biraz rahatladım*. Aklım başıma yeni gelmişti. Bu yol ince ve uzun bir yoldur, *pürüz kabul etmez*.

Bir Annenin Kızına Nasîhati

”Kocana sıkıntı verme ki sana olan sevgisini azaltmasın!”

Tecrübeli ve Müslüman bir annenin, asırlar önce kızına verdiği bir öğüdü size arz ediyorum. Anne kızına şöyle öğüt veriyor:

“Doğup büyüdüğün, senelerce yaşadığın bir yuvadan çıkarak, yabancı bir yere gidecek, huyunu, suyunu bilmedi-ğin bir insanla yaşayacaksın!”

**“Sen ona yer ol ki, o sana gök olsun.
Sen ona ev ol ki, o da evin direği olsun.
Sen ona cârîye ol ki, o da sana köle olsun.
Ona sıkıntı verme ki sevgisini azaltmasın.
Ondan uzak kalma ki, seni unutmasın!”**

“Onun gözünü, burnunu ve kulağını koruyasın ki, gözü senden başkasını görmesin, senden başkasının kokusunu almasın ve senden hep güzel şeyler işitsin.”

“Evinde otur, ev ve el işleriyle meşgul ol!”

“Yiyecek, içecek husûsunda o ne getirirse, onunla ka-naat et ve şunu bunu alamıyoruz diye aslâ şikâyette bulunma!”

“Koca hakkını kendi hakkın üzerine tercih et!

Kocanın akrabasının hakkını da önde tut!

İntizâma ve temizliğe dikkat et!

Komşularınla iyi geçin, onlardan gelecek sıkıntılara katlan!”

“Bilhassâ, komşular arasında lâf getirip götürme! Dedikodudan kaç!”

“Namazlarını vakit girer girmez kıl!”³⁶“

Mü'min Hanım

Mü'min hanım karşısında, mü'min erkekler üç gruptur:

Çoğu mü'min erkeklerin, **hanımlarının** 'dirdırlarına' sabretmeyip **cevap vermelerine göre**, üç **grupta** olduklarını düşünebiliriz. Bunlardan **birincisi**, hanımın 'dirdırlarına' aynen cevap yetiştiren, *dinî kültürden yoksun olan, erkektir.*

Bu tip erkeklerin tek **amacı**, *hanımdan aşağı kalarak erkeklığı suya düşürmemektir.* **Bunlar**, *hanıma cevap vererek, dâimâ üstte kalmayı, erkeklığın bir nişânesi sayarlar.* Böyle âilelerde dirlik düzenlik hiç **olmaz**. Son yıllarda hanımlarını ve çocuklarını öldürme olaylarının **artışı**, *İslâmî ve Kültürel ce-hâletin gittikçe artması nedeniyle*, bu tür erkeklerin sayılarının atış göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Çünkü iki tarafın da Allah'ın (CC) emirlerine uyup uymamakta bir tizlikleri **olmadığı** için, *onlar için rahmet kesilir.* Ortalık şeytanın iki tarafı kızıştırmasına kalır. *Sonunda da ne olacaksa olur.*

Burada, *verilerden anlaşıldığı kadarıyla*, başta hanım kaybetmiş olduğu gibi, *daha az da olsa*, erkek de kaybeder. Çünkü bunun **sebebi**, erkeğin niyeti, *sâdece erkeklığı korumak olduğu*, Allah'ın (CC) emirlerine uyup uymamak gibi bir derdi **olmadığından**, *öldürme durumlarında*, ayrıca, kâtil olmalarındandır.

Öldürme olayı **olmamış** ise, *erkeklığı korumak niyetiyle yapılan zulümden erkeğe bir pay vardır.* Böyle bir âilede hanımefendinin yediği haddi hesabı **olmayan** dayaktan bahsetmeye gerek yok...

³⁶ Anonim, *Bir Anne'nin Evlenecek Kızına Nasihati*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://www.facebook.com/GonulSofram/posts/10151948413106189>, En Son Erişim Tarihi: 17.09.2014.

İkinci tip **erkek**, *hanımın ‘dırdırlarına’’ cevap vermeden*, sıkıntılarına sabreden fakat ortalığı da hanıma bırakmamak için, *çeşitli siyâsetler güderek*, Allah’ın (CC) “*Biz erkeği hâkim kıldık*” emrini ayakta tutmak için, gayret sarfeden ve dinî kültürü oldukça iyi olan erkektir. *İslâmî Ve Kültürel câhiliğin dibe vurduğu*, bugünkü devirde bu tür erkeklerin **sayısı**, *eskilere göre*, çok azalmıştır.

Burada, *verilere göre*, erkeğin velî derecesine çıkmasına karşılık, *hanımefendi bizzat sınavı kaybeden durumdadır*. Onun son durumu, *erkeğin kalbindeki rızâya bağlıdır*. Erkek hakkını helâl ederse, *ne âlâ...*

Ama insanoğlu **çiğ** süt emmiştir. *Bilinmez ki bâzen*, merhâmeti az ise, *erkek çektiklerini unutamaz*, hakkını helâl etmeyebilir. İşte o zaman, “*Vay hanımerfendinin hâline!*” demekten başka elden ne gelir?

Üçüncü tip erkek, müminler arasında çoğunlukta olanlardır. **Bunlar**, *hanımların ‘dırdırlarına’*, bâzen cevap verirler, *sıkıntılarına sabrederler*, bâzen, *‘lâ havle çekip’ susarlar*, bâzen de Allah’ın (CC) kendilerine vermiş olduğu üstünlüğe dayanarak sâbir sınırlarını **aşarlar**, Allah’ın (CC) “*Biz erkeği hâkim kıldık*” emrini ayakta tutmak için, gayret sarfetme niyeti içindeyken, davranış dozajını iyi ayarlayamamaktan, *belki de*, günâha girerler.

Bunların bir **kısmı**, *huzûrun sağlanması pahâsına*, hanımın göstereceği îtaati bizzat kendileri **gösterip**, *hanıma teslim olmayı* ve her yerde hanımın borusunun **ötmesini**, *belki*, kabullenmek zorunda olduklarını düşündükleri anda, Allah’ın (CC), *‘Biz erkeği hâkim kıldık’ emrini muhâfaza etmek zorunda olduklarını hatırlayarak*, tekrar ortalığı hanıma bırakmamaya karar verirler. **Bu erkekler**, Allah’ın (CC) “*Biz erkeği hâkim kıldık*” emrini çiğneyerek ortalığı hanıma bırakmanın mesûliyetinin daha ağır olacağını düşünürler ki, *haklıdırlar*.

Bu **durumda**, hanımefendilerin sorumluluk ve **günahları**, *Allah’ın (CC) kendilerine yüklediği*, îtaat emrini dinlemedikleri ve kendi görev ve davranış sınırlarını zorlayarak, *erkeğin günâha girmesine sebep oldukları için*, belki, iki katına çıkmış olur.

Böyle durumumlarda da onların son **hâlleri**, erkeğin son durumdaki ruh hâline kalmıştır. Öteki dünyâya helallaşmadan giderlerse, *hanımın işi zorlaşır*.

Üçüncü tip erkekden bâzıları da sırf sükûn ve huzur olsun diye, *tamâmen*, hanıma teslim olurlar. Bunların haysiyetleri **kalmaz**. *Çünkü bunlar, bir taraftan*, erkeğe göre daha çok duygusal olduklarından, *elde ettikleri birinciliği*, ister istemez, yozlaştırarak normal davranmaktan uzaklaşan hanımların bir **oyuncağı** olurlar. Ya da *emir eri oldukları* ve bir taraftan da Allah'ın (CC) '*Biz erkeği hâkim kıldık*' emrini muhafaza edemediklerinden Allah'ın (CC) rahmet ve yardımından mahrum kaldıkları için, bu tip **erkekler**, *muhtemelen hanımla birlikte*, kaybedenlerden olabilirler.

Bunlar en son anda **hellaşsalar** bile, Allah'ın (CC) "*Biz erkeği hâkim kıldık*" emrinin yerine getirilmemesinden doğan **sorumluluğun** üzerlerinde kalacağından korkulur.

Tecrübelerimle görmüşümdür ki Allah (CC *bu durumdaki hanımların pek azına hellaşmayı nasip etmektedir*). Onun için Müslüman **hanımlar**, *kendilerini garantiye almak istiyorlarsa*, görevlerinde titiz olmalı, *kendilerini erkeğin insafına bırakmamalıdır!*

Görevlerini yaptıkları hâlde, erkeğin çeşitli **haksız** davranışlarına sabreden **kadınların** alacakları sevâba **ilâveten**, *erkeğin haksız davranışlarına karşı gösterdikleri sabırlarla da*, Allah'ın (CC), '*Biz erkeği hâkim kıldık*' emrini ayakta tutmayı da sağladıkları için, **ayrıca**, mukâfâtlandırılacakları da umulur.

Cennet'in istedikleri **sekiz** kapısından girecek olan olan **hanımlar**, *namaz ve oruçlarını da tutan bu hanımlar olsa gerektir*.