

EŞEK SÛRETİNDEN NURLU BİR YÜZE NE DERSİNİZ?

Fâiz denen şey budur, işte!

*Görüyorsunuz,
salâvat getirmek hiç boşa gitmez!*

Hâl böyle olunca, gözünü açma zamânı değil mi, şimdi?

Bir düşün bakalım, ihtiyacın var mı, yok mu, olacak mı!

Prof^l. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

17.10.2017

*“Allah ve melekleri
Peygamber’e salât ederler. Ey îman edenler!
Siz de o’na salât edin ve gönülden teslim olun-Ahzab Sûresi, âyet 56.”*

*“Her kim,
benim üzerime bir defâ salât
getirirse, salât (salâvat getirirse) ederse,
Allâhü Teâlâ bu yüzden o kimseye on misli salât (mağfiret)
eder-Hadis”*

*“Kim bana bir kere
salavât-ı şerif getirirse, Allah (CC) ona
on salât eder, onun on günâhını siler, derecesini on kat artırır¹.”*

*“Biriniz duâ edeceği zaman
önce Allâh Teâlâ’ya hamd ü senâ etsin,
sonra Peygamber’ine salât ü selâm getirsin. Daha sonra da
dilediği şekilde duâ etsin.-Tirmizî, Deavât, 64/3477”*

*“Yanında anıldığı kişi
bana tam bir salât ü selâm getirmezse o
benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım! Benimle
alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını
kesenle Sen de alâkanı kes!-Deylemî, el-Firdevs, III, 634”*

^δ. Pdf dosyalarında sayfa sonlarındaki [pdf](#), [html](#) uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^ε Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015).pdf)

¹ Enes bin Mâlik (RA)’tan, rivâyet. edilen hadis (Beyhaki).

“Duâ, semâ ile Arz arasında durur. Rasûlullâh’a salavât getirilmedikçe, Allâh’a yükselmez.”

Tirmizî, Vitr, 21/486

Salât Ve Selâm Nedir?

‘Salât’ kelimesi, Allah’a (CC) nisbet edilirse **rahmet**, meleklere nisbet edilirse **istiğfar**, Peygamberler’e nisbet edilirse **şefaât**, mü’minlere nisbet edilirse **duâ** mânâsına gelmektedir². ‘Selâm’ ise, **Esmâ-i Hüsnâ**’dan olup, Allah’ın (CC) **Kur’ân’ı Kerîm**’inde geçen, doksan dokuz isminden birisidir. ‘Selâm’ın Lügat mânâsı, ‘her türlü âriza ve hâdîsinden **sâlim** kalan ve her çeşit tehlikeden kullarını **selâmete** çıkaran, **Cennet**’teki bahtiyar kullarına **selâm eden**...” demektir.

Allah (CC) yapılan **ibâdetleri**, dilerse kabul etmektedir. Ama Peygamber (SAV) Efendimiz’e getirilen **salâvatları**, mutlaka kabul ve **makbul** sayacağı bildirilmiştir.

Peygamber (SAV) Efendimiz’e bir salâvat okuyana, **Allah** (CC) on misli **rahmet** eder.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz de buyuruyor ki:

“Her kim, benim üzerime bir defâ salât getirirse, salât (salâvat okursa) ederse, **Allâhü Teâlâ** bu yüzden o kimseye, on **misli** salât (mağfîret) eder.”

Başka bir hadiste ise:

“Kim bana bir kere salavât-ı şerîf getirirse, **Allah** (CC) ona on **Salavât** eder, onun on günâhını siler, derecesini on kat artırır³.” **denmektedir.**

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, diğerk bir hadîs-i şerîflerinde ise, şöyle buyuruyor:

“İnsanların şefaâttime en lâyük olanları, bana en çok salavât okuyanlarıdır⁴.”

² Anonim, *Salâtü Selâma Âit Hadîsi Şerîfler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.gavsulazam.de/turk/selatu-selam/selatuselam-hadisler.htm>, En Son Erişim Târîhi: 21.08.2014.

³ Enes bin Mâlik (RA)’tan, rivâyet. edilen hadîs (Beyhâkî).

Kısa **salâvatlar** için, ‘*Allâhümme salli âlâ Muhammed*’, **Aleyhisselâm**’, ‘*Sallallâhü aleyhi ve sellem, Allâhümme salli âlâ seyidinâ Muhammed*’, ‘*Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Resûlallah*’ denebilir. Uzun salâvat getirmek **isteyenler**, *namazların sonunda okunan, salâvatları* okuyabilirler.

Eşek

Sûretinden Nurlu Bir Yüze Doğru...

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in, *şefaatine bir örnek vermek gerekirse*, **Süfyân-ı Sevrî Hazretleri**’nin **anlattıklarına** kulak verelim:

“Bir **Hac** mevsiminde hac borcunu yerine getirmek üzere yola çıkmıştım. *Kâbe’ye vardığımda bir hacı adayı, duâ edişinde çok dikkatimi çekti.*”

“*Hacı adayı, ziyâret edilmesi gereken yerleri her ziyâreti boyunca Peygamber’e salâtü selâm getiriyordu. Kâbe’yi tavaf ederken Arafat’ta vakfeye dururken, dâimâ salâvat cümlelerini okuduğunu duyuyordum.*”

“*Hâlbuki ziyâret edilen ve o mevkîlerde okunması gereken husûsî duâlar vardı. Bu hacı adayı neden bu duâları okumuyordu? Bunları bilmemesi ola-mazdı. Muhakkak ki, boyuna salâvat getirmesinin bir hikmeti vardı.*

“*Merâkımı iyice kamçılayan bu nokta beni, adamdan bu husûsu sorarak hikmetini öğrenmeye sevk etti. Sordum. adam, ‘Bunun haklı bir hikâyesi vardır.’ diyerek anlatmaya başladı:*

‘*Ben Horsanlıyım. Bu yıl Hac borcumu yerine getirmek istedim. Yola babamla birlikte çıktık. Kûfe’ye vardığımız zaman babam hastalandı, vefât etti. Yüzünü örttüm. Bir daha görmek için açtığımda, ne göreyim ki... Hayret!*”

“*Babamın yüzü eşek sûretine bürünmüştü. Bu durum karşısında büyük bir telâşa kapılmış, inanılmaz bir üzüntüye düşmüştüm. Cenâzesini kaldırmak için gelen halka ne diyecektim? Bu eşek sûretine bürünen yüzü görünce, onlar içlerinden ne gibi düşünceler geçireceklerdi?’*

‘*Bu telâş ve üzüntü içinde bocalayıp dururken ne kadar yorulmuşum anlayın ki, bir ara uykuya dalmışım. Uykuda bir rüyâ gördüm. Rüyâda etra-*

⁴ İbni Hibban sâhîhinde (İmâm-ı Buharî (RhA) ve İmâm-ı Tirmizî (RhA), İbn-i Mesud (RhA) Hazretleri’nden rivâyet hadis (Sâhîh-i Buharî).

fa **nûr** saçan gâyet **güzel** bir adam çıkageldi. “Nedir, bu derece üzüntüye dalmışsın? dedi. Ben de, ‘Ben **üzülmeyeyim** de **kim** üzülsün? Baksanıza babamın **hâline**?’ diye **karşılık** verdim.’

‘Sonra adam babamın yanına sokularak yüzünü açtı ve nurlu **ellerini** şöyle bir yüzüne **sürdü**. Baktım **ki**, babamın yüzü eşek sûretinden çıkmış, **ayın** on dördü gibi, ışık saçıyordu.’

‘Artık bütün gam ve kederim yerini târif edilmez bir sevince terk etmişti. Basbayağı sevinç gözyaşları döküyordum.’

‘Bir ara kendimi toparlayarak bu **nur** saçan adamın kim olduğunu sorunca, “Ben **Muhammed Mustafayım**” cevâbını aldım. Hemen **öpmek** için ayaklarına kapandım. Ondan sonra da:

“**Ey Allah’ın elçisi**” dedim. ‘Allah hakkı için babamın başına gelen bu hâdisenin iç yüzünü bana anlatır **mısın**?’”

‘Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, “Elbette anlatırım” diyerek **şunları** dile **getirdi**:

“Babanız sağlığında **fâiz** yiyordu. Biliyorsunuz **ki**, Allah fâiz yiyenleri, ya bu **dünyâda** ya da öbür dünyâda **eşek** sûretine büründürür. Baban ise, daha bu dünyâda o sûreti aldı. **Bu**, yine de onun için, **iyi** bir başlangıç sayılır.”

“Çünkü yine bu durumdan kurtulmak şerefine **erişmiş** oldu. Sebebi de, babanızın **ölmeden** önce bütün ömrü boyunca her **gece**, daha yatağa **girmeden**, bana **100** defâ salâtü selâm getirmesidir. Melek bana gelerek babanızın bu durumunu haber verince hemen, Allah’tan şefaathet **yetkimi** istedim ve buraya gelerek babanızı **düzeltiltim**. Durum bundan ibârettir. Gönlünüz **ferah** olsun!”

‘İşte benim salâvat cümlelerini dilimden düşürmeyişimin sebebi budur.’

“Bunun için ben de **Süfyan-ı Sevrî** olarak sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e daha sık salâvat getirmeye başladım. Ulu Allah (CC) hepimizi Hz. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e bol **bol** selâtü selâm getiren kullarından eylesin⁵!”

⁵ İrşad.

Basra Emîri'ne Verilen Cezâ'ya Ne Dersiniz?

Basra **Emîri**, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'e, *her gece*, bin beşyüz ile ikibin salavât-ı şerîfe okurmuş... Bir gece gaflete düşüp, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'e **salâvat** getirmeyi **unutmuş**...

Diğer taraftan, Basra Emîri'nin gaflete düştüğü gece, *büyük kadın velîlerden*, **Râbiatül Adeviyye** dünyâya gelmiş... *Râbia'nın annesi ve babası çok fakirmişler*, o gece çocuğa saracak bir bez parçası bulamamışlar, üzüntü ve telaş ile uyumuşlar.

Râbiatül Adeviyye'nin annesi **Habîbe Hatun**, *o sırada*, rüyâda Peygamber (SAV) Efendimiz'i görür.

Peygamberimiz (SAV) ona **der** ki:

“Ey Habîbe! Niçin üzülüyorsun? Efendine söyle, Basra Emîri'ne gitsin ve desin ki, ‘Her gece Resûlüllah (SAV) Efendimiz'e bin beş yüz ile iki bin salavât-ı şerîfe getiriyordun fakat dün gece unuttun. Bunun cezâsı ise, iki bin dinardır.’ O iki bin dinarı efendine versin. Kızın Rabia hayırlı olsun!”

Habîbe Hatun, *rüyâsını efendisine aynen anlatır* ve **Adeviyye Hazretleri**'nin babası, *Basra Emîri'ne giderek, rüyâyı aynen anlatır*.

Basra Emîri de, *aynı rüyâyı gördüğünü söyler* ve bir kese **altın** vermek ister. Adeviyye Hazretleri'nin **babası** der **ki**:

“Ey Emîr'im! Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in eşiğisin... İki bin dardan fazlasını alamam. Sâdece emir buyurulan iki bin dinarı alırım.” Bu-yurur⁶.”

Sonuç

Fâiz denen şey budur, işte!

⁶ Anonim, *Salâtü Selâma Âit Hadisi Şerifler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, . <http://www.gavsulazam.de/turk/selatu-selam/selatuselam-hadisler.htm>, En Son Erişim Tarihi: 21.08.2014.

Görüyorsunuz, salâvat getirmek hiç boşa gitmez! *Hâl böyle olunca*, gözünü **açma** zamânı değil **mi**, *şimdi*? Bir **düşün** bakalım, *ihtiyacın var mı*, *yok mu*, olacak **mı**?