

"DURUM" deyince,

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ*

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniđi Anabilim Dalı'nda

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

29.05.2021

Yazarın:

Web Sayfasının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/>

Hayâtının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

Diđer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Ulaşmak istediđiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.

Durum Deđişikliđi Bir Nimettir

Günlük yaşamımızda “*deđişim*” sözünü çok duymuyor muyuz? *Evren ve Hayâtımız hep durum deđişikliklerinden oluşuyor...*

Günümüzde bilim alanındaki kümelerin, yığınların, çokluklar oluşturan parçacıkların “*deđişim pozisyonuna*” da ‘*durum*’ deniyor... Bilimde, özellikle de Fizikte, “*durum yoğunluđu*” kavramı çok geçmektedir.

Durum kavamı husûsunda Allah (CC) Kur'an'da bizi:

* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

“Bir topluluk kendi durumlarını deęiřtirmedikçe, Allah (CC) onların durumlarını deęiřtirmez-Ra’d Sûresi, Âyet 11” ile uyarmaktadır. Doktorlarımızın saęlıklarımız hakkında da bâzen yaşam biçimimizi deęiřtirmemiz hâlinde tedâvi olacaęımızı söylemiyorlar mı?

Bir parça maddî ve mânevî bilgilere sâhip olanlar, *şöyle küçük bir arařtırmayla*, bu âyetin bugünkü modern bilimdeki gelişmelerin ve insanların maddî ve mânevî ilerlemelerinin de sırrını taşıdığını, *hemen görebilirler*:

Kabaca söylemek gerekirse bugün, *modern bilimin temelini elektronların enerji seviyelerinin deęişmesine dayandıęı bilinmektedir*. Tersine ifade etmek istenirse, *bugünkü bilimin açıklamalarına göre*, elektronların Durum Yoęunluęu ve onların enerji durumlarını deęiřtirmek mümkün olmasaydı, *bilimde hiç bir ilerleme olmayacaktı*. Meselâ geceleri evlerimizi aydınlatan řu floresan lambalardan çıkan ışık olmayacaęı gibi, *insanların da, meselâ*, hiçbir řeyi renkli olarak görmeleri de mümkün olmayacaktı.

Âyetin işâret ettięi maddî yöne âit gelişmelere bu basit örnekle işâret ettikten sonra, *âyetin asıl insanlar için olan boyutuna geçelim*.

Âyet insanlar için de, *şşırtıcı bir dinamiklięi işâret ediyor*. İnsan hayâtının yenilenmesinin esâsı, *her řeyden önce*, insanın kendi içinde saklıdır. Dünyâya azim ve ileri görüşlülükle (ferâsetle) bakan bir kimseyi, *ne kadar kötü olursa olsun*, şartlar aslâ dize getiremez. Tam tersine böyle kimseler, *hayattan öyle ya da böyle*, faydalanabilir ve muvaffak olurlar.

Bu cümleyi yorumlarken, *ana fikri İmam Hasan el Benna’ya âit olan*, řu cümleyi okuyunuz:

“Topraęın derinliklerine gömülü olan bir tohumun topraęı yara yara bütün engelleri aşarak, kendisi için büyük olan bir geleceęe, Güneş ışığına ulaşmasını düşününüz!”

Evren ve hayat her an hep durum deęişikliğinden ibâret deęil mi? *Özel anlamda*, insanlar siyâsette bile deęişimden yana olmuyorlar mı?

Allah'ın (CC) bakış açısına yaklaşma derecesi, *Kur'an'a ve Peygamberimiz (SAV[♥]) Efendimiz'in Sünnet'ine (Orta Yol'a) uyma derecesinde olur*. Kur'an'a ve sünnetlere ne derece uyabiliyorsanız, *Allah'ın (CC) bakış açısına (murâdına) o derece uyuyorsunuzdur*.

Bu yaklaşımı insan, *kalbini kontrol ederek sağlar*. Kalp ve beyin iş birliği içinde çalışırlar. Bakış açısına göre meydana gelen her türlü fikir, düşünce ya da iş kalbe etki ederek, *bu etkilerin cinsine uygun olacak şekilde*, beyin tarafından pozitif ve negatif dalgalar üretilir. Bu dalgalar, *vücûdun en ücrâ köşelerine kadar olmak üzere*, uzaya yayılırlar¹. *Burada pozitif dalgaların faydalı, negatif dalgaların zararlı olduğunu söylemeye gerek yok!*

Su terâzisine dikkat ediniz! *Duvarcı ustalarının çok kullandıkları*, su terâzisi dengede olduğunda, *su kabarcığı terâzinin tam orta noktasında bulunur*. Bu durum meselâ Kur'an'a ve Peygamberimiz (SAV)'in Yol Ve Sünneti'ne uyularak kazanılan pozitif dalgalarla kalbin kazandığı mutluluğun (kalb-i selîmin) derecesini temsil edebilir.

Kur'an'dan, *Peygamberimiz (SAV)'in Yol Ve Sünneti'nden ayrılarak kazanılan aşırılıklarla kalbin dengesi kaybolur*. Aşırılıklar hem pozitif ve hem de negatif dalgaları deęiştirir. Kalbin dengeden ayrılmasının ölçüsü, *aşırılıkların derecesine bağlıdır*.

Denge bozukluğu, *su terâzisinin dengesinin bozulup*, su kabarcığının terâzinin ya sağ tarafına doğru ya da sol tarafına doğru kaymasına benzer. Terâzinin sağ ucu kalbin dengesinin aşırı

♥ SAV kısaltması, "Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O'na salât etsin." demektir.

¹ Temiz, M., *Olumlu Olumsuz Dalgalar ve Mutluluk*,

<http://mtemiz.com/bilim/Zek%C3%A2,%20Ak%C4%B1%20ve%20C3%87ocuk%20E%C4%9Fitimi.pdf>

pozitif dalgalarla, *sol ucu ise aşırı negatif dalgalarla bozulduğu en uç noktaları temsil edebilir.*

İnsanın bizzat kendi vücûdunun gelişimi, *aşırılıkları oranında üretilen dalgalardan etkilenir.* İnsan sağlıklı gelişimini denge hâlinde Kur'an ve Sünnet'e uygun olan pozitif dalgalarla sağlar. *Meselâ son yıllardaki sağlık sorunlarımın yanında, nefes alma-verme bozuklukları da beni hayli rahatsız ediyordu... 2020 yılı sonları itibâriyle, farkına vardığım bir husus beni o kadar mutlu etmiş bulunuyor ki! Şunu gördüm: Tecvit kâidesine göre okunan Kur'an, nefes bozukluğunu o kadar güzel düzene sokuyor ki! Bu yanı Kur'an'ın yalnız bir faydası... Meselâ ondaki müziğe hiç de doyum olmuyor...*

Kur'an Ve Sanât

<http://mtemiz.com/bilim/KUR%E2%80%99AN%20VE%20SANAT%C3%82T.pdf>

Müzik Bilimini Kur'an'da Gören Maurice Béjart

<http://mtemiz.com/bilim/MÜZİK%20BİLİMİNİ%20KUR'ANDA%20GÖREN%20MAURİCE%20BÉJART.pdf>

Kalbe etki eden pozitif ve negatif dalgaları doğuran hususları biraz daha açmak mümkündür:

Bakış açılarına göre bu hususlar başlangıçta, *çevreden gelen etkiler, içten gelen etkiler diye*, ikiye ayrılabilir. İçten gelen etkiler biraz daha detaylıdır.

Bir kere kişinin bilgi ve eğitim durumuna göre kalbine çeşitli duygular gelir. Bunlar ya Allah (CC) ve meleklerden gelen ilhamlar ya da şeytandan veya insan şeytanlarından gelen etki, *telkin ve vesveselerdir.*

Her nereden gelirse gelsin, Orta Yol anlamına gelen Sünnet'in dışındaki bütün bu uyarılar, *aşırılıkların tipine göre kalbi denge durumundan ayırarak*, ya sağ taraftaki bir aşırılığa ya

da sol taraftaki bir aşırılığa sürükleyerek Kur'an ve Sünnet dalgalarından ayırırlar. İnsana düşen şey, *bir kedinin fâreyi gözlemedeki sessiz ve uyanık hâli gibi*, devamlı olarak hareketlerini ve kalbini gözlemesidir.

Kalbin gözlenmesi, *kolay olmayan bir iş olduğu için*, Peygamberimiz (SAV) bir savaştan Medîne'ye dönerken, "*Küçük savaştan büyük savaşa geldik.*" şeklindeki o meşhur hadisini söyleyerek konunun önemi açısından uyarıda bulunmuştur. *Bu hadise göre*, kalbin dengede tutulması için küçük irâdemizi kullanarak nefisle girişilen mücâdele, *büyük bir savaş olarak nitelendirilmiştir.*

Mü'minler, *terâzideki su kabarcığının denge durumunda tutulması gibi*, kedi dikkati ile^a dâimâ kalplerini gözleyerek, kalplerinin aşırılıklara sapmadan "*orta yol-kalbi selîm*" dengesinde kalmasında muvaffak olarak, "*büyük savaşı*" kazanmalıdırlar!

^a Kedi delikten çıkacak olan fareyi yakalamak için deliğin başında ne kadar sessiz fakat ne kadar dikkatli olarak beklediğini inceleyiniz. O anda kedinin bir tüyünün (kılının) bile kıpırdamadığını göreceksiniz. İnsanlar da cıva gibi kaygan olan kalplerini böyle bir dikkatle beklemeleri gerekiyor.