

"DENEY" deyince,

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ*

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniđi Anabilim Dalı'nda
EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

29.05.2021

Yazarın:

Web Sayfasının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/>

Hayâtının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

Diđer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Ulaşmak istediđiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.

Bendeniz İ.T.Ü.'de öğrenciyken Devreler Teorisi Kürsü Profesörü Tarık Özker Hoca, bize Devreler Teorisi dersine gelirdi. *Tarık Özker Hoca inançsızdı. Bunu da gizlemezdi.*

Dersler, **100-150** kişilik bir amfide yapılıyordu. Tarık Özker Hoca her derse gelişinde, *bilhassâ sakallı olarak karşısında beni görünce*, epey bir süreyi İslâm'a çatmakla geçirirdi.

Tarık Özker Hoca ruh yok derdi. Bunu da amfide ders sırasında bize anlattığı şu **deneye** dayandırıyordu:

"Bilim, deney, gözlem ve sonuçların yorumudur. Bilim adamları, rûhun olup olmadığı hakkında şu deneyi yapmışlar... Ölmesi yakın olan bir hastayı, her tarafı kapalı büyük bir cam

* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

muhafaza içine koymuşlar, bilim adamları dışarıdan hastayı gözlemeye başlamışlar. Eğer ruh varsa, orada duramayacağına göre, camı kırıp çıkması gerekir.”

“Sonunda bilim adamları, camekânın dışından gözlemleyerek (bakarak), adamın öldüğünü görmüşler ama bir türlü cam kırılmamış...”

“Sonuç:

“Demek ki ruh yok...”

Tarık Özker Hocamız, anlattığı bu materyalist deneyi esas alarak rûhun olmadığını söylerdi.

O sıralarda Prof. Dr. Necmettin Erbakan, *bağımsız milletvekili olarak*, meclise girmişti. Yeni kurulan **Millî Nizam Partisi** 'nin Kumkapı'da yapılacak olan ilk kongresine Tarık Özker Hoca da dâvet edilmişti.

Aslında parti ile de ilişkili olduğum için partiden dâvetiyeyi gönderen de bendim.

Bir gün Tarık Özker Hoca, *büyük bir heyecanla*, derse girmiş, hemen, “Arkadaşlar! Arkadaşlar!” diyerek söze başlamıştı. Hoca, *arkadaşlar sözü ile daha çok çoğunluğu oluşturan*, solcu, devrimci boykotçu anarşist öğrencileri kast ediyordu:

“Arkadaşlar! Ne oldu, biliyor musunuz?”

Necmettin Erbakan var ya, Necmettin Erbakan! Milletvekili olarak Meclise girdi.”

“(Ayakkabılarını gösterek) Takunyalı Takunyalı!” diyerek konuşmasına başlamış ve şöyle devam etmişti:

“Necmettin Erbakan'ı bizim okul yetiştirdi. Çok iyi bir bilim adamı... (Gene ayakkabılarını gösterek) ama Takunyalı Takunyalı! Kurduğu Millî Nizam Partisi Kongresi için bana dâvetiye göndermiş!”

Özker Hoca konuşmasına bu şekilde başlayarak, *Müslümanları aşağılayan*, her zamanki vaazlarından bir tânesini daha yapmıştı, *bizlere o gün...*

Tarık Özker Hoca, *Müslümanlarla âdetâ alay eder*, onların câhil olduğunu söyler, *ister istemez*, kendisinin de bâzı kereler onlara katlanmak zorunda kaldığını îmâ edip:

Sık sık, “*Ne yapacaksın, katlanacaksın!*” derdi. Bâzen de “*Bizim kayın vâlidenin bugün gene mevlit dâvetiyesi var!*” şeklinde hayıfsınırdı.

Hayat Hikâyem:

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>