

DÜNYÂ SALTANATI NE Kİ, BİR YELE¹ BİLE DENK OLABİLİYOR!

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ⁸
1.12.2019

*Karşılıklı konuşmaları sırasında, Pâdişah III. Mustafa,
yeri gelince,
sohbet ettiği karşısındaki bir velî kula,
“Hayat nedir?”
diye bir soru sorar. Velî,
oldukça bilimsel bir cevap verir.*

*Der ki:
“Hayat, yeyip içip çıkarmaktır”.*

*Pâdişah,
velî kişinin verdiği bu cevâbı,
kendisine göre bir saygısızlık olarak yorumlar. Buna şiddetle
kızıp, o veliyî huzûrundan kovar.*

*Velîler,
tam bir îmanla Allah 'a (CC) gönül bağlamış,
O'nun emirlerini, hükümlerini yerine getiren, rızâsına uymayan
işlerden, şüpheli hâllerden kaçınan kimselerdir.
Bu sebeple,
onların Allah (CC) ile iletişimleri o derece iyidir ki!*

*Hatâsız insan olmaz.
Olur ya,*

¹ yel: Yellenmeden çıkan gaz...

⁸ Yazar, *particilik taassubunu reddeder*, Türkiye Gemisi'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015).pdf)

*meselâ bir velînin ağızından bir yalan çıkmış bile olsa,
Allah (CC) onu yalancı duruma düşürmemek için, olayları,
yeri geldiğinde,
onun ağızından çıktığı şekilde yaratmaktadır / yaratabilir /
yaratıyor...*

*Gerçekten Allah (CC),
ermiş kullarının duâlarını çoğu kere ânında² kabul eder / ediyor...
Hattâ duâ etmeyip yalnızca içinden geçirse bile!
Bundan hiç şüpheniz olmasın!*

*Huzurdan kovulan velî, pâdişâhın bu davranışından son derece
üzülür...
Ayrılırken:
“Pâdişahım! Ye, iç, dışarıya çıkarma!” der.*

*Hakîkaten,
bir müddet sonra pâdişah tuvâletini yapamaz olur.
Sağa sarılırlar, sola sarılırlar,
doktorlar gelirler, giderler,
çâre yok...*

Çünkü velî'nin duâsı, o anda kabul olmuştur.

*Pâdişah bir türlü,
ihtiyâcını giderip de rahatlayamaz,
kasıkları sızlamaya ve karnı, davul gibi, şişmeye başlar.*

*Nihâyet Pâdişah,
işin iç yüzünü, daha doğrusu, hatâsını anlar.
Hemen velî'yi huzûruna çağırır;
kendisini bu durumdan kurtarmasını ricâ eder.*

² ân: Göz açıp kapayınca kadar geçen zaman, bölünemeyecek derecede kısa bir zaman parçası... 2.
Gerçek süresi ne olursa olsun, çok kısa zaman...

*Pâdişah 'ın ricâsı üzerine:
velî Pâdişah 'a:
“Pâdişahlığı bana verirsen, seni bir defâ yellendiririm.” der.
Pâdişah,
düşünür-taşınır, en sonunda bakar ki,
başka çâre yok,
peki deyerek buna râzı olur.
Râzı olmamak mümkün mü? Karnı davul gibi şiş,
sıkıntı büyük...
Velî,
elini pâdişahın karnına koyar,
karnını bir defâ sıvazlar; pâdişah bir kere yellenir,
ardından ‘oohh!’ der, birazcık rahatlar...*

Velî şöyle der:

“Görüyorsun ya, Pâdişahım! Senin pâdişahlığını bir ‘yel’ e satın aldım.”

*Hakîkaten, bir düşününüz şu sıhhatin kıymetini!
Kanûnî de pâdişahlığını, sıhhatle alınıp verilen, bir nefesle
kıyaslamamış mıydı?*

*“Halk içinde müteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi...”*

Velî sözüne şöyle sürdürür:

*“Padişahlığın senin olsun! Eğer yeni yaptırdığın câmiye benim
adımı verirsen,
sıhhatine tamâmen kavuşursun!”*

*Pâdişah,
yellenmenin verdiği bu rahatlığı, hiç kaçırmı mı?*

*İçinden, “Bunun sözü mü olur?” der,
teklifi hemen kabul eder...*

*Bunun üzerine velî,
Pâdişah’ın karnına bir kere daha dokunur dokunmaz, Pâdişah,
birkaç kere daha yellenir, sıhhati normalleşir.*

*Bu velî’nin adı “Lâleli” imiş...
Nitekim **III.** Mustafa tarafından İstanbul-Bayezit’te yaptırılmış
olan,
III. Mustafa Câmisi,
o günden sonra, Lâleli Câmisi olarak anılmaya başlamıştır³.*

*Düşünenler için,
sıhhat ve / veyâ dünyâ zenginliği açısından tutunuz da,
gönül kırmaya kadar,
çok çeşitli konularda, bundan alınacak ne dersler var, ne dersler,
görüyorsunuz⁴!*

³ <https://somuncubaba.net/dergi/205-sayi/laleli-camii-laleli-baba/>

⁴ Ozak, M., İrşâd, Cilt 1, Dilek Matbaası, İstanbul, 1971.