

# "CEHENNEM VE CENNET" deyince,

## İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!

### Özler:

Uzun lâfın kıyası şu ki,  
Ey, kardeşlerim! Cehennem de  
Cennet de boşuna yaratılmamıştır. Geliniz,  
samîmiyetle ve istekle birer mümin olalım da, böylece,  
mü'minlik vasfımız dolayısıyla, şu anda hazır olan,

Cehennem'deki  
yerimizin otomatik olarak  
boş kalmasıyla, doğrudan doğruya  
Cennet'teki yerimize yerleşmenin verdiği huzûru,  
daha hayatta iken duymaya başlayalım, e mi?

Göreceksiniz,  
samîmiyetle ve istekle  
kavuşmuş olduğumuz îman  
nûruyla, "Mü'min, Allah'ın nûru ile  
bakar" hadîsi gereğince, sağlıklı yorum ve kararlar,  
ondan sonra gelir<sup>1</sup> ...

### **Prof. Dr. Mustafa TEMİZ\***

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı'nda  
**EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ**  
19.05.2021

Yazarın:  
Web Sayfasının Web Adresi:  
<http://mtemiz.com/>

---

<sup>1</sup> Temiz, M. *Ateistler Müslümanlar Gibi Neden Her Zaman Mutlu Ve Huzurlu Olamazlar?* Alındığı  
İnternet Elektronik Adresi,  
<http://mtemiz.com/bilim/ateistler%20müslümanlar%20glb%20neden%20her%20zaman%20mutlu%20ve%20huzurlu%20olamazlar.doc>, En Son Erişim Tarihi, 13.05.2014.

\* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

Hayâtının Web Adresi:  
<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

Diğer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:  
<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>  
Ulaşmak istediğiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.

“(Eğer böyle yaparsanız Allah)  
sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından  
ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar.  
İşte büyük kurtuluş budur-**Saf Sûresi, âyet 12**”

“Allah mü'min erkeklere ve  
mü'min kadınlara, altlarından ırmaklar  
akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedî  
kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler  
vaad etmiştir. Allah'ın rızâsı ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük  
kurtuluş da budur-**Tevbe Sûresi, Âyet 72**”

“O girecekleri yer,  
Adn cennetleridir ki,  
altından ırmaklar akar.  
Orada Allah'tan korkanlara  
Diledikleri nîmetler vardır. İşte Allah,  
takvâ sâhiplerini böyle mükâfatlandırır”  
**Nahl Sûresi, Âyet 31**”

“De ki, Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sâhiplerine vaad olunan  
ebedîlik cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükâfattır ve bir varış  
yeridir-**Furkan Sûresi, Âyet 15**”

“O (Rab) ki,  
lütfundan bizi (asıl)  
oturulacak yurda (Cennet'e)  
yerleştirdi. (Artık) orada bize ne bir  
yorgunluk dokunur, ne de orada bize bir usanç  
dokunur-**Fâtır Sûresi, Âyet 35**”

“Evet, îman edip de  
sâlih amelleri işleyen kimselerin,

*yaptıklarına karşılık bir konukluk (ağırlanma) olarak me'vâ (barınak) cennetleri vardır.”*

**Secde Sûresi, Âyet 19**

*“Andolsun, onu bir kez daha görmüştü. Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında. Ki Cenne-tü'l-Me'vâ onun yanındadır”*

**Necm Sûresi, Âyet 13-15**

## **Cehennem'in İsimleri?**

Allâhü Teâlâ yerine, *tabiat ya da madde gibi*, sonradan yaratılmış şeyleri ilâh ya da tanrı kabul eden; *Allâhü Teâlâ'nın kulu olacakları yerde*, nefsî arzû ve heveslerine, *başka insanlara veyâ kısaca yaratılmışlara kul olmayı tercih eden*, başka bir ifâdeyle dünyâlaşmış olanların işledikleri suç ve günahlardan dolayı, *İlâhi Adalet ile cezâ görecekları yere Cehennem denir.*

Cehennem'in varlığını ve Allâhü Teâlâ'nın adâletini, bütün geçmiş peygamberler ve onların yolundan giden bütün âlimler ve evliyâlar, *kesin birer bilgi<sup>2</sup> olarak*, bildirmiş olmaları nedeniyle, *İlâhi Adâlet'in yerine gelmesi için*, Cehennem'in varlığı ve gerekliliği, *aynı zamanda*, akıl ve mantığa da yüzde yüz uygundur.

Siz hiç düşünabiliyor musunuz ki, *ezenlerle ezilenler*, haklılarla haksızlar, *zâlimlerle mazlumlar*, iyilerle kötüler, *inanınlarla inanmıyanlar*, Allâhü Teâlâ'ya kul olanlarla kula kulluk yapanlar, *hiç ayırdedilmesinler?*

Bunun içindir ki, *peygamberler tarafından bildirilip öğretilen*, Allâhü Teâlâ'nın yüce adâleti, *iyilere karşı mükâfatı*, kötülere karşı cezâyı, *mutlaka gerektirir / gerektirmelidir!*

Dünyâlaşmış inkârcılar, *hayattan kâm almak için geldik deseler bile*, yeminle söylenebilir ki, *bunların dünyâdaki hayatları*

---

<sup>2</sup> Temiz, M., *Gerçek Bilginin (İlmin) Kaynağı Ve İman*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20\(İLMİN\)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.pdf](http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20(İLMİN)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.pdf) YA DA [http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20\(İLMİN\)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.docx](http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20(İLMİN)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.docx), En Son Erişim Tarihi: 11.10.2016.

*dahî hep mânasız geçmekte, ölümün gerçekliği karşısında, daha hayatta iken bile, Cehennem'in ilk müjdecisi olan, ruhî bunalımı yaşamaktan dahî kurtululamamaktadırlar!*

*İçki, kumar, zevk ve eğlence düşkünlükleri, onları ruhî bunalımlardan kurtarmadığı gibi, mutsuzluklarını daha da artırmaktadır (körüklemektedir). Bu nedenle, çağımızdaki insanların huzursuzlukları, 'inançsızlıktan kaynaklanmaktadır' demek, bilime de yüzdeyüz uymaktadır.*

*Daha hayatta iken bile dünyâlaşmışların bu tür hâlleri, inançsızlığın cezâsının Âhiret'te de Cehennem olacağına çok önemli bir göstergesi ve işâretidir.*

*Cehennem, tabakalara bölünmüştür. Aşağıda tekrar değinileceği gibi, Cehennem'in yedi tabakasının isimleri, 1. Cehennem, 2. Sair, 3. Sakar, 4. Cahim 5. Hutame 6. Leza 7. Hâviye'dir.*

*Cehennem, biri Suğra, diğeri Kübrâ olmak üzere, iki adettir. Gelecekte Suğra, Kübrâ'ya dönüşecektir. Cehennem-i Suğrâ-Suğra Cehennemi Yer'in altında, başka bir ifâdeyle, Yer'in merkezindedir. Bilimsel olarak da bilindiği gibi çoğu kere her otuzüç metre hafriyattan sonra, sıcaklık bir derece kadar artmaktadır.*

*Yer'in merkezine kadar olan mesâfenin yaklaşık olarak, altı bin küsur kilometre olduğu düşünülürse demek oluyor ki, Yer'in merkezindeki sıcaklık oldukça fazladır. Cehennem-i Suğrâ'nın bu sıcaklığı, Cehennem-i Kübrâya âit olan sıcaklıktan daha zayıftır.*

## **Cennet**

Allâhü Teâlâ'ya inanan, *İslâm ve îman yolunda*, O'na ibâdet ve îtaat ederek ihlâs ve sadâkatle hizmette bulunanların, *meselâ Kur'an'a hizmetkâr olanların*, cihâdı gereği gibi yaşayanların, *Allâhü Teâlâ'nın lütfu ile gidip*, Âhîret'te içinde ebedî kalacakları yere Cennet denir.

Cennet'in varlığını ve Allâhü Teâlâ'nın adâletini, *geçmişteki*, bütün peygamberler ve onların yolundan giden bütün âlimler ve evliyaların, *kesin birer bilgi<sup>3</sup> olarak*, bildirmiş olmaları nedeniyle, *İlâhî Adâlet'in yerine gelmesi için*, Cennet'in varlığı ve gerekliliği de, *aynı zamanda*, akıl ve mantığa da yüzde yüz uygundur.

Bunun içindir ki, *peygamberler tarafından bildirilip öğretilen*, Allâhü Teâlâ'nın Yüce Adâleti, *iyilere karşı mükâfatı*, kötülere karşı cezâyı, *mutlaka*, gerektirir / *gerektirmelidir!*

İnananlar yâni mü'minler ölümün, *ebedî bir hiçlik değil*, ölümsüzlüğe bir geçiş, *daha doğrusu sevdikleriyle buluşacakları*, Âhîret âlemine bir yolculuk olduğuna inanırlar.

Bu inancın verdiği güçle mü'minler yâni îmanlı Müslümanlar hayatta da, *hiçbir zaman bunalım içinde değil*; huzur içindedirler. *İnanan iyilerin bu rahat hâlleri bile*, daha dünyâda iken dahî, *bilimsel açıdan da*, Cennet'in varlığını gösteren, *yaşamdaki belirtilerinden biridir*.

Aşağıda tekrar değinileceği gibi Cennet'in tabakaları, *Dâr-ül-Celâl, Dâr-üs-Selâm, Cennet-ül Meva, Cennet-ül Huld, Cennet-*

---

<sup>3</sup> Temiz, M., *Gerçek Bilginin (İlmin) Kaynağı Ve İman*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20\(İLMİN\)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.pdf](http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20(İLMİN)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.pdf) YA DA [http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20\(İLMİN\)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.docx](http://mtemiz.com/bilim/GERÇEK%20BİLGİNİN%20(İLMİN)%20KAYNAĞI%20VE%20İMAN.docx), En Son Erişim Tarihi: 11.10.2016.

*ün Naim, Cennet-ül Firdevs, Cennet-ül Adn, Cen-net-ül Vesîle olarak 8 adettir,*

## **İnsanların Sınıflanması**

Dünyâya gelerek hayat ya da yaşam veyâ geçimlerini sürdürmeye çalışan insanlar, *İslâmî terimler açısından*, genel olarak önce, *Müslümanlar, gayrimüslimler ve mürtedler olarak 3'e ayrılırlar*. Müslüman ve gayrimüslimler de, *kendi aralarında*, çeşitli sınıf ya da kısımlardan oluşurlar...

## **Müslümanlar**

'Müslüman' dediğinde dış görünüş îtibârıyla, *İslâm Dini'ne mensup olan insan topluluğudur*. İçsel ve kalbî veyâ îtikâdî ya da İslâmî İstikâmet açısından düşünüldüğünde ise Müslümanlar, *amelî münâfıklar, îtikâdî münâfıklar, îtikâdî fâsıklar, amelî fâsıklar* ve mü'minler olmak üzere, *5 esas gruptan oluşurlar*.

## **Mürtedler**

Önce Müslüman olduğu hâlde İslâm dininden dönene (çıkana) mürted demektir. Mürted esâsen Müslüman olan veyâ sonra İslâm dinini kabul etmiş bulunan bir şahsın, *bilâhare dönüp başka bir dine girmesi veyâ hiçbir dine girmeyip inkârcılığı seçmesi demektir*. Hiçbir dine girmeyip inkârcılığı seçenlere ateist de denmektedir. Mürtedler için Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçüler çok ağırdır<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Osmanlıca- Türkçe Sözlük... Ya da <https://sorularlarisale.com/islamiyet-nazarinda-harbi-kafrin-hakk-i-hayati-var-cumlesini-izah-eder-misiniz-seriat-devletinde-allahi-inkar-eden>

## **Cehennem Ahâlisi**

Cehennem'e girecek ya da orada kalacak olanlara, Cehennem Ahâlisi adı verilirse bunlar da, *Cehennem'de ebedî kalacaklarla, Cehennem'de geçici kalacaklar olarak, 2'ye ayrılabilirler.*

Cehennem'de geçici kalacak olanlar, *son nefeslerinde de îmanlarını koruyarak ölen, amelî münâfıklar, amelî fâsıklar ve mü'minlerden oluşur. Bu geçici kalanlar, cezâlarını çektikten sonra, Cennet'e dönerler.*

## **Yecüc Ve Mecüc**

*Kur'an'da bahsedilen ve Yecüc ve Mecüc denilen, bu varlıklar (topluluk, insanlar ya da cüceler), çeşitli mitolojilerde ve kültürlerde cüceler veyâ dev, şeytan, kavimler ya da ülkeler olarak anılır.*

## **Mülhit (Mülhid)**

Dinden çıkana, dinsize, kâfire, imânsıza, *genel olarak mülhit denir.* Öldükten sonra yeniden dirilip toparlanmaya-hâşir veya haşra ya da Âhîret'e inanmayanlar da mülhit denir. Haşir, *haşreden, toplayan, cem eden anlamındadır.* Haşir aynı zamanda Peygamberimiz (SAV) bir isimdir.

## **Zındık**

Zındık-Zendeka, *kâfirlik, dinsizlik anlamında, kâfirlik yapan demektir. Başba bir ifâdeyle, insanı kâfirliğe götüren işlerle uğraşanlara zındık denir. Zendeka sâhibine yâni zındıklık yapana zındık denir.*

## Yalancı

Yalancı, gerçekdışılıklara inanıp; *o yolda amel edendir...* Yalancılık günümüzde mü'min olmayanların ve Müslüman olmayan devletlerin en geçer akçasıdır. Bu geçer akçanın en tanımış markası yalan-bazlı algılar ve Batılıların yönetim tarzı olan “politikadır”.

## Teist ve Ateist

Tanrıya inananlara genel anlamda teist ya da tanrıci; *tanrı tanımayanlara (tanrıtanımazlara ) ateist denir.*

## Kâfir

Kâfir, gerçeği-hakkı-doğuyu örtene denir.

## Cehennem Ehli

Cehennem’de ebedî kalacaklara, *Cehennem Ehli demek daha uygundur.* Bunlar îtikâdî münâfıklar, îtikâdî fâsıklar, gayrimüslimler ve mürtedlerdir... Ye’cüc, Me’cüc ve şeytanlar, puta tapanlar, *ateşe tapanlar* ve sihirbazlarla, *mülhitler, zındıklar, yalancılar, ateist ve kâfirler de Cehennem ehli*ndendirler...

## Cehennem’in Tabakaları (Katlari) Ve Ahâlisi

### 1. Kat Cehennem:

Birinci kat Cehennem’e yâni Cehennem’in birinci katına, *kısaca Cehennem de derler.* Buranın azâbı ötekilerin azaplarından hafiftir. Bu, Muhammed Ümmeti’nin âsileri<sup>5</sup> için yapılmıştır.

---

<sup>5</sup> *âsi: Çok isyan eden, çok isyancı... âsi: İsyân eden. Emirlere itâat etmeyen... Günah işleyen... Meşru idâreyi tanımayıp baş kaldıran... isyan: İtaatsizlik. Emre karşı gelmek. Ayaklanmak...*



## **2. Kat Cehennem:**

İkinci kat Cehennem'e yâni Cehennem'in 2. Katına, *Sair de denir*. Burası Hıristiyanların cehennemidir.

## **3. Kat Cehennem:**

Üçüncü kat Cehennem'e yâni Cehennem'in 3. Katına, *Sakar da denir*. Burası Yahûdilerin cehennemidir.

## **4. Kat Cehennem:**

**Dördüncü** kat Cehennem'e yâni Cehennem'in 4. Katına, *Cahim de denir*. Burası, Mürtedler ve şeytanların cehennemidir.

## **5. Kat Cehennem:**

Beşinci kat Cehennem'e yâni Cehennem'in 5. Katına, *Hutame de denir*. Burası Ye'cüc, Me'cüc ve kâfirlerin cehennemidir.

## **6. Kat Cehennem:**

**Altıncı** kat Cehennem'e yâni Cehennem'in 5. Katına, *Leza da denir*. Burası, puta tapanların, ateşe tapanların ve sihirbazların cehennemidir.

## **7. Kat Cehennem:**

Yedinci kat Cehennem'e yâni Cehennem'in 6. Katına, *Hâviye de denir*. Burası, *mülhitlerin, zındıkların, yalancıların ve münâfıkların cehennemidir*.

Bu Cehennem tabakalarının tümü, **7000** tabakadan fazladır<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> *Cehennem'in 7 katı isimleri ve kimlerin gideceği*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.risaleforum.net/islamiyet-72/islam-akaidi-ve-fikih-116/imanin-sartlari-122/ahiret-gunune-iman-133/49283-cehennem-in-7-kati-isimleri-ve.html>, En Son Erişim Târihi: 18.10.2016.

## **Cennet'in Tabakaları**

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri (RA)'ne göre, “*Cennet'in 8 tabakası*” vardır. Âyet ve hadislerden öğrendiğimize göre, *Cennet'in sekiz tabakası şunlardır*:

### **1. Firdevs Adlı Cennet Tabakası**

‘Firdevs’ kelimesi sözlükte; *her çeşit bitkiyi içeren ve üzüm asmalarının bulunduğu*, bahçe anlamında olan bir kelimedir.

Kütüb-i Sitte’de bildirildiğine göre Firdevs adlı cennet tabakası, *hepsinden üstün olduğu için*, Allah’tan (CC) öncelikle ve özellikle, *Firdevs’in istenmesi tavsiye edilmiştir*. Cennet’in dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde Arş vardır.

#### **Firdevs Cennetleri:**

a) İman edip sâlih amel işleyenlerin, içlerinde, köşk ve konaklarıyla birlikte, ebedî kalacakları...

b) Huşû içinde namaz kılanların, *boş şeylerden yüzçevirenlerin*, zekâtlarını verenlerin, *ıffetlerini koruyanların*, emânetlere riâyet edenlerin, *sözlerini yerine getirenlerin*, içlerinde temelli kalacakları ve vâris olacakları,

c) İçlerinde ebedî kalınacak

mülklerdir.

### **2. Adn Cennet Tabakası**

‘Adn’ kelimesi sözlükte; *ikâmet ve ebedî yer anlamında olan*, bir kelimedir.

*“(Eğer böyle yaparsanız Allah) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adn cennetlerinde hoş yerlere koyar. İşte büyük kurtuluş budur, **Saf Sûresi, Âyet 12**”*

*“Allah mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedî kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah’ın rızâsı ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur, **Tevbe Sûre-si, Âyet 72**”*

Hz. Peygamber’e bu âyetin mânası sorulduğunda şöyle demiştir:

*“Onlar inciden yapılmış köşklerdir. Her bir köşkte kırmızı yakuttan yapılmış yetmiş yurt vardır. Her yurdun içinde yeşil zümrüitten yapılmış yetmiş ev vardır. Her bir evde bir taht vardır. Her bir tahtın üzerinde çeşitli renkli yetmiş yatak vardır. Her yatağın üzerinde elâ gözlü hûrilerden bir zevce vardır. Her evde yetmiş sofraya vardır. Her sofranın üzerinde yetmiş çeşit yemek vardır. Her evde yetmiş câriye vardır. Mü’min bir kimseye her sabah öyle bir kuvvet verilir ki bütün bunlarla görüşebilir<sup>7</sup>.”*

*“O girecekleri yer, Adn cennetleridir ki, altından ırmaklar akar. Orada Allah’tan korkanlara diledikleri nîmetler vardır. İşte Allah, takvâ sâhiplerini böyle mükâfatlandırır, **Nahl Sûresi, Âyet 31**”*

Adn Cennetleri, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar için hazırlanmıştır. Bu Cennet mekânları:

a) İçlerinden ebedî olarak ırmaklar akan, içlerinde muhteşem köşkler bulunan, Allah’ın (CC) rızâsının her an berâber bulunduğu,

b) Rablerinin rızâsını dileyerek sabredenlerin, namaz kılanların, zekât ve sadaka verenlerin, iyilik yaparak kötülüğü ortadan kaldıranların, babalarıyla, eşleriyle ve çocuklarıyla

---

<sup>7</sup> Âhiret, *Cennet kaç kattır?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sorusorucevapbul.com/soru-cevap/ahiret/cennet-kac-kattir>, En Son Erişim Tarihi: 25.10.2016.

birlikte girecekleri, *meleklerin her kapıdan girerek selâm verecekleri,*

c) Diledikleri her şeyin içinde hazır olduğu,

d) İçindekilerin altın bilezikler takınacakları, *ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler giyerek,* tahtlar üzerinde oturacakları,

e) Yanlarında gözlerini eşlerine dikmiş yaşıt güzellerin bulunduğu,

f) Sonsuza kadar varolan

mekânlardır...

### 3. Naîm Adlı Cennet Tabakası

‘Naîm’ kelimesi sözlükte; *rahat, refah ve huzûra kavuşmuş olarak,* nîmet ve bolluk içinde yaşamak demektir.

“*Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler ise, îmân etmeleri sebebiyle Rableri, onları altlarından ırmaklar akan Naîm cennetlerinde (mükâfâtlandıracağı doğru bir yol üzere) hidâyete erdirir, Yunus Sûresi, Âyet 9*”

“*Ve beni Naîm Cennet’inin vârislerinden kıl! Şuarâ Sûresi, Âyet 85*”

#### Naîm Cenneti:

a) Kendilerine sayısız rızık ve meyvelerin ikrâm edileceği, *baş ağrısı vermeyen, sarhoş etmeyen, içenlere zevk veren, bembeyaz bir kaynaktan doldurulmuş kadehlerin sunulacağı, yanlarında iri gözlü, bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş zevcelerinin bulunacağı,*

b )Hayırda ve iyilikte önde olanların kalacağı,

c) Allah’a en çok yakın olanların girecekleri ve *süslenmiş tahtlara karşılıklı olarak yaslanacakları,* ölümsüz gençlerin yanlarında baş ağrısı ve baş dönmesi vermeyen bembeyaz bir

kaynaktan doldurulmuş kâseler, ibrikler, kadehler, seçecekleri meyveler ve *arzû duyacakları kuş etleriyle dolaşacakları*, yanlarında inciler gibi, *ceylan gözlülerin bulunduğu*, boş ve günaha götüren bir söz duymayacakları, *sâdece selâma karşılık “selâm” sözü duyacakları*, dikensiz sedir ağaçları, *salkımları sarkmış*, muz ağaçları, *uzamış gölgeler altında*, çağlayarak akan sular kenarlarında, *bitip tükenmek bilmeyen* ve yasak da edilmeyen meyveler arasında, *yüksek döşekler üzerinde ebedî ziyâfetlere konacakları*,

c) Bâkî olan

yerlerdir.

#### 4. Me’va Adlı Cennet Tabakası

‘Me’va’ kelimesi sözlükte; *yer, makam, yurt, mesken mânasındadır*. Ayrıca, Me’va Cenneti’nin, *şehit ve mü’minlerin barınağı olacağı da söylenmiştir*.

“Evet, *îman edip de sâlih amelleri işleyen kimselerin, yaptıklarına karşılık bir konukluk (ağırlanma) olarak me’vâ (barınak) cennetleri vardır, Secde Sûresi, Âyet 19”*

“*Andolsun, onu bir kez daha görmüştü. Sidretü'l-Müntehâ’nın yanında. Ki Cenne-tü’l-Me’vâ onun yanındadır, Necm Sûresi, Âyet 13-15”*

#### 5. Huld Adlı Cennet Tabakası

‘Huld’ kelimesi sözlükte; *sürekli olmak, sonsuz olmak, süreklilik, ebedîlik, bâkîlik anlamındadır*.

“*De ki, Bu mu daha iyi, yoksa takvâ sâhiplerine vaad olunan ebedîlik cenneti mi? Çünkü orası, onlar için bir mükâfattır ve bir varış yeridir, Furkan Sûresi, Âyet 15”*

## 6. Dâr'ul–Mukame Adlı Cennet Tabakası

‘Dâr'ul–Mukame’ kelimesi sözlükte; *asıl durulacak yer, ebedî ikâmet edilecek yurt, güvenli makam mânasındadır.*

“*O (Rab) ki, lütfundan bizi (asıl) oturulacak yurda (Cennet’e) yerleştirdi. (Artık) orada bize ne bir yorgunluk dokunur, ne de orada bize bir usanç dokunur, Fâtır Sûresi, Âyet 35*”

## 7. Dâr'us–Selâm Adlı Cennet Tabakası

‘Dâr'ul–Mukame’ kelimesi sözlükte; *emniyet ve selâmet yeri, esenlik yurdu demektir.*

“*Ve Allah, (sizleri) selâmet yurduna (Cennet’e) dâvet eder. Ve dilediğini (hikmetine binâen, kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder, Yunus Sûresi, Âyet 25*”

“*Onlar için Rableri katında selâmet yurdu vardır. Yaptıkları iyi amellerden dolayı, Allah onların dostudur, En’am Sûresi, Âyet 127*”

## 8. İlliyyûn Adlı Cennet Tabakası

‘İlliyyûn’ kelimesi sözlükte *Cennet’in en yüksek tabakası mânasında olup burası, Âhîret’te yüksek dereceye, dergâh-ı rızâyâ en yakın olan, derece mânasındadır. Âhîret’e göç eden kâmil mü'minlerin yeridir, burası...*

Tirmizî hadislerine göre, “*Cennet’te yüz derece vardır. Her iki derece arasında yüz yıl(lık yürüme mesâfesi) vardır.*” Bu dereceler konusunda, çok değişik yorumlar bulunmaktadır.

## Cennet'in 8 Kapısı

Bilindiği gibi insanın, *sorumlu olduğu*, organlarının sayısı sekiz adettir. Bunlar, *kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organ dan ibârettir*. Bunların yedisi açık, birisi gizlidir ki, *o da kalptir*.

Doğrudan doğruya Allah'a (CC) bakan kalp kapısı açık olursa bu sekiz organın her biri, *Allah'ın (CC) emri üzere hareket ederek*, Cennet'e birer giriş kapısı gibi düşünülebilir. Cennet'e, *sekiz kapıdan*, bu şekilde girilir.

Fakat içte ruh körülenmiş, *kalb kapısı kapanmış bulunursa*, dıştaki 7 organın her biri, *Cehennem'e açılmış birer giriş kapısı olurlar*.

İşte Cennet kapıları, *kalp, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organ olmak üzere*, sekiz olduğu hâlde, *her birine ayrılmış bir grup olmak üzere*, Cehennem kapılarının sayısının 7 olması, *7 adet olan, dil, kulak, göz, el, ayak, ağız, cinsel organlarının toplam sayısının 7 olması* nedeniyledir<sup>8</sup>.

Şerîate göre Şerî hükümler, *kalplerdeki düşüncelerin okunmasının mümkün olamaması* nedeniyle, onların dıştan görünen 7 adet organlarına bağlı olarak, *iş ve davranışlarına göre verilir...*

Bu nedenle okuyucu, *bu açıklamaya bağlı olarak*, Ehl-i Sünnet İtikâdî'na göre, *itikâdı açıdan*, itikâdî münâfık olan bir kişi üzerinden, *önemli bir bilgiye kavuşabilir*:

Bilirsiniz ki kalplerdeki düşünceler, *ancak ve ancak Allâhü Teâlâ tarafından bilinir*. Şunu da bilirsiniz:

---

<sup>8</sup> Âhiret, *Cennet kaç kattır?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sorusorucevapbul.com/soru-cevap/ahiret/cennet-kac-kattir>, En Son Erişim Târihi: 25.10.2016.

Dıştan görünen 7 adet organa bağlı olarak, *yalnızca*, dıştaki görünüşü değerlendirebilen, *kalp okumasını yapamayan*, mü'minler nazarında mü'min olduğu düşünülen, *bir itikâdî münâfık*, kalplerdeki düşünceleri bilen, *Allah (CC) nazarında kâfirdir*.

Cennet'in sekiz kapısı vardır. *Ebû Hureyre (RA)'ın rivâyet ettiğine göre*, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz buyurmular ki:

*“Kim malından iki birimlik bir sadaka verirse, Cennet'in bütün kapılarından içeri girmeye çağrılır. Cennet'in sekiz kapısı vardır. Namaz ehli olanlar namaz kapısından içeri girmeye çağrılır. Oruç ehli olanlar oruç kapısından içeri girmeye çağrılır. Sadaka ehli olanlar sadaka kapısından içeri girmeye çağrılırlar. Cihat ehli olanlar cihad kapısından içeri girmeye çağrılırlar<sup>9</sup>.”*

Cennet'in **8** kapısı aşağıda görülmektedir. Hadislerde geçen, “Cennetin sekiz kapısı” aşağıdaki şekildedir:

- 1) *Reyyan, Oruç Kapısı*
- 2) *Salâat, Namaz, Kuran Okuyan Kapısı*
- 3) *Cihat, Savaşanlar Kapısı*
- 4) *Sadaka, Zekât, Fitre, Kapısı*
- 5) *Hac, Umre Kapısı*
- 6) *Af, Affedilenler Kapısı*
- 7) *Eymen, Tevekkül ehli Kapısı*
- 8) *İlim, Zikir Kapısı...*

Aşağıda Cennet'in **8** kapısı ile ilgili hadisler görülmektedir. Ebû Hureyre (RA) anlatıyor: Hz. Peygamber (SAV), şöyle buyurmuşlardır:

---

<sup>9</sup> Âhiret, *Cennet kaç kattır?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sorusorucevapbul.com/soru-cevap/ahiret/cennet-kac-kattir>, En Son Erişim Târihi: 25.10.2016.



“Kim Allah yolunda, malından iki şey harcarsa, Cennet’in kapılarından ‘Allah’ın kulu! Burası güzeldir, buradan girin.’ diye çağrılır.”

“Namaz ehli olanlar / sürekli namazını kılanlar, Salat (namaz) kapısından çağrılır.”

“Cihat ehli olanlar, Cihat kapısından çağrılır.”

“Oruç ehli olanlar / sürekli oruçlarını tutanlar Reyyan (su içip kanan) kapısından çağrılır.”

“Sadaka ehli olanlar / dâima sadaka verenler, Sadaka kapısından çağrılır.”

“Bunun üzerine Ebû Bekir:”

“Ey Allah’ın Resulü! Anam, babam sana fedâ olsun, bütün bu kapılardan çağrılması için kişinin ne yapması gerekir? Bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mı?” diye sordu. Hz. Peygamber (SAV):”

“Evet, öyle ümit ediyorum ki, sen onlardan olacaksın.” buyurmuşlardır<sup>10</sup>.”

Görüldüğü gibi, bu hadiste, dört adet kapı zikredilmiştir. Bunlar Salat, Cihad, Reyyan, Sadaka (Zekât) kapılarıdır.

Hac Kapısı, Affenler Kapısı, tevekkül ehlinin gireceği, ‘Eymen Kapısı’, Zikir Kapısı veyâ İlim Kapısı için de hadisler zikredilmiştir:

---

<sup>10</sup> Sorularla İslâmiyet, *Hadislerde rivâyet edilen Cennet kapıları nelerdir? Özellikle; ilim tahsil eden talebelerin gireceği bir cennet kapısı var mı; adı nedir?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://sorularlaislamiyet.com/hadislerde-rivayet-edilen-cennet-kapilari-nelerdir-ozellikle-ilm-tahsil-eden-talebelerin-girecegi>, En Son Erişim Târîhi: 25.10.2016.

Sonuç olarak Cennet'in 8 kapısının adları, sırasıyla, 1) *Reyyan, Oruç Kapısı*, 2) *Salât, Namaz, Kuran Okuyan Kapısı*, 3) *Cihat, Savaşanlar Kapısı*, 4) *Sadaka, Zekât, Fitre, Kapısı*, 5) *Hac, Umre Kapısı*, 6) *Af, Affedilenler Kapısı*, 7) *Eymen, Tevekkül ehli Kapısı*, 8) *İlim, Zikir Kapısı*...

*“Her amel sâhibi için ayrılan bir kapı vardır ki, onu işleyen kimse o kapıdan çağrılır.”* hadîsinde de görüldüğü gibi, *her amel sâhibi için bir kapı bulunmaktadır.*

### **Firdevs-i Âlâ**

Kur'an'da yaklaşık 170 kez, *tekil veyâ çoğul olarak*, cennetten bahsedildiği hâlde, *Firdevs Cenneti'nden iki defâ bahsedilmiştir.*

Firdevs sözlükte, *her çeşit bitkinin bulunduğu bahçe*, bostan anlamındadır, üzüm asmalarının bulunduğu bahçe demektir. Firdevs-i Âlâ, Cennet'in 6. katı'nının adıdır.

Cennet'in çeşitli tabakaları (dereceleri) vardır. Firdevs-i Âlâ, *bunların en yüksek derecelisidir...*

İnsanların dünyâda kazandıkları makamlarını dikkate alarak Allah (CC), *Âhiret'te farklı cennet tabakaları yaratmıştır.* Bu tabakalarda da yine birçok tabaka vardır. *Nitekim bu, Allâh Teâlâ'nın 'Nâim Cennetleri' ya da 'Firdevs Cennetleri' şeklindeki çoğul ifadeli âyetlerinden anlaşılmaktadır...*

Ubâde İbnu's-Samit (RA)'ın anlattığına göre Resulullah (SAV) buyurdular **ki:**

*“Cennet'te 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, semâ ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennet'in dört nehri buradan*

*çıkır. Bunun üstünde Arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin!<sup>11</sup>*

*“Cennet'te 100 derece vardır ki; Allah Teâlâ, bunları Allah yolunda cihat edenler için hazırlamıştır. Her iki derece arasında gökle Yer arası kadar mesâfe vardır. Allah'tan istediğiniz zaman Firdevs'i isteyiniz. Muhakkak ki o, Cennet'in ortası ve en yüksek yeridir. Onun üstü Rahman'ın arşıdır ki cennet ırmakları oradan kaynar<sup>12</sup>.*

*“İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı, **Kehf Sûresi, Âyet 107**”*

### **Adn Cenneti**

Cennet'in en güzel yerlerinden biri de 'Adn Cenneti' olup bu, *sözlükte yerleşmek, bir yerde iskânetmek anlamına gelmektedir.*

Kur'an'da Adn Cenneti'nden **11** kez bahsedilmiştir.

*“Allah mü'min erkeklere de, mü'min kadınlara da, ebedî kalmak üzere girecekleri, için'den ırmaklar akan cennetler vaad etti. Hem Adn cennetlerinde hoş hoş konaklar! Hepsinden âlâsı ise, Allah'ın kendilerinden râzı olmasıdır. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur, **Tevbe Sûresi, Âyet 72**”*

Adn Cenneti'ne girenlerin vasıfları, *Rad Sûresi'nin 19-24. âyetlerinde de yer almıştır. Âyet'te akıllı kimselerin özelliklerine şöyle değinilmiştir:*

---

<sup>11</sup> cevapbul.com, *Firdevs-i a'la cennetin hangi mertebesidir?* <http://www.sorusorucevapbul.com/soru-cevap/ahiret/firdevs-cennetin-hangi-mertebesidir>, En Son Erişim Tarihi: 18.10.2016.

<sup>12</sup> Buharî, Tavhid, 22; Müslim, İmare, 46.

*“Allah’a verdikleri sözü tutan, emirlerini yerine getiren, O’ndan korkan, kötü hesapla karşılaşmaktan endişe eden, Allah’ın rızasını esas alan, namaz kılan, gizliden ve açıktan Allah yolunda harcayan, kötülüğü iyilikle savmaya çalışan...”*

Ebû Hüreyre (RA)’tan rivâyet edilen bir hadîs-i şerife göre, Allah’ın Rasûlü şöyle buyurmuşlardır:

*“Kim Allah’a ve elçisine îmânedir, namazı kılar, zekâtı verir ve ramazânı oruçlu geçirirse; ister Allah yolunda hicret etsin, isterse doğduğu yerde otursun; Allah’ın onu Cennet’e koyması kendisi için bir hakır<sup>13</sup>.”*

*Adn Cennet’indeki makamlara girenlerin her an, Cemâlullah’ı görebilecekleri, bizzat, Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz tarafından bildirilmektedir<sup>14</sup>.*

## **Sonuç**

Müşrikler, ateistler, *Kıyâmet ve Hesap gününe inanmazlar*; sonunda toprak olup yok olacaklarını sanıyorlar. Böyle biri ile karşılaşan Hz. Ali ona şöyle der:

*“Sen ibâdet etmiyorsun. Bu nedenle bu hayatta ben sana göre biraz daha yüklüyüm. Çünkü mutluyum ama ben ibâdet ettiğim, Kıyâmet ve Hesap gününe inandığım için, rahatım sana göre biraz daha az olabilir. Ama bu sonlu Dünyâ’da sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Dünyâ’nın nîmetlerinden ikimiz de*

---

<sup>13</sup> Sorularla İslâmiyet, *Adn cenneti ile Firdevs cenneti arasındaki fark nedir? Adn cennetine kimler girer, Firdevs cennetine kimler?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <https://sorularlailslamiyet.com/adn-cenneti-ile-firdevs-cenneti-arasindaki-fark-nedir-adn-cennetine-kimler-girer-firdevs-cennetine-0>, En

Son Erişim Târihi: 18.10.2016.

<sup>14</sup> Buhârî, Tefsir 55; Müslîm, **İman** 296.

*aşağı yukarı aynı oranda faydalanıyoruz. Tabî ki, senin külfetin bana göre biraz daha az olabilir.”*

*“Şimdi, öldükten sonra ikimizin durumuna berâberce bir göz atalım:”*

*“Sen, toprak olacağın için ne huzur ne de cezâ göreceğini düşünüyorsun. Ben ise, Cennet’e gitmek ve Âhîret âleminde cezâ görmemek için, Dünyâ’da yaptığım ibâdetlerin sonsuz ve mutlu bir hayâta sebep olacağına inanıyorum.”*

*“Öldüğümüz zaman diyelim ki, benim inancım değil, senin inancın gerçekleşmiş olsun.”*

*“O zaman ne olur?”*

*“Ben de senin gibi toprak olurum. Böyle bir durumda benim zararım sana göre sâdece şu kısa süreli Dünyâ’da yapmış olduğum ibâdetler için harcadığım emek ve zaman olur, o kadar...”*

*”Sonunda senin inancın gerçekse, sen de ben de toprak olur gideriz. Hiç birimiz sonsuz süren bir zaman içinde cezâ ve mutsuzlukla karşılaşmayız.”*

*“Şimdi tam tersini düşünelim:”*

*“Öldüğümüzde, senin inancın değil de benim inancım gerçekleşirse, o zaman neler olur, bir düşününüz!”*

*“Olacak olan şu:”*

*“Şâyet benim inancım gerçekse, o zaman ben Cennet’te sonu olmayan mutlu bir ebedî hayat yaşayacağım; sen ise Cehennem’de sonu olmayan cezâyla karşı karşıya bulunacaksın.”*

*“Şimdi buna göre bir düşün!”*

*“Şu kısa süreli Dünyâ’da itikâdı daha mantıklı, tutarlı ve gerçekçi olan hangimiz oluyor?”*

*“Yâni:”*

*“Ben Müslüman’ım, sen ateist...”*

*“O zaman senin inancın gerçekse, ben de senin gibi inanırsam, sonunda öldüğümüzde ikimiz de toprak oluruz, hiçbir mutsuzluk görmeyiz. Ama benim inancım gerçekse, sen de benim gibi inanırsan, ikimizde ebedî olarak Cennet’te oluruz.”*

*“Fakat benim inancım gerçek iken, sen benim gibi inanmıyorsan, o zaman ben Cennet’te iken, sen sonsuz ve ebedî olarak Cehennem’de ıstırap içinde bulunursun!”*

*Ey okuyucu! Şimdi soruyorum?*

*Bir ateistin inancı mı daha akıllı ve mantıklı bir inanç, yoksa Bir Müslüman’ınki mi? Bu iki inanç türünün hangisi daha normal, hangisi daha aşırı bir inanç?*

*İşte gördünüz!*

*Şimdi soruyorum size!*

*Ateistler, Müslümanlar gibi, her zaman huzurlu olabilirler mi?*

*Kararı, benden ziyâde, akıl ve mantık süzgecinden geçirerek siz verirseniz, bunun daha sağlıklı bir karar olacağı açıktır.*

*Çünkü bırakınız diğer bütün hususları, sırf mantığınızı bile kullansanız, sonuç aynı kapıya varıyor.*

*Kurulan her bilimsel ve mantıksal yorumun, reddedilemez birer durum arz ettiğini, akli başında olan her insanın, ebedî geleceği için, her hâlükarda, kendi menfaati uğruna değerlendirebileceği, kaçınılamaz bir husustur...*

*O zaman, kaçınılması mümkün olmayan, ölüm için, Hz. Ali'nin mantıksal açıklamaları, inançlı-inançsız herkes için geçerlidir. Akıllı olan herkes, bu mantıksal değerlendirmeleri, bu ve buna benzer yorumlarla, doğrudan doğruya kolayca bizzat yapmak zorundadır! Veyâ kendileri istemeseler bile, bu hayatta bunlara benzer mantıksal karşılaştırmalar, zaman zaman, birden akıllarına gelir / gelebilecektir. Ama hiçbir zaman, yukarıda yapılmış olan akıllı ve mantıksal benzerî yorumların, sitres ve huzursuzluğunu aslâ aşamayacaklar, dolayısıyla, huzur bulamayacaklardır.*

*Dolayısıyla ateist veyâ dünyâlaşanlar, yâni İslâm'ı ve sunduğu İlâhî nîmetten / nîmetlerden-ölümle gerçekten toprak olsalar bile ki aslında bu mümkün değildir-Müslümanlar gibi, her zaman şu hayatta ve sonra da Âhiret'te, mutlu ve huzurlu olamayacaklardır.*

*Ee! Ne mi demek istiyorum?*

*Yâ, akıl var, mantık var... İşte, birazcık da değinmiş bulunuyoruz, değil mi? Uzun lâfin kısası şu ki:*

*Eey, kardeşlerim! Cehennem de Cennet de boşuna yaratılmamıştır. Geliniz, samîmiyetle ve istekle birer mü'min olalım da, böylece, mü'minlik vasfımız dolayısıyla, şu anda hazır olan, Cehennem'deki yerimizin otomatik olarak boş kalmasıyla, doğrudan doğruya Cennet'teki yerimize yerleşmenin verdiği huzûru, daha hayatta iken duymaya başlayalım, e mi?*

*Göreceksiniz, samîmiyetle ve istekle kavuşmuş olduğumuz îman nûruyla, “Mü’min, Allah’ın nûru ile bakar” hadîsi gereğince, sağlıklı yorum ve kararlar ondan sonra gelir<sup>15</sup>.*

---

<sup>15</sup> Temiz, M. *Ateistler Müslümanlar Gibi Neden Her Zaman Mutlu Ve Huzurlu Olamazlar?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ateistler%20müslümanlar%20gibi%20neden%20her%20zaman%20mutlu%20ve%20huzurlu%20olamazlar.doc>, En Son Erişim Târihi, 13.05.2014.