

Facebook Notlarından:

BALTANIN SAPI

Siyâset, Politika Ve Twit Savaşı

Siyâset, içine yalan karıştırılmadan yapılan idâreciliktir.

*Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veyâ aralarındaki uyumsuzlıklardan yararlanma ve benzeri yollarla işini yürütme” şeklindeki idârî tarza **politika** denir.*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

09.01.2014

Bizdeki nîmet hiçbir millette yok...
Bu eksikliği gören **Michel Buton** “Arapların elinde başvuracakları ve kaynak olarak kullanacakları Kur’an var. Bizim ise, elimizde hiçbir mürâcaat kaynağımız yok...” diyor.

*Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu?
Zumer Sûresi, âyet 9.*

Girş

Facebook’ta karşıdaki arkadaş diyor ki:

- “*Tek doğru vardır. Din ile siyâset bağdaşmaz. Lekümdinikumveliyedin. Herkes dininden îmanından kendisi sorumludur. O zaman ben de kendi ölçütüme göre Başbakan’dan daha da dindarım. Çünkü herşeyim Allah ile aramda sır. Elbette kişiler üzerinden konuşacağız. Çünkü baskı yapıyor.*”

- Arkadaşım! ‘Din ile siyâset bağdaşmaz’ sözüne **tek doğru** diyorsun.

Bakalım, öyle mi?

‘Din ile siyâset’ten, yanlış değilse, ‘İslâm Dini ile Siyâset’i kast ediyorsun, herhalde...

Eğer öyleyse, yâni ‘Din ile siyâset bağdaşmaz’ ise, *Vay hâlimize! Boşuna kürek çekiyoruz, demek!*

Yanlış anlaşılmasın! Ben, tabiatıyla, bugünkü duruma göre değil, işin esâsına göre düşünüyorum. Başımıza ne geliyorsa, esasların unutulması yüzünden geliyor da ondan...

İslâm Dini nedir?

Tek tanrılı dinlerin Âdem (AS)'dan günümüze kadar değişmeyen genel adı İslâm'dır. Ancak Yaratıcı'nın 'BİR', 'EŞSİZ VE ORTAKSIZ OLUŞU' gibi, İslâm'ın temel esaslarının dışındaki hususlar, yılların akış süreci içinde insanların yaşadıkları çağa, onların gelişim ve medeniyet seviyesine, her devrin örf ve âdetlerine uygun olarak *Mûsevîlik*, *Hristiyanlık* gibi, özel isimler almıştır. Bundan sonra başka bir din gelmeyeceği için, en son dinin özel ismi de İslâm (İslâmiyet) olmuştur. İslâm (İslâmiyet), îtaat ve teslimiyet demektir. İtaat ve teslimiyet, güncel anlamda barıştır.

Âdem (AS)'dan beri gelmiş olan bütün dinler, gelişe gelişe İslâm'da son bulmuştur. Teşbihte hatâ olmaz: İslâm, dinlerin son şekli (sürümü-versiyonu), Kur'an ise, bu son dinin Katalog'udur. Bu dinin içinde insan, bir '*akıllı biyolojik makine*' gibidir. Bu makinenin her türlü bilgileri de bu Katog'a dâhildir. Katalog'un en iyi teknisyeni ise, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'dir.

İşi biraz daha dar çerçevede düşünelim:

'İnsan' adı verilen akıllı biyolojik makinenin maddî ve mânevî Kalogu Kur'an'dır. Bu Katalog'un maddî ve mânevî uygulamasını en iyi bir şekilde gösteren Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, ondan sonra da âlim ve din adamlarımızdır.

Siyâset ne?

Siyâset, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, "*Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanâtıyla ilgili özel görüş veyâ anlayış.*" anlamını taşıyor.

Burada '*özel görüş veyâ anlayış*'i, kendi Kültürümüz olarak alabilirsiniz.

Kelimelerin lügat anlamlarından başka bir de kullanıldığı alanlara ilişkin de anlamları vardır. Buna kelimenin ıstılahta (kullanıldığı alanlara ilişkin) anlamı denir. Şimdi siyâsetin bu açıdan ele alınan anlamlarına geçelim:

Bu açıdan siyâsetin en güzel ve eksiksiz târifini yapacak olursak, onu şu şekilde tanımlamak zorundayız:

Siyâset, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in Müslümanları, Kur'an Katalog'u (Kur'an Anayasası) çerçevesinde, yönetme sanâtıdır (tarzıdır).

Bunun bir açılımı olarak, siyâset'in günümüzdeki en güzel tanımını ise, Kültürümüz'ün temelleri açısından (Kur'an ve Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in uygulamaları ışığında), *içine yalan karıştırılmadan yapılan idâreciliktir.*

Sonuç olarak, '*İslâm Dini ile Siyâset, bağdaşmayacak da daha ne bağdaşacak?*

Aksi halde, vay hâlimize!

Asıl Sorumlular Kim?

İnsanlarımızın, tamâmen yanlış olan, ‘*Din ile siyâset bağdaşmaz*’ sözüne kilitlenmelerinin asıl sorumluları, sen, ben ve insanlarımız değil, insanlarımızın bu temel bilgilerin içinde bulunduğu Kültürümüzü öğretmeyen ve öğrenmek isteyenleri de engelleyen geçmiş yöneticilerimizdir. Onların bu Din ve Kültür karşıtlıklarının meyveleri, bugün bizler üzerinden işte bu câhilce söz ve davranışlarımız ile devşirilmektedir^a.

Onların bu bilinçli tuzaklarını bizler, ancak, ne olursa olsun, Kültürümüz’e sâhip çıkıp onu öğrenip yaşantımıza rehber ve referans yaparak bozabiliriz.

Bizdeki nîmetler hiçbir millette yok... Bu eksikliği gören **Michel Buton** “*Arapların elinde başvuracakları ve kaynak olarak kullanacakları Kur’an var. Bizim ise, elimizde hiçbir mürâcaat kaynağımız yok...*” diyor.

Politika Nedir?

Arkadaşım!

Sözünü, ‘*Din (İslâm) ile politika bağdaşmaz*’ şeklinde ifâde etseydin, o zaman bu söz çok mükemmel olurdu.

Çünkü doğru olan asıl budur.

Sonuç olarak:

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, Batılıların idârî tarzı olan, politika’nın anlamının, “*Bir hedefe varmak için karşısındakilerin duygularını okşama, zayıf noktalarından veyâ aralarındaki uyumsuzlıklardan yararlanma ve benzer yollarla işini yürütme*” şeklindeki tanımı nedeniyle, ‘*Din (İslâm) ile politika bağdaşmaz*’ ifâdesi, Kültürümüz açısından doğru bir görüştür.

Ama siyâsetin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, “*Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanâtıyla ilgili özel görüş veyâ anlayış.*” anlamına ve Kültürümüz’deki, kısaca, “*İçine yalan karıştırılmadan yapılan idâreciliktir.*” târifi açısından ‘*Din (İslâm) ile siyâset bağdaşmaz*’ ifâdesi ise, Kültürümüz açısından (doğru olmayan) **yanlış** bir görüştür.

Sonuç olarak buradan şu sonucu çıkarmak mümkündür:

Memleketimizde yakın târihimizde yaşanan **Kültür Câhiliği**, bununla ilgili olan, Kavram Kargaşası, insanlarımızın anlaşılamamalarının esas sebebi, birlik ve berâberliğimizi dinamitleyen bir **silâh kaynağı** olmuştur.

^aAlındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://hakaretyokhakikatvar.files.wordpress.com/2012/10/bizim-iktidarc4b1mc4b1zda-dini-nec59friyat-olmayacak.jpg> YA DA <http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html>, En Son Erişim Târihi: 30.12.2013.

Kültürümüzü Bilseydik

Kültürel Câhilliğimizin sorumluları, siz, biz, halkımız değildir. Sorumlu olanlar, kolayca güdülebilmemiz, istedikleri formasyona girebilmemiz için, bizler, farkında olmadan biçimlendirenler, bu uğurda yıllarca gerekli dayatmaları uygulayarak birer Kültür câhili yapan idârecilerimizdir.

“Lekümdinikumveliyedin. Herkes dininden imanından kendisi sorumludur. O zaman ben de kendi ölçütüme göre Başbakan'dan daha da dindarım. Çünkü herşeyim Allah ile aramda sır” şeklindeki sözlerine gelelim.

Doğru söze ne denir? Bu görüşlerine katılmamak mümkün değil...

Ama Başbakan'ın zikredilmesiyle bu sözün söylenmesinin ilişkisini kuramadım. Bu da Başbakan'ı hissî açıdan sevmediğinizi, bunun da, dolayısıyla, diğer tenkitlerinizin de objektif olmaktan uzaklaşmasına sebep olduğunu gösteriyor.

Gelelim, **“Elbette, kişiler üzerinden konuşacağız. Çünkü baskı yapıyor.”** şeklindeki sözüne:

Bu cümle ile Kültürümüz'de ihmal edilen en hayâti kısma gelmiş bulunuyoruz.

Önce şunu ifâde edeyim:

Eğer geçmiş idârecilerimiz, bizleri Kültürümüz'den ayırmamış olsalardı, bizlere görevleri gereği, Kültürümüz'ü (Dinimizi, dilimizi, Târimimizi vs.) gerçek anlamıyla öğretmiş olsalardı, sizin bu cümleyi kurmaya hiç ihtiyâcınız olmayacaktı.

Ayrıca başka şeyler de olmayacaktı:

- Kimse bizim iç işlerimize yön vermeye cesâret edemeyecekti.
- Her biri Memleketimiz'i en az 10 yıl geriye götüren, darbeler olmayacaktı.
- Başarısız idâreciler, antidemokratik yoldan alaşağı edilemeyecek, iş başından ancak seçimle gönderilecekti.
- Gençlerimiz bir piyon gibi kullanılmayacaktı.
- Binlerce Müslüman 163. maddeden mahkemelerde, hapisânelerde yıllarca sürünmeyecekti.
- Muasır medeniyet seviyesini geçmiş, hatırlı ve onurlu bir devlet olacaktık.
- Her birimiz, güdümlü olmayacak, gerçekten özgür olacaktık.

- Hiç birimiz fişlenmeyecektik, Memleketimiz’de Kast Sistemi olmayacaktı.
- İnsanlarımızın her birinin refah seviyesi yeterli olacaktı.
- Kimse çoluğunu, çocuğunu, hanımını öldürmeyecekti.
- Örneğin PKK olmayacak, bu yüzden halkımızın milyonlarca parası hebâ olup gitmeyecekti.
- Kimse horlanmayacak, insanlar Millet ve Memleketimiz için huzur içinde çalışabilecekti.

Bitti zannetmemeli! Daha çok olumsuz şeyler, olmayacaktı...

Yukarıdaki sözüne dönelim:

“Elbette kişiler üzerinden konuşacağız. Çünkü baskı yapıyor.” şeklindeki cümlelere gelelim:

Elbette kişileri konuşacağız. Baskı yapmasa da konuşmak gerekebilir. Ama bunu nasıl yapacağız?

Kültürümüzü Biliyor muyuz?

Önce sorayım?

Bu eleştiriler, ne zaman yapılır, ne zaman yapılamaz? Bunun Kültürümüz’e yakışanını biliyor muyuz?

Açık konuşalım, bilmiyoruz!

Çünkü her birimiz Kültürümüz’ün bir câhili durumundayız. O zaman esası bilinmeyen bir işi yapmaktan hayır gelir mi?

Kültürümüz’ün inceliklerini bilmeyen bir kişi, böyle bir durumda, *‘kaş yapayım derken, muhtemeldir ki göz çıkaracaktır.’*

Bu nedenledir ki, Allah (CC) meselâ, **“Zannın çoğundan sakının!”** diyor. Bu ilâhî emir, bizi delil ile konuşmaya yönlendirmiyor mu?

Şu örnekle konuyu belki biraz daha fazla anlatabilirim:

Meselâ, bir câhil, Kur’an’daki bir âyete anlam vermeye kalksa, verdiği anlam tutsa, yanlış olmasa bile, o kişi yine günah işlemiş olur. Çünkü günah, câhilliğinin cüretinden dolaydır.

'Hiç bilenlerle bilmeyenler, bir olur mu? (Zümer Sûresi, âyet 9)'.

Baltanın Sapı

Bilmiyorsak, susmak, bilmeden konuşmamak, daha faydalıdır. Aksi halde, hem kendimiz, hem de Millet ve Memleketimiz için, düşmanın yapmak istediği kötülükten daha fazlasının yapılmasına sebep oluruz; tıpkı aşağıda anlatılana benzer durumda olduğu gibi:

Ormanda ağaçlar, birbirleriyle dertleşip konuşuyorlarmış:

- Bu insanlar, durmadan bizi kesiyorlar, bir çâre düşünelim.

- Bu durumda hangi çâreye başvursak, bir şey elde edemeyiz.

- Neden?

- Nedeni mi var, görmüyor musun? Bizi kesmek için kullandıkları baltaların sapı bizim içimizden.

En iyisi önce Kültürümüz'ü iyi öğrenir, sonra yeri geldiğinde konuşur, eleştirirsek, o zaman da bunun derecesi büyük olur.

Yakın geçmişte olduğu gibi, günümüzdeki bütün gençlik ve toplumsal olayların hemen hemen yüzde yüze yakın bir kısmında insanlarımız, farkında olmadan birer balta sapı olarak kullanılmaktadırlar. Bunlara artık kaynak vermeye gerek yok... Bilinmeyen durumdan çöktan çıktılar... Taksim Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi çoğu da artık gizlenemiyor.

Düşman modern çağa uygun metotlar uyguluyor. Bunun temel esasları güç ile korkutma, çarpıtma, yalan, iftirâ ve benzerleri... Bunun temel başlığı ise, "*Parçala parçala yut...*" olarak bilinen İngiliz politikası...

Böylece hedef küçültüp, birinde sonuç almak... Örneğin, önce şu '*Başbakan Tayyip Erdoğan'ı bir uzaklaştıralım, ondan sonra aynı metodu bir başkasına daha uyguluyoruz'* şeklinde...

Öyle balta saplarımız varmış ki, onları tanımak bizleri çok üzdü, üzüyor.

Nitekim Gezi olayından sonra 17 Kasım 2013 Operasyonu olmuştur. Benim değinmek istediklerime değerli gazeteci *Mehmet Şevki Eygi* değinmiş:

Mehmet Şevki Eygi de bu hükümetin bir kısım uygulamalarını beğenmiyordu, her fırsatta hükümeti tenkit eden bir gazeteciydi ama daha şimdiden '*kabağın*', sonunda Türkiye'nin başına patlayacağını gördüğü için, başından beri birlik ve berâberliği vurgulamaya başlamıştır. Yâni olaylara balıklama dalmamış, birinci plânda Memleketimiz'in çıkarını düşünmeye başlamıştır, '*baltanın sapı*' olmamaya dikkat etmiş ve etmektedir.

Evet, 'baltanın sapı olmadan' her türlü tenkit ve eleştiri yapılabilir. 'Baltanın sapı' olmadan yapılan eleştiriler, o zaman Memleketimiz'in gıdası yerine geçer...

Bu sıralarda Memleketimiz'in birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacı var... Düşmanlarımız, 'dâhili bedhahlar' ı da kullanarak, 'Türkiye Kalesini' içerden fethetmek için³ sahte twitlere bile bel bağlayacak kadar her türlü hilekârlığı yapıyorlar. Baltanın sapı olmayı hüner zanneden meğer çok gâfilimiz varmış⁴...

Şimdi, bu yollara sapanların sâfında olmayı kim ister?

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, "Kimin sayısını artırıyorsan, sen onlardansın." demiyor mu?

Allah korusun! Memleketimiz bu vicdansızların eline geçerse, ne olur? Tahayyül bile edemiyorum?

Bizlere bu günleri bile aratırlar...

Hedefe konan Başbakan ama asıl hedef Türkiye... Bu ayrıntıyı düşünerek hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum.

³.Eygü M. Ş., *Enkazın altında kalabilirsiniz!*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.haber10.com/haber/452562/#.UsvoOIw5nmR/>, En Son Erişim Târihi: 07.01.2014.

⁴ Haber10, *Patlat ordan bir tweet şakirt!*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.haber10.com/haber/451550/#.UpxSeVw5mxk>, En Son Erişim Târihi: 07.01.2014.



Asım AYDIN @asimaydin

1 sa

Şakirt bu ne şimdi. Fake hesaplar ile nereye kadar.

#BenDedimOlacakOLMAZ pic.twitter.com/WFsOtBFACm

[Fotoğrafi qizle](#) [Yanıtla](#) [Retweetle](#) [Favorilere ekle](#) [Daha fazla](#)



Baltanın sapı olmanın hüner ve gayretkeşliği bu kadar olur, yazıklar olsun! Müslüman Müslümana başka ne diyebilir?