

BİR MÜSLÜMAN İÇİN İKİ MÜTHİŞ GÜVEN KAYNAĞI

Fâiz denen şey budur, işte!

Görüyorsunuz, salâvat getirmek de, hiç boşa gitmez / gitmiyor...

Hâl böyle olunca, gözümüzü açma zamânı değil mi, şimdi?

Bu gereksinimlere, ihtiyacın var mı, yok mu, olacak mı?

Hele, bir düşününüz bakalım

Prof^Ω. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

23.01.2018

*“Allah ve melekleri
Peygamber’e salât ederler. Ey iman edenler!
Siz de o’na salât edin ve gönülden teslim olun!”
Ahzab Sûresi, âyet 56“*

*“Andolsun biz
peygamberlerimizi açık delillerle
gönderdik ve insanların adâleti yerine getirmeleri
için berâberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de
indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu,
Allah’ın Dini’ne ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir.
Şüphesiz Allah kuvvetlidir, dâimâ üstündür!-Hadid Sûresi, âyet 25”*

*“Sadaka vermede acele ediniz;
çünkü belâ, sadakayı geçemez.”*

*“Her kim, benim üzerime bir defâ
salât getirirse, salât (salâvat getirirse) ederse, Allâhü Teâlâ
bu yüzden o kimseye on misli salât (mağfîret) eder-Hadis”*

*“Kim bana bir kere salavât-ı
şerif getirirse, Allah (CC) ona on salât eder,
onun on günâhını siler, derecesini on kat artırır¹.”*

*“Biriniz duâ edeceği zaman
önce Allâh Teâlâ’ya hamd ü senâ etsin,
sonra Peygamber’ine salât ü selâm getirsin. Daha
sonra da dilediği şekilde duâ etsin!-Tirmizî, Deavât, 64/3477”*

*“Yanımda anıldığım kişi
bana tam bir salât ü selâm getirmezse o
benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım!
Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir.
Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes!-Deylemî, el-Firdevs, III, 634”*

*“Duâ, semâ ile
Arz arasında durur. Rasûlullâh’a salavât getirilmedikçe,
Allâh’a yük-selmez.-Tirmizî, Vitr, 21/486”*

‘Halka hizmet Hak’ka hizmettir’

^Ω. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklanıldığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşılabilir.

^δ Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:

[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocukluz%2031.07.2015).pdf)

^v Taberani, Beyheki

¹ Enes bin Mâlik (RA)’tan, rivâyet. edilen hadis (Beyhakî).

Giriş

Yaşım yetmiş geçiyor... *Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı'nda bir bilim adamı* ve emekli bir öğretim üyesi olarak, 1970'li yıllardan beri **İslâm**'ı inceliyorum.

Bu yazıda okuyucularıma, *bir Müslüman için, karşılaşmış olduğum, İslâm'daki iki müthiş güven kaynağını açıklamak istiyorum*. Bunlardan birincisi **Sadakannın² Kuvveti³**; ikincisi ise, **salât ve selâm**'ın fazîletidir⁴

Demirin Kuvveti

Demir dünyâya uzaydan getirilmiştir. Bunun en sağlam delîli, **Hadid Sûresi'nin, 25. Âyeti'dir**:

“Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adâleti yerine getirmeleri için berâberlerinde kitabı ve ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki, onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah'ın Dini'ne ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, dâimâ üstündür!-Hadid Sûresi, âyet 25⁵”

² Temiz, M., *Sadaka'nın Güç Ve Kuvveti, Sanki Bir Mucize!, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/SADAKA'NIN%20GÜÇ%20VE%20KUVVETİ,%20SANKİ%20BİR%20MUCİZE!.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/SADAKA'NIN%20GÜÇ%20VE%20KUVVETİ,%20SANKİ%20BİR%20MUCİZE!.docx>, En Son Erişim Tarihi: 19.05.2015, <http://gayalo.net>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>*

³ Temiz, M., *Allâhü Teâlâ'nın Ruzâsını Kazanmak Niyetiyle Yaratıklara Karşı Yapılan Maddî Ve Mânevî İyiliklerin (Sadaka'nın) Kuvveti*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/sadaka.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/sadaka.doc>, En Son Erişim Tarihi: 17.11.2013.

⁴ Temiz, M., *Eşek Süretinden Nurlu Bir Yüze Ne Dersiniz?* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/EŞEK%20SÜRETİNDEN%20NURLU%20BİR%20YÜZE%20NE%20DERSİNİZ.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/EŞEK%20SÜRETİNDEN%20NURLU%20BİR%20YÜZE%20NE%20DERSİNİZ.docx>, En Son Erişim Tarihi: 20.09.2014, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

⁵ Pınarbaşı, G., *Bir Kur'an Mucizesi*, Milli Gazete, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.milligazete.com.tr/koseyazisi/Bir_Kur39an_Mucizesi/9335#.VFUYUOmKDIU, En Son Erişim Tarihi: 2.11.2014.

“Demir, Kur'an'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur'an'ın “Hadid”, yani “Demir” adlı sûresinde şöyle buyrulur:

... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik... (Hadid Sûresi, 25).

Âyette, demir için kullanılan “enzelnâ” yani “indirme” kelimesi, mecâzî olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan “gökten fiziksel olarak indirme” şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, âyetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular, Dünyâ'daki demir mâdeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiği-ni ortaya koymuştur. Sadece Dünyâ'daki değil, tüm Güneş Sistemi'ndeki demir, dış uzay-dan elde edilmiştir. Çünkü Güneş'in sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değildir. Güneş'in 6000 C'lık bir yüzey ısı ve 20 milyon C'lık bir çekirdek ısı vardı. Demir ancak Güneş'ten çok daha büyük yıldızlarda, birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarda oluşabilmektedir. Nova veya Süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamaz ve patlar. Demirin uzaya dağılması işte bu patlamalar sonucunda mümkün olur. Bilimsel bir kaynaktan bu konu ile ilgili olarak şu bilgiler yer almaktadır:

... demir mâdeni Dünyâ'da oluşmamış, Süpernovalardan taşınarak, aynı âyette bildirildiği şekilde “indirilmiştir”. Bu bilginin Kur'an'ın indirilmiş olduğu 7. yüzyılda bilimsel olarak tespit edilemeyeceği ise açıktır. Ancak bu gerçek, her şeyi sonsuz bilgisizlikle kuşatan Allah'ın sözü olan Kur'an'da yer almaktadır.

Günümüz astronomi bilgileri bize diğer elementlerin de Dünyâ'nın dışında oluştuğunu göstermektedir. Âyetteki “demiri de indirdik” ifâdesinde geçen “de” vurgusu bu gerçeğe dikkat çekiyor olabilir. Ancak âyette, demire özellikle dikkat çekilmesi ise, 20. yüzyılın sonlarında elde edilen bilgiler dikkate alındığında son derece düşündürücüdür. Ünlü mikrobiyolog **Micheal Denton**, Nature's Destiny (Doğa'nın Kaderi) adlı kitabında demirin önemini şu sözleriyle vurgulamıştır:

Tüm metaller içinde demirden daha çok hayâtî önem taşıyanı yoktur. Bir yıldızın çekirdeğinde demirin birikmesi süpernova patlamasını tetikler ve böylece hayat için gerekli olan atomların tüm evrene yayılmasına imkân verir. Demir atomlarının Dünyâ'nın ilk aşamalarında çekirdekte oluşturduğu yerçekimiyle üretilen ısı, Dünyâ'nın başlangıçtaki kimyasal farklılıklarına neden olmuş ve atmosferin oluşumu ile sonuçta hidrosferin meydana gelmesini sağlamıştır. Dünyâ'nın merkezinde bulunan erimiş demir, dev bir mıknatıs görevi yapar ve dünyânın manyetik alanını oluşturur. Bu alan sayesinde Dünyâ'nın yüzeyini yüksek enerjili yıkıcı kozmik radyasyondan koruyan Van Allen radyasyon kuşakları oluşur ve hayâtî önem taşıyan ozon tabakasını kozmik ışın yıkımından korur...

Demir atomu olmaksızın evrende karbondan bağlı yaşam mümkün olmazdı; süpernovalar olmaz, Dünyâ'nın ilk dönemlerinde ısınması gerçekleşmez, atmosfer ya da hidrosfer olmazdı. Koruyucu manyetik alan olmaz, Van Allen radyasyon kuşakları oluşmaz, ozon tabakası olmaz, (insan kanında) hemoglobini meydana getirecek hiçbir metal bulunmaz, oksijenin reaktifliğini yatıştırarak metal oluşmaz ve oksidasyona dayanan bir metabolizma meydana gelmezdi.

Bir Hadis

‘Enes (RA), Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’in **şöyle** buyurduğunu anlatıyor:

“Allâhü Teâlâ yeri yarattığı zaman yer hareket edip duruyordu. Bunun üzerine dağları yarattı. Dağları Yeryüzü’ne oturtunca, yer karar buldu. Melekler dağların şiddetine hayret ettiler ve:

“Ey Rab’bimiz, yarattıkların arasında dağlardan daha kuvvetli olanı var mı?” diye sordular. Allâhü Teâlâ da:

“Evet, demir” diye cevap verdi.

Melekler bu sefer:

“Ey Rab’bimiz, yarattıkların içinde demirden daha kuvvetli olanı var mı?” dediler.

Allâhü Teâlâ:

“Evet, ateş” buyurdu. Bunun üzerine melekler:

“Ey Rab’bimiz, yarattıkların arasında ateşten daha kuvvetlisi var mı?” dediler.

Allâhü Teâlâ:

“Evet, rüzgâr var.” buyurdu. Melekler bu sefer de:

“Ey Rab’bimiz, yarattıkların arasında rüzgârdan kuvvetli olanı var mı?” diye sordular.

Allâhü Teâlâ da buna cevap olarak şöyle buyurdu:

Hayat ve demir ile kanın kırmızı rengiyle uzaktaki bir yıldızın ölümü arasındaki gizemli ve yakın ilişki sâdece metallerin biyoloji açısından önemli olduğunu göstermekle kalmaz, aynı zamanda evrenin biyolojik yönden önemini vurgular. Demir atomunun önemi, bu açıklamalarla rahatlıkla anlaşılmaktadır. Kur’an’da özellikle demire dikkat çekilmesi de bu mâdenin önemini vurgulamaktadır. Tüm bunların yanı sıra Kur’an’da demirin önemine dikkat çeken bir sır daha vardır. İçinde demirden bahsedilen Hadid Sûresi’nin 25. âyeti oldukça ilginç iki matematiksel şifre içermektedir:

“El-Hadid”, Kur’an’ın 57. sûresidir. “El-Hadid” kelimesinin Arapça’daki sayısal değeri, yani ebcedi hesaplandığında karşımıza çıkan rakam da aynıdır: “57”. Sâdece “hadid” kelimesinin sayısal değeri 26’dır. 26 sayısı ise demirin atom numarasıdır. Öte yandan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen bir kanser tedâvisinde demir oksit tânecekleri kullanıldı ve olumlu gelişmeler kaydedildi. Almanya’daki dünyâca ünlü Charite Hastânesi’nde doktor Andreas Jordan başkanlığındaki ekip, kanser hastalığının tedâvisi için geliştirdiği yeni bir yöntemle-manyetik likid hipertermia (yüksek ısılı manyetik sıvı)-kanser hücrelerini yok etmeyi başardı. Hastânedeki ilk kez 26 yaşındaki Nikolaus H. adlı bir öğrenciye uygulanan bu yöntem sonucunda, bu kişide üç aydır yeni kanser hücrelerine rastlanılmadı. Kullanılan bu tedâvi şekli özetle şu şekildedir:

1-İçinde demir oksit tânecekleri bulunan sıvı, özel bir şırınga ile tümörün içine gönderiliyor. Bu tânecekler, tümör hücrelerine dağılıyor. Bu sıvının 1cm³’ünde demir oksitten oluşan ve alyuvarlardan 1.000 kat daha küçük milyonlarca parçacık bulunmakta ve bunlar kolaylıkla kan damarlarında dolaşabilmektedir.

2-Hasta, daha sonra güçlü manyetik etkisi olan bir âletin altına yatırılıyor.

3-Dışarıdan uygulanan bu manyetik alan, tümörün içindeki demir tâneceklerini hareketlendirmeye başlıyor. Bu esnâda demir oksit tânecekleri içeren tümördeki ısı artı 450 C’ye kadar çıkıyor.

4-Sıcağa karşı kendini koruyamayan kanser hücreleri birkaç dakika içinde zayıflatılıyor ya da yok ediliyor. Daha sonra yapılan kemoterapiyle tümör tamâmen kaybolabiliyor⁵.

Bu tedâvide sâdece kanserli hücreler, demir oksit parçacıkları içerdikleri için, sağlıklı hücreler manyetik akımdan olumsuz etkilenmemektedir. Bu yöntemin yaygınlaştırılması, ölümcül olabilen bu hastalığın tedâvisi açısından çok büyük bir gelişmedir. Kanser gibi yaygın bir hastalığın tedâvisinde, Kur’an’daki ifâdeyle “insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demir”in kullanılması son derece dikkat çekicidir. Nitekim Kur’an’da bu âyetle demirin insan sağlığı açısından bu yöndeki faydalarına da işâret ediliyor olabilir (En doğrusunu Allah bilir).

“Evet var... Sağ eli ile **sadaka** verirken bunu sol elinden gizleyerek veren âdemoğlu daha kuvvetlidir⁶.”

Salât Ve Selâm'ın Fazîleti

Eşek sûretinden⁷ nurlu bir yüze ne dersiniz?

Konuya aşağıdaki **Ahzab Sûresi'nin 56. Âyeti**'ni ve hadisleri okuyarak girebiliriz:

“Allah ve melekleri Peygamber'e salât ederler. Ey îman edenler! Siz de o'na **salât** edin ve gönülden teslim olun!-**Ahzab Sûresi, âyet 56.**“

“Her kim, benim üzerime bir defâ salât getirirse, salât (salâvat getirirse) ederse, **Allâhü Teâlâ** bu yüzden o kimseye on misli salât (mağfiret) eder-**Hadis**”

“Kim bana bir kere salavât-ı şerif getirirse, Allah (CC) ona **on** salât eder, onun on günâhını siler, **derecesini** on kat artırır⁸.”

“Biriniz duâ edeceği zaman önce Allâh Teâlâ'ya hamd ü senâ etsin, sonra Peygamber'ine salât ü selâm getirsin. Daha sonra da dilediği şekilde duâ etsin!-**Tirmizî, Deavât, 64/3477**”

“Yanında anıldığım **kişi** bana **tam** bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. **Allâh**'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle **Sen** de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle **Sen** de alâkanı kes!-**Deylemî, el-Firdevs, III, 634**”

“**Duâ**, semâ ile Arz arasında durur. **Rasûlullâh**'a salavât getirilmedikçe, Allâh'a yükselmez.-**Tirmizî, Vitr, 21/486**”

Salât Ve Selâm Nedir?

‘**Salât**’ kelimesi, Allah'a (CC) nisbet edilirse **rahmet**, meleklerle nisbet edilirse **istiğfar**, Peygamberler'e nisbet edilirse **şefaât**, mü'minlere nisbet edilirse **duâ** mânâsına gelmektedir⁹.

‘**Selâm**’ kelimesi, Allah'ın (CC) **Kur'ân'ı Kerîm**'inde geçen, doksan dokuz isminden birisi olup **Esmâ-i Hüsnâ**'dandır. ‘Selâm’ın Lügat **mânâsı**, ‘her türlü ârıza ve hâdisinden **sâlim** kalan ve her çeşit tehlikeden kullarını **selâmete** çıkaran, **Cennet**'teki bahtiyar kullarına **selâm eden...**” demektir.

Allah (CC) yapılan **ibâdetleri**, dilerse kabul etmektedir. Ama Peygamber (SAV) E-fendimiz'e getirilen **salâvatları**, mutlaka kabul ve **makbul** sayacağını bildirmiştir.

⁶ Tirmizî hadisi.

⁷ Temiz, M., **Eşek Sûretinden Nurlu Bir Yüze Ne Dersiniz?** Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/EŞEK%20SÜRETİNDEN%20NURLU%20BİR%20YÜZE%20NE%20DERSİNİZ.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/EŞEK%20SÜRETİNDEN%20NURLU%20BİR%20YÜZE%20NE%20DERSİNİZ.docx>, En Son Erişim Târihi: 20.09.2014, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

⁸ Enes bin Mâlik (RA)'tan, rivâyet. edilen hadis (Beyhakî).

⁹ Anonim, **Salâtü Selâma Âit Hadisi Şerifler**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.gavsulazam.de/turk/selatu-selam/selatuselam-hadisler.htm>, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014.

Peygamber (SAV) Efendimiz'e bir salâvat okuyana, *Allah (CC) on misli rahmet eder.*

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz de buyuruyor ki:

“Her kim, benim üzerime bir defâ salât getirirse, salât (salâvat okursa) ederse, Allâhü Teâlâ bu yüzden o kimseye, on misli salât (mağfiret) eder.”

Başka bir hadiste ise:

*“Kim bana bir kere salavât-ı şerîf getirirse, Allah (CC) ona on **Salavât** eder, onun on günâhını siler, derecesini on kat artırır¹⁰.” denmektedir.*

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, *diğer bir hadîs-i şerîflerinde ise, şöyle* buyuruyor:

*“İnsanların şefaatine en lâyık olanları, bana en çok **salavât** okuyanlarıdır¹¹.”*

Kısa **salâvatlar** için, ‘Allâhümme salli âlâ Muhammed’, **Aleyhisselâm**, ‘Sallallâhü aleyhi ve sellem, **Allâhümme salli âlâ seyidinâ Muhammed**, ‘Esselâtü vesselâmü aleyke Yâ Resûlallah’ denebilir. Uzun salâvat getirmek **isteyenler**, *namazların sonunda okunan, salâvatları* okuyabilirler.

Eşek

Sûretinden Nurlu Bir Yüze Doğru...

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in, *şefaatine bir örnek vermek gerekirse, Süfyân-ı Sevrî Hazretleri'nin anlattıklarına* kulak verelim:

*“Bir **Hac** mevsiminde hac borcunu yerine getirmek üzere yola çıkmıştım. Kâbe'ye vardığımda bir hacı adayı, duâ edişinde çok dikkatimi çekti.”*

“Hacı adayı, ziyâret edilmesi gereken yerleri her ziyâreti boyunca Peygamber'e salâtü selâm getiriyordu. Kâbe'yi tavaf ederken Arafat'ta vakfeye dururken, dâimâ salâvat cümlelerini okuduğumu duyuyordum.”

*“Hâlbuki ziyâret edilen ve o mevkîlerde okunması gereken husûsî duâlar vardı. Bu hacı adayı neden bu duâları okumuyordu? Bunları bilmemesi olamazdı. Muhakkak ki, boyuna salâvat getirmesinin bir **hikmeti** vardı.*

*“Merâkımı iyice kamçılayan bu nokta beni, adamdan bu husûsu sorarak hikmetini öğrenmeye **sevk** etti. Sordum. Adam, ‘Bunun **haklı bir hikâyesi** vardır.’ diyerek anlatmaya başladı:*

*‘Ben **Horsanlıyım**. Bu yıl **Hac** borcumu yerine getirmek istedim. Yola **babamla** birlikte çıktık. **Kûfe**'ye vardığımız zaman babam **hastalandı**, vefât etti. Yüzünü örttüm. Bir daha görmek için **açtığımda**, ne göreyim ki... Hayret!’*

¹⁰ Enes bin Mâlik (RA)'tan, rivâyet. edilen hadis (Beyhakî).

¹¹ İbni Hibban sâhihinde (İmâm-ı Buhârî (RhA) ve İmâm-ı Tirmizî (RhA), İbn-i Mesud (RhA) Hazretleri'nden rivâyet hadis (Sâhih-i Buhârî).

“Babamın yüzü eşek **sûretine** bürünmüştü. Bu durum karşısında büyük bir **telâsa** kapılmış, **inanılmaz** bir üzüntüye düşmüştüm. Cenâzesini kaldırmak için gelen halka ne diyecektim? Bu eşek sûretine bürünen yüzü **görünce**, onlar içlerinden ne gibi düşünceler geçireceklerdi?’

‘Bu telâş ve üzüntü içinde **bocalayıp** dururken ne kadar yorulmuşum anlayın **ki**, bir ara **uykuya** dalmışım. Uykuda bir **rüyâ** gördüm. Rüyâda etrafa **nûr** saçan gâyet **güzel** bir adam çıkageldi. “Nedir, bu derece üzüntüye dalmışsın? dedi. Ben de, ‘Ben **üzülmeyeyim** de **kim** üzülün? Baksanıza babamın **hâline**?’ diye **karşılık** verdim.’

‘Sonra adam babamın yanına sokularak yüzünü açtı ve nurlu **ellerini** şöyle bir yüzüne **sürdü**. Baktım **ki**, babamın yüzü eşek sûretinden çıkmış, **ayın** on dördü gibi, ışık saçıyordu.”

‘Artık bütün gam ve kederim yerini târif **edilmez** bir sevince terk etmişti. Basbayağı sevinç gözyaşları **döküyordum**.’

‘Bir ara kendimi toparlayarak bu **nur** saçan adamın kim olduğunu sorunca, “Ben **Muhammed Mustafayım**” cevâbını aldım. Hemen **öpmek** için ayaklarına kapandım. Ondan sonra da:

“**Ey Allah’ın elçisi**” dedim. ‘Allah hakkı için babamın başına gelen bu hâdisenin iç yüzünü bana anlatır **mısın**?’”

‘Hz. Peygamber (SAV) Efendimiz, “Elbette anlatırım” diyerek **şunları** dile **getirdi**:

“Babanız sağlığında **fâiz** yiyordu. Biliyorsunuz **ki**, Allah fâiz yiyenleri, ya bu **dünyâda** ya da **öbür dünyâda** **eşek sûretine** büründürür. Baban ise, da-ha bu dünyâda o sûreti aldı. **Bu**, yine de onun için, **iyi** bir başlangıç sayılır.”

“Çünkü yine bu durumdan kurtulmak şerefine **erişmiş** oldu. Sebebi de, babanızın **ölmeden** önce bütün ömrü boyunca her **gece**, daha yatağa **girmeden**, bana **100 defâ** salâtü selâm getirmesidir. Melek bana gelerek babanızın bu durumunu haber verince hemen, Allah’tan **şefaat etme yetkimi** istedim ve buraya gelerek babanızı **düzelttim**. Durum bundan ibârettir. Gönlünüz **ferah** olsun!”

‘İşte benim salâvat cümlelerini dilimden düşürmeyişimin sebebi budur.’

“Bunun için ben de **Süfyan-ı Sevrî** olarak sevgili Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e daha sık salâvat getirmeye başladım. **Ulu Allah** (CC) hepimizi Hz. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’e bol **bol** selâtü selâm getiren kullarından eylesin¹²!”

*Bir insanın aşırılıklardan uzaklaşarak **normal** insanlık **fitratına** yaklaşması, Temel İslâmî Esaslar altında gelişen Kültürümüze hâkimiyeti oranındadır.*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

¹² İrşad.

Basra Emîri'ne Verilen Cezâ'ya Ne Dersiniz?

Basra Emîri, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'e, *her gece*, bin beşyüz ile ikibin salavât-ı şerîfe okumuş... Bir gece gaflete düşüp, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'e **salâvat** getirmeyi **unutmuş**...

Diğer taraftan, Basra Emîri'nin gaflete düştüğü gece, büyük kadın velîlerden, Râbiatül Adeviyye dünyâya gelmiş... Râbia'nın annesi ve babası çok fakirmişler, o gece çocuğa saracak bir bez parçası bulamamışlar, üzüntü ve telaş ile uyumuşlar.

Râbiatül Adeviyye'nin annesi **Habîbe Hatun**, *o sırada*, rüyâda Peygamber (SAV) Efendimiz'i görür.

Peygamberimiz (SAV) ona **der** ki:

"Ey Habîbe! Niçin üzülüyorsun? Efendine söyle, Basra Emîri'ne gitsin ve desin ki, 'Her gece Resûlüllah (SAV) Efendimiz'e bin beş yüz ile iki bin salavât-ı şerîfe getiriyordun fakat dün gece unuttun. Bunun cezâsı ise, iki bin dinardır.' O iki bin dinarı efendine versin. Kızın Rabia hayırlı olsun!"

Habîbe Hatun, *rüyâsını efendisine aynen anlatır* ve **Adeviyye Hazretleri'nin** babası, *Basra Emîri'ne giderek, rüyâyı aynen anlatır.*

Basra Emîri de, *aynı rüyâyı gördüğünü söyler* ve bir kese **altın** vermek ister. Adeviyye Hazretleri'nin **babası** der **ki**:

"Ey Emîr'im! Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in eşîğisin... İki bin dinardan fazlasını alamam. Sâdece emir buyurulan iki bin dinarı alırım." buyurur¹³."

Sonuç

İşte **sadakanın** kuvveti ile salât ve **selâm**'ın fazîletini **gördünüz**. Dünyâ ve Âhîret saadetini **isteyen** her bir **Müslüman**, *güzel bir İslâmî İtikat Ve Kültürel İstikâmet'ten sonra*, karınca kararınca, *yapacağı ibâdetlerin yanında*, sırf şu **iki** hususa da yeterince **önem** verirlerse, *öyle inanyorum ki*, bunların her biri, *iki cihanda da yüzü aktı olabilecektir*. Bir hadiste deniyor ki:

"Sadaka vermede acele ediniz; çünkü belâ, sadakayı geçemez^v."

Bendeniz, *bu hadisi ilk kez gördüğüm zamandan sonra*, her yolculuğa çıkışıma sadaka ile başlıyorum, *faydasını da görmedim*, değil... Ondan sonra sadaka konusunu, *detaylı incelemeye başladım*. Halâ da incelemeye **devam** ediyorum

Geçmişte **Afyon**'da meydana gelen ve **25 askerimizin şehit olmasına yol açan**, patlamada gözlerden **kaçan** bir nokta bence çok **önemli**di. *"Dervişin fikri ne ise zikri de odur."*

¹³ Anonim, *Salâtü Selâma Âit Hadisi Şerifler*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.gavsulazam.de/turk/selatu-selam/selatuselam-hadisler.htm>, En Son Erişim Târihi: 21.08.2014.

^v Taberani, Beyheki

diyorlar ya... Bunun gibi **herkes**, olayı kendi bakış açısından değerlendiriyor. Bu da bir çeşitlilik ve zenginliktir, bir noktaya saplanıp kalmamaktır, güzel olan... Ama bu yeterli mi? Bence **hayır!**

Madde ve mâna, tıpkı insanda olduğu gibi, *gerçekte bir bütündür*. Bir insan, *madde ve mânasıyla*, **Büyük Evren**'dir. **İnsan** evrenindeki madde-mâna **dengesizliğinin**, gerek *kendisi için ve gerekse kendi dışındakiler için*, büyük sorunlara sebep olduğunu / olabileceğini idrak etmek gerekiyor...

Şu anda daha çok görüyor ve hissediyoruz ki, *perdenin görünmeyen tarafına*, mânevî değer yargılarına, maddî değerlendirmeler kadar, *kimse önem vermiyor*. Günümüzdeki ce-hâletin **kör** karanlığı içinde **bunları**, kimse gündeme getirme **becerisine** sâhip değil...

Mânevî konulardaki *şuursuzluklar*, artık **son** haddinde **seyrediyor**... *Bu da Kıyâmet alâmetlerinden*... Her şey günü geldiğinde olacak **ama yine de hatırlatmakta fayda görüyorum**:

“*İnsan bilmediğinin düşmanıdır.*” kuralınca, ‘**Gayb Âlemi**’ne ilişkin değer yargıları söz konusu olduğunda, “Câhil cüretli olur.” öz deyimince **koparılan** gürültü ve patırtıların içinde, günümüzde, yine **Kıyâmet alâmetlerinden** olmak üzere, **azınlık** durumuna düşmüş gibi **görünen**, **şahsiyetli**, ağırbaşlı bilgin ve bilenler için, kanları beyinlerine **fırlayanların** tâmir edilemeyecek aşırılıklar içindeki **durumlarını**, önlem alarak **tedâvi etme fırsatları dahî**, artık zorluklarla elde edilebiliyor. *Şuurlarını toparlamayan fakat kendilerini her hususta birinci sınıf sanan*, çoğu **kimselerin**, *sırf maddî açıdan olan*, değerlendirmelerinin **artışının** yalnızca dengesizlikleri **artırdığını**, *ancak çeşitli şamata ve gürültülerle*, azınlık durumundaymış gibi gösterilmeye **çalışılan**, *modern donanımlı*, hadlerini **bilen**, gerekli bilgi birikimine sâhip **şahsiyetli** insanlarımız **biliyorlar**.

Bu günkü gidiş budur. *Neden?* Çünkü geçmişteki tecrübeler, *gören gözler*, hissedenler kalpler için, “*Görünen köy kılavuz istemiyor.*”

Bu noktada insanın aklı, *sormadan edemiyor*:

Uyanık ve **şuurlu** insanlarımız olmak üzere, her **birimiz** bugün, “*Vüdümüzün madde-mâna kaldıracındaki dengesizliğin nelere yol açtığını*, *Kültürümüzü özümlemekle azaltabileceğimizin şuuruna ne zaman varacağız?*” diye bir **özlem** içinde bulunuyoruz.

İnsanoğluna ulaştırılması için, Peygamber (SAV) Efendimiz’e hitâben, “*Câhillerden yüz çevir!*” **âyetinden** hiç **mi** bir ders çıkarmayacağız? *Bu algılama noksanlığından bakıldığında*, şu yukarıda anlatılanlardan ve şu son sözlerden de **hâlâ** bir şey anlaşılıyorsa, yâni bir **ders** çıkarılıyorsa, o zaman robotlaşmış **maddî** kafalara, *artık başka*, **ne** anlatılabilir?

Afyon'daki patlamadan **5** dakika önce, *namaz kılmak için*, kalkan ve böylece ölümden **kurtulan**, *bir erin kaldığı namazın bir sadaka olduğu* ve bu **sadakanın**, “*Belâ sadakanın önüne geçemez*” hadîsi gereğince, onun **kurtuluşuna** sebep olduğu **düşüncesi**, *hiç aklınızdan geçmiyor mu?*

Bâzı olumlu ve yapıcı insanlarımızın çeşitli çılgınlık ve vâsıtalari, *biraz daha*, disiplini etmeleri hâlinde, günümüzdeki **câhil şamatacular**, *Dünyâ'nın geri dönülemeyecek derecede* **Cehennem**'e dönüşünü, *belki de o zaman*, daha **gerçek** olarak görebileceklerdir. **Yeni**

*Türkiye'nin özgürlüğünü kazanmasıyla başlayan, bugünkü maddî ve mânevî alandaki gelişmeler, **özlenilen** anlayış değişiklikleri konusunda da, bizleri ümitsizlikten uzaklaştıracak, özellikler arz ediyor...*

Bu kadarını hatırlatmak **yeterli** zannediyorum! Gerisini, *akılları başlarında olan, akli selâm sâhibi olanlar* ve / veyâ bu Dünyâ'nın kimseye kalmayacağı gerçek bilgisini özümleyenler **düşünsünler!**

Ama bu günkü **hayat**, *öyle bir dönüşüme uğramıştır ki, Dünyâ'yı insana Cennet gibi sunuyor. Çoğu kişiler, bu sarhoşluk ya da gaflet içinde, bu hayâtın hiç bitmeyeceğini sandıklarından dolayı çok aşırı işler yapıyorlar, Allah'ı (CC) gücendiriyorlar. Öyle ki bunlar, 'Allah zâlîme (günahlarına⁷ tövbe etmeyenlere) muhakkak ki mühlet verir de onu yakalayacağı zaman, göz açtırmaksızın ansızın yakalar.'* âyeti gereğince, *zamanı geldiğinde, işte o zaman şaşkınlık içinde yakalanıyorlar.*

Bunun için günümüzün çoğu insanı, bir çeşit **gaflet** hayâtı yaşıyor.

Hz. Ömer (RA) diyor ki, *"Ölüm nasıl olsa gelecek... O hâlde onu nefsinize sevdiniz!"* **Hani**, nerede bu gayret?

Heyhat! Ne sevdirmesi! *Bugün Cennet'e dönüşmüş bu Dünyâ'da, birçok kişi için ölüm, gırtlaklara dayandığı anda hatırlanabiliyor. Ama İslâm'ın temel esasları gereğince, ölüm sarhoşluğu içinde yapılan tövbeler, kabul olmadığı için, zâlimler için iş isten geçmiş oluyor. Bundan sonra, artık, büyük bir pişmanlık ve umutsuzluk var, başka bir şey yok! "Ben Müslümanım!"* deyip de bunları bilmeyenler, *bu nîmetlerden faydalanamayanları için, ne kötü bir son!*⁷

İslâm Dini, ilim, amel ve ihlâstan ibârettir. İlim ve ihlâs, amelin kemâli ile ilgilidir. Demek oluyor ki İslâm'ın kendisi, imandan sonra, sırf sağlıklı bir işe (amele) indirgenmiş oluyor. İslâm Dini'ni, fikir, zikir ve şükür olarak tanımlayanlar da vardır. Burada fikir ve zikir nîmetleri, sağlıklı iş (amel) demektir. Sağlıklı amelin genel adına ise sadaka diyebiliriz. Şükür ise, bu sağlıklı amel nîmetlerine kavuşturmasından dolayı, Allah'a (CC) teşekkür etmektir [Teşekkürün daha geneline Hamt (etmek) deniyor].

Anlaşıyor ki, İslâm'da **sadaka**, *sırf Allah'ın (CC) rızâsı için insanlara karşı yapılan maddî ve mânevî her bir iyiliğin genel adıdır.* Demek ki, İslâm'ın öz tanımı *'Halka hizmet Hak'ka hizmettir.'* Geriye bu hizmetleri veren Allah'a (CC) **hamt** etmek kalıyor. Sonuç olarak bir Müslüman'ın **iş**, *insanlara hizmet etmek, faydalı olmak, yorulmak, sonra tekrar hizmet için kalkıp yine başka bir iş için yorulmak*⁸..., sık sık olarak da bu nîmetlerden dolayı *"Elhamdülillâhi Rab'bilâlemin"* diyerek iç huzûru ve mutluluğu yakalamaktır.

⁷ Bu noktada insanların, günahların neler olduğunu ve nasıl tövbe edileceğini öğrenmeleri gerek... Çünkü çok günah olan söz, davranış ve yaşayışlar var. Bu nedenle günahsız insan olmaz. Onun için Allah (CC) tövbelerle temizlenmemizi istiyor. Allah (CC), tövbe ile bu temizlenmeye önem vermeyip es geçeneri 'zâlim' olarak niteliyor. Tabiatıyla bunları "Ben Müslüman'ım" ya da "Dinim İslâm" diyenler için söylüyorum. Başkaları için bunları söylemek haksızlık ve yersiz olur.

⁸ Bu cümle yanlış yorumlanabilir. Bundan sakınınız!.. "Bu 'kötü son', sırf Müslüman olanlar içinse, en iyisi din değiştirmeli..." anlamını çıkarmamalıdır!.. Çünkü İslâm Dini'nin dışında olanlar, "kötü son"u peşin olarak zâten kabullenmişlerdir.

⁹ İnşirah Süresi, âyet 7: Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri : "O halde boşaldın mı yine kalk yorul!..", Ali Fikri Yavuz Tefsiri : "O halde, (memur bulunduğun bir işi bitirip) boşaldın mı, (yine başka bir iş ve ibâdet için) kalk yorul!.."

Bu mutluluğun devamlı olmasını kim istemez **ki**... O zaman, “Şükrederseniz nîmetimi artırırım.⁹” âyetince her bir nîmet için, *teşekkür etmeyi unutma!*

Anlıyoruz ve görüyoruz **ki**, ‘oku’ emriyle başlayan, **Dinimiz**’in özünde, **hizmet** ve **teşekkür** (Hamt) yatıyor.

Şimdi, *hem de Müslüman’ım dediği hâlde, Peygamber (SAV) Efendimiz*’in, *uzak durmamızı, öğütlediği*, şu câhil ya da **İslâm** karşıtlarının fikirlerine **saplanıp** da, *akıllarını gem, saplantı ve şartlanma altında tutanlara*, incik boncuk misâli, *akıl dışı aldatmaca ve özentilere kapılanlara* ya da nefislerinin esiri olanlara **hayret** ediyorum, *doğrusu!*

“Ey akıllarını yitirmiş kardeşlerim!” **Şimdi** diyorum **ki**, bu hâllerinizle, bu dedikodularla, bu ihtiraslarla, bu gururlarla ne kadar devam edeceksiniz! *Bir de bu hesâbı yapınız bakalım! Akılınız, sizi bir an olsun durdurarak ‘Ne yapıyorsun? Bu gidişin sonu nereye varacak!’* *dedirtecek kadar da mı özgür kalamıyor?*

O hâlde ne yapmalı?

Yeter ki inançlı ve şuurlu olalım. *Ameller niyete göredir.* İyi niyetli (pozitif düşünceli) olursak *nefes alış verişimiz bile kendimizden başka*, başkaları için de bir faydadır. **“Oku”** emriyle başlayan, *ne güzel bir Hayat Nizâmı olan Dinimiz var.* Bütün sorunumuz cehâlet[®]... **Bu** da insanoğlunu tabiatıyla, **hep** negatif dalgalar üretimine *doğru sürüklüyor.*

Her şeyden önce şuna karar verelim:

Bilimsel bir lisanla sormak gerekirse, *sen şu hayâtında, olumlu* dalga (pozitif düşünce) **kaynağı** mı yoksa **negatif** dalga (negatif düşünce) kaynağı **mı** olacaksın? Çünkü **gerisi**, *bu azim ve niyetin cinsine göre tetiklenip* geliyor, **gelişiyor**. Sonuçta **kişi**, *yalnızca*, düşüncelerinin fonksiyonu oluyor...¹⁴

Eğer sen, *bir pozitif dalga kaynağı olursan* ya da olmaya **azimliysen**, işlediğin sadakaların şiddetlerinin de, *o nispette*, **etkili** olacağı açıktır. Hele aşağıdaki **hadisi**, *akılınızdan hiç* çıkarmayınız.

“Sadaka vermede acele ediniz; çünkü **belâ**, sadakayı geçemez.”

Belâların önü açık olursa **ne** olur?

Bir onu düşününüz! Zincirleme olarak gelirse **ne** olacak? **Allah** (CC) topyekün **belâlardan** korusun! **Amin!**

⁹ İbrâhim Süresi, âyet 7: “Hani Rab’biniz şöyle duyurmuştu: ‘Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nîmetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir.’”

[®] Allâhü Teâlâ Peygamber (SAV) Efendimiz’e “Câhillerden yüz çevir!” diye emretmiştir (Âraf Süresi, âyet 199). **Bakınız:** Temiz, M., **BİLGİ NOKSANLIĞI Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur Mu?**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/temiz_m_aktuel3htm-YA DA CEHÂLET.htm, En Son Erişim Tarihi: 27.08.2012.

¹⁴ **Bakınız:** Temiz, M., **Olumlu Olumsuz Dalgalar Ve Mutluluk?** Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/OLUMLU%20OLUMSUZ%20DALGALAR.pdf>, En Son Erişim Tarihi: 27.08.2012.

Sonuç

Fâiz denen şey budur, **işte!**

Görüyorsunuz, salâvat getirmek de, hiç boşa gitmez / gitmiyor...

Hâl böyle olunca, gözümüzü açma zamânı değil **mi**, *şimdi?*

Bu gereksinimlere, *ihtiyacın var mı, yok mu*, olacak **mi?**

Hele, bir **düşününüz** bakalım!