

BİLGİSİZLİK YA DA NASİPSİZLİK

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

23.12.2019

Louis Pasteur:

*“Birâzcık bilim bizi Tanrı’dan uzaklaştırıyor. Fakat bilim bizi Tanrı’ya tekrar götürüyor.”
diyor.*

İnançlı bir filozof olan

Jean Guilton

Pasteur’ün bu sözünü,

*“Tanrı Ve Bilim” adını verdiği
kitabının başına
yazmış...*

Jean Guilton konu ile ilgili olarak:

*“Çok bilmeyen bir kişi, bilimin dinin üstesinden geldiği
inancındadır.”*

*“Ama çok bilen ve bilgili olanlar,
bilgide attıkları her adımda dine daha da
yaklaşmaktadırlar.”
dedikten sonra
şunları da
ilâve
etmektedir:*

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

*“Ben bu nedenle
gelecekte arařtırmaların
dinin iini oymaktan ziyâde
onu
tasdik edeceđine inanıyorum.”*
*“Artık duâ edilen kilise mekânında aranan
gerek ile
laboratuvarda,
mikroskop altında aranan
gerekler arasında
bir savař yok...”*
*“Duâ mekânı ve laboratuvar giderek
birbirine yaklařıyor.”*

“Çocuklar günahkâr olarak doğarlar”
*diyen
tahrif olmuş
yalnızca
Hristiyanlığı bilen
Jean Guilton
bir de
İslâm’ı arařtırmış olsaydı,
kim bilir
daha neler konuşurdu,
neler?*

*“ Bilimin ilk amacı,
Tanrı hakkında bilgi edinmek,
O’nun eserleriyle
O’na*

hayranlık duymaktır.”

diyen

*Anthony Standen,
yollarını sapıtmış olan,
bilim adamları için:*

*“Eğer bilim adamları işlerine bu açıdan baksalardı,
bilime tapınmayı bırakırlar ve
daha iyi
bilim adamları olurlardı.”¹
diyor.*

*Bilim târihinde,
Allah’ı (CC) yeteri kadar tanıyamayan,
bâzı bilim adamları,
meselâ*

*“Durağan Evren Modeli” gibi
modeller kurarak,
Allah’ı (CC),
Tabiat Kânunları’nı yaratma işi bittikten sonra,
bir köşeye
bir seyirci olarak
yerleştirmeleri şeklinde
boş
felsefî modellerle
uğraşmışlardır.*

*Bunların işledikleri hatâlar
işte böyle,*

¹ Standen, A., *Bilim Kutsal Bir İnektir*, sayfa 147 (Türkçeye Çeviren: Burçak Dağıstanlı), Çıdam Yayınları, 1990, Cağaloğlu, İSTANBUL.

*ya aşırılığın ya da
Allah'ı (CC) bilme ve tanıma açısından
temel bilgi noksanlığının,
bir sonucu olarak
düşünülebilir.*

*Bunlar
şaşkın ve sapıklar takımını meydana
getirmektedirler.*

*Allah'ın CC) ilmine karşı,
her şeyi halletmiş,
bitirmiş iddiâsında bulunan ve
müteşâbih^u âyetlerin tamâmen ortadan kaldırılmasını
arzû eden ve
tecrübeyi,
benzerlikten büsbütün ayrılmış
mutlak bir kesinlik sanan
bir bilimsellik ve ispatçılık iddiâsı,
bugün dahî
bâzı çevrelerce
benimsenmiş olsa bile,
aslında bu,
bilgi noksanlığından başka bir şey
değildir.*

*Louis Pasteur'ün,
“Birâzcık bilim bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor.” sözü
insanda
çok çağrışımlar*

^u Kur'an'ı Kerim'de mânası açık olan âyetlere Muhkem âyetler, mânası açık olmayan, tefsire, îzaha muhtaç olanlara Müteşâbih âyetler adı verilir.

yapıyor / yapmaktadır.

*Avrupa 'da
felsefe ve buluşlarla birlikte başlayan
büyük sanâyi devrimi ve 18. Yüzyıl Fransa 'sında onu
tâkip eden
Aydınlanma Dönemi dedikleri,
zaman dilimi,
Orta Çağ Karanlı 'ğını yaşayan
Avrupalılar ile Türkiye dâhil,
bütün dünyâ üzerinde,
gerçekten çok kötü
fıkrî
bir bozukluğa sebep
olmuştur.*

*Önce
Fransa 'da başlayan ve sonra diğer Avrupa ülkelerine ve
hattâ
çoğu İslâm ülkelerine de sıçrayan
bu akım,
insan aklının
tüm dinî ve mânevî değerlerden arınması anlamına
geliyordu.*

*Gerçekten,
bu akıma kapılanlara göre,
dinler miadlarını tamamlamışlar,
“bilim,
dinin üstesinden gelmiş”*

bulunuyordu.

*Cumhûriyet'imizin kuruluş dönemindeki târihî belgeleri
inceleyenler,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan
konuşmalarda,
bu akımın kurbanı olmuş,
insanları hemen fark edeceklerdir.*

*Bu zavallılar,
o zamanlar İslâm Dini'nin,
'terakkîye mâni olduğunu söyleyerek',
ilerlemeyi
engellediğinden bile bahsedebiliyorlardı.*

*Bu iddialara ilişkin belgeler,
Merhum Prof. Dr. Ahmet Kabaklı'nın
Temellerin Duruşması adlı kitabının 1. cildinde,
neşredilmiş
bulunmaktadır.*

*Bu akımdan
Avrupalı,
Rusyalı ve hattâ çoğu dünyâ aydınları da
nasiplerini almışlardır.*

*Aydınlanma Dönemi'nde herkes,
bilime
her şeyi çözen sihirli bir anahtar gözü ile bakıyor,
dünyâ görüşleri ve fikirler yenileniyor,*

*yeni yeni teoriler
kuruluyordu.*

*Aydın geçinenler artık,
Tekâmül Nazariyesi de denen,
bu “Aydınlanma Kurâmı’na” sarılmışlardı.*

*Bu teoriye göre,
insan gelişecek gelişecek
sonunda da,
hâşâ
tanrılaşacaktı.*

*Görüyorsunuz,
değil mi,
Siyonizm’in
insanları nasıl aptallaştırıp
zehirlediğini?*