

## BİD'ATLAR, EVRAT VE ZİKİR

### 'Tesâdüf' Saçmalaması

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ**

#### Görülmemiş Üç Kişilik Cemaat®

İslâm'ın ilk başlangıcını hatırlıyorum. Peygamberimiz (SAV♥), Hz. Ali Efendimiz ve arkalarında Hz. Hatice (RAh\*) vâlidemiz, Kâbe'ye yönelmiş namaz kılıyorlardı. O sırada İslâm dininin ilk mensupları üç kişilik bir cemaatten oluşuyordu. Câhiliye Dönemi'nde<sup>δ</sup> Henüz İslâm'ın ne olduğu bilinmediği gibi, putperestliğin zirvede olduğu o devirde bu üç kişi tarafından kılınan namazın da ne olduğu bilinmiyordu.

O sırada, Arap putperestlerinden olan ve taşradan gelerek Mekke ileri gelenlerinin birine misâfir olmuş taşralı çok meşhur bir putperest, misâfir olduğu evin penceresinden Mekke'yi seyrederken, Kâbe'ye karşı namaz kılan bu üç kişilik cemaati görmüş ve bu görülmemiş şeyin ne olduğunu ev sâhibine hayretle sormuştu.

O günden bu güne bir düşününüz!.. İslâm'ın bu üç kişilik cemaati, bugün üç buçuk-dört milyar olmuştur!.. İslâm, dünyâda ve gönüllerde devrim meydana getirmiş, târihe damgasını vurmuştur. Koskoca bir İslâm Kültür ve Medeniyeti, insanlara iki cihan saâdetini sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

İslâm'ın o mütevazı başlangıcından bu yana dünyâda ve insanların idrak ve gönüllerindeki bu muazzam değişme ve terakkîleri Allah (CC\*), bakınız bize özetleyerek nasıl bildirmektedir:

*"Biz onlara hem ufuklarda ve hem de kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, Kur'an'ın hak olduğu açıkça belli olsun"*<sup>1</sup>.

#### Bid'atlar

Peygamber (SAV) Efendimiz'in yaşadığı döneme 'Asr-ı Saâdet♥' diyoruz. Çünkü bugün bizim yolumuzu aydınlatacak ve nurlandıracak dinin her türlü doğru temelleri Saâdet

---

® **İÇİNDEKİLER:** *Görülmemiş Üç Kişilik Cemaat, Bid'atlar, Müslüman'ların Görünümü, Fundamentalist-Kökten Dinci Yaftası (Baskısı, Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri ve Evrâtı, Allah (CC) ile İletişim, Zekeriyâ Aleyhisselâmın Duâsı, Duâ ve Kazâ, Evrât, İki Rekaat Namaz, Dünyâlık İsteği, Kulluğun En Güzeli, Niyet ve Düşünce, Amelsiz (Uygulamasız) Âlim, Bilgi, Tesâdüf Saçmalaması*

♥ SAV kısaltması, "Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O'na salât etsin." demektir.

\* RAh kısaltması, "Radiyallâhü Anha - Allah ondan râzî olsun." demektir.

δ Câhiliye Dönemi: "Bilgisizlik, gerçeği tanımama. İslâm, tam bir aydınlık ve bilgi devri olduğu için, Arabistan'da İslâmiyet'in yayılmasından önceki devre, daha dar anlamı ile Hz. İsa'dan sonra peygamberimizin gelmesine kadar geçen zamana 'cahiliyye' devri adı verilmiştir". Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.islamiyet.gen.tr/islam-tarihi/cahiliye-donemi.html>, En Son Erişim Târihi: 20.12.2012.

\* CC kısaltması, "Celle Celâlühü - O'nun şânı çok yücedir." demektir.

<sup>1</sup> Fussilet Sûresi, âyet 53.

♥ Asr-ı Saâdet: Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in peygamber olarak Dünyâ'da bulunduğu devir.

Devri'nde atılmıştır. Saâdet Devri'ndeki insanların uygulama ve yaşayışları bizim için şaşmayan gerçek ve örnek uygulamalar olduğu için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, sonradan uydurulanlara bid'at adını vermiş ve bidat, dinin saflığını (özgünlüğünü) yokettiği için, bidat sâhiplerinin Cehennem'e gideceklerini söylemiştir.

Sevap beklenilmeden, dünyâ menfaati için yapılan şeylere *âdette bid'at* denir. Âdette bid'at, bir ibâdeti bozmazsa veyâ dinin yasak ettiği bir şey değilse günah olmaz. Peygamber (SAV) Efendimiz'in ve dört halîfe zamanında bulunmayıp da, dinimizde, sonradan meydana çıkarılan, uydurulan inanışlara, sözlere, işlere, şekillere ve âdetlere *ibâdette bid'at* adı verilir. Bid'atlar Cehennem'e götürür. Bu nedenle, ibâdetlere bid'at karıştırmak büyük günahdır.

Bid'atı, Sünnet diye, işlemek haramdır. Bunların hepsini din diye, ibâdet diye dinden saymak veyâ dinin önem verdiği şeyleri dinden ayırır ya da din buna karışmaz demek de bid'attir. Bid'atların, çeşitlerine göre, bâzıları küfür<sup>α</sup>, bâzıları büyük günahdır. Müslim'de bildirilen bir hadîs-i şerifte, “*Her bid'at sapıklıktır.*” buyurulmuştur. Bir Müslüman, öneminden dolayı, bu gibi konuların ayrıntılarını ilmühal kitaplarından araştırmalıdır. Aksi halde çok kayba uğrar.

### Müslüman'ların Görünümü

Günümüzde bidatçılar el üstü tutulmakta, dinin esâsı ile ilgilenenler, “*fundamentalist-kökten dinci...*” yaftalarıyla aşağılanmaya çalışılmaktadırlar. İşin iç yüzünden habersiz olanlar, esen rüzgâra kapılarak, dindarı dahî, “*kökten dinci*” yaftası yememek için, “*Ya görüldüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün!..*” şahsiyet kuralına uymayarak karakter zâfiyeti göstermektedirler. Bilmemektedirler ki, bu tür karakter zâfiyetleri yaşayanlar, toplum tarafından, “*Ya görüldüğü gibi olan ya da olduğu gibi görünen*” insanlar kadar ciddîye alınmıyorlar.

### Fundamentalist-Kökten Dinci Yaftası (Baskısı)

Aslında *Fundamentalist-Kökten Dinci* demek anlam olarak kökten (esastan) dindar demektir. Bendeniz aslında “*kökten dinci*” kelimesini “*kökten dindar-Asr-ı Saddet'e uygun olan dindar*” olarak anlıyor ve bundan hoşlanmıyor da değilim. Bu kelimeyi Müslüman'lara tercüme etmeye kalksam bunu ben, “*Kur'an'a ve Sünnet'lere tam anlamıyla uymaya çalışan*” diye tercüme ederdim. Şahsen, üzüldüğüm nokta, bütün yaşayış ve davranışlarımın her kademesine bid'atın karışmış olmasından dolayı, İslâm'ın esaslarından yâni “*kökten dindarlıktan*” ayrı düştüğüm endişesidir.

Aklınıza bu noktada hemen şu sorunun geldiğini tahmin edebiliyorum. Diyeceksiniz ki:

“*Fakat herkes fundamentalist kelimesinden çok ürküyor? Bunun sebebi nedir?*”

---

<sup>α</sup> *küfür-küfir*: 1. Örtmek mânâsıdır. Kalbe âit bir sıfattır. Hak dini inkâr edip, hakkı inkâr edene ve gizleyene “*kâfir*” denilir. Kâfirliğin sıfatı küfürdür. 2. Allah'a (CC) inanmamak. Hakkı görmemek. İmansızlık. 3. Allah'a (CC) yakışmayan sıfatlar uydurmak. Müslümanlığa uymayan şeylere inanmak. 4. Nankörlük, dinsizlik, günah, kaba ve ayıp söz. (Bak: Kebâir - Kâfir).

Fundamentalist kelimesi, *Kur'an'a* ve Sünnet'lere tam anlamıyla uymaya çalışan Müslüman'ları anlatmasına rağmen, Batı Kurnazlığı ile bu kelime Batılı İslâm düşmanları tarafından kastî olarak sırf İslâm ülkelerinde İslâm ile alâkaları olmayan fakat adları Müslüman adları olan aşırı uçlara ilişkin şiddet yanlısı gangsterler için kullanılarak, bir taşla iki kuş vurmak için, esasta gerçek Müslüman'lar üzerine dolaylı yoldan gölge düşürmektedirler ve düşürüyorlar. Bütün bunlar yeni olmayıp Batılı'ların asırlar boyunca İslâm'ı karalama politikalarının bir uzantısı olup tarafımızca bilinmeyen şeyler değildir. Daha açıkçası, İslâm Düşmanları, asıl ve gerçek İslâm Dini'ni hedef alarak gözden düşürmek istemektedirler. Günümüzdeki Müslüman'dan geriye doğru yaklaşık son 2-3 neslin eğitimsiz kalması nedeniyle, Müslüman'ların kafa karışıklığı içinde bulunmaları, İslâm Düşmanları'na cesâret vermektedir ve veriyor. Bu karalamalara yeterli tepki verilmemesinin asıl sebebi, Müslüman'ların kafalarının karışık olması, bu yüzden ortadaki fikir dağınıklığından ileri gelen çekingenliklerin bulunmasıdır.

Fundamentalist kelimesi karşısında insanlarımızı şu şekilde analiz edebiliriz. Kelimenin gerçek anlamından haberi olmayan Müslümanlar birinci grubu oluşturmakta ve çoğunluktadırlar. Bunun yanında olumlu ya da olumsuz anlamıyla hiç ilgilenmeyenlerden başka, azınlıkta olan bir kısım insanımız ideolojik olarak bu kelimeyi Müslümanları itibarsızlaştırmak (mobbing) için kullanıyor.

Ülkemiz bir İslâm ülkesi olduğu için bütün görüşler, Müslümanlar içinde değişik oranlarda dağılmış durumdadır. Ancak fundamentalist kelimesine karşı, olumlu olarak, duyarlı olanların oranları da çok az bulunuyor.

### **Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri ve Evrâdı**

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ve Ashâbı'nın çektikleri her bir sıkıntı ve meşakkatte bize bir Rahmet intikal edilmiş hikmeti vardır. Bu yüzdendir ki, onların dereceleri çok çok büyük olmuştur.

Peygamber (SAV) Efendimiz'in Ashâbı'ndan Üsâme (RA) arkadaşlarıyla birlikte, o zamanlar, Acemistan'ın İsfâhan şehrine gitmişler, orada o sırada *Karâmita* denilen bir sapık mezhep taraflarınca hapsedilmişler ve çok da işkenceye uğramışlardı. Onların çektikleri sıkıntılar, meselâ, bir hikmet parıltısı olarak, bakınız günümüze nasıl yansımıştır?

Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri'nin hazırladığı evrâd (Türkçe'de evrat) aslında Peygamberimiz (SAV)'in târifidir.

Üsâme (RA), bir Cumâ gecesi Peygamber (SAV) Efendimiz'i rüyâsında görmüşlerdir.

Peygamberimiz ona rüyâda şöyle demiştir:

*“Ya Muhammed bin Üsâme!.. Kalk ve Mushaf-ı Şerifi al ve ondan yedi günlük duâ çıkar!..”*

*“Haftanın her günü için husûsi bir duâ belirle ve her gün o duâyı oku!..”*

*“Muhakkak sen hapisten çıkar ve bu hâlimden daha güzel bir hâle erişirsin<sup>2</sup>!..”*

<sup>2</sup> M. Z. K. Duâlar ve Zikirler, Renk Ajans, İstanbul, 2003.

Nitekim Üsâme (RA), her gün bir tânesi okunmak üzere, Kur'an'dan yedi günlük bir evrat hazırlamış ve bunu Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in târifine göre okumaya devam etmiş ve sonunda da hapisten kurtulmuştur.

Mehmet Zâhid Kotku (RhA) Hazretleri'nin her sabah okunan evrâdı, Üsâme (RA)'ın evrâdı esas alınarak hazırlanmış bir evrattır. Bu evratta *Cumâ* günü Kur'an'daki bütün **hamt** âyetleri, *Cumârtesi* günü bütün **istiğfar** âyetleri, *Pazar* günü bütün **tesbih** âyetleri, *Pazartesi* günü bütün **tevekkül** âyetleri, *Salı* günü bütün **selâmet** âyetleri, *Çarşamba* günü bütün **tehlil** âyetleri, *Perşembe* günü bütün **duâ** âyetleri bulunmaktadır. Bu evrâdı tâkip eden her bir insan, her hafta Allah'a (CC) Kur'an'daki bütün bu **hamd, istiğfar, tespîh, tevekkül, selâmet, tehlil ve duâ** âyetleri ile yalvarmakta ve kendilerinin esas yaratılış hikmetlerini yerine getirmeye çalışmaktadır.

### Allah (CC) ile İletişim

Allah (CC) ile en iyi iletişim duâdır. Düşününüz!.. Uluslararası iletişimde nasıl belirlenmiş bir lisan söz konusu ise, bu Allah'la (CC) iletişimde de böyledir. Nasıl ki, ulus ve devletlerarasında gelişigüzel bir lisanın hiçbir kıymeti yoksa aynen onun gibi, gelişigüzel bir lisanla yapılan duâlar da genellikle etkisiz olur. Nitekim Mehmet Zâhid Kotku (RhA) söz konusu evratta, "*Senin kendi uydurduğun duâ, duâ değildir.*" diyerek, bununla Allah (CC) ve Peygamberi (SAV) tarafından öğretilen duâların önemini vurgulamış olmaktadır.

Bütün bunlardan başka, hadislerle Peygamberimiz (SAV) tarafından târif edilen önemli duâlar da bu evrat içinde yer almaktadır.

### Zekeriyyâ Aleyhisselâmın Duâsı

Dâvud (AS)'ın neslinden olan Yahyâ (AS), Hz.Meryem'in teyzesinin oğlu olup İsrâiloğulları'na gönderilen peygamberlerdendir. Yahyâ (AS)'ın annesi *Elisa*, *İmran*'ın kızı olup Hristiyanlar ona *Elizabeth* diyorlar.

Zekeriyyâ (AS), Yahyâ (AS)'ın babasıdır. 99 ya da 120 yaşına geldiği halde, Zekeriyyâ (AS)'ın neslini devam ettirecek bir evlâdı yoktu. Dolayısıyla, gerek kendisinin, gerekse hanımının çocuk sâhibi olma yaşları geçmişti. Fakat içinde bir evlât sevgisi vardı.

Zekeriyyâ (AS), bir gün, kendisine sâlih bir evlât vermesi için Allah'a (CC) candan duâ etti. Allah (CC), Zekeriyyâ (AS)'ın duâsını kabul buyurdu. Odasında namaz kıldığı bir sırada Cebrâil (AS), ona şöyle seslendi:

"*Yâ Zekeriyyâ!.. Muhakkak Allah (CC) sana Yahyâ'yı müjdeliyor*<sup>3</sup>." Zekeriyyâ (AS)'ın ihtiyar olan hanımı hâmile kaldı ve belirli müddetten sonra Yahyâ (AS) doğdu.

<sup>3</sup> Âli İmran, âyet 38-40: '*Orada Zekeriyyâ, Rab'bine duâ etti: "Rab'bim!.. Bana katından hayırlı bir nesil ver. Şüphesiz sen, duâyı hakkıyla işitensin" dedi. Zekeriyyâ mâbedde namaz kılarken melekler ona: "Allah sana, Allah'dan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefesine hâkim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahyâ'yı müjdeler." diye ünlediler. Zekeriyyâ: "Ey Rab'bim, benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı, karım ise kısırdır." dedi. Allah: "Öyledir, fakat Allah dilediğini yapar." buyurdu.'*

Gerek Zekeriyâ (AS)'ın gerekse hanımının çocuk sâhibi olma yaşları geçmiş olmasına rağmen onlara Allah (CC) candan ve ihlasla yapılan duâ sâyesinde çocuk vermiştir.

*Demek oluyor ki, yapılan/yapılacak olan duâ candan ve samîmi olursa, onun kabul olma ihtimâli çok yüksek olur.*

### **Duâ ve Kazâ**

Kesinleşmiş bile olsa duâ kazâyı önler. Mehmet Zâhid Kotku (RhA) tarafından hazırlanan evrâdın giriş kısmında duânın ne derece önemli olduğu anlatılmış ve bu konuda bâzı hadislere yer verilmiştir.

Nitekim Peygamber (SAV) Efendimiz'in dahî, bu yüzden, haftanın her bir gününde okuduğu, günlük virdi vardı. Mehmet Zâhid Kotku (RhA) tarafından hazırlanan evrattaki hadislerden bir tânesi, bu vurgulamayı ve duânın önemini bakınız, ne güzel ifâde etmektedir!..

*'Ebû Mûsâ (RA)'dan Resûlullah (SAV) buyurdu:*

*"Duâ, Allah Teâlâ'nın askerlerinden teşkil edilmiş bir ordudur; kesinleşmiş bile olsa kazâyı önler<sup>4</sup>".'*

Bütün bunları şunun için anlatıyorum:

Hayâtın zorluk, meşakkat ve tehlikeleri yanında ayrıca insan ve cin şeytanları da vardır. Elmalılı, bunların, insanı mahvetmek için, tıpkı bal çanağına hücum eden arılar gibi, fırsat kolladıklarını fakat Allah'ın (CC) insan için görevlendirdiği meleklerin, dâimâ insanları bunların şerlerinden korumak için canla başla çalışarak, bunları defettiklerini yazmaktadır. Hattâ onlardan daha tehlikelisi olmak üzere, dâimî saâdet düşmanımız olan ve sonucu dâimâ kötü olarak tecellî eden nefsimizin çeşitli zevk ve sâfâ arzularının bulunduğu da bir gerçektir.

Kulluğumuzda bir gevşeklik ya da hatâ olması hâlinde Allah'ın (CC), "*Hayır ve şerrin Allah'tan (CC) geldiği...*" inancı doğrultusunda, bu şer kuvvetlere müsaade ederek bizleri iptilâlara sokacağı ve sonunda da, gösterilen sabır ve tevekkül dolayısıyla, bizi mükâfatlandıracağı, hadisler ışığında, bilinmektedir.

Sabredemeyenlere ne olur? Ne olacak!.. Onlar, dünyâdaki bu sınavını kaybederler!..

### **Evrât**

Sevilen mümin kulların cezâları daha çok dünyâda verilmektedir. Bunu azaltmak için paketlenmiş lokum misâli Evrâ'da devam etmek gerekiyor. Hadis kaynaklarına göre Allah (CC) ezelde tespit edilmiş dereceye çıkmalarını sağlamak ve cezâlarını Âhîret'e bırakmamak için sevdiği kullarının cezâlarını daha çok dünyâda vermeyi uygun görmektedir. Fakat cezâlandırılması gereken insan, yaratılış sebebi dolayısıyla, duâ ve virdler<sup>σ</sup> hâlinde Allah'a

<sup>4</sup> Kotku M. Z.(RhA), Âyet ve Hadislerden Duâlar ve Zikirler, Evrâd-ı Şerîf ve Meali, Sehâ Neşriyat, Alındığı elektronik posta adresi, [http://www.alperen2000.net/evrad/evrad\\_tr.htm](http://www.alperen2000.net/evrad/evrad_tr.htm), En son erişim târihi: 06.06.2011.

<sup>σ</sup> vird: 1) Sık sık ve devamlı okunan dua. 2) Kur'ân-ı Kerim'den her gün okunması vazîfe bilinen kısım, bir cüz.

(CC) yönelirse, o zaman Allah'ın (CC) hücum fırsatı bekleyen şer kuvvetlere fırsat vermesine mahal kalmaz. Çünkü kul derecesini, belâ ve iptilâlara sabırla yükseltme yerine, duâ ve niyaz yaparak yükseltmiş olmaktadır.

Bu sebeple, paketlenmiş bir lokum misâli Mehmet Zâhit Kotku (RhA) Efendi'nin evrâdına ya da böyle bir evrâda devam etmenizi tavsiye ediyorum. Bunun, dünyâ ve Âhîret mutluluğu için hayâtî bir ehemmiyeti hâiz olduğu şuûru içinde olmalısınız!..

### İki Rekaat Namaz

İki rekaat namaz bir hac ve bir umre sevâbı verir.

Eğer Allah'ın (CC) iyi bir kulu iseniz fakat kullukta gevşekliğiniz varsa, dünyâda huzûrunuzun olmayacağı, belâ ve sıkıntıların yakanızı bir türlü bırakmayacağı kuvvetle muhtemeldir.

Siz dünyânızı, bu gaflet içinde, düzene sokmaya çalışırken iki yakanız bir araya gelmez. Çünkü, Allah (CC) Cennet'ine koymak istediği bir kulunu, gafleti yüzünden kazandığı günahlarını daha dünyâda iken temizlemek ister ve bu yüzden de ona çeşitli belâ ve sıkıntılar ve ardından da sabır verir. Bu sabrı sâyesinde onu temizler.

Bütün bunlardan uzak olmanın yollarından biri de evrâta devam etmektir.

Mehmet Zâhid Kotku (RhA) hazretleri, Bursa'da iken bir gün hastalanmış ve bu hastalığında öleceğini zannetmiş... Bu sırada cemaatine en önce, "*Sabah evrâdını sakın bırakmayın!..*" tavsiyesinde bulunmuştur.

Güneş doğduktan sonra yarım saat ya da 45 dakika zikir ve evratla meşgul olursanız, dünyânız da mâmur olur, Âhîret için de çok şey kazanırsınız. Meselâ, işlerinizin plânlı bir el tarafından ardı ardına yoluna sokulduğunu; üzüntü, keder ve sıkıntılardan uzak olduğunuzu göreceksiniz. Bu da evrâdın, Cennet'e ilâveten, dünyâdaki faydası...

Bir de sabahleyin evrâdın ardından iki rekaat namaz kılırsanız, bir sabah başına, "*bir hac, bir umre sevâbı*" da ayrı olarak gelecektir. Bu müjde, hadisle sâbittir<sup>5</sup>. Bunun böyle olduğunu ayrıca şu satırların yazarı olarak birkaç kere *Mehmet Zâhid Kotku* (RhA) Hazretleri'nden bizzat dinlemişimdir.

### Dünyâlık İsteği

Gâyesi Dünyâ olanın iki yakası bir araya gelmez. Bir kudsî hadise göre, bütün gâyesi dünyâ olanın iki yakası bir araya gelmez, dünyâ ondan devamlı kaçar.

Şeyh Şâmil'in Gümüşhâneli Ahmet Ziyâüddîn (RhA) hazretlerini ziyâretinde, *Gümüşhâneli* hazretleri ona:

---

<sup>5</sup> Kotku M. Z.(RhA), Âyet ve Hadislerden Duâlar ve Zikirler, Evrâd-ı Şerif ve Meali, Sehâ Neşriyat, Alındığı elektronik posta adresi, [http://www.alperen2000.net/evrad/evrad\\_tr.htm](http://www.alperen2000.net/evrad/evrad_tr.htm), En son erişim târihi: 06.06.2011.

“Rus’larla savaşınızı bahâne ederek sabah zikir ve evratlarınızı terk ettiğiniz için Allah (CC) size muvaffâkiyet vermedi.” demiştir.

Evrâdın ne kadar önemli olduğunu varın artık siz tasavvur ediniz!..

Evrâda devam edersek, böylece, Allah’a (CC) karşı yaratılış sebebimizin gereğini de, güzel bir âkibet kazanarak, yerine getirmiş olur ve ilâhî sınavın kazanılmasını da kolaylaştırmış oluruz. Aksi halde, sonunda bir dünyâ adamı olur çıkarız ki, hadis kaynaklarında bildirildiği gibi, böyle insanlardan dünyâ devamlı kaçır ve o insanların iki yakası bir araya gelmez ya da tam tersine hiçbir sıkıntıya uğramadan her isteğine kavuşur ki bu durum onun düşmüş olduğu kötü bir sonucun işâretidir, bu işârete İstidrac denir<sup>6</sup>. Sonunda da bu tip kimseler, bedbaht ve eli boş olarak Dünyâ’dan göçüp giderler.

### Kulluğun En Güzeli

Hicret’in 9. yılında *Tücip Oğlları Kabîlesi*’nden on üç kişilik bir heyet Peygamberimiz (SAV\*) Efendimiz’i ziyârete gelmişler, yanlarında zekâtlarını da getirmişlerdi. Peygamberimiz, zekâtlar için, “Onları geri götürüp fakirlerinize bölüştürünüz.” deyince onlar:

“Yâ Resûlullah!.. Biz ancak fakirlerimizden artmış olanını sana getirdik.” derler.

Hiz. Ebû Bekir (RA<sup>Ω</sup>), “Yâ Resûlallah!.. Arap heyetleri içinde, doğrusu, şu *Tücip Kabîlesi* heyeti gibisi yoktur!..” der.

Peygamberimiz (SAV), “*Hidâyet, yüce Allah’ın elindedir. Allah, hayrını dilediği kimsenin kalbini îman için açar.*” buyururlar.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, *Tücip Kabîlesi* heyetindekilere bahşişler verir ve “Sizden bahşiş verilmeyen kimse kaldı mı?” diye sorar.

Onlar da:

“Evet!.. *Binitlerimize bakmak üzere yaşça en küçüğümüz olan bir genci arkamızda bırakmıştık*” derler.

Peygamberimiz, “Onu da bize gönderiniz.” buyururlar.

Heyet üyeleri, atlarının yanına dönünce, gence, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz’den kendilerine âit hâcetlerini aldıklarını söyleyerek, onun hâceti için de “*Resûlullah Âleyhisselâm’in yanına git de, ondan hâcetini al!..*” derler.

---

<sup>6</sup> Temiz, M., RAHAT HAYAT İÇİN DUÂ’NIN İNCELİKLERİ *Duâ ve Bâzı Tıp İnsanlarının Bilimsel Görüşleri, Sabır ve Allâhü Teâlâ’ya Karşı Büyük İsyân’ın İşâreti (İstidrac)* <http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ'nın%20İncelikleri.doc> YA DA <http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ'nın%20İncelikleri.pdf>, YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/Rahat%20Hayat%20için%20Duâ'nın%20İncelikleri.pdf>, En son erişim târihi: 06.06.2011.

\* SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O’na salât etsin.” demektir.

<sup>Ω</sup> RA kısaltması, “Râdiyallâhü Anh - Allah ondan râzî olsun.” demektir.

Genç, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in yanına gelince:

*“Yâ Resûlullah!.. Ben Ebzâ Oğulları'ndan bir kimseyim. Biraz önce senin yanına gelen, dileklerini yerine getirdiğin cemaattenim. Benim de dileğimi yerine getir!..”* der.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, *“Senin dileğin nedir?”* diye sorar.

Genç:

*“Benim hâcet ve dileğim arkadaşlarımla gibi değildir. Onlar, İslâmiyet'i özleyiciler olarak, geldiler. Zekâtlarından, sürüp getirdiklerini de, getirdiler.”*

*“Fakat sen beni yurdumda başka şeylerle uğraştırma!.. Ancak, beni yarlıgamasını ve rahmetiyle esirgemesini, kalbime de zenginlik vermesini Allah'tan dile!..”* der.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, *“Ey Allah'ım!.. Onu yarlığa ve Rahmetinle esirge!.. Kendisinin kalbine de zenginlik ver!..”* diyerek duâ ettikten sonra ona da bahşişinin verilmesini emir buyururlar.

Sonra, *Tücip Oğulları* memleketlerine dönerler.

Aradan zaman geçer.

Hicretin 10. yılında hac mevsiminde *Tücip Oğulları Minâ*'da Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'i ziyârete gelerek, kendilerini tanıtır.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz:

*“Sizinle birlikte bana gelen genç ne yapıyor.”* diye sorar.

Onlar da:

*“Yâ Resûlullah!.. Allah'ın verdiği rızka onun kadar kanaatli ve râzı olanını görmemişizdir. İnsanlar dünyâyı aralarında bölüşecek olsalar, o genç ona göz ucuyla bile bakmaz.”* cevâbını verirler.

Bunun üzerine Peygamberimiz (SAV):

*“Allah'a hamt eder, onun hep o hal üzere ölüp gitmesini, bizim de hep o hal üzere ölmemizi dilerim!..”* diyerek duâ buyururlar<sup>7</sup>.

İşte kulluğun en güzeli bu olsa gerek!..

### **Niyet ve Düşünce**

Dünyâ, gâyesi Allah (CC) olanın arkasından koşar. Dünyâda yaratılış gâyesine uygun olarak hayat sürenler için, kudsî hadis kaynaklarında da bildirildiği gibi, dünyâ devamlı olarak

<sup>7</sup> Köksal, A., İslâm Târihi (Medîne Devri, Tashihli ve ilâveli ikinci baskı), Cilt 9, Sayfa 386-389, Şâmil Yayınevi, İstanbul.



onların arkalarından koşar, yâni bütün işleri plânlanmış gibi, toplu olur. Bunun için, Hicret'in 10. yılında hac mevsiminde Peygamber (SAV) Efendimiz, Minâ'da *Tücip Oğulları*'na "Sizinle birlikte bana gelen genç ne yapıyor?" diye sorduğunda:

*"Yâ Resûlullah!.. Allah'ın verdiği rızka onun kadar kanaatli ve râzı olanını görmemişizdir. İnsanlar Dünyâ'yı aralarında bölüşecek olsalar, o genç ona göz ucuyla bile bakmaz."* cevâbını almış ve bunun üzerine Peygamberimiz (SAV)'in:

*"Allah'a hamdeder, onun hep o hal üzere ölüp gitmesini, bizim de hep o hal üzere ölmemizi dilerim<sup>8</sup>."* diyerek duâ ettiği genci örnek olarak vermek mümkündür. Bu genç akıllılık ederek dünyâyı arkasına almış ve peşinden koşturmuştur. Dünyâyı peşinden koşturmak isteyen bir insan bugün de bütün işlerini, dinine göre ayarlayarak buna muvaffak olabilir.

Sabah namazından sonra yapılan duânın misli yoktur.

Ömer bin Hattab (RA) şöyle anlatmıştır.

Resûlullah (SAV) bir ordu çıkardı. Bu ordu büyük bir başarı kazanarak büyük bir ganîmetle döndü. Dediler ki:

*"Yâ Resûlullah, (SAV)!.. Bu kadar büyük bir hamle yapan bir ordu ve bu ordunun aldığı ganîmetten fazlasını hiç görmemiştik..."*

Bunun üzerine Resûlullah (SAV) şöyle buyurdu:

*"Benim ordumdan daha seri hamle yapan ve daha fazla ganimet ele geçireni haber vereyim mi?"*

*"Evet, Yâ Resûlullah!.. Haber ver."* dediler.

Peygamberimiz (SAV) Efendimiz şöyle buyurdular:

*"Bir cemaat ki, sabah namazını kılarlar. Sonra durup Güneş doğuncaya kadar Allah'ı (CC) zikrederler. Bundan sonra ikişer rekât namaz kılarlar. Bu namazdan sonra da evlerine dönerler."*

*"İşte bunlar, en büyük hamleyi yapanlar, en fazla ganîmeti alanlardır<sup>9,1011</sup>."*

Bu ganîmetin son derece büyük oluşunun sebebi, bunun insanların yaratılış gâyesine uygunluğundan dolayı olsa gerektir.

<sup>8</sup> Köksal, A., İslâm Târîhi (Medîne Devri, Tashihli ve ilâveli ikinci baskı), Cilt 9, Sayfa 386-389, Şâmil Yayınevi, İstanbul.

<sup>9</sup> Koku, M.Z., Tasavvufî Ahlâk, I-IV.

<sup>10</sup> Akdemir, Erdoğan, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.nurdergi.com/fikih/881-az-amelle-cok-sevap-kazanmak.html>, En Son Erişim Târîhi: 27.12.2012.

<sup>11</sup> Canokhan, HAKK GELDİ. BATIL GİDECEKTİR, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://haggeldibatilgidecek.blogspot.com/2009/08/hadisler-hakkindadir.html> YA DA, [http://www.facebook.com/permalink.php?story\\_fbid=193866157411291&id=100972106700697](http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=193866157411291&id=100972106700697), En Son Erişim Târîhi: 27.12.2012.

## Amelsiz (Uygulamasız) Âlim

“Amelsiz âlim kitap yüklü eşek gibidir<sup>10</sup>”. Bu tâbir, Kur’an’da Allah (CC) tarafından kullanılmıştır:

“Kendilerine Tevrat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayanların durumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür!.. Allah zâlimleri doğru yola erdirmez.”

Eşegi bilirsiniz... Meselâ bir hendeği atlamamak için bütün gücüyle direnen inatçı bir mahlûktur. Üzerine yüklenen yüke itiraz etmez ama yükün de ne olduğunu hiç bilmez. Bildiği bir şey varsa sâdece o yükü taşımaktır.

Allah (CC) insanı bilgi toplasın diye yaratmamıştır. Çünkü bütün canlı-cansız her şeyi sonsuz teferruât ve en ince noktasına kadar bilen, bütün evrenleri içindkilerle birlikte yaratarak onlara hayat ve müddet veren kendisidir. Bu böyle olduğu için insanın topladığı bilgi, kendisine gurur vermekten başka, ne işe yarar ki... Asıl olan elde edilen bilgilerin insanlığın hizmetinde kullanılmasıdır. Uygulanmayan bilgi hikmetten sayılmaz<sup>12</sup>.

Şeytan “bu bilgili olma” gururundan dolayı lânetlenmedi mi?

## Bilgi

Bilgi, Allah (CC) rızâsı için olursa faydalıdır. Allah (CC), insanı bilgi için yaratmamış fakat kendi bilgi ve eserlerinin methedilmesini, övülmesini ve dolayısıyla “Süphan” olduğunun insanlar tarafından dile getirilmesi için yaratmıştır. Bu da ancak insanın, *tevekkül* ile aczinin idrâkı içinde, O’na *istiğfar*, *tehlil*, *tesbih* ve *hamd* ile duâ edip iki cihanda O’ndan *selâmet* isteyerek sağlanır. İnsanın yaratılış hikmeti budur, yoksa bilgi toplamak değildir. Allah’ın (CC) bu murâdının da ancak ilimle bilindiğini de unutmamak gerekiyor. Demek ki, ilim, Allah’ı (CC) tanıtan ve bildiren ilimdir. İlmi bu maksat için öğrenenler, ilimlerinde ilerledikçe kendilerinin ne kadar daha âciz olduklarını anlarlar.

İşte bu ilim, Allah (CC) rızâsı için öğrenilen ilimdir. Bu maksat dışında öğrenilen ilim, sâhibinin ancak yükünü ve sorgusunu artırır.

## Tesâdüf Saçmalaması

Bilgi, ‘Allah (CC) rızâsı’ bilincinin ardından gelmelidir. Nitekim “Bildiği ile amel edene Allah (CC) bilmediğini de öğretir<sup>13</sup>.” hadisi gereğince, bilgi akışı zâten gelecektir. Bu durum, “feedback-geri besleme” kânûnu ya da Kimyâ bilimindeki “reversible (tersine

<sup>10</sup> Cumâ Sûresi, âyet 5.

<sup>12</sup> Temiz, M., **BİLİM, BİLİM ADAMI VE TEKNOLOJİ ‘HİKMET’İN NERESİNDE? Şimdi de Nanoteknoloji Heyecânı**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20Hikmet'in%20Neresinde.doc> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/Bilim,%20Bilim%20Adamı%20Ve%20Teknoloji%20Hikmetin%20Neresinde.pdf>, En Son Erişim Târîhi: 20.12.2012.

<sup>13</sup> Ma’rifetullah, Alındığı elektronik posta adresi, <http://ahmedhoca.com/20.asp>, En son erişim târihi: 06.06.2011. Alındığı elektronik posta adresi, <http://www.ilkvahiy.net/dini-kavramlar/bidat-ve-biat-nedir-22554/>, En son erişim târihi: 06.06.2011.

*çevrilebilir*) -*çift yönlü etkileşim*” gibidir. Yâni, insan bildiğini uyguladıkça ve sonucunu somut olarak gördükçe-ki buna hikmet denmektedir-bilgisi artmakta ve artan bu bilgi sâyesinde uygulama ve ameli de o nispette pekişip gelişmekte, kaliteleşmekte ve olgunlaşmaktadır.

İşte buradaki “*çift yönlü etkileşim*”, bilgi ve sonucun (ürünün) birbirine karşılıklı olarak olumlu etkisi demektir.

Evrende tesâdüf diye bir şey yoktur<sup>σ</sup>. Görülüyor ki, Allah’ın (CC) mâddî ve mânevî bütün yarattıkları arasındaki ilişkilerde hiçbiri yoktur ki, bunun bir kânunu olmasın... Kânunsuzluk demek, tesâdüfî ya da gelişigüzelik demektir. Bu “*hikmetsiz ve boş*” mânâsına gelir.

“*Haşa!..*”

Çünkü Allah (CC) bundan münezzehtir. O, her işini bir hikmete bağlı olarak yaratmıştır ve hâlâ da yaratmaktadır. “*O her an her iştedir\**”.

Bu nedenle, Allah (CC) tesâdüf sözünden hiç hoşlanır mı?

---

<sup>σ</sup> Aslında tesâdüf esaslı Darwin Teorisi, Batı’da kan kaybetmesine rağmen, Memleketimiz’de hâlâ taraftarlara sâhip bulunuyor.

\* Errahman Sûresi, âyet 29: “*Göklerde ve yerde bulunanlar, O’ndan isterler. O, her gün yeni bir iştedir.*”