

"AYDIN" deyince,

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ*

Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniđi Anabilim Dalı'nda
EMEKLİ ÖĐRETİM ÜYESİ

21.06.2021

Yazarın:

Web Sayfasının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/>

Hayâtının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

Diđer yazılarının bulunduđu ana başlıkların web adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Ulaşmak istediđiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.

Asıl Gerçek Aydın Kim?

Günümüzde, *Batı özentisi içinde kaybolmuş*, Halkımız'dan tamâmen kopuk, *öyle palavracılar var ki*, bunlar Üstün İslâm Ve Altın Kültürümüzün zır câhili kalmış kimselerdir. Bunlar Attila İlhan'ın dediđi gibi, *Türkiye'nin hâin kontenjanı içinde bulunmaktadırlar*¹.

* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

¹ Haber vitrini, *Attılâ İlhan'dan Şok Açıklamalar : "Türkiye'nin Yüzde 10'luk Hain Kontenjanı Var"*

Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.habervitrini.com/medya/attila-ilhandan-sok-aciklamalar-turkiyenin-yuzde-10luk-hain-kontenjanı-var-117631/>, En Son Erişim Târihi: 19.04.2016.



Attila İlhan

Attila İlhan diyor ki:

“Türkiye'nin bir hâin kontenjanı var, bu nüfusun yüzde 10'udur. ...Türk aydını dediğimiz kişi, Batının mânevî ajanıdır. Şimdi aydınlar, haysiyetten önce banka hesâbına dikkat ediyorlar. ...Türkiye'de basın Türk değildir, çünkü Türk basını (medya) Türkiye'nin çıkarlarını korumuyor. Türkiye'de özel kanallar özgür değildir, çünkü özel kanallar sermâye kanalları olmuştur².”

Bu yazıda kaleme aldığım, şu ana kadar tecrübe edilmiş düşüncelerimin, okuyucularımın gerçek aydının kim olduğu hakkındaki fikirlerinin zenginleşmesine, bir katkı sağlayacağını

² Haber vitrini, *Attilâ İlhan'dan Şok Açıklamalar : “Türkiye'nin Yüzde 10'luk Hain Kontenjanı Var”*

Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.habervitrini.com/medya/attila-ilhandan-sok-aciklamalar-turkiyenin-yuzde-10luk-hain-kontenjanı-var-117631/>, En Son Erişim Târihi: 19.04.2016.

umuyorum! İşte o zaman okuyucum gerçek aydın dendiğinde, kararını kendi özgür irâdesiyle, daha kolay vermiş olacaktır!

Kültürümüz'ün Esas Kaynağı

Ortaöğretimde ve ilk üniversite yıllarımda, *bütün bilimlerin Batı'dan geldiğini ve atalarımızın bilime katkılarının hiç olmadığını düşünerek*, çok üzülürdüm. Ama yanıltılmış olduğumu ve / Eski Türkiye Millet olarak yanıltılmış olduğumuzu çok sonra öğrendim. *Bugün, artık şunu biliyorum ki, günümüzdeki bilim ve teknoloji de, ilk istimini Müslüman İlim Adamları'ndan almış bulunmaktadır*³.

Meğer Eski Türkiye'deyken İslâm ve Altın Kültürümüz'ün kaynakları ve / veya İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz ve / veya İslâmî ve Millî Değerlerimiz İnönü Zihniyeti tarafından bize hiç öğretilmemiş?

*Biliyorsunuz, Kültürümüz'ün esas kaynağı Dinimiz İslâm, kutsal kitabımız Kur'an'dır*⁴. Dinimiz İslâm 1000 yıldan beri,

³ Temiz, M., *Bilim Târihinde Erken (Ön) Rönesans Dönemi İslâm Çağı, Bilim ve Teknolojinin Gerçek Sâhipleri, Türk Bilim Adamları*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/bilim%20tarihinde%20erken%20rönesan%20dönemi%20İslâm%20çağı%20bilim%20ve%20teknolojinin%20gerçek%20sâhipleri%20türk%20bilim%20adamları.doc>

Temiz, M., *Ön (Erken) Rönesans Dönemi'nde Astronomi Bilimi*, [http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20\(ERKEN\)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20ASTRONOMİ%20BİLİMİ%20\(PDF\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20ASTRONOMİ%20BİLİMİ%20(PDF).pdf)

Temiz, M., *Erken (Ön) Rönesans Dönemi'nde Tıp Bilimi*, [http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20\(ÖN\)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20TIP%20BİLİMİ.pdf](http://mtemiz.com/bilim/ERKEN%20(ÖN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20TIP%20BİLİMİ.pdf)

Temiz, M., *Ön (Erken) Rönesans Dönemi'nde Matematik Bilimi*, [http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20\(ERKEN\)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20MATEMATİK%20BİLİMİ%20\(PDF\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20MATEMATİK%20BİLİMİ%20(PDF).pdf)

Temiz, M., *Ön Rönesans Döneminde Fizik ve Fen Bilimleri*, [http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20\(ERKEN\)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20FİZİK%20VE%20FEN%20BİLİMLERİ%20\(PDF\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/ÖN%20(ERKEN)%20RÖNESANS%20DÖNEMİ'NDE%20FİZİK%20VE%20FEN%20BİLİMLERİ%20(PDF).pdf)

⁴ Temiz, M., *Kur'an Ve İki Evren*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/KUR'AN%20VE%20İKİ%20EVREN.pdf>

Temiz, M., *Bilim, Kur'an, İnsan Ve Nanoteknoloji*, <http://mtemiz.com/bilim/BİLİM,%20KUR'AN,%20İNSAN%20VE%20NANOTEKNOLOJİ.pdf>

isimlerimizden, gelenek, görenek ve âdetlerimizden, yaşayışımızdan tutun da, her türlü davranışlarımıza kadar, her şeyimize **damgasını** vurmuştur. Bu durum, İslâm ve / veyâ Kur'an hakkında bilgisiz olup da, başka kültürlerin hayranı olanların çoğu için, **değersiz bir durum olarak biliniyor...** Ama İslâm ve / veyâ Kur'an'ı tanıyanlarla, İslâmî İstikâmet'in ve atalarımızın bilime yaptıkları hizmetleri bilenler için ise, bu bambaşka bir övünç kaynağımızdır.

Âidiyetsizlik Bunalımı

Âidiyetsizlikten kastimiz, İslâmî İnanç'tan ve / veya Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz'den nasipsizlik kast edilmektedir.

Temiz, M., **İstikâmetimiz Kur'an Yolu, "Bilim+Gönül" Sembolizmi,**
Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/İSTİKÂMETİMİZ%20KY%20BİLGİ%20%20SEM.pdf> YA
DA Temiz, M., **Kur'an'dan Birkaç Mucize Örneği,** Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://mtemiz.com/bilim/KUR'AN'DAN%20BİRKAÇ%20MUCİZE%20ÖRNEĞİ.pdf>

Temiz, M., **Kur'an, Bilim ve Zaman,**
<http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAahUKEwib-rbAmd7GAhXBvnIKHUpoAN8&url=http%3A%2F%2Fwww.mtemiz.com%2Fbilim%2FKur%25E2%2580%2599an%2C%2520Bilim%2C%2520Zaman%2520Ve%2520Einstein%2520ile%2520Trabzon-%25C3%2587aykara%25E2%2580%2599li%2520Behram%2520Kur%25C5%259Funo%25C4%259Flu.doc&ei=kOCmVZvyAcH9ygPK0IH4DQ&usq=AFQjCNEJr2qGNcdqmEipXl6gP4pC0pXr8Q> YA DA

Temiz, M., **Yaşar Nuri Öztürk Bey Deist mi Olmuş? Bu Bir Ruh Hastalığı Gibi Bir Şey Olabilir mi?**
<http://mtemiz.com/bilim/YAŞAR%20NURİ%20ÖZTÜRK%20BEY%20DEİST%20Mİ%20%20OLMUŞ.pdf> YA DA

Temiz, M., **Eski Türkiye'de Kur'an Eğitimi,** Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://mtemiz.com/bilim/ESKİ%20TÜRKİYE'DE%20KUR'AN%20EĞİTİMİ.pdf> YA DA

Temiz, M., **Müzik Bilimini Kur'an'da Gören Maurice Béjart,**
Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/MÜZİK%20BİLİMİNİ%20KUR'ANDA%20GÖREN%20MAURİCE%20BÉJART.pdf>

Temiz, M., **Kur'an'ı Kerîm Hakkında Yabancı Bilim Adamı Ve Meşhurların Sözleri,**
<http://mtemiz.com/bilim/KUR'AN'I%20KERİM%20HAKKINDA%20YABANCI%20BİLİM%20ADAMI%20VE%20MEŞHURLARIN%20SÖZLER.pdf> YA DA

Temiz, M., **Ku'an'ı Kerîm,**
<http://mtemiz.com/bilim/KU'AN-I%20KERİM.pdf>

Şu satırların yazarı olarak ilk zamanlarda, *temel bir dinî eğitimin olmadığı için*, benim de kalbim hep Batı Batı diye atıyordu. *Hattâ câhil olduğum o sıralarda yazdığım yazılarımı, konuştuğum konuları, hep İslâmî söylemlerden uzak tutardım.* Çoğu bilim adamının, *“yaziya İslâmî kavramların girmesiyle yazının değerinin artık bilimsel olmaktan uzaklaştığına” inanması gibi bir düşünce*, ne yazık ki bende de vardı. Ama sonra **1968-1970**’li yıllarından başlayarak sürdürdüğüm araştırmalarım arttıkça, *bunun bilimsel açıdan da, mümkün olmadığını, olamayacağını, bizzat pratik olarak da görmüş bulunuyorum.*

Çünkü *Doktorası Elektromanyetik Alanlar, Doçentliği Elektronik konular ve Profesörlüğü Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı’nda olan*, bir Öğretim Elemanı ve / veyâ Öğretim Üyesi olarak bugün o günlerden hayli faklı düşünmekteyim.

1968-1970’li yıllarından beri içinde bulunduğum İslâmî araştırmalarım sırasında, *zamanla kazandığım araştırma alışkanlığım nedeniyle*, ilk zamanlarda kullandığım, *kelime, söz ve kavramların kökenine, nedenine, deliline inmeye başladığımda*, hemen hemen her şeyin, her konunun ya da her kavramın temelinde, *bizim Kültürümüz’ün esaslarının, etkilerinin ve yansımalarının yattığını gördüm.* Yâni kısaca bütün kültürlerin temelinde bizim Kültürümüz’ün olduğunu gördüm / görmekteyim.

Günümüzdeki aydın geçinenlere bakarak, *bunları da bir kenara bıraksak bile*, bugün örneğin solcuların faaliyetlerinin ve İslâm’ın birlikte yorumlanıp bağdaştırılması mümkün olmayacak derecedeki dönüşümlerini biliyoruz. *Solcuların bu dönüşümlerine ek olarak*, ayrıca sağ ve soldaki İnönü zihniyetlilerin durumları da daha fenâ... *Kültürümüzü ret yoluna saptığımız zaman dahî*, solcu ve İnönü zihniyetlilerde bugün net olarak gözlemlenen, *târihî, güncel ve Kültürel fikir, düşünce ve felsefî fakirlikte olduğu gibi*, başka bir sıklıkla, temelsiz uyduruk fikir fakirliğiyle karşı karşıya

geldiğimizin sıkıntısıyla, *artık baş edemez duruma geldiğimizi de görüyorum.*

Sırf ben mi görüyorum? *Elbette hayır!* Bu gerçek bilimsel olarak o kadar sırtıyor ki! *Solcularla sağ ve soldaki İnönü zihniyetliler gibi davranıldığı takdirde, açıkça görülmektedir ki bu durum, insanı fikrî bir fakirliğe ve / veya fikrî bir sınırlılığa düşürmektedir.*

Daha açıkçası asîl ve ârif Milletimiz'in birer ferdi olarak, *başka kültürlerin hatırı için, kendi kimliğinizi ihmal ettiğinizin ya da yok saydığınızın, bilinçli bir şekilde kendi kendinizi bile bile, Öz Kültürünüz'den dışladığınızın, âdetâ nankör bir duruma düştüğünüzün, zannediyorum şimdi, daha kolay farkına varmış bulunuyorsunuzdur.* Şahsen ben kendi hesâbıma asîl ve ârif Milletimiz'in bir ferdi olarak, *kendi kendimi bile bile, Öz Altın Kültürümüz'den dışlamayı, âdetâ nankör bir duruma düşmeyi aslâ kabul edemiyordum / edemiyorum.* Böyle bir durumun kabul edilmesi, *benim için mümkün değildir!* Bu kimliksizliğin şahsiyetimin, *yâni her türlü fikir, düşünce ve faaliyetlerimin, üzerinde bir gölge gibi durmasına ben nasıl dayanabilirim.* Buna ancak, *özgünlüğünü-özel kişi oluşunu ve özgürlüğünü kaybeden, şahsiyetsizler dayanabilirler.*

Yukarıda açıklamış bulunduğum nedenlerden dolayı geçmişte iyi ki, *Altın ve Öz Kültürümüz'den yana, kendi kimliğimden yana bir tercih yapmış bulunuyorum.* Eğer yanlış bir tercih yapmış olsaydım, *bugün benim de hâlim, aydın görünen ama gerçekte, günümüzde hep gerçekdışı (bâtıl-yanlış) işlerle uğraşan, kimliksiz kültür câhillerinden bir farkım olmayacakmış...*

İnönü Tahribatının Meyveleri

Bu durumu, *İnönü Zihniyetinde açıkça görülen, fikir fakirliğinden, kimliksizlik zavallılıklarından, mânevî boşluk içindeki kıvranışlardan, her hususta gerçekere ya da doğrulara gittikçe daha da uzak kalmalardan, hemen her gün yalnızca yalan yanlış algı peşinde koşmalardan,* kısacası her hususta, *hiçbir*

çözüm üretemeyen “dumura” uğramış sığ ve ilkel düşüncelerden, geçmiştekilere kıyasla bugün, daha iyi olarak gözlemleyebiliyorum:

Memnûniyet Verici Bir Tercih

Tercihimin doğru bir tercih olmasından dolayı, bu gün daha çok huzur duymaktayım. Şimdi konuyu biraz daha açabiliriz:

Çoğu aydın geçinenlerimizin yaptıkları gibi, bir özenti olarak, bir an için kendi Kültürümüz’ü ret yoluna sapsak bile, bu nankörlüğe karşı, bu özenti, bir çözüm de olmuyor ki... Hattâ, nankörlükten başka, bu bir yıkımdan, bozgunculuktan ileri de gidemiyor.

Ayrıca, daha da önemlisi olarak, yazdıklarınız da gerçeklerle bağdaşamıyor / bağdaşmıyor ya da Kültürümüz’den bulunduğunuz uzaklık oranında, gerçeklerden de tamâmen kopuyorsunuz, gerçeklerle uyuşamayan / uyuşmayan varsayımlara dalıyorsunuz.

Bir örnek vereyim:

Avrupalılardan öğrendiğimiz, “Evren’de var olan hiçbir şey yok olmaz, yok olan bir şey de var olmaz.” ifâdesi ile verilen Lavoisier (Lavezya) Prensibi’ni hatırlayınız. Lise’de böyle öğrenmiştik. Ama bugün Bilim Târîhi’ni inceleyenler bunun, kaynak gösterilmeden, Avrupalılar tarafından gerçekleştirilen, bir fikrî çalıntı olduğunu gösteriyor⁵. Bunun gibi, şimdiye kadar Batlıların emek mahsulleri olduklarına inandıklarımızın çoğunun, Kültürümüz’den, kaynak gösterilmeden, sâhiplenilmişler arasında olduğunu, günümüzde artık herkes bilmektedir.

⁵ Temiz, M., *Yarıiletkenler (Okuma Parçası-Atom Bombası Fikrinin İlk Mûcidi ve Kimyâ’nın Babası Büyük Dâhi Câbir bin Hayan)*, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Ders Kitapları Yayın No: 006, Mühendislik Fakültesi Matbaası, Denizli 1997.

Bugün, geçmişte *Lavoisier*'ya atfedilmiş olan, bu prensibi, ilk dile getirenin *Câbir bin Hayyan* olduğunu, artık, biliyoruz. *Hattâ bunun*, *Câbir bin Hayyan*'ın, “*Evren’de var olan hiçbir şey yok olmaz, yok olan bir şey de var olmaz. Ama Allah isterse, vardan yok, yoktan var edebilir*⁶.” şeklindeki sözünden kırılmış bir şekilde (eksik olarak), *kaynak gösterilmeden*, aşırılmış olduğu, artık, bir sır değildir.

Lavoisier'nin, *beğenip almadığı*, fakat *Câbir bin Hayyan*'ın, İslâmî inancı gereği olarak dile getirdiği, ‘*Allah isterse vardan yok, yoktan var edebilir.*’ hükmünün de, *Kuantum Mekaniği*'nde bugün gözlemlendiği biliniyor...

Atom bombası fikrini, *ilk kez*, dile getiren de *Câbir bin Hayyan*'dır. O, *13. Yüzyılda Harran Üniversitesi Müderrisi* (bugünkü anlamda Rektörü) *iken*, şöyle demiştir:

“*Maddenin en küçük parçası olan atomda (cüz’ü lâyetecezzâ) yoğun bir enerji vardır. Yunan bilginlerinin iddiâ ettikleri gibi, bunun parçalanamayacağı söylenemez. O da parçalanabilir. Parçalanınca da öylesine bir güç meydana gelir ki, bu güç, Bağdat’ın altını üstüne getirebilir. Bu, Allah’ın Kudret bir nişânıdır.*”

Batılılar tarafından yapılan intihaller hakkında daha böyle binlerce intihal-hırsızlık örnekleri var... Meselâ, “*Düşünüyorum, o hâlde varım.*” diyen kimsenin siz, *ilk kez*, René Descartes (1596-1650) olduğunu biliyorsunuz... *Ama öyle değil...* Bu konunun ilk teorisini kurarak, *bu sonuca varan*, İbni Sinâ’dır^{6,Y}.

Başka intihaller de vardır. Örneğin Lafonten’in, ‘*Lafonten Hikâyeleri*’ diye yazdığını *iddiâ ettiği*, eserde de intihaller vardır.

⁶ Temiz, M., *Câbir Bin Hayyan*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://ntentz.com/bilim/bilimkasesi.htm>, En Son Erişim Tarihi: 11.10.2013.

^o Anonim, *İbni Sina (980-1037)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://akadweb.meb.gov.tr/56/01/312005/ibninasabayati.html>

^Y Hunke, S., *Allahs Sonne Über dem Abendland (Avrupa’nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi* (çev. S. Sezgin). Stuttgart 1967; İstanbul, 1972).

İntihal konusunu burada, *Villanovanus* adıyla anılan, İspanyol Miguel Serveda örneğiyle bitirelim:

“Eserlerimin benden sonra on bin yıl yaşamayacaklarını bilseydim, onları aslâ kaleme almazdım” diyen, İbni-Nefis’in, *İbni Sînâ’nın Kânun* adlı ünlü eserine, **13. yüzyıl**’da yazdığı, şerhlerden birini, *İspanyol Miguel Serveda* eline geçirmiş, o eserden öğrendiği ‘kan dolaşımını’, *bilim dünyasına*, kendi buluşu olarak duyurmuştur. Böylece Serveda, *bilim dünyasında uzun yıllar*, Küçük Kan Dolaşı’mının bulucusu olarak anılmıştır / anılmaktadır.

Mısırlı doktor Tantavî **1924** yılında, *Almanya’da Freiburg Tıp Fakültesi’nde sunduğu*, doktora tezi ile, *Miguel Serveda’nın sahtekârlığını bilim dünyasına ispat etmiştir*. Batı’da Müslümanların eserlerinden faydalanarak, *kaynak belirtmediklerinden dolayı*, onların buluşlarını sâhiplenip meşhur olmuş, *böyle çok kimseler vardır*⁷

Görüyorsunuz ki Avrupalılar yıllarca, Orta Doğu kültürlerinin özellikle de, *İslâm Kültürünün çöplüklerinde dolaşarak ya da bizzat zengin kültür merkezlerine gidip mahallinde inceleme yapan müşteşrikler vâsıtasıyla sırasıyla*, elde ettikleri kırıntılardan veyâ ele geçirdikleri şâhaser eserlerden, *kaynak göstermeden faydalanmışlar*, çoğu bilimsel gerçekleri, *haksızca sâhiplenmeye çalışmışlardır*. Bugün de Müslüman ülkeler, onların sömürü karaktersizliklerinden çekiyorlar...

Sonuç

Meğer aydın olmak neymiş?

⁷ Hunke, S., *Batı’nın Üzerine Doğan İslâm Güneşi*, (çev. S. Sezgin). Stuttgart 1967; İstanbul, 1972), Sayfa 184-190.

Böyle yüzlerce örneklerle anlaşılmış bulunmaktadır ki, bilimi, medeniyeti⁸, kültürü, Yeryüzü milletlerine, Bizim Atalarımız yaymışlar ve öğretmişlerdir. Dünyâ yüzündeki milletleri eğiten Bizim Kültürümüz olmuştur.

Bütün bu gerçekler sonunda, gerçeğine uygun esaslı bir yazının, Kültürümüz'den bahsetmeden, yazılamayacağı açıktır. Kültürümüz'ün temel esasları teğet geçilerek, yazılan yazıların yavan, derinliksiz ve inandırıcılık ve doğruluktan yoksun olması bu yüzdendir. Bu da bizi, başka milletlere özentî uğruna, gerçeklerden uzak sunî kalıplara sokmakta, sunî ve kişiliksiz bir yaşama götürüp mahkûm etmektedir.

Belki, Batılılara bir özentî uğruna, câhil kalmayı prensip kabul etmiş bir takım insanlar, bugün bunlarla, aydın olma(k) ya da ilericilik adıyla, oyalanabiliyorlar. Ama Kültürümüzü özümlemiş olan, Halkımız, bu tür temelsiz gerçekdışı yazılara niçin yüz versin ki?

Yüz vermiyor, zâten... Doğrusu da bu değil mi?

Halkımız, her zaman uyum sağladığı (rezonansa geldiği), kendi ruh köküne uygun olduğu için, fikirlerin gerçeklere dayalı olanından hoşlanmaktadır. Dolayısıyla, bir bilim adamı olarak, yetişme tarzının verdiği zorunluluktan dolayı, her şeyin nedenini, kaynağını, delilini araştırmak ancak ondan sonra, ilgilenilen olaya inanmak da bilimsel bir zorunluluktur. Delilsiz, kaynaksız, kuru, düz lâflarla sonuca gidilemeyeceğini, gidilse bile bunun faydasız olacağını, zâten her bilim adamı da bilmektedir.

Sonuç olarak, bu nedenlerden dolayı, yazılarımın hep, İslâmî de olsa bile, bundan kaçınılamayarak, hep delilli ve kaynaklı olarak yazılmaya çalışılacağını tahmin edebilirsiniz.

⁸ Temiz, M., *Işık Medeniyetine Doğru-II, Mutlu olmak için Teknolojideki Gelişmeler Yeterli mi? Eğitimin Önemi*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ışık%20medeniyetine%20doğru%20il.doc>

Kaynak olarak da daha çok, Kültürümüz'ün, Halkımıza mâl olmuş, internet kaynaklarından seçilmeye çalışılması da neredeyse bir zarûret olmuş durumdadır.

Üstün İslâm Ve Altın İslâmî Kültürümüz'ün farkında olmadığım câhillik yıllarımda en sağlam kaynağın, *hep hayranı olduğum ve bir kariyer ve meslek olarak seçmiş bulunduğum, bilim alanının olduğunu, tahmin edebilirsiniz.* Bugün bilimin kesinlik oranı ise yüzde 95 civârındadır. Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz'in kesinlik oranı ise **100** civârındadır.

1970'li yıllarından beri tarafımdan sürekli olarak incelenmekte olan İslâm'ın Vahiy Kaynağı Kur'an, *şu anda bana kazandırdığı mevcut birikim nedeniyle, kesinlik konusunun yüzde yüz kendisinde olduğu inancımı hâkim kılmaktadır.* Hâl böyle olunca, *şimdi en sağlam gerçeklik ve doğruluk kaynağının bilim olmadığı aksine, Kur'an olduğu sonucu, ortaya çıkmıyor mu?*

Bilimin de ilmin bir kolu olduğu düşünüldüğünde, ilmin⁹ yegâne kaynağı olan, Kur'an¹⁰ olduğu fikrinin, 1970'li yıllarından önceki inancımın öylece sâbit kalmasına, *izin vereceğine hiçbir ihtimal verebiliyor musunuz?*

Biliyor musunuz En Çok Neye Seviniyorum?

http://mtemiz.com/BİLİYOR_MUSUNUZ_EN_ÇOK_NEYE_SEVİNİYORUM.pdf

⁹ Temiz, M., *İlmin Kaynakları*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/İLMİN%20KAYNAKLARI.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/İLMİN%20KAYNAKLARI.doc>

¹⁰ Temiz, M., *Kur'an, Bilim ve Zaman*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi <http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAAAhUKEwib-rbAmd7GAhXBvnIKHUpoAN8&url=http%3A%2F%2Fwww.mtemiz.com%2Fbilim%2FKur%25E2%2580%2599an%2C%2520Bilim%2C%2520Zaman%2520Ve%2520Einstein%2520ile%2520Trabzon-%25C3%2587aykara%25E2%2580%2599li%2520Behram%2520Kur%25C5%259Funo%25C4%259Flu.doc&ei=kOCmVZvyAcH9ygPK0IH4DQ&usg=AFQjCNEJr2qGNcdqmEipXl6gP4pC0pXr8Q>, En Son Erişim Tarihi: 19.05.2015, <http://gayalo.net>, <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Çoğunun zerre kadar İslâmî eğitimi ve bilgisi bulunmayan, belki yalnızca tahsilli olan aydın geçinenlerimizin çoğunun mevcut bilgilerinin, bugün birer hâinlik şüpheleri ile kanatlandırılmış, temelsiz hayallere dayalı, birer özentî mahsûlü olduğunu da, şu anda inkâr etmeye imkân var mı?

O zaman Yeni Türkiye'de Şu Türkiye Gemimiz'in, ebediyete kadar su almadan şahlana şahlana yüzebilmesi için, Gemimiz'deki gerçek bir aydının, yukarıda arzedilmiş olan, fikrî temellerden hangisine daha çok mutlak ihtiyaç duyacağına, asîl Halkımız'ın içindeki kıymetli okuyucuların bilerek karar vermeleri, daha güzeli olmaz mı?

İşte şimdi düşünme zamânı!