

ARKADAŞ SEVGİSİ

Özler

“Canım
kudret elinde olan
Allah’a yemin ederim ki,
sizler îman etmedikçe Cennet’e
giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de
îman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi
seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmi* yayınız!”

Hadîs-i Şerif

Ameller, niyete bağlıdır.

Hadîs-i Şerif

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

5.1.2020

*İnanmış insanlar olarak,
hiç birimizin
Cennet’e gitme arzusunda olmadığını söylemek,
mümkün değildir.
Bu Dünyâ’da
ebedî olarak
kalmak mümkün olmadığına göre;
maddî ve mânevî bir hastalığı olmayan
normal
her bir
Müslüman’ın;
niyet, tavır, davranış, iş ve meşgûliyetlerini,
elden geldiğince,*

* Selâm:1) Ayıplardan, âfetten sâlim oluş... Selâmet, emniyet... Sulh. Asâyîş... Bütün korktuklarından emin olma... 2) Allah’ın (CC) rızâsına erişmek için mü’minlerin birbirlerine yaptığı duâ... Mü’minler birbirleriyle karşılaştıklarında büyük küçüğe; yürüyen durana; azlık çokluğa; hayvan veyâ vâsıta üzerinde olan yerde yürüyene; yüksekteki aşağıdakine “Selâmün aleyküm” der. Selâmi alan, “Ve Aleykümüsselâm ve Rahmetullâhi ve Berekâtühu” diyerek cevap verir.

Evvelâ selâm veren daha çok sevap kazanır. Selâm vermek sünnet, almak ise farzdır. İki cemaat birbiri ile karşılaşırsa; onlardan birisinin selâm vermesi sünnet-i kifâye, selâm alacak taraftan birisinin selâm alması farz-ı kifâyedir..

*İslâmî sınırlar içinde
düzenleyeceğine inanıyorum.*

*Cennet'e gitmenin
gerek ve yeter şartının ise,
îman¹ olduğunu^Ω
biliyoruz².
Hâl böyle olunca,
yukarıda
sayfa başındaki
ilk
hadîs-i şerif ışığında görülüyor ki,
îmanın olgunlaşması,
ancak
Müslümanların
birbirlerini
sırf
candan
samîmi olarak
sevmelerine de bağlıdır.*

*Şu satırların yazarı olarak
şimdiye kadar,
çeşitli
hayat mücâdelesinde,*

¹ Temiz, M., *Madde ve Gayb Âlemlerine âit Haberlerdeki Söz, Yazı ve Mânanın İlimdeki Yeri, İnancın (İman'ın) Nesnel ve Öznel Yapısı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/MADDE-MANA%20İLİŞKİLERİNDE%20CEREBİYAN%20EDEN%20BAZİ%20OLAYLARDAKİ%20İLMİ%20YORUMLARA%20GİRİŞ%20Madde%20ve%20Gayb%20Âlemlerine%20âit%20Haberlerdeki%20Söz,%20Yazı%20ve%20Mânanın%20İlimdeki%20Yeri.htm>, En Son Erişim Târîhi: 30.05.2014.

^Ω.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mavi kaynaklar tıkladığında, pdf uzantılı ilgili yazıya ânında ulaşılabilir.

² Temiz, M., *İman'ın Bilimsel Yorumu, Pozitif Düşünce Ya Da Pozitif Dalgalar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/İMAN'IN%20BİLİMSEL%20YORUMU.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/İMAN'IN%20BİLİMSEL%20YORUMU.doc>, En Son Erişim Târîhi: 23.04.2014.

*bu gerçekleri görme fırsatına kavuşamamış ya da
'es' geçmiş ve / veyâ
geçirilmiş olduğumu
düşünmeden edemiyorum.*

*Doğruyu
açık ve net olarak söylemek gerekirse,
bu yüzden,
şimdi biraz da üzgünüm ve
sık sık da
hayıfsınıyorum!*

*Bir ayağımın
'mezar çukurluğuna
daha da yaklaştığı'
şu sıralarda,
ne yazık ki,
aklım başıma,
yeni yeni,
gelmeye başlamış
bulunuyor.*

*Annemizi, babamızı ve çevremizdeki mü'minleri
ve / veyâ iyi insanları,
çoğunlukla,
hepimiz severiz.*

*İş
bu kadarla bitiyor mu?*

*İlmî ve bilimsel
sorumluluklarımızı,*

*vicdanî olarak,
düşündüğümüzde,
bitmediğini
zannediyorum.*

*Çünkü
hadîs-i şerifteki,
'birbirinizi' sözünün,
mü'min kardeşlerimizi,
özel olarak,
ilişki kurduğumuz insanlarla,
yakın, uzak
bütün arkadaşlarımızı ve de
bütün insanları dahî
kapsadığını zannediyorum.*

*Dolayısıyla,
çok geç de olsa,
şimdi
kendi kendime
şöyle düşünüyorum:
“Şimdi,
geriye kalan süre içinde
ne yapmalıyım ki,
mânevî açıdan
bütün
eksik ve gediklerim,
elden geldiğince,
tamamlansın...”.*

Bu amaçla

*geriye doğru giderek
önce
kendi kendime,
“Allâhü Teâlâ’nın
huzûrunda
güç ve zor bir duruma düşmemek için,
canciğer arkadaşlarımı,
ayırım yapmadan,
hatırladıklarım kadarıyla,
gıyaplarında olsa bile
anarak,
hadîs-i şerifte bildirilen
esaslara uygun olan,
yazılı bir belge bırakmalıyım.”
dedim.*

*Bu niyetimin içine,
şimdiye kadar
gelmişgeçmiş,
öğrencilerimi hiç sokmadan
etmem mümkün mü?
Şüphesiz
bu niyetin içinde,
ebette,
onlar da var.*

*İşte
böyle bir niyetle,*

*aşağıda görüldüğü gibi,
başladım
çalakalem yazmaya...*

*Çünkü
amellerimizin iyi ve kötü oluşu;
yâni mesleklerimiz dâhil,
yapılan
maddî ve mânevî bütün işlerimizin
hepsi,
özgür irâdelerimizle oluşturarak kurduğumuz,
niyetlerimizin iyi
ve / veyâ kötü oluşuna bağlıdır.*

*Niyetlerimizin iyi veyâ kötü oluşu ise,
bu niyetlerin,
İslâmî İtikat Ve Kültürel esaslara ilişkin,
değer yargılarına uygun olarak
kurulup
kurulmadıklarına göre
değişir.*

*İşte
bilindiği gibi,
'Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği
Anabilim Dalı'nda,
bir bilim insanı ve emekli bir öğretim üyesi olarak,
geç de olsa,
yıllar sonra
bu ilkeyi ifâde eden,*

*“Ameller niyete göredir”
hadîs-i şerîfini de öğrenmiş bulunuyor olmamdan
dolayı,
şimdi
çok sevinçliyim...
Şimdi
bunun için,
Rab’bime
yerinde bir teşekkür gerekmez mi,
“Hamdolsun Ey Yüce Allah’ım” diye!*

*Bu niyetlerin
yine,
İslâmî İtikat ve Kültürel esaslara uygun olarak,
gerçekleştirilmesini de
başardığım takdirde,
bunun da,
daha başka,
çok
ilâve mânevî faydaları da
olmayacak
değildir, şüphesiz...*

*İlişkiler arasında
insanın
en çok
haz aldıklarından biri de,
kendi
arkadaşlarıyla dertleşip
sohbet etmektir.*

*Emekli olup bu işe niyet ederek,
bu yola koyulduktan sonra,
sırf
yazı ile olsa bile,
başka hiçbir şeyin
bunun hazzını veremeyeceğini,
bizzat
hissetmiş ve yaşamış bulunuyorum.*

*Bu nedenle,
okul ve sınıf arkadaşlığını,
şimdi
daha iyi,
anlamanın hazzı içinde bulunuyorum;
ardından
insanları
diğer yaratıkları da,
elbette...*

*Arkadaşın,
arkadaşlık ve ulvî dostluğun
kıymetini,
'baba dostlarını ve arkadaşlarını ziyâret edenlere',
Allah'ın (CC*) verdiği
sevaptan da
kestirebilirsiniz.*

Bir hadiste bildirildiğine göre,

* CC kısaltması, "Celle Celâlihû-O'nun şânı çok yücedir." demektir.

*bir kimse,
'Yâ Resûlallah,
anam-babam öldükten sonra
onlara yapacağım bir iyilik var mıdır?" diye
sorduğunda,
Peygamber (SAV♥) Efendimiz,
şöyle
buyurmuşlardır:*

*"Evet,
onlar için
duâ ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına
ikrâm etmek,
onların
yakınlarını ziyâret etmek sûretiyle,
onlara
ikrâmda bulunulur."*

*Müslim kaynaklı hadislerde ise,
"Babası öldükten sonra,
onun
dostlarını ziyâret etmek,
iyiliklerin en iyisidir."*

*Ve
"İyiliklerin en güzel ve mükemmeli,
baba dostunu görüp gözetmektir."
denmektedir.*

Sonra,

♥ SAV kısaltması, "Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O'na salât etsin." demektir.

*iyi arkadaşların kıymetine de
diyecek yoktur, haa...
'Arkadaşını bana söyle! Sana, senin kim olduğunu
söyleyeyim.'
sözünü
hepiniz bilirsiniz.*

*Peygamber (SAV) Efendimiz'in şu hadîsi de,
bugün
tecrübelerle yaşanarak da
denenmiş,
bilimselleşmiştir:*

"Kişi arkadaşının dini üzerinedir."

*Bunları bilip uygulayanların çocuklarının,
hayırsız insanlar olarak,
kötü huy ve alışkanlıklara sapmaları
mümkün değildir.
Günümüzdeki suça bulaşmış,
bir çok
çocuk ve insanların çoğunun,
arkadaş kurbanı olduklarını
bilmiyor muyuz, yoksa?*

*Bütün
sevgilerde olduğu gibi,
arkadaş sevgisi de,
insanoğlunun
huy ve tabiatına (fıtratına) konmuş*

ilâhî bir özelliktir.