

Bir Yazı da Gönül Dünyâsı'ndan

ALTIN PIRLANTASI-MEHMED ZAHİD KOTKU (RhA*)

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

Birgün okuldan¹ çıktıktan sonra Taksim'de otobüse binip tıraş olmak için Fâtih'te her zaman tıraş olduğum berbere gelmişim. Evim de Fatih'teydi. Berber, Fâtih Câmisi'nin biraz ilerisinde bulunuyordu, 50-60 yaşlarında idi, sakallıydı. Dükkânın kapısından içeri girdim. Berber Efendi, beni karşıladı. İçeride karşı tarafta başka birisi daha oturuyordu. 40-50 yaşlarında foterli ve sakalsızdı.

Tıraş olmak için koltuğa oturdum. Berber Efendi, bir taraftan tıraş hazırlığını yaparken, bir yandan da, Teknik Üniversitesi'nde talebe olduğumu söyleyerek beni oturan o beye, ardından da o beye bana, tanıttı:

“Benim şeyhim” dedi. Tabî, bu arada adını da söyledi ama aklımda kalmamış...



Mehmed Zahid Kotku (RhA)

* RhA kısaltması, “Rahmetullâhi Aleyh - Allah'ın rahmeti üzerine olsun!..” demektir.

Berber Efendi, Uşâkî tarikatındandı. Ben Üniversite'ye gidene kadar, tarikatlar gibi tasavvufî faaliyetlerin faal olduğunu bilmiyordum. Bir şeyh, falan da görmemiştim. İstanbul'a geldiğim ilk yıllarda bir akşam, arkadaşlarla bir tasavvufî zikir meclisine gitmiştim. Orada hocasının yetki verdiği Sûriyeli sakallı bir üniversite öğrencisi zikri idâre ediyordu. Her halde, onlar Rufâî idiler. Bir yandan, ilâhî söylüyorlar, bir yandan da ahenkli bir şekilde dönüyorlardı. Ortada duran genç üniversiteli zikri yönetiyordu. Zikir, etkileyiciydi. Sonradan öğrendim ki, o genç sık sık Mehmed Efendi'yi de ziyâret ediyormuş¹... O gencin sonradan Halepçe Katliâmı'nda Kral Hüseyin tarafından katledildiğini duymuştum. Allah (CC♥) rahmet etsin!..

Berberle tanışana kadar Anadolu'dan gelerek Mehmed Efendi'yi ziyâret eden kimseleri de görüyordum. Onların bâzılarının da şeyh oldukları söyleniyordu ama benim nazârımda onların her biri, yalnızca birer saygıdeğer hoca efendiden ileri geçemiyorlardı. Bu nedenle Mehmed Efendi'yi şeyh olarak ilk defâ gören ve tanıyanlar, şeyh kelimesini duyduklarında akıllarına ancak onun gibi ışıltılı parlayan bir zâtı getirebiliyorlardı. Bu, ilk kez şeyh görmüş olan benim için de böyleydi. Gerçekten şeyh dendiğinde, Mehmed Efendi'den başkasının aklıma gelmesi mümkün değildi. Bu nedenle, Berber Efendi, şeyhini bana tanıttığı zaman karşımda, Ay gibi parlayan bir hoca efendi göremeyince şaşırılmışım. Tanımayan bir kimseye berber ve hocasını göstererek “*Bunların hangisi şeyh, hangisi talebe?*” diye sorsalar, soru sorulan kimse, muhakkak şeyh olarak Berber Efendi'yi gösterirdi. Çünkü mantıkî olarak hiçbir kimsenin sakallının yanında sakalsız ve de foter giyen bir kimseyi şeyh olarak tahmin etmeyeceği açıktır.

Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Sırf berberin hocasını düşünerek bireyselleştirmek istemiyorum ama günümüzde tasavvuf da çok ucuz hâle gelmiştir. Bu sözü ancak yıllar sonra şuurlu olarak şimdi söyleyebiliyorum. Şeyhlerine secde edenlerin olduğunu da çoğu kere duymuşumdur.

Mehmed Efendi, İskenderpaşa Câmisi'nin imamı idi. İskenderpaşa denince insanın aklına hemen Mehmed Efendi, Mehmed Efendi denince de İskenderpaşa Câmisi akla geliyordu. Evimiz, bu Câmiye yakındı. Câmiye gitmek istediğimde hâliyle daha çok bu Câmi'ye giderdim. Câmi'nin Cemaati, ‘*İskenderpaşa Cemaati*’ olarak tanınıyordu. Berber, hocasına beni tanıtırken şu cümleyi de ilâve ederek “*İskenderpaşa Cemaati'nden*” demişti.

“*İskenderpaşa*” lâfını duyan o zat, bunun üzerine kendine çekidüzen verip Mehmed Efendi'yi kast ederek:

“*O bir altın pırlantasıdır.*” demesin mi?

Bu zat Mehmed Efendi'yi anlatmak için, doğrusu, güzel bir tasvir yapmıştı. Gerçekten Mehmed Efendi, resimlerinden de anlaşıldığı gibi, görenler karşısında altının ışıkları gibi ziyâlar saçıyor, Ay gibi parlıyordu.

¹ Temiz, M., *Mehmed Zahid Kotku (Rha)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://gayalo.net/dosyalar/Mehmed%20Zâhid%20Kotku%20\(Rha\)%20Hazretleri.pdf](http://gayalo.net/dosyalar/Mehmed%20Zâhid%20Kotku%20(Rha)%20Hazretleri.pdf), En Son Erişim Târihi: 13.05.2013.

♥ CC kısaltması, “*Celle Celâlühü - O'nun şânı çok yücedir.*” demektir.

Şimdi düşünüyorum da herkesin tanıdığı meşhur kimseler olarak Necmettin Erbakan, Korkut Özal, Turgut Özal gibi Türkiye siyâsetinde ses getirmiş insanları cezbedip (etkileyip) onları Türkiye Siyâseti'ne yön verebilecek şekilde eğiten Mehmed Efendi'dir. Onun eğittiklerinin ve Alpaslan Türkeş gibi meşhurların ve benzeri daha çoklarının ihtiyaç duyduklarında, onları hemen İskenderpaşa Câmisi'nde görürdünüz. Görüşlerini ve duâsını almak için sık sık ziyâret etme ihtiyâcını duyanları bir mıknatıs gibi çekebilen onun altın pırlantası ışık ve ışınlarının gücünün, “*Benim Ümmetim'in âlimleri, Benî İsrâil'in peygamberleri gibidir.*” diyen Peygamberimiz (SAV*) Efendimiz'in nûrundan beslendiğinin somutlaşmış açık birer delîli sayılabilir.

Bu mertebeye ulaşmanın biricik yolu, ilme ek olarak, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in Sünneti'nden ve engin merhâmet sâhibi olmaktan geçiyor. “*Allah (CC), zenginliği istediğine, ilmi isteyene verir.*” kadîm kâidesince çalışan herkes, ilim sâhibi olabiliyor. Ama bir altın pırlantası olabilmek için Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in Sünneti'ne yapışmak ve son derece de merhâmet sâhibi olmak gerekiyor.

Daha da ileri bir söylemle diyebiliriz ki, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in Sünneti'ne bağlılık ve merhâmet varsa, gerektiğinde ilim kendiliğinden geliyor. Nitekim, büyük kutupların ve velîlerin çoğu, ümmî (okuma bilmeyen) olanlardan seçilmiyor mu?

İşte bu seçimlerde başroldeki özellikler, Peygamberimiz (SAV) Efendimiz'in Sünneti'ne bağlılık ve merhâmettir. Bu merhâmetlilerin pîri ve ilk örneği, “*Ya Rab'bi!.. Kıyâmet günü benim vücûdumu öyle büyük yap, öyle büyük yap ki, Cehennem'i doldursun da oraya benden başkası girmesin!..*” diye Allah'a (CC) niyaz edip yalvaran Hz. Ebû Bekir (RA♦) değil midir? Bu ‘Süper’ Yüksek Ruh, elbette Mahviyet²'ten daha ileridir.

Hele hele günümüz insan hakları savunucuları ve / veyâ Batı Hümanizmi, Bu ‘Süper’ Yüksek Ruh yanında doğrusu karşılaştırılmayacak kadar çok sönük kalıyor.

¹ Okul: İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği

* SAV kısaltması, “*Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem - Allah O'na salât etsin.*” demektir.

♦ RA kısaltması “*Radiyallâhü Anh - Allah ondan razı olsun.*” demektir.

² Temiz, M., *Mahviyet (M. Zâhid Kotku)*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://gayalo.net/dosyalar/Mahviyet.pdf> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/Mahviyet.doc>, En Son Erişim Târîhi: 13.05.2013.