

*“Aslan Yavrusu” İmâm-ı Âzam
Hazretleri Bilimsel Olarak
İspat etti...
“ALLAH VARDIR”*

*Hz. Ali ne güzel düşünmüş
Ateistler her hâlükarda kaybedenlerdir...*

İslâm'daki îman kavramı, zihinde algılanan olaylarla bu olayların Evren'deki gerçekliklerinin dâimâ üst üste çakışması esâsına dayanır. İslâm Dini'ndeki bütûn inançlarda, zihindeki algı ile gerçeklerin üst üste çakışması vardır¹

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ*

*Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı'nda
EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ
23.04.2021*

Yazarın:

Web Sayfasının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/>

Hayâtının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf>

Diğer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

Ulaşmak istediğiniz yukarıdaki adresler üzerine tıklayabilirsiniz.

(Not: Okumakta olduğunuz bu yazı pdf formatında değil de Word formatında ise tıklamak yetmez. O zaman istenilen adresin herhangi bir internet

¹ Temiz, M., *İslâm'da İman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM'DA%20İMAN%20VE%20GERÇEK.pdf> YA DA

<http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM'DA%20İMAN%20VE%20GERÇEK.doc>, En Son Erişim

Târîhi: 03.11.2013.

* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

sayfasının üst satırında bulunan, <http://> ile başlayan, bir adres satırına taşınması gerekir.)

Yazılarımı ya pdf formatında ya da Word formatında yazmaktayım. pdf formatında yazmış olduğum yazılarımın adreslerini genel olarak aşağıda görüldüğü gibi

Vicdanla Nefsin Haklaşması (pdf)
Vicdanla Nefsin Haklaşması (docx)

mavi renkle; Word formatında yazmış olduğum yazılarımın adreslerini ise **kahverengi** ile vermeye çalışıyorum... Bu durumu meselâ <http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm> internet sayfamı tıklayarak da görebilirsiniz.

Buna göre adresleri verilen yazılarıma ulaşmanın genel kâidesi şudur:

Eğer okuduğunuz bu makâle pdf formatındaysa yâni indirdiğiniz bu makale pdf ile biten bir adresten indirilmiş ise, o zaman gerek makâle içinde ve gerekse mahaldeki sayfaların dip notlarında verilen adreslerin üzerine tıkladığınızda, o adresteki ilgili makâleye de ulaşabilirsiniz. Yâni tıkladığınızda o adresteki makâle de o anda ekranınıza iner.

Eğer okuduğunuz bu makâle Word formatındaysa yâni indirdiğiniz bu makâle doc ve / veya docx ile biten bir adresten indirilmiş ise, o zaman gerek makâle içinde ve gerekse makâledeki sayfaların dip notlarında verilen adreslerin her biri kopyalanarak, <http://> ile başlayan herhangi bir başka internet adresine taşınır, orada tıklanır. Tıkladığınızda ilgili makâleye de ulaşabilirsiniz. Yâni tıkladığınızda ilgili makâle o anda ekranınıza iner.

*“Bir göz ki onun olmaya ibret nazârında
 Ol düşmanıdır sâhibinin baş üzerinde...”*

Niyazi Mısrî

*‘O (Allah), bir şey irâde ettiği (dilediği)
 zaman O'nun emri, sâdece ona "Ol!" demektir. O, hemen olur.’*
Yâ Sin Sûresi, âyet: 82.

“Allah her an her iştedir. ”Rahmân Sûresi, âyet: 29.

*“Ey, bir olan Tanrı!
 Bir başkası sana şerik koşulamaz!
 Başta, her şeyden evvel ve sonda,
 Her şeyden sonra Sensin!
 Yaratıcı varlığına yaratılmış olanlar şâhittir.
 Yaratılan iki, **BİR**'in hazır şâhididir.”*

Yusuf Has Hacib

Allah'ın (CC) Ol! Emri²

Zaman, mekânla başlamıştır. Bir zamanlar Evren dâhil, *hiç bir şey yoktu*. Evren, mekân ve büyüklü-küçüklü her bir olay, *yer ve zamânına göre*, Allah'ın (CC) "Ol Emri" ile vücut bulmuştur / bulunmaktadır. Çünkü Allah (CC) bir şeyi dilediği zaman o şey için onun emri yalnızca "Ol!" demektir:

"Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen olur- Yasin Sûresi Âyet 82"

"Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sâdece "ol" dememizdir. O da hemen olur-Nahl Sûresi, Âyet 40."

Zaman da Evren'in başlangıcından beri sıfırdan başlayarak akmaya başlamıştır.

Bilim adamları da Evren'in yaratılışı ile ilgili, *teori denilen*, mantıklı tahminler yürütmüşlerdir. Bunlardan biri de Türk bilim adamı Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu tarafından kurulan "Orbitron Teorisi" olarak biliniyor...

Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu'nun Teorisi

Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu'nun, *Kâinatın yaratılışı ile ilgili olarak*, kurduğu teori 'Genelleştirilmiş İzâfiyet Teorisi' adı ile de bilinmektedir.

Ünlü Türk bilim adamı *Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu*, Büyük Patlama konusundaki değişik görüşünü şöyle açıklamıştır: *"En büyük güç sâhibi olan Allah, yaratmak ve yönetmek için Evreni meydana getirdi. Evren'de temel ve manyetik yükler bulunmaktadır. Orbitron Teorisi adını da taşıyan bu teori, Evren'deki kuramsal çalışmalarımı içine almaktadır. Kâinatın meydana gelişini izah eden 'Büyük Patlama' (Big Bang) isimli popüler teori yerine, ilmî temel ve deneylerle ortaya çıkardığım teorim, her şeyin başı olan bu konuyu ilmen izah etmektedir.*

² Temiz, M., *Bilimsel Ve Dinî Açından Zaman ve Tayyimekân*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/Bilimsel%20ve%20Dini%20Açından-ZAMAN%20VE%20TAYYİMEKÂN.doc>

Evren'in yaratılmasında ilk 2–3 sâniye içinde, Evren'in büyük kısmını teşkil eden 10^{80} parçacık meydana geldi. Zamânın başlangıcından önce Evreni kaplayan zaman öncesi güçlerin alanı vardı. Milyarlarca sene sonra bu alan çok yüksek yer çekimi sebebiyle çöktü ve bir atomdan trilyonlarca kere küçük 'mikroblackholes' denilen 'siyah mikro delikler' ortaya çıktı. Bu deliklerin yarısı maddeden, yarısı ise değişik yapılı karşı maddeden meydana geliyordu. Bu deliklerden zaman öncesinde başlayan büyük bir yangın Evrene dağıldı. Madde ile karşı maddenin çarpışması her şeyi imhâ eden patlamalara sebep oldu. Madde ile karşı madde birbirinden parçalanma neticesinde ayrılınca yeni parçacıklar, zamanla yıldızlar, gezegenler, karşı gezegenler ve insanlar, çok muhtemelen de karşı insanlar yaratıldı."

Prof. Dr. Kurşunoğlu teorisindeki kara mikro delikleri de şöyle açıklamıştır: "Aklın alamayacağı kadar büyük yerçekiminde meydana gelen mikro siyah delikler hemen hemen '0' boyuta yakın ve protonun 1 milyon trilyon misli ağırlıkta yeni parçacıklar... Bu ağırlık ise, 1'in 10 milyonda biri ağırlıkta... Yani tespiti mümkün olamayacak ölçüde az ağırlıkta..."³



Prof. Dr. Behram Kurşunoğlu 4 saat süren görüşmeleri esnâsında teorisini Einstein ile tartışmıştır. O zaman Kurşunoğlu 31 ve Einstein 74 yaşındaydı

³ Tony Monţana, Behram Kurşunoğlu

Allah'ın (CC) Tecellîleri

Evren'de her sâniye içinde olan her bir olayda, örneğin, her bir canlının, diyelim ki her nefes alış–verişi sırasında ortaya çıkan sebep–sonuç düzenlemelerindeki anlık olaylar vardır. Ya da meselâ maddenin elektron, proton ve benzeri parçalarının her andaki sebep–sonuç ilişkileri veyâ meselâ denizlerdeki herhangi bir balığın, diyelim, kanat kaslarındaki herhangi bir hücrenin zarında olan anlık bir olay... Ya da faraza Everest Dağı'nda yaşayan bir bitkinin kılcal damarlarında bulunan su molekülündeki oksijen ya da hidrojen atomunun enerji seviyesindeki bir değişim ve benzeri her bir olay... Bütün bu olayların her biri, *Allah'ın (CC*) “Ol Emri'nin” birer tecellîsidir.*

Konuyu hepimizin biraz daha yakından bildiğimiz bir örnek ile biraz daha açabiliriz. Meselâ sâniye içinde sürekli olarak milyonlarca olay meydana gelir. Örneğin mıknatıs akısını ele alabiliriz. Her bir patlama sonunda mıknatısın ortasında oluşan akı oraya, mıknatısın bir kutbundan meselâ N kutbuna gelir, mıknatıs dışında ilerleyerek diğer bir kutbuna (S kutbuna) girer. *Oradan da*, mıknatısın ortasında tekrar başladığı yere gelerek devrini tamamlar. *Böylece akı için bir kapalı çevrim oluşur.* Bu kapalı çevrim bugün bilimde 4 adet olan ünlü Maxwell Denklemleri'nden birini oluşturuyor / oluşturmaktadır⁴

Akının meydana geldiği noktaya **Ak Nokta**, devrin tamamlandığı noktaya **Kara Nokta** diyebiliriz. *Mıknatısın yerine Evreni düşünecek olursak*, Ak Nokta'daki patlamayı ilk Yaratılış Patlaması, *Kara Nokta'daki patlamayı ise Kıyâmet olarak düşünebilirsiniz.* Buradan şu noktaya geliyoruz:

* CC kısaltması, “Celle Celâlühû - O'nun şâni çok yücedir.” demektir.

⁴ Temiz, M., *Elektromanyetik Dalgalar, Bölüm I, Ortamlar Ve Dalga Denklemi*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ÖĞRENCİ%20AKFT%20SAYFASL.htm>, En Son Erişim Târihi: 03.11.2013.

Miknatista sürekli bir şekilde N kutbundan çıkarak S kutbuna giren akı, aslında her sâniye içinde milyonlarca “Ol Emri” ile oluşan sürekli bir akı akışı olayıdır. Bu olay Allah’ın (CC) akı için her an, *sürekli olan tecellisine*⁴ bir örnektir. Bu tür olaylara meselâ, “O (Allah), bir şey irâde ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sâdece ona “Ol!” demektir. O, hemen olur⁵.” **Âyeti** işâret ediyor / etmektedir... Bu örneği her an vukûbulan her bir olaya teşmil ettiğinizde (yaydığınızda) ‘Allah her an her iştedir’⁶ **Âyeti** gereğince, O’nun gücünü biraz daha fazla tahmin edebilirsiniz.

Miknatistaki bir akı biriminin meydana gelmesini sağlayan “Ol Emri” ile akı kendine has olan bir Ak Nokta’dan başlar. *Sonra Kara Nokta’da çevrimin tamamlanmasını sağlayan son “Ol Emri” meydana gelir.* Bu iki patlama arasında çok küçük bir süre vardır. Akıyı sürekli olarak sağlamak için, *sâniyede milyonlarca “Ol Emri” oluşumu olduğu düşünülürse*, her akı oluşumunun ömrünün, Kıyâmet’le sona erecek olan Evren’in ömrü yanında, *ne kadar küçük olduğunu düşünebilirsiniz.*

Benzer şekilde meselâ elektrik akımının da aralıksız olarak Ak Nokta ile yâni elektriğin Pozitif Kutbuyla, *Kara Nokta yâni Negatif Kutbu arasında meydana geldiğini düşündüğümüzde*, Evren’in her bir noktasındaki her bir olayın, devinimin ve değişimin, yalnızca Allah’ın (CC) tecellilerine bağlılığı hakkında bir fikre varabilirsiniz.

Mûsa (AS³) bir gün kırlarda dolaşırken aklına, “*Allâhü Teâlâ hiç uyuklar mı?*” diye bir soru gelmiş... Uyuklamayı bilirsiniz. Bu uykusuzluktan göz kapaklarının âniden, *sâniye mertebesinde kapanıp açılması gibi*, kısa süreli bir uyumadır. Bu durum, *uykusuz kalmış şoförlerde çok olur.*

Mûsa (AS)’ın düşüncesine vâkîf olan Allah (CC), ona her bir eline, *camdan yapılmış*, birer şamdan almasını ve iki kolunu yukarıya kaldırıp öylece şamdanları havada tutarak beklemesini

⁴ *tecellî*: Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma...

⁵ Yâ Sin Sûresi, âyet: 82.

⁶ Rahmân Sûresi, âyet: 29.

³. AS kısaltması, “*Aleyhisselâm-Selâm üzerine olsun.*” demektir

emreder. *Mûsa (AS) emri hemen uygular.* Ama serbest olma emri bir türlü gelmez. Uzun süre öyle beklediği için Mûsa (AS), *çok yorulur.* Öyle bir an gelir ki âniden göz kapakları kapanarak kısa süreli olarak uyuklar, *ardından irkilir ve ellerindeki şamdanlar birbirlerine çarparak tuz-buz olur.* Bunun üzerine Allâhü Teâlâ Mûsa (AS)'a şöyle vahyeder:

“Ya Mûsa! Sen benim uyuklayıp uyuklamadığımı merak ediyorsun... Ben senin gibi bir an uyuklasam, Evren’de ne varsa, galaksiler, yıldızlar, her şey o anda birbirlerine girerler.”

Evren genişlemesinin⁵, zamânın akışının, Evren içinde düşünülebilen büyüklü küçüklü her bir olayın, her bir canlının nefes alış–verişinin, Allâhü Teâlâ'nın varlığı ve tecellilerine muhtaç olduğunu düşününüz de meydana gelen hayretinizi ancak, *O'nun bildirdiği ‘Süphânallah!** ile belirtiniz. Böylece O'nu yüceltmekten dolayı da muzzam bir sevap kazanınız!

Böyle bir olan Allah'a (CC) kulluk etmeyeceğiz de, *Hindistan’da olduğu gibi,* ineklere tapınmaktan mı medet bekleyeceğiz? En çok üzüntü duyduğum noktalardan birisi de yıllar boyu böyle bir Yaratıcı'nın rahmeti olan İslâm'a karşı idârecilerimiz tarafından yürütülen menfi İslâm karşıtlığı / İslâm düşmanlığı propagandalarının etkisiyle yollarını şaşırılmış binlerce insanımızın âhiretlerinin sonsuz bir işkenceye dönüştürülmüş olmasının yolunun açılmasıdır⁶. Bu İslâm düşmanlığının telef ettiği kurbanlar (mağdurlar), hiç aklımdan çıkmıyor.

⁵ **Zâriyat Sûresi, âyet 47:** “Biz göğü kudretimizle binâ ettik. Hiç şüphesiz onu genişleten biziz.”

* *Süphânallah:* Her türlü noksanlıktan çok yüce olan Allah...

⁶ Serdaroğlu, H., **İlahiyat Fakültelerinde Yetişen Belam lar!**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html>, En Son Erişim Târîhi: 03.01.2013.

(“Gazetelerinizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bazı yazı, mütalaa, ima ve temsillere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale ve fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakkî edilmesi (sakınılması) ve başlanmış bu gibi tefrikaların en

Nedensellik Kânunu Ve İman

“Bir göz ki onun olmaya ibret nazârında
Ol düşmandır sâhibinin baş üzerinde...”
Niyazi Mısri

Allâhü Teâlâ, Evren’de her olayı bir nedene-sebebe bağlamıştır. Buna Nedensellik denir ve bu önemli bir kânundur, *hikmet kavramı içindedir*. Nedensellik yâni causality-kozalite, ‘*sebebi doğuran ile bağlantısı, orantısı ve kalıcılığı kânunudur*’[©]. Bu basitçe *Sebepe*–Sonuç–Kânunu diye ifâde edilir.

Bu Kânun asrımızda bütün bilimlere hâkim olan, *en büyük kânunlardan biridir*. Bu yüzden macro Evren’de yâni âlemde, nedenselliğe* dayanmayan hiçbir bilim yok gibidir.

İslâm’ın îman târifine göre her “hayır ve şer”, *ne oluyorsa*, Allâhü Teâlâ tarafından yaratılır. Ancak Yüce Allah (CC) bunları, *birer vâsita ve sebebe bağlamıştır*. Örneğin son yıllarda Türkiye’de yapılan dönüşümlerden, gelişmelerden memnun olmayanlar, *bunları Cumhurbaşkanı’nın yaptığını söylüyorlar*. Ama bu konuda da yanılıyorlar. Allah’ın (CC) bunlar için Cumhurbaşkanı’nu bir sebep seçtiğini bilmiyorlar, *şirke de giriyorlar*:

Bu Dünyâ Hak-Geçek-Doğru ve Bâtil-Yalan-Gerçekdışı mücâdelesinin yapıldığı bir sahâdır. İşin özüne bakıldığında asıl olan şudur: *Burada Cumhurbaşkanı bir vâsıta*dır. Allâhü Teâlâ, yıllarca birikmiş olan her türlü İslâm karşıtlığını ve bu uğurda

son on gün zarfında nihayetlendirilmesi.” (T.C. Başvekâlet - Matbuat Umum Müdürlüğü, İç Matbuat Dairesi, 1945)

“Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine taraftar değiliz.” (T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17.Mays.1942) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.)

© Bu tanım Elmalılı Hamdi Yazır’a âittir.

* Nedensellik ya da determinizm, genel olarak nedensellik ilkesi olarak bilinen, olay ve olguların birbirine belirli bir şekilde bağlı olması, her şeyin bir nedeni olması ya da her şeyin bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması ya da belli nedenlerin belirli sonuçları yaratacağı, aynı nedenlerin aynı şartlarda aynı sonuçları vereceği iddiasını içeren felsefe terimidir. Alındığı elektronik internet adresi,

<http://www.turkcebilgi.com/nedensellik/ansiklopedi#ansiklopedi>

insanlara ve özellikle de dindar Müslümanlara uygulanan binlerce zulmün⁶ karşılığını adâleti ile dengelemek için, Cumhurbaşkanı' nı ve de benzerlerini birer sebep olarak seçmiştir. Ve de ayrıca zâlimlerin uyanmaları için başka ibretler de gösteriyor, sunuyor ve sunmaktadır⁷.

Netice olarak Evren'de olduğu gibi Türkiyemiz'de meydana gelen olaylar da yine maddî ve mânevî açıdan Sebep-Sonuç Kânunu'na göre gelişen olaylardır. Maddî sebeplerle sonuçlar arasındaki ilişkilere Elmalılı Oran adını vermektedir. Bütün kâinatın düzeni işte bu sebeplerle sonuçlar arasındaki ilişkililerle yönetilir, yöneteni Allâhü Teâlâ'dır.

Ayrıca bu ilişkiler, “*Bu tasdik doğrudur.*” şeklindeki insan zihni ile gerçeğin uyum ve ilişkisi üzerine kurulan adâletin (hakkın-doğruluğun) hakîkatine dayandırılmazsa, sarf edilen bütün emek ve çabalamalar, bütün anlayışlar, yalan, asılsız, kuruntu ve bir hayalden ibâret kalmaya mahkûmdurlar.

Meselâ “*Adam otomobili aldı gitti.*” dendiğinde, gerçekte böyle bir şey olmamışsa, bunu söyleyip buna inanların zihinlerindeki bütün algı ve inançları, *olayın gerçeğiyle*, üst üste çakışmadığı için, bu insanların inançları (îmanları) ile bu yanlış uyum ve ilişki üzerine kurulan adâlet (hak-doğruluk), *sırasıyla*, gerçek bir îman ve adâlet olamaz.

Dolayısıyla İslâm'daki îman kavramı, *dâimâ zihinde algılanan olayların, bunların gerçekliklerinin üst üste çakışarak gerçekleşmesi esâsına dayanır. İslâm dininde bütün inançlar, kendi gerçekleriyle üst üste çakışmaktadırlar*⁸.

⁶ Temiz, M., *Ecünnü veyâ İrticâ*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ecünnü%20veyâ%20İrticâ.pdf>, En Son Erişim Târihi: 25.10.2013

⁷ Temiz, M., *Ey V a a h (!).. Bir İmam Hatipli Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Ardından Bir Başörtülü Mazlum Türkiye Cumhuriyeti'nin First Lady'si Olmu uş!*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...doc>, En Son Erişim Târihi: 25.10.2013.

⁸ Temiz, M., *İslâm'da İman ve Gerçek, Dinî Verilerle Bilimin Farkı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM'DA%20İMAN%20VE%20GERÇEK.pdf> YA DA

İmâm-ı Âzam'la Ateistin Tartışması

Ateistlerle tartışılacak alan, ancak, kesin sonuçları olan bilimsel alan ve bilimsel mantık kurallarıdır. İmâm-ı Âzam, *karşılaştığı bir ateistle olan tartışmasında*, bu yolu kullanmıştır.

Rum memleketinden gelen bir ateist Bağdat'ta, *mü'min Müslümanların inançlarını sarsmak için*, ilim adamları ile tartışmalara (münâzaralara) girişir. *Bütün Bağdat âlimleri bu ateist karşısında âciz kalıp sorularına cevap veremezler*. Yalnız görüşmediği âlim İmâm-ı Âzam'ın hocası İmâm-ı Hammad kalmıştır.

İmâm-ı Hammad ise, *"Ben de gidip münâzarada cevap veremeyip âciz kalırsam, câhillerin (İslâm konusunda bilgisi az olanların) İslâm'a olan inancı sarsılır."* endişe ve korkusuyla, onunla münâzara etmekten çekinir; bu düşünce ve sıkıntı içinde olduğu yerde uyuya kalır.

Hammad rüyâsında, *bir hınzırın yâni domuzun gelip*, bir ağacın bütün dallarını ve gövdesini yediğini, *ağacın yalnızca kökünün kaldığını görür...* Bu sırada o çevrede bulunan bir aslan yavrusu çıkar, *gelir o hınzır yavrusunu parçalayıp öldürür...*

İmâm-ı Hammad, *korku içinde uykudan uyanır*, üzgün bir şekilde düşünürken, *talebesi İmâm-ı Âzam Hazretleri çıkagelir*. O sırada on üç yaşında olan İmâm-ı Âzam, *hocası Hammad'ı üzgün bir şekilde görünce sebebini sorar*. İmâm-ı Hammad ona endişelerini ve rüyâsını anlatır. Bunun üzerine İmâm-ı Âzam hocasının rüyâsını şöyle yorumlar:

"O gördüğünüz ağaç ilimdir, dalları diğer âlimlerdir, kökü ise zat-ı âlinizdir. Aslan yavrusu ise benim... İnşallah o domuzun hakkından ben geleceğim." dedikten sonra İmâm-ı Âzam, hocası Hammad ile birlikte câmiye gider.

O sırada ateist gelip minbere çıkıp münâzara için karşısına çıkacak birisini ister. *Bunun üzerine İmâm-ı Âzam onun karşısına dikilir.* Ateist yaşının küçüklüğüne bakarak onu küçümser. Fakat İmâm-ı Âzam:

"*Ne sormak istiyorsan sor*" der. Bunun üzerine ateist küçük İmam'a şöyle sorar:

"*Başlangıcı ve sonu olmayan bir varlığın bulunması mümkün müdür?*" der. Biliyorsunuz İslâm'da, Allah'ın (CC*) güzel isimlerinden iki tânesinden biri, "*EL EVVELÜ-Başlangıcı Olmayan*"; ikincisi ise "*EL ÂHİRÜ-Sonu Olmayan*"dır. Ateist, Allah'ın (CC) bu iki ismini kast ederek sorusunu sormuştur. İmâm-ı Âzam, sözüne "*Sen sayı bilir misin?*" sorusu ile sözüne başlar:

Ateist, "*Evet, bilirim!*" deyince, İmâm-ı Âzam ikinci sorusunu sorar:

"*Beş rakamı hangi rakamdan doğar?*"

Ateist cevap verir:

"*Dört rakamından.*"

Bundan sonra soru ve cevap şöyle devam eder:

"*-Dört rakamı?*"

"*-Üç rakamından?*"

"*-Üç rakamı?*"

"*-İki rakamından.*"

"*-İki rakamı?*"

"*-Bir rakamından.*"

"*-Bir rakamı?*"

Ateist burada tereddüt eder ve susar. İmâm-ı Âzam devamla:

"*Niçin sustunuz? Söylesenize! Bir rakamı hangi rakamdan doğar?*"

Çünkü 1 rakamı öteki bütün rakamlardan önce gelir. *Ondan önce başka rakam da yoktur.* Sonsuza kadar devam eden diğer bütün pozitif sayılar, *birin kendisine ilâve edilmesiyle meydana gelmektedir.* Meselâ Peano Aksiyomları'na göre 2 rakamı

* CC kısaltması, "*Celle Celâlühü - O'nun şâni çok yücedir.*" demektir.

'1+1'den, 3 rakamı '1+2'den, 4 rakamı '1+3'den, 5 rakamı '1+4'den... meydana gelir ve bütün rakamlar sonsuza kadar bu usul ile elde edilir⁹.

Sıfırdan sonsuza kadar bütün pozitif sayıların, 1'in kendisine ilâve edilmesiyle meydana geldiğinden **14** asır önce ilk kez, *Karahanlı Türk Devleti zamânında yaşamış*, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig adlı eserinde bahsetmiştir.

Yusuf Has Hacib temel eğitimini Balasagun'da almıştır. Kendisine önceden Balasagunlu **Yusuf** denilirken, sonrasında **Has Hacib** unvanını almıştır. **Yusuf Has Hacib**, Türk Dili Ve Edebiyatı için temel bir eser olan Kutadgu Bilig (Kutlu kılan bilgi) kitabının yazarıdır. Kutadgu Bilig **6645** beyitlik bir eserdir.

Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig adlı eserinde Allah'ın (CC), "*EL EVVELÜ-Başlangıcı Olmayan*"; ve "*EL ÂHİRÜ-Sonu Olmayan*" olduğunu bakınız nasıl ispat ediyor:

*"Ey, bir olan Tanrı!
Bir başkası sana şerik koşulamaz!
Başta, her şeyden evvel ve sonda,
Her şeyden sonra Sensin!
Yaratıcı varlığına yaratılmış olanlar şâhittir.
Yaratılan iki, Bir'in hazır şâhididir."*

Görüyorsunuz ya Karahanlı bir **Türk** olan Yusuf Has Hacib açıkçası bugün bilinen Peano Aksiyomlarının esâsını, *Peano'dan yüzyıllar öncesinde açıklamıştır*. Tekrar konuya dönecek olursak İmâm-ı Âzam'ın bütün bu bilgilere de vâkıf olduğu anlaşılıyor... Ateistin tereddüt edip susması üzerine, *İmâm-ı Âzam sorusunda ısrar edince*, ateist:

⁹ İmâm-ı Âzam'ın bilgisini tahmin ediniz! Sıfırdan sonsuza kadar bütün pozitif sayıların, bildiğim kadarıyla, 1'in kendisine ilâve edilmesiyle meydana geldiğini **14** asır önce ilk kez **Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig** adlı eserinde, "*Ey, bir olan Tanrı! / Bir başkası sana şerik koşulamaz. / Başta, her şeyden evvel ve sonda, / Her şeyden sonra Sensin! / Yaratıcı varlığına yaratılmış olanlar şâhittir. / Yaratılan iki, Bir'in hazır şâhididir.*" dizeleriyle ifâde etmiştir. Bugün bildiğimiz *Peano Aksiyomları*, Giuseppe Peano (27 Ağustos 1858 – ö. 20 Nisan 1932) tarafından yüzyıllar sonra teorileştirilmiştir.

“Bir, birdir. Öyle kabul ediyoruz.” dediğinde İmâm-ı Âzam hemen taşı gediğine koyar:

“Basit bir rakamın kendi kendine birliğini kabul ediyorsun da, Allah'tan önce bir varlık olmadığını ve varlıkların evvelinin Allah olduğunu niçin kabullenemiyorsun?”

Yenilgiyi kabul eden ateist ikinci sorusunu sorar:

“Allah ne tarafa yönelmiştir?”

İslâm inancına göre Allah (CC) mekân ve zamana bağlı olmadan ‘her an her yeredir’¹⁰. İmâm-ı Âzam ateistin sorusuna şu soruyla karşılık verir:

“Bir mum yanınca onun ışığı ne tarafa yönelir?”

Ateist cevap verir:

“Her tarafa yayılır.”

İmâm-ı Âzam taşı ikinci kere gediğine koyar:

“Maddî bir mumun ışığı her tarafı kaplıyor da göklerin ve yerin nûru¹¹ olan Allâhü Teâlâ, her tarafı kaplamaz mı?”

Ateist gene yenilmiştir. Bu sefer üçüncü sorusunu şöyle sorar:

“Var olan her şeyin bir mekâna ihtiyâcı olduğu açık... Buna göre Allah nerededir?”

Bu soru üzerine İmâm-ı Âzam bir kâse içinde biraz süt getirterek der ki:

“Bu sütün içinde yağ var mıdır?”

Ateist:

“Evet, vardır” deyince, İmâm-ı Âzam:

¹⁰ <http://blog.milliyet.com.tr/allah-var--allah-her-yeredir/Blog/?BlogNo=224478>

¹¹ Nur Sûresi, âyet 35: “Allah göklerin ve yerin nûrudur.”

“Yağ sütün neresindedir?” diye sorar.

Ateist:

“Yağ sütün her tarafındadır” diye cevap verir. Sıra yine İmâm-ı Âzam’a gelmiştir:

“Yok olmaya mahkum olan bir madde (yağ) yok olmaya mahkum olan diğer bir maddenin (sütün) içinde belli bir yerde (mekânda) olmuyor da, Allah Teâlâ için nasıl bir mekân düşünebiliyorsun? Allah Teâlâ vardır ve O'nun varlığı her şeyi kaplamıştır.”

“Allah (CC) her an her iştedir.” İşte asıl bu sözü ilgilendiren husus şimdi yeni geliyor:

Ateist dördüncü sorusunu sorar:

“Senin Rab’bin şimdi ne işle meşguldür?”

İmâm-ı Âzam:

“Sen birkaç soru sordun, ben ise cevap verdim. Soru soranın yüksekte, cevap verenin aşağıda olması hiç yakışmıyor. Şimdi sen oradan in de minbere ben çıkayım.” der.

Bunun üzerine ateist minberden aşağıya inmek zorunda kalır, İmâm-ı Âzam onun yerine, minbere çıkar ve ateistin bu son sorusunu şöyle cevaplandırır¹²:

“Benim Rab’bim, şimdi senin gibi bir inançsız minberden indirerek benim gibi bir Müslümanı minber üzerine çıkartmıştır¹³.”

¹² Temiz, M., *İlim Toplumu. Bilgi Toplumu Yeterli Değil mi? İlim Toplumu, Bilgi Toplumu Yeterli Değil mi?*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://gayalo.net/dosyalar/İlim%20Toplumu-Bilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.pdf> YA DA <http://gayalo.net/dosyalar/İlim%20Toplumu-Bilgi%20Toplumu%20Yeterli%20Değil%20Mi.doc> YA DA <http://mtemiz.pamukkale.edu.tr/bilim/İlim%20toplumu-bilgi%20toplumu%20yeterli%20mi.doc>, En Son Erişim Tarihi: 28.10.2013.

¹³ Fıkh-ı Ekber, *İmâm-ı Âzam*, Aliyyül Kâri Şerhi, S. 10.

Ateistlerin Kaybı

Müşrikler, ateistler, Kıyâmet ve Hesap gününe inanmazlar; sonunda toprak olup yok olacaklarını sanıyorlar. Böyle biri ile karşılaşan Hz. Ali ona şöyle der:

“Sen ibâdet etmiyorsun. Bu nedenle bu hayatta benim yüküm sana göre biraz daha fazla... Çünkü mutluyum ama ben ibâdet ettiğim, Kıyâmet ve Hesap gününe inandığım için refâhım, rahatlığım sana göre biraz daha az olabilir. Ama bu sonlu Dünyâ’da sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum. Dünyânın nîmetlerinden ikimiz de aşağı yukarı aynı oranda faydalaniyoruz. Tabî ki, senin külfetin bana göre biraz daha az olabilir, o kadar...”

“Şimdi, öldükten sonra ikimizin durumuna berâberce bir göz atalım:”

“Sen, toprak olacağı için ne huzur ne de cezâ göreceğini düşünüyorsun. Ben ise, Cennet’e gitmek ve Âhîret âleminde cezâ görmemek için Dünyâda yaptığım ibâdetlerin sonsuz ve mutlu bir hayâta sebep olacağına inanıyorum.”

“Öldüğümüz zaman diyelim ki, benim inancım değil, senin inancın gerçekleşmiş olsun.”

“Ben bir Müslüman olarak Âhîret hayâtının Dünyâ hayâtına göre sonsuz uzun olduğunu biliyorum, Sen de öyle...”

“O zaman ne olur?”

“Ben de senin gibi toprak olurum. Böyle bir durumda benim zararım sana göre sâdece şu kısa süreli Dünyâ’da yapmış olduğum ibâdetler için harcadığım emek ve zaman olur, o kadar...”

“Sonunda senin inancın gerçekse, sen de ben de toprak olur gideriz. Hiç birimiz sonsuz süren bir zaman içinde cezâ ve mutsuzlukla karşılaşmayız.”

“Şimdi tam tersini düşünelim:”

“Öldüğümüzde, senin inancın değil de benim inancım gerçekleşirse, o zaman neler olur, bir düşününüz!”

“Olacak olan şu:”

“Şayet benim inancım gerçekse, o zaman ben Cennet’te sonu olmayan mutlu bir hayat yaşayacağım, sen ise Cehennem’de sonu olmayan cezâyla karşı karşıya bulunacaksın.”

“Şimdi buna göre bir düşün!”

“Şu kısa süreli Dünyâ’da itikâdı daha mantıklı, tutarlı ve gerçekçi olan hangimiz oluyor?”

“Yâni:”

“Ben Müslüman’ım, sen ateist...”

“O zaman senin inancın gerçekse ben de senin gibi inanırsam, sonunda öldüğümüzde ikimiz de toprak oluruz, hiçbir mutsuzluk görmeyiz. Ama benim inancım gerçekse, sen de benim gibi inanırsan, ikimizde ebedî olarak Cennet’te oluruz.”

“Fakat benim inancım gerçek iken, sen benim gibi inanmıyorsan, o zaman ben Cennet’te iken sen sonsuz ve ebedî olarak Cehennem’de ıstırap içinde bulunursun!”

Sonuç

Ey okuyucu! Şimdi soruyorum?

Bir ateistin inancı mı daha akıllı ve mantıklı bir inanç, yoksa Bir Müslüman’ınki mi? Bu iki inanç türünün hangisi daha normal, *hangisi daha aşırı bir inançtır?*

Ateistlik, aşırılıkların¹⁴ en uç noktası ve korkuncudur. Aklını kullanan bir insan, bu aşırılıkları aslâ görmemezlikten gelemez. Burada kullanılmayan akli başka nerede kullanacağız?

Şimdi yine soruyorum size!

¹⁴ Temiz, M., *Ehli-Sünnet (Orta Yol Ehli) ve Aşırı Uçlar*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, [http://gayalo.net/dosyalar/Ehli-Sünnet%20\(Orta%20Yol%20Ehli\)%20ve%20Aşırı%20Uçlar.pdf](http://gayalo.net/dosyalar/Ehli-Sünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20Aşırı%20Uçlar.pdf) YA DA [http://gayalo.net/dosyalar/Ehli-Sünnet%20\(Orta%20Yol%20Ehli\)%20ve%20Aşırı%20Uçlar.doc](http://gayalo.net/dosyalar/Ehli-Sünnet%20(Orta%20Yol%20Ehli)%20ve%20Aşırı%20Uçlar.doc), En Son Erişim Târihi: 03.11.2013.

Müslümanlar mı daha kârlı, *yoksa ateistler mi?* Bu kararı şimdi düşünerek siz veriniz!

Bence her zaman ve her hususta, *yine de kaybedenler ateistlerdir...*