

"ACIMA ya da ACIMAK " deyince,

İnsan Neler Hatırlamıyor, Neler!

Özler:

*Eğer Üstün İslâmî,
Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz
konusunda iyi niyetli iseniz, bu kadar
da mı kafanız çalışmıyor!*

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ*

*Elektromanyetik Alanlar Ve Mikrodalga Tekniği Anabilim
Dalı'nda*

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

21.05.2021

Yazarın:

Web Sayfasının Web Adresi:

<http://mtemiz.com/>

Hayâtının Web Adresi:

[http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20
TEMİZ.pdf](http://mtemiz.com/bilim/PROF.%20DR.%20MUSTAFA%20TEMİZ.pdf)

Diğer yazılarının bulunduğu ana başlıkların web adresi:

<http://mtemiz.com/bilim/bilimkosesi.htm>

*Ulaşmak istediğiniz yukarıdaki adresler üzerine
tıklayabilirsiniz.*

* Yazı isim ve kaynak gösterilerek kısmen ya da tamâmen başka yayın kuruluşları tarafından basılabilir.

Yalnızca Acıyorum

Ey, *Cihanşumul (Evrensel) İslâm Ahlâkı'ndan mahrum kalmış*, hümanistlik¹ şaçmalıklarıyla avunan Batılılar! Ve de:

Ey Türkiyemiz'de, *demokrasi söylemi içine saklamaya çabaladığınız*, soytarılık, tahribat ve bozgunculukları rehber edinmiş, Batı Özlemi sarhoşluğu içinde bulunanlar!

Ey özellikle de, *İslâm Karşıtlığı'nı² ya da İslâm Düşmanlığını yegâne hüner zanneden*, sağ ve soldaki İnönü zihniyetlilerle solcu, çağdaşçı ya da ilerici geçinenler!

Akıl ve mantığa uygun olarak, *hayâtın her anında verim ve rahmet püsküren*, İslâm Ahlâkı'nın yalnızca, *târihî kayıtlara geçmiş olan*, ufak bir örneğini işte şimdi, *Dünyâ'da popüler olmuş*, T.C. Başbakan'ı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık'tan ayrılış olayında izleyip, *gördünüz...*

Son Sözlerim de şöyle:

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan ikenki İslâmî' Ve Kültürel ölçüleri o zaman henüz yozlaşmamış olmalı ki, *tutum ve davranışları o sıralarda mü'minleri hayal kırıklığına uğratmıyordu...* Nitekim Davutoğlu Başbakanlık'tan ayrılırken çok çok sorumlu davranmış, *hâin ve menfaatçilere fırsat tanımamış*, bölücülüğe teğet kala ayrılmış, **Türkiye Gemisi** pek sarsılmamıştı.

Ama bugün yıl **2021...** *İnsan robot değil ki*, Allah'ın (CC) hikmeti gereği olarak dünyâda imtihan edilmesi için, *durmadan değişiyor...* Bu değişme Hak Yol'da olursa, *kişinin İslâmî Ve Kültürel ölçüleri kuvvetlenmekte*, bir bakıma îmanı güçlenmekte; değişim bâtil yolda olursa, İslâmî Ve Kültürel ölçüleri

¹ Temiz, M., *Hümanist Yetiştiriyorlar, Ha!* Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20HA.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/HÜMANİST%20YETİŞİYORLAR,%20HA.docx>

² Temiz, M., *İslâm Karşıtlığı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/İSLÂM%20KARŞITLIĞI.docx>

yozlaşmakta, *yâni zayıflayıp bozulmaktadır*. Onun için Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre biz Müslümanlar, “*İtibar sonadır.*” sözüne inanırız. Ve de yine sık sık, “*Allah (CC) sonumuzu hayır etsin!*” diye de çok duâ ederiz / ediyoruz...

E Davutoğlu! Özellikle senin durumuna düşmüş, Cumhurbaşkanlığı yapmış ya da Bakanlık yapmış kişiler de var. Bu kişileri de Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre bugün değerlendirdiğimizde onların da farklılaşmış oldukları konusunda bir mü'min hayal kırıklığına uğramadan geçiştiremiyor... İçimizde, “*Mü'min bir kere aldanır*” hadîsini bilmeyen var mı? “*Mü'min*” diyorum ama dikkat ediniz!

Demek ki bu dünyâda en önemli husus, *son ana kadar mü'min olarak kalabilmektir*. Eğer bir Müslüman mü'min olma sıfatını devamlı olarak koruyamıyorsa onun için, “*Büyüklerini saymayan, küçüklerini sevmeyen, bizden değildir*” hadîsi şerifi de önemsizleşiyor... Boşuna mı sık sık, “*Allah (CC) kimseyi şaşırtmasın!*” diyoruz... Bu ölçülerden sonra başka bir yorum yapmak istemiyorum. *Çünkü bendeniz için esas olan gerçek ölçüleri dile getirmektir*. Bana düşen gerçek ölçülere dayanarak karşılaşılan olayların nerelere varacağını düşünerek bunları mü'minlerle paylaşıp, ‘*Emr-i Bi'lma'ruf Ve Nehy-i Ani'lmünker*’ adlı uyarı görevimi yerine getirmektir.

Meselâ sık sık Face Book'ta aşağıdaki şekilde yaptığım uyarı da buna bir örnektir:

“BU KADAR DA MI KAFANIZ ÇALIŞMIYOR!”

“Bunlara o kadar acıyorum ki! Yazık ettiler kendilerine!”

“*Sen yüz yıl kadar sonra, “birlik ve berâberliğimizin” gerçekleştirildiği Yeni Türkiye’de, Vatan Ve Milletimiz’in bekâsı için Cumhurbaşkanlığı yapacaksın ya da Başbakanlık yapacaksın veya Bakanlık yapacaksın! Bulduğun makamdan ayrıldıktan sonra da, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ya da Bakanlık yaptığın koskoca Yeni Türkiye’de bu “birlik ve berâberlik” düzeninde, güya Vatan Ve Milletimiz’in bekâsı uğruna hizmet etmek için, bir*

hizmet yeri bulamayacaksın da; sırf canavarlaşmış empeyalist sömürücü, kapitalist ve de İslâm ve Altın Kültürümüz'ün bir numaralı düşmanlarına yaranmak için, "birlik ve berâberliğimizin" parçalanması pahasına da olsa; onların gözünde prim yapmak, pohpohlanmak ya da onlar nazarında şöhrete kavuşmak için; bu kadar önemli olan birliğimizi dinamitleyen ayrılık ve bölücülük faaliyetlerine döneceksin, öyle mi!

Bu en azından yalnızca nefislerinizin tatmini için, bu asîl ve ârif Milletin akıllarıyla alay etmek; en önemlisi olarak da, Vatan Ve Milletimiz'in bekâsına, geleceğine birer "darbe indirmek" olmuyor mu, şimdi? Eğer Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimiz konusunda iyi niyetli iseniz, bu kadar da mı kafanız çalışmıyor!"

"İnanıyorum ki bu hâince faaliyetleriniz, asîl ve ârif Milletimize hiçbir zarar vermeden uçup gidecektir. Ama sonuçta sizler Üstün İslâmî Ve Altın Kültürel Ölçülerimize göre, nefislerinizin kurbanları olarak, kendilerinize yazık etmiş olacaksınız."

"Acıyor olmamın asıl sebebi budur!"