

ŞERİAT'IN BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANMASI “Doğruluk Şerbeti”

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ⁸
11.12.2019

Şerbetlerin en en güzeli ve ideali ‘doğruluk’ tur.

*Farabî’ye göre,
‘her bir fikir, düşünce şey veyâ olay’ a ilişkin gerçek,
bir adettir;
îlâhî anlamda ikinci bir gerçek olamaz.*

İslâm’ın bütün emir ve yasaklarına ilişkin bütün bu gerçeklerden oluşan Doğru Yol veyâ Orta Yol’ da gidenlerin yolu Ehlişünnet Yolu’dur.

Ehlişünnet Yolu’nun, örneğin ‘Doğruluk’ emri ya da ‘Haramlardan kaçmak’ veyâ ‘İçki içmemek’ gibi her bir emri, Geometri bilimine ilişkin birer “doğru çizgi” ile tasvir edilirse, “doğru” insanlara ilişkin olan bu doğru çizgiler, yan yana getirildiğinde bunların hepsi, aynı paralel doğrular şeklinde düşünülebilir.

Yâni meselâ, 11 Müslüman’ın Şerîat’ın ‘Doğruluk’ emrine harfiyen uydukları düşünülürse, aşağıdaki Şekil 1’de, bunlara ilişkin çizilen 11 paralel doğru görülüyor...

⁸ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**’nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksız%2031.07.2015).pdf)



Dikkat ediniz bu paralel doğrular hiç kesişiyorlar mı?

Şekil 1

*Şimdi,
hele bir düşünsenize
bu **II** Müslüman,
Şerîat'ın meselâ 'Doğruluk' emri karşısında
hiç bir ayrılığa, didişmeye girer mi?*

*Müslümanlar için uyulması gereken
Şerîat'a âit diğer bütün mutlak gerçek-doğru emir ve
yasakların her birinin durumu da,
işte bu paralel çizgiler gibidir.*

*Paralel çizgiler,
birbirlerini nasıl hiç kesmiyorlarsa,
Şerîat'ın gerçek olan emir ve yasaklarına uyanlar da
hiçbir zaman
karşı karşıya gelmezler, tartışmazlar ve didişmezler...*

*Haa!
Bugün dünyâda en çok didişenler arasında
Müslümanlar da var dersiniz bu,*

*İslâm'ın
gerçeklerden uzak olduđu anlamına gelmez ki!
Bu,
Müslümanların câhil bırakılıp İslâm'dan uzaklaştırılmış oldukları
anlamına gelir.
Meselâ öğrenciler,
Matematiksel hesapları yapamıyorlarsa,
suç Matematik bilminin mi
yoksa onu,
öğrencilere geređi gibi öğretmeyenlerin mi ya da
kasten öğretmeyen yöneticilerin midir?*



**CHP'Lİ BAŞBAKAN
ŞÜKRÜ SARAÇOĐLU**
**Din zehirdir;
Türkiyeden
Dini tamamen
Atabilmek için
Bize 30 sene
Daha lazım...** 1946

Kaynak: Meclis Zabıtları Yayınlanan kaynaklar:
(1) Sebillür Reşat Sayı: 103. Mayıs 1951 SiyaMnci
(2) Mufassal Tarihçe-i Hayat **PAYLAŞ & BİLGİLENDİR !**

Şimdi bir düşünsene! Müslümanlar mı suçlu, yoksa İslâm'la savaşıarak, onu yasaklayarak Müslümaları câhil bırakanlar mı suçlu?



İnönü, Eski Türkiye 'de, en yüksek dereceli yönetici değil miydi?

*Bu mutlak gerçek emirlere en iyi olarak uyan,
şüphesiz
Peygamberimiz (SAV) Efendimiz olmuştur.
Allâhü Teâlâ'nın her bir emrine ilişkin olarak,
"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!"¹
anlamındaki*

¹ Hud Sûresi, Âyet 112. "Sen, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, doğrusu Allah yaptıklarınızı görür."

*Hud Sûresi 'nin 112. Âyeti gereğince,
her an dost-doğru yola uymanın zorluğuyla karşılaştığı için,
Peygamberimiz (SAV) 'in, 'Hud Sûresi beni kocattı' * sözü târihe
geçmiş bulunuyor...*

*Bütün Müslümanların mümkün olduğu kadar
böyle 'dost doğru yol' da yâni Sünnet Yolu 'nda,
daha doğrusu,
Orta Yol üzerinde hep aynı ulvî istikâmette olduğunu
düşündüğümüzde,
maddî ve mânevî çatışma, karşı karşıya gelme problemlerinin
aynı oranda az olacağı
şimdi açık açık görülmüyor mu?*

*İnsanlık icâbı olarak,
her bir Müslümanın bu ideal durumu gerçekleştirmesinin
mümkün olamayacağı açıktır.
Ama Müslümanların,
Allâhü Teâlâ 'nın her bir emrine, uyma oranında doğruların
paralelliklerinin artacağı da açıktır.*

*Sonuç olarak diyebiliriz ki
Müslümanların uymak zorunda olduğu,
gerçeklere dayalı olarak tanımlanmış
bu Geometrik Sisteme,
Orta Yol ya da Ehl-i Sünnet Yolu Temsil Şekli diyebiliriz.*

*Biz Türk Milleti olarak Ehl-i Sünnet Yolu 'nu,
yâni Orta Yol Ehli 'nin yolunu,
benimsemiş durumdayız.
Bu yola Ehl-i Sünnet Mezhebi de denmektedir.*

Düzlem Geometri 'de,

*. Alemdar, A., *Doğrulukta Yansıyan Hakikat*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://www.nasihatter.com/gazetelerden/dogrulukta-yansiyen-hakikat.html>, En Son Erişim Târihi: 28.08.2013.

*biliyorsunuz ya,
iki nokta arasındaki en kısa yol,
bir doğru çizgi şeklinde,
yalnızca 1 (bir) adet iken,
eğri çizgi şeklindeki,
diğer eğri yolların sayısı,
sonsuz adettir.*

*Bunun gibi,
'her bir fikir, düşünce, şey veyâ olay' a ilişkin gerçek bir adet iken,
yalan ve yanlışın sayısı o kadar çoktur ki...*

*Sonuç olarak,
en kısa ve ulaştırıcı yol doğru yoldur.
Bu nedenle,
gerçek ölçülere uyan bütün insanların gerçek (doğru) yolları,
birbirlerine paralel doğrular oluşturur. Bu paralel doğrular
birbirlerini hiç kesmezler.*

*Dolayısıyla,
gerçek dışı (sapık) her bir fikir,
düşünce, şey veyâ olaya ilişkin, çizgilerin birbirine paralel
olmasından hiç bahsedilemez.
Bunların en büyük özellikleri,
sık sık birbirlerini ya da bâzen de, Ehlisünnet Yolu'na ilişkin
paralel doğruları da kesmeleridir.*

*Bu kesişmelerin fazlalığı,
toplumdaki sosyal problemlerin fazla olması,
insanlar arasındaki problemlerin çokluğu anlamına gelir.
Bu da şüphesiz,
didişme ve anlaşmazlıklardan dolayı, daha fazla günaha işâret
ediyor / etmektedir.*



*Sen şimdi burada, İslâm'ı Müslümanlara kasten öğretmeyen yöneticilerin, yeri geldiğinde bir taraftan, câhil bırakılmış Müslümanların hatâlarını dillerine dolayarak, İslâm'ın yetersiz olduğunu haykıranların, kendi hesaplarına bir taşla iki kuş vurmak gibi, kurnazlıklarını göremiyor musun? Üstelik mantık hatâsına da uğratarak senin aklınla da dalga geçmesi, işin bir başka kurnazlığı olmaktadır! Sen de kafanı çalıştırıp bir enâyi yerine alındığının hesabını sormak yerine, ses çıkarmıyarak, bu kurnazlığın bir başka kurbanı olmayı, aptalmışçasına, kabul ediyorsun!
Hadi, söyle bakalım, öyle olmuyor mu?*

*Bu açıklamalara bakarak meselâ
Yalancılık² Çizgileri de tanımlanabilir:*

*Her bir bâtil mensubu insana âit
her bir fikir, düşünce şey veyâ olaya ilişkin,
çok sayıda yalan vardır.
Örnek olarak bir fikir, düşünce, şey veyâ olaya ilişkin, birden
fazla kişinin yalan çizgilerini ele aldığımızda,
bunların çeşitli doğrultularda olduklarını,
sık sık birbirlerini,
ara sıra da, düzgün insanların paralel çizgilerini de kestiklerini
görürsünüz³.
Kesişmelerin fazla olması bir bakıma, insanlar arasındaki
problemlerin fazla olması demektir.*

*Aslında bu açıklamalara bakarak,
yukarıda sözü edilen Geometri kavramları cinsiden,
Şeriat Yolu da tanımlanabilir ...*

*Allâhû Teâlâ'nın,
her bir fikir, düşünce, şey veyâ olay için,
her bir "gerçek-doğru" emri,
ideal anlamda, 1 adet olup
bu "gerçeğe-doğruya" karşı düşen
Allâhû Teâlâ'nın emri için,
gerçek dışılıklar olarak,
çok sayıda eğri ya da çizgiler düşünülebilir.*

² Temiz, M., *Materyalist Fikirlere İnanmış Günümüzdeki Çoğu İnsanlara İlişkin Bir Hâlet-i Ruhiye Yalancılık ve Sonucu, Servet Hırsının Gerçek Faturası*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/Materyalist%20Fikirlere%20İnanmış%20Günümüzdeki%20Çoğu%20İnsanlara%20İlişkin%20Bir%20Hâlet-i%20Ruhiye%20YALANCILIK%20VE%20SONUCU-Servet%20Hırsının%20Gerçek%20Faturası.doc>, En Son Erişim Târihi: 29.07.2013.

³ Temiz, M., *Yalanın Bilimsel ve Mantıksal Formülü, Taksim Gezi Parkı Olayları'na katılanların Dayanakları Çeşitli Yalan ve Yakıştırmalar, Kılavuzları Ajan ve Provakatörler Olunca Elde var Sıfır...*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BİLİMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.pdf>, YA DA <http://mtemiz.com/bilim/YALANIN%20BİLİMSEL%20VE%20MANTIKSAL%20FORMÜLÜ.doc>, En Son Erişim Târihi: 29.07.2013.

Buna göre,
Şeriat'ın kendisi ele alındığında,
her bir gerçek-meşrû müeyyideye karşı
içeriğinde toplanmış bulunan
binlerce-yüzbinlerce sayıda
paralel doğrular yığını ortaya çıkar ki,
ideal olarak düşünüldüğünde
bunların hiç biri birbirlerini kesmez. Çok sayıdaki bu doğruları
temsil eden
kalın bir doğru tasavvur edilirse bu da,
bir anlamda **Şeriat Doğrusu**, bilimsel adı ile Kurtuluş Yolu,
yâni
Sırat-ı Müstakîm Doğrusu demektir.

Bu düşünce doğrultusunda gidilirse,
Allâhû Teâlâ'nın emirleri için
her bir mü'min Müslümana ilişkin olarak,
ideal kesinlikte olmasa bile,
çok sayıda paralel doğrular yığını veyâ
1 Şeriat Doğrusu ya da
1 Sırat-ı Müstakîm-Kurtuluş Yolu doğrusu
mevcut olur.

Bunun yanında,
her bir insanın Sırat-ı Müstakîm-Kurtuluş Yolu'nda,
Allâhû Teâlâ'nın her bir emrine karşılık düşen
gerçek dışılıklar için,
birbirleriyle devamlı kesişen
çok sayıda paralel olmayan
eğri ya da çizgiler bulunur.

Sonucu özetlemek gerekirse:

Birbirleriyle ilişki içinde olan
insanların paralel olmayan,

*eğrilerinin birbirlerini sık sık kestiği görülür.
Bu kesişmelerin çokluğu,
insanlar arasındaki problemlerin çokluğu ile orantılıdır.*

*Eğriler arasında hiç bir kesişmenin olmamasının şartı,
her bir insanın emirlere ilişkin eğrilerinin,
doğru şeklinde olmasıdır.*

*Bu demektir ki,
tüm Müslümanların Şeriat doğrularının
paralel şekilde olmalarıdır.
Paralel olmasının şartı ise,
her bir kişinin Şeriat 'ın
yâni İslâm 'ın emirlerine,
idealde,
yüzde yüz uymasındır.*

*Bu emirlere ideal olarak uyan,
tek kişi Peygamberimiz(SAV) Efendimiz 'dir.
Biz Müslümanlar ise,
elimizden geldiği ölçüde,
Şeriat 'ın
yâni İslâm 'ın ideal emirlerine yaklaşmaya çalışmak zorundayız!*

Öyle değil mi?