

## ŞÜKRETMENİN AÇINIMI

**Özler:**  
Peygamberimiz (SAV)  
Efendimiz'in, "Bu dünyâ kâfirin  
cenneti, mü'minin cehennemidir" şeklindeki  
tanımını hatırlayarak, ebedî saadet hayâtını şimdiden  
hissediniz de, dünyânın sıkıntıları sizi yıldırmasın, vız gelsin,  
îmanınız da katmerleşmi olsun!

**Prof. Dr. Mustafa TEMİZ<sup>8</sup>**

21.12.2019

*Şükretmek,  
çok çeşitli şekillerde ele alınmıştır:*

*Şükür,  
nîmeti vereni bilip,  
gereğince amel etmektir.  
Amel,  
kalp, dil ve diğer organlarla  
yâni  
azâlarla yapılır.*

*Kalbin şükrü, iyiliğe niyet etmek,  
dilin şükrü  
hamt etmek, şükrünü  
ifâde etmektir.*

*Uzuvlarla ilgili şükür ise,  
Allah'ın (CC) verdiği nîmetleri  
yerli yerinde kullanmaktır.*

---

<sup>8</sup> Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:  
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

*Kalbin şükürü olarak,  
iyiliğe niyet etmenin açılımında,  
Allah'ın (CC) bütün maddî ve mânevî varlıkları ve  
bunların yaratılış sırları araştırılır, seyredilir ve  
düşünülür.*

*Öyle ki bu âlem,  
en küçük zerreten, en büyük kozmoza kadar uzanır.  
Bunların,  
kutsal bir âleme, birer ayna oldukları görülür.  
Bu tür tefekkür de,  
kalbin şükürü konusunda önemli bir yer tutar.*

*Meselâ  
insanların kusurlarını görmemek,  
gözün şükürünü;  
kötü sözleri işitmemeye çalışmak,  
güzel şeyleri dinlemek,  
kulağın şükürünü  
meydana getirir.*

*Bâzıları şükürü kısaca şöyle tanımlamaktadırlar:*

*“Şükür,  
günahlardan kaçmak, Allah'ın (CC) emirlerini yerine  
getirmektir.”*

*Daha kısa olarak şükür, İslâm'a uymak demektir.*

*İmâm-ı Gazâli'nin bildirdiğine göre,*

Allah (CC),  
şükürü Mûsâ (AS) 'a şöyle târif etmiştir:

“Bir kimse, kendine verdiğim nîmeti, benden bilip  
kendinden bilmezse, nîmetlerin şükürünü edâ etmiş olur.”

Şükürün başka türlü târifleri de vardır:

Şükür,  
kendini kazanılan nîmete lâyük görmemektir.

Şükür,  
Allah'ın (CC) verdiği nîmetleri O'nun sevdiği yerlerde  
kullanmaktır.

İnsanın,  
şükür yapmadaki ihmalkârlığını düşünüp,  
bunun için  
Allah'tan (CC) özür dilemesi de  
şükürdür.

Hattâ şükür,  
vazîfesini yerine getirmenin,  
Allah'ın (CC) bir lûtfu olduğunu düşünmek de  
şükürdür.

Nîmete karşı şükür,  
hem  
eldeki nîmeti yok olmaktan korur,  
hem de

*yeni nîmetlerin ele geçmesine sebep olur.*

*Peygamberimiz (SAV) Efendimiz,  
“Az veyâ çok bir nîmete kavuşan,  
‘Elhamdülillah!’ derse,  
Allah (CC) o kimseye  
bu nîmetten daha iyisini verir.”  
buyurmuşlardır.*

*Allah (CC) şükredenden hoşnut olur.*

*Nîmetin,  
Allah’tan (CC) geldiğini bilerek şükretmek,  
gelene râzı olmak ve isyan etmemek şükri tamamlar.*

*Din işlerinde ve ilimde,  
kendinden üstün olanı görüp, ona uymak,  
dünyâ işlerinde ise,  
kendinden aşağısına bakıp,  
Allah’a (CC) hamt etmek de  
şükürdür.*

*Şükreden karşılığını,  
Allah’tan (CC) bekler<sup>1</sup>.  
Böylelerinin emeklerini Allah (CC) zâyî etmez<sup>2</sup>.*

*Yukarıda,*

---

<sup>1</sup> **Fatır Sûresi, âyet 30.** “Çünkü Allah mükâfatlarını kendilerine tamâmen ödedikten başka, lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Çünkü O, çok bağışlayıcı ve şükri karşılığını vericidir.”

<sup>2</sup> **Nahl Sûresi, âyet 121:** “(İbrâhim aleyhisselâm) Allah’ın nimetlerine şükredendi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletti.”

*‘Şükür, günahlardan kaçmak, Allah ’ın (CC) emirlerini yerine getirmektir.’*

*Günahlardan kaçmak ve Allah ’ın (CC) emirlerini yerine getirmek için insanoğlu, bir takım sıkıntılarla karşılaşmakta, Allah (CC) tarafından denenmeye tâbi tutulmaktadır. İnsan bu imtihan sonunda, ya kazanmakta ya da kaybetmektedir<sup>3,4</sup>. Onun için, dünyâda Müslüman ’a pek rahatlık yoktur.*

*Peygamberimiz (SAV) Efendimiz ’in, “Bu dünyâ kâfirin cenneti, mü ’minin cehennemidir” şeklindeki tanımını hatırlayarak ebedî saadet hayâtını şimdiden hissediniz de, dünyânın sıkıntıları sizi yıldırmasın, vız gelsin,*

---

<sup>3</sup> **Bakara Sûresi, âyet 8:** ‘İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve Âhiret gününe inandık.” derler.’

<sup>4</sup> **Bakara Sûresi, âyet 83:** “Hani bir vakitler İsrailoğulları ’ndan şöylece mîsak (kesin bir söz) almıştık: Allah ’tan başkasına tap-mayacaksınız, ana-babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çâresizlere de iyilik yapacaksınız, insanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekâtı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesnâ olmak üzere sözünüzden döndünüz, hâlâ da dönüyorsunuz.”

*îmanınız da  
katmerleşmiş  
olsun!*