

İNÖNÜ ZULMÜ VE MAZLUMUN ÂHI

“Memlektimiz’de Atatürk’ten sonra lâikliğin bir zulüm aracı olarak kullanılması Müslümanları perişan etmiştir.

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

“Bir kavme olan kininiz, sizi adâletsizliğe sevk etmesin!”

Mâide Sûresi, âyet 8

“Ey Peygamber! Sakın, zâlimlerin yaptıklarından Allah’ın gâfil olduğunu sanma! Ancak Allah, onların cezâlarını, gözlerin belereceği (dışa fırlayacağı) güne erteler.”

İbrâhim Sûresi, âyet 42.

“Allah’ın meşitlerinde O’nun isminin anılmasını yasak eden ve oraların yıkılmasına çalışan kimseden daha zâlim kim vardır? Onların oralara korkmadan girememeleri gerekir. Dünyâda rezillik onlardır, Âhiret’te büyük azap da onlardır.”

Bakara Sûresi, âyet 114.

“Bin zulme uğrasan da bir zulüm yapma!

Hz. Ali (RA)¹

“Memurlarınızı seçerken, zâlim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış bulunmalarına dikkat ediniz, Hz. Ali (RA).”

“Abdurrahman ibni Ebi Bekre (RA) babasının şöyle dediğini rivâyet eder: “Rasûlullah (SAV²)’in yanındaydık, bize: ‘Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi?’ dedi ve bunu üç kez tekrarladı. Sonra, ‘Allah’a ortak koşmak, anne ve babaya kötülük etmek’ dedi ve yan tarafına yaslanmış iken doğruldu ve şöyle dedi: ‘Yalan yere şahitlik yapmak...’ buyurdu ve bunu o kadar tekrarladı ki ‘keşke sussa!’ dedik.”

Buharî, Müslim, Riyâzu’s-Sâlihîn 1552.

¹ RA kısaltması, “Radyallâhü Anh-Allah ondan râzı olsun.” demektir.

² SAV kısaltması, “Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem-Allah O’na salât etsin.” demektir.



‘Allah’ Demenin Bile Suç Olduğu Dönemler

‘*Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler*’ ile ‘*İsmet İnönü, Din ve Masonluk*’ adlı kitapların³ referanslığında, konuyu fazla uzatmadan dinî faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin ilk kaynak olarak bir örnek vermek gerekirse:

24 Temmuz 1942 T.C. Başvekâlet Umum Müdürlüğü İstanbul Bürosu tarafından yayımlanan 651 sayılı kararın metnine bir göz atmak yetiştir³:

³ Hikmet, T., *Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler*, 2. Baskı, İstanbul 1979, Cilt 2, Sayfa 693-694. / Anonim, *İsmet İnönü, Din ve Masonluk*; Zaman G., 19.03.1991.

³ Anonim, *Teşkilatçılık Dersleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, http://www.eravsar.de/Derslerim/Milli%20Kultur/Teskilatcilik_Dersleri.pdf, En Son Erişim Tarihi: 21.06.2013.

"Allah'ı da Sultan'la birlikte Tahtından indirdik..."

Uyanış Dergisi - 15 Ağustos 1929



CHP Tokat Millet Vekili
AHMET REFİK SEVENSİL

"Sultandan kast ettiği Sultan Vahdettin...

Öz yurdundan sürgün ettikleri vahdettin. Hain dedikleri Vahdettin.

Gerçek ise Necip Fazıl Kısaküreğin dediği gibi :

"Vatan Haini Değil, Büyük Vatan Dostu Sultan Vahdettin"

Anadolu'da bir "İstiklâl Savaşı" başlatmak üzere, eldeki işe yarar subayların listesini Genelkurmay Başkanı'ndan talep eden O... İstanbul'da bu subaylarla görüşerek mücadele için Anadolu'ya gitmeye ikna eden O... Ve onlara Anadolu'da bir takım göstermelik vazifeler vererek İstiklâl Savaşı'nı örgütlemek üzere El altından Anadolu'ya gönderen O... Osmanlı Hazinesini emirlerine sunan O... Osmanlı ailesiyle, çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı, yurt dışına sürülen Ülkesinden Sürüldüğü halde hiç bir zaman ülkesi hakkında konuşmayan, **ALNI SECDELİ BÜYÜK SULTAN...**"Gökhan Kahraman

"Gazetelerimizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden bahis bâzı yazı, mütâlaa, îmâ ve temennilere rastlanmaktadır. Bundan sonra din mevzuû üzerinde gerek târih ve gerek mütâlâ kâbilinden olan her türlü makâle, bent, fıkra ve tefrikaların neşrinden tevakkî, e-dilmesi ve başlanmış olan bu kâbil tafrikaların en çok on gün zarfında nihâyetlendirilmesi rica olunur⁴"*

"Biz her ne şekil ve surette olursa olsun, memleket dâhilinde dini neşriyat yapılarak dini bir atmosfer yaratılmasına ve gençlik için dini bir zihniyet fideliği vücuda getirilmesine

* tevakkî: sakınma, korunma, çekinme.

⁴ T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17.Mayıs.1942) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP." Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html>, En Son Erişim Târihi: 01.03.2014.

tarafıtar deęiliz⁵.

Böylece 1940'lı yıllarda temelleri atılan İslâm Karşıtlığı yıllarca halka yapılan çeşitli zulümlerle devam etmiştir. Aynı zulümler yakın târihlerde de İnönü zihniyetinin devamı tarafından da sürdürülmüştür. Bunun bir örneğini Osman Yüksel Serdengeçti örneği ile vermek daha isâbetli olacaktır.

Yakın târihlerde yaşamış Osman Yüksel Serdengeçti'yi⁶ tanımayan yoktur. Bu zat, bir zamanlar, 'Allah' dedi diye '**lâiklik tılsımının**' hışmına uğramış, mahkemeye verilmiştir.

Mahkemenin ağır cezâ reisi Serdengeçti'ye sorar:

“Osman Bey, savcılık makâmı sizin radyodaki konuşmanıza başlarken, “Allah” kelimesini kullandığınızı belirterek bundan dolayı şahsınızı suçluyor. Söyleyin bakalım savunmanız nedir?”

Serdengeçti savunmasını şöyle yapar:

*“Efendim! Allah kelimesi ve mefhûmu Türkçe'nin vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir. Meselâ, '**Allhaismarladık**' deriz; '**Allah ömürler versin**' deriz; '**Allah aşkına**', '**Allah'ını seversen**' ve '**Allah izin verirse**' deriz. Kullanılması bu kadar tabî olan Allah kelimesini radyo konuşmasında niçin kullandın, bu suçtur şeklindeki savcılık iddiâsına cevâbım şudur:*

Allah Allah!⁷“

ve ardından ağır cezâ reisi berât kararı verir.

⁵ .T.C. Dâhiliye Vekâleti-Matbuat Umum Müdürlüğü Sayı:658 17.Mayıs.1942) (KAYNAK. Eşref EDİP-KARA KİTAP.”
Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://reddulmuhtar.com/index.php/160-ilahiyat-fakultelerinde-yetisen-belamlar.html>, En Son Erişim Târihi: 01.03.2014.

⁶ Anonim, **Osman Yüksel Serdengeçti (1917)- (10.11.1983)**, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://www.biyografi.net/kisiyrinti.asp?kisiid=542>, En Son Erişim Târihi: 21.09.2013.

⁷ **Radyoda Allah Deyince...**, Anonim, Zaman G., 7 Mart 1992.

Mason Localarının Açılması,

Görüldüğü gibi, dinî konularda gerek târih ve gerek mütâlâ cinsinden olan her türlü makâle, bent, fıkra ve yayınların yasaklanmasına karşı, uluslararası tarikatların serbestliğine dikkat edilmelidir. Meselâ, Hikmet Tanyu'nun “*Târih Boyunca Yahûdiler ve Türkler*” adlı eserinin 2.cildinin 706. sayfasında bildirildiğine göre, Atatürk tarafında kapatılan Mason localarının 1948 yılında tekrar serbest bırakıldığı yazılıdır:

“İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğu zaman locaların tekrar kurulmasına ve teşkilatlanmasına *izin* verilmiş, hattâ eski malları tekrar iade edilmiştir. Hâlbuki aynı işlem, **Türkoçağı**'na hiç bir zaman yapılmamıştır. Masonlar, 1948'de Tepebaşı'ndaki binâsında **Türk Mason Derneği** adıyla yeniden faaliyete başlamıştır⁸”.

Vergiden de muaf tutulan Mason dernekleri, günümüzde târihlerinin en izzetli günlerini sürdürmekte ve Atatürkünülüğü (!) de kimseye bırakmamaktadırlar.

İnönü Zihniyeti, halkı, *din gibi*, kendi temel haklarından mahrum ederken⁹, kökü yurt dışında bulunan, masonluk gibi, oluşumlara destek olmuştur. Bütün bunların hepsi, Millet için aslında birer zulüm örnekleridir.

İnönü'nün Kürt Düşmanlığı

Milli Şef ünvanını da alan İsmet İnönü devrinde halka yapılan binlerce zulümden diğer bir örnek daha:

Şeyh Sâid olayından sonra Diyarbakır'da kurulan İstiklâl Mahkemesi'nin Başsavcısı

⁸ İsmet İnönü, Din ve Masonluk; Anonim, Zaman G., 19.03.1991.

⁹ Temiz, M., *Cumhûriyet Döneminde Nerden Nereye, Bu Aziz Millet “Allah” kelimesinin Yasaklandığı Dönemleri bile Yaşamıştır*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmtemiz.pamukkale.edu.tr%2Fbilim%2FCUM%25C3%259BR%25C4%25B0YET%2520D%25C3%2596NEM%25C4%25B0NDE%2520%2520NERDEN%2520NEREYE....doc&ei=3ds9UoLEDsTKrQbI7oDAAQ&usg=AFQjCNGiHvBjWfOgD-smjfkf9b_Sb8ZEeA&sig2=iRVwEf5oUHhU9MOuIYGB6w&bvm=bv.52434380,d.Yms, En Son Erişim Târihi: 21.09.2013.

Ahmet Süreyyâ Özgören, 1960'larda Dünyâ Gazetesi'nde yayınladığı hâtıralarında diyor ki:

“Bir gün mahkemeye kara yağız yiğit bir **Kürt genci** getirdiler. Hâkimler sorguya çekti. Türkçe bilmediği **anlaşılnca**, hâkimler danıştlar ve delikanlının îdamına karar verdiler. ‘**Türkçe bilmeyen bir kimseden bu memlekete bir hayır gelmeyeceğinden, îdamına karar verilmiştir**’ diye gerekçe gösterdiler. Hemen o gece çocuğu götürüp astılar.”



Başsavcı daha sonra bu olayın tesirinden kurtulamadığını şöyle anlatıyor[§]:

“Dağkapı’da Yalova adlı küçük bir otel vardı. Orada kalıyordum. Uyur uyumaz, o Türkçe bilmeyen çocuk rüyâma girerek boğazıma sarıldı ve Türkçe olarak ‘İdam etsinler (diye) niye beni bıraktın?’ şeklinde beni tehdit etti.”

[§] Aykırı Doğrular: *Türkçe Bilmeyen Kürt’e İdam Kararı*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,

<http://www.aykiridogrular.com/haber-1844-TURKCE-BILMEYEN-KURTE-IDAM-KARARI.html>, En Son Erişim Tarihi: 22.09.2013.

“Sabaha kadar bu hal üç kere tekrar etti. Deliye dönmüştüm...”

“Sabahleyin mahkemeye gittim ve hâkim arkadaşlara dedim ki, ‘Birâder, Türkçe bilmeyenleri asarsak tüm Diyabekir`lileri, hattâ tüm Doğulu`ları asmak lâzım... Biz buraya suçluları cezâlandırmaya geldik.’

‘Rüyâda başıma gelenleri onlara anlattım. Mazhar Müftü ve öteki hâkimler, ‘Sen karışma, bu bizim işimizdir.’ dediler. Ben de savcılığımı ileri sürdüm, aramızda münâkaşa ağız kavgasına kadar ilerledi ve böylece mahkeme iptal oldu. Ben ve onlar birer şifre ile durumu Ankara’ya bildirdik. Bir hafta sonra şu telgrafı aldım:

“Ahmet Süreyyâ Bey,

Diyarbakir İstiklâl Mahkemesi Başsavcısı,

Gâyemiz, Kürtlerin ve Kürtçülüğün kafasının ebediyen ezilmesidir. Hâkim arkadaşlarınla anlaş... Gözlerinden öperim.

Başvekil İsmet İnönü¹⁰.”

Mazlumun Âhı

Âdâlet¹⁰ ne ise, zulüm onun tam zıddır. Âdâlet **mülkün temeli, zulüm ise, bu temele yerleştirilmiş bir atom bombasıdır.** Bu kelime, karanlık anlamına gelen “zalam” ile aynı kökten gelmektedir ve sözlükte *acımasızlık, cefâ, çile, ezâ, eziyet, gaddarlık, işkence, kahr, kıyım, tasalandırma ve üzme anlamlarını taşır.*

Allâhü Teâlâ, Mâide Sûresi’nin 8. âyet’inde, “Bir kavme olan kininiz, sizi adâletsizliğe sevk etmesin!” diyor.

¹⁰ Yediler, İ., *Ayrılık Tohumlarını Kim Attı?*, Zaman G., 19 Kasım 1991.

¹⁰ Temiz, M., *Adâlet ve Hazreti Ömer*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/ADÂLET%20VE%20HAZRETİ%20ÖMER.pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/ADÂLET%20VE%20HAZRETİ%20ÖMER.doc>, En Son Erişim Târihi: 21.09.2013.



İnönü Zulmünden



Esed Zülmü

Günümüzde insanlar / insanlık, gerek lokal gerekse bölgesel ve / veyâ evrensel bir zulümle karşı karşıya bulunmaktadır. Zulüm ile şimdiye kadar kimse ya da hiç bir kavim / devlet, pâyidar olmamıştır / olmayacaktır: Olmuş gibi görünenlerin de yanına kâr kalmamıştır / kalmayacaktır.

Siz zannediyor musunuz, örneğin, milyonlarca insana yaptıkları zulümler, ABD'nin ya da İsrâil'in / bunların bireysel insan canavarlarının veyâ Esed ya da Sisi'in yanına kâr kalacaktır? Örneklerini Saddam ya da Kaddâfi de görmedik mi? *Benzer şekilde sıra devletlere geleceği gibi*, İnönü Zihniyetine de mutlaka gelir / gelecektir.

Bu zulümlerin karşılıksız kalmayacağı, Allâhü Teâlâ'nın, *“Ey Peygamber! Sakın, zâlimlerin yaptıklarından Allah'ın gâfil olduğunu sanma! Ancak Allah, onların cezâlarını, gözlerin belereceği (dışa fırlayacağı) güne erteler.”*

sözünden **anlaşılmıyor mu?** Ama Allâhü Teâlâ, sabırlıdır (Es–Sabûr'dur).



Atalarımız ne güzel söylemişler:

“Zulm ile âbâd olanın âhiri berbâd olur.” ya da “*Alma mazlumun âhini, çıkar aheste aheste...*”

Zülüm yapan, karşısında Allah’ı (CC) bulur. Çünkü kim olursa olsun, zulme uğrayan mazlum kişinin yalvarışları ile Allah (CC) arasındaki perdeler kalkar. Yapılanlar “Gay-retullah”a dokunur ve eden de er ya da geç belâsını bulur⁵.

Bu yüzdendir ki, “*Zâlimin zulmü varsa, mazlumun da Allah’ı var...*” demişler.



Myanmar’daki Zulüm

⁵ Arı, S., Sızıntı: *Alma Mazlumun Ahını, Çıkar Aheste Aheste*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/alma-mazlumun-ahini-cikar-aheste-aheste.html>, En Son Erişim Tarihi: 22.09.2013.

Memlektimiz'de Atatürk'ten sonra lâikliğin bir zulüm aracı olarak kullanılması Müslümanları perişan etmiştir. Yakın zamanlara kadar YÖK'ün antidemokratik uygulamaları da insanın hemem aklından geçmeden olmuyor: Dinî görevlerini yapmaya çalışan ilim adamlarının önu her fırsatta kesilmiş / kapatılmış ve başörtüsü takan kızlar üniversitelerden kovulmuşlardır¹¹.



Bir gün Mazlumun Göz Yaşı Gayretullah'a dokunabilir.

¹¹ Ey V a a h (!).. Bir İmam Hatipli Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Ardından Bir Başörtülü Mazlum Türkiye

Cumhuriyeti'nin First Lady'si Olm u u ş!.. , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf> <http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...pdf> YA DA <http://mtemiz.com/bilim/EY%20VAH!...doc>,
En Son Erişim Târihi: 25.11.2014

Sonuç

Bugün Türkiyemiz’de ne kadar dışa bağımlılık, maddî ve mânevî çözümsüzlükler varsa, bunların hepsi, gide gide İnönü ve İnönü Zihni’yetine dayanmaktadır. *Maddî problemler ve dışa bağımlılık gibi hususları, rahmetli Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Hocamız da zâten teyit etmektedir*¹².



¹² „Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://www.akademidergisi.com/> YA DA <https://www.youtube.com/watch?v=pdTY6gS15I> YA DA <https://www.youtube.com/watch?v=8vCYgUOQD18> YA DA <http://yakintarihimiz.org/egitim-milli-egitim-mufredatimizi-bile-abd-hazirliyor-fulbright-egitim-komisyonu-daha-acisini-soyleyeyim-aturkcü-ve-halkci-hukümetlerin-hicbirisi-bu-anlasmayi-ortadan-kaldirmayi-dusunmedi-bu.html>, En Son Erişim Tarihi: 01.08.2015.