

"İLİM" VE "AKIL" NEYE BENZİYOR? BUNU HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

"Akıl göz gibi, ilim ışık gibidir."

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ^δ

5.12.2019

*Kendilerini bilip de
taniyan / tanıyabilen mü'minler,
ancak kendilerini tanıdıktan sonra, Rab'lerini
tanırlar / tanıyabilirler... Tanıdıkları / tanıyabildikleri
için de, zâten en büyük sevgi, saygı, tâzim ve teslîmiyeti
Rab'lerin'e gösterip,
yalnızca O'nun rızâ ve hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar /
çalışabilirler...
Düşünsenize bir kere,
daha dünyâyâ niçin geldiğini bilmeyen bir insandan,
doğruluk ya da gerçeklik veyâ dürüstlük adına,
ne beklenebilir ki?*

*Eğitimli mü'min Müslümanlar için,
hayatta karşılaşılması mümkün olan,
her bir olaya ilişkin doğrular tarafından oluşturulmuş,
Hak Sayfası'nı meydana getiren,
"İslâmî ve Kültürel birikim",
aynen Güneş gibidir.
Bâtil Sayfası ise, zifiri karanlık bir ortam gibi!*

İnsanların akılları ise göze benzer. Bundan dolayı

"Akıl göz gibi, ilim ışık gibidir."

^δ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksz%2031.07.2015).pdf)

*Eğitilerek bilgilenmiş bir Müslüman,
özgür irâdesini kullanarak, akıl gözü ile sâhip olduğu
ilmin ışığında,
bütün gayret ve çalışmalarını hep,
önünü, sağını, solunu, aşağısını, yukarısını görerek, inceleyerek,
hayâtını devam ettirir.
Düşüncelerinde ve aldığı kararlarda,
sâhip olduğu,
bilgi aydınlığı oranında,
hep gerçekleri görür, onlarla meşgul olur...*

*Yanılarak doğruluktan saptığı oranda da,
hatâlara mâruz kalır.*

*Ama
mü'min Müslümanların bir özelliği
daha vardır ki onlar, hatâda hiç ısralı
olmazlar.
Bir mü'min, hatâsını hemen anlar anlamaz,
onu derhâl terkeder...
Doğru istikâmet için kendini
yeniden gözden geçirir.
Yaptığı hatâ,
insana ya da insanlara karşı olmuş ise,
ulaşabildiği, başarabildiği ölçüde,
onlarla helallaşır...*

*O hatâlardan dolayı,
Allah'a (CC) karşı da bir günah oluşmuş ise,
onun Allah (CC) tarafından af edilmesinin gerek şartı,
işte önce
insanlarla hellaşması ve yaptığı hatâlardan dolayı üzülüp
pişmanlık duymasıdır.
Ondan sonra tövbe ve istiğfar ederse,*

Allah (CC) da onu vadettiđi ölçülerde af edebilir...

*İslâmî İstikâmetleri
bozuk olan, sapık ve / veyâ hâin ya da
hâin tabiatlı olanlara gelince bunlar, göz gibi olan akıllara sâhip
olsalar bile,
ilmin ışığından yoksun oldukları için,
bu zifiri karanlık ortamda,
gerçeklere karşı o kadar duyarsızdırlar ki!*

*Bunların,
bu kadar inatçı tabiatlarını yeni gözlemlemiş bulunuyorum...
Bunların çođu ayrıca,
İslâmî Ve Kültürel birikimleri olmadığı için,
bir şey zannettikleri Batılılardan devşirdikleri olur-olmaz fikirleri
şablonlaşmış olarak hekese sunmak üzere,
kurulu saat gibi ya da aç-kapa anahtarı gibidirler.
Bu yüzden bunlarda iki renk kalmıştır.
Onlara göre çođu kere,
İslâmî Ve Kültürel fikirler siyah, Batılı fikirler beyazdır.*

*İslâm'da ümitsizliğe
düşmek günah olmasa, bunlardan
çoktan ilişkiyi kesmem işten bile olmayacaktı /
olmazdı.
Ama şimdilik bunu yapabilecek bir inanç ve kanaatim yok...
Çünkü doğruları yaymak, kötülükleri belirtmek hekese farzdır da,
ondan dolayı...*

*Bu zavallılar,
Peygamber (SAV) Efendimiz'in bildirmiş olduğu,
"Benim bildiklerimi sizler bilseydiniz, az güler çok ağlardınız"
gerçek ve kadîm mesajı karşısında,
câhillikleri nedeniyle,
kendileri için benim kadar bile,*

düşünüp üzülüyorlar.

Nedeni ne?

*Çünkü ilimsizlik karanlığında göremeyen akıl gözü neyi görebilir
ki!*

*İslâmî ve Kültürel birikimden kimler mahrumsa,
işte görüyorsunuz,
bunların her birinin akıl gözü vardır.
Ama bunlar,
zifiri karanlık içinde bulunmaktadırlar...*

*Tabiatıyla böyle birisi de,
önünü, sağını, solunu, aşağısını, yukarısını görmek, incelemek
isteyecektir.*

*Ama bu kimse, özgür irâdesi ile her nereye el atsa,
bâtılın zifiri karanlığında,
hangi doğruları ne derece görebilir ki?*

Dolayısıyla

*Bu zihniyetin kedilerine düşen tek çıkar yol,
beyinlerindeki nöron hücrelerini düşünerek, araştırarak
çalıştırmadıkları için,
bir şey zannettikleri Batılıların
aç-kapa anahtarlı kafalarında şablonlaştırdıkları ya da
sloganlaştırdıkları,
gerçekdışı fikilere yoğunlaşmaktır.*

*Günümüzde bu
ibretlik manzarayı, daha çok,
Türkiye'deki inançlı yönetici kadrosunun
atmış olduğu, her bir gerçek ya da gerçeğe yakın olan,
hamle karşısında,
ister Yurt içinde, ister Yurt dışında,
ister birey tarafından,*

*ister medya ya da isterse her bir kurum tarafından atılan,
her bir yanlış
veyâ politik bazlı, algı ve karşılıklardan daha fazla gözlemlemiyor
muyuz?
Hele bir düşünsenize!*

*Ama her şeyi görmek ve gözlemlemek için,
her şeyden önce,
göz ve ışığın gerek ve yeter şart olduğunu bilmemiz,
ona göre.
donanımlı, ardından da ayrıca, samîmi, dürüst ve vicdanlı
olmamız gerekiyor, değil mi?*

*Görüyorsunuz ya,
çukurluk düzeylerinde öyle
mesâfe kazanlar var ki bunlar,
karanlıklarda kala kala, o hâle gelmiş
bulunuyorlar ki,
bir de bunlar bu düzeysizliklerinin her birini
birer ütünlük saymasınlar mı?*

*Bırakınız bunların
bu hâlde kendilerini görebilip tanımalarını,
bunların her şeyden önce,
kendi seviyelerinin (düzeylerinin) tipini öğrenebilecek ortamları
keşfetmeleri gerekiyor ki,
sıra,
ancak ondan sonra kendilerine;
daha sonra da Rab'lerini tanımaya gelebilsin!
Ama bu,
bu şartlarda ne mümkün?*

*O hâlde şimdi bir düşünsenize!
Bu bilgilerin-ışıkların asıl gerçek kaynakları belirtilmeden
konu hiç aydınlanabilir mi?*

“Her kim İslâm ’dan başka
bir din ararsa aslâ kabul edilmez ve o, Âhîret ’te
hüsrâna uğrayanlardan olur.”

Âli İmran Sûresi, âyet 85

“Ey îman edenler!
Kendinizin, ana babanızın ve en yakınlarınızın
aleyhine de olsa, Allah için şâhitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta
tutan kimseler olun”

Nisâ Sûresi, âyet 135

“Ey îman edenler!
Siz kendinizi düzeltiniz. Siz doğru yolda
olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez.
Hepinizin dönüşü Allah ’adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı
haber verecektir”

Mâide Sûresi, âyet 105

”Yahûdiler, Uzeyr Allah ’ın oğludur, dediler.
Hıristiyanlar da, Mesih (İsa) Allah ’ın oğludur dediler.
Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce
kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar.”

“Allah onları kahretsin!
Nasıl da (haktan bâtila) döndürülüyorlar!”

Tevbe Sûresi, âyet 30

”Andolsun! ‘Allah, Meryem oğlu Mesih ’tir”
diyenler kesinlikle **kâfir** oldu. Oysa Mesih şöyle demişti:
“Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rab ’bim, sizin de Rab ’biniz olan
Allah ’a kulluk edin. Kim Allah ’a ortak koşarsa, artık, Allah ona Cenneti
muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir”.

“Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur.”

Mâide Sûresi, âyet 72

*”Muhakkak Allah insanlara
zerre kadar zulmetmez ama insanlar kendilerine
zulmediyorlar.”*

Yunus Sûresi, âyet 44

*“Eğer şükrederseniz
nîmetimi artırırım. Ama nankörlere azâbım
çok şiddetlidir.”*

İbrâhim Sûresi, âyet 7

*“Âlemlerin Rab’bi olan
Allah dilemeyince, siz dileyemezsiniz!”*

Tekvir Sûresi, âyet 29

*“O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sâdece
‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir”*

Yâsin Sûresi, âyet 82

*“Çâresiz biz sizi biraz korku,
biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden
eksiltme ile imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri!”*

Bakara Sûresi, âyet 155.

*“Allah,
sizlerden îman edip
iyi davranışlarda bulunanlara,
kendilerinden öncekileri sâhip ve hâkim kıldığı
gibi, kendilerini de Yeryüzü’ne sâhip ve hâkim kılacağını,
onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm’ı) onların iyiliğine yerleştirip
koruyacağını ve geçirdikleri korku döneminden sonra, bunun yerine
onlara güven sağlayacağını vaad etti.”*

*“Çünkü onlar bana kulluk ederler.
Hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan
sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.”*

Nur Sûresi, âyet 55

*“Şimdi sen sabret.
Çünkü Allah’ın vaadi mutlaka haktır.
Sakin îmanı sağlam olmayanlar, seni hafifliğe sevketmesinler.”*

Rum Sûresi, âyet 60

*“Kim doğru yola gelirse,
sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa
ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkâr başkasının günah
yükünü çekmez.”*

*“Biz bir Peygamber
göndermedikçe, hiç kimseye azap edecek değiliz”
İsrâ Sûresi, âyet 15*

Şimdi de sıra ‘öz deyimler’ e geldi, değil mi?

*Kötümser yalnız tüneli görür,
iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,
gerçekçi, tünelle birlikte, ışığı hem de gelecek treni görür¹*

*“Gerçeğin en büyük dostu zaman,
en büyük düşmanı tarafgirlik ve en sadık arkadaşı da alçak
gönüllülüktür.”*

¹ REITIX, Gerçekler ile ilgili Söylenmiş Güzel Sözler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://www.reitix.com/Makaleler/Gercekler-ile-ilgili-Soylenmis-Guzel-Sozler/ID=971>, En Son Erişim Târihi:
21.11.2016.