

İŞTE, ÖLÇÜ ÖRNEĞİ TABİAT!

Prof Dr. Mustafa TEMİZ

21.01.2020



- Üzerinde yaşadığımız Dünya saatte 1670 km. hızla kendi eksenini etrafında ve 108.000 km. hızla da Güneş'in etrafında döner. Güneş sisteminin, galaksi merkezi etrafındaki dönüş sürati saatte 720.000 km. iken, Samanyolu galaksisinin uzaydaki hızı saatte 950.000 km.dir.
- Durmaksızın devam eden hareket öylesine yoğunudur ki,Dünya ve Güneş sistemi her sene bir önceki sene bulunduğu yerden 500 milyon kilometre uzakta bulunur.
- Acaba böyle intizamlı bir hareketin tesadüfen olması hiç mümkün müdür?
- Düz yoldaki bir arabanın intizamlı hareketi gibi basit bir intizamı dahi, şoförün maharetine bağlamak zorunda olan insan,nasıl olur da kâinattaki şu intizamı tesadüfe ve sebeplere havale edebilir?



Dünya saatte "1670" km hızla kendi eksenini etrafında döner. Güneşin etrafındaki dönüş hızı ise merminin "60" katıdır, yani saatte tam "108.000" km. Buna rağmen Allah'ın yaratmış olduğu kusursuz bir nizam ve düzen sayesinde, biz bu ivme ve dönüşü hissetmeden rahat bir şekilde yaşayabiliyoruz. Ne kadar şükür etsek az...

*Ateist ve
îmansızların
aklî düzeylerini
siz de
buradan
çıkaramıyorsanız,
sizin de
işiniz
kötü
demektir!*

*Bizim toplumumuzda,
Evren'deki
bu ölçü ve
denge nizâmını tesâdüfe ya da
madde
inancına bağlayanları,
daha çok
sağ ve soldaki
İnönü Zihniyetli kişilerde,
mason ve ateistlerde görebilirsiniz!*

*Bunların hepsi birlikte,
Darwin Teorisi kurbanıdırlar.
Bunların
kurban olmalarının
nedeni de,
herbirinin
R-Kompleks, Amigdala hastalıklarının*

*beyinsel ve
aklî
tahribatından başka
DNA'larının da
dönüştürülerek
sevgiyle
yanıp yanıp tutuştukları
Batı ve başka
kültürlere uyum sağlamalarının
bir
sonucudur.*

*Yoksa
Halkımız'ın çoğunluğu,
onların
bu tür
tesâdüfî
saçmalamalarına
pek
kulak asmaz / asmıyor da
zâten ...*

*İnönü Zihniyeti, mason ve ateistler
ya da
canavarlaşmış Batılı yöneticiler,
yalan söylemeyi,
bir
prensip ve
ana amaç
kabul etmiştir.*

*Bir düşünsenize,
Batılıların
idârî ya da yönetim tarzlarının
genel adına da
“politika” dendiğini...*

*Politikanın
kendi
sözlüklerinde,
“yalancılık, kurnazlık, entrika”
demek olduğunu da mı
bilmiyorsunuz,
yoksa?*

*Politikanın,
“yalana, entrikaya ve yalanbazlı algı uyandırmaya
dayandırılmış yönetim tarzı” olduğunu
uygulamalarından da mı
hiç sezemediniz!
Ama
şunu
biliyorsunuzdur,
sanırım.*

*İslâm Kültürü’nde
idârî ya da yönetim tarzlarının
genel
adı
siyâsettir.
Tanım olarak siyâset,*

“İçine yalan karıştırılmadan yapılan yönetim tarzıdır.”

İşte yalandan arındırılmış olan

siyâset

bir bakıma

peygamberlik sanâtıdır.

Şimdi

ne acıdır ki

şu günümüzde

***TBMM**'nde,*

güya

Müslümanları yönetmeye kalkan

öyle

milletvekilleri var ki,

onlar da

politika ile siyâsetin

farkından

bile

habersizler!

Ben

bunlara

kızamıyorum / kızmıyorum,

tabiatıyla...

Çünkü

bunlar da,

tıpkı benim gibi,

benim arkadaşlarım gibi,

benim

öğretmenlerim ya da hocalarım gibi,

*İnönü Ve Hempaları'nın
ister istemez
câhillik
faaliyetlerinin
birer
kurbanı olmuş
insanlardır...*

*Ama
bunlar,
içinde bulunduğumuz
gerçeklerdir...
Aynı
cümleden olmak üzere:
Bugün
içimizde bulunan
günümüzdeki İnönü Zihniyeti mensupları,
hâlâ
İslâm yerine dünyâlaşmayı,
siyâset yerine politikayı,
doğruluk yerine yalancılığı veyâ
gerçek dışı ya da
yalanbazlı algı meydana getirmeyi,
ahlâk yerine ahlâhlıksızlığı,
hizmet yerine "heykelciliği" ya da
bar ve pavyonlarda kadeh dokuşturmayı
dans ederek
hayattan "kâm almayı"
ön plâna
çıkarmak için*

var güçleriyle çalışmaktadırlar!

*Yoksa
görselde görüldüğü gibi,
tabiatta
yalnızca
ölçüye dayanan düzen,
arz-ı endam ederken bile,
bu Zihniyet'in,
ölçüye uymaktan nefret etiği için,
sokaklarda hep
avaz(lar)ı çıktığı kadar,
“sonsuz özgürlük”-ölçüsüzlük diye,
hayâsızca
bağırduklarını
hiç
görmediniz mi?*

*Aslında
Allah (CC),
Hadîd Sûresi, Âyet 25'te,
“And olsun ki
peygamberlerimizi belgelerle gönderdik;
insanların
doğru (adâaletli) hareket etmeleri için
peygamberlere
kitap ve **ÖLÇÜ** indirdik;
pek sert olan ve
insanlara birçok faydası bulunan
demiri de indirdik.”*

*“Bu,
“Allah'ın dinine ve peygamberlerine
görmeksizin
yardım edenleri
meydana çıkarması içindir.”
“Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür”
şeklinde
uyarmıyor da değil...”*