

**ÖYLE BİR ZİHNİYET Kİ
ELLERİNDE KAPALI DURAN ŞEMSIYLERLE
YAĞMURLU HAVALARDA
SIRILSIKLAM
İSLANAN İNSANLAR GİBİ...**

Prof. Dr. Mustafa TEMİZ⁸
25.12.2019

*2 Temmuz 2016'da
saat 20.21'de
beni,
1960'lı yıllarda,
Orta Okul ve Lise'deyken,
Lise Müdür Muâvini Nuri Günay Hocam'ın
görevlendirmesiyle,
evlerine giderek
kendisine
yıllarca
ders
çalıştırdığım ve 2000'li yıllarda da
Face Book
arkadaşlığına başladığım,
bir arkadaş
aradı.
Telefonda,
“İnönü hakkında yazdığın için arkadaşlar sana
kızıyorlar”,*

⁸ Yazar, *particilik taassubunu* reddeder, **Türkiye Gemisi**'nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalış-malarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler, aşağıdaki internet adresini **tıklayabilirler**:
[http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20\(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015\).pdf](http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTİ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf)

demesin mi?

*“Haydaa¹”
“Bak, hele sen!”
dedim,
kendi kendime!*

*Eğer bu zihniyet mensupları,
gerçekten
‘Brütüs’ değillerse,
umarım
akıllarını kaybetmemişlerdir!*

*Yâni
bu şaşkınlık,
asıl Milletimiz’in
maddî ve mânevî varlığını
sürekli olarak
zehirleyen,
kaynağı / kaynakları
görmeyip de
aslında,
milyonlarca zehirlenmiş,
mâdurlukta payı olabilecek,
benim gibi,
kurbanları da mı susturmak
istiyorlar?
Bu
ne biçim bir mantıktır?*

¹ *haydaa*: 1. Hayvanları harekete geçirmek için kullanılan söz...2. Şaşkınlık belirten bir söz... 3. Sıcak günlerde uzaktan görenin su sandığı serap

*Hiç
böyle
bir şey olur mu?*

*Ama olur?
Bunlara
ben
boşuna mı “İnönü Zihniyeti”
diyorum!*

*Bunlar,
“Eğer,
gerçekten
‘Brütüs’ değillerse”,
umarım
akıllarını kaybetmemişlerdir!”
şeklindeki
cümlemi de,
hastalıklı kafalarıyla,
‘iş olsun kaabilinden söylenmiş’
bir cümle
zannedeceklerdir ya,
yine de...*

*Böyle olunca da
sonuçta,
bilimsel ve belgesel gerçekler hakkında
bu kadar
dil döktükten sonra,*

*“emr-i bi’lma’ruf ve nehy-i ani’lmün-ker²”
İlâhî emrine uyumum gereğince
en azından,
‘Allah’tan (CC) beklentilerim suya düşmesin!’*

*Bu maksatla,
o cümlelerin de,
yine
şu anda,
bilimsel sonuçlarına
değınmeden
geçemeyeceğimi anladığım için,
şimdi
yine
“aydınlatma”
görevime devam ediyorum...*

*Tam
bu noktada
diyebilirim ki,
görünürde ve uygulamada
“Akıl hastası olarak, akıl hastânelerine düşenler,
yalnızca
akıllarını kaybedenlerdir.*

*“Hâlbuki dışarısı,
bunlar gibi,*

² Temiz, M. *Kullukta ‘Emr-i Bil Mâ’ruf Nehy-i Anil Münker*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, <http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-İ%20BİL%20MÂRUF%20NEHY-İ%20ANİL%20MÜNKER.pdf>
YA DA
<http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-İ%20BİL%20MÂRUF%20NEHY-İ%20ANİL%20MÜNKER.docx>, Son Erişim Tarihi: 21.05.2015. <http://mtemiz.com>

*akıllarını ve / veyâ
her şeylerini kaybetmiş
milyonlarca
ideoloji
kurbanları ile
doludur.”
gerçeğini
yine burada
tekrar
hatırlatmalıyım!*

*Şimdi
yine beni
yeni bir korku daha
basmasın mı?*

*Çünkü
bir
ideoloji kurbanının
yukarıdaki
sözümü de,
'herşeyimi kabetmediğime göre,
akılsız
değilmişim' diyerek,
kendi lehine
yorumlamasının yüzdesi de
onun için
o kadar fazla ki!*

Dolayısıyla,

*yine burada da,
bu korkudan da emin olmam gerekiyor!
Bu yüzden
bu hususta tekrar,
şimdi
benim için
konuyu ayrıca
tekrar
uzatacak gibi,
yeni bir durum
daha
doğmuş bulunuyor,
hâliyle...*

*Çünkü
bir ideoloji kurbanı demek,
doktor
Canan Karatay'ın dediği gibi,
kurbanın aklının
her hususta,
“fonksiyonsuz
kapalı
bir şemsiye”
durumunda olması
demektir.*

*Doktor Karatay,
faal ve işlevsel fonksiyonlarını
normal
bir şekilde yapan*

*bir akli,
“aık, iŒ grr”
yaęmurdan koruyan
bir Œemsiyeye benzetmektedir.*

*Bunu burada
biraz daha aarsak,
ideolojik
bir kiŒinin durumunu
daha iyi
kavrayabiliriz:*

*Akılları “dumura” uęrayarak
kısa devre olmuŒ ve fonksiyonsuz kalmıŒ olan,
ideolojik kiŒiler,
yaęmurun yaędıęı sırada da,
ellerinde
“kapalı, iŒ grmeyen”
yaęmurdan korumayan
Œemsiyeler bulunan,
insanlar gibidirler.*

*Œimdi
aklı
fonksiyonsuz kalmıŒ olan
byle
bir kiŒi iin
ya da
elinde kapalı bir Œemsiye tutan
bir kiŒi iin,*

*bilimsel açıdan,
akıl veyâ şemsiyeye ilişkin olarak,
bir varlık-yokluk
testi uygulanmış olsun.*

*Bu
bilimsel test sonuçları,
bu kişilerde,
sırasıyla,
fonksiyonsuz
akıl veyâ
kapalı duran şemsiyeye
ilişkin olarak,
akıl veyâ şemsiye
'mevcûttur'
sonucunu verir.*

*Ama
bu sonuçlar,
akıl ya da şemsiyenin,
bilimsel olarak
fonksiyonunu yerine getireceği hakkında,
bir bilgi
veremez.*

*Bu açıdan bakıldığında,
akılları
“dumura” uğrayarak
kısa devre olmuş ve fonksiyonsuz kalmış olan,
ideolojik*

*kişilerin durumları,
aynen,
ellerinde
kapalı şemsiyeler bulunduğu hâlde,
yağmurlu havalarda
ıslanmaktan kurtulamayan,
sırılsıklam ıslanan,
insanlar gibidir.*

*Bunun
bilimsel ya da teknolojik açıklaması,
akıl
kısa devre edilerek,
işlevsiz
bir duruma sokulmasıdır.*

*Akıl
kısa devre edilerek
işlevsiz
bir duruma nasıl sokulur?*

*'Nasılını', elbette,
şimdi
bilimsel açıdan,
biraz daha
detaylı anlatmak
zorundayız.*

*Önce,
Rahmetli Ayhan Songar'ın bir eserinde geçen,*

Rusların şöyle bir araştırmasından bahsetmek istiyorum.

*Rahmetli
Songar şöyle anlatıyor:
“İnsan
beynindeki hücreler,
yaşlandıkça yavaş yavaş azalmakta,
düşünce kapasitesi ve zekâ da törpülenmektedir.
“80 yaşına gelen insanın zekâsı,
12 yaşındaki bir çocuğun zekâ seviyesine düşmektedir.”
“Ancak
bu beyin hücreleri,
aralarında
bir takım bağlantılar yapmaktadırlar.”
“Bir hücre en az on,
en fazla
binlerce hücreyle ilişki kurabilmektedir.”*

*“Bu,
insan beyninin
düşünme gibi
aktif
faaliyetlerine bağlıdır.”
“Dolayısıyla
bu
bağlantılar,
insana
tercih ve düşünce çeşitliliği sağlamaktadır.”*

“Rusların bu araştırmasına göre,

*eđer insan,
zihnini sürekli olarak
yeni
durumlarla karşılaştırıp çalıştırmazsa,
zamanla
kullanılmayan
yollar
dumura uğramakta ve böylece
beyinde
organik bir tahrîbât ortaya çıkmakta,
düşünce kâbiliyeti azalmakta ve
insan
bunamaktadır.”*

*Akılların
dumura uğratılarak
devre dışı
bırakılması,
elbetteki
Songar’ın dediđi gibi,
nöron hücrelerinin
pasif durumda
tutulmasıyla
olacaktır.*

*Peki,
‘pasif bırakmanın yöntemi nedir?’ diye,
sormayacak mısınız?*

O zaman cevap verelim:

*Zihnin,
sürekli olarak,
yeni durumlarla karşılaşp,
nöron hücrelerinin yeni bağlantılar kurmasının
kısa târifinin,
“düşünme fonksiyonunun”
aktif tutulması ve geliştirilmesi olduđu,
önce
unutulmamalıdır!*

*Başka bir ifâdeyle,
bir insan ne kadar çok düşünürse,
nöron hücreleri
çevreyle
dandirit bağlantılarını
o
derece geliştirerek,
o kadar
çok ilişki
kurar.*

*Demek ki bir insanda
nöron hücrelerini “pasifleştimenin”
en etkili yolu
“düşünmemek”
düşünme enejisi
hacamamaktır.*

Peki

*beyinde
ne zaman hiç
enerji harcanmaz?*

*Kopyacılık ve taklitçilik yapmakla ya da
önceden hazırlanmış
“patern ve / veyâ slogan”
şeklinde
kalıplaşmış fikir ve cümleler kullanmakla*

*beyin
hiç
enerji harcamaz.*

*Böylece
aktifliği kalmayınca da
gittikçe
“dumura” uğrar ve
etkisiz kalır,
faydalı
hiç bir
işe yaramaz bir hâle
gelir.*

*Böyle bir duruma giren
insan beyni
bundan sonra
artık
“hazır lopçudur.”
Yapabilecekleri ise,
taşeronluk, yağcılık, kopyacılık, taklitçilik, kurnazlık ve
benzeri şeyler...*

*Bu münâsebetle anti parantez olarak,
şu soruyu da sorarak,
“düşünmenin ”
fazîleti
hakkındaki
önemli bir kapıyı da,
yeri gelmişken,
aralamış olalım:*

*İslâm 'da
ilim ve / veyâ insanlara
hizmet yolunda,
daha doğrusu,
hak yolda
düşünmenin
yâni
tefekkür etmenin
ne büyük
bir nâfile îbâdet olduğunu
hiç
biliyor muydunuz?*

*O zaman
onu da söyleyelim:*

*İslâm 'da düşünmek,
çok kutsal bir kavram ve
aynı zamanda,
düşünenlerin bilgi birikimlerine göre,
makbul*

bir ibâdetdir de:

*“Bir ‘anlık tefekkür’ yâni ‘düşünme / düşünmek’
‘bir yıllık’
nâfile ibâdetten hayırlıdır.”
ya da*

*“Bir ‘anlık tefekkür’ yâni ‘düşünme / düşünmek’
‘yetmiş yıllık’
nâfile ibâdetten hayırlıdır.”
veyâ,*

*“Bir ‘anlık tefekkür’ yâni ‘düşünme / düşünmek’
‘bin yıllık’
nâfile ibâdetten hayırlıdır.” şeklinde
söylenmiş
üç
temel hadis³,
insanlardaki
fikir ve bilgi düzeylerine göre,
İslâm’da
düşünmenin ne demek olduğunu,
zâten
açık olarak
ortaya koymaktadır.*

*Şimdi
görüyor musunuz,
ideolojik metotlara kapılarak
hastalanmış*

³ Temiz, M. *Zikir Ve Tefekkür’ün Dereceleri*, Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
<http://mtemiz.com/bilim/ZİKİR%20VE%20TEFEKKÜR'ÜN%20%20DERECELERİ%20.pdf> YA DA
<http://mtemiz.com/bilim/ZİKİR%20VE%20TEFEKKÜR'ÜN%20%20DERECELERİ%20.doc>, En Son Erişim
Târihi: 17.11.2013.

*beyinlerle
başkalarını taklit edip ve / veyâ
her şeyi slogalaştırıp
hayattaki ve / veyâ
Âhiret'teki
kayıpların büyüklüğünü?*

*Günümüzde,
nöron hücrelerinin pasif bırakılmasının
yol
açmış olduğu hastalığı
bilim adamları bulup,
adını da,
“Amigdala Hastalığı⁴” ve / veyâ “R-Komplek Hastalığı”
olarak,
artık ortaya
koymuş bulunuyorlar / bulunmaktadırlar.*

*R-Kompleks⁵,
“Sürüngen Beyin Bölgesi”
demektir⁶.
Fonksiyonel olarak ise,
R-Kompleks demek,
kitle veyâ grupların beyinlerindeki
“ilkel içgüdüleri uyatarak
mantıklı
düşünmeyi
baskılamak” demektir.*

⁴ <https://hurriyetinpenceresinden.wordpress.com/2016/08/09/amigdala/>

⁵ [https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/S%C3%BCr%C3%BCngen_Beyin_\(r-kompleks\)](https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/S%C3%BCr%C3%BCngen_Beyin_(r-kompleks))

⁶ <http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--r-kompleksi/Blog/?BlogNo=533053>

Eğer eğitim ile beyin korteksinde nöron iletimini yeterli sayıda arttırmazsan, devreye beynin hayatta kalmayı ve yaşamı devam ettiremeye programlı bölgesi olan "amigdala" girer. Amigdala, tahmin edebileceğiniz gibi, "oku, öğren, müzeye git, müzik dinle, sinemaya git, işe gir çalış, üret" falan diyen bir bölge değildir, amigdala "Sana tehlike olabilecek canlıyı yok et, senden olmayanı yok et!" diyen beyin bölgesidir. Eğitim ile beynin korteks bölgesini geliştirmezsen, al sana devreye amigdala bölümü girer, şu an ülkemizde ve coğrafyada olanların bilimsel yanıtı budur!

Dr. Bora Küçükyazıcı
Nöroterapi Uzmanı Tıp Doktoru
Uzman Klinik Psikolog & Aile Danışmanı

YouTube /borakucukyazici f /borakucukyazici /borakucukyazici

<http://www.herkesebilimteknoloji.com/yazarhp/r-kompleks-YA-DA>
<https://www.facebook.com/notes/tuncay-erciyes/r-kompleks-olgusu-ve-akpye-oy-verenlere-bidon-kafali-g%C3%B6be%C4%9Fini-ka%C5%9F%C4%B1yan-adam-ve-da/10156796098050201/> YA DA <http://blog.milliyet.com.tr/surungen-beyin--r-kompleksi/Blog/?BlogNo=533053>

Amigdala'dan Daha Ötesi...

<http://mtemiz.com/bilim/AMİGDALA'DAN%20DAHA%20ÖTESİ....pdf>

*Bilim adamları,
Allah'tan (CC)
başkasına kulluğu kabul ederek,
akıllarını
onlara
teslim edenlere,
onların
kültürlerini benimseyerek,*

*akıllarını pasif duruma getirip,
tembelliđi seenlere
Allah 'ın (CC)
vermiř olduđu
cezânın adını,
iřte,
yukarıda
bahsedildiđi gibi,
bulup
vermiřlerdir.*



Nereden nereye gelmiřiz? Međer Dünyâ çok abuk dönüyoruz!

*İşte,
görüyorsunuz,
bu şüursuzlukları nedeniyle,
Allâhü Teâlâ onları,
'içgüdülerini' teslim ettikleri düşmanlar tarafından
"Yumuşak Güç" metotlarıyla
ilkelleştirilip, bu şekilde, kontrol edilme
zilletine
düşürmektedir.*